



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

*«Άκούω και ξεχνώ
Βλέπω και θυμάμαι
Φτιάχνω και καταλαβαίνω».*

Τό μουσείο αύτό, ειδικά φτιαγμένο για παιδιά, είναι τό δεύτερο τού είδους πού λειτουργεί στης Η.Π.Α. Τό πρώτο παιδικό Μουσείο είχε άνοιξει στό Μπρούκλιν τής Νέας Υόρκης τό 1899. Τό 1913 δραγμώθηκε, στή Βοστώνη, τό «Μουσείο για παιδιά», έκεινώντας ώς παραφύμαδα τού *Science Teachers Bureau* πού έκπαιδευε δασκάλους στους κλάδους τής φυσικής ιστορίας και προμήθευε τά σχολεία μέ διάφορα δείγματα (για τά μαθήματα φυσικής ιστορίας).

Σήμερα τό Μουσείο για παιδιά τής Βοστώνης έχει τήν πρώτη θέση στήν πρωτοπορία τών μουσείων.

Τό πρώτο πρόγμα πού βλέπει ό ἐπισκέπτης μπαίνοντας στό χώρο τού Μουσείου είναι ένα τεράστιο μπουκάλι ἀπό γάλα, σάν αύτά πού υπήρχαν παλιά, δύο ή γαλατάς περνούσε τό πρωι και μοιάζει τό γάλα. Τό πρωτότυπο αύτό έκδητριο εισηγήριων θυμίζει πώς κάποτε τό γάλα πουλόταν σέ γυάλινες μπουκάλες και πώς στό πάνω μέρος τής μπουκάλας ύπηρε παχειά και ώρα ή «κρέμα γάλακτος», έπισης, δείχνει πώς παζοντας κανείς μαθαίνει.

Ανάμεσα στά πολλά πού στεγάζει τό Μουσείο για παιδιά, είναι και τό «Γραφείο τού Γίγαντα» στό όποιο δλά τά ἀντικείμενα είναι 12 φορές μεγαλύτερα από τό φυσικό μέγεθος. Ετσι τά παιδάκια μπορούν νά κάνουν δρειβασία πάνω στό τηλέφωνα, νά κρυψούν πάνω από τά τεράστια γυαλιά, νά παιξουν μέ τόν πελάριο χάρακα κ.λ.π. καταλαβαίνοντας συγχρόνως γιατί τό

κάθε πράγμα έχει τό μέγεθός του στήν καθημερινή ζωή.

«Άλλο θέμα πού παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον είναι «Τό παιχνίδι μέ τό νερό». Έδω τό μικρό παιδί πού παίζει μέ τίς χρωματιστές μπάλες πού παρασέρνει τό νερό, μαθαίνει πώς τό νερό, έκτος από τό νά σέ θρέχει είναι και κινητήρια δύναμη. Με κυβικά κουτιά ἀπό γάλα, γεμάτια άμυνο, τά παιδάκια μαθαίνουν νά κτίζουν τόξη ή νά φτιάχνουν τρύπες με χειροκίνητα τρυπάνια κατασκευασμένα μέ μιά κρεμάστρα ρούχων». Ετσι καταλαβαίνουν τήν τεχνολογία.

Πρωτότυπα και διδακτικά είναι και δύο άλλα τμήματα: «Τό τμήμα τής πόλης» και «Τό σπίτι τών παπούδων». Στό πρώτο φαίνεται τό πώς είναι χτισμένα τά σπίτια μέ τά θέμελια, τούς άγνογούς νερού, τά υπόγεια ήλεκτρικά καλώδια, τίς ρίζες τών δέντρων κ.ά. ένω στό δεύτερο παρουσιάζεται ένα σπίτι τού περασμένου αίώνα μέσα στό όποιο υπάρχουν διάφορα ἀντικείμενα δώλων τών έποχων, μέρχι τίς μέρες μας, έτσι ώστε τά παιδάκια νά κάνουν τή σύγκριση άναμεσα στά νοικοκυρά τών διαφόρων έποχών. Χίλια δύο θέματα μπορεί νά έρευνησε τό παιδί στό Μουσείο αύτό δύνας π.χ. πώς δουλεύει ο κινηταργάρφος, πώς ήταν τά παιχνίδια τής παλιάς έποχης, πώς ζούν οι αυτόχθονες ίνδιανοι τής Αμερικής και τόσα άλλα. Και είναι σημαντικό πώς τά παιδάκια άγγιζουν τά πράγματα, τά παιζουν και τά καταλαβαίνουν. Κί αυτό ισχύει για δλά τά παιδάκια, γιατί είδικά διαμορφωμένα κεκλιμένα έπιπτε-

δια έπιπτρους εύκολη πρόσβαση σέ άναπτυρικές καρέκλες ώστε τά παιδάκια πού δέν μπορούν νά περπατούν νά μή στερούνται τή χαρά μάς έπισκεψης στό Μουσείο γιά παιδιά.

Γιά νά νοιώσουν δέ τά παιδάκια, δσους συνομήλικούς τους έχουν προβλήματα, ύπάρχει τμήμα τού μουσείου μέ τίτλο «Κι' αν δέν μπορούσες...». Έδω ό έπισκεπτης κινείται μέ κλειστό μάτια, μέ τή θοβήσια ένδος μπαστουνιού και άγγιζει τά έκθεματα. Επίσης μπορεί νά χειριστεί ένα τεχνιτό χέρι, νά χαζέψει θιβλά γραμμένα μέ τό σύστημα μπράγι (για τυφλώλις) κ.ά.

Τό προσωπικό τού Μουσείου, έπαγγελματες και έθελοντες, ειδικά έπιπαιδευμένο, θυμήθα τά παιδάκια νά πάζουν αστά και τούς μεγάλους νά καταλάβουν πώς μπορούν νά θοβούν τά παιδάκια στό σπίτι ή στό σχολείο. Είναι φανερό λοιπόν πώς ένα τέτοιο μουσείο πρέπει νά έχει ειδικά μενού προσωπικό καί ή πρωτοτυπία τής δργάνωσής του φαινεται άκομα στό δτι μαθαίνει σέ παιδιά - μαθητές πού άφιερουν τής έλευθερές τους ώρες - νά ξεναγούν άλλα παιδιά που έπισκεπτονται τό μουσείο.

«Έτσι δημιουργείται σχέση φιλίας και συνεννόησης άναμεσα στόν παιδόκομο και οι νεαροί έπισκεπτές μαθαίνουν νά συνεργάζονται, νά κουβεντιάζουν και νά άναλαμβάνουν εύθυνες.