

ραπευτική ικανότητα του αγιασμού και του Αγίου Ευχελαίου δεν γίνεται κατά τόπο μαγικό, αλλά απαιτείται η αποδοχή από τον δεχόμενο και πιστή στη δύναμη του Χριστού.

Βέβαια η λαϊκή παράδοση θέλει ορισμένους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τη βασκανία, να «ξεματιάσουν». Συνθέτει στέλνουν στον «ειδικό» ένα κομμάτι σχινί, που έχουν αποθέσει στον άρωτο, και αυτός με ένα είδος τελετουργικής πράξης δένοντας, λυνοντας, σταυρώνοντας το σχινί και επικαλούμενος διάφορες φράσεις (κατ' άλλους το «πατέρ ημών» και κατ' άλλους μωσαϊκές) προσπαθεί να «στρίψει» το κακό μάτι.

Εναντίον της βασκανίας ο λαός χρησιμοποιεί διάφορα μέσα. Πρώτον τα φυλακτά με λεύμανα αγίων ή με σταυρό, κατά πρώτη μέρη από σκληρό ξύλο και λιβάνι. Ακόμη χρησιμοποιεί δέρμα από ασθο και σκόρδα, δίως για τις καλλιέργειες. Είναι γνωστή η σχετική φράση - παρομία: «σκόρδα στα μάτια σου».

Οι βοσκοί κρεμάνε στα ζώα τους κόκκινο σχινί, ώστε να μετατοπίσουν την προσοχή του «βάσκανον ματιού»

σ' αυτό και να προστατεύσουν τα κοπάδια τους.

Προστατευτική δύναμη απέναντι στη βασκανία θεωρούνται ότι έχουν το φτυαριό, το μπήλι χρώμα, και τη «μουντζά» (φασκελώμα).

Πέρα απ' τη θεολογική πίστη, η ερμηνεία της βασκανίας πρέπει να αναζητηθεί στη λαϊκή αντίληψη και πεποίθηση πώς ορισμένες ενέργειες του ανθρώπου, όπως το θλέμμα, η φωνή

και ο λόγος (ευλογία, κατάρα), η πνοή και το εμφύσημα περιέχουν και μπορούν να εκπέμψουν ισχυρές μυστηριώδεις δυνάμεις, ικανές να επηρεάσουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.

Δημήτρης Ν. Κόκκοτος

Καθηγητής Φωνικής—
Πτυχιούχος Θεολογίας

Προσευχή για το ξεμάτιασμα

Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Φεύγει πειρασμέ απ' εδώ και ο Χριστός μας είναι εδώ. Ο Χριστός επέρασε και πάλι ξαναπέρασε, κάθε κακό εσκόρπισε τον όφι και την όφισσα και την κακή γειτονία.

Ως τρέχει ο ήλιος και το φεγγάρι, ως δρέχει ο Ιορδάνης ποταμός, να τρέξει το κάθε κακό και να φύγει. Άγιοι Ανάργυροι θαυματουργοί Κοσμά και Δαμιανέ.

Πως ξεκίνησαν τα τραπεζάκια

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη της μηχανής που συνεπάγεται ορθολογισμό και αντικειμενικότητα.

Όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη να πιστεύει σε κάτι αλλά έξω από τον εαυτό του. Ετοι θέλουμε στην Αμερική τον 19ο αιώνα και από εκεί εξεπλήσθε σε όλη την Ευρώπη. Άλλα ας δούμε πως ξεκίνησε. Την ιστορία αυτή δηγείται σε ένα άρθρο στο περιοδικό *L'Historie* της Nicole Edelman. Εδώ παραθέτουμε αποσπάσματά της.

Το 1847, μια οικογένεια μεθοδιστών, οι Φωξ, με δύο κορίτσια εγκαθίστανται σε χωριό κοντά στη Νέα Υόρκη. Σε λίγο το ίλιντο σπίτι τους αντηχεί από ελαφρά χτυπήματα, όπως αυτά που άκουγαν οι προκάτοχοι τους. Τη νύχτα της 31 Μαρτίου 1848 τα χτυπήματα γίνονται ασφρότα δυνατά. Η μητέρα συμβουλεύει την κόρη

της να μετρήσει ως το δέκα, το παιδί δεν αντιδρά, αλλά ακούγονται δέκα συνεχείς χτύποι. Έτσι αρχίζει ο διάλογος, ανάμεσα στο «πνεύμα» και τους Φωξ. Οι Φωξ παίρνουν ένα σειρά φαβήταρια και δείχνουν ένα, ένα τα γράμματα. Το «πνεύμα», με τη σειρά του, χτυπά μόλις δείχνουν το γράμμα που αντιστοιχεί στο όνομά του: λέγεται Τσαρλς Ρόμερ, ήταν γυρολόγος και δολοφονήθηκε από κλέφτες.

Αμέσως η οικογένεια Φωξ αρχίζει να φώναξε στη θεμέλια του σπιτιού, χωρίς άμως να βρει τίποτα. Το 1904 μάχηθε ένας σκλετός θαυμάτων στην αποθήκη. Οι γονείς στέλνουν τα δύο κορίτσια στη μεγάλη τους οδελφή, σε αλλή πολιτεία. Εκεί η μικρή Μάργκαρετ αναπτύσσει τις ιδιότητές της: Τα πνεύματα της συμβουλεύουν τη χρήση του τραπεζαρίου που διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς.

Η Μάργκαρετ και η οδελφή της γίνονται διάσπημες, τόσο που οργανώνουν την πρώτη μεγάλη συνάντηση πνευματισμού στο Corinthian Hall του Μάντονεστερ.

Πρώτη επιρρεάζεται η Μεγ. Βρετανία και μετά η υπόλοιπη Ευρώπη. Στις αρχές του Μάρτη του 1853 το απόριτο Washington φέρνει στη Βρετανή γράμματα, εφημερίδες και άλλα έντιτα σχετικά με τα τραπεζάκια. Πρωσία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, υιοθετούν με τη σειρά τους τη μέθοδο αυτή επικοινωνίας με το υπερπέραν. Σιγά, σιγά, το τραπέζι εξελίσσεται ωπου σπινούεται ένα τραπεζάκι που αποτελείται από τριγωνική σανίδα στερεωμένη στη τρία ποδά. Δύο από τα ποδιά αυτά έχουν καρούλια και το τρίτο έχει μολύβι. Αργότερα, το μολύβι θα το κρατά το ίδιο το μέντιουμ (μέσο) που συνήθωσε να γυναίκα. Πολλές αποθέσεις έχουν διατυπωθεί. Στο τέλος του 19ου αιώνα υποστηρίζεται πως ο μεσάνιον εκπέμπει μια δύναμη που η φύση της είναι γυναικική.

Η μέθοδος αυτή της μαντείας δεν είναι ούμας εφεύρεση του 19ου αιώνα. Υπήρχε παλιότερα αλλά έχαστε: Ο Τερτουλιανός, ο Απολλώνιος, ο Τυανεύς κ.α., επίσης και θουδιδιστές μοναχοί χρησιμοποιούν τραπεζάκια για τον ίδιο σκοπό.

Αλλά στην Ευρώπη του 19ου αιώνα τα τραπεζάκια παίζουν κάποιο κοινωνικό ρόλο: Γύρω τους δημιουργείται αδελφική, κάπως συναυτομητική ατμόσφαιρα που ευνοεί τα πολιτικά πάθη.