



Κόρη - Γυναίκα - Μητέρα

... Γεννιέσαι σαν ένα όμορφο, πολύχρωμο αγριολούσουδο, που η φύση σύδουμες όλη της την προσοργή, φροντίδα και αγνότητα, με μια δινάτη φυντή να δηλώνεις την παρουσία σου. Με το κλάμα σου γαληνεύεις αυτήν που πριν λίγες στιγμές σε είχε μέσα της σαν «όργανο». της και πήγαινες μαζί της όπου ήθελε. Με τον ομφαλό λώρο που σου κόδωσεν, εαυτοποχωρίεσαι και αρχίζεις να λειτουργείς αυτόνομη, αλλά αυτό δεν είναι συνειδήτο σ' αυτή που σ' έφερε στον κόσμο. Σε θεωρεί δικό της το εξάρτημα, παιχνίδι της, μπιμπέλο της.

Εσύ δεν καταλαβαίνεις – και πώς άλλωστε –, και δέχεσαι, από την ανάγκη της επιβίσθισης σου, να πειθαρχήσεις και να πιακούσεις στον ρόλο που με πολλή τέχνη σε δάζουν να παιξεις. Το χάδι, το γέλιο, την στοργή, την τροφή, την επικοινωνία, τα ανταλλάσσεις μόνον και εφόσον υπακούεις και πειθαρχίες στα μηνύματα που σου δίνει.

Έτσι αρχίζεις να μπαίνεις στον κύκλο για την επιβίσθιση. Θα έχεις το χάδι, το γέλιο, το παιχνίδι, εφόσον σταματήσεις να δρέχεσαι, θα έχεις... δεν προλαβάνεις να ανταποκριθείς στις τόσες απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι μαζί σου. Αναρωτίστε μα καλά έγω τι είμαι; γιατί υπάρχω; για τα ανταλλάσσουμα συνέχεια; Σιγά-σιγά μεγαλώνεις, ο χρόνος για σένα μετράει πολύ αργά, γιατί με τα

τόσα που πρέπει να κάνεις, σου φαίνεται ότι ο χρόνος δεν κυλάει, οι μέρες δεν πρεπατούν. Κι αρχίζεις γύρω στα έξι με οκτώ σου χρόνια να μασκαρέψεις, να φοράς τακούνια και να κρατάς ταύτης, νομίζοντας ότι αλλάζοντας την εξωτερική σου εμφάνιση πλησιάζεις προς την αυτονομία σου, την ανεξαρτησία σου, την ελευθερία σου, την πραγματική σου οντότητα. Οι μεγάλοι χαρογελούν και μια σπίθα λάμπει στα μάτια τους – έχεις γούστο από τώρα να αρχίσεις τα καρωμάτα; Εδώ η κορη μας πρέπει να καταλαβείται ότι γεννήθηκε και υπάρχει όχι για την ίδια και τη ζωή, αλλά για μας.

Κι αρχίζουν να σου ζητάνε να βοηθήσεις στις δουλειές του σπιτιού, αν θέλεις να γίνεται νοικοκράτη, να πγαλεύεις καλά στα μαθήματά σου για να έχεις μεθαύριο την κοινωνική αναγνώριση, να χαιρετάς και να γελάς χαριτωμένα στα θέλεις να έχεις θηλυκότητα να... να... Και στου πιακούσεις, οκύβεις το κεφάλι σου, πειθαρχίες. Κάτι πας να κάνεις στην εφήβεια σου, να σπηκωσεις το ανάστημά σου, να επαναστατήσεις την μέχρι τώρα κατάσταση, αλλά παγώνεις βλέποντας πόσα αδύναμη είσαι. Οι γύρω σου το ξέρουν, το καταλαβαίνουν και σε κτυπάνεν ακόμα πιο πολύ εκεί που εσύ πονάς. Έτσι αυτή τη δύναμη, τη δρέπη, την ενέργεια κατα τα ονείρα που έχεις για σένα αρχίζεις να τα κλαδεύεις να τα κουτσουφεύεις, να τα πετάς. Τι να κάνει ένα αγριολούσιδο μέσα σε τόσα αγκάθια; Μικρό ομφαρό αγριολούσουδο κοντεύεις να χαθείς. Νάσαι τώρα ενήλικη όπως ορίζουν οι

νόμοι, λυγερή και καθώς πρέπει κατά την κοινή γνώμη και ανιδερή κατά τον εαυτό σου. Βγες πρόβατο στους λύκους της ζωής. Ξεκινάς συνεσταλμένη, ευγενική, χαμογελαστή για να εισπράξεις τις πρώτες σου απογοητεύσεις, αποτυχίες και κλάματα... Έχεις άγνοια του εαυτού σου, των πραγματικών δυνατοτήτων σου. Δεν έχεις επίγνωση του τι είσαι και του τι μπορείς, του τι θέλεις και τι δεν θέλεις, του τι έξερες και του τι δεν έξερεις. Και πώς άλλωστε φτωχή μου να εκφράσεις τον εαυτό σου αφού μερική τώρα δεν υπήρχες για σένα αλλά για τους άλλους;

Πισσώ από τα πολυχρώμα ρούχα σου και τα έβαλλα γυαλιά σου κρύβεις το μπερδεμένο πρόσωπό σου. Άλλα δείχνεις, άλλα είσαι. Άλλα λες, άλλα κάνεις. Άλλα πιστεύεις, άλλα διώνεις. Εξαπατάσαι αλλά δε θέλεις να το θέλεις, το κρύβεις από τον εαυτό σου, όσο και από τους άλλους. Λειτουργείς έων από σένα και τις δυνάμεις σου. Σητάς και ελπίζεις πράγματα μη εφικτά και επιδιώκεις γράκαθα περισσότερα. Σαν γυναίκα λειτουργείς δύσκολα, πότε παιζόντας το ρόλο του παιδιού που δεν σ' άφησαν να ζήσεις στην ηλικία σου, γιατί είχαν απαιτήσεις να φέρεσαι σαν ολόκληρωμένη προσωπικότητα, πότε σαν άδουλο αντικείμενο προς τον εαυτό σου, φοβισμένη να παρουσιάσεις την πραγματική σου ταυτότητα, τον γνήσιο και απόφιο εαυτό σου, γιατί έχεις το κόδιμο της φθοβίας και καθωπρεπισμούς, πότε γερασμένη και απογοητευμένη, μποτσικισμένη και απηδιασμένη, απομονωμένη και κρυφή και σχεδόν ποτέ εντυλική και συνειδητά στην ηλικία σου. Και αφού καταφέρεις να έγειασες ότι «αυτή είναι η ζωή» έρχεσαι να πάρεις τον ρόλο που στα πρώτα σου δημάται σε είχε καδορίασε. Καλτερέψεις ορισμένα πράγματα και ανακυκλώνεις αυτά που δεν σ' αρέσουν. Προσπερνάς τις δυσκολίες και τη ζωή συνεχίζετας.....

Ακούστε άνθρωποι κάποια στιγμή την πραγματική φωνή της ζωής. Σεβαστείτε την κι αφήστε την να ζήσει τον κύκλο κάθε ηλικίας. Πολιτεία - Κοινωνία - Γονείς, αγαπήστε και δεχθείτε το παιδί έχωρα από αυτά που εσείς θέλετε να νομίζετε πως είναι καλύτερα για κείνο.

Γεννιόμαστε ελεύθεροι, πεθαίνουμε σκλάδοι του ίδιου μας του εαυτού. Ανδρες - γυναίκες, είμαστε άνθρωποι.

Πραγματικές σημειώσεις: Δέπη Γιαννακόπούλου 1986