



Χριστιανοί φεύγουν με το διώγμό των αιρετικών.

ΛΑΤΙΝΙ ΤΟ ΠΑΝΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Οι σχετικά λίγες και κατασπαρμένες σε διάφορα χειρόγραφα πληροφορίες που υπάρχουν για τα βυζαντινά πλοία, σε συνδυασμό με την εκ των πραγμάτων έλλειψη ουσιοστικής μελέτης, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά περιορισμένη συγκέντρωση «κατακτημένης» γνώσης γύρω απ' αυτά. Ακόμη είναι φανερό ότι τα καράβια δεν ενέπνεαν τους καλλιτέχνες του Βοσπόρου – όπως έγινε με τους προγενέστερους και μεταγενέστερους της εποχής τους καλλιτέχνες, που σε συνδυασμό με το γραφτό λόγο μάς παρέδωσαν πολύτιμες σχεδιασμένες πληροφορίες –, πράγμα που επιδέχεται πολλές και ποικίλες ερμηνείες. Γεγονός πάντως είναι ότι την εποχή των εικονοκλαστών (723-843) δεν επιτρεπόταν η αναπαράσταση πλοίων σε εικόνες, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα γι' αυτή τη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως – από λίγες, σκόρπιες πληροφορίες –, συμπεραίνουμε ότι αλληλουχία ιστορικών περιστατικών και γεγονότων που συνέβησαν κατά τη μεσαιωνική περίοδο συνέβαλαν στην εφαρμογή πολλών ναυπηγικών αλλαγών και καινοτομιών, τόσο στα πλοία των Βυζαντινών όσο και σ' αυτά της ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, σε σημείο καθοριστικό για τη μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη του ιστοιοφόρου πλοίου.

Γιάννης Παντζόπουλος

Γεν. Γραμματέας Ε.Π.Ν.Π.

Δεν θα σταθούμε απαριθμώντας ή εξετάζοντας στο σύνολό τους αυτές τις αλλαγές-καινοτομίες. Αυτός δεν είναι άλλωστε ο σκοπός του σημειώματος ετούτου. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε: την αντικατάσταση των δύο πλαινών πτυδαλίων με το γνωστό σήμερα τιμόνι – επινόηση μάλλον των Αράβων – καθώς και την εξέλιξη και ανάπτυξη των τετράγωνων πανιών, στις λεγόμενες σταυρώσεις, εφαρμογή που έδωσε τη δυνατότητα για τη ναυπήγηση πλοίων μεγαλύτερων διαστάσεων.

Μια όμως απ' τις βασικές αλλαγές, για την οποία θα αφιερώσουμε λίγα λόγια, είναι η ανάπτυξη, στην περίοδο αυτή, του ήδη γνωστού από παλιότερα τριγωνικού πανιού σε μεγάλες διαστάσεις για αντίστοιχη μεγάλα σκαρίδι.

Είναι διαπιστωμένο πώς το τετράγωνο πανί μαζί με το τριγωνικό ήταν σε χρήση στη Μεσόγειο ήδη από τον 4ο μ.Χ. αιώνα και ακόμα νωρίτερα. Διαπιστώντας που γίνεται από τους Βανδαλικό Πόλεμο του Προκόπιου (ι 17 και i 13) αλλά και από αρκετές απεικονίσεις.

Για το μοναδικό τριγωνικό πανί, το λατίνι, τεκμηριώνεται η χρησιμοποίησή του κατά τον 9ο αιώνα, αφού μπορούμε να επικαλεσθούμε την απεικόνιση πλοίου σε χειρόγραφο του 880 μ.Χ., αλλά και σε αγιογραφίες του ίδιου αιώνα, όπου φαίνεται με πολλές λεπτομέρειες και ο τρόπος ανάρτησής του.

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούμε να έμαστε κατηγορηματικοί και για τον τόπο προέλευσής του. Είναι γνωστό ότι ήταν σε χρήση, στα μικρά σκάφη, και εκτός της Μεσογείου, όπως στη Μάρμη Θάλασσα, την Ερυθρά και τον Ινδικό από παλιότερα, και πως ακόμη και σήμερα παραμένει σε χρήση απ' τους Αραβες των ακτών της ανατολικής Αφρικής και σπανιότερα της Μεσογείου.

Υπάρχει όμως μια βάσιμη εκδοχή πώς πρώτοι οι Βυζαντινοί εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα του τριγωνικού πανιού στα μεγάλου εκτοπισμάτος πλοία τους.

Το λατίνι είναι ένα τριγωνικό πανί που δένεται πάνω σε μια πολύ μεγάλου μήκους αντένα (κεραία) που τοποθετείται λοξά ως προς το άλμπουρο, με το οποίο συνδέεται με ένα ή δύο στεφάνια, έτσι που το



Αναπαράσταση βυζαντινού λατινιού (Landstrom, The Ship, 1961, sel. 81).



Λέμβος λατίνι (λάτις ακάτιος).

μεγαλύτερο μέρος του πανιού να βρίσκεται προς την πρύμνη. Στη Μεσόγειο, όπου οι ανέμοι δεν έχουν την ορμή της καταγιάδας αλλά συνηθέστατα είναι λεπτοί και έρχονται σε σπιλιάδες (ριπές), το λατίνι δείχνει καθαρά την προσπάθεια που έκανε ο ναυτικός της θάλασσας αυτής, προκειμένου να εκμεταλλευθεί και την παραμικρή δύναμη του ανέμου και ταυτόχρονα να προφυλαχθεί απ' τις σπιλιάδες.

Και πραγματικά. Ενώ το λατίνι με την ψηλή του αντένα «πιάνει» και τον πιο λιγοστό ανέμο, στην παραμικρή αύξηση της ταχύτητάς του η αντένα γέρνει, «αδειάζει» τον αέρα και ξαναπάινει τη θέση της, για να τον ξαναπάινει μόλις η σπιλιάδα περάσει.

Η μεγάλη αερία του λατινιού φάντηκε απ' τη συνεχή και εντατική χρήση του στα μεταβυζαντινά πλοία της Μεσογείου σε όλη την περίοδο που ακολούθησε μέχρι το τέλος της ιστοφόρου ναυτιλίας. «Όλα τα πανιά, τετράγωνα και τριγωνικά, οι Βυζαντινοί τα αποκαλούσαν **άρμενα** και τα ξεχώριζαν σε **αρμενόπουλα** (για τα μικρά, όπως ήταν οι δόλωνες και οι φόλοι) και σε **μεγάλα άρμενα** για τα υπόλοιπα. Ως υλικό κατασκευής τους χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο το λινάρι, τους έδιναν δε ποικίλους χρωματισμούς, με επικρατέστερους το ερυθροπράσινο και το ερυθρόκιτρο χρώμα.

Ειδικά για το λατίνι, πρέπει να επιμείνουμε στην εσφαλμένη ερμηνεία που αποδίδουν στην προέλευση του ονόματός του πολλοί απ' τους συγγραφείς μετά τον 11ο ή 12ο αιώνα, εποχή της εξάπλωσης των ιταλικών δημοκρατιών στη Μεσόγειο. Κι αυτό γιατί η λέξη λατίνι αποτελεί παραφθόρα του *alla trima* (*vella*), σε αντίθεση προς το *alla quadra vella* για το τετράγωνο πανί, και δεν σχετίζεται με το *latina*, όπως ισχυρίζονται. Άλλωστε, όπως ηδή αναφέραμε, το λατίνι ήταν σε χρήση κατά τον 9ο ή και 10ο αιώνα ως το μοναδικό πανί για πολλά από τα πλοία των Βυζαντινών. Στις μέρες μας, το «λατίνι» αποτελεί ένα σπάνιο όσο και αξιοπεριέργο για πολλούς είδους, που μπορεί να το συναντήσεις κανείς «έχασματον» (σως σε κάποιο αιγαίο πελαγή) νησί. Κι όμως, τις πρώτες



Βάρκα με λατίνι στην Ακτή Ζέας το 1910.

δεκαετίες του αιώνα μας το λατίνι αποτελούσε μια από τις πιο γνώριμες και δημοφιλείς εικόνες του θαλασσινού μας χώρου.

Ο παρακάτω γραμματικός αφιερώνονται στα αυτές τις γνώριμες άλλοτε μορφές λατινάδικων σκαφών και την ιδιόμορφη με τα σημερινά δεδομένα ιστοφορία τους.

Ξεχώριζαν δύο τύποι σκαφών-λέβιμων που ήταν αρματωλίμενες με τα χαρακτηριστικά λατίνια. Η «λέμβος με δυο λατίνια», λατίνι τριάδρενος, όπως την έλεγαν, και η «λέμβος λατίνι» ή λάτινος ακάπιος.

Η πρώτη (με δυο λατίνια, δύο λάμπουρα) είχε μήκος γύρω στα 7.50 μέτρα και σπαντέρα μεγαλύτερο, απ' το έξω μέρος του κορακιού μέχρι την παπαδιά, και φάρδος περίπου 1.80 μ.

Το λάμπουρο της πλώρης ήταν τοποθετημένο στα 2/9 του μήκους του σκάφους και της πρύμνης στα 5/9. Η στρέψη τους γινόταν στους πάγκους του σκάφους, και σε αντίθετη περίπτωση – αν δηλαδή δεν υπήρχαν πάγκοι στα σημεία τοποθέτησης τους – στηρίζονταν στους λεγόμενους «πασαριάγκους», που δεν ήταν πάρα πρόσθιες εγκάρσια τοποθετημένες τάβλες, στις οποίες άνοιγαν μια τρύπα για να περνάει το λάμπουρο.

Το λάμπουρο της πρύμνης ήταν κατά 30 περίπτεια εκαστοτά φτηλότερο απ' το πλώριο. Για να βρούν το ύψος του πλωριού λάμπουρου χρη-

σιμοποιούσαν ένα «μαθηματικό» τύπο που ήθελε: το πλάτος του σκάφους διαιρεμένο στα τρία και μετά επί πέντε. Αν δηλαδή το πλάτος ήταν 1.80 μ., τότε το λάμπουρο θα ήταν 1.80/3 × 5 = 3 μέτρα. Αυτά τα τρία μέτρα αντιπροσώπευαν το μήκος του λάμπουρου απ' την καπελαδούρα των έσπιτων μέχρι τον πάγκο. Όσο για τις αντένες, αυτές είχαν μήκος τρεις φορές το πλάτος του σκάφους.

Κάθε ένα από τα τρία πανιά του τριάρμενου λατινιού είχε, όπως ήταν φυσικό, τ' ώντομά του. Ετοιμαζόμενο τον φάλκο, το λατίνι τουρκέτο στα πλωριά λάμπουρα και το μεγάλο λατίνι στο πρύμνιο.

Η «λέμβος λατίνι» είχε μήκος περίπου 5.30 και πλάτος 1.30 μέτρα. Το μοναδικό λάμπουρο του σκάφους ήταν τοποθετημένο στο 1/3 του μήκους του, προς την πλώρη, και είχε ύψος δύο φορές το πλάτος του σκάφους. Όσο για τις αντένες, αυτή ήταν ίση με τα 7/6 του μήκους του σκάφους.

Την ιστοφορία του σκάφους συμπλήρωνε μια «μετζάνα» τοποθετημένη στην πρύμνη. Ο ιστός της είχε μικρή κλίση προς τα πάνω και ύψος ίσο ή λιγότερο απ' το λάμπουρο. Αυτές ήταν με λίγα λόγια οι «γνώριμες μορφές» απ' το παρελθόν που, σύμφωνα με τη γνώμη των παλιότερων, αντιπροσώπευαν τα καλύτερα, γηγενότερά και οικονομικότερά σκάφη.

Βιβλιογραφία:

1. Κ. Πηζόπουλος, Ελληνικός Αυτοκρατορικός Στόλος, 1907.
2. Η. Κανελλοπούλου, Ονοματολόγιον ιστιοφόρων, 1908.
3. Α. Σακελλαρίου, Εγχειρίδιον αρμενιστού, 1915.
4. Γ. Κοτσοβάλλη, Περί εξοπλισμού πλοίων, 1919.
5. Landstrom, The ship, 1961.
6. Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, 1972.
7. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, 1980.
8. Μ. Σιμών, Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων, 1982.

Latin: The Byzantine Sail

J. Patzopoulos

Our knowledge of the Byzantine ships remains limited due to the relatively few and scattered in various manuscripts information on the subject; and to the *de facto* absence of a systematic monograph concerning this topic.

Furthermore, it is obvious that ships have not served as source of inspiration to the Bosphorus' artists as opposed to earlier and later painters, whose representations combined with contemporary documents have supplied us with important information on ships.

However, the fact is that during the iconoclastic period (723-843 AD) the representation of ships on icons was strictly forbidden and as a result we know almost nothing about these years.

Nevertheless, on the basis of a few, scattered information, we can reach the conclusion that the historic circumstances prevailing in the Mediaeval period have contributed to the application of many changes and innovations in shipbuilding both in Byzantium and Eastern Mediterranean; and that this contribution has proved to be crucial for the thereafter evolution and development of the sailboat. We do not intend to number or examine all these changes and innovations, still we will mention as examples: the substitution of the known today wheel for the two lateral controls, an invention which in all probability must be credited to the Arabs; also, the evolution of the square sails, a sailing device which has made possible the building of larger ships.

However, we will be more thorough on an important change, the development, that is, during this period, of the already existing type of the triangular sail, but in large dimensions, as to function properly on large vessels.



1. Χαρακτικό του 17ου αιώνα: δύο προσαραγμένες γαλέρες. Ξεχωρίζει σαφώς το κυρίως σώμα του σκάφους από το ορθογώνιο πλαίσιο που το υπερβαίνει: το telaro.

KADIRGA η τελευταία γαλέρα

Στη μεγάλη οικογένεια των κυρίως κωπήλατων πλοίων πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ εκείνων των οποίων τα κουπιά στηρίζονται στην επισκαλμίδα (κουπαστή) του σκάφους και εκείνων των οποίων τα σημεία στήριξης των κουπιών είναι απομακρυσμένα από το κυρίως σώμα του πλοίου, μέσω μιας πολύπλοκης κατασκευής. Κατά την ελληνική αρχαιότητα, η κατασκευή αυτή ονομάζονταν παρεξιερεσία και ένα καλό παράδειγμά της συναντάται στην πρόσφατη αναπαράσταση μιας κλασικής αθηναϊκής τριήρους, της Ολυμπιάδας, που οφείλεται στους J. S. Morrison και J. F. Coates. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στις αρχαίες τριήρεις, μια μόνο σειρά κουπιών, εκείνη των ερετών θραντών, είχε τα υπομόχλιά της επάνω στην παρεξιερεσία.

Lucien Basch