

ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ερμηνευτική προσέγγιση στο κείμενο της Οδύσσειας

Το τελευταίο καράβι

Στην Οδύσσεια, το πέρασμα του Οδυσσέα από το στενό της Σκύλλας και της Χάρβιδης αποτελεί, ουσιαστικά, υποχρεωτική επιλογή. Η προειδοποίηση της Κίρκης δίνει στον Οδυσσέα δύο δύνατόττες: είτε να ακολουθήσει την πορεία που οδηγεί στο στενό της Σκύλλας είτε να επιχειρήσει κάτι που μόνο ο ίασων, με τη βοηθεία της Ήρας, κατόρθωσε πριν απ' αυτόν: να περάσει από τις Πλαγκτές Πέτρες (Οδ. 12.55-72).



Νόμισμα του Ακράγαντα, τέλη 5ου αι. π.Χ. Εικονίζεται η Σκύλλα και ένας κάδωρας. Βοστόνη, Museum of Fine Arts.

Αύτάρ επήν δῆ τάς γε παρέξ έλασσωντινέταιροι,
ἔνθα τοι οικεῖτε ἐπειτα δημητέωντις ἀγορεύουσι
ὅπποτέρη δὴ τοι δόδις ἔσσοτεις ἀλλὰ καὶ θερός
θυμὸν πούλειν ερευνεῖς σὲ τοις αὐτοῖς
ἔνθεν μὲν γὰρ πετροὶ ἐπηφέρετες, πρότι δ' αὐτάς
κύμα μέγα ροχέην κινουμένος Ἀμφιτρίτης:
Πλαγκτάς δὴ τοι ταῖς γε δειοῖ μάκαρες καλένοι.
τῆ μὲν τὸ οὐδέ ποτηταὶ παρέρχεται οὐδὲ πελεῖαι
τρηρώνεις, ταὶ γ' ἀμφροστῖν Διὶ πατρὶ φέρουσιν,
ἀλλὰ τε τὰς ἄντας ἀμφροστῖν λίξ πετρῷ
ἀλλ' ἀλλὰν ἐνίστην πατρῷ ἐνάρθιμον εἶναι.
τῇ δ' οὐ πώ τις τὸν φύγειν ἀνδρῶν, ή τὶς ἵκεται,
ἀλλὰ δὲ οὐδοὶ πίνακας τις νεών καὶ σώματα φωτῶν
κύμαθ' ἀλλὰ φέρουσιν πυρὸς τὸ ὄλοιον θυελλαῖ.
οἷη δὴ κείνη γε παρέπλω τοποπόρος νῆτος
Ἀργώ πασιμέλουσα, παρὸ Αἴγαστο πλέουσα·
καὶ νῦ νε τὴν ἐνθ' ὥκα βαλεν μεγάλος ποτὶ πέτρας,
ἀλλ' Ἡρὴ παρεπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἡν ίασων.

Μα δάν πάθε δόχουν οι συντρόφοι σου περάσει τις Σειρήνες,
εδῶ καὶ ομήρος στὶς ποὺ σοῦ αναίγουνται δύο στράτες ποιάν θὰ παρεις
μη μὲ δημητρίς την ἀπόφασιν νά πάρεις πρέπει ἀπὸ σου:
δύοθεν πάνω τοι η ίσσοι μελλεται νά βρεις επὶ δύο τις στράτες:
δύοθεν είναι βράχοι ὁμηλορέμαστοι καὶ τῆς γαλανομάστης
τῆς Ἀμφιτρίτης σπάζει απάνω τους μὲ δύριον ἀχό το κυμά.
Τούς νομαζίσουν Ταξιδόβραχους οι τριγμακαραμένοι
θεοὶ πουλί δὲν τούς προσδιδήκε, μηδὲ τὰ περιστέρια
που κοινβαλούν την ἀβάντα βροφή στὰ διά πατέρα
κάθε φορὰ δὲ πράπεται κι ένα τους ὁ ὅρθυκεμενος ὁ βράχος·
καὶ βαζεῖ άνα δάλος στὸν τόπο του, λειψά να μῆν τοι μεινούν.
Ἄπ' οὖτος εκεὶ βρεθοῦν πλεουμένα κανένα δὲ γλύπωνε·
καραβοσύνια καὶ ἀνθρώπουν κορμιά μαζὶ ξεσέρνει
τὸ κύμα ἀδιάκοπα κι ο σφουνδας τοῦ φερερού βουλκάνου.
Ἐνα μονάχη πελαγόδραμο καράβη τούς προσδιδήκε,
ἡ Ἄργη, τὴ γῆ τοῦ Αἴγαστης ὡς ἀφίκεν, ἡ πολυσυμμένη·
στούς τραυόν τούς βράχους πάνω θά πεπτεί κι έκεινο, μα τὸ ἀφήκε
ἡ Ἡρὰ από αγάπη στὸν ίασονα γερό νά προσπεράσει.

Υποστηρίχτηκε συχνά ότι ο ποιητής της Οδύσσειας είχε, πιθανότατα, υπόψιν του ήταν ή περισσότερα επικά ποιήματα σχετικά με τα ειδοί των Αργοναυτών. Στο έπος υπάρχει, γενικότερα, η τάση καθε κατόρθωμα που πειραγόφεται να θεωρείται μοναδικό. Οταν υπάρχει επανάληψη του ίδιου κατόρθωμας υπάρχει συνήθως και παραλλαγή. Αν ο ήρωας του αργοναυτικού έπους κατάφερε να περάσει σωσι από τις Πλαγκτές Πέτρες, ο ήρωας της Οδύσσειας δεν θα μπορούσε να αρκεστε σε έναν άλλο που είχε ήδη επιτευχθεί. Το πέρασμα της Αργώς από τις Πλαγκτές Πέτρες γίνεται, έται, ένας από τους λογούς για τους οποίους το πλοίο του Οδυσσέα πρέπει και εκείνο να περάσει

από δύο αδιάβατους βράχους. Όμως εδώ παρουσιάζονται οι πρώτες διαφορές. Το πέρασμα της Αργώς από τους βράχους δεν της στοίχεις παρά μόνο το γυλιπτό διάκοσμο της πρύμνης της. Αντίθετα, το πέρασμα του πλοίου του Οδυσσέα από το στενό της Σκύλλας στοίχεις τη ζωή έξι γενναίων συντρόφων. Και όσο επικινδυνο κι αν ήταν το πέρασμα αυτό δεν ήταν πάντως αρκετό για να χαρίσει στο πλοίο του Οδυσσέα τη φήμη που κέρδισε η Αργώ.

Εκείνο όμως που συγκρετεί ο Όμηρος από το πέρασμα της Αργώς και τις Πλαγκτές Πέτρες είναι κυρίως η εικόνα του περιστεριού. Αυτό ως μπορούσε, ίσως, να σημαίνει ότι η διήγηση, ούμφωνα με την οποία ο ίασων

έστειλε ένα περιστέρι να περάσει από τους βράχους πριν επιχειρήσει να περάσει ο ίδιος με το πλοίο του, θα ήταν γνωστή και στον Όμηρο. Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα αυτή, το περιστέρι, συνοψίζει τη σύλληψη του μυθικού αυτού πλοίου, της Αργώς, που η αρχαία ελληνική παραδοση θεωρούσε σχεδόν φτερωτό². Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη ίως διαφορά που χωρίζει το πλοίο του ίασονα από το πλοίο του Οδυσσέα. Η «πασμέλουσα» Αργώ είναι προορισμένη να περάσει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας σχεδόν πετώντας, ώπως έκανε το χρυσόμαλλο κράτη, το δέρμα του οποίου είναι και το έπαβλο της αργοναυτικής εκστρατείας. Ο σκοπός της είναι να φύγει από

την Ιωλκό για να φτάσει, μέσα από τη θάλασσα, όχι απλώς σε μια άλλη Εηρά αλλά σε μια χώρα που παρουσιάζει περισσότερες αναλογίες με τον ούρανο πάρα με τη γη, τη χώρα του βασιλιά Αιγήτη, εκεί όπου, σύμφωνα με το Μίνερβο (11.5 Bergk), οι ακτίνες του ήλιου αναπαύονται τη νύχτα, και, τελος, να επιτρέψει σώμα και αθλήτη στο λιμάνι απ' όπου ξεκίνησε. Το πλοίο του Οδυσσέα, αντίθετα, είναι προσριμένο να καταστραφεί. Το ταξίδι του οδηγεί, όπως και όλα τα άλλα πλοία του στόλου του Οδυσσέα, στο βυθό της θαλασσας. Η ναυπήγηση της Αργώς συμβολίζει έμεσα την αρχή των μεγάλων ναυτικών μετακινήσεων. Ο Οδυσσέας ακολουθεί, κατά κάποιο τρόπο, την αντίθετη πορεία. Φεύγει από την Τροία επικεφαλής ενός στόλου, χάνει διαδοχικά όλα του τα πλοιά, αρπάζει από ένα ξύλο που επιπλέει –το σπασμένο κατάρτη του πλοίου του–, κατασκευάζει μια σχέδια, και, αφού έχει διατρέξει ανάποδα όλα σχεδόν τα στάδια της ιστορίας της ναυτηρικής, καταλήγει να ριχτεί στη θαλάσσα απ' όπου θα βγει ώμυνός, ευάλωτος, σαν νεογέννητος, στο νησί των Φαιάκων.

Το νόμα του πλοίου του Οδυσσέα δεν έχει την παραμικρή σημασία. Κανείς ποτέ δεν θελήσει να μάθει ποιο ήταν. Αντίθετα από το έπος των Αργοναυτών, στην Οδύσσεια αυτό που μετράει είναι ο Οδυσσέας ο ίδιος και όχι το πλοίο του. Ο Οδυσσέας θα πράσσει δύο φορές από το στενό της Σκύλλας και της Χαρυβίδης, το στενό με τους δύο κινδύνους. Την πρώτη φορά συνοδευμένος από τους συντρόφους του, μέσα στο πλοίο του, από την πλευρά της Σκύλλας. Τη δεύτερη φορά μόνος του, μέσα στη θάλασσα, από την πλευρά της Χαρυβίδης. Ανάμεσα στις δύο αυτές φορές, το πλοίο του, όπως είναι γνωστό, θα καταστραφεί. Η «ναύη» του Οδυσσέα δεν θα γίνει ποτέ «πασσέλουσα». Δεν του απομένει, λοιπόν, παρά να γίνει ο ίδιος «πάσι μελών». Αυτά είναι, ας το υπενθυμίσουμε, τα λογιά του όταν αποκαλύπτει την ταυτότητά του στους Φαιάκες:

εἴη Οδυσσεύς Λαερτίδης, ός πάσι δόλοισιν/ ανθρώποισι μέλω, καὶ μει κλέ-

ος ούρανὸν ἵκει. Εἶμαι ὁ Οδυσσέας, ὁ γιος τοῦ αντρακάρου Λαερτίου· ὁ κόμης ὃς δέρει / τούς δόλους μου, κι η δέξια μου ψῆλα στα οὐράνια φτάνει! (Οδ. 9.19-20).

Η φωνή του χάρτη

Όταν η Κίρκη δίνει οδηγίες στον Οδυσσέα για τα ταξίδι του, περιγράφει λεπτομερώς το στενό της Σκύλλας. Στις οδηγίες αυτές, όμως, δεν αναφέρεται με τον ίδιο τρόπο στις Πλαγκτές Πέτρες και στους βράχους της Σκύλλας και της Χαρυβίδης. Για τα πρώτα περιορίζεται απλώς στην περιγραφή των γεγονότων. Εκτός από το «μέγα κύμα» που «ροχεῖ» και τα συντρίμια των καραβών και τα σώματα των ναυτικών που παραύρουνται από τα κύματα και τις «θύελλες πυρώς», πιπτούν ασφέτερο δέν μας αποκαλύπτεται ως προς την ιδιομορφία αυτών των τρομερών βράχων που χαρακτηρίζονται από τα επιπέδα «επτρεφής» και «λίγες». Ο ποιητής μνημονεύει απλώς την ιστορία των πειροτεριών του Δια και φυσικά, την ιστορία του πλοίου του λάσσονα. Η περιγραφή αυτή δεν δεικνύει καν ον αν η Αργώ πέρασε ανάμεσα από τους βράχους, εφόσον το ρήμα «παρέπλω» δεν ημιανεί απαραίτητα ότι το πλοίο διέσχισε καποιο στενό. Το ερώτημα αν ο Ομήρος ταυτίζει τις Πλαγκτές με τις Συμπληγάδες έγινε, όπως είναι γνωστό, αιτία να χυθεί πολὺ μελάνι ήδη από την αρχαϊστική. Ειναι, ίσως, περιπτώ να ανακινήσει κανείς το θέμα από την αρχή. Ας θυμίσουμε μόνο ότι ο Ηρόδοτος τείνει να ταυτίσει τις Πλαγκτές με τις «Κυανέας» (4.85), καὶ ότι ο Πινδαρίος μιλάει για «συνδρόμουν κινθημόν... πετρών» (Πιθ. 4.208-9), χωρίς να προσδιορίσει το ονόμα τους, ότι ο Ευριπίδης ονομάζει τις Συμπληγάδες «κυανέας» (Μηδ. 2) καὶ ότι ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι οι Αργοναύτες πέρασαν από τις Συμπληγάδες στα ταξίδια τους προς την Κολχίδη (2.549 κε.), και από τις Πλαγκτές στην επιστροφή τους (4.924 κε.). Παρά το ονόμα τους, οι ομηρικές Πλαγκτές Πέτρες δεν περιγράφονται σαφώς ως κινητές. Στα σχόλια του στην Οδύσσεια (σχ. 12.60) ο Ευστάθιος προτείνει

δύο ερμηνείες: «Πλαγκταὶ δέ αἱ πέτραι ἡ διότι προσπλάζονται αἱ ἀλλήλαις συμπλίτουσαι καὶ συγκρύουνται πελάζουσα... ἡ διότι κύμα φασὶ συνεχῶς ἐκεὶ προσπλάζεται». Σύμφωνα με τον σχολιαστή του Πινδάρου: «ἰωᾶς ὁ Ομῆρος οὐδὲ αὐτὰς τὰς πέτρας ἐπικυλεῖσθαι φησιν, ἀλλὰ τὰ κύματα ἐγειρόμενα μεταξὺ ταῖς πέτραις προσφέρεσιν τάς ναύς» (σχ. Drachmann, Πιθ. 4.370). Ως προς την επιμολογία της λέξεως, εκτός από την εξάρτηση της από το ρήμα πλάζομαι (πλανύμαι), ο Ευστάθιος θυμίζει ακόμη την παρεπιμολογική συσχέτιση της με το ρήμα πλήσω (σχ. Οδ. 12. 61): «Πλαγκταὶ οὐν λέγειν τὸν ποιητὴν, οἷα πλάζουμενας καὶ κυλουμένας, ὡς ἐκ τῆς συγκρύουσεως καὶ πύρ αποτελεῖν, εἰ δ' ίσως ἐκ τοῦ πλήσοντος εἴποι της παρῆχθαι τὰς Πλαγκτὰς, δύνανται ἀν οὕτῳ Συμπληγάδες λέγεσθαι καὶ αὐταῖ». Δεν μαθαίνουμε ακόμη με ποιο τρόπο πεβαίνει κάθε φορά το περιστέρα του Δια. Σύμφωνα με τον Αθηναίο (Ευσταθ. σχ. Οδ. 12.64), ο λόγος είναι η «δύτης» και η «λειστής» των βράχων, πράγμα που απλώς επεκτείνει –χωρὶς να εξηγεῖ– την ιδέα του ομηρικού κειμένου: «ἀλλὰ καὶ τώνδει αἰέν αφαιρεῖται λίς πετρῶ». Οι λόγοι για τους οποίους ο Ομήρος δεν περιγράφει λεπτομερέστερα τις Πλαγκτές συνδέονται ίσως και αυτοί με την ύπαρξη προγενέστερου αργοναυτικού έπους. Μια τέτοια περιγραφή θα έπρεπε είτε να επαναλαβεῖ είτε να διαιφύσει τη σχετική δημητρίη του αργοναυτικού έπους και δεν θα προσέφερε τίποτε καινούργιο στους ακροατές. Φαιάκες ή άλλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ομήρο πάντα, προτίμουν να άκουν τα πιο πρόσφατα τραγούδια: «διδή ή πις ἀκούντεσσι νεωτάτη μῆφι πελάται» (Οδ. 1.351-2). Ειναι, επομένως, σκόπιμο να εξετάσει κανείς αναλυτικότερα ορισμένες διαστάσεις της προφορικής δημητρίης ως μέσου αντιπλάσεως των γεγονότων στην Οδύσσεια. Εκτός από την αναχώρηση από το νησί της Καλυψώς και την άφιξη στο νησί των Φαιάκων, όλες οι περιπέτειες του Οδυσσέα που αντιστοιχούν στο ταξίδι του προς την Ιθάκη περιγράφονται στη δική του προσωπική αφήγηση. Στις δημητρίες αυτές,

είτε είναι αληθείς είτε ψευδείς, ακούμε πάντα τα λόγια του ίδιου του Οδυσσέα, με μόνη εξαίρεση στους στίχους 306-343 της ραψωδίας ψ., όπου ο ποιητής δινεί σε τρίτο πρόσωπο τις περιπέτειες που ο Οδυσσέας δημιεύει στην Πηνελόπη, περιπέτειες που έχει όμως δημηγεῖ, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε πρώτο πρόσωπο σε προηγούμενες αφηγήσεις. Από τις δημηγορίεις αυτές το σημαντικότερο τμήμα είναι, φυσικά, οι Απόλογοι. Πάρα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν οι ομηρικές έρευνες για το τμήμα αυτό της Οδύσσειας, δεν έχει, νομίμω, δοθεί αρκετή έμφαση στη σημασία της φωνής. Και όμως η φωνή παραμένει το μόνο και σταθερό στοιχείο που ενώνει όλες αυτές τις περιπέτειες της τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, το ακουστικό μέσον που μας επιτρέπει να «δούμε» όλα όσα μένουν αράτα, το «βλέμμα» του παρόντος προς το παρελθόν. Μέσα από τις ραψωδίες Ι, Κ, λ και μ ο Οδυσσέας δανείζει τη φωνή του στον Πολύφρωνα, στους Κύκλωπες, στους ουντρόφους του, στην οικογένεια του Αιλόου, στον Αιλό, στον Πολίτη, στον Ευρύλαχο, στον Ερμή, στην Κίρκη, στον Ελπήνορα, στον Τειρεσία, στην Αντίκλεια, στον Ποσειδώνα, στον Αγαμέμνονα, στον Αχιλλέα, στις Σειρήνες, στον Ήλιο και στο Δία. Τα λόγια όλων αυτών των προσώπων μεταφέρονται αυτολέξει: θα έπρεπε να προσθέ-

σουμε στον κατάλογο αυτό και όλα τα πρόσωπα των οποίων τα λόγια δεν παρατίθενται ακριβώς αλλά που ο Οδυσσέας αναφέρει ότι άκουσε. Συναντούμε εδώ μια αφηγηματική τεχνική που βασίζεται σε ένα θέμα θεωρητικά χωρίς τέλος: τα λόγια κάποιου που περιέχουν τα λόγια κάποιου άλλου, που περιέχουν τα λόγια κάποιου άλλου κ.ο.κ. Πολλοί ερευνητές, όπως ο Segal (op. cit., σ. 23-28) και ο Pucci (op. cit., σ. 214-17), διαβλέπουν μία λανθάνουσα σύγκριση ανάμεσα στη τραγούδη του Δημόδοκου και στη δημήγητη του Οδυσσέα (π.β. και Οδ. 11.36). Η σύγκριση αυτή υπογραμμίζει ήδη τη σημασία της φωνής στη δημήγητη του Οδυσσέα. Θα πρέπει, εντούτοις, να προστεθεί ότι τη στιγμή που επιτανει το τραγούδι του Δημόδοκου ο Οδυσσέας διευκρινίζει πιώς ο αιολός υμνεί τα κατορθώματα των Αχαιών «ώς τε που ἡ αὐτὸς παρεὼν ἡ ἀλλού ἀκούσας» (Οδ. 8.491). Οι δύο αυτές δυνατότητες, η προσωπική πειρατεία του γεγονότος και η πληροφόρηση από κάποιους άλλουν, εμφανίζονται και οι δύο στους Απόλογους του Οδυσσέα. Στις αναχωρήσεις του από την Αιαία ο Οδυσσέας ακούει από την Κίρκη, τόση την πρώτη φορά δύο και τη δεύτερη, τις οδηγίες που το ταξιδίου του. Πρόκειται και πάλι για μια φωνή που την ακούμε μέσα από μια άλλη φωνή. Τα μέρη και τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές (μετάβαση στον Αδη, στο νησί

των Σειρήνων, στο στενό της Σκύλλας και της Χάρημδης, στο νησί της Θρινακίας) περιγράφονται και αυτά δύο φορές: μια φορά σύμφωνα με τη γνώση της Κίρκης, δεύτερη φορά σύμφωνα με το βίωμα του Οδυσσέα. Παρά τη γνώση της όμως, η Κίρκη φανερώνει στον Οδυσσέα ένα μόνο τμήμα του ταξιδίου του. Τα λόγια της, όπως και τα λόγια της Καλυψώ, τα λόγια του Τειρεσία, τα λόγια της Λευκοθέας, τα λόγια του Αλκίνου, δεν αποκαλύπτουν πάρα μόνο ένα κομμάτι ή μόνο μία οψή ώστε το θαλασσινό του ταξίδι. Τα λόγια αυτά συμπληρώνονται συνήθως από άλλα, τα λόγια του ίδιου του Οδυσσέα, που μας επιτρέπουν να δούμε όσα έμεναν αόρατα από τα λόγια των άλλων. Θραύσματα από φωνές, αποσπάματα από ομιλίες που ακούονται τη μία μέσα από την άλλη είναι οι ήχοι που συνθένουν το ναυτικό χάρτη του Οδυσσέα, την προφορική αυτή γεωγραφία που οι σχολιαστές, αρχαίοι και νεότεροι, προστιθέσαν μάταια να καταγράψουν.

Η φωνή της Σκύλλας

Είναι, ίσως, ώρα να ακούσουμε, στον ξητικό αυτό χάρτη, πώς καταγράφεται το επικινδύνο πέρασμα που θα επιχειρήσει ο Οδυσσέας και πώς εντάσσεται στη δημήγητη του ήρωα τη περιγραφή της Σκύλλας με τα λόγια της Κίρκης (Οδ. 12.73-100).

οι δύο σκόπελοι οι μέν ούρανον ευρύν εικαί
όξει γορυφή νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε
κυανή τὸ μὲν οὐ ποτὲ ἔρειν, οὐδὲ αἴρει
κείνου ἔχει κορυφὴν οὐτὸν ἐν θέρει οὐτὸν ἐν ὅπωρῃ
οὐδὲ κεν αἰμάτην προτον οὐδὲ επιτράπη,
οὐδὲ εἰ οἱ κείρει τε οὐκούσια καὶ πόδες εἰεν·
πέτρη γάρ λις οὖτις, περιέστη εκπία.
μέσων δ' ἐν σκόπελῳ ἐστὶ σπέσις περιερεδές,
πρὸς ζῷον εἰς Ἐρέβος τετραμένον, ἥ περ ἀν ύμεις
νῆα παρὰ γλαφύρην ιδύνετε, φαῖδον Ὀδυσσέα.
οὐδὲ κεν ἐν νήσος γλαφύρης αἰγίσιος αντρό^{τόδων οἰστεύσας κούλον σπέσις εἰσαΐσκοτο.}
ἔνθα δ' ἐν Σκύλλῃ ναιεν δεύτον Λελακία^{τῆς ή τοι φωνή μὲν ὅπερ σκύλακος νεογλύχη}
γίνεται αὐτῇ δ' αὔτε πλεύων κακὸν οὐδὲ καὶ τίς μιν
υπέρθεται οὖν, οὐδὲ εἰ δεῦται αντάπτει.
τῆς ή τοι ποδές εἰσι διωδέκα πόντες δῶμαρι.
ἔδε τοι δειπνά περιμπέκτεν δέ τοι πριστοῖς ὁδόντες
πυκνοῖ μεν τε κατὰ σπέσιν κούλοι δεύδοκεν,
ἔξω δ' ἔξισηι κεφαλὰς δευτοῖο βερέθρου,
αὐτοῦ δ' ζύνθα, σκόπελον περιμακάσα.
δελφίνας τε κυνάς τε, καὶ εἰ ποιὶ μείζον ἐλήσι
κήτος, ἀ μιρια βούσκει ἄγαστονος Ἀμφιτρίτη.

Κείθε θά ιδεῖς δύο θαλασσόβραχους: τούν ενός στά σύρνια φτάνει η σουβλήρη κορφή τὸ συγνέφο, που εκεὶ ψήλα τὸν ζανεῖ, το σκοτεινὸν ανέμος δέν το σκοτεινό, καὶ μήτε γα καλοκαίρι γα χινώπωρο ποτὲ ή κορφή ξανούγει.
Θνήτος απαννεικεὶ δέν πατησί τοιν είλες κι εικοσι πόδαι δέ δεν δουνανταινονται ν' ανέβεις στην κορφή τουν κοφτος ον βράχος ιουν υψώνεται, λές κι είναι δουλεύενος.
Στη μέση εκεὶ τούθ βαθαλασσόβραχον, στραμπεν στο σκοτάδι, στά δουμάκια μά μαρτην ανοιγεται σπηλαια και σεις εκείθε δέ προσδιαβετε λέων με τ' ἀρμένο, περιλαμπτη οδυσσέα.
Νά ριει κι ένας χεροδύναμος θνήτος με τό δοξάρι
κατωθε, απ' τ' ἀρμένο, δέ δυνεται νά φτασει στην κουφάλα τού σπιλου. Μέσα η Σκύλλα καθεται κι αγρά αλιγάτει κι άν ειναι αν κουταβιού μικρού, νιογέντρου το γαγνίσια της όμως απτη της άγριας είναι παράλλαξα θωράκων τη μπροστά του κανεις δέ δέ νιανταναλλιαση, καθετας ον θνήτων.
Έχει μαθει ποδάρια δώδεκα, μιστρεμένα, κι έξι λαμπούς ψηλούς, κι απο την υψηνεται στις άκρες του κεφαλί τρομαχικό, που ανοιει το στόμα του με τρεις φράδες δοντια πυκνα, αφιχτοδεμενα, θανατο που ξεχειλιουν μαρα.
Μέ το μισο κορμη τη κριβεται στο βαθούλιο το σπήλαιο, κι απ' τη φρίκη του βαθή γνάσοντας της κεφαλες της δέων φαρευει αιτο, στο βράχο ολύμπων γνευεντας δελφίνια, σκυλόφρα, για κι άν τρανότερο θεριψαρο τακωσει.

τή δ' οὐ πιὸ ποτε ναύται ἀκῆροι εὐχετῶνται παρφυγίειν σὺν νηὶ φέρε δὲ τε κράτι ἐκάστῳ φῶτ ἔξαρπάσσα νεός κιανοπράροι.

ἀπὸ τὰ μεριὰ ποι η βαριόμουνηκ ωθάσκει. Δέ βρισκεται ἀρμένο ποι οι ναύταις του να παινετούν πώς φύγαν ὀβλαβοι ἐκείθε τι τὸ κάθε της κεφαλὶ ὄρταζει κι ἔναν απὸ τὸ πλοϊο τὸ γαλαζόπλωρο καὶ τὸν τραβαῖει μαζὶ του.

Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για μια φωνή, τη φωνή της Κίρκης, που ακούγεται μέσα από μιαν άλλη φωνή, τη φωνή του Οδυσσέα. Υπάρχει όμως στην περιγραφή αυτή μία τρίτη φωνή που ο Οδυσσέας δεν θα μπορέσει να ακούσει: είναι η φωνή της ίδιας της Σκύλλας. Η φωνή της είναι, ουσιαστικά, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε γι' αυτήν. Ακούγεται σαν γάγγισμα (λελακύα), όπως, άλλωστε, αναμένεται να είναι η φωνή συνόδου πλάσματος τόσο ἀμέσως συνδεδεμένου με τη λέξη σκύλος. Ετοι, τοποθετείται εξ ορισμού πέρα από την ανθρώπινη φωνητική κατηγορία. Η φωνή αυτή έχει επίσης ηλικία, την ήλικια ενός θηλυκού κουταβού (σκύλακος νεογυλής). Αυτή φάντηκε αντιφατικό σε ορισμένους σχολιαστές της Οδύσσειας, επειδή το γαγγίσμα της Σκύλλας χαρακτηρίζεται στο κείμενο ως «δεσμόν»: «πῶς γάρ ἡ δεσμὸν λελακύα δύναται νεογυνοῦ σκύλακος φωνὴν ἔχειν» (σχ. 12.86). Ο Ευστάθιος θεωρεί ότι η λέξη δεσμὸν ενισχύει την ἔννοια του γαγγίσματος («... μεγεθύνει κατ' ἔννοιαν τὸ τῆς λέξεως ταπεινόν», σχ. 12.85). Θα παρατηρούσει κανείς ότι η ἔννοια της λέξεως «δεσμὸν» είναι ευρύτατη, η χρήση της ιδιαίτερα συχνή στο ομηρικό ἔπος και ότι η οημασία της μπορεί κάλλιστα να περιλάβει την ιδότητα μιας φωνής τρομακτικής αλλά όχι αντικειμενικά δυνατής. Δύσκολα, λοιπόν, θα αναζητούσες κανείς αντιφασίες που εμπνέονται από την πραγματικότητα σε μια περιγραφή που κατ' εξοχήν κινείται στα όρια του φανταστικού· ο ακροστικός είναι απόλυτα ελεύθερος να φαντα-

στεί οτι η Σκύλλα δεν έχει μία μόνο φωνή αλλά έξι, αφού έχει έξι κεφάλια με τρεις σειρές δόντια το καθένα. Παιός είναι όμως ο ρόλος αυτής της φωνής που θυμίζει θηλυκό νεογυνέντο σκυλακό: Πρώτα-πρώτα, να αντιπαραθέσει την εικόνα στην οποία παραπέμπει, εικόνα τρυφερή, ήμερη και οικακή, στην εικόνα στην οποίαν αντίκει, στο «πέλωρ κακόν», σε μια συμφορά ἄγρια και ακαταμάχητη⁷. Επειτα, να πλάσει μια φωνή που έρχεται από μακριά, τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο, μια φωνή που δεν διακρίνεται μέσα στο βρύσιο των κυμάτων που καταπίνει η Χάρμβοη, που δεν μπορεί να φτάσει ώς τα αφτία του Οδυσσέας και να κατευθύνει το βλέμμα του πην ωρα που εκείνος προσποθετεί να δει τη Σκύλλα στη μέση του ψηλού βράχου. Ακόμη, να δημιουργήσει έναν ήχο λωνάντων και απειλητικού, που σε τίποτε να μη θυμίζει τη φωνή των Σειρήνων απ' όπου μόλις έφευγε ο Οδυσσέας. Και, τέλος, να εντάξει τη Σκύλλα όχι σε ένα είδος, αφού ανήκει σε πολλά, αλλά σε ένα γένος, το θηλυκό.

Ού μαχητὸν

Από τα πλάσματα που αντιπροσωπεύουν θανάσιμο κίνδυνο για τον Οδυσσέα και μηνηνεύονται στους Απόλογους, η γυναικά (και η κόρη) του Αντιφάτη, η Γοργώ, οι Σειρήνες, η Σκύλλα και η Χάρμβοη ανήκουν σε ορισμού στην κατηγορία του θηλυκού. Η ἔνταξη τους αυτή είναι, ουσιαστικά, το μόνο κοινό τους στοιχείο. Με εξαίρεση τις Σειρήνες, η μορφή των οποίων απο-

σιωπάται στο κείμενο επίμονα, από τα πλάσματα που αναφέρθηκαν, η Γοργώ, η Χάρμβοη και, κυρίως, η Σκύλλα διαχωρίζονται σαφώς από την ανθρώπινη μορφολογία. Το διαχωρισμό αυτό, τουλάχιστον για την περιπτώση της Σκύλλας, προσπάθησαν να τον εξηγήσουν μερικοί συγγραφείς μεταγενέστεροι του Ομήρου. Συνέβη, όταν' η Κίρκη θέλησε να εκδικηθεί τη Σκύλλα που, ώς τότε, ήταν μια νέα και δύοφρη κοπέλα, επειδή ο Γλαύκος, ο θαλάσσιος θεός (ή, κατ' άλλους, ο Τρίτων) την προτίμησε από την ίδια. Μεταμόρφωσε λοιπόν τη Σκύλλα σε τέρας δηλητηριάζοντας το νερό του λουτρού της. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η μεταμόρφωση οφείλεται στη ζήλια όχι της Κίρκης αλλά της Αμφιτρίτης, επειδή ο Ποσειδώνας είχε πέσει θύμα της γονείας της Σκύλλας⁸. Η τρομακτική της διάσταση συνδέει τη Σκύλλα με άλλες γυναικείες μυθικές μορφές που εμπνέουν το φόβο, όπως η Λάμια, η Εμπουσα, η Εχίδνα, η Ύδρα, η Γοργώ, η Εκάτη. Θεωρείται μάλιστα συγγενής με μερικά από τα πρόσωπα αυτά (συγκεκριμένα με τη Λάμια, την Εχίδνα και την Εκάτη) σε μεταγενέστερες γενεαλογίες. Στον Ομήρο η καταγωγή της προσδιορίζεται αποκλειστικά ως προς τη μητέρα της που ονομάζεται Κράταις. Αλλά ο Ομήρος διευκρινίζει επίσης ότι η Σκύλλα είναι «ἀδάνατον κακόν». Οταν ο Οδυσσέας ρωτάει την Κίρκη με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αμυνθεί κατά της Σκύλλας, δέχεται μια απάντηση που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει αιφνιδιαστική (12.116-26): Θα πρέπει εδώ να θυμηθούμε ότι, σχετικά με την οθανασία

Σχέτλει, καὶ δ' αὐτοὶ τοι πολεμία ἔργα μέμηπλε καὶ πονοὶ: οὐδὲ θεοῖς υπέλειχαν ἀθανάτοις; ή δέ τοι οὐ θητῷ, ἀλλ' ἀδάνατος κακὸν ἔστι, δεῖνον τ' ἀργάλον τε καὶ ἀγρὸν οὐδὲ μαχοῖν: οὐδὲ τις ἐστὶ ἀλκῆ φύεσιν κάρπατον απ' αὐτῆς. ήν γάρ ὑπῆντο κορυφῆσσον παρὸ τρέπῃ, δεῖνον μὲν ὅ εξαρτεῖς εφαρμηθεῖσα κίχηται τόσσοντον κεφαλῆι, τόσσον δὲ ἐκ φώτας ἐλῆται ἀλλὰ μᾶλα σφρόδως ἐλῶν, βωντεῖ δὲ Κράταιν, μητέρα της Σκύλλης, ή μην τέκε πτυμα βροτοῖσιν ἢ μην ἐπειτ̄ ἀποπαύσει ἐς ύστερον ορμήσειν.

Ἀποκτοῦ! Καινούργια βάθανα γυρεύεις καὶ πολέμους: Γιατὶ δὲ σκύβεις στοὺς ἀθανάτους θεούς την κεφαλή σου; Θυτὴν δὲ εἶναι ἐκείνην ἀπέθανον, κακὸν θεριόν, φρυγὸν καὶ φοβερὸν καὶ ἀντιμέρο καὶ μαλάχητο μαζὶ της ποιοῖ νά τὰ βάλει. Τὸ καλύτερο, γοργά να ἐλαφρεύεσις τι ἀντὶ χάσις ὡρα, ὡς ἀρματίνεσαι, στὸ βράχο πλάτι φοβοῦμαι μῆ βρει καρφὸν ξανθὸν καὶ ἀπάνω σας χμίζοντας σοῦ αποδεῖ με τὰ κεφαλὰ ποι η βρίσκονται συντρόφους ἀλλούς τόσους. Μόνο κούπι τραβεῖς γηρυόρα, καὶ στην Κράταιη, τη Σκύλλας τὴν μάνα κρέψε, ποὺ τὴ γεννήσιο κατάρα στοὺς ἀνθρώπους, κι αυτή βα κοψει λέω τὴ φόρα της, νά μήν ξανχιμίζει.

της Σκύλλας, υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή: η Σκύλλα δεν είναι αθανατή αλλά αναστημένη. Οταν ο Ήρακλής πέρασε από τα μέρη της φέρνοντας τα βόδια του Γηρυόνη, η Σκύλλα επω-

ζονται κατ' εξοχήν ως «κύνες» όταν φέρονται με θραυστήτα και αναισχυντία. Η Ιρις, μεταφέροντας τα λόγια του Δία, επιπλήσσει με τη λέξη αυτή την Αθηνά που ετοιμάζεται να δειξει

ας συγκρατείται μετά βίας όταν οκεφτεται ότι στο παρελθόν μπόρεσε να αντέξει κι άλλες, χειρότερες δοκιμασίες, πιο «οκυλίσεις» (κύντερον) απ' αυτές (Οδ. 20. 13-20):

κραδί δε οι ἔνδον υλάκτει.
ώς δέ κύννα μαλάσι περὶ οκυλάκεσσι βεβῶσα
ἄνδρ' ἀγνοοσσὸν ὑλέα μέμονέ τε μάχεσθαι,
ώς ρα τοῦ ἔνδον υλάκτει ἀγνοομένου κακά ἥρα.
Σῆπθος δὲ πλήνες κραδίνη ἤπιτε μωβ̄
«Τέλασθ δη, κραδί καὶ κύντερον ἀλλο ποτ' ἐτλης,
ἡματι τῷ, ὅτε μοι μένος δοχεῖτο ἡσθε Κύκλωψ
ἴθιμοις ἔταρους...»

Βαθιὰ ἡ καρδί του ἀλίχτα.
Πώς τρέχει ἡ σκύλα γύρω στ' ἀπλέα μικρά της καὶ γαυγίζει
θεωρόντας ἀνθρώπον ἔξοφέρο, καὶ ν' ἀρπαχτεὶ γυρευει·
ὅμοια ἡ καρδί του ἀλίχτα κι ἔβραξε γέτ' ἀνομα τους ἔργα.
Καὶ τότε ἔχτησε τοῦ στήθους του κι λειώναντας τη·
«Καρδί μου, βάστα! Πόνο βάστας ἀκόμα ποι ὀκυλίσιο
τῇ μέρᾳ εκείνῃ που ο Πολύφημος στὴν ἀγρία μάρτυτο τους
τούς ἀντρειανούς συντρόφους αὐτὸν τρώγει.

φελήθητε για να του φάει μερικά. Ο Ήρακλής τη σκότωσε αμέσως και την ἔσκαιο κομμάτια. Ο Φόρκις, ο πατέρας της Σκύλλας, μάζεψε τα κομμάτια αυτά και κατάφερε, καγιόντας τα, να ξαναφέρει την κόρη του στη ζωή (Λυκοφρ. Αλεξ., 44-51). Η ανάμηνη της Σκύλλας στους ἀθλούς του Ήρακλή αιτιολογείται μάλλον από τις ομοιότητες που θεωρήθηκε ότι έχει με τη Λερναϊά Ύδρα. Ο Ευριπίδης (Ηρ. Μαν. 320) δεν διατάσσει να αποκαλέσει τη Λερναϊά Ύδρα «οκύλλα» καθόλου περιέργο, λοιπόν, που η Ύδρα είναι και αδερφή του Κέρθερου. Παρότι οι ἀθλοί του Ήρακλή μνημονεύονται στη Νέκυια της Οδύσσειας, είναι υπερβολικό να θεωρηθεί κανείς ότι, χαρακτηρίζοντας τη Σκύλλα ως αθανάτον κακόν, ο Όμηρος υπαινίσσεται την ιστορία αυτή του διασταραγμού της Σκύλλας. Είναι, αντίθετα, πιθανότερο η ιστορία αυτή να δημιουργήθηκε υπό την επιδραση της ομηρικής περιγραφής. Η εικόνα του σκύλου στα ομηρικά έπη υπήρξε αντικείμενο πολλών ερευνών. Ο περισσότερος από αυτές αναλύουν κυρίως τη σχέση ανθρώπου και ακύλου στην ομηρική κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος αναφέρεται σε αυτήν, είτε σε κυριολεκτική είτε σε μεταφορική σημασία¹⁰. Επιτρέπεται ότι σχύνεται στον Όμηρο ένας ἀνθρώπος χαρακτηρίζεται ως ακύλος, όταν κρίνεται ότι αξίζει το μισός και την περιφρόνηση. Με το χαρακτηρισμό αυτό απευθύνεται π.χ. ο Αχιλλέας στον Εκτόρα λίγο πριν να τον σκοτώσει (Ιλ. 22.345) και ο Οδυσσέας στους μηνοτήρες τη στιγμή που τους σφάλει (Οδ. 22.35). Οι γυναικες χαρακτηρί-

ανυπακοή στον πατέρα της (Ιλ. 8.423). «Κακαὶ κύνες» είναι οι ακραία προσβολή που εξακοντίζει ο Μενέλαος στους Τρώες τη στιγμή της μάχης (Ιλ. 13.623). Η πρόστιχη συμπειροφορά της Μελανώντις την δείχνει στα μάτια του Οδυσσέα ως τυπικό παράδειγμα της «οκύλας» (Οδ. 18.338). Και ομάς υπάρχει ένα ἀλλό παράδειγμα πιο αιφνιδιαστικό και πιο διάστιμο ακόμη: η Ελένη. Αντί να αναφέρεται σε ἄλλους, αντρεςή γυναικες, η Ελένη χαρακτηρίζει ως «κύνα» η ίδια τον εαυτό της: ἐμείο κυνὸς κακομηχάνου οκρυσθεός (Οδ. 6.344)¹⁰. Μερίκους αιώνες αργότερα, ο Αισχύλος θα φτάσει να συγκρίνει την Κλιταμνήτρα, το θηλυκό φονεύ του άντρα της, με τη Σκύλλα της Οδύσσειας (Αγ. 1231-36):

τοιάδε τολμα: θήλυς ἀρσενος φονευς:
ἔπει -την καλούσαν δυσφέλες δάκος
τύγου: ἀν: αμφισβαν: ή Σκύλλαν πιν
οικουδαν: ἐν πέτραι: ναυτίλων βλαβην:
θυουσαν Αιδου μητερ δοπονδον τ' Ἀρι
φιλος πνευσαν:

Τι υπάρχει στο γάνγρισμα της Σκύλλας; Ενα στοιχείο που προκαλεί φόβο, ίσως επειδή δηλώνει, συχνά, την πρόθεση του ζώου να σκοτώσει. Ο ίδιος ο Οδυσσέας θα δοκιμάσει ακριβώς αυτά τα αισθήματα. Οταν, ἀγνώστος και μεταφειραμένος στην Ιθάκη, φιλοξενείται στο ίδιο του το παλαιτο, βλέπει τις δουλειές που βγαίνουν κρυφά τη νύχτα για να πάνε να κομψύθουν με τους μηνοτήρες. Οργίζεται τότε και αποφασίζει να τις σκοτώσει και αυτές μαζί με τους μηνοτήρες. Μέσα του Βαθόι, η καρδά του «γαβγίζει» (υλάκτει) όπως η οκύλα, γύρω από τα μικρά της, γαβγίζει τους αγνώστους και ετοιμάζεται να ορμησει ο ήρω-

Είναι γνωστό τί τέλος είχαν οι μηνοτήρες. Είναι επίσης γνωστό τι τέλος είχαν οι δούλες που μοιράζονταν την κλίνη τους. Σύμφωνα με ένα σχήμα που τείνει να είναι πάγιο στη μεθοδραφική παράσοδο, οι αντρες πεθαίνουν με ξίφος, μαχαίρι, ακόντιο ή βέλος, ενώ οι γυναικες, συχνότερα, με απαγχονισμό. Αυτό θυμιζει και στην Ιθάκη. Ποιό τέλος ομάς μπορει κανείς να επιπλάσεσσε σε ένα πολύμορφο «πελώρ κακον» θηλυκού γενούς όπως η Σκύλλα; Η Κίρκη απαντάει πως δεν μπορει κανείς να επιχειρήσει μαχή με ένα τέτοιο πλάσμα (ούδε μαχητόν). Η απάντηση δικαιολογείται τόσο από τη δυσπρόσιτη κατακία της Σκύλλας -ο βράχος είναι ιδιαίτερα φηλός και απόκρημνος και η σπηλιά βριοκετα στη μέση του θύσο και από την ίδια τη φύση της Σκύλλας: «ἀδάντον κακόν ἔστι, δεινὸν τ' ἀργάλον τε καὶ ἀγρίον οὐδὲ μαχητόν». Αν κάποια μορφή αθανασία που προσδιορίζει τους θεούς. Το κείμενο διευκρινίζει ότι δεν είναι θηντή, μοιάζει όμως να υποδηλώνει ότι η αθανασία της οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι απροσβλήτη. Ο Οδυσσέας δεν θα προλάβει να την δει την ώρα που επιπλέθεται η προσοχή του είναι ολοκληρώτικο στραμβενή στο θέαμα της Χάρυβδης. Αυτός είναι, αλλώστε, και ένας από τους λόγους για τους οποίους, αντίθετα από τη Χάρυβδη, η Σκύλλα πειργίφεται πλήρως στα λόγια της Κίρκης με όλες τις λεπτομέρειες, που θα έμεναν αναγκαστικά αράτες τη στιγμή που το πλοίο θα περνούσε από το στενό.



Σχέδιο του Notor (y Vicompte de Roton) δασισμένο σε υδρία του Μουσείου της Νεαπόλεως. Από τη συλλογή του «*L'Odyssee illustrée par la Ceramique grecque*», Παρίσι, 1951.

Όμως η Κίρκη λέει κάτι ακόμα σχετικά με τη μάχη που θέλει να δώσει ο Οδυσσέας κατά της Σκύλλας: «οὐδέ πις ἐστ' ἀλκῆ· φυγεῖν κάρπισσον ἀπ' αυτῆς». Η αλκή, η ορμητική δύναμη της μάχης, η κατ' εξοχήν ανδρική αρετή, αυτή που οδηγεί σε νικηφόρες επιθέσεις, που αποδειχτήκε τόσο χρήσιμη κατά των Τρώων, κατά των Κικόνων, κατά του Κύκλωπα, εδώ είναι απολύτως όχρηστη. Ισως, μάλιστα, παράταρη. Η πανοπλία και τα ακόντια που κρατάει ο Οδυσσέας τη στιγμή που διαπλέει το στενό της Σκύλλας δεν αντιστούχουν σε κανέναν κώδικα, σε καμιά πραγματικότητα. Δεν πλησιάζει κανείς τη Σκύλλα για να δώσει μάχη μαζί της, απλώς απομακρύνεται. Αποφεύγει κανείς τη Σκύλλα όπως αποφεύγει τη Χάρυβδη, τη Σειρήνες, τη Γοργώ. Όπως απομακρύνεται και από την Κίρκη, από την Καλυψώ, ακόμη και από τη Ναυσικά. Ου μαχήτων. Δεν χρησιμοποιεί κανείς την αλκή του για να αντιμετωπίσει τα πλάσματα αυτά που ανήκουν όλα στο θηλυκό γένος. Δεν πολεμάει κανείς ένα γυναικείο κακό το αποφεύγει.

Ανελέητη και παιδική

Η δημητρηση για την αναβίωση της Σκύλλας από τον πατέρα της

προϋποθέτει, κατά πάσαν πιθανότητα, τη δημητρηση της Οδύσσειας. Μετά το διαμελισμό, τα μέλη της Σκύλλας συλλέγονται και συνενώνονται από τον Φόρκυ. Ο διαμελισμός αυτός, δύο και αν παραπέμπει σε εικόνες διονυσιακές ή/και ορφικές, παραλλάσσει συγχρόνως μιαν άλλη εικόνα που τη βρίσκουμε στο κείμενο της Οδύσσειας: τα διάφορα τμήματα του σώματος της Σκύλλας, αυτά που δικαιολογούν την τρομακτική όψη της και αποτελούν στοιχεία από διαφορετικά ζώα (όνομα και φωνή σκύλου, τρεις σειρές δοντιών όπως οι καρχαρίες, διδεκτο πόδια και έξι λαμιοί που παραπέμπουν στην εικόνα γιγαντιαίου πολύποδη κτλ.). Ακόμη, η επιμονή στην ίδεα της γεννητησης της Σκύλλας συνδέεται με ορισμένα άλλα διδεμόνα που μας βοηθούν να αντιληφθούμε μιας στοργής τη σύλληψη του χρόνου στο κείμενο της Οδύσσειας.

Η φωνή της Σκύλλας συγκρίνεται, όπως είδαμε, με τη φωνή ενός νεογέννητου, θηλυκού κουταβίου («σκύλακος νεογιλής»). Στην Οδύσσεια, η λέξη σκύλακος χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει την ευάλωτη και ανυπεράσπιστη φύση των μικρών σκυλιών. Το γαβγίσμα ενώς κουταβίου αντιπιθεται στην εικόνα του τέρατος που είναι, στην πραγματικότητα, η Σκύλλα (12.86-7). Στην ραψωδία υ τα τυφρώρα σκυλάκια («μαλακά σκύλακες») προστείνονται από τη μητέρα τους που γαβγίζει για να τα υπερασπιστεί (20.13-15). Και στην ραψωδία ι οι συντρόφοι του Οδυσσέα που πέφτουν θύματα του Κύκλωπα πεθαίνουν σα μικρά σκυλιά που οι άνθρωποι τα σκοτώνουν χτυπώντας τα δυνάτα στη γέννηση της σκύλακας ποτέ γαγή κόπτε» 9.289-90). Επιτρέασμένος, ισως, από την εικόνα της ομηρικής Σκύλλας, ο Ήσιοδος μιλάει για τη γεννήση του Τυφέωα, για τη Γαίας και του Ταρτάρου, διευκρινίζοντας ότι το καθένα από τα εκατό κεφάλια της έβγαζε τρομερές φωνές, άλλοτε τη φωνή των θεών, άλλοτε τη φωνή ενός ταύρου ή ενός λιονταριού, άλλοτε ένα σφύριγμα και άλλοτε φωνή που θύμιζε μικρά σκυλάκια: άλλοτε δε σκυλάκεσσι εσιόκτα, θάυματ'

άκουσαι (Θεογ. 834). Μέσα από όλες αυτές τις εικόνες συγκρατεί κανείς δύο πράγματα, την εικόνα ενός μικρού σκυλιού, που συνδέεται, με διάφορους τρόπους, με την εικόνα ενός θανάτου που κακού. Η εικόνα λοιπόν στην οποία, κυρίως, παραπέμπει η φωνή αυτή της «σκύλακος νεογιλής» είναι η εικόνα ενός τέρατος με παιδική φωνή. Και η εικόνα αυτή είναι ακούμα πιο τρομακτική επειδή έχει μέσα της το σπέρμα μιας άλλης εικόνας που γεννιάει φόβο: την εικόνα ενός παιδιού με τερατώδη φωνή. Στην εικόνα, οώς, της παιδιότητας μας οδηγεί και τη σημασία του επιθέτου «νεογιλός».

Σύμφωνα με τους λεξικογράφους η λέξη «νεογιλός» σημαίνει νεογέννητος. Ο Ήσιοδος ερμηνεύει το «νεογιλής» ως «νεαρός, νέας, νεωστή γεννηθείσης». Στο σχολιασμό της Οδύσσειας (12.86), ο Ευστάθιος σημειώνει: «νεογιλόν δέ τὸ νεωστὶ γινόμενον... δῆλον δέ ὅτι τοῦ γίνωνται προστάρχει δρόπτον δόναμα τὸ νεογινόν, ἐξ οὐ συγκέποται τὸ νεογόνον, καὶ ὅτι τροπὴν ἔχει τοῦ ν εἰς λ». Ενας σχολιαστής της Οδύσσειας προτείνει μία πιο εξειδικευμένη σημασία: «γάλακτος τρεφομένης». Η λέξη χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει τα πρώτα δόντια των παιδιών (βλ. π.χ. «νεογιλὸν ὁδόντα», Οππ. Κυν. 1.199) και, κατ επέκταση, στιθήποτε έχει σύντομη δάρκεια. Ο Θεόκριτος (17.58) μιλάει για «βρέφος νεογιλόν», που ο I. Rumpel (Lexicon Theocritaeum, Hildesheim, 1961) αποδίδει ως «recens natus”¹¹. Ο W. B. Stanford (The Odyssey, 1974 1947), σημειώσωστο στο 12.86) ανιχνεύει στη σημασία της λέξεως και ένα στοιχείο μετασημόσιο και τείνει να την συσχετίσει με κύρια ονόματα όπως «Γίλλις» και «Γύλλις» (πβ. και «Γύλλος». Ηροδ. 3.138). Ο Ηρώντας ονομάζει Γυλλίδα ένα από τα πρόσωπα των Μίλων του («Προκυλλίς ἡ μαστρωπός»). Εκεί, η γρία-Γυλλίς («άμμια Γυλλίς»), παίζοντας, πιθανότας, με τη σημασία του ονόματός της, εμφανίζεται ως ληκιωμένη γυναίκα που μιλάει για τη νεότητά της (στ. 1-48). Σε ένα χωρίο, που αναφέρεται στο χρόνο και αποδίδεται στον

Λουκιανό, Ξανθερίσκουμε όχι πα το κύριο όνομα αλλά το ομηρικό επίθετο το ίδιο: "τῷ δοντὶ γάρ νήπος ἔσκεν εἶναι πᾶς ἀνθρωπος, καὶ ὁ πάνυ γέρων, ἐπεὶ τοι μικρὸς πάνυ καὶ νεογέλλος ὁ τοῦ βίου χρόνος πρὸς τὸν πάντα αἰώνα" (Ἀλκυών, 3). Αναζητώντας την ετυμολογία του επιθέτου "νεογήλος", ο P. Chantreine το συνδέει με το μικρηνικό "kira" (= κοριτσάκι, Atti del' II Congresso di miceneologia, 574) και εξετάζει (Dict. Etym) την ενδεχόμενη σχέση του με το λιθ. "zindu": θηλάζω.

Το σύμα απ' όπου ακούγεται φωνήν "νεογήλον" είναι, λοιπόν, το σύμα ενός παιδιού που τρέφεται με το γάλα της μητέρας του. Θα σκεφτόταν, μάλιστα, κανείς ότι ο σοκόπος μας τέτοιας φωνής θα ήταν, συνχών, να αναζητήσει αυτή την τροφή. Όμως τα σύματα της Σκύλλας, όσο παιδική και αν είναι η φωνή τους, είναι φτιαγμένα για να δέχονται άλλου τύπου τροφή. Οι τρεις σειρές δοντιών ("τρίστοιχοι ὄδοντες... πλεῖο μέλανος θανάτοιο") της θαλασσίνης αυτής "οκύλας" είναι προορισμένες να καταβροχθίζουν σκυλόφωρα, σκυλιά ("κύνες") της θάλασσας (12.96), δελφίνια και κήτη ακόμη που μεγάλα (12.97), όταν δεν είναι προσιτοί οι περαστικοί ναυτικοί (12.98-100).

Υπάρχει, εντούτοις, στην περιγραφή της ομηρικής Σκύλλας μια άλλη ιδιομορφία που αειζένει να προσεχθεί: οι δύσκεδα "ἄροι πόδες" της (12.89). Ο Ομηρος χρησιμοποιεί το επίθετο για να δείξει, πιθανότατα, ότι η Σκύλλα δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ποιά είναι όμως η ακριβής σημασία του επιθέτου "άρως": Αυτό εξαρτάται από την ετυμολογική ρίζα με την οποία το συνδέει κανείς. Αν υποτεθεί ότι συνδέε-

με τη λέξη "ἄρωρ" (= κωλή), θα έτεινε κανείς να καταλάβει, όπως ο Αρίσταρχος (πβ. Ευσταθ. σχ. 12.89), πόδες "πλεκτανάδεις". Εξακολουθεί, πάντως, να παραμένει πιθανή η σημασία "όχι ώρμος, όχι ακόμη έτοιμος", και, συνεπώς, "πολύ νέος, πολύ μικρός", σημασία που μας οδηγεί σε μια εικόνα ατροφικών μελών. Η σημασία αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με τη σημασία του επιθέτου "νεογήλος", που είναι, αλλωστε, παραπλήσια, εντάσσεται ανέτα στο τυπικό σημασιολογικό πεδίο της λέξης "άρωρς" και προτείνει μια πειστική αιτιολογία για την αδυναμία της Σκύλλας να αναζητήσει την τροφή της μακριά από την κατοικία της.

Η τροφή της Σκύλλας εξασφαλίζεται από τα κοπάδια που βρίσκουν στα θαλασσινά λιβάδια της Αμφιτρίτης ("ἄμυρια βόσκει ἀγάστονος Αμφιτρίτη", 12.97) και όχι από τη μητέρα της. Και όμως, η μητέρα της, η Κράταις, καλείται να επέμβει για να περιορίσει τις επιθέσεις της κόρης της ("ἢ μη ἐπείτ' ἀποπαύσει ἐξ ὑπέροχον ὄμηρεῖναι", 12.126). Η επέμβαση αυτή της Κραταιίδας αποτελεί μια ελάχιστη ανακούφιση από την συμφόρη πάνω ποια η ίδια ἔφερε στον κόσμο. Το ερώπταμα, πού βρίσκεται η Κραταιίς ώστε να μπορεί να αντηδράσει τόσο γρήγορα τη στιγμή της επιθέσης της κόρης της, παραμένει, προς μεγάλη απογοήτευση των αρχαίων σχολιαστών, αναπάντητο. Θα έπρεπε να υποθέσει κανείς ότι βρίσκεται κοντά στην κόρη της, πιστή στην εικόνα της μητέρας που στέκεται πλάι στο μικρό παιδί της, η πιθανότερα, ότι παρεμβαίνει όταν ειδοποιείται από τη φωνή της κόρης της ή της φωνές των ναυτικών που την επικαλούνται

φή της Οδύσσειας, το μοναδικό στοχείο που συνδέει το τέρας αυτό με μια αξία που τοποθετείται έξω από το χώρο της τερατομορφίας. Με την πειθώ της μητέρας ξανθερίσκουμε εντονότερο το θέμα της παιδικότητας που διαφένεται ήδη από την επιλογή και τη χρήση επιθέτων όπως "νεογιλός" και "άρωρς". Αυτή τη φορά ο Ευσταθίος δεν θέλησε να συγκρατηθεί. Συγκρίνει, και στο φυσικό, ακόμη, επιπλέον, τη μητέρα με την κόρη: εί δε καὶ φίλη μήτηρ ὡμιά τῷ πολυκεφάλῳ ἀδίκῳ πρόσεστιν, εἰκός προσφαρμούσαι καὶ το, βωστρεῖν δὲ Κράταιν τὴν καὶ προγραφεῖσαν, μητέρα τῆς Σκύλλης, ἢ μην τέκε πτῆμα βροτοῖσι, ἢ μην ἀποπαύσει ἐξ ὑπέροχον ὄμηρεῖναι" (σχ. 12.124).

Χρόνος

Τόσο στην περιγραφή της Σκύλλας όσο και στις επόμενες περιπτείες που περιμένουν τον Οδυσσέα, ο Ομηρος επιμένει στην ιδέα της γέννησης και της τροφής πλασμάτων που δεν φθιέρονται ποτέ. Αφού έχει μιλήσει για την αφθαρία της Σκύλλας, την τροφή της και την επέμβαση της μητέρας της, συνεχίζει περιγράφοντας την αιώνια υπάρξη των βοιδών και των προβάτων του Ήλιου, για τα οποία διευκρινίζει ότι "γόνος δ' οὐ γίνεται αὐτῶν· οὐδέ ποτε φθινθουσί" (12.130-31). Πλάι στην ιδέα της αθανασίας, η ιδέα της μητρότητας παραμένει και αυτή στο προσκήνιο: δύο θεικές κόρες, η Φαέθουσα και η Λαμπτείη, που τις γέννησε και τις έδρεψε η Νέαρα, στέλνονται από τη μητέρα τους στη Θρινακία για να φύλανε τα ιερά κοπάδια (12.131-36):

Βει δ' ἐπιπομένες εἰοι,
νυμφά εὑπλόκαμοι, Φαέθουσα τέ Λαμπτείη τε,
ἃς τέκεν Ηελίος υπερίονος δῖα Νέαρα.
τάς μὲν ἀρά θερφάσα τεκούσα τὸ πόντια μητρή¹
Θρινακίην εἰς νήσον ἀπώκιον τρέλοι ναίεν,
μήλα φυλασσόμενα πατρώνα καὶ ἐλίκας βοῦς.

δύο ἀρκοπλεῦσους θεες, Καλοκυράδες,
τὰ βγάζουν στη βασκή, η Φαέθουσα καὶ η Λαμπτείη, τοῦ Γηλίου
οἱ γυναῖτερες τ' οὐρανόδρομοι καὶ τῆς θεικῆς Νέαρα.
Σα γεννητήκαν καὶ αναστήθηκαν, η σεβαστή τους μάνα
ολάργα στὸ νησὶ τὰς ἔστελε τῆς Θρινακίας, τοῦ κύρου
τ' ἀρνία μάθες καὶ τὰ στριφτόκερα γελάδια νά φύλανε.

Η ιδέα της τροφής παραμένει, νομίζω, σημαντική στα χωρία αυτά. Τα πρόβατα και οι αγελά-

δες του Ήλιου βόσκουν ("βόσκονται", 12.128) στο νησί της Θρινακίας, όπως τα κήπη που "βόσκει" (12.97) η Αμφιτρίτη στα θαλασσινά της λιβάδια. Είναι τα κήπη που φαρεύει ("ιχθυάδα" 12.95) η Σκύλλα για την τροφή της. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα θα γίνουν και αυτοί λεία σε αυτό το άγριο "ψάρεμα" (12.251). Η κατάσταση θα αντιστρέψει αργότερα, όταν η έλλειψη τροφίμων στις ακέτες της Θρινακίας θα αναγκάσει τους συντρόφους να καταφύγουν στο φάρεμα, τροφή τυπικά αντι-πρωκική κατά τον Ευστάθιο ("οὐδαμοῦ γάρ προσώπων πρωκίων τροφήν ἐξ ιχθύων διεσκεύασεν" (= Ομηρος), σχ. 12.252). Ετσι, όταν θα φτάσουν στο σημείο να καταβροχθίσουν τις ιερές αγελάδες του Ήλιου, θα περιπέσουν, κατά κάποιον τρόπο, στο ίδιο επίπεδο αγριότητας με τη Σκύλλα που εξοντώνται τα κοπάδια της Αμφιτρίτης¹².

Οι τρεις αυτές ιδέες, η μητρότητα, η τροφή και η αθανασία, που εμφανίζονται με χαρακτηριστικό τρόπο στην περιγραφή της Σκύλλας, αποτελούν επίσης το συνδετικό κρικό που οδηγεί στο επόμενο στάδιο του ταξιδίου, το στάδιο που χωρίζει οριστικά τον Οδυσσέα από τους συντρόφους του, που τον χωρίζει επίσης από το κούμπο της αγριότητας και της τερατουργίας. Το ναυάγιο του τελευταίου πλοίου προσθέτει, όπως είναι γνωστό, την τελική νότα στο επεισόδιο της Θρινακίας. Η Σκύλλα είναι το τελευταίο τέρας από το οποίο ξεφεύγει ο Οδυσσέας. Ήδη, όμως, τη δεύτερη φορά που περνάει από το στένο της Σκύλλας ο Οδυσσέας δεν είναι πια ο ίδιος. Ο κεραυνός που διαλύει το καράβι του, σφραγίζει συγχρόνως το πιο σημαντικό σημείο του νόστου: τη στιγμή που ο Οδυσσέας ξαναβρίσκει την απομικότητά του. Αυτό συμβαίνει περίπου στο τέλος του τρίτου από τα δέκα χρόνια που θα διαρκέσει συνολικά η επιστροφή του. Από τη στιγμή εκείνη, ο χρόνος μετράει γι' αυτόν και μόνο γι' αυτόν. Ένας άνδρας μόνος, πλουτισμένος από τα πολλά νεανικά του κατορθώματα, θα περάσει επτά χρόνια της ζωής του στο νησί της Καλυ-

ψώ, ένας άνδρας ώριμης ηλικίας, του οποίου τη δόξα ήδη τραγουδούν οι αιδοί, θα φτάσει στο νησί των Φαιάκων και, τέλος, ο άνδρας αυτός, μεταμφιεσμένος σε γέροντα, θα φτάσει στην Ιθάκη, τη στιγμή ακριβώς που ο ίδιος του ο γιος μπαίνει στην ανδρική ηλικία.

Σημειώσεις

- Ιδίως από τις έρευνες του K. Meuli και επέτεια (*Odyssee und Argonautika*, Berlin 1921, επανέκδ. Utrecht 1974), 2. Βλ. Ευρ. Μηδ. 1. «Εἴθ' ὄφελ' Ἀργος μῆδ διαπάσσασι σφάρος».
- Σχετικά με τη σύγκριση αυτή βλ. και A. Bergren. *Allegorizing Winged Words: Similes and Symbolization in Odyssey V. Classical World*, 74, 1980, σσ. 110-123. Εξάλλου, για το συμβολισμό των Συμπληγάδων ως μπών της μπτέρας βλ. A. Cook, *Zeus, III, app. "Floating Islands"*, σσ. 975-1015.
- Βλ. Ch. Segal, *Kleos and its Ironies in the Odyssey*, L' *Antiquité classique*, 52, 1983, σσ. 22-47. P. R. Pucci, *Odysseys Polytopos*, Ithaca-London 1987.

5. Στ διηγήμα του Οδυσσέα στον Ευστάθιο ανηγενεύει με άλλη σύγκριση, ανάμεσον τον Όμηρο τον ίδιο κατο τραγουδινών των Σεμιρήνων: «Ὄρδ' ἐν τούτοις τοῖς ὄμηροῖς ὅκτε στίχαι, ὡς ἐτόλμησεν ὁ γλυκὺς καὶ μελιγύρης αἵδοις». Όμηρος ὑπόκρινασθαι τὰς Σεμιρήνων ὥν ἔνθοποια, σια εἰώνων τὴν ποίησαν καὶ μάλιστα τὴν αυτοῦ Σεμιρήνων οὐσῶν αἰσθῆν» (σχ. Οδ. 12.191).

6. Το νησί της Θρινακίας περιγράφεται επίσης από τον Τειρεδία (11.106-14).

7. Π. Ευσταθ. σχ. Οδ. 12.87, «ἀπουδαίον ὃντν θίνετον εἰπεν δὲ τῇ Σκύλλῃ φωνὴ μέν συλλακός δίλγης, αυτὴ δέ μεγα κακὸν».

8. Για τη μεταρρύφωση της Σκύλλας βλ. Αριάδ. Ρόδ. Αργ. 4. 753-965, Οβρί. Μετ. XIV. 1-75. Υγ. 151 κατ. 191.

9. Βλ., μεταξύ άλλων, R. Carpenter, *Folk-Tale, Fiction and Saga in the Homeric Epics*, Univ. of Calif. Press, 1946; J. Scott, *Dogs in Homer. The Classical Weekly*, 41, 1947-48, σσ. 226-28. H. Rahn, *Das Tier in der Homerischen Dichtung. Studium Generale*, 20, 1967, σσ. 90-105. S. Liija, *Theriophily in Homer. Arctos*, 8, 1974, σσ. 71-78, τ. ίδ., *Dogs in Ancient Greek Poetry. Comm. Hum. Litt. Soc. Scient. Fenn.*, 1975. A. Bonnafé, *Poésie, nature et sacré. Homère, Hésiode et la sentiment grec de la nature*, Lyon 1984, σσ. 104, 159, κεφ. και σπαραδ.

10. Δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί εδώ εξαντλητικά ολόκληρη η παράδοση που συνδέει την τρομακτική ή τη βλαβερή υπόσταση μάσ γυνακών με την εικόνα της σκύλως. Ας θυμούσαμε μόνο, πέρα από τον ομηρικό χώρο, την Κλυτανηστρία που χαρακτηρίζεται και αυτή ως κύνων στην Ορέστεια του Αισχύλου (Αγ. 1228), την Εκάπι,

που συνδέεται γενικότερα με τα σκυλιά, και σε ένα διαφορετικό επίπεδο τη Σρίνγα της Θείας που ο Σφιοκλής ονομάζει "ἡ ραψωδὸς κύνων" (Οιδ. Τύρ. 391).

11. Βλ. και το σχόλιο του A.S.F. Gow στην έκδοση του Θεόκριτου, Cambridge, 1973 (1950), σ. 336.

12. Για το "θάνατο" των ομαντών αγελάδων του Ήλιου βλ. J. P Vernant, *Manger au pays du Soleil*, στο *La cuisine du sacrifice en pays grec*, Paris 1977.

"Η μετάφραση των αποσπασμάτων της Οδύσσειας, είναι των N. Καζαντάκη, I. Κακριδή.

Μενέλαος Μ. Χριστόπουλος

Κέντρο Ερευνής της Ακαδημίας Αθηνών

The Straits of Skylla and Odysseus

M. Christopoulos

This article proposes an interpretive and semasiological analysis of certain data contained in the Homeric narration and referring to the Odysseus' passing through the straits of Skylla. They are specifically noted:

- The relation between Odysseus' and Jason's ships (contrary to the Argonautic epos the importance in Odyssey is given to Odysseus not to his ship).

- The significance of voice as a «representational» medium and the function of the multiple narration in the composition of the «oral» geography in Odyssey (in Odysseus' narration are almost recited the words of others).

- The description of Skylla made by Circe in relation to certain characteristic faculties, which are assigned to Skylla (voice of a female puppy).

- The relation of Skylla with other terrifying mythical creatures, its killing by Heracles, its revival by Phorcys, its resemblance to the appearance of a dog and its feminine substance (invulnerable, therefore fatal).

- The persistence of the Homeric description of Skylla in certain elements relevant to food, immortality and mainly to childhoodness.

- The role of food, maternity and immortality in the Homeric narrations about Skylla and the Threnacia island, the inclusion of the Skylla episode in Odysseus' return and its importance for the definition of the general concept of time in Odyssey (separation of Odysseus from his companions, regaining of individuality by Odysseus, his interposition in a time that exclusively concerns him).