



Ανατολικός Πόντος ονομάζεται η ορεινότατή περιοχή ανατολικά της αρχαίας Αμισού (Samsun) και της πεδιάδας που σχηματίζουν οι ποταμοί Άλις (Kızılırmak) και Ίρις (Yesil İrmak) ώς τα σύνορα της Τουρκίας με τη Δημοκρατία της Γεωργίας.

Το συγκρότημα των Ποντικών Άλπεων (Kara Deniz Dagları) καταλαμβάνει ολόκληρο τον ανατολικό Πόντο, αναπτύσσεται παράλληλα στη θάλασσα και εκτείνεται σε μήκος 550 χιλιομέτρων. Αυτές οι δασοσκεπείς πλαγιές ανεβαίνουν απότομα ώς τις ψηλότερες θρύλες κορφές, που φτάνουν στα 2.510 μέτρα, τα 3.063 μέτρα, τα 3.937 μέτρα. Εδώ σταματούν και τα σύννεφα που έρχονται από τη θάλασσα. Ο νότιες πλαγιές των Άλπεων, αυτές που αντικρίζουν το αρμενικό οροπέδιο, είναι γυμνές.

Ο ποταμός Πυξίτης (Piskala Dere), ένας από τους δεκάδες ποταμούς που μαζεύουν τα νερά της βροχής, τα λιωμένα χίονια και τους πάγους, κατεβαίνει προς τη θάλασσα χαράκώνοντας κάθετα το εντυπωσιακότατο θουνό το οποίο οι αρχαίοι ονόμαζαν Παρυάδρη. Πάνω από τα 2.000 μέτρα ο χειμώνας διαρκεί οκτώ-εννιά μήνες. Το καλοκαίρι όμως, το φρεσκότατο παχύ χορτάρι καταγάγει δροσιά. Λαμπτοκότα το ζωντανό πράσινο χρώμα του κι αντανακλά τη διαύγεια του καθάριου πρωινού ουρανού. Η καταγίδα φτάνει αργά, λίγο μετά το μεσημέρι.

Κάτω από τα θερινά βοσκοτόπια, από τα 2.000 ώς τα 1.200 μέτρα, τα πυκνά ελατοδάση και η μαύρη πεύκη κρύβουν τον ουρανό κι εμποδίζουν το φώς να φτάσει μέχρι τις φτέρες που σκεπάζουν την υγρή γη. Ακόμα και το κατακαλόκαιρο που ψύχρα είναι έντονη και οι βροχές καθημερινές. Το δάσος είναι μελανό, άγριο κι επικινδύνο. Μα όποιος δεν είδε την άνοιξη ανθιμένες τις ενδυσείνες ασαλέες, «Azalea Pontii», με τα λαμπτρά κίτρινα άνθη τους και τα ροδόδεντρα, με τα τριανταφυλλά τους λουλούδια, δεν μπορεί να συμμεριστεί τον ενθύσιασμό του Γάλλου φυσιοδίφη Τουνεφόρ, ο οποίος το 1700 περιέγραψε τη μοναδική χλωρίδα του Παρυάδρη, εκφράζοντας μάλιστα και

Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Μέσα στα θεόρατα βουνά και στα άγρια δάση που κατρακυλούν ως τα αλίμενα παράλια οι Έλληνες έχτισαν, στη διάρκεια της Αρχαιότητας, τον δικό τους κόσμο. Πάλεψαν με την αδυσώπητη φύση, νίκησαν την ερημιά, αντιστάθηκαν, κράτησαν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους κι έζησαν εκεί 26 αιώνες.

Φωτ. Άρης Βαύρης



Ο ερυθρόμορφος αμφορέας του 460-450 π.Χ. βρέθηκε στις ανασκαφές του Πιτσινά, 270 χλμ. ανατολικά της Τραπεζούντας, στην Κολύδα (Γεωργία). Από την ίδια την Τραπεζούντα και τις άλλες αποικίες του αν. Πόντου δεν υπάρχουν ευρήματα, γιατί δεν έγιναν ανασκαφές.

την επιθυμία να περάσει εδώ το υπόλοιπο της ζωής του.

Κάτω από τα 1.200 μέτρα τα κωνοφόρα παραχωρούν τη θέση τους στη πλατύφυλλα και στα οπωροφόρα. Κρανιές, βαλανίδεις και δρυοδάση, καρπίνοι, κλήθρες, πλατάνια και άγριες θερικοκίες, φτελιές, σφεντάμια, κερασιές και καστανιές, καρυδιές και φουντουκιές φτανουν ώς το κύμα.

Εδώ, δύτικά των εκβολών του Πιξίτη, ένας επιμήκης λόφος ξεχωρίζει από τα γύρω πρόδοσα και κατεβαίνει ώς τη θάλασσα σχηματίζοντας τρεις τραπεζοειδείς ταράτοες. Έτσι δημιουργούνται δύο βαθμίδες χαράδρες που αποτελούν τη φυσική σύχρωση του στενού μακρου υψώματος. Πιώ, το βουνό είναι απροσέλαστο. Μπροστά, ανοίγεται η σκοτεινή θάλασσα.

Αυτόν, τον γερά οχυρωμένο τραπεζόσχημο λόφο διάλεξαν οι Σινωπείς για να χτίσουν τη νέα τους αποικία στον ανατολικό Πόντο, τον 7ο π.Χ. αιώνα. Στ' ανατολικά, ένας πολύ χαμηλότερος λόφος προβάλλει στη θάλασσα και προστατεύει από τους δυτικούς ανέμους τον όρμο του Δαφούντα. Εδώ συγκέντρωναν κι από όμως φόρτωναν οι Σινωπείς τις πρώτες ύλες που έστελναν στο Αιγαίο. Μεταλλεύματα και ξυλεία.

«... ἐπὶ θάλατταν εἰς Τραπεζούντα...»

Για την οργάνωση της μικρής αρχαϊκής πόλης και για την πρώ-

ιμψη ιστορία της δεν έχουμε καμία πληροφορία. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι οι πρώτοι αιώνες της ζωής της ήταν δύσκολοι, γιατί ο ανατολικός Πόντος είναι εντελώς απομονωμένος από τον ευρύτερο Πόντο κι ο αγώνας των αποίκων για την επιβίωσή τους ήταν ακληρότερος από οποιδήποτε αλλού. Στις δύο εύφορες μικρές πεδιάδες, δεξιά κι αριστερά του τείχισμανού λόφου, στα πρόσθια και στα βαθύσκια δάση του Παρισάδρη κατοικούσαν οι Κόλχοι, λαοί Καυκασιανός.

Κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι και γεωργοί, οι Κόλχοι, όπως και οι αλλοί λαοί του Πόντου, τελικά αναγκάστηκαν να ανεχθούν την παρουσία των Ελλήνων, παρόλο που οι σχέσεις ανάμεσα στους ξενοφερμένους και τους ντόπιους δεν ήταν πάντα φιλικές. Οι άποικοι είχαν εγκατασταθεί εδώ για να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της περιοχής κι έκαναν συχνές επιδρομές στην υπαίθρο για να λεηπατήσουν τα χωριά των Κόλχων, των Χαλύβων, των Σκυθηνών. Οι γηγενείς όμως δεν ήταν ούτε εθνικά ενωμένοι ούτε πολιτικά οργανωμένοι. Γ' αυτό δεν κατέφεραν να χτυπήσουν τις ολιγοπληθείς, αλλά συμκροτημένες, πόλεις και κωμοπόλεις που έσφυτώναν, η μια κοντά στην άλλη, σ' όλο το μήκος της ακτής. Άλλωστε, με τον καιρό, είδαν ότι, χάρη στο ελληνικό εμπόριο και την ανάπτυξη της ναυτιλίας, μπορούσαν να ζουν καλύτερα, ανταλλάσσοντας τα προϊόντα τους κι αξιοποιώντας έτσι τις φυσικές πηγές του πλούσιου τόπου που κατέχαν.

Στη διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα οι Αθηναίοι, για να διευρύνουν τον παραγωγικό τους χώρο, έστρεψαν το ενδιάφέρον τους στον Πόντο. Ο Περικλής έστειλε τον αθηναϊκό στόλο να υποχρεώσει τις ελληνικές πόλεις να ενταχθούν στην κραταιγή Συμμαχία. Στον δυτικό Πόντο μάλιστα μετονόμασαν την Αμισό σε Πειραιά, ενώ στον Ανατολικό Πόντο ίδρυσαν μια αποικία που την ονόμασαν Αθήναι (σημερινό Pazar). Όμως και πάλι, σχετικά με την Τραπεζούντα, οι γραπτές μαρτυρίες αιωνούν. Η πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι η πόλη απέφυγε την αθηναϊκή κυ-

ριαρχία χάρη στην οχυρή της θέση.

Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, μέσα στον βαρύ κειμώνα, οι Τραπεζούντιοι πληροφορήθηκαν ξαφνικά ότι κατέβαινε από το βουνό μια πολυάνθρωπη στρατιά Ελλήνων.

Ήταν Φεβρουάριός του 400 π.Χ. Οι «Μύριοι» του Ξενοφώντος, μεταξύ του θάνατου του βασιλιά Κύρου, ξεκίνησαν πεζή από τα Κούναρα της Περσίας το καλοκαίρι του 401, διέσχισαν το οροπέδιο της Αρμενίας και τον ορεινό όγκο των Ποντικών Άλπεων και, έχοντας διανύσει 1.700 χιλιόμετρα σε εχθρικούς και ένος τόπους, έφταναν, ύστερα από έξι μηνών πεζοπορία, εδώ, «έπι θάλατταν, εις Τραπεζούντα, πόλιν Ελληνίδα, οικουμένην ἐν τῷ Εὔξεινῷ Πόντῳ, Σινώπεων ἀποικίαν ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ...».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η Τραπεζούντα στις πηγές, τρεις αιώνες μετά την ίδρυσή της. Κι όμως θα πρέπει να είχε αρκετό πληθυσμό και κάμπουσ πλούτο, αφού μπροστε σε να διαθέσει βοδία, αλεύρι κριθαρέμιν και κρασί για να τραφούν οι 8.600 στρατιώτες του Ξενοφωντού, οι οποίοι στρατοπέδευσαν έξω από το τείχη επί ένα μήνα. Άλλωστε, το γεγονός ότι έκοψε δικό της νόμισμα τον 4ο αιώνα σημαίνει πως είχε ήδη αναπτυχθεί οικονομικό στέλλος της κλασικής εποχής.

Μέχρι τότε, οι Πέρσες, που είχαν κατακτήσει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, δεν είχαν προχωρήσει βόρεια. Κι ο Πόντος έμεινε ελεύθερος. Με τη Βασιλική Οδό οι Πέρσες είχαν συνέσθει την πρωτεύουσά τους, τα Σούσα, με την Άγκυρα, και την Άγκυρα με το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Όμως ο στόχος κάθε κυριαρχού της μικρασιατικής ενδοχώρας είναι να απλωθεί και στον δυο θάλασσες που χωρίζει τη μικρασιατική χερσόνησος. Τον δρόμο για τη Μεσόγειο τον έλεγχαν. Τους χρειάζοταν ο δρόμος για τη Μαύρη Θάλασσα. Ακολούθισαν λοιπόν το μανδικό άνοιγμα που δημιουργούν τα θουνά της Παφλαγονίας και του Πόντου και, μεσά από την κοιλάδα του ποταμού Άλυ, έφτασαν το 368 π.Χ. στο λιμάνι της Αμι-

σού. Προχώρησαν 188 χιλιόμετρα δυτικότερα, εξασφάλισαν την υποταγή της Σινώπης και αρκεστήκαν σ' αυτά τα δύο λιμάνια. Πέρα από τον Ιριποταμό, ο ανατολικός Πόντος ήταν δύσκολο να κατακτηθεί. Η Οινόη, τα Κοτύωρα, η Κερασόυς, η Τρίπολη, η Τραπεζούς, οι Αθήναι διατήρησαν την ελευθερία τους. Άλλα και οι περοσκρατούμενες πόλεις του δυτικού Πόντου διατήρησαν τους θεσμούς, τη γλώσσας και τα συνήθεια τους.

Από κει και πέρα, σε όλη τη διάρκεια της νέας ιστορικής εποχής που ξεκινά, το 334, με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνεχίζεται με τη δημιουργία των Ελληνιστικών Βασιλείων, ο Πόντος ζει κάτω από ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Ο στρατός του Αλεξάνδρου δεν προχώρησε βόρεια της Άγκυρας. Ήταν ο δυτικός Πόντος συνέχεια να διοικείται από σατράπες περισκήτης καταγωγής. Ένας από αυτούς, ο Μιθριδάτης, κήρυξε την περιοχή ανεξάρτητη και ίδρυσε το Βασίλειο του Πόντου, γύρω στο 302 π.Χ., χωρίς να καταλύσει το πολίτευμα των παραβατώσαν ελληνικών πόλεων.

Πολύ αργότερα το Μιθριδατικό Βασίλειο επεκτάθηκε ανατολικά. Το 183 π.Χ. κατέλαβε την Κερασόυντα, την Τραπεζούντα και άπλωσε την κυριαρχία του σ' ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα. Άλλα οι σφοδροί Μιθριδατικοί Πόλεμοι εναντίον των Ρωμαίων και οι τεράστιες καταστροφές που προέβησε ο «πειρατικός» στόλος του Πόντου στο ρωμαϊκο-κρατούμενο Αιγαίο ανάγκασαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να στείλει ισχυρές δυνάμεις στον Πόντο για να χτυπήσει τις εστίες της αντίστασης. Οι αρχαιοελληνικές πόλεις καταστράφηκαν. Μόνο η Τραπεζούντα δεν τιμωρήθηκε, γιατί είχε τηρήσει ουδέτερη στάση. Τα τείχη της και τα δημόσια κτήρια γλίτωσαν τη ρωμαϊκή οργή. Όμως η περιοχή ήταν ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική της Αυτοκρατορίας στην Ανατολή και η πραγματική κατάσταση που επικρατούσε στον απομονωμένο και άγνωστο μέχρι τότε μικρασιατικό βορρά υποχρέωσε τους νέους κυριαρχους να αλ-



Φωτ. Βίβικα Αποστολάδη

Άγιορος, πάνω στα γεωργιανοτουρκικά σύνορα: ερίμια λουτρού στο τελώνιο ρωμαϊκό στρατόπεδο (195 X 245 μ.) που φραιρούσε τον Βαθύ λιμένα (Μπατούμι).

Αρχαίοπολις, πρωτεύουσα της Λαζήκης, στα άγια ρουμάνια της νότιας πλευράς του Καυκάσου: τα διπλά τείχη που έχτισαν οι πιστότεροι σύμμαχοι του Βυζαντίου δεν κατόρθωσαν να οώσουν την πρωτοχριστιανική πόλη από τις αλλεπάλληλες περαικές επόρεμα.

Πάνω στα ερείπια των πρώτων εκκλησιών του 5ου και 6ου αι., χτίστηκε μια τρίκλιτη βασιλική τον 10ο αι. (ο τρούλος είναι προσθήκη του 16ου αι.) και το τριώρφο παλάτι των φιλοδυζαντίνων φεουδαρχών Νταντιάνοι. Από τη μακρινή Λαζήκη, την Ιβρία, τη Τζανική, εκατοντάδες Γεωργιανοί έστελναν τα παιδιά τους στην Τραπεζούντα και την Κωνσταντινούπολη, για να πουδάσουν, να παντρευτούν, να πάρουν απουδαίες θέσεις, αξιώματα και τίτλους.



Φωτ. Βίβικα Αποστολάδη

λάξουν τακτική. Οι ελληνικές πόλεις έπρεπε να ανοικοδομηθούν και ο ελληνικός πολιτισμός να υιοθετηθεί και να πρωθυπότερο στα ενδότερα για να στηρίξει τα ρωμαϊκά συμφέροντα ώς τα βάθη της Ανατολής.

Ο δρόμος από την Τραπέζοντα στην Περσία και ο εξελληνισμός της ενδοχώρας

Μετά την ολοκλήρωση της ρωμαϊκής κατάκτησης του Πόντου, το 62 μ.Χ., οι Ρωμαίοι εργάστηκαν συστηματικά για τον εξελληνισμό των λαών που ζούσαν στα δουνά και στην ενδοχώρα. Έτσι μόνο θα μπορούσαν να ελέγχουν ουσιαστικότερα τα σύνολα της χώρας και να εκμεταλλεύσουν αποδοτικότερα όλες τις δυνατότητες του χώρου. Χαρτογράφησαν την περιοχή κι εφίσταν δρόμους. Ίδρυσαν ελληνικές πόλεις στο εσωτερικό του δυτικού Πόντου και δημιουργήσαν τον θεμέλιο του Κοινού των εν Πόντω Πόλεων, με έδρα την ορεινή Νεοκαισάρεια, σημερινή Niksar. Καθάρισαν τις εκβολές των ποταμών Ιρι και Άλι, για να διευκολύνουν τη μεταφορά των προϊόντων στα λιμάνια, ενίσχυσαν με λιμενικά και μεγάλα οικοδομικά έργα την οικονομία των παλαιών ελληνικών αποικιών και τους παραχώρησαν το προνόμιο της «ελευθερίας πόλεως». Όμως το πιο εντυπωσιακό από όλα τα τεχνικά έργα που έγιναν στον Πόντο ήταν η διάνοιξη του ορεινού δρόμου που συνέδεσε την Τραπέζοντα με την Περσία, την Αρμενία, τη Μεσοποταμία και τη Συρία.

Από τη Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράκ, είχαν φτάσει οι Μύριοι του Ξενοφώντος στην Τραπέζοντα. Μα από τις παρυφές του οροπέδιου ως τη Μάυρη Θάλασσα οι Ποντικές Άλπεις απέκλειαν κάθε δυνατότητα προσπέλασης. Κι ήταν πραγματικός άλλος πώς κατέφεραν τότε οι Μύριοι να περάσουν τα δυο χιλιάδες τόσα μέτρα, το χαμηλότερο πέρασμα του δουνού, για να δρυν στη βάλσασα. Ούτε οι Πέρσες ούτε οι Αρμενοί τόλμησαν να ακολουθήσουν τα απάτητα μονοπάτια κι έτσι ολόκληρος ο ανατολικός Πόντος είχε ζήσει σε πλήρη απομόνωση.

Στη διάνοιξη της ρωμαϊκής οδού, που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι ο μόνος δρόμος επικοινωνίας ανάμεσα στη θάλασσα και το οροπέδιο, η Τραπέζοντα οφείλει την καταπληκτική ανάπτυξή της. Γιατί από τον 1ο μ.Χ. αιώνα μέχρι και τις αρχές του 2ου έγινε η πόλη κλειδί μιας ευρύτατης περιφέρειας που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της αμυντικής πολιτικής της Ρωμαικής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μάυρη Θάλασσα και τη βορειοανατολική μεθόριο.

Ο δρόμος διευκόλυνε σημαντικά τις μετακινήσεις του ρωμαϊκού στρατού προς την ενδοχώρα και την εχθρική Περσία, ενώ παράλληλα άνοιξε μεγάλες προποτικές στο ασιατικό εμπόριο. Έτσι, σε καιρούς ειρήνης με τους Πέρσες, τα καράβια πηγαδινούσαν από την περιοχή Ταυρίδα (Tabriz) στην Τραπέζοντα. Τα φορτωμένα υποζύγια χρειάζονταν 30 με 35 μέρες για να καλύψουν τα 970 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, ενώ ένας καβαλάρης κάνει 12 με 13 μέρες για την ίδια απόσταση.

Ο ελλιμενισμός των σαράντα πλοίων του στόλου, ο στρατωνόμος των λεγεώνων, η παρουσία ανώτερων αξιωματούχων, η αυξημένη κίνηση και οι νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετατόφθασην την παλαιά ελληνική αποικία σε μεγαλύπολη γεμάτη ζωντανία και πλούτο. «Πόλη τα μάλιστα έπιφανής», αναφέρεται η Τραπέζοντα στις ρωμαϊκές πηγές. Κι όταν την επισκέφθηκε ο αυτοκράτορας Αδριανός το 129 μ.Χ., πέρα από τα ιερά και τα δημόσια κτήρια που διέταξε να ξιστούν, φρόντισε να ενισχύσει τις λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης με έναν μεγάλο λιμενοβράχιον που προστάτευε την προκυμαιά από τους άγριους βοριάδες.

«Τραπεζούντος τὸ κλέος, τῶν ἀθλιοφόρων ἀγλάσιμα μέγαν φύλακα καὶ φαιδρὸν πολιούχον τιμῶμεν τὸν γενναῖον καὶ μέγαν Εὐγένιον»

Το τέλος της ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας έφτασε εντελώς

Εφαντικά το 257, όταν οι Γότθοι, που είχαν κατακτήσει τη χερόδνηση της Κριμαίας, κατέπλευσαν με πλοιάρια στην Τραπέζοντα, κατέστρεψαν τα τείχη της, την λεπλάτησαν κι αιχμαλώτισαν χιλιάδες Τραπεζούντιους. Από τότε θα χρειαστούν διακόσια χρόνια για να αναλάβει σιγά-σιγά η πόλη και να αποκτήσει τον χριστιανικό πρωτοβουλίντο της χαρακτήρα.

Στη διάρκεια αυτής της σκοτεινής, από άπω την πληροφοριών, εποχής ο εκχριστιανισμός των ελληνικών πληθυσμών της ανατολικής περιφέρειας προχωρεί με αργό ρυθμό. Οι αρχαίοι θεοί προστάτες των πόλεων και η λατρεία του ιρανού θεού Μίθρα εξακολουθούσαν να κατέχουν κυριαρχηθέντες στη θρησκευτική ζωή αυτής της απομονωμένης και ακραίας περιοχής ώς τον 4ο αιώνα. Αντιθέτω, στον δυτικό Πόντο η χριστιανική διδασκαλία είχε θρεπτική ωραία προσφορόπερο έδαφος. Ο Άγιος Φωκάς, προστάτης της Σινώπης, μαρτύρησε επί Τραπέζοντα, στις αρχές του 2ου αιώνα. Μερικά χρόνια αργότερα, η Νεοκαισάρεια ευτύχησε να έχει Επίσκοπο τον Αγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό, λαμπρό επρόσωπο της ωριγενικής φιλοσοφίας, ο οποίος αγνούστηκε για την εκκλησιαστική οργάνωση όλης της βόρειας Μικρασίας. Τον ίδιο εκείνο καιρό, κι ενώ τα ρωμαϊκά στρατεύματα της Ανατολής χτυπούσαν τους Πέρσες στη Μεσοποταμία, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ίδρυσε επτά στρατόπεδα κατά μήκος της ποντιακής ακτής ανατολικά της Τραπέζοντας, μέχρι την Πιτιούντα στην Κολχίδα (σήμερα Pitsunda στη Γεωργία). Αργότερα, μερικά από τα στρατόπεδα αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα μικρών καστροπόλεων, όπως ο Όφης (Of), τα Σουσουρύμανα (Susemen) και η οχυρή πόλη Rize (Ρίζε), την οποία τείχισε ο Ιουστινιανός και ανοικοδόμησαν οι Μεγαλοκομητοί. Όμως τον καιρό ακόμα του χριστιανούτοντού Διοκλητιανού, το 302, μαρτύρησε στην Τραπέζοντα ο πρώταθλος Ευγένιος μαζί με τον Ακύλα, τον Ουαλλερίανο και τον Κανίδιο. Ο καθαγιασμένος τόπος του μαρτυρίου τους, στο Μιθραίον όρος, έζω από τα

ανατολικά τείχη της Τραπεζούντας, ένινε το κρυφό προσκυνήμα των πρώτων Χριστιανών και, πολύ σύντομα, η λατρεία του Αγίου Ευγενίου αντικατέστησε την παλιά μιθραϊκή λατρεία.

Τα πρωτοβυζαντινά και μεσοβυζαντινά χρόνια: με τους Πέρσες και τους Άραβες προ των πυλών

Η μεταφορά της ρωμαϊκής πρωτεύουσας από τις όχθες του Τίβερη στην έξοδο της Μαύρης Θάλασσας άλλαξε την πορεία της ιστορίας ολόκληρης της Αυτοκρατορίας, έδωσε νέα άθηση στον ελληνισμό της Ανατολής και ευνόσιας ιδιαίτερα τις παλιές ελληνικές αποικίες στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Από το 330 και πέρα ο ζωτικός ευειδενοποντιακός χώρος αποκά μόνιμη στρατηγική σημασία. Θα προστατεύει τον θαλάσσιο δρόμο που καταλήγει στον Βόρειο. Θα ελέγχει τους βορινούς δρόμους που φέρουν τους νομαδικούς λαούς της κεντρικής Ασίας, μέσα από τη ρωσική στέπα, στη Βαλκανική. Θα ασκεί τη βυζαντινή διπλωματία με τα γειτονικά πελατειακά κράτη και θα αποτρέψει τα επεκτατικά τους σχέδια. Θα αντισταθεί στις μεγάλες ασιατικές δυνάμεις και θα αναχαιτίσει τους Πέρσες, τους Άραβες, τους Σελτζουκούς και τους Μογγόλους, κρατώντας τους πέρα από τη θάλασσα, πίσω από την οροσειρά του ανατολικού Πόντου. Επιπλέον, θα τροφοδοτεί την πολιωμένη πρωτεύουσα με όλα τα καλά της θάλασσας και της εγχώριας παραγωγής, με τα τεράποντα αποθέματα της πλουσίας ενδοχώρας και με τα πολυτελή ασιατικά αγαθά που καταφέρουν στα λιμάνια για να φορτωθούν στα πλοία.

Με την ίδρυση της Επισκοπής Τραπεζούντας τον 5ο αιώνα, την ανέγερση εκκλησιών, την ανοικοδόμηση των τειχών και τα απαραίτητα έργα υποδομής που έγιναν για τον στρατιωτισμό της ήτης Ποντικής Λεγεόνος, η πρωτοχριστιανική Τραπεζούντα αναδιοργανώθηκε και το λιμάνι του Δαφνούντα ξαναζωντάνεψε. Ξτίστηκαν αποθήκες, πανδοχεία στάβλοι, εργαστήρια κι

ό, τι άλλο χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο εξυπηρετούσε και τον ανεφοδιασμό του στρατού και του στόλου. Σ' αυτόν τον νευραλγικό κόμβο κατέληγε ο μεγάλος δρόμος της Ανατολής κι από ωδέφουντας τα καράβια για την Κωνσταντινούπολη.

Η στρατιωτική παρουσία σε όλο το μήκος του βυζαντινο-περσοκό σύνορου, από τα θυνά του Πόντου νότια της Τραπεζούντας ώς τον Ευφράτη, καθηύτησε τους παραμεθόριους πληθυσμούς. Τα φρούρια που έχτισαν οι Βυζαντινοί πάνω στο εμπόλεμο σύνορα διασφάλισαν τον προκεχωρημένη καστρόπολη Θεοδοσιούπολη, σήμερα Erzurum. Εδώ περνούσαν τις τελωνειακές διατυπώσεις τα καράβια που έρχονταν από την Κίνα, το Αφγανιστάν, την Ινδία και την Περσία.

Πλούτος, ζωήρη κίνηση και άυσηση του πληθυσμού είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Τραπεζούντα στις αρχές του δου αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός χρηματοδότησε την κατασκευή του μεγάλου υδραγωγείου του Αγίου Ευγενίου. Η επιδείνωση όμως των τελευτών σχέσεων με το Σασανιδικό Βασίλειο των Περσών, οι συνεχείς παραδισίες της ειρήνης, τα μεθωπιακά επεισόδια, οι λεπλασίες και το συχνό κλείσιμο των συνόρων είχαν δημιουργήσει τεράπτια προβλήματα. Το εκτεταμένο αρμενικό οροπέδιο είχε μεταπρεπεί σε θέατρο μόνιμου πολέμου. Οι Πέρσες θέβαια ποτέ δεν τόλμησαν να μπούν στα θυνά για να φέρουν στην Τραπεζούντα. Άλλα ο δρόμος που έφερνε το μετάξι και τα άλλα πολύτιμα προιόντα από την Ανατολή έπαιψε ως λειτουργεί. Οι βυζαντινοί τελώνες εγκατέλειψαν την Θεοδοσιούπολη. Οι παραμεθόριες φουρέριες επέστρεψαν στις έδρες τους και οι πληθυσμοί του οροπέδιου έμειναν στο έλεος των περανών ιππέων.

Εντελώς απομονωμένη από το

εσωτερικό, αλλά καλά προφυλαγμένη λόγω των θουνών, η Τραπεζούντα έχασε την εμπορική της σημασία. Διατήρησε όμως τον έλεγχο του ορεινού δρόμου που οδηγούσε στα περσοκρατούμενα εδάφη. Γι' αυτό ο αυτοκράτορας Ηράκλειος χρηματοποίησε πολλές φορές την πόλη στη διάρκεια της πολύχρονης εκστρατείας του εναντίον των Περσών, από το 622 ώς το 629. Η θέση της, σε σχέση με το θέατρο του πολέμου, και η άμεση επικοινωνία της με την Κωνσταντινούπολη την καθιστούσαν ιδανική βάση. Έτσι, το φινιόπωρο του 626, λίγο πριν αποτλεύσει ο ακούραστος Ηράκλειος για τον Καυκασο, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα ο γιος του ο Ηρακλεωνάς. Από το 629, όταν άρχισαν οι περιακές δυνάμεις να εκκενώνουν τα βυζαντινά εδάφη και αποκαταστάθηκε το βυζαντινό-περιοκό σύνορο στην παλαιά του γραμμή, ώς το 634, όταν εμφανίστηκαν οι έφιπποι μωαμεθανοί της αραβικής ερήμου στα σύνορα της βυζαντινής Συρίας, οι ανατολικές επαρχίες δεν είχαν προλάβει ούτε να αναστανούν. Ο Άραβες, που νίκησαν τον στρατό του Ηράκλειου το 636, κατέλαβαν τη βυζαντινή Εγγύς Ανατολή, την περισκή Μεσοποταμία, ολόκληρη την Περσία, την Αρμενία, ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής Μικρασίας, και σταμάτησαν κι αυτοί στις βόρειες άκρες του αρμενικού οροπέδιου στις νότιες παρυφές των Ποντικών Άπλουν. Με τους Άραβες προ των πυλών έζησε ο ανατολικός Πόντος τα τριακόσια επόμενα χρόνια, από τον 70 ώς τον 100 αιώνα. Οι βόρειες πλαγιές του ορεινού συγκροτήματος, η πλευρά που θλεπει τη θάλασσα, και οι νότιες που κοιτάζουν προς το οροπέδιο παρέμειναν βυζαντινές και η Τραπεζούντα εξακολούθησε να ελέγχει τον μοναδικό δρόμο που διασχίζει κάθετα τη θουνό. Από την Τραπεζούντα όμως μέχρι την Αργυρούπολη, δηλαδή από τη βόρεια μέχρι τη νότια άκρη του δρόμου, η απόσταση είναι 113 χιλιόμετρα. Τόσο ήταν και το βάθος της ελεύθερης βυζαντινής περιοχής μέχρι το εδάφη που κατείχε το μωαμεθανικό Χαλιφάτο.



Η μονή του πολιούχου Αγίου Ευγενίου, έξω από τα ανατολικά τείχη της Τραπεζούντας. Ως εδώ έφτασε η εμπροσθοφυλακή των Σελτζούκων το 1223, αλλά ο τροπαιόχος Ευγένιος γλύτωσε την πόλη. Μετά το 1461 η εκκλησία έγινε τζαμί.

Η διοικητική-στρατιωτική ανασυγκρότηση της ακριτικής και ορεινότατης περιφέρειας ήταν τώρα πιο απαραίτητη. Η Τραπεζούντα έγινε πρωτεύουσα του θυζαντινού «θέματος» της Χαλδίας, η Επισκοπή της ανυψώθηκε σε Μητρόπολη, οι χωρικοί ασκήθηκαν στα όπλα για να συγκροτήσουν τα βασικά τμήματα του τακτικού στρατού που θα κρατούσε το βουνά και θα αναχαίτιζε οποιαδήποτε προσπάθεια αραβικής διεύδυνσης. Η αρχαιότερη αναφορά που γνωρίζουμε σχετικά με τη Μητρόπολη είναι μια επιγραφή του 914. Βρέθηκε στην Παναγία τη Χρυσοκέφαλο, τον μητροπολι-

τικό ναό της Τραπεζούντας, στο κέντρο της τειχισμένης πόλης. Μερικές δεκατίες αργότερα, το 949, όταν ο θυζαντινός στρατός ανάγκασε τους Άραβες να εγκαταλείψουν και τα τελευταία μικρασιατικά και αρμενικά εδάφη, η Μητρόπολις Τραπεζούντος αριθμούσε 17 Επισκοπές.

Η θρυλική Ματσούκα και η ιδρυση της σκήτης στο όρος Μελά

Το «θέμα» της Χαλδίας περιλάμβανε τρεις επαρχίες: το «βάνδον» Τρικωμίας, δυτικά της Τραπεζούντας, το «βάνδον» Γη-

μαρών, ανατολικά, και την πόλη της Τραπεζούντας με το θρυλικό «βάνδον» Ματζουκάν. Εκεί ζούσαν οι ρωπαλοφόροι κτηνοτρόφοι που με τη «ματσούκα» στο χέρι φύλαζαν τα περάσματα και το βουνό που φρουρούσε την παραθαλάσσια πολιτεία.

Η Ματσούκα με τα καταπληκτικά δάση, τους δεκάδες ορεινούς οικισμούς, τα «παράχρια» όπου παραθέριζαν οι τραπεζούντιοι άρχοντες, τις μοναστηριακές αετοφωλιές του Αγίου Γεωργίου Περιστερώτα και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της Βαζελώνας, τα πανδοχεία πάνω στην οδική αρτηρία που διέσχιζε το βουνό και τα κάστρα



Παναγία η Χρυσοκέφαλος: ο μητροπολιτικός ναός της Τραπεζούντας, όπου γίνονταν οι στέψεις των Μεγάλων Κομητών, έγινε το κεντρικότερο ιδρυμι της πόλης μετά το 1461. Στην τελευταία ανακοίνων, το 1988, τομεντώθηκαν όλα τα μαρμαροθετήματα στο ιερό, το πολύχρωμο υπερπολυτελές δάπεδο του 13ου οι. και άλλα ψηφιδωτά σωζόταν κάτω από τους ασθενούμενούς τοίχους. Τα πανύψηλα θυλαντινά τείχη που προστάτευαν τον τραπεζοχρήματος λόφο, από το παλατία πάνω ώς το λιμάνι κάτω, σώζονται κι αυτά σε κακή κατάσταση.



που έλεγχαν τις διαβάσεις, έφτανε ώς τις βορινές κορυφές των Ποντικών Άλπεων, στα 3.063 μέτρα.

Μέσα στις πτυχές του βουνού, στη χαρακιά ενός πελώριου θράχου, δύο μοναχοί φερμένοι από την Αθήνα εναπόθεσαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Αθηνώτισσας στην κόγχη μιας σπηλιάς κι έφτιαξαν τη σκήτη τους κοντά στην πηγή που ανάβλυζε νερό αγιασμένο. Έτσι, στις αρχές του 11ου αιώνα, οι δύο ένθεοι Βαρνάδας και Σωφρόνιος δημιούργησαν τον ασκητικό πυρήνα της Παναγίας στο δρός Μελά που εξελίχθηκε σε μέγια μοναστήρι τριακόσια



Η εξαιρια προσκύνησις των 79 Αγγέλων στον τρούλο της Αγίας Σοφίας είναι μια από τις ευγενέστερες σκηνές της βυζαντινής ζωγραφίκης. Η οικονομική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της Τραπεζούντας στα μέσα του 13ου αι. είναι ιδιαίτερα εμφανής στο μεγαλύτερο καθολικό της μονής της Αγίας Σοφίας, που έχτισε ο Μανουήλ Α΄ Μεγαλοκομνηνός (1238-63). Τα βαυμάτα ζωγραφικά σύνολα, που καλύπτουν όλους τους τοίχους του ναού και του εξωνάρθηκα, ανήκουν στη μεγάλη τέχνη της πρώιμης παλαιολόγειας αναγέννησης.



Ο καθαρισμός των τοιχογραφιών, η αναστήλωση του ναού και του πύργου και η αποκατάσταση του χώρου έγιναν από ομάδα βρετανών επιστημόνων, με έξοδα του Russell Trust, και ολοκληρώθηκαν μέσα σε έξι χρόνια (1957-62). Διευθυντής των εργασιών ήταν ο David Winfield. Το μνημείο δημοσιεύτηκε από τον Talbot Rice και ο πύργος από τον Anton Bryer. Η Αγία Σοφία είναι το μοναδικό βυζαντινό μνημείο, σε ολόκληρο τον Πόντο, που έχει αναστηλωθεί και λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος.

χρόνια αργότερα, στα τέλη του 13ου αιώνα, τον καιρό των Μεγάλων Κομνηνών της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Βέβαια, ούμφανα με τον ποντιακό μύθο, η μονή Σουμελά ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα και μάλιστα από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Μέγα Κονσταντίνο. Όμως τα λιγοστά ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε δεν είναι αρκετά για να επιβεβαιώσουν την παράδοση. Το μακρύ ταξίδι των δύο μοναχών από την Αθήνα στην Τραπεζούντα πρέπει να έγινε στις αρχές του 11ου αιώνα, λίγο μετά το 1000.

Ο «χρυσός» αιώνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε φτάσει στην λαμπτέρα εποχής του. Στον Πόντο, επικρατούσε τώρα ειρήνη και ασφάλεια ο τόπος, μετά το 949, ευημερούσε. Κι ο αυτοκράτορας Βασιλείος ο Β', που μετά την ανάκτηση της Βουλγαρίας έκεινής για να ρυτήσει τα αρμενικά κρατίδια και να τα ενσωματώσει στην κραταρή Αυτοκρατορία, επισκέφθηκε στη διάρκεια της εκστρατείας του την Τραπεζούντα τον χειμώνα του 1020/21. Ακολούθησαν άλλα πενήντα καλά χρόνια ώς τον Αύγουστο το εκείνο του 1071...

Ο ένοπλος βίος των ορεσίβιων και οι Σελτζούκοι Τούρκοι προ των πυλών

Όταν, τον Αύγουστο του 1071, οι Σελτζούκοι Τούρκοι νίκησαν τον στρατό του αυτοκράτορα Ρωμανού Διογένη στην πεδιάδα του Μαντζικέρτ, 620 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας, το Βυζάντιο έχασε οριστικά το μεγαλύτερο μέρος των μικρασιατικών και ανατολικών επαρχιών του. Ολόκληρος ο Πόντος αφέθηκε στην τύχη του. Το φινώπωρο του 1071 οι Σελτζούκοι κατέλαβαν τη θεοδοσιούπολη. Το 1072 η Βαιθερδόνη-Πάιπερ, η νοτιότερη Επισκοπή της Μητροπόλεως Τραπεζούντος, έπεφε κι αυτή στα χέρια των «Απίστων». Δυο χρόνια αργότερα οι Σελτζούκοι διαδήκαν τα βουνά κι έφεσαν στα περίχωρα της Τραπεζούντας. Ο δουκός της Χαλδίας Θόδωρος Γαβράς κήρυξε τότε τον Πόντο ανεξάρτητο, οργάνωσε τους

χωρικούς και αναχαίτισε τη σελτζουκική προέλαση. Τους έπιπρωκε ξανά πέρα από τα βουνά και πολέμησε είκοσι δύο χρόνια, για να τους συγκρατήσει στο γεωφυσικό σύννορο που σχημάτιζαν τα ποδάρια των Ποντικών Άλπεων και οι τελευταίοι λόφοι του αρμενικού οροπεδίου.

«Τραγού-τραγούδησε, Γαβρά,
και Γαβροκωναστάντινε,
χαρά στη μάννα, στο γονήδιο, που
γέννησαν εσένα,
τ' ἀλογού σου σάν καβαλλάς, οι
δρόμοι όλοι ξανοίγουν,
περνάς μεριάδια τα θεριά και
τα βουνά τρομάζουν,
από μακρά σε νοιλόθουνε τ' Ἀη-
Σερίν οι κάμπιοι,
τα Πάρματα σένα τιμάν για την
παλληκάρια σου,
τους λόγγους όλους γιόμισες
Σαρακηνών κεφάλια.»

To 1098 ο Θεόδωρος ο Γαβράς έπεσε στα χέρια των Σελτζούκων. Ο μαρτυρικός του θάνατος στη θεοδοσιούπολη-Ερζουρούμ ύψωσε στη σφαίρα του μυθού τον «Άγιο και «ακαταμάχητον ακρίτα» του ποντιακού Ελληνομού, που τιμά μεριχά σήμερα τη μνήμη Του.

Η σελτζουκική απειλή είχε απομακρυνθεί χάρη στην κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων. Ο ένοπλος δίος έγινε πα καθημερινός τρόπος ζώντις των βουνών πληθυσμών. Άγιοι, δράκοι και δρακοντόπουλα, καλυγεροπαιδιά και κοράσια κρατούσαν τα κάστρα, τα μονοπάτια, τα εκατοντάδες μικρά χωριά και τα πλούσια παρχάρια όπου ξεκαλοκαιρίαζαν τα κοπάδια. Ένα ανθρώπινο τείχος φρουρούσε την Τραπεζούντα.

Η Αυτοκρατορία των Μεγαλοκομνηνών της Τραπεζούντος, 1204-1461

Οι προύποθεσεις για την αυτονομία του ανατολικότερου τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν ήδη τεθεί τον 7ο και τον 8ο αιώνα, όταν η Κωνσταντινούπολη άφησε αβοήθητους τους Πόντιους να αντισταθούν εναντίον στην αραβική απειλή. Η απόφαση του Γαβρά να κηρύξει τον Πόντο ανεξάρτητο το 1074, η εντυπωσιακή αναχαίτιση των σελτζουκικών

δυνάμεων από τους ένοπλους και τους άμαχους ποντιακούς πληθυσμούς και η συνέχιση της αυτοδιοίκησης που ανέλαβαν οι απόγονοι του Γαβρά ώς το 1140 είχαν πια βάλει στο δρόμο της ανεξάρτησης τον ανατολικό Πόντο. Κι ενώ η αυτοκρατορική δυναστεία των Κομνηνών επανέφερε τον Πόντο στα πλαίσια της βυζαντινής επικράτειας, μετά το 1140, όλα έδειχναν πια ότι η Τραπεζούντα είχε εξελιχθεί σε πρωτεύουσα μιας περιοχής που ήτερε να αυτοδιοικείται και κυρίως, να αυτοκαμύνεται. Ενάντια στην επιθυμούλη των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων, που κατείχαν το οροπέδιο. Ενάντια στις επεκτάκτικες διάδεσεις των γειτόνων Γεωργιανών, που είχαν συγκροτήσει κράτος λαμπρό και ισχυρό. Ενάντια στην κωνσταντινούπολιτική εξουσία, που τη χειρότερο τρόπο η δυναστεία των Αγγέλων, μετά το 1185. Ιδρυτές της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος ήταν ο Αλέξιος και ο Δαυίδ Κομνηνός, εγγονοί του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Α', τελευταίου της δυναστείας των Κομνηνών στο βρόνι της Κωνσταντινούπολης.

Η εκθρόνιση και ο βίαιος θάνατος του παππού τους, το 1185, έδωσε στα δύο εγγόνια το δικαίωμα της διεκδίκησης της διαδοχής. Οι δύο φυγάδες Κομνηνοί βρήκαν καταφύγιο στη βασιλική αυλή της Γεωργίας. Οι Γεωργιανοί είχαν τώρα πα πολλούς λόγους να επιτούν πατώλουσν την κυριαρχία τους στον γειτονικό Πόντο: άλλωστε η βασιλισσά τους, η θρυλική Ταμάρα, ήταν και αυτή μια Κομνηνή από τη μάνα της. Η συγκυρία ήταν ιδιαίτερη. Η βασιλίσσα Ταμάρα φιλοξένησε τα ανίψια της και οργάνωσε το στρατό που θα βοηθούσε τον Αλέξιο να καταλάβει την Τραπεζούντα, το 1203, και τον Δαυίδ να προχωρήσει δυτικά και να ελευθερώσει τη Σαμούσηντα, που την κατείχαν οι Σελτζούκοι, να πάρει τη Σινώπη και να φτάσει ώς την Ηράκλεια την Ποντική. Ήταν ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντος, το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό μεσαιωνικό κράτος: η τελευταία γωνιά της μικρασιατικής γης που έμεινε ελεύθερη ώς το 1461.

Η Ιερά Αυτοκρατορική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σουμελά. Το σεπτότερο λείψανο του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι φέροντες εξωτερικοί τοίχοι του τετράωρφου μοναστικού ξενώνα με τα 72 δωμάτια ξεγελούν τον επισκέπτη που ανεβαίνει το δασικό μονοπάτι προς τη Σουμελά. Όμως η εσωτερική άψη του ξεπατωμένου κτιρίου, δίχως δαπέδα, οροφές και πορτοπαράθυρα, είναι συγκλονιστική.

Μετά τον Φεβρουάριο του 1923, η σουμελιώτικη αετοφωλιά έγινε κρησφύγετο των λαθρομπόρων. Η πυρκαϊά του 1930 αποτέλεσμα το ιερόσυλο έργο των αρχαιοκαπήλων και των τυμβωρύχων. «Θλίψης γάρ έχει με, σκέπτην ού κέκτημαι...».



Μετά το 1071, όταν πια τα ελεύθερα εδάφη περιορίστηκαν στον ορεινό Πόντο, οι καλυβίτες των σπηλαίων του όρους Μελά και οι πληθυσμοί της Άνω Ματσούκας έζησαν με τους Σελτζούκους, τους Τουρκομάνους και τους Μογγόλους προ των πυλών. Ένοπλες ομάδες ληστών εισχωρούσαν στα βυζαντινά εδάφη και ακολουθώντας τα δύσθατα ορεινά μονοπάτια απειλούσαν την περιοχή που φρουρούσε την Τραπεζούντα. Το 1222 ο σελτζουκικός στρατός έφτασε μέχρι τα τείχη της πρωτεύουσας των Μεγαλοκομηνών, κι όταν ο εχθρός υποχώρησε, οι Αυτοκράτορες αναδιργάνωσαν την άμυνα του θουνού. Έχτισαν κάστρα και φρόντισαν να ενισχύσουν την ασκητική πολιτεία του όρους Μελά, ιδρύοντας ένα οργανωμένο μοναστικό κέντρο που θα έλεγχε τα εσωτερικά μονοπάτια προς την Κρήμνα και το εμπόλεμο σύννεφο.

Ένα χρυσόδουλο έγγραφο που εξέδωσε ο Ιωάννης ο Β', ο Μέγας Κομνηνός (1280-97), είναι η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για τη Μονή. Εκεί περιγράφονται, με κάθε λεπτομέρεια, τα κτήματα και τα χωριά που της παραχωρεί και αναφέρονται ονομαστικά οι ασφάρτα αρχηγοί των οικογενειών που θα δουλεύουν ως πάροικοι στα κτήματά της και θα φρουρούν τα περάσματα.

Σπουδαίος δωρητής και προστάτης της Μονής υπήρξε ο λαμπρός εκείνος Αλέξιος ο Γ', ο επιφανέστερος των Μεγαλοκομηνών, που βασίλεψε από το 1349 ώς το 1390. Ο Αλέξιος ανακάινεις «τὸ ἐν τῷ ὄρει Μελά Ἀνάκτορον» της Παναγίας, έχτισε τείχη, πύργους και κελιά, μεγάλωσε τον υπόσκαφο ναό, κάλυψε τους βράχους του σπηλαίου με αγιογραφίες κι έγραψε στη θύρα «Κομνηνός Ἀλέξιος ἐν Χριστῷ σθένων, Πιστός Βασιλεύς, Στερρός, Ενδόξος, Μέγας, Αἰεσεβαστος, Εὐεσθής, Αύτοκράτωρ Πάστος Ἀνα-

Φωτ.: Νίκη Ναυπακτίου



Ανηφοριζόντας τον σκληρό δρόμο της εθνικής αυτογνωσίας, μέσα στην πρωινή ομίχλη... κρέμεται πάνω από το κεφάλι του πεζοπόρου το άγιο μοναστήρι του Ησίου Λουκά.

τολής τε καὶ Ἰθηρίας, κτίτωρ πέ-
φυκε τῆς μονῆς ταύτης νέος». Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Αλέξιος εξέδωσε και νέο χρυσό-
βουλό υπέρ της Μονῆς. Με αυ-
τό επιβεβαίωνε τον αμυντικό
ρόλο του μοναστηριακού συ-
γκροτήματος και προστάζει
όλους τους αξιωματούχους του

κράτους του, δούκες, φορει-
σπράκτορες και άλλους, να
αφήσουν ανενόχλητη τη μονή
και την περιουσία της – την
οποία ορίζει ως «ακαταδούλω-
το, αυτοδέσποτο και αυτεξού-
σιο». Η Σουμελά θα υπάγεται
απευθείας και μόνον στη βασι-
λική αυθεντία.

Το προνομιακό καθεστώς, τη
μεγάλη περιουσία, την απαλλα-
γή από τους φόρους και την
υπαγωγή της μονῆς στη «βασι-
λική αυθεντία» (στο Πατριαρ-
χείο της Κωνσταντινουπόλεως,
μετά την Άλωση) διατήρησαν
με σεβασμό και οι οθωμανοί κα-
τακτήτες μετά το 1461. Πέρα



Φωτ. Άρης Βαύρης

οτικό κουφάρι στη χαρακιά του μονάδιου βράχου.

από τα πολιτικά κίνητρα αυτής της εύνοιας, η αίγλη που είχε αποκτήσει η Παναγία η Σουμελιώτισσα άγγιζε κάθε θεοφόρουμένο. Άλλωστε η μητέρα του σουλτάνου Σελήμ ήταν πάροικος στα κτήματα της μονής, όταν την είδε και την ερωτεύτηκε ο σουλτάνος Μπαγιαζήτ ο Β'.

Ο Σελήμ, ως διάδοχος του θρόνου, είχε γίνει διοικήτης της περιφέρειας Τραπεζούντος (1489-1512) και στο διάστημα αυτό ανανέωσε τα παλιά προνόμια. Η δεύτερη λαμπτή εποχή της Σουμελά, ο 17ος-18ος αιώνας, συνδέεται με τη λειτουργία των περίφημων μεταλλείων του Πό-

ντου, στις νότιες πλαγιές των Ποντιακών Άλπεων, όπου ιδρύθηκε η Πόλη του Ασπημού, το Γκουμουσχανέ-Αργυρούπολη. Τον καιρό που τα μεταλλεία έφτασαν στο μέγιστο της απόδοσής τους, εκατοντάδες Πόντιοι κατέθηκαν από τα ορεινά —πολλοί από αυτούς ήταν πά-



Φωτ. Ηθη Ναυπολέωνα



Φωτ. Βίβλικα Αποστολάκου

Στο προσώπιο της Μονής: η θαυματουργή πηγή με το Αγίασμα, η ιερή σπηλιό με τη θαυματουργή εικόνα, η χτιστή επέκταση του υπόσκαφου ναού που έγινε το 1744, επί ίγνατου Μητροπολίτου Χαλδίας, και τα εννέα παρεκκλήσια που σκορφαλώνουν κλιμακωτά μέχρι πάνω. Οι σαθροί σοδάδες των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων φέρουν τοιχογραφίες του 17ου-18ου αι.



Φωτ. Βίβλικα Αποστολάκου



ροικοι στα κτήματα της Μονής— και εγκαταστάθηκαν στο Γκουμουσχάνε. Οι εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι στις δέκα συνοικίες της πόλης κατοικούσαν 2.250 ελληνικές οικογένειες, 200 τουρκικές και 180 αρμενικές. Οι πνευματικές και οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στους αρχωματιλουργούς και το Μοναστήρι ήταν ισχυρότατες. Έτοις τότε, κυρίως μετά το 1686, άρχισε η ανακαίνιση της Σουμελά. Έγιναν πολλά νέα οικοδομήματα, προστέθηκε ένας ευρύχωρος εξωνάρθηκας στον κεντρικό υπόσκαφο ναό, για να μεγαλώσει ο χώρος, και νέες τοιχογραφίες κάλυψαν όλες τις βυζαντίνες.

Ο σημερινός επισκέπτης της ερειπωμένης Σουμελά, καθώς κατεβαίνει την κεντρική σκάλα της εισόδου για να φτάσει στο άνοιγμα του βράχου όπου βρίσκεται ο μοναστικός αυλόγυρος, θλέπει δεκάδες άγιες μορφές ζωγραφισμένες στους εξωτερικούς τοίχους του υπόσκαφου ναού και των εννέα παρεκκλησίων που σκαρφαλώνουν κλιμακώτα ώπερη την κορφή της σπηλιάς. Εκατοντάδες μάτια μέσα στην ομήλη που σκεπάζει τα ιερά ερείπια αποτελούν τη μοναδική άσθηση ζωής σε αυτόν τον τόπο άγριας έπατωμένην και ρημαγμένο χώρο. Οι σαθροί σοθάδες φέρουν τοιχογραφίες του 1686 του 1712, του 1744. Μάιρο το περίγραμμα των μορφών, έντονο το θαλασσί, το τριανταφυλλί, το ανοιχτό πράσινο, το θαύμα κόκκινο. Τονισμένα τα λαϊκά στοιχεία της μεταβυζαντινής τέχνης αλλά ακόμα ζωτική και η βυζαντινή ζωγραφική παράδοση στους πόντους αγιορέφους: «διά χειρός Σάββα έξι Οινόνης», διαδίζει κανείς στη νότια είσοδο του ναού, «ιστορούντος Ιεροδιάκονου Ιεροθέου...», μας πληροφορεί μια

άλλη επιγραφή μέσα στον ναό. Πολλά από τα αγιορεφικά ούνολα έχουν εκτελεστεί με μεγάλη μαστοριά.

Όμως η μοναστική πολιτεία —με τα υποστατικά και τα μετόχια, τα εργαστήρια και τους υδρόμυλους, τους δεκαπέντε οικισμούς που έλεγχε μαζί με όλα τα χωριά της Σάντας— δεν ευνοήθηκε αποκλειστικά από τους ισχυρούς Αργυροπολίτες και τους πλούσιους Τραπεζούντιους. Όλες οι διασπορές των Ποντίων, στον Κάικασ, τη Ρωσία, τις παραδονάδεις Ηγεμονίες και την Κωνσταντινούπολη, καὶ δοι οι Ορθόδοξοι της Μαύρης Θάλασσας —ελληνόφωνοι και μη— φόρτιζαν να ενισχύουν το θρησκευτικό και πνευματικό αυτό κέντρο με σημαντικά χρηματικά ποσά και πολύτιμα δοσίματα. Μέσα σε επτά χρόνια, το 1744 και το 1751, η ελληνική κοινότητα Φιλιππούπολεως, κυρίως τα μέλη της περιφήμης συντεχνίας των αμπατζήδων, στέλνει δύο φορές πλούσια δώρα και λεφάτ. Το 1755, ο φαραρώτης ηγεμόνας της Μολδαβίας Σκαρλάτος Γκίκας εκδίει χρυσόσουλλο, κατά τα πρότυπα των βυζαντινών Αυτοκράτορων, υπέρ της Μονής. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ηγεμόνας της Βλαχίας και Πόντιος στην καταγγή, με νέα ρυθμόσουλο, αιδάνει το ποσό των 100 λιρών που δρίζει ο Γκίκας σε 160 λίρες εποίων¹ αυτό το 1775. Και οι σουμελώτες μοναχοί, δίχως να λυπούνται τους κόπους τους, ταξιδεύουν συνέχεια κι ετρέχουν να παρασταθούν στις αγροτικές κοινότητες της Ελλήνων της Κριμαΐας και της Γεωργίας, που δεν είχαν ούτε ιερείς ούτε δασκάλους.

Η συμβολή της Σουμελά στην υπόθεση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας είναι ανυπόλογη. Ο καθαγιασμένος τόπος —αυτή η συλημένη αετοφυλιά στην καρδιά του ορείου Πόντου— καθητώνει και τον πιο αδάφορο επισκέπτη. Λες και το κουφάρι που αρπάχτηκε από τον θεόφραστο βράχο ακόμα την ψυχή του Πόντου μέσα στους μισογκρεμισμένους τοίχους του. Λες και θλέπεις το κρηπύγετο της πνευματικής αντίστασης

ενός ολόκληρου λαού που κράτησε άσθετο το φως του λυχναριού που φέραν οι πρώτοι εκείνοι άποικοι από τα ειρά της Μιλήτου² άσθετο το καντήλι στα κρυφά εικονοστάσια των σπιτιών τούς καιρούς των μεγάλων διωγμών και των βίαιων εξισλαμισμών.

Καθώς ακούς τη θοή του ποταμού Νανγάια, που κυλάει στη ρεματιά κάθι από τον μοναστηριακό βράχο, και θλέπεις τα ψηλόκορμα δέντρα να κρύουν τον ουρανό, θαρρείς πώς μέσα στην ομήλη στέκουν φρουροί οι ροπαλόφοροι πληθυμοί της ορεινής Ματσούκας. Στα 57 χιλιάρια της, το 1520, ζύουσαν 12.080 Χριστιανοί και 1.665 Μωαμεθανοί. Μετά τους βίαιους εξισλαμισμούς του 1650-1750, το ποσοστό των Χριστιανών μειώθηκε ελάχιστα. Το 1920, στη Ματσούκα ζύουσαν 16.525 Χριστιανοί και 5.335 Μωαμεθανοί. Πολλοί από τους εξισλαμισθέντες διατήρησαν τη γλώσσα και τις συνήθειές τους, ίσως να κράτησαν κρυφά και την πιστή τους. Πάντως, ακόμα και σήμερα, από όλα τα χωριά των Ποντιακών Άλπεων, κάθε παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ξεκινούν ομάδες Τούρκων για να έρθουν να προσκυνήσουν στο «Μαριεμανά Μοναστήρι». Πίνουν νερό από τη «Αγιασμό», βουτούν το κεφάλι των παιδών τους στη θαυματουργή πηγή, μουρμουρίζουν προσευχές και παίρνουν έξαντα το δασικό μονοπάτι για την κοιλάδα πριν κατέβει η μεσημεριανή ομήλη που έρχεται από τα παράχαια και τις ψηλές κορφές.

Τίποτα δεν άθινει ο χρόνος. Φτάνει να μην «αξιοποιηθεί» από το τουρκικό κράτος το ιερό κουφάρι. Να μη μπει «τελέφερίκ» και γίνει ένενδοχοείο το τετράροφος μοναστηριακός ξενώνας που κρέμεται από τη χαρακιά του βράχου στον γκρεμό. Ο τελευταίος προσκυνητής που φιλοξενήθηκε εκεί υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Και οι τελευταίοι μοναχοί, που έμειναν να φρουρούν τη Μονή μετά την Καταστροφή, την εγκατέλειψαν βιαστικά μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 1923. Τότε σταμάτησε ο χρόνος³ και η πληγή θα είναι πάντα νωπή.

Η Βλαχία και η Μολδαβία



Φωτογράφης Νίκος Γεωργίου

Ρουμανική Μολδαβία (Φεβρουάριος 1987). Πέρα από τα βόρεια Καρπάθια, πάνω στον δρόμο που πάει από τη Μαύρη Θάλασσα στην Πολωνία, ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στον καιρό της «Βυζαντινής Κοινοπολιτείας».

Από τον Δούναβη ώς τις Τρανσυλβανικές Άλπεις η εύφορη Βλαχία, και από τα ανατολικά Καρπάθια ώς τον ποταμό Προύθο η πλούσια Μολδαβία αναπτύχθηκαν σε οργανωμένες κρατίδια και απέκτησαν πολιτική υπόσταση τον 14ο αιώνα, όταν κατάφεραν να απαλλαγούν από την κυριαρχία των Ούγγρων (η Βλαχία τα 1330, η Μολδαβία το

1365). Η εκκλησιαστική οργάνωση των κρατιδίων και η ένταξή τους στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ήταν ένα θήμα απαραίτητο για την εδραίωση των ρουμάνων πγεμόνων στις χώρες τους αλλά και για την αποδοχή τους από τις άλλες δυνάμεις της εποχής. Έτσι, μολονότι οι Θωμανοί δρίσκονταν ήδη στη Θράκη από το 1354, η

«Βυζαντινή Κοινοπολιτεία» μέσω του Πατριαρχείου απλώθηκε την ύστατη ώρα πέρα και από τη βόρεια όχθη του Δούναβη. Το 1359 η Κωνσταντινούπολη έστειλε στο Άρτες, την πρώτη πριγκιπική πρωτεύουσα της Βλαχίας, τον Υάκινθο Κριτόπουλο, ο οποίος ίδρυσε τη Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας. Ο δρόμος για τη διείσδυση του





Στις άκρες των μαύρων κάμπυλων που γεννάνε καλαμπόκι, στα ξέφωτα του πυκνού δάσους, ανάμεσα σε έλατα, οξιές, φτελιές και ψηλά αφεντάμια, οι μολδαβοί άρχοντες που οργάνωσαν το φεουδαρχικό κράτος και την άμυνα έχτισαν δεκάδες ορθόδοξα καστρομονάστρα: μονή Σουτσεβίτσα.



Μονή Σουτσεβίτσα (1582-96). Ο ηγεμόνας Ιερεμίας Μοβίλα προσφέρει το μοντέλο της εκκλησίας που έχτισε στον Παντοκράτορα. Τον συμπαραστέκεται η Παναγία και τον συνοδεύουν τα μέλη της οικογένειάς του. Η σκηνή αποδίδεται κατά τα βυζαντινά, αυστηρά και ιερατικά, πρότυπα.



Η μονή του Βορονέτη ιδρύθηκε από τον ηγεμόνα Στέφανο το Μέγα, το 1488. Οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί τοίχοι της εκκλησίας καλύφθηκαν με αγιογραφίες το 1547. Βυζαντινοί και Μολδαβοί ζωγράφοι διατηρούν ζωντανή την παλαιολόγια τέχνη και περνούν τα μηνύματα της Εξουσίας σταν μολδαβικό λαό χρησιμοποιώντας το απόλεξιδιό των βραχιοκεπικών συμβόλων.



Φωτ. Νίκος Τσούλδος

Μονή Μολντοβίτσα, 1537: λεπτομέρεια από την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως, πελώρια σκηνή που καλύπτει τον νότιο εξωτερικό τοίχο της εκκλησίας.

θυζαντινού πολιτισμού στις υπερδουνάβιες χώρες είχε σαν ανοιξία. Μοναχοί από το Άγιο Όρος και τη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι του κινήματος του Ησυχασμού, ζωγράφοι και τεχνίτες, λόγιοι και ἐμπόροι πήραν το δρόμο για τα νότια Καρπάθια.

Τριάντα πέντε μέρες με άλογο απέχει η Κωνσταντινούπολη από τη Σουτσεάδα, την πρώτη πρωτεύουσα της μεσαικής Μολδαβίας. Η Μητρόπολη Μολδοβλαχίας ιδρύθηκε το 1401, όταν τελικά ο ηγεμόνας Αλέξανδρος ο Καλός ἐπεισε ο Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως να χρίσει πρώτο Μητροπολίτη εναντίον ρουμάνιο υποψήφιο.

Στην καστρόπολη Σουτσεάδα ο 0 ηγεμόνας μετέφερε τα λειψάνα του νεομάρτυρα Αγίου Ιωάννη του Τραπεζούντου. «Έτσι το νέο κράτος απέκτησε πνευματικούς δεσμούς όχι μόνο με την Κωνσταντινούπολη, σήμερα οποία ιπαγόταν εκκλησιαστικά, αλλά και με την Τραπεζούντα, το μεγάλο ευζεινοποντιακό λιμάνι του θυζαντινού Πόντου.

Το 1565, κατ' εντολή των Τούρκων, η μολδαβική πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Ιάσο.

Ο Τραπεζούντιος δάσκαλος Σεβαστός Κυμινήτης, το Φροντιστήριον Τραπεζούντος (1683-1921) και η Πριγκιπική Ακαδημία στο Βουκουρέστι

Ο Σεβαστός Κυμινήτης, η σημαντικότερη εκπαιδευτική προσωπικότητα του Πόντου και της Βλαχίας στα τέλη του 17ου αιώνα, καταγόταν από το τραπεζούντικο χωριό Κύμινα. Είχε μάθει γράμματα στην Τραπεζούντα, είχε σπουδάσει στην Πατριαρχική Σχολή της Πόλης και είχε αναλάβει τη διεύθυνσή της για μερικά χρόνια. Οι μαθητές του επάνδρωσαν την Ελληνική Σχολή της Μόσχας, που είχε ιδρύσει ο Πατριάρχης Μοσχοβίας Νίκιν για τα καταπολεμήσεις τις αριετικές τάσεις της εποχής και τους σκοταδισμούς, και άλλα δάφορα σχολεία της διασποράς. Μητροπόλεις και μοναστήρια.

To 1682, όταν μια ομάδα Φαναριώτων κατόρθωσε να διώξει τον φωτισμένο Σχολάρχη από την πρωτεύουσα, τη Μόσχα τον κάλεσε να αναλάβει την εκεί ελληνική Σχολή. Ο Κυμινήτης όμως, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν συμπατριώτες του, πρότιμες να επιστρέψει στον Πόντο, για να συμβάλει στην οργάνωση της παιδείας. Στην Τραπεζούντα να οι Τούρκοι είχαν αποσάσει τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Φιλίππου από τους Έλληνες, το 1665, και τον είχαν μετατρέψει σε τζαμί το 1674. Οι διώγμοι και οι προκλήσεις είχαν επιδεινώσει τις συνθήκες ζωής και η μόρφωση των παιδιών είχε περιοριστεί στα λιγοστά γράμματα που διδασκαν οι καλόγεροι και οι ιερείς από το Ψαλτήρι. Μα ακόμα και αυτά είχαν εκλεψει, γιατί οι περισσότεροι τόποι ερήμωναν. Ο κόσμος έφευγε από τη Σαμοσύντα, τα Κοτύωρα, την Τρίπολη, την Κερασούντα, κι άλλοι παίρναν τα βουνά κι άλλοι πήγαιναν στη Ρωσία, στη Βλαχία ή στην Τρανσυλβανία. Όταν το 1681 περιήγησε τον Πόντο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος —ο άρχοντας Δοσίθεος Νοταράς—, είδε πολλές εκκλησίες και καμπαναριά στην Άμαστρη «άλλ’ ούδεις έστι χρι-

στιανός». Μέσα στο κάστρο της Τριπόλεως (σήμερα Τιρεμπολού) ζύσαν μόνο Τούρκοι, οι οποίοι θέλησαν να αποστάσουν την εκκλησία της Θεοτόκου και να την κάψουν τζαμί. Οι Έλληνες όμως, που ζύσαν έξω από το κάστρο, έμπαιναν κάθε Κυριακή στα τείχη και λειτουργούσαν «Λαμπρώς» την εκκλησία τους, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αρπαγή. Τα όπλα του Σεβαστού Κυμινήτη τήταν τα γράμματα. Με αυτά θα αγωνίζοταν το γένος για να διατηρήσει την πίστη και τη γλώσσα του, την υπόσταση του δηλαδή, με αυτά θα αντιμετώπιζε και την προπαγάνδα των Καθολικών, που προσπαθούσαν να προστηλίσουν τον δοκιμασμένο ορθόδοξο πληθυσμό του Πόντου, ώστε να αποκτήσει τα πόρτα ερείσματα τη δυτική Ευρώπη στη Μαύρη Θάλασσα —από την οποία είχαν εκδωχεί και οι τελευταίοι ευρωπαίοι έμποροι τον 15ο αιώνα.

To 1683 ο Σεβαστός Κυμινήτης συνέστησε το Φροντιστήριον της Τραπεζούντας, οικείου διδύμου γυμνασιακής και ανώτερης παιδείας. Τελικό όμως, ο θερμός πατρώπητας ενέδωσε στην πρόσκληση του ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνου Μπρανκοβέάνου και, το 1689, εγκατέλειψε την Τραπεζούντα, για να αναλάβει το Ελληνικό Φροντιστήριο που λειτουργούσε στη μονή του Αγίου Σάββα, στο Βουκουρέστι. Και ποιος άνθρωπος του πνεύματος μπορούσε να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόσκληση;

Το Βουκουρέστι, μια μεσαιωνική κωμόπολη ώς τότε, είχε συγκεντρώσει το άνθος των οσφών Ελλήνων που βρήκαν σκέπτη στην αυλή του Μπρανκοβέάνου και στην αυλή του άρχοντα Δοσίθεου Νοταρά, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος είχε επιλέξει ως τόπο διαμονής την πρωτεύουσα της Βλαχίας. Στην κυψέλη που δημιουργήσαν αυτοί οι δύο άντρες, ο ρουμάνος ηγεμό-

νας και ο έλληνας Πατριάρχης, εργάζονταν λαμπρά μυαλά, άνθρωποι που μεταρρύθμισαν τη ρουμανική κωμόπολη σε κέντρο των ανθρωπιστικών οπουδών.

Στο Βουκουρέστι του Πόντου, λοιπόν, ο τραπεζούντιος Κυμινήτης, ιδρυτής του σημαντικότερου σχολείου στον ανατολικό Πόντο, έγινε τώρα ο πρώτος καθηγητής-διευθυντής της Πριγκιπικής Ακαδημίας. Στην οργάνωση αυτού του πανεπιστημιακού ιδρύματος τον βοήθησαν άλλες οι πνευματικές προσωπικότητες του καιρού και οι άνθρωποι που πριγκιπικής αυλής, όπως ο ιατρός και γεωγράφος Ιωάννης Κομνηνός, ο έλληνας γιατρός του ηγεμόνα. To 1692, ο Κυμινήτης κάλεσε στο Βουκουρέστι και τον καθηγητή Θεόδωρο Συμέωνος τον Τραπεζούντιο, ο οποίος τον είχε διαδεχθεί στη διεύθυνση του ποντιακού Φροντιστηρίου. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι Έλληνες σοφοί από τον Πόντο, το Αιγαίο, τη Μικρασία, την Κύπρο, την Ήπειρο.

Όταν πέθανε ο άγιος και πολυγράφοτας Σεβαστός το 1702, και «οδεσθήσθησαν γάρ λύχνος ἐκ μέσου μέγας», όπως έγραψε στην επιτύμβια στήλη ο φίλος του Ιωάννης Κομνηνός, τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο Μάρκος Πορφύριοπούλος, ο ιατροφιλόσοφος από την Κύπρο.

* Ο Δοσίθεος, γόνος της μεγάλης κωνσταντινούπολιτικής οικογένειας Νοταρά, που είχε θρεπεί καταφύγιο, μετά την Άλωση, στη μονή των Νοταράδων στην Κορινθία, ήταν απόγονος του Αγίου Γερασίμου Νοταρά, προστάτη της Κεφαλλονιάς. Υπήρξε ο αυστηρότερος τηρητής των θεωρίων της Ορθοδοξίας, καταπολέμησε την εξάπλωση της καθολικής προπαγάνδας και αντιτάχθηκε στη διείσδυση των Ιησουϊτών, μέσω της Τρανσυλβανίας, στη Βλαχία και στη Μολδαβία.

Το σημαντικότερο έργο του,



Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ποντιακού Ελληνισμού, το Φροντιστήριο, διέπει τη θάλασσα...

Δωδεκάβιθος, εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1715, στο τυπογραφείο που οργανώθηκε με τη δική του φροντίδα και το οποίο δημιύνθη ο γεωργιανός μοναχός Άνθιμος.

Η ακτινοθολία του Δοσίθεου Νοταράδη απλώθηκε πολύ πιο πέρα από τα όρια της Βλαχίας. Οι επισκέψεις του, τόσο στην Τρανσυλβανία όσο και στον Πόλο, ενδυνάμωσαν τους αγωνιζόμενους Έλληνες και πυροδότησαν πολλές εκπαιδευτικές και εκδοτικές πρωτοβουλίες. Με τον Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας Γεώργιο Δούκο αναδιοργάνωσαν τις σπουδές στο Ιάσιο,

όπου το 1707 ο Χρύσανθος Νοταράς, ανιψιός του Δοσίθεου, ίδρυσε την Πριγκιπική Ακαδημία του Ιασίου με εντολή του ρουμάνου ηγεμόνα Αντίοχου Καντεμίρ.

Βιβλιογραφία

- J. Boardman, *The Greeks Overseas* (Βελτιωμένη έκδοση Thames and Hudson, Λονδίνο 1980).
O. Lordkipanidze, P. Lévéque, *Le Pont-Euxin vu par les Grecs, sources écrites et archéologie* (5ο Συμπόσιο, Βάρι, έκδοση στα *Annales Littéraires de l'Université de Besançon* 427, Παρίσι 1990).

J. Bouzek, *Studies of Greek Pottery in the Black Sea Area* (εκδ. Charles University, Πράγα 1990).

G. Sokolov, *Antique Art on the Northern Black Sea Coast* (Λενίνγκραντ 1974).

R. F. Hoddinott, *The Thracians* (Thames and Hudson, Λονδίνο 1981).

D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453* (επανέδοση από το St. Vladimir's Seminary Press, Νέα Υόρκη 1982).

A. Bryer, D. Winfield, *The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos* (εκδ. Dumbarton Oaks Studies XX, Ουισινγκτόν 1985).

Αρχείον Πόντου 35 (Αθήνα 1979), Ανακοινώσεις από το 12ο Συμπόσιο



Σπάνια φωτογραφία του 1901: το τελευταίο κτήριο που θα στεγάσει τους 730 μαθητές του Φροντιστηρίου αποπερατώνεται.

Βυζαντινών Σπουδών «The Byzantine Black Sea», Μπιμπρίχγκα 1978.
Επ. Κυριακίδηο, *Ιστορία Μονής Σουμελά* (Τραπεζούντα 1898, ανατύπωση Θεοσαλονίκη 1986).

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών), Άρθρα των Μ.Β. Σακελλαρίου (τ. ΙΙ 2), Αθηνάς Καλογεροπούλου (τ. IV), Άννας Αθραέα, Δ.Μ. Ριππίδη, P.R. Franke, I. Τσιφάκου (τ. VI), R. Browning (τ. VII), N. Οικονομίδη, Ζ. Βρυώνη (τ. VIII), Ειλιάδετ Ζαχαρίδου, Αγγελίκης Λαιού, Ελένης Αhrweiler-Γλυκατζή (τ. IX).

or the complete void has become a common joke in the scientific family.

As long as this crucial backbone of knowledge is missing, the history of Greeks remains at the level of the local and limited excavational archaeology, which has not so far succeeded in supplying with the necessary data the other historic sciences.

The long lasting excavations of ancient Greek, Early Christian and Byzantine towns cover only a part of the famous Ionian and Byzantine "lake", as the Euxine Pontus has been from the seventh BC to the thirteenth AD century. While the relevant scientific, therefore valuable, articles are very seldom translated into the commonly used foreign languages.

The Axenos Pontus of Mythic Labours From the Mycenaean Age to the Early Archaic Years. Gods, Semi-gods, Heroes and Seafarers 1400-635 BC

The myths related with the superhuman efforts to reconnoiter and explore the territory beyond the northeast Aegean are countless. One of the earliest takes place when the sea passage and route were as yet undiscovered. It is the tale of Phrixos and Helle that is marked by the tragic death of the heroin. Since then, however, many centuries were to elapse and many more heroic deeds and sacrifices were needed before the ships sailing from Aeolis, Ionia and Attica brought the first Greek settlers to the Hellespont and the Propontis, and from there to the Euxine Pontus.

The first ships, the first long voyages and the adventures of the pioneering, daring seamen are all creatively compiled in the legend of the Argonauts' Expedition. However, the original account refers to a voyage which must have taken place in the fourteenth or thirteenth century BC, when the Mycenaean kingdoms were flourishing.

All the myths connected with the Black Sea, the heroic deeds, the monsters, the hybrid creatures like the Amazons and the woman-snake, the head-hunters who used to sacrifice shipwrecked sailors, as well as the sorceresses Medea and Circe, all the fantastic tales successfully coexist into the transcendental potentialities of the ancient Greek thought.

The transcendental world may, symbolically, be called Axenos Pontus (a propitiatory appellation of this inhospitable Sea). Besides, the Black Sea is mentioned by the ancient authors of Late Antiquity as Axenos Pontus, in their desire to stress the overwhelming difficulties and trials awaiting for the early seafarers, especially before the establishment of the first Greek colonies along its coastline.

The Euxine Pontus and the Propontis From the Early Archaic Period to the Late Antiquity

The Greek "Lake" Beyond the

Symplegades (630 BC - 330 AD)

The Propontis is the geographic and historic vestibule of the Euxine Pontus, colonized by the Greek settlers who came from the east Aegean. The environment was familiar to them, almost Aegean and, most important, very near. The northern end of the island of Lesvos is no more than an hour's sail from the southern coast of the Troad peninsula, opposite. Therefore, it is only natural that the first who colonized the northwest Asia Minor were the Aeolians from Lesvos. Starting off in the eighth century BC, they founded their settlement on the very ruins of Troy.

Thus, through their colonies, Troy, Sigeion and Achilleion, the Aeolians managed to reach the entrance to the Hellespont and as a result to control the Propontis on the Asia Minor side.

The Ionians followed, who came from Miletus of Asia Minor. Around the turn of the century, between 700 and 685 BC, the Milesians founded Kyzikos on the south side of Propontis, in 675 Abydos (the present-day Çanakkale), then they established a colony on Prokonissos (the island of Marmaras), and with their other settlements—Priapos and Parion—they created an Ionic chain of colonies along the Propontis on the Asia Minor coast. Quite many decades later, in 600 BC, the Samians founded Perinthos on the side of Thrace and expanded by building Heraion Teichos, Bisantion and Tyrodiza. Thus, another chain of Ionic settlements was created on the Thracian coast, extending westwards.

Meanwhile, however, the Dorians had founded four colonies on the east side of the Propontis: Astakos and Chalkedon on the Asia Minor coast, Byzantium and Selybria on the Thracian coast. All four colonies were Megarian.

The first considerable wave of migrants heading to the Black Sea set off to cross Bosphorus immediately after the foundation of Byzantium. The Megarian colony built circa 640-635 BC, controls the gateway to the Bosphorus and still possesses the key to communications between North and South: the sea route from the Black Sea to the Propontis, the Aegean and the rest of Mediterranean crosses the Bosphorus Straits.

From the seventh century BC to the fourth century AD the key-city which kept the roads of communication open was called Byzantium.

And when the first thousand years elapsed, and the invasion of the Barbarians to the southeast Europe and the hordes of Sassanian Persians to the west Asia became inevitable, the Greek Propontis became the centre of the new world, which was to be born in the end of Late Antiquity.

In 330 AD the emperor Constantine the Great transferred there the capital of the Roman Empire and the ancient Byzantium was renamed, after the emperor's name, Constantinople. Byzantium-Constantinople, located on

Φωτογραφικό υλικό - χάρτες

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που χρηματοποιήσαμε στο αφέμιλο πρόβλημα πρέπει από το χαρτογραφικό και φωτογραφικό αρχείο του «Πλανητάριος» και από τα εκπαιδευτικά ταξίδια στα οποία συμμετείχαν μέλη της εταιρείας που προσέφεραν φωτογραφικό υλικό: Βιβλίκη Αποστολίδηο, Αρης Βούρης, Ιωάννα Κουτσουδάκη, Αθηνά Μουρμουράη, Ήβη Νανούοληο, Μαρία Πρωτονταρίου-Βρετού, Άννα Χιλιαδάκη, Επίοης χρηματοποιήσαμε φωτογραφίες των φωτογράφων Αλέξη Και Νίκου Τσουχλών καθώς και από το αρχείο του Ε.Δ.Ι.Α.

The Greeks in The Black Sea

Marianna Koromila

The world of the Black Sea in itself —a unique geographic unity, which owes its cultural existence to the network of Greek harbour and trade installations that surrounded the sea and transformed the physiognomy of this land—is still in dim-light as regards scientific research. In spite of the specialized archaeological publications and the hundreds of books, monographies, historiographies and traveller's accounts, our entire knowledge of this multidimensional subject is far from being satisfactory: it remains fragmentary and to a certain extent it is out of date, while for certain periods of time and areas the information available is hardly sufficient for the connection of historic events and the composition of an overall, complete picture. What is really needed is the major international interdisciplinary research programs, like those already functioning for other parts of the world, that will certainly produce the substantial and complete works presently absent from the international bibliography. Most scholars of the ancient and mediaeval period state ignorance on this subject; the association of the black colour of the sea with their dim, hardly lighted knowledge

the northeast tip of the Propontis, managed to keep the Symbelgades continuously open for twenty six centuries.

The Istros-Danube and the Metropolitan Istra

The river Danube has its sources in the Black Forest, is fed by the waters of many other lesser rivers and flows into the northwest of the Black Sea, where it forms a broad, extensive delta.

The Upper and Middle Danube was not accessible by the ancient vessels sailing upstream from the Black Sea. Fluvial navigation was terminating at the impassable Iron Gate. The ancient Greeks called this section of the river Danube, while the eastward part of it, starting from here and terminating to the Euxine Pontus, was known as the Istros. Istra, the oldest and most important metropolitan colony on the west coast of the Black Sea was built on a peninsula. The wealth of the Greek city and the prosperity of the Thracians living in the country-side naturally aroused the envious interest of the Scyths who lived beyond the Danube. Their invasion was at times peaceful, at times violent and pillaging. As a result, the Istrians were obliged to secure their city by building strong fortification walls with towers.

When, in 330 AD, the emperor Constantine transferred the capital of the Roman Empire from the West to the East, the Danube border became the spine of the Byzantine defense and the Thracian plain the protective shield of Constantinople.

Istra was located very close to the river and its harbour was not a safe anchorage. Therefore, most of the commercial activity was transferred to Tomis (the present-day Constantza).

From the Danube Delta to the Bosphorus

Southwards from the riverine and maritime Istra a series of large and small coastal colonies and anchorages was created which formed the Greek littoral frontier from the Danube delta to the mouth of the Bosphorus. The earliest of these colonies was Apollonia, the Byzantine Sozopolis, the present Sozopol. It was founded circa 610-600 BC by Milesians on a peninsula forming an ample bay with deep waters and protected by three small islands to its north and northeast.

The Penetration to the Hinterland of Thrace and the Early Hellenization of the Ancient Thracians

In the middle of the fourth century BC, when Philip II, the king of Macedonia, had conquered the Thracian coast from the Aegean to the Propontis and captured the Greek cities belonging to the Athenian League, he focused his interest at the hinterland of Thrace, in 342 BC. His main adversary was the powerful kingdom of the Odrysian Thracians,

which was extending as far as the Haemus range. In about the middle of the present Bulgaria Philip founded Philippopolis. The city is located on the principal road-artery connecting the Aegean with the Danube.

Alexander, Philip's son, was the first to have crossed this axis and reached the great river with his army, in May 335 BC.

The ancient Greek Chersonisos - Byzantine Cherson - Modern Sebastopol

At the southwest end of the Crimea, where the head-hunters Tauroi used to live, the Dorians from Herakleia of Pontos founded in 422 BC the city of Chersonesos. Its exceptional harbour, the present naval base of the Soviet Black Sea fleet, and its strategic position at the center of the Black Sea basin, decisively contributed to its importance as a commercial-nautical node of the ancient network of Greek cities. When the invasions commenced, first the Romans and later the Byzantines fortified Chersonesos with castles along its periphery and reinforced its ancient walls, in order to save the city and to keep it under their exclusive control.

The Kingdom of Pontos or the Kingdom of the Mithridatiens 302 (?)-64 BC

The cradle of this peculiar "Hellenistic" kingdom was Amaseia, a well-fortified city in the hinterland of Pontos, built on the top of a ravine of the river Iris. The account of its foundation is directly associated with the campaign of Alexander the Great in western Asia, the annihilation of the Persian army and the decomposition of the immense Persian Empire of the Achaemenids.

The Holy, Imperial, Patriarchal and Stavropegeic Monastery of the All-Holy Mother of God of Soumela, the Most Reverent Relic of Pontic Hellenism.

After 1071, when the last free territories were confined to the mountainous Pontos, the cave inhabitants of Mount Melia and the people of Upper Matsouka were living with the Seljuk Turks, the Tourkomans and the Mongols. Armed bunches of brigands were penetrating the Byzantine lands and were threatening the area of Trebizond. In 1222 the Seljuk army reached the walls of the capital of the Grand Komnenoi, and when the enemy retreated, the emperors rearranged the defense of the mountain, built castles and strengthened the ascetic city of Mount Melia by founding a well organized monastic center, able to control the pathways to Kromna and the belligerent border.

The second prosperous period in the history of the Monastery of Soumela, the seventeenth to eighteenth centuries, is associated with the opening of the famous mines of Pontos, located on the south slopes of the Pontic Alps, where Gümüşhane-Argyroupolis, the City of

Silver was founded. According to Greek ecclesiastic sources, in the years that the mines reached the peak of their production, the city of Argyroupolis was divided into ten parishes which altogether numbered 2,250 Greek, 200 Turkish and 180 Armenian families. The spiritual and financial relations between the master miners and the monastery were continuous and very strong.

The Monastery of Soumela is now ruined. However, the visitor will be encountered with dozens of holy figures painted on the exterior walls of the rock-hewn church and the nine chapels which gradually climb up to the top of the cave. The dilapidated plaster covering the walls is decorated with paintings of 1686, 1712 and 1744.

The role this Monastery has played in the cause of Orthodoxy and Hellenism during the Ottoman period is too important to be correctly evaluated. Even today, as it is customary, on the eve of the feast of the Dormition of the Virgin many Turks set off in groups from all the villages of the Pontic Alps to come and venerate the Mother of God in the "Mariemana Monastery". The last pilgrim who enjoyed hospitality in the monastery has signed in the visitor's book on June 24, 1921. And the last monks who remained to safeguard Soumela after the Asia Minor Disaster, abandoned hastily the monastery a night of February of 1932. It was then that time stopped in for ever the Monastery of Soumela.

Sebastos Kyminitis and the Educational Institutions in Trebizond and Bucarest

Sebastos Kyminitis, the most eminent educationalist in Pontos and Wallachia in the late seventeenth century, originated from the Trapezuntine village Kymina.

In 1683 he founded the Phrondistion of Trebizond, an institution for grammar and humanistic studies. Six years later he was appointed director of the Greek Phrondistion of Bucarest, operating in the Monastery of St Savvas. Furthermore, the Trapezuntine teacher was the first professor in the Princely Academy of Bucarest (Iasi).

