

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ BYZANTINΗ ΤΕΧΝΗ

Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από βασική παρατήρηση στην απεικόνιση του Παντοκράτορα, στο βυζαντινό μνημείο στο Δαφνί¹.

Στο μέτωπο της μορφής αυτής του Παντοκράτορα, στο θόλο, σαφώς απεικονίζεται σύμβολο, που δεν είναι ρυτίδα. Αν και έχει δημιουργήσει απορία στους ειδικούς, μέχρι τώρα δεν έχει ερμηνευθεί.

Και στον Όσιο Λουκά, από τα πιο γνωστά βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, παρατηρείται επίσης το σύμβολο αυτό. Ο G. Millet, στη μελέτη του για τον Όσιο Λουκά, δεν παρέλειψε να το αναφέρει. Χαρακτηριστική είναι επίσης η παρατήρηση των E. Diez και O. Demus, στη μελέτη τους για τα «Βυζαντινά ψηφιδωτά στην Ελλάδα, Όσιος Λουκάς, Δαφνί»: «Πάνω από την εξαιρετικά ενδεικτική συμμετρική σαμαροειδή γραμμή, πάνω από τα μάτια, εμφανίζονται ασύμμετρες καμπύλες στο μέτωπο, σαν αφηρημένο διακοσμητικό σχήμα μυστηριώδους συμβολισμού».

Έφη Αθανασίου

Αρχαιολόγος



Το σύμβολο αυτό αποτελείται από σχέδιον παραλληλόγραμμο γραμμικό σχήμα, το οποίο αρχίζει από την οριζόντια γραμμή που χωρίζει το μέτωπο και καταλήγει, στο κάτω τμήμα, σε κλειστή καμπύλη, η οποία διαπλατύνεται στο ανώτερο τμήμα, για να σχηματίσει ένα κάπως τριγωνικό σχήμα, τοποθετημένο μεταξύ μιας ορίζοντας νοητής γραμμής, στο κέντρο του μετώπου, και της γραμμής που διαχωρίζει το μέτωπο από την αρχή της μύτης, μεταξύ των φρύδιων.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως στον Κωνσταντίνο της Αγ. Σοφίας της Κωνσταντινούπολης (εικ. 1) (στο νότιο τύμπανο, πάνω από την πόρτα που οδηγεί στο νάρθηκα), το σύμβολο εμφανίζεται κάπως παραλλαγμένο με τη μορφή οριζόντιας γραμμής στο μέτωπο, που στο μέσο της ακουμπά το επάνω μέρος τετραγώνου. Η περίπτωση αυτή εδραιώνει περισσότερο την υπόθεση συμβόλου, στη θέση αυ-

τή, γιατί το σαφέστατο γεωμετρικό ετούτο σχήμα αποκλείει τελείως την πιθανότητα ρυτίδας και δείχνει απολύτως «εασκεμένο». Το σύμβολο αυτό, στη συνήθη μορφή του, εμφανίζεται με εξαιρετική σοφίνεια και ακρίβεια, όπως στον Παντοκράτορα (Δαφνί), και στο μέτωπο του Αγίου Αθανασίου (άτριο της Βασιλικής της Santa Maria Antiqua στο Forum της Ρώμης). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις (εικ. 2 και 3) είναι με τέτοια ακρίβεια και σοφίνεια σχεδιασμένον απολκληρωμένη μορφή, που δεν είναι δυνατό να εκληφθεί σαν ρυτίδα στο μέτωπο. Παραπτείται δε σε πολύ μεγάλο αριθμό Βυζαντινών απεικονίσεων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές όπου είχε εξαπλωθεί η Βυζαντινή τέχνη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι το σύμβολο ετούτο, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε σαν μέρος του τυπικού της εικονογραφίας της βυζαντινής αγιογρα-

φίας, ενσωματώθηκε σε μια ορισμένη αγιογραφική παράδοση.

Στο άρθρο αυτό² θίγεται το νόημα αυτού του σχήματος που συμβολίζει το λεγόμενο Τρίτο Μάτι (μάτι της σοφίας) και το άνοιγμά του. Είναι γνωστό ότι το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού επιτυγχάνεται με ορισμένες τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης, δηλαδή στροφής του ανθρώπου προς τον εσωτερικό εαυτό του και στην εμπειρία του Απολύτου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζεται μόνο στα μέτωπα του Χριστού, της Παναγίας και γενικότερα μορφών που έχουν φθάσει σε επίπεδο αγιότητας. Εξαιρεσθε αποτελούν κάποτε μορφές αυτοκρατόρων, όπως του Ιουστινιανού και του Κωνσταντίνου, στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, και τότε το σύμβολο είναι ένδειξη αγιότητας (και σοφίας) που συχνά αποδίδονταν στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες.

Το σύμβολο αυτό, που φαίνεται να είναι εσωτεριστικό, εμφανίζεται συχνότερα σε μοναστικά μνημεία (γεγονός που το συνδέει με τεχνικές άσκησης στον αναχωρητισμό), αλλά υπάρχει και σε εκκλησιαστικά μνημεία, όπως στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη.

Το Τρίτο Μάτι ήταν γνωστό στην Αίγυπτο και εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο του μετώπου προτομών και αγαλμάτων Θεών με ένα σημείο σαν κόμπο ή ένα κεφάλι φιδιού που διαγίνεται από κάλυμμα του κεφαλιού.

Στη Βυζαντινή τέχνη το εσωτερικό, ερμητικό αυτό σύμβολο δείχνει, κρυμμένο, μυστικώς και παρέχει ενδείξεις κοινωνικού και θεολογικού περιεχομένου.

Στις συγκεντρωμένες ώς τώρα εικονογραφικές μαρτυρίες το σύμβολο αυτό παραπτείται στη μεσοβυζαντινή κυρίως εποχή στην Ελλάδα (Δαφνί, Όσιο Λουκά, Μεταμόρφωση Κορωπί, Νέα Μονή), στην Καππαδοκία (Eski Gumus) και σαν αντανάκλαση, ίωσ, σε μεταγενέστερες μανιεριστικότερες απεικονίσεις (στη Σικελία, στον Άθω κλπ.). Με την έννοια αυτή, εκτός από μαρτυρία προέλευσης των καλλιτεχνών, θα μπορούσαν να συμβάλει, σε συνδιασμό με άλλες μαρτυρίες, και ως ένδειξη χρονολόγησης.

Το Τρίτο Μάτι, γνωστό στην ιατρική ως ένα μικρό γκριζωπό όγρανο, που μοιάζει με μάτι, είναι ένας



αδένας, που βρίσκεται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο και ονομάζεται κωνοειδής. Ο αδένας αυτός ήταν ήδη γνωστός στους Έλληνες κατά την αρχαιότητα, ως το κέντρο που ελέγχει τη σκέψη (στον εγκέφαλο). Ο Descartes (17ος αι.) τον αναφέρει ως «έδρα της ψυχής». Στην *Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols* του J. C. Cooper³, στο λήμμα Τρίτο Μάτι, αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Το Τρίτο Μάτι του Σίδα και του Βουύδα, το υπα, το «φωτεινό σημείο» ή «μαργαρίτα της φλόγας» στο κέντρο του μετώπου, συμβολίζει ενότητα, ιατροροπία: ολοκληρωμένη ήραση» απαλλαγή από τη διαδικότητα και τα ζευγή των αντιθέτων ήρασης της αινιούτητας: υπερβατική σοφία: κρυστάλλωση του φωτός πνευματική συνειδητότητα φώτιση. Σε καμάτε περίπτωση δεν είναι φυσική ποιοτήτα» (εικ. 4).

Λόγω της σημαντικής γενικής συντονιστικής-ρυθμιστικής λειτουργίας του, στην ιατρική χαρακτηρίζεται ως «διευθυντής της ορχιστράς» του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο κωνοειδής είναι ο μόνος ενδοκρινής αδένας που εκκρίνει τις ορμώνες του και τα εγκεφαλικά υγρά κατευθείαν στον νωτιαίο μυελό και γι' αυτό επηρεάζει τη σύσταση του εγκεφαλού με επίδραση στις συγκινήσεις και τη συνειδητότητα, που μπορεί να συσχετισθεί με βαθύτερη αντίτυπη της πραγματικότητας.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι όταν ο κωνοειδής αδένας διεγερθεί (με την αυτοσυγκέντρωση) εμφανίζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Ροή ενέργειας σε όλο το σώμα, που έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλοτέρων επιπλέων συνειδητότητας.

β) Ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος και των διαδικασιών αντιληφτῆς σε λειτουργίες μεγαλύτερης ακρίβειας, γεγονός που επηρείει καθαρότερες σκέψεις σε αφηρημένο επίπεδο.

γ) Κυριαρχία όλων των παρορμήσεων (πεινάς, δίψας, φθού, θυμού κλπ.).

δ) Ανέύρεση των συντομότερων λύσεων στα πιο δύσκολα πρακτικά προβλήματα.

Οι δοκτορες Drew και Blatt, του Iatρικού Τμήματος του Panepiσtomiou του Kentucky, έχουν ανακαλύψει τον τρόπο δράσης του κωνοειδή αδένας στη ρύμιση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Μελέτες από τους Barbarosa (1959), Quay (1967) και Reiter (1969) συνέρρουν στο συμπέρασμα ότι ο κωνοειδής αδένας μπορεί να ασκήσει έλεγχο πάνω σε όλους τους κατώτερους ενδοκρινείς.

H Vera Stanley Alder στο βιβλίο της «The finding of the Third Eye»⁴ αναφέρει: «Η λειτουργία του Τρίτου Ματιού φέρνει το όπου με επιφή με το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού κόσμου, το μέρος αυτό που είναι αόρατο με τη φυσική άρση».

Η ίδια αναφέρει ότι και ο Χριστός είχε διδάξει στους μαθητές του την επιστήμη της αυτοσυγκέντρωσης και ότι ένας απ' αυτούς (προφανώς ο Ιωάννης) έφθασε σε επίπεδα (τρίτο επίπεδο) τα οποία ο ανθρώπος δεν μπορεί, δεν του επηρεπείται να αποκαλύψει. Σχετικά με την αυτοσυγκέντρωση, μπορεί να αναφέρεται στις δεν ήταν άγνωστη στην εληγκή αρχαίωτα, από τους Ορφείους, τους Πυθαγόρειους και το Σωκράτη (Πλάτωνος Συμπόσιο)⁵.

Οι αναφορές αυτές της Alder, προ πολλού επιβεβαίωμενές, μπορούν να συσχετισθούν με τα κείμενα που προέρχονται από την τυχαία ανακάλυψη, στο βουνό Jabal αλ Ταΐ, μέσα σε θαμμένο πιθάρι, κοντά στην πόλη Nag Hammadi, στην Ανώ Αιγύπτου, 52 παπύρων (με τους οποίους ασχολείται, από επών, μεγάλος αριθμός ειδικών επιστημόνων υπό την αιγαίνη της UNESCO⁶). Ανάμεσα σ' αυτούς οι καθηγητές: Gilles Quispel, H. C. Puech, J. Robinson, M. Friedlander, D. M. Scholer, H. Jonas, E. Pagels και μια πλειάδα επιστημόνων διάφορων σχετικών ειδικοτήτων).

Οι πάπυροι αυτοί, που είναι κείμενα πρωτοχριστιανικής εποχής, ρίχνουν νέο φως σ' αυτή την περίοδο.

Ο τόμος βιβλιογραφίας του καθηγητή D. Scholer⁷ περιλαμβάνει 4.000 τίτλους, βιβλία, εκδόσεις και άρθρα σχετικά με την έρευνα του Nag Hammadi και εντημερώνεται με προσθήκες που δημοσιεύονται στο περιοδικό *Novum Testamentum*. Τα 52 κείμενα των παπύρων περιλαμβάνονται και στην Πατρολογία Π. Χριστού⁸.

Η καθηγητή του Columbia University της Αμερικής Elaine Pagels, που είναι μεταξύ των ειδικών επιστημόνων οι οποίοι ασχολήθηκαν και ασχολούνται με το θέμα αυτό, το βιβλίο της *The Gnostic Gospels*⁹ αναφέρει:

«Αρκετές ακόμη από τις πηγές που αποκαλύψθηκαν στο Nag Hammadi περιγράφουν τεχνικές πνευματικής άσκησης». Σχετικά με το κείμενο Zosriano η E. Pagels αναφέρει (εδ. 143) ότι ο ασκούντος θα έπρεπε να ηρεμήσει το μαυλό του με αυτοσυγκέντρωση. Σε πολλές από τις πηγές αυτές του Nag Hammadi γίνεται αναφο-

ρά σε πνευματική Γνώση, που έχει σχέση με επιστροφή του ανθρώπου στον εσωτερικό εαυτό του και παράλληλη γνώση του Θεού. Ετοι μη γνωστή ρήση του Χριστού που ξαναβρίσκεται στα κείμενα αυτά: «Η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί» φαίνεται να έχει αυτό το πρακτικό νότιμο. Στο βιβλίο του Jacques Menard¹⁰ (τόμος Ε', σ. 139) από τη βιβλιοθήκη του Nag Hammadi με τίτλο «Ευαγγέλιο του Θωμά» υπάρχει το απόσπασμα στα ελληνικά από τον σχετικό πάπιτο:

«Ιησούς οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς άπελασον τάς κλείδας της γνώσεως και άπεκριψαν αυτάς».

Στον πάπιτο αυτό είναι φανερή η αναφορά του Χριστού στα κάποια εσωτερική Γνώση. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι δεν είναι άσχετη με τη Γνώση των Γνωτικών στους οποίους αποδίδονται οι πάπιροι.

Αλλά και ο Κλήμας Αλεξανδρείας υποστήριξε ως πηγή της Γνώσης μια μυστική προφορική παράδοση που προήλθε από τον Ιησού μέσω των κυρίων αποστόλων του. Η εποχή που είχε ακμάσει ο Γνωτικισμός (80-200 μ.Χ.) αυτίσπιπτε με την πρωτοχριστιανική περίοδο.

Μέχρι το έτος 200 περίπου ο Γνωτικισμός δεν εθεωρείται αίρεσης μετά, όταν αποκλείστηκε από την επιστημη Εκκλησία, φαίνεται ότι πολλά έργα καταστράφηκαν.

Οι πάπιροι του Nag Hammadi θεωρείται ότι μπορεί να ανήκουν στο γειτονικό μοναστήρι του Αγίου Παχιών και θάβφτηκαν μέσα σε πιθάρι για να ασθούν από την καταστροφή.

Δεδομένου ότι το σύμβολο που μας απασχολεί εδώ έχει, όπως αποδεικνύεται και από άλλες απεικονίσεις (αιγυπτιακή, ινδική, βουδιστική τέχνη κλπ.), άμεση σχέση με την εσωτερική άσκηση. Θα μπορούσε να συσχετισθεί με κινήσεις όπως ο Χριστιανικός Γνωτικισμός¹¹ ή ο Ήσυχασμός¹².

Στην περίπτωση του Γνωτικισμού οι καταστροφές κειμένων και πιθάρων έργων είναι ένας επιπρόσθιος λόγος που μπορεί να εξηγήσει την ερμητικότητά του, εκτός από την ίδια τη φύση του Γνωτικισμού και την απεικόνιση αποτελεσμάτων πνευματικής άσκησης που uiοθέτησε, όπως αναφέρεται σε απόσπασμα παπύρου του Nag Hammadi στα ελληνι-



κά, το οποίο παραθέτει ο S. Parker σε εργασία του:

«Άλλος έστι κάμοι κλείς έπι γλώσση φύλαξ».

Παράγοντες που θα μπορούσαν να εγγήγουν την αποσία του συμβόλου αυτού ή τη γενογόν δύνη εμφανίζεται σαφώς στην πρωτοβουδαντινή εποχή είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτα ότι τα έργα της εποχής αυτής που έφθασαν ως εμάς δεν είναι πολλά, και από αυτά, εκείνα που δινούν ενδείξεις, με τη σχετική έλλεψη δεξιοτεχνίας που παρουσιάζουν, δεν αφήνουν να διαγραφεί μια ακρίβεια ένα τέτοιο σύμβολο. Υποτιπωδώς υπάρχει σε ορισμένα, αλλά είναι δυσανάγνωστα στις μορφές της πρωτοβουδαντινής τέχνης.

Μπορεί ακού μας οφείλεται στο γενογόν του απόλυτου ερμητισμού, που χαράκτησε την εποχή αυτή, αλλά κυρίως, πιστεύουμε, στην εξαφάνιση μαρτυριών που θεωρούνταν αριετική φύση. Δεδομένου ότι ακολουθεί η εικονοκλαστική περίοδος, είναι φυσικό το σύμβολο αυτό να εμφανίζεται μετά το τέλος της, προς τη μεσοβουδαντινή εποχή, όταν πα αντιμαχίες και φανατισμοί αιρέσεων είχαν καθηυτάσσει.

Στη μοναστική ή αναχρονική τέχνη στην εποχή αυτή (Καππαδοκία) φαίνεται να είναι σύμβολο ουσίας που αποδικνύει την εσωτερική άσκηση των ασκητών.

Στα μνημεία των μεγαλύτερων κέντρων, όπως στην Κωνσταντινούπολη και αλλού όπου υπάρχουν ενδείξεις χρονιών (Δαφνί), η εμφάνιση του σχετίζεται με την ανατολική παράδοση. Ένα τέτοιο πα-

ράδειγμα είναι και η Santa Maria Antiqua στη Ρώμη, όπου υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για την ανατολική προέλευση των μοναχών (και των τεχνιτών).

Στη μορφή του Παντοκράτορα στο Δαφνί, εμφανώς ανατολικούσσα στη δομή της, το σύμβολο αυτό δίνει μεγάλυτερη έμφαση στις ενδείξεις για ανατολική προέλευση.

Φαίνεται γενικά πως στη μεσοβουδαντινή εποχή εντάσσεται σε ορισμένη καλλιτεχνική παράδοση που μεταφέρεται από μωμηνών καλλιτέχνες στη Δύση (Ρώμη - Santa Maria Antiqua, Σικελία, ψηφιδώτα, Γιουγκοσλαβία: Νερεά, κλπ.), με τάξη να εξαφανισθεί τελείως στη μεταβαντινή τέχνη.

Μερικές απεικόνισεις του Τρίποντου Ματιού στη βυζαντινή τέχνη:

Στον Άγιο Παντελεήμονα Nerezi (Γρηγορίος Ναζιανζήνος), στην αυθιδί Eski Gumus στην Καππαδοκία, στην Αγία Σοφία Οχρίδας (Άγιοι Πέτρος και Παύλος), στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης (Παναγία με Χριστό, δυτικής πόρτας) ήσαν αιώνα, στο μέτωπο του Χριστού (εικ. 5, ένθρονος Χριστός πάνω από τη δυτική πόρτα), Ιουστινιανός (πάνω από τη δυτική πόρτα) και Χρυσόστομος (εικ. 6).

Στο Socopani Novi Bazar (Άγιος Παύλος), στη Granaciana (Ιωάννης Βαπτιστής). Στη Santa Maria Antiqua (Ρώμη) το σύμβολο εμφανίζεται στα μέτωπα πολλών Αγίων (Ανδρέα, Παύλου, Βαρθολομαίου, Ευθυμίου, Γρηγορίου, Ναζιανζίνου, Αβάκηκουρου, Επιφανείου και στους Αγίους που εικονίζονται με τον Πάπα Αδριανό). Στην Άγια Σοφία Θεοσαλονίκης σε ανώνυμο Άγιο και στον Άγιο Θεόδωρο. Στην Παναγία Χαλκαιών σε τρεις Αγίους στον θρόνη. Στην μονή Ραθόδουχου, στη μονή Βατοπεδίου (Άγιος Παύλος), στη μονή Χιλανδαρίου (Άγιος Νικόλαος).

Στη Μεσοποίη στον Προφήτη Ηλία, στην Πάτμο στο παρεκκλήσιο της Γέννησης της Θεοτόκου (Άγιος Νήφων).

Στη Μεταμόρφωση, στο Κορωπί, εκτός από το εκπληκτικό παραπλήλο με τον Παντοκράτορα του Δαφνίου, τρίτο μάτι έχει και στο Άγιος Γρηγόριος της Αμφίδας.

Οι περιπτώσεις ειφάνσισης του συμβόλου που αναφέρονται εδώ είναι μόνο ενδεικτικές γιατί ο συνολικός αριθμός είναι εξαιρετικά μεγάλος.

Η μελέτη της απεικόνισης του

συμβόλου αυτού σε τόσους διαφορετικούς τόπους μπορεί να δώσει ενδελείς της εικονογραφικής προέλευσης των μνημείων.

Περιοχές όπως τη Καππαδοκία - όπου είναι γνωστό ότι οι ασκητές εφάρμοζαν εσωτερική άσκηση - παρουσιάζουν το σύμβολο αυτό πολύ διαδεδομένο.

Το σύμβολο, που απαντάται τόσο στην εντοιχία τέχνη δύο και στις φορητές εικόνες (Χριστός Ελεήμων Μουσείου Βερολίνου), φαίνεται να είναι ένα κλειδί στη Βυζαντινή τέχνη, που ανοίγει άλλες διαστάσεις τόσο στο βασικό πνευματικό της υπόβαθρο, που είναι η ίδια η ουσία της, όσο και στους τρόπους επικοινωνίας της, και γι' αυτό γίνεται πολύ ομηρικό και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της.

Η Βυζαντινή τέχνη, τέχνη ιδιαίτερα συμβολική, χρησιμοποιεί απειρία πνευματικών συμβόλων (όπως για παράδειγμα τα τετράμορφα) και φανταστικών μορφών για να παρουσιάσει έναν υπερηγραμματικό κόσμο που προσεγγίζει το θεό. Μπορεί λοιπόν να έχει περιλάβει και ένα τέτοιο σύμβολο - κλειδί — που συμβολίζει την πραγματική της ουσία —, το οποίο απεικονίζεται έναν υπερβατικό κόσμο που κερδίζεται με εσωτερική άσκηση η οποία αποδέλτει στην υπέρβαση της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.

Είναι φανερό ότι το σύμβολο αυτό μεσά στη συμβολική βυζαντινή τέχνη δεν είναι τυχαίο. Απεικονίζεται για να εκφράσει —για όσους μπορούν να την εννοήσουν— μια πραγματικότητα, δηλαδή το πνευματικό επίπεδο των εικονιζόμενων μορφών, αποτελέσμα εμπειρίας από εσωτερική άσκηση αυτοσυγκέντρωσης, που γνωρίζουμε ότι ήταν διαδεδομένη στους βυζαντινούς χρόνους (Γραστικιστικοί κύκλοι 80-200 μ.Χ., Ηουχαστικοί από το 400 με ιδιαίτερη ανάπτυξη προς το 1400) αλλά και όχι μόνο σ' αυτούς (Αιγαίποτος, Ινδούσιμος, Βουδιαμός, Ελληνική αρχαιότητα: Ορφικοί, Πιθαγόρειοι κ.ά.).

Σχετικά με τον Ηουχασμό, που ακόμη και σήμερα, όπως γνωρίζουμε, ασκείται (με ειδικές τεχνικές και μοναχούς δασκάλους) στον Άθω, μπορεί να αναφέρει ότι ανάδειξε μεγάλες μορφές, με εξέχουσα τον Γρηγόριο Παλαμά¹³, που έχει αφήσει πλούσιο πνευματικό έργο.

Το σύμβολο αυτό αποκτάει ιδιαί-



τέρο βάρος γιατί δίνει ένα άλλο νόμημα, ένα άλλο υπόβαθρο, μια άλλη δάσταση στη Βυζαντινή τέχνη. Δείχνει ότι η τέχνη αυτή δεν είναι απλώς εικονογραφική και συμβολική αλλά παρουσιάζει μια βαθμίδα εξέλιξης και ανύψωσης του ανθρώπου σε επίπεδο αυτογνωσίας, ειρήνης, σοφίας, πληρότητας και γνώσης.

Οι εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας, τόσο στη Φυσική – σχετικά με την ενέργεια (Eisenberg, Max Planck, Teilhard de Chardin)¹⁴, στην Πυρηνική Φυσική (με τους A. Herman και D. Lawden, R. Oppenheimer)¹⁴ όσο και στην Ψυχιατρική –που συχνά μελετάει και συνιστά μεθόδους αυτοσυγκέντρωσης (Yoga)–, φαίνεται να συγκλίνουν σ' ένα κοινό σημείο ουσίας, μιας άλλης κατάστασης του ανθρώπου. Η κατάσταση αυτή προκύπτει ύστερα από άσκηση για απόκτηση ενέργειας που ρυθμίζει τον οργανισμό του και οδηγεί σε ανώτερο επίπεδα συνειδητότητας σαν αυτό που αντιπροσωπεύει αυτό το σύμβολο.

Σημειώσεις

- Ανέκδοτη διδακτορική διατριθή με τον τίτλο: «The Spiritual Element in Byzantine Art. Interconnection factor between three of the most important extant classical mediaeval monuments (of the cult of the Virgin) linked by the same Renaissance (Santa Maria Antiqua, Rome, Santa Maria Foris Portas

Castelseprio and the Daphni Dormition Church) connected by evidence with the Koropi Metamorphosis Pantocrator.»

2. Κατάδεση 29ης 6.81 στην Εθνική Βιβλιοθήκη, με αριθμό εισαγωγής 391.

3. Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, J. C. Cooper, Thames & Hudson, London 1990.

4. Vera Stanley Alder, The finding of the Third Eye, Rider, London 1988²³.

5. Πλάτωνος Συμπόσιον, Ελληνική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών, έκδ. Εστία, 1950²⁴.

6. Η βιβλιοθήκη των σχετικών με την ανακάλυψη στην Άνω Αίγυπτο 52 κείμενων σε πάπυρο, που έχει επικρατήσει να λεγεται Βιβλιοθήκη Nag Hammadi, υπερβαίνει τους 35 τόμους και απαρτίζεται από έργασις ερευνητών, μεταφράσεις παπύρων, παλαιογραφικές εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Ο αρχικός βιβλιογραφικός τόμος του Καθηγητή D. Scholer ενημερώνεται με προσθήκες που δημοσιεύονται στο περιοδικό Novum Testamentum. Η βιβλιογραφία του καθηγ. D. Scholer περιλαμβάνει 4000 περίπου τίτλους.

7. D. Scholer, Nag Hammadi, 1948-1969, Volumes 35, Leiden 1971.

8. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1978.

9. Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, Penguin Books Ltd., England 1982.

10. Jacques Menard, Nag Hammadi Library, Vol. V. The Thomas Evangelium.

11. Γνωστικόμενος εμφανίζεται από το 80 ώς το 200 μ. Χ. Μέχρι την ανακάλυψη των κειμένων της Nag Hammadi και ελάχιστων άλλων Κωδίκων εμφανίζεται κυρίως σε αναφορές Πατερικών κειμένων. Ειδικοί επιπτομένοι τύποι, όπως ο H. Jonas, που είναι Γνωσιολό-

γος, μελετούν την κίνηση αυτή της πρωτοχριστιανικής εποχής.

12. Ο Ηαυχαμάνος αρχίζει τον 4ο περίπο μ.Χ. αώνα με συνέχεια σε όλη τη διάδρομη των αιώνων μέχρι τον 14ο, που παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, χωρίς να εξαφανιστεί απολύτως μεταγενέστερα, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα ασκείται σε ανατολικές περιοχές όπως και στον Αέρα.

13. Γρηγόριος Παλαμάς, Ελληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη, 1979-1990, τόμοι 9.

14. Teilhard de Chardin. Υποστηρίζει ότι κάθε σωματίδιο υλής περιέχει την έννοια της Φυσής:

A Spiritual Symbol E. Athanasius

The representations of Christ as well as those of emperors in Byzantine wall-paintings quite often display a characteristic iconographic symbol on the forehead, between the eyes. At first sight it looks like a wrinkle, however, a more careful observation reveals that it is a sign, the symbol of the "third eye", which suggests the spiritual properties of the represented figure.

This iconographic element implies that Byzantine art is not only figurative and symbolic, but that it also offers to the believer the possibility of exalting himself to a high level of self-knowledge, wisdom, fulfilment and knowledge of the universe.