



Η οπανία αυτή καρτ-ποστάλ μας ξεναγεί στη βόρεια πλευρά της πλατείας Συντάγματος, προς την πλευρά της οδού Μουσών. Τελευταίο στη σειρά των επιβλητικών κτηρίων το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» στην αρχή του μορφή και δίπλα το μέγαρο Στέφανου Σκουλούδη, που στη θέση του χτίστηκε το 1935 το ξενοδοχείο «King George». Στη συνέχεια το μέγαρο I. Βούρου με το περίφημο καφενείο του Ζαχαράτου στο ισογείο του και δίπλα το ξενοδοχείο «Grand Hotel».

## ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ»

Το Μάρτιο του 1833 η Αθήνα απαλλάσσεται οριστικά από τον οθωμανικό ζυγό και στις 29 Ιουνίου του ίδιου έτους ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Με την εγκαθίδρυση του Όθωνα, την εγκατάσταση της αυλής του και των κρατικών υπηρεσιών των υπουργείων, πρεσβειών και άλλων, και με τη συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ατόμων απ' όλα τα μέρη της μικρής Ελλάδας, της Ανατολής και από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις άρχισε να διαμορφώνεται η αθηναϊκή κοινωνία. Αρκετοί ήταν και οι Ευρωπαίοι που ήθελαν ως επισκέπτες, ή ως μόνιμοι κάτοικοι, μεταξύ αυτών και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως οι αρχιτέκτονες Pennythorn, Schaubert, Ludens, οι ζωγράφοι Green και Wolfenberger και ο Γερμανός ιστορικός και καλλιτέχνης Gäyer. Έτσι, κατά την πρώτη απογραφή του 1837 η πρωτεύουσα αριθμούσε δεκατέσσερις χιλιάδες κατοίκους, έναντι των πέντε χιλιάδων που είχε προ τετραετίας<sup>7</sup>.

Οι αρχιτέκτονες Σταμάτιος Κλεάνθης και Eduard Schaubert σύνταξαν το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της νέας πόλης των Αθηνών με τη χάραξη μεγάλων δρόμων, πλατειών και αξιόλογων διατάξεων για την προβολή των αρχαίων μνημείων και των νέων μνημειακών κτηρίων. Δυστυχώς το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε σε όλη του την έκταση, ενώ από τότε αρχίζει η ραγδαία πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας μέσα από μια ατέλειωτη σειρά τροποποιήσεων και επεκτάσεων του αρχικού σχεδίου.

Στην τριακονταετία που ακολούθησε την εθνική αποκατάσταση, δηλαδή από το 1834 έως το 1864, αναγέρθηκε σημαντικός αριθμός μεγαλόπρεπων ιδιωτικών και δημοσίων κτηρίων, εφάμιλλων των ευρωπαϊκών.

Η ιστορική πορεία του πρώτου κτηρίου της πλατείας Συντάγματος αρχίζει στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα. Το κτήριο αυτό ήταν η κατοικία του Αντώνη Δημητρίου (πλούσιου Έλληνα εγκατεστημένου στην Τεργεστή, με οικογενειακή ρίζα προερχόμενη από τη Λήμνο), ένα από τα πιο αξιόλογα κτήρια της Αθήνας, που συνδέθηκε στενά με την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και για πολλά χρόνια αποτέλεσε το επίκεντρο της κοσμικής ζωής της.

**Ελένη Ε. Παπανδρέου**

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Η οικία Δημητρίου άρχισε να χτίζεται το 1842 απέναντι από το βασιλικό παλάτι. Ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά από τον Βαυαρό Friedrich von Görtner. Προορισμός της ήταν η εγκατάσταση των δύο παιδών του Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Ελένης, στους δύο ορόφους του κτηρίου, ενώ στο ισόγειο θα στεγάζονταν τα γραφεία της επιχείρησης του<sup>2</sup>. Τα σχέδια και η επιβλεψη έγιναν από τον κορυφαίο Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν, ο οποίος συνέθαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη της Αθήνας στα πρώτα αυτά χρόνια της νέας Αθήνας. Επειδή η οικοδόμηση κοντά στα ανάκτορα ήταν στον άμεσο έλεγχο του βασιλιά, τα σχέδια υποθλήθηκαν στον Όθωνα, που, ενθουσιασμένος από την αρχιτεκτονική του κτηρίου, διέταξε να ακολουθθεί η ίδια μορφολογική αντιμετώπιση σε όλα τα περιμετρικά κτήρια. Η εντολή όμως αυτή δεν τηρήθηκε και, μετά την απομάκρυνση του Όθωνα από την Ελλάδα, κτίστηκε εκεί το μέγαρο Λουριώντων και το 1885 το μέγαρο Μύλτ. Νεγρεπόντη<sup>2</sup>.

Το κτήριο ανήκει στην περίοδο του πρώιμου νεοκλασικισμού (1833-1863) (σύμφωνα με την κατάταξη οπου εχει κάνει η Σ. Κ. Χοιπελ). Στην αρχική του μορφή ήταν τριώροφο με ορθογωνική κάτωψη και διαμορφωμένη εσοχή στο κεντρικό τμήμα της νοτιοδυτικής πλευράς. Η προβολή των δύο ακραίων όγκων εκατέρωθεν του κεντρικού κατακόρυφου αξονού του κτηρίου έδινε έμφαση στη συμμετρία. Η έντονη παρουσία και ο σκιοφωτισμός των τοιχών, κατά το πρότυπο αναγεννησιακών, προσώπων (λότζιες) στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και η διμοιριαγεία εξώση στον τρίτο όροφο, η αποτιλήξη της στέγης με διακοσμητικά αγγεία καθώς και οι πομπηϊανές τοιχογραφίες του εσωτερικού του κτηρίου του προδιδόντων μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή ποικιλία. Για τον τονισμό και την πλαστική διαμόφωση των τημάτων της επιφάνειας, προσέχθηκε ιδιαίτερα η συμμετρητική διάταξη και οι άψογες αναλογίες μεγέθους των πορτοφαρδώνων και των εξωταύνων. Το μέγεθός τους ήταν τέτοιο ώστε να υπάρχει μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα στα κενά και τα πλήρη (κατά τα λαϊκά πρότυπα). Τα κιγκλιδώματα των σπηθιών στα παράθυρα και τους εξώστες κα-



Το «μέγαρο Δημητρίου» στην ορική του μορφή.

τασκευάστηκαν στη Βιέννη βάσει σχεδίου του αρχιτέκτονα, ενώ μεταφέρθηκαν από εκεί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία και υλικά. Τα κοινά διακοσμητικά στοιχεία προσδιδαν συνδέχη στο σύνολο του κτισμάτος, αρμονική σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και οπτική ηρεμία.

Ήταν φανερή η προσπάθεια του αρχιτέκτονα να ξεπεράσει την αυτορριθμία του πρώιμου νεοκλασικισμού, που βασιζόταν στη συμμετρία, εισάγοντας μια πιο ελεύθερη οργανική διάταξη των χώρων, με παραλλήλη ροή γηραστού λικίδων αναγεννησιακών μορφολογιών στοιχείων. Ο Χάνσεν, με τους εύστοχους χειρισμούς του, κατέφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο αιδιόλογα και αισθητικά ομοιογενή κτήρια της περιόδου. Σύμφωνα με την άποψη του Π. Μιχελή, ήταν το ωριμότερό έργο του πρώιμου νεοκλασικισμού. Τον ίδιο χρόνο της εγκαθίδρυσης του βασιλιά Γεωργίου Α' (1863-1913) έφτασε στην Αλέξανδρα με την οικογένειά του ο εντεκάρχοντας νεαρός Στάθη Λάμπας. Γεννημένος στην Ρωσία από γονείς που είχαν εγκατασταθεί εκεί αρκετά χρόνια πριν, διακρίθηκε δουλεύοντας στο βασιλικό παλάτι για την τιμοτάτη και την ευσυνειδοσύνη του. Έτσι ο βασιλιάς τον έστειλε στο Παρίσι, για να σπουδάσει την Ενοδοχειακή τέχνη στο Maison Dorée.

Στα είκοσι δύο του χρόνια έγινε «σεφή της κουζίνας του μεγαλοτραπεζίτη Armand Oppenheim». Παντρεύτηκε την Palmyre Palfrey και επέστρεψε στην Αθήνα, με σκοπό να δημιουργήσει δική του επιχείρηση: ένα ξενοδοχείο εφάμιλλο των ευρωπαϊκών. Το πρώτο ξενοδοχείο με το όνομα

«Νέον Ξενοδοχείον», που είχε ιδρυθεί μετά την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα του βασιλείου, ήταν ιδιοκτησία του Ιταλού Caselli και της Βιεννέζας συζύγου του. Οι Βαυαροί όμως αξιωματικοί, οι οποίοι δεν ανέχονταν το μονωτιό του Caselli —που είχε αποβραυθεί με την ανυπαρχία άλλου ξενοδοχείου—, συγκέντρωσαν δύο τάλρια, με τα οποία υποστήριξαν ένα ζευγάρι Γερμανών, τους Hartman. Με το ποσό αυτό αγόρασαν ένα μεγάλο τουρκικό κτήμα στην οδό Πατούλιων —στη θέση του σημερινού Πολυτεχνείου— και εκεί ξεκίνησαν έναν περιηγητικό περιηγητικό καθηγητή στην οδό Πατούλιων. Το ξενοδοχείο τους έγινε κέντρο έξινων περιηγήσεων και εστία κοινωνικών συγκεντρώσεων<sup>3</sup>.

Σε άρθρο του περιοδικού «Παρανασός», με τίτλο «Παλαιά Αθήναι», αναφέρεται: «Κατά την προ του 1865 εποχήν τρία μόνον ξενοδοχεία υπήρχαν εν Αθήναις. Το ξενοδοχείο των "Ξένων" είς την γνωνίαν Όθωνας και Φιλελλήνων, της "Αγγλίας" και της "Ανατολής"».

Το «Μέγαρο Δημητρίου», στη γωνία Καραγεώργη Σερβίδης και Σταδίου, ήταν τότε ιδιοκτησία του Σάδδη Κέντρου. Ο Σάδδης Άλμψας ουζήτησε μαζί του τη δυνατότητα να αγοράσει το κτήριο, που από το 1856 έως το 1873 στέγασε τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Έτσι οι δύο σύντεταιροι, το 1873, με δάνειο οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών, το μετέτρεψαν σε ξενοδοχείο που λειτούργησε την ίδια χρονιά. Ένας ταξιδιώτης είχε γράψει τα εξής: «Ήταν ένα εντυπωσιακό κτήριο με επικράτηση της χλιδής. Η ποικιλεύεια που επικρατεί αξίζει ιδιαίτερης μνείας. Τέτοια ξενοδο-



Το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» στη σημερινή του μορφή, μετά τις αλληλάλλες προσθήκες και επεκτάσεις που δέχθηκε κατά καιρούς.

χεία είναι κομμήματα για την πόλη. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι η Αθήνα στα πρώτα στάδια της ζωής της, μετά τόσων χρόνων δουλειάς, μπορούσε να έχει τόσο ικανά ξενοδοχεία, σαν τα φιλοξενούντα βασιλιάδες και πρίγκιπες»<sup>16</sup>. Ο επίλεκτος «Αθηναϊκός Ξενών», απένεινται από τα ανάκτορα, λειτούργησε με το όνομα «Μεγάλη Βρετανία» υπό τη διεύθυνση του Στάθη Λάμψα έως το Νοέμβριο του 1919, που υπάχθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχείων «Λάμψα». Μετά το 1878 έγινε το καλύτερο ξενοδοχείο της Εγγύς Ανατολής, όπου έμειναν κατά καιρούς επιφανείς ένοιοι εστεμένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ευγενία, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος, ο βασιλιάς της Σουηδίας Γουσταύος-Άδολφος, ο κεδίθης της Αιγύπτου Αμπτάς Χιλμή, ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ και πολλοί άλλοι<sup>17</sup>.

Για να διατηρηθεί όμως, με τα δεδομένα της εποχής, ένα τέτοιο ξενοδοχείο στο τόσο ψηλή στάθμη δεν ήταν καθόλου ευκολό. Η Αθήνα, δεν είχε επαρκές σύστημα υδρευσης και υπέφερε από την έλλειψη νερού. Το προσωπικό λοιπόν της «Μεγάλης Βρετανίας» για την εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου και την εξυπηρέτηση των πελατών του μετέφερε νερό που πούλουσαν περαστικοί «νερουλάδες»<sup>18</sup>.

Το 1888, χρονιά που πεθανε ο Σάββας Κέντρος, πρωτοεγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ηλεκτρική γεννήτρια και για πρώτη φορά φωτίστηκαν τα πολυτελή σαλόνια και τα 30 υπνοδωμάτια του ξενο-

δοχείου. Τον χρόνο αυτόν γιορτάστηκε στους μεγάλους χώρους υποδοχής του η 15η επέτειος της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο καθέλωσε τη «Μεγάλη Βρετανία» ως χώρο όλων των μεγάλων δεξιώσεων, τελετών και κοινωνικών συναθροίσεων<sup>19</sup>. Σταθύσος σημαντικός για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ιστορία της Αθήνας, στα χρόνια της θαυματούσας του Γεωργίου Α', ήταν ούτω Ολυμπιαδές, του 1896 και του 1906.

Σε ώρα της εφημερίδας «Πατρίς» του 1896, με τίτλο «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες», αναφέρεται: «...

εις τους υπάρχοντας κατοίκους των Αθηνών, προεστήθαν και είκοσι και πέντε χιλιάδες έζωθεν ελθόντες, και ούτως μετά των πρώτων ευρισκόντων εν δημερεί κήνησε...». Λιγο πιο κάτω, στην περιγραφή της εικόνας που εμφανίζει η Αθήνα τις μημέρες εκείνες, διαβάζουμε: «... τότε φωταρίου διασταύρουσα τα πλατεία Ομονοίας και Συντάγματος και ολόκληρον την οδόν Σταδίου... Αισιοί παίσαν πλημμυρούσι κόμουσι. Ιδίως χιλιάδες ανέρχονται και κατέρχονται την οδόν Σταδίου... Τα καφενεία πληρούνται τοσούτου κόσμου ημέρας και νυκτός, ώστε ανυπαντεί τη να εισελθεί εις ταύτα... Το ξενοδοχεία είναι σχεδόν πλήρη, αλλ' ευρίσκεταις και δωμάτια τίνα ουσιά ακριβώτερα των εξ μέρη δέκα φράγκων»<sup>20</sup>.

Στην «Εφημερίδα» του Κοροπαλί, ανάμεσα στα άλλα, γράφονται τα εξής: «Πλούσιαί είναι οι οχεδόν πληρή, αλλ' ευρίσκεταις και δωμάτια τίνα ουσιά ακριβώτερα των εξ μέρη δέκα φράγκων»<sup>21</sup>.

Στην «Εφημερίδα» του Κοροπαλί, ανάμεσα στα άλλα, γράφονται τα εξής: «Πλούσιαί είναι οι οχεδόν πληρή, αλλ' ευρίσκεταις και δωμάτια τίνα ουσιά ακριβώτερα των εξ μέρη δέκα φράγκων»<sup>21</sup>.

Ο Γ. Π. Παρασκευόπουλος αναφέρει πολύ παραστατικά: «... Από της Ομονοίας εις την αριστοκρατικήν, την κοκέτην, την περιπατητικήν οδὸν Σταδίου. Όπως η Strada Caroli του Βουκουρεστίου, η Ντερμπάτς της Οδησσού, η Mohamet-Alý του Κάιρου, είναι και ο οδός Σταδίου διά τας Αθήνας. Οδός περιπάτου, επιδείξεως, αμοιβαιουσκάτυμαστος από τας καλλιέργειας της πρωτεύουσής. Αυτή σε φέρει εις την πλατεάν του Συντάγματος, την μάλλον πολυφοίτην, με τα εξαιρετικά καφενεία, χαρακόπλαστεια, ζυθωταλεία, τα ωραίωτερα ξενοδοχεία της πρωτεύουσής, της «Μεγάλης

Βρετανίας», των «Ξένων», της «Αγγλίας», της «Αττικής». Εκεί δις της εθδομάδος παιανίζει η μοναδική μουσική της Φρουράς, εκεί παρέλασις όλων των επισήμων και ανεπισήμων κύκλων της πρωτεύουσής. Εκεί θλέπεις συγκεντρωμένας τας αρχάς και εξουσίας του κράτους... Ζωή μεγαλουπόλεως η ζωή των Αθηνών.

Τρώγει κοκορέται ο θαμών της παλαιάς Αγοράς ή συκοτάκη πγανισμένα ο μεταπάτης της Νέας Αγοράς, αλλά κυλίεται εις χνοώδεις τάπτας ο τρόφιμος του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας...»<sup>22</sup>.

Λαμπρότεροι ήταν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες, του 1906, αφού επισκέφθηκαν την Αθήνα ξένοι εστεμένοι και μεγάλο πλήθος απ' όλα τα μέρη του κόσμου, αθλητές και θεατές. Η Αθήνα είχε γίνει πλέον διεθνής πόλη. Το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» απόκτησε πανευρωπαϊκή φήμη: εξοπλιστήκε με κεντρική παροχή νερού, θέρμανση, τηλεφωνα και αανανέρ. Μαζί με άλλα ξενοδοχεία της εποχής, όπως το «Μέγα», της «Αγγλίας», το «Μινέρβα», το «Ιλιον Παλλάς», φιλοξενούσαν άνετα όλο και περισσότερους ξένους.

Η περίοδος των Βαλκανικών πλέων, που ακολούθησε, αποτέλεσε το μεγάλο θήμα των Αθηνών στην πρόσοδο. Η παραμονή και διέλευση μεγάλου, κινητού πληθυσμού στην πόλη, λόγω της επιστράτευσης, της έδωσης εαφνικά τεράστια αθητηση. Τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία και υπόλοιπο κέντρα ζήσαν μέρες πλουσιότατων εισιτρέξεων, ενώ από τότε άρχισε η τόνωση της εμπορικής και διοικητικής κίνησης.

Το όνομα του Θεόδωρου Πετρακόπουλου -γαμπρού του Σταθή Λάμψα- είχε για πολλά χρόνια συνδέθει με την ιστορική πορεία του ξενοδοχείου. Επιστρέφοντας το 1909 στην Ελλάδα από τη Ρώμη, όπου είχε πάει για ανώτερες σπουδές δημοσιογραφίας, ανέλαβε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Λιγο αργότερα ακολούθησε η απελευθέρωση της Κρήτης, και η μεγάλη πολιτική προσωπικότητα της Ελλάδας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, καλωσορίστηκε στην Αθήνα από πλήθος κόσμου, έων από το ξενοδοχείο, στην πλατεία Συντάγματος. Ο Πετρακόπουλος, που θαύμαζε τον Βενιζέλο, κέρδισε την εκτίμησή του και τον συνόδευσε σε σημαντικές πολιτικές αποστολές. Παρευρέθηκε και

στην υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, η οποία εγκαθίδρυσε μια ισορροπία δυνάμεων στην προβληματική χερόδηνη. Η Ευρώπη βυθίστηκε κάτω από τις επιπτώσεις του καταστρεπτικού Α' παγκοσμίου πολέμου και η Ελλάδα διχάστηκε. Στα σαλόνια της «Μεγάλης Βρετανίας» έγιναν πολλές έντονες συζητήσεις και διμάρτυρες μεταξύ του καινούργιου βασιλιά Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου. Οι Έλληνες χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ως Βενιζελικός, ο Πετρακόπουλος υπέφερε από τους βασιλικούς και όταν ο Βενιζέλος παραιτήθηκε, τον συνόδευσε στην Κρήτη με την οικογένειά του<sup>16</sup>.

Ο Θ. Πετρακόπουλος ανέφερε στις «αναμνήσεις» του τα πιο κάτω ενδιαφέροντα: «Όταν παρέαθα από τον αειμνηστὸν Σταθῆν Λάμψα την "Μεγάλη Βρετανία", το μεν εστιατόριον ἡτο διενών Φημισμένον, το δε ξενοδοχείον μεγάλας ελλείψει. Δεν είχε τρεχούμενο νερό εις τα δωμάτια, κεντρικήν θέρμανσιν. Ιδιαίτερα λουτρά, αναβαθμή. Δεν ήταν δυνατόν το κατέδαφισθαι εξ ολοκλήρου, αφ' ενός διότι θα ελλείπονταν από την πολὺ των υπερεκατόν κρεβάτια και αφ' ετέρου διότι η εταιρεία μας δεν είχεν ακόμη ανδρωθεί ίνα εξέύρη τα αναγκαῖα κεφάλαια. Διά να επεκτείνου το ξενοδοχείον ηγακάθην να ενοικίασω δύα μια δεκατείαν το Ανάκτορον του Πρίγκηπος Νικολάου, το οποίον εγκατέλειψα όταν είχεν αποπερατωθή η νέα πτέρυξη της οδού Βουκουρεστίου. Τον Νοέμβριον του 1930 χρόισαν η λειτουργία της νέας πτέρυγος επί της οδού Πανεπιστημίου και μετά δύο έτη εσχηματίσθη η αιθουσας του εστιατορίου με τα εξαρτήματα της. Όταν επελείωσαν η πτέρυξη της οδού Πανεπιστημίου, και εφ' όσον η ηλικία μου μού ωπέτρεψε να αποδύνω εις νέους αγώνες, εσκέφθην οτιαν πεπικρίσιμης την ανοικοδόμησην της παλαιάς πτέρυγος επι της πλατείας Συντάγματος. Παρεκάλεσα λοιπόν τον Βενιζέλον, που ήταν ακόμη πρωθυπουργός, να ουστήσει εις τον τόπο των πυρογράφων των Οικονομικών, ν' απαλλάξει εκ της φορολογίας τα υλικά που θα μετεφέρονται από το εξετερικό διὰ την ανοικοδόμησην του Συνδοχείου... Τελικώς ουδέμια δασμολογική απαλλαγή ενεκρίθη διὰ τα υλικά που θα εφέρναμεν εκ του εξετερικού διὰ την ανέγερσιν της επι της πλατεί-



Η αρχική κάτοψη του «Μεγάρου Δημητρίου», έργο του αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνεν.



Κάτοψη τυπικού ορόφου του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρετανίας», όπως διαμορφώθηκε μετά τη τελετουργία επέκτωσης του 1957. Είναι εμφανέστατη η τεράστια αλλοίωση που έχει υποστεί το κτίσμα, «θύμα» της τυποποίησης της σύγχρονης ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής.

α του Συντάγματος νέας πτέρυγος και το σχέδιον τελικώς εγκατείφθη, λόγω και των πολεμικών γεγονότων που ηκολούθησαν...»<sup>15</sup>.

Τα σχέδια εσωτερικής επέκτασης του ξενοδοχείου που υποβλήθηκαν το 1937 στο υπουργείο Τύπου και Τουρισμού για έγκριση -το οποίο και τα ενέκρινε χωρίς καμία τροποποίηση- αναφέρουν ότι οι εσωτερικοί του χώροι ανέρχονται σε 112, το ίδιο δε έτος το ξενοδοχείο καταστάσσεται στην τάξη πλατειών. Στις αρχές του επόμενου χρόνου ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ι. Αρβανίτης εγκρίνει την άδεια εισαγωγής έξι πυλώνων καυστήρων πετρελαίου με τα εξαρτήματα τους, κατασκευής των αμερικανικών εργαστηρίων Ray Oil Burner Co, προσρίζοντας για την κεντρική θέρμανση του ξενοδοχείου<sup>17</sup>.

Κατό τον πόλεμο του 1940 το ξενοδοχείο επιτάχθηκε αρχικά από το Ελληνικό Στρατικό και έπειτα από τις αρχές κατοχής. Τον Φεβρουάριο του 1947, στην προσωπική επέμβαση του Θ. Πετρακόπουλου προς τον Δημ. Μά-

έμο, για τον τερματισμό σκανδαλώδους επίταξης ορισμένων δωματίων από αιωνιατικούς κατά το Δεκεμβριανό κίνημα, αναφέρει ανάμεσα στα άλλα: «... το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" επετάχθη υπό του Ελληνικού Στρατηγείου από την πρώτη ημέρας της επιθέσεως της Ιταλίας εναντίον της πατρίδας μας, στις 28-10-1940, και για έξι μήνες είχε μεταβληθεί κυριολεκτικά σε στρατώνα, διετέλεσε υπό Γερμανούτατική επίταξη καθ' όλο το διάστημα της κατοχής, κατελήφθη υπό των Στρατιωτικών Αγγλικών Αρχών, μετεβλήθη στο σταύλο κατά το Δεκεμβριανό κίνημα και υπέστη ανυπολόγιστους καταστροφές και διαρραγάς. Κατέβαλον μεγάλα προσπαθείας και υπεβλήθην σε κολοσσαίας δοπάνων, όπως το επαναστέψαν εις την προπολεμικήν του κατάσταση...»<sup>17</sup>.

Το 1946 είχε το μεγαλύτερο αριθμό αποχρολογμένων υπαλλήλων, ενώ οι τιμές ενοικίασης των δωματίων του ήταν οι ακριβότερες όλων των αθηναϊκών ξενοδοχείων. Τον Αύγουστο του 1950 υποβλήθηκε για θεώρηση η σχε-

διαστική μελέτη του αρχιτέκτονα Άρθουρ Σκέπερς, που αφορούσε την επέκταση πτέρυγας του Ενεδόχειου στην οδό Γιαν Σματς 4 (Βουκουρεστίου). Σύμφωνα με την έκθεση του αρχιτέκτονα, μέσα στον διατιθέμενο για ανοικοδόμηση χώρο, παραπλέυρως του Ενεδόχειου, εμβάδου 282,70 μ<sup>2</sup>, μπορούσαν να κατασκευαστούν 3 όροφοι, ως αντίστοιχες επεκτάσεις των γ', δ' και ε' ορόφων του υπάρχοντος κτηρίου.

Το μήκος της πρόσοψής πάνω στην οδό ήταν περίπου 15 μ. το δε θάτος 17 μ. Η εσωτερική μεγάλη αυλή, έκτασης μεγαλύτερης των 300 μ<sup>2</sup>, θα παρέμενε ουσιαστικά ακάλυπτος χώρος. Από τους τρεις κατασκευαζόμενους ορόφους, ο τελευταίος θα ήταν σε εσοχή τουλάχιστον 3 μέτρα ως προς την πρόσοψη. Η πτέρυγα θα έπρασσε, πλάτους 7 μέτρων, επέτρεπε στον όροφο αυτόν την επέκταση των δωματίων και στην πρόσοψη του υπάρχοντος κτηρίου. Η προτεινόμενη κατασκευή περιελάμβανε 26 δωμάτια ύπουνα, ενώ ο συνολικός όγκος της περιολογίζοταν στα 3.600 μ<sup>3</sup> περίπου<sup>17</sup>.

Ένα χρόνο αργότερα, στη διενεργηθείσα επιθεώρηση, αναφέρεται: «Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, υπό την διεύθυνσην του Γ. Κανέλλου, απαρτίζεται από 3 κτίρια αναγεννησιανής κατά διαφόρους εποχών. Το παλαιόν "Petit Palais", με ευρύχωρα δωμάτια και καλήν παλαιάν επίπλωση. Το μεταγενέστερόν, με επίσης ευρύχωρα δωμάτια, με εγκαταστάσιν ψυχρού αέρα και αριστησην επίπλωσην, και το νεότερόν επί της οδού Βουκουρεστίου, με αρίστα δωμάτια ευρύχωρα και αριστησην επίπλωσιν»...»<sup>17</sup>.

Το ξενοδοχείο είχε συνολικά 5 ανελκυστήρες, 5 αιθουσαίς υποδοχής στο ισόγειο του κτηρίου, 3 εστιατόρια και 2 μπαρ. Ο εξοπλισμός του σε ειδή υγιεινής, ελαστικά στρώματα, λινά ειδή, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματιστικά μηχανήματα ομαδικής ψύξης, εισάγονταν κατά καιρούς από το εσωτερικό. Το 1954, συγκεκριμένα, παραγγέλθηκαν στον γαλλικό οίκο Christoffle, επάργυρα επιτραπέδια σκεύη, μοντέλου Louis XV, για την ολοκλήρωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και την ικανοποίηση των αναγκών του<sup>17</sup>. Το 1955 αποφασίστηκε η προσθήκη, σε εσοχή, δευτέρου όροφου, στην πτέρυγα της οδού Βουκουρεστίου (Γιαν Σματς), προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχών αυ-

ξανόμενες ανάγκες. Με την υλοποίηση της προσθήκης αυτής προστέθηκαν 12 δωμάτια ακόμα. Το 1957 το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Ελληνικών Ξενοδοχείων «Λάμψα» αποφάσισε, λόγω των διαρκώς αυξανομένων αναγκών, για την καλύτερη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό, την κατεδάφιση της παλαιάς πτέρυγας "Petit Palais"-του Ενεδόχειου, όγκου 17.500 μ<sup>3</sup> που βρισκόταν στις οδούς Γεωργίου Α' και Πανεπιστημίου και περιελάμβανε 26 δωμάτια ύπουνα με 10 λουτρά, και την ανέγερση, στην ίδια θέση, νέας πτέρυγας, σύμφωνα με τα σχέδια του πολιτικού μηχανικού Κώστα Βουτσιάνα<sup>17</sup>.

Οι δυνατότητες που προτάθηκαν για την πραγματοποίηση του νέου κτισμούς ήταν:

1. Προσθήκη νέων όροφων στο υπάρχον κτήριο του Petit Palais.
  2. Μετά την κατεδάφιση του Petit Palais, το νέο κτήριο που θα οικοδομείται να είναι τελείως ανεξάρτητο κτηριολογικά και μορφολογικά ως προς το παλιό.
  3. Μετά την κατεδάφιση του Petit Palais, να γίνει προσπάθεια το νέο κτήριο να έχει μορφολογική συνέχεια με το παλιό κτίσμα.
- Η πρώτη λύση απορρίφθηκε, αφ' ενος μεν ως αντιοκουμονική, αφού τα υπάρχοντα στοιχεία από λιθοδομή κατέλαμβαναν το 30% της ήλιτης επιφάνειας, αφ' ετέρου δε γιατί θα προσκύπωνταν σοθαρά προβλήματα στην επιφάνεια του Ενεδόχειου, λόγω της διαφορετικής στάθμης των ορόφων των δύο συγκροτημάτων. Η δεύτερη λύση, παρ' όλη την ελευθερία που έδινε στον αρχιτέκτονα, απορρίφθηκε γιατί θεωρήθηκε ανειλικρής, αφού εξωτερικά θα παρουσιάζει δύο κτήρια με διαφορετική μορφολογική αντιμετώπιση, ενώ λειτουργικά θα επιτρέποταν για ενιαίο κτήριο. Θα διασιωνίζοταν λοιπόν η ανομοιομορφία της εξωτερικής εμφάνισης, γιατί θα υποχρέωνταν το σημαντικότερο τμήμα του ξενοδοχείου (τριπλάσιο σε επιφάνεια και όγκο από το οικοδομούμενο), σταν θα επιβαλλόταν η εκ νέου οικοδόμησή του, να προσαρμοστεί σε αυτό, ενώ τότε η ύπαρξη νέων υλικών, τελείωτερων εγκαταστάσεων και νέων αντιτίθεμέων θα υπαγόρευεν νέες μορφές. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία αισθητική και λειτουργική αντιμετώπιση, ακολουθήθηκε η τρίτη λύση<sup>14</sup>.

Μετά την κατεδάφιση λοιπόν του

παλαιού κτίσματος, εκτός του εξωτερικού κλιμακοστασίου, των παραστάδων και των κεντρικών αψίδων, έγινε προσπάθεια, οι ώψεις της νέας κατασκευής να προσαρμοστούν με εκείνη της υφισταμένης παλαιάς πτέρυγας, ώστε το κτήριο να εμφανίζει ενιαίο σύνολο. Εσωτερικά δε μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν όλες οι τελευταίες επιπτέψεις της ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής, ώστε να εξασφαλίζεται την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελάτων του. Η νέα κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου τοποθετήθηκε στην οδό Γεωργίου Α' και δημιουργήθηκε ιδιαίτερη είσοδος με ευρύτατο χολ για τις αποσκευές<sup>17</sup>.

Ειδικότερα, η νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου, όγκου 32.000 μ<sup>3</sup>, περιελάμβανε, εκτός των δύο υπογείων, του ισογείου και του μεσοσπατώματος, 6 όροφους με 137 συνολικά πολυτελή δωμάτια ύπουνα και 120 λουτρά, εφοδιασμένα όλα με εγκατάσταση κλιματισμού. Οι α', β', γ' και δ' όροφοι δρισκούνταν στο ίδιο ύψος με τους υπάρχοντες όροφους του υπόλοιπου ξενοδοχείου, ενώ ο ε' και ο σ' σε εσοχή<sup>17</sup>.

Στην κατασκευαστική περιγραφή του ο πολιτικός μηχανικός Κ. Βουτσιάνας ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τα οπίς: "... ιδιαιτέρα προσοχή θέλει καταθλήθη εις την ηχομόνωσιν, οι τοίχοι μεταξύ των υπονοματίνων θα είναι διπλοί μετά κενού αέρος, τα δάπεδα θέλουν κατασκευαθεῖ σε παρέτου σρύους μετά ειδικής απομονωσεως. Οι διάδρομοι θέλουν επενδυθεί διά ελαστικού, επίσης αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις θέλουν καταλήγως απομονωθή. Αι θύραι θα γίνουν σε μαρνί, οι διάδρομοι θέλουν επενδυθή διά μαρμάρου νεολόγου στρου. Τα δωμάτια θέλουν ελαιοχρωματισθή διά πλαστικού χρώματος. Τα λουτρά θέλουν επενδυθή διά πλακιδών πορελάνης. Η όλη φέρουσα κατασκευή θα γίνει εκ μπετόν αρμέ, τα τοιχώματα κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων εκ μονομπλόκ, πάχους 15 εκατοστών, των εξωτερικών τοίχων και εσωτερικών χωρισμάτων διά τουβλοδομής. Αι αποχετέψεις θέλουν δισχετεύεθη εις την υπάρχουσαν τεραστίων υπόνομων του ξενοδοχείου, η οποία είχε προβλεφθή διά την εξυπηρέτησην και της παρούσης οικοδομής. Γενικώς η όλη κατασκευή θα είναι πολυτελεστάτη και ανάλογος

προς την παράδοσιν του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας και τας προσδοκίας των πελατών της»<sup>17</sup>.

Μετά την αποπεράτωση της νέας αυτής πτέρυγας, το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» θα περιελμένων συνολικά 401 υπνοδωμάτια, ενώ η δαπάνη που θα απαιτείτο υπολογίσθηκε στα 56.000.000 δρχ. περίπου<sup>18</sup>.

Σήμερα το 46% των μετώπων του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρετανίας» ανήκει στον μεγιστάνα και θρησκευτικό γηγέντη πρίγκιπα Αγά Χαν Δ'... κατά κόσμον Καρίμ Άλ Χουσεΐν Σαχ.

Συνοψίζοντας, η επέκταση του ξενοδοχείου το 1930 προς τη λεωφόρο Πανεπιστημίου με άλλα ύψη ορόφων, διαφορετική διάρθρωση και κακή μήμη των άμφων γαναλογών και στοιχείων του Θεόφιλου Χάνσεν, καθώς επίσης και η ανέγερση νέου κτηρίου ως επέκταση της προσθήκης του 1930, στη θέση του κατεδαφισθέντος παλαιού Petit Palais, συνεπέλεσαν, δυστυχώς, στην ολοκληρωτική παραποτηση του μηνυμέωδους αυτού έργου, αλλοιώνωντάς ριζικά ένα σημαντικό μέρος της ιστορίκης και αισθητικής του αέρας.

Η ιστορική, κοινωνική και πολιτική πορεία της «Μεγάλης Βρετανίας» είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Από τις πολυτελείς της αίθουσες με τις υπέροχες διακοσμήσεις οροφές, τους ακριβώδους καθρέφτες και πολυελαῖους, πέρασαν διασημότητες, και διεθνείς πρωταγόροτητες.

### Βιβλιογραφία-Πηγές

1. Κυδωνιάτης Π. Σόλων. «Η Ελληνική αρχιτεκτονική Αναγέννησης και η κακοποίηση της». Ακαδημία Αθηνών, 1981.
2. Μπήρη Η. Κώστα. «Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20όν αιώνα». Αθήναι. Έκδοσις του Καθηδρύματος Πολεοδομίας και Ιστορίας των Αθηνών, 1966.
3. Παπαίωννου Θανάσης. «Ενθύμιμον Αθηνών. Η Αθήνα, ο Πειραιάς και τα πράστεια στις αρχές του αιώνα μας». Αθήνα. Εκδόσεις «Γνώση», 1984.
4. Παρασκευόπουλος Π. Γ. «Ταξεδιά ανά την Ελλάδα». Αθήναι. Έκδοσις «Κορίντη», 1986 , σελ.: 1-8 και 424-438.
5. Τραυλού Ν. Ιωάννου. «Πολεοδομική εξέλιξης των Αθηνών. Από των προϊ-

στορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αι.». Αθήναι 1960.

6. «Νεοκλασική αρχή κατ την Ελλάδα». Αθήναι. Έκδοσις Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1967.

7. «Μεγάλη Ελληνική Εγκυλοπαίδεια». Τόμος Β', Αθήναι, «Πυρασός», Ανώνυμος Εταιρεία Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, σελ. 138-239.

8. Belle Henri. «Voyage en Grèce. Trois Années en Grèce», Paris, Librairie Hachette et C, 79 Boulevard Saint-Germain, 1881.

9. Boissonnas Fred. «Le tourisme en Grèce, texte et photographies», Genève, Éditions d' Art Boissonnas, 1928.

10. Janeway Catherine. «Clipses at Greece. To-day and before yesterday», London, 1897, σελ. 15-21 και 36-41.

11. Farrer R. Richard. «A tour in Greece», Edinburgh and London, 1880.

12. «Πλαίσιο Αθηνών». «Εικονογραφιμένος Παρασάσσος». Σεπτέμβριος 1911, σελ. 6.

13. «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες». Στήλη «Τελευταία ώρα», εφημερίδα «Πατρί», Αθηναι 29.3.1896.

14. «Επέκταση Ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετανίας». Δημηνιαο περιοδικό «Αρχιτεκτονική», τόμος 44, Μάρτιος-Απρίλιος, 1964, Ιδρυτής-Έκδότης: Ανώνυμη Κιτσούκη, σ. 54.

15. «Το νέο έκκινταν της γηραιάς κυρία». Εφημερίδα «Καθημερινή», Γ. Α. Λεωναρτίτη, 21.1.1991.

16. «Hotel Grande Bretagne. One hundred and fifty years, Duet in History». M.A. Moatsos Grafhic Arts SA. Supervision: R. Tobler - A. Papastefanou, Athens, November 1987.

17. E.O.T. και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

### The History of the «Grande Bretagne» Hotel E. Papandreu

The mansion of Antonis Demetriou —later, the «Grande Bretagne» hotel— a work of the Danish architect Th. Hansen was probably the most mature classicizing, with Renaissance elements, edifice built in Athens in about the middle of the nineteenth century. It has closely been associated with the political and social history of Greece and has been functioning as the center of the country's leisure class activities for many years. Unfortunately, the new hotel erected in the same position, after the demolition of the old, has brutally copied the balanced, perfect proportions and the characteristic elements with which Hansen had endowed the original building. Thus, a considerable part of the historic and aesthetic value of the monument has been altered and lost.

### Πρόγραμμα για παιδιά στη Νάξο

Με σκοπό τη γνωριμία των παιδών της ιδιαιτερης πατρίδας της (Φιλώτι Νάξου) με την Κυκλαδική τέχνη και τη δημιουργική επαφή τους με τον Κυκλαδικό πολιτισμό, η εκπαιδευτικός Μαριάνθη Ημέλλου - Χαραλαμπίδη, δασκάλα στη Σχολή Μωραΐτη, οργάνωσε πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Αυγούστου 1991, στη Νάξο.

Θέμα του προγράμματος: «Κυκλαδικός Πολιτισμός, ζωή και τέχνη στη Νάξο στην 3η π.Χ. χιλιετία».

Το πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως στα παιδιά του Φιλωτιού, ηλικίας 8-13 ετών, που κατοικούν μακριά απ' τη νησί της Νάξου και βρίσκονταν εκεί για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Δραστηριότητες:

α) Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, έγινε προβολή διαφανεών κυρίων με αντικείμενα, εργαλεία, σκεύη και ειδώλια που έχουν βρεθεί στη Νάξο και βρίσκονται σε δάφνα μουσεία, σχέδια κυκλαδίτικων πλοίων της εποχής, χάρτες με προϊστορικούς οικισμούς κλπ.

Με αφορμή τις διαφάνειες, τις ανάλογες εικόνες και σχέδια που υπήρχαν σε πίνακες στους τοίχους της αίθουσας, τα αντιγραφά ειδωλίων και άλλα αντικείμενα που προσφέρονταν για αυζήτηση (αδράχτι με σφροντί, κομμάτια ναξιακού μαρμάρου και σμύριδας κλπ.), τα παιδιά οδηγούνταν με κατάλληλες ερωτήσεις να φανταστούν πώς ζούσαν οι αρχαίοι Κυκλαδίτες, πώς ήταν οι κατοικίες τους και τα έπιπλα των σπιτών τους, ποιες ήταν οι ασχολίες τους, ποια εργαλεία ήρησμαποιούσαν και ποια σκέυη, πώς ντύνονταν, πώς ήταν τα πλοία που κατασκευάζαν κλπ. Ακόμη έμαθαν πόσα σημαντικό ρόλο έπαιξε το νησί της Νάξου σ' αυτόν τον πολιτισμό, αφού η οικονομική της ανάπτυξη την έκανε πολύ γρήγορα ένα από τα σπουδαίωτερα κέντρα εκείνης της εποχής.

Εντύπωση προκάλεσαν οι ακρίβεις και έυστοχες παραπρήσεις των παιδιών και η έντονη