



Το μέγα δίδαγμα του Ηνίοχου

Από τον καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Περικλή Παντελεάκη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Διαβάζοντας το τεύχος 44 με θέμα τους Δελφών, στο κύριο άρθρο του κ. Olivier Picard, και την αναφορά στη σ. 33 για τον Ηνίοχο των Δελφών, σκέψηται ότι δι'αυτές χρονομητή η κατάθεση κάποιων γενικότερων κριτικών σκέψεων για τη βαθύτερη – και πιο ουσιαστική – αποτίμηση της τέχνης των αρχαίων Ελλήνων.

Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι – και πολλές οπτικές γωνίες – για ν' απασχοληθημένη με την τέχνη. Είτε για την απολαύσουμε, να την κρίνουμε, ή να την αποτιμήσουμε.

Θα θέλα μόνο εδώ να χρησιμοποιήσω μια λιγότερο συνηθισμένη μεθόδο, φυσικά όχι πιο πρωτότυπη¹, για την εξέταση που θα κάνουμε του Ηνίοχου: την διδακτική του αεία.

Ίσως το πλέον «δημοφιλές» έκθεμα του Μουσείου των Δελφών ναίναι ο Ηνίοχος, και μάλιστα μάλλον όχι δάσκια. Όμως από την αρχή θα πρέπει να ομολογηστούμε εμενά για χρόνια μ' αργήν αδιάφορο. Μια τέτοια ομολογία δεν θα πρέπει να εκληφθεί σαν παραδεολογία. Οποιο Μουσείο και να επισκε-

φθω, δημιουργών πάντα κάποιες συγκινητιστικές σχέσεις – για να μη πιο ερωτικές – με τα εκθέματα, παρόδεινες ίσως, μα θα' λεγα αναμενόμενες, για κάποιουν που πιστεύει ότι σπήν τέχνη τον πρωταρχικό ρόλο παιζει η καρδιά και όχι το μαστό.

Στο Μουσείο των Δελφών, εκείνο που μάθημας κυριολεκτικά «ποτεόρχηση» είναι το σύμπλεγμα των «Διδύμων του Ήραγος» – και που εξακολουθεί να με μαγεύει έκπτο. Με την αδρόπτητη της κατεργασίας, το στέρεο σπήλιο των μαζών, την «εν δυνάμει» λωντάνα και το αποταύρων σφρίγον που διαφανείται, ή το δράμα που βλέπουν οι δύο κούροι, όπως όλα ταυτόχρονα εκφράζονται και διατυπώνονται από τον γλύπτη τους, δημιουργείται μέσα μου μια εντονότατη αισθητική συγκίνηση. «Δονούμαι» σύγκομρος και ιώσω στην κυριολεξία μαυρόν μενταγιόν που ανεβαίνει «η ψυχή στο στόμα» από τη μαγεία. Γιατί η θέα τους αρκεί για να με μεταφέρει από την περή καθημερινότητα στον μαγικό χώρο της τέχνης. Αυτόν ακριβώς τον χώρο, όπου η ανθρώπινη ψυχή νιώθει άνετα. Σαν

να'χει βρει την πατρίδα της την «υπερσχημάτη», κάτι θα λέγαμε σαν τη Γη της Επανγελίας των Ιουδαίων.

Ίσως βέβαια ένας τέτοιος τρόπος αποτίμησης των έργων τέχνης να μη δεν ωρίεται επαρκώς επιστημονικός, αντικειμενικός ή τεκμηριωμένος, για όσους αναλίσκονται στην «διδύμιοτη των κουνώπων». Λίγο με πειράζει. Γιατί πιστεύω ότι ο βαθύτερος και πιο ουσιαστικός λόγος που στοχεύει η τέχνη είναι να μας συναρπάζει και να μας δονει. Με τον ίδιο τρόπο, εμάς τους «παραλήπτες» του έργου, όπως είχα δονήσει αυτόν που το 'φτιαξε. Κα αυτή η αμφιδρομή λειτουργία – που πραγματοποιείται μόνο στην πραγματική τέχνη – είναι που κάνει την τέχνη απόκτημα του ανθρώπου αναπαλούτριστο.

Σίγουρα και υπάρχουν μέσα στο Μουσείο των Δελφών² και άλλα αξιόλογα εκθέματα, εκτός από τους Διδύμους του Ήραγος (η ζωοφόρος των Σιφνίων κλπ.), που αξίζουν να τα δει και να τα χαρεί κανείς. Σίγουρα και ο Ηνίοχος «δεν είναι για πέταγμα», που λένε. Η δική μου παντας αντιδραστη και η «αερά προτιμήσεως», αν θέλετε, είναι όπως την περιέγραψα. Και αποδέχομαι την κατηγορία της έλευψης αντικειμενικότητας κλπ., που πιθανόν θα μου αποδοθούν. Όμως έτσι νιώθω.

Για πολλά χρόνια, κάθε που πήγαινα στους Δελφούς, τον Ηνίοχο τον προπερνώυσα σχέδον με αδιαφορία, για να τρέψω στις προτιμήσεις μου. Όμως κάποτε το βλέμμα μου έπεσε στα πόδια του.

Πρόσεξα τότε ότι είναι δουλεμένα με μια λεπτολόγια φροντίδα, δειχνώντας με ξεχωριστό κέφι – μα και μ' αξέλογη δεξιότεχνία – ακόμα και την παραπομπή λεπτομέρεια. Τα νύχια να βυθίζονται στο κρέας, τις φλέβες να φουσκωνούν τόσο παραστατικά, λες και ρέει ζεστό το αἷμα μέσα τους, το σύνολο των ποδών, μα τα δάχτυλα και με τις πατούσες, σε μια κίνηση αληθοφανή, σαν ν' αρπάζονται στο δάπεδο του άρματος, για να στέρεωνται το σώμα. Μέχρις εδώ, με την παραπήρημη των ποδών του Ηνίοχου, δεν υπάρχει παρά ένας θαυμασμός, επικυρεύοντας σε κάποια δεξιότεχνη επιτεύγματα. Όμως έμεινα κυριολεκτικά άφωνος από βαθμασμό, με μια σκέψη που μου γεννήθηκε ξαφνικά.

Έχει αποδειχτεί ότι ο Ηνίοχος περισώθηκε από ένα μεγαλύτερο γλυπτικό σύμπλεγμα, που περιλάμβανε σίγουρα το άρμα και τ' άλλα και ίωνες τον Σικελό τύραννο Πολυάελο, που το αφερινότες. Εξίσου βέβαιο είναι ότι το σύμπλεγμα ήταν τοποθετημένο σε ψηλό βάθρο. Και την τελευταία, σημαντικότατη λεπτομέρεια αδιαμαφιστήτη πηγή γνώριζε ο γλύπτης που το 'φτιαξε. Γιατί, ακόμα και αν δεν το 'φτιαξε ο ίδιος, τουλάχιστο το σχέδιος και παρακόλουθης την εκτέλεση και την τοποθέτηση τόπου. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται το μέγα δίδαγμα που μας μεταδίδει η κατασκευή του Ηνίοχου: Ο δημιουργός του, μολο-

νότι είχε πλήρη συναίσθηση ότι τα πόδια του Ήνιοχού δεν επρόκειτο να τα δει κανείς –έξω ίων από τα πετενία του ουρανού–, δεν τα φέρεις ανολοκλήρωτα. Όχι τυχαία, αλλά γιατί θεωρούσε αδιανότητα κάτι τέτοιο.

Ο κλασικός πολιτισμός έγινε κατορθώτος από μια τέτοιαν ακριβώς στάση απέναντι στη ζωή. Ένα γλυπτό αποτελούσε ένα σύνολο ενιαίο. Δεν το χώριζαν σε μέρη, ορατά ή μη. Ταίριαζαν τον κόσμο ενιαίο. Τους ήταν πραγματικά αδιανότητα να διαιρέονται κάτι που το «εννοούμα» σαν σύνολο σε μέρη, ορατά ή αόρατα. Να ολοκληρώνουν τα ορατά και τα αφήνουν τα αόρατα. Η ενότητα αντιλήψης, νόησης και έκφρασης και η απόλυτη συνέπεια που τις συνέδεε ήταν δεδομένη. Και τελική τους επιδίωση ήταν η τελειότητα. Κατ’ ιους ξεκίναντας από τους γεωμετρικούς χρόνους για να ολοκληρωθεί στους κλασικούς. Με εμμονή, υπομονή και συνέπεια και με μόχο αστατάμητο. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα χρόνια που κατακευδάτηκε το έργο: 478-474 π.Χ. Δηλαδή το πρώτο τέταρτο του πέμπτου αιώνα. Του αιώνα του κλασικισμού. Και μάλιστα η χρονική περίοδος της «μετάβασης» από την αρχαϊκή στην κλασική τέχνη. Οι χρόνοι που επικράτησαν να καθορίζονται σαν «αυτορρόπος ρυθμός». Οι χρόνοι που έβαθσε το περιβόλιο αρχαϊκού χαμόγελο.

Ετσι τελικά ο Ήνιοχος είναι ένα έργο που μας δείχνει χειρόποιατά την βαθύτερη ουσία της τελειότητας του κλασικισμού. Αυτή η άξεπάστητη τελειότητα έγινε ερυκτή, όχι γιατί οι Έλληνες της εποχής διέθεταν κάποια «εδικά» χαρίσματα, αλλά γιατί στηρίζονται σε μιαν υπεύθυνη στάση απέναντι στη ζωή. Που την αντιμετώπιζαν με μίαν άγετηκή συνέπεια, σαν σύνολο αδιαίρετο και ολοκληρωμένο.

Ας μου επιτρέπει να προσθέσω δύο

ακροτελεύτες παραπτήσεις που, πέρα από το σχολιασμό, προσπαθούν ν’ αξιοποιήσουν τη διδακτική αξία του Ήνιοχου. Η πρώτη θέλει να τονίσει ότι η παρακμή των ελληνιστικών χρόνων είχε σαν βαθύτερην αιτία όχι την παρακμή της πολιτικοστρατιωτικής επιρροής του ελληνισμού. Και αυτή ήτανε δευτερογενής. Όλα όρχισαν σταν παρασύμορθαν και αποδεχτήκαν λιγότερο αυστηρό κριτήρια και μιαν «ελεύθεραιάσυναπειραρχία». Όταν δηλαδή άρχισε να χάνεται η τέλειας ισορροπίας ανάμεσα στα υλικικά και στα ιδεαλιστικά στοιχεία της ζωής που είχαν επιπτύχει οι κλασικοί. Την ίδιαν ισορροπία που επεδώκαν στην αρχαιότητα εποχή, όμως μπήρε ακόμα μια ελάχιστη έβαση του πνευματικού-εραρθικού*. Και που τελικά άρχισε ν’ ανατρέπεται πάντα των υλικιστικών στους ελληνιστικούς χρόνους¹.

Η δεύτερη, ότι όλες, χωρίς εξαίρεση, οι προσπάθειες αναβίωσης του κλασικού (ρωμαϊκή, αναγεννηστική, νεοελλασικισμός κλπ.) τελικά δεν ήτανε στην ουδιά πάρα απότομες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Όλες ή διαστρέβλωσαν τα λαϊκά ποντού πρότυπα ή έφτιαξαν ακόμη και κακεκτύπα. Καὶ όλες αυτές αποδειγμένες αποτυχίες είχαν δύο κύριες αιτίες.

α. Το ότι η τέχνη, όντας η γηγείστρη έκφραση της ζωής, είναι αδύνατο ν’ αναγεννθεί μόνο με τον θαυμασμό. Αδιαμόφθαλητη προϋπόθεση είναι ν’ αναβίωσουμε ταυτόχρονα και όλες τις συγκριμένες και τον τρόπο ζωής που συγκριμένης εποχής, στην οποία – και από την οποία – και δημιουργήθηκε.

β. Για να γίνωνται δημιουργή της αντιγραφή ενός ρυθμού. ή έστω κάποιον μεμονωμένο δημιουργόν που θαυμάζουμε, η προστάσιά πρέπει να επικεντρώνεται στον ‘αντιγραφέ του πνεύμα και η εσωτερική τους ουσία και όχι οι εξωτερικές

μορφές που τα βρίσκουμε υλοποιημένα. Όλες οι άλλες μέθοδοι σιγουρά μας οδηγούν στην «μορφοφράτια».

Όλες οι αξιόλογες επιτόχες της τέχνης των Ελλήνων – και οι εώδινθη πολλαπλές – έφτιαξαν τις μορφές τους και μαζί τις αρετές τους σπρωχώντας σε τέτοιες στάσεις απέναντι στην τέχνη. Όπου κατά κύριο λόγο λογαριάζουν η συνέπεια, η ολοκλήρωση, η ενότητα, η τελειότητα και η ομολογία ανάμεσα στη συνιαίσθησα τα στη διάπιστωσή τους με την έκφραση. Όπως τοσού ζωτανά μας το δεύτερο Ήνιοχος.

12.11.14.12.92

1. Πρβλ. Ε.Π. Παπανούσος, «Ο διδακτικός Καβάφης», Αγγλοελληνή Επιθεώρηση, τόμ. Γ, τεύχη 6 (αριθ. 168-176), 7 (αριθ. 203-212) και 8 (αριθ. 242-257), που γράφτηκαν τοις 29-547. Ο Γ τόμος αντιτυπούει στο 1948.

2. Μα και στο Μουσείο της Ολυμπίας επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες προμηθείες. Η πασίγνωστη «βενετία» της Ολυμπίας, ο Ερμής της Πρατελέων, μι αφίγη σχεδόν άδιάφορο, ενώ κυριολεκτικά με μαγεύον το ισθόσης γλυπτής της μετόπης του δυτικού αετώματος του Ναού του Διος.

3. Αυτή την εδέχοντα τρυφερή ίων εκλύση την ποντού που δύο ανεναπλήστη τραγουδήσεις ο Καβάφης κατό τοσού μας παρέδωσε να την αγαπήσουμες «παραφράζους».

4. Αυτό που ήτανε ο Αισχύλος.

5. Κάπι τέτοιο το είχε διατυπώσει με οξύτητα ο Πικώνης στη μελέτη του ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (βλ. Δ. ΠΙΚΩΝΗ, ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1986, σελ. 216 και υπόσημ. 19, 20). Χρησιμοποιώντας το κριτικό πονεύμα του Πικώνης λέει: «Το χρώμα είναι ομόλογον του σχήματος. Εγείρει το σχήμα αυτηρρόπιτα και δυναμή, τις ίδιες αρετές έχει και το χρώμα (Εκατοπτέριδα, ράβδος, ερυθρό, πράσινο, γαλάζιο στη γλυπτά). Όσο το πρώτο χάνει σε αυτηρρόπιτα και γίνεται επιεκέστερο, τόσο και το χρώμα αδυνατίζεται (Σαρκόφαγος Μεγάλου Αλεξανδρού: ελαφρό γαλάζιο και τριανταφυλλά) και τελικά εξαφανίζεται.

αρχαιολογικά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σκοπιμότητες

Για άλλη μια φορά βλέπουμε την πολιτική σκοπιμότητα να προσπαθεί να επικοινωνεί την ιστορική αλήθευτη. Η κοινότητα των Μαυρών των ΗΠΑ «χρησιμοποιεί ποικιλοτρόπως» το κείμενο του Μ. Βέρναλ, «Μαύρη Αθηνά», και παραγγέλει ήδη σε Αφρο-αμερικάνους καλλιτέχνες σειρές προσωπογραφών με τίτλο: Μεγάλοι βασιλιάδες και βασιλισσές της Αφρικής. Στις σειρές αυτές η Κλεοπά-

τρα, η Νεφερτίτη, ο Αννίβας, εμφανίζονται μαύροι. Τα πορτρέτα εκπίνενται σε κινητές εκθέσεις που συνοδεύονται από διαλέξεις στις οποίες παπούτσηριζονται απότομες.

ντας το ωράριο του. Έτσι, από τις 7 Φεβρουαρίου και εξής οι ώρες λειτουργίας είναι: Δευτέρα-Σάββατο: 9.00 π.μ.-3.00 μ.μ., Κυριακή: κλειστό.

Μουσείο Μπενάκη

Με την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του νεοελλασικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη αναστάλλη από τις 8 Φεβρουαρίου και έως το τέλος του 1994 η λειτουργία των εκθεσιακών χώρων του. Το Πωλητήριο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κατά το διάστημα των εργασιών στον ίδιο χώρο, αναπροσαρμόζο-

Επεκτατισμός

Επεκτατισμός εις βάρος της θάλασσας... Προκειμένου να κατασκευασθεί υπόγειος αυτοκινητόδρομος και χώρος πάρκινγκ στην παραλία περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος θέλει να μπαίνει στη θαλάσσα περιοχή του κόλπου!

Αρχαιολόγοι, επιστημονικοί φορείς της Θεσσαλονίκης και πολίτες με συνειδη-