

Έλληνες λογοτέχνες που αυτοκτόνησαν

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η τελευταία πράξη ενός θεατρικού έργου που βασίζεται στο Βιβλίο μου *Ιδανικοί Αυτόχειρες* και αφορά τους πέντε πιο σημαντικούς αυτόχειρες λογοτέχνες της νεοελληνικής γραμματείας, τον Κώστα Καρυωτάκη, τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, τον Ιωάννη Συκούτρη και την Πνευλόπη Δέλτα. Είναι ουσιαστικά μια συζήτηση μεταξύ πέντε διάσημων ψυχαναλυτών μιας άλλης εποχής πάνω στην αυτοκτονία, με βάση τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στα προηγούμενα κεφάλαια του Βιβλίου και δικές μου αντιλήψεις για το θέμα.

Πριγκίπισσα Μ. Βοναπάρτη: Είμαι η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη του Γεωργίου, γνωστή περισσότερο ως ψυχαναλύτρια, μαθήτρια και φίλη του Σίγκμουντ Φρόιντ, παρά ως μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, εκείνη που γλήνωσε τον Φρόιντ από τα νύκια της Γεστάπο, θοβάωντας τον να μεταναστεύει από τη Βιέννη στο Λονδίνο ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του και την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήμουν επίσης εκείνη που μεσολάβησε, με τη Βοήθεια της κουνιάδας μου της Φρειδερίκης, και δεν αφόρισε η Εκκλησία της Ελλάδας τον Νίκο Καζαντζάκην. Με το τέλος του πολέμου Βρέθηκα και ήλι στην Αθήνα και τότε έφτιαξα την πρώτη ψυχαναλυτική ομάδα στην Ελλάδα, γύρω από τον ποιητή και ψυχαναλυτή Ανδρέα Εμπειρίκο και τους φίλους του ψυχάτρους Δημήτρη Κουρέτα και Γεώργιο Ζαβιτζιάνο, πειθώντας τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία να τους αναγνωρίσει ως μέλη της μέσω της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας των Παρισιών, της οποίας ήμουν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος. Είναι και οι τρεις τους εδώ απόψε για να συντηφθούμε το θέμα της αυτο-

κτονίας με βάση τις συζητήσεις που προηγήθηκαν γύρω από τους αυτόχειρες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχω επίσης καλέσει, παρά τις αντιρρίσεις των τριών μαθητών και φίλων μου, που δεν τον πήγαιναν όσο ευρίσκονταν εν κυρί εξαιτίας του διακοπού χαρακτήρα του, τον δερματολόγο και σεδούλο Νίκο Δρακουλίδη, επειδή έκει γράφει σημαντικά πράγματα για την ψυχανάλυση και επιπροσθέτων είναι και αυτός, όπως ο Εμπειρίκος, γνωστός λογοτέχνης, ποιητής και συγγραφέας κομμοπολιτικών διηγημάτων με το ψευδώνυμο Άγγελος Δόζας. Κι έκει αναλυθεί κι αυτός, όπως κι ο Εμπειρίκος, από τον συμπατριώτη μου Ρενέ Λαφόργκ. Την πρόταση να διευθύνω αυτή τη συζήτηση δέκτηκα με πολλή αμφιθυμία, καθώς δεν ήμουν σε θέση να μελετήσω τα καθέκαστα της ζωής και του έργου των περί αν το λόγος αυτόχειρων λογοτεχνών, κανείς απ' τους οποίους δυστυχώς δεν έκει μεταφραστεί, απ' όσα ξέρω, στα γαλλικά κι στα αγγλικά, τις γώλασες που κατέκω. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε από την αδέξια εισήγηση μου, δεν τα καταφέρωντας και πολύ καλά με τα ελληνικά. Μα κάνω το κατά δύναμιν.

Πέτρος Χαρτοκόλλης
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

Θα παρακαλέσω λοιπόν τον αγαπητό μου καθηγητή και φίλο Κουρέτα να αρχίσει τη συζήτηση.

Δημήτρης Κουρέτας: Ευχαριστώ την Υψηλοτάτη για την τιμή που μου κάνει να απευθύνεται τον λόγο πρώτα σ' εμένα, ενώ έχουμε μαζί μας τον πρώτο ψυχαναλυτή στην Ελλάδα και προσωπικό αναλυτή μου, που εκτός αυτού είναι και ο πρώτος που εισήγαγε τον συμπεριλαμβανό στο χώρα μας, τον συμπεριλαμβανόν μου Μπρετόν, του Νταλ και της παρέας τους, οι οποίοι διατείνονταν, καλώς ή κακώς, ότι εμπνέονται από την ψυχανάλυση. Και τώρα στο θέμα μας. Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες –κοινωνιολογικές, φιλοσοφι-

1. Γιάννης Ψυχοπαΐδην,
Ο ποιητής Κώστας
Καρυωτάκης (1896-
1928) (από το
λεύκωμα του Γιάννη
Ψυχοπαΐδη, «Το πο
τίμο - την μαρφά
του», Πρόσωπα της
ποίησης 118
πορτρέτο εκδ.
Μετακύριο, Αθήνα
2006).





κές, θεολογικές, οικονομικές, ψυχολογικές, ψυχαναλυτικές – οι οποίες επιχειρούν να εξηγήσουν τον λόγο πώς τους λόγους που κάνουν κάποιους αυνανθρώπους μας, σε όλες τις πληκτικές, κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα, φυλές και θρησκείες ανά την υφήλιο, να πάρουν την απόρροφην ύποθεση της αυτοκτονίας. Και υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις – αλτρουιστική, εγνωστική, επιδημική – και ποικιλοί τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται η αυτοκτονία. Και ο κάθε τρόπος έχει την ομαδιά του.

Η απουσία τεκμηριωμένων πληροφοριών για την προσωπική, παιδική και οικογενειακή τους ιστορία – με εξαίρεση την περίπτωση της Πινελόπης Δέλτα – κάνει την προσπάθεια να δοθεί μια ψυχαναλυτική ερμηνεία στον θάνατο των ανθρώπων της παρούσας μελέτης παρακινδυνευμένη, αν όχι αναζήσιστη. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια κοινά σημεία, ομοιότητες και αναλογίες που, πέρα από το γεγονός της λογοτεχνικής τους ταυτόπτης μέσον στην νεοελληνική πραγματικότητα, θα μπορούσαν να έχουν σχέση με τα κίνητρα που τους οδήγησαν στην αυτοκτονία. Και υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία, που, χωρίς να αναφέρονται άμεσα στα κίνητρα της αυτοκτονίας, έχουν σχέση με τον θάνατο τους, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, όπως η υπεροφημία, την οποία χωρίς αμφιβολία απεκόμισαν με τον τρόπο του θανάτου τους ο Περικλής

2. Η πριγκίπισσα
Maria Boanaparti
(1882-1962), σύζυγος
του πρίγκιπα
της Ελλάδας Γεωργίου,
ψυχαναλύτρια,
στενή συνεργάτης
του Φρόιντ.

Γιαννόπούλους και ο Καρυωτάκης. Το θέμα εξάλλου της υπεροφημίας αυνδέεται με το ερώτημα εάν η απότιμη του έργου ενώς αυτόκειρα επιπρέπεται από το γεγονός της αυτοκτονίας του, κάτι που χωρίς άλλο συνέβη με τον Καρυωτάκη.

Μαρία Βοανάρπη: Αναρωτιέμαι, τι έχει να πει πάνω σ' αυτό ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος;

Ανδρέας Εμπειρίκος: Είναι κοινό στοιχείο στην ζωή και το έργο των ανθρώπων αυτών είναι η ενασχόληση τους με την ιδέα του θανάτου, η βανατοφιλία. Όποιο θυμάμαι να 'χει πει ο ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας Τέλλος Άγρας, «Όταν η ανθρώπην υπάρχει γίνεται ζωή, τότε την τελειώνουν – με το δικό τους νόημα, που είναι συχνά τόσο θλακώδες για τον άνθρωπο – η Φύση ή η Τύχη.

Άλλ' άταν π η υπάρχη γίνεται έργο τέχνης – και νόημα της τέχνης – τότε την αποτελείνει ο νόος».

Ο Τέλλος Άγρας, που έχει την απυγία να πάει από θάνατο το «Βλακώδη για τον άνθρωπο», από μιαν αδεσποτή σφαίρα στο πόδι που κακοφόρμισε και τον ακότωσε κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, τότε που κι εγώ παρά λίγο να κάσω τη ζωή μου με τρόπο εξίσου Βλακώδη – αλλά καλύτερα από μνη ξύνουμε παλιές πληγές είχε στο νοού μου τον Καρυωτάκη και τον Λαπαθιώτη όταν μιλούσε έτσι και θα μπορούσε κανείς εύλογα να συμπειριάζει τον Περικλή Γιαννόπουλο και τον Συκούτρη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο θάνατος προβάλλεται ως ένα ίδεωδες που γεμίζει την ψυχή και τη σκέψη ενώς φιλοσοφημένου ανθρώπου, ο οποίος ξέρει ότι η αλήθεια είναι πέρα από τους συμβιβασμούς, τις αυταπάτες



3. Giorgio de Chirico,
«Εγματική μελαγχολία»,
1918-1919, λάδι
σε καμβά, 62 x 49,5 εκ.
Musée d'Art moderne
de la Ville de Paris.

και τα παράλογα της καθημερινής ζωής, τον πόνο και τα ταπεινά προβλήματα της γηνίνς υπάρχεις, έτσι όπως τα περιγράφει ο Σωκράτης στην Απολογία του και ο Σαιξιπρ στον μυνόλογο του Άμλετ, «Να ζει κανές ή να μη ζει». Κι όμως, κανένας από τους αυτόχειρες της νεοελληνικής λογοτεχνίας –με έξαρση την Πινελόπη Δέλτα– δεν ασπάστηκε την αυτοκτονία ως λύση του υπαρξιακού του προβλήματος. Ο Συκουτρής, σε δημόσια ομιλία του όπου εγκωμιάζει την ιδέα του θανάτου, αποδοκιμάζει την αυτοκτονία, ακό μερικούς μήνες πριν αυτοκτονήσει, σε ιδιωτική συνομιλία του, αφίνει να εννοηθεί το αντίθετο. Ο Καρυωτάκης, στο γράμμα που έγραψε προτού αυτοπροβοληθεί, αναφέρεται στη μοιραία απόφασή του με αποτροπιασμό, ομολογώντας τη δυσκολία που είχε να τελειώσει τη ζωή του

με μια σκονιζόσα πνιγμού στην ανοικτή θάλασσα, την ίδια δυσκολία που με περίσσα ειρωνεία αποδίδει στους «ιδανικούς αυτοχείρες» του ομώνυμου ποιήματός του. Ο Περικλής Γιαννόπουλος, τις παραμονές του θανάτου του, τον οποίο με τόση καλαισθοια σκονιζόθηκε στη θάλασσα του Σκαραμαγκά, αναρωτίεται αν αν αυτοκτονία είναι πράξη γενναιότητας ή δελίλας, και ο Λαπαθιώτης, που ο θάνατος της μπέρας του και η συνείδηση της χαμένης νεότητας τον έφεραν επανειλημμένα στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, ανέβαλλε για κάποια χρόνια τη μοιραία κερονυμία του Καρυωτάκη, την οποία τελικά τον απάλλαξε από την ένδεια, τα ναρκωτικά και την ελεύθη εικόνα του πρόωρα γερασμένου εαυτού του.

Η ευνοϊκή αναφορά στον θάνατο, χαρακτηριστική της ρομαντικής νοστροπίας του 19ου αιώνα, αλλά και

4. Ο Περικλής Γιαννόπουλος (Πάτρα, 1869 - Σκαραμαγκά Αιγαίκις 1910), πεζογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος.



νεότερων λογοτεχνών, ποιητών κυρίως, και όχι μόνο μημπών του Καρυωτάκη, δεν αντιστοκεί υποχρεωτικά στην ιδέα της αυτοκτονίας. Όπως στην περίπτωση του Άμλετ, ο απολογητής του θανάτου δεν έχει συνήθως την πρόθεση να αυτοκτονήσει, αν και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι σε κάποιο συνειδόπτο ή ασύνειδο επίπεδο δίνεται από μια αυτοκαταστροφική διάθεση ή επιθυμία. Χαρακτηριστικό είναι να περιπτωτούν ίδια Δραγούμη, επιστήθιου φίλου δύο αυτοχέιρων της ελληνικής λογοτεχνίας –του Περικλή Γιαννόπουλου και της Πινελόπης Δέλτα– στον οποίο, αν πιστέψουμε τα λόγια του, η ιδέα του θανάτου ασκούσε μεγάλη γοητεία –εκείνος, όμως, όπως ο Άμλετ, προτιμούσε να πάει πάντα άλλο χέρι, όπως και συνέβη. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι δύο κάθε άλλο παρά πεισθάνων μείζονες ποιητές της εποχής του Περικλή Γιαννόπουλου, ο Παλαμάς και ο Σικελιάνος, είδαν τον εθελούσιο θάνατό του σαν κάτιο πρωτικό, ενώ σε μεταγενέστερες εποχές, ακόμα και στις πημέρες μας, η αυτοκτονία αντιμετωπίζεται επικριτικά είτε ως αμαρτωλή πράξη είτε ως συνέπεια ψυχιατρικής αρρώστιας και αποκρύπτεται ή αποσκοπάται.



5. Eugène Delacroix, αυτοπροσωπογραφία ως Άμλετ, περ. 1821, λάδι σε καμβά,
41 x 33 εκ.
Musée Eugène
Delacroix, Παρίσι.

Nikos Drakoulidis: Λέγεται –ο Παύλος Νιρβάνας το αναφέρει στις Φιλολογικές αναμνήσεις του– ότι

Κωνσταντίνος Χριποτομάνος, ο συγγραφέας της *Κερένας κούκλας* και θεατρικός σκηνοθέτης, είχε συμφωνήσει με τον Περικλή Γιαννόπουλο να αυτοκτόνησουν μαζί, αλλά πέθανε από άλλη αιτία περίπου ένα χρόνο αργότερα. Ο Χριποτομάνος, «ασθενικός, αδικμένος, βασανισμένος», μας λέει ο Νιρβάνας, αμφιβάλλοντας για τη σοβαρότητα των προθέσεων του Γιαννόπουλου, «αράιου, γερού, πλούσια προκιμένου από τη φύση». Έλεγε: «Θα σε πυροβολήσω πρώτα και ύστερα θα σκοτωθώ εγώ». Κατά περίεργο σύμπτωση, τον Απρίλιο του 1910, τον ίδιο καιρό που αυτοκτόνησε ο Γιαννόπουλος, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο Ρώμος Φιλύρας ενώ υππερτούσε τη στρατιωτική του θητεία, πυροβολώντας με το όπλο του κάτω από το σαγόνι. Η πληροφορία δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα της εποχής, χωρίς να αναφέρεται η αιτία της απόπειρας του νεαρού ποιητή. Να είχε άραγε κάποια σχέση με την αυτοκτονία του Γιαννόπουλου; Είναι γνωστό ότι μια θεαματική αυτοκτονία Βρίσκει συχνά μιμητές.

Γιώργος Ζαβτζιάνος: Και στον καιρό μας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, φιλόσοφος, πολιτευτής και ποιητής με το ψευδώνυμο Ήβος Δελφός, ο οποίος χρημάτισε και πρέδερος της Δημοκρατίας, μίλησε για την αυτοκτονία με την έννοια της ευθανασίας, αλλά στα γεράματά του. «Κάθε πρώι αναρωτιέματα», γράφει τελειώνοντας τα απομνημονεύματά του, «πόσο θα διαρκέση το δύναμη της σκέψης –η μικρή ή η μεγάλη– που είκα στα ώριμά μου χρόνια. Πότε και αυτή η φαιλά ουσία θα αρχίσει να μαραίνεται, να λιγοστεύει; Και άραγε, θα την αντιληφθώ έγκαιρα αυτή την κάθιδο προς το σκοτάδι, για να φροντίσω έγκαιρα να σωθήσω; Δυστυχώς, και το θνήσκειν θέλει τέκνη για να συντελεσθή με ευπρέπεια και κάποια χάρη».

Ανδρέας Εμπειρίκος: Απ' όσο ξέρουμε, ο Τσάτσος, που ως ένα σπ-

6. Ο ποιητής Nanoκέων
Λαοθιώτης (Αθήνα
1888-1944).



7. Giorgio de Chirico,
«Ο φιλόσοφος και
ο ποιητής», 1916, μολύβι
σε χαρτί, 28,1 x 21,8 εκ.
Galleria Nazionale
d' Arte Moderna, Ρώμη.



μείο π ψυχολογία του, συμπεριλαμβανομένης και της θανατοφιλίας, μοιάζει μ' εκείνη του Συκούτηρη, τελείωσε την πολυπράγμονα ζωή του χωρίς ν' αυτοκτονήσει. Άλλα και ο Κώστας Βάρναλης, ποιητής και αυτός μιας παλαιότερης γενιάς, αναφέρομενος αναδρομικά στον αυτόκειρα της Πρέβεζας, γράφει: Ζηλεύω σου το θάρρος Καρυστάκη να σμηναράλισεις την τρανή καρδιά.

Nikos Drakoulidis: Κατά τον Καρι, τον Γάλλο υπαρξιστή συγγραφέα που το έργο του γύρω από τη λογική του παραλόγου τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ, το μόνο «αληθινά αστικό φιλοσοφικό πρόβλημα» είναι η αυτοκτονία. «Με κάποιο τρόπο», γράφει στο δοκίμιο του *O Múthos tou Σισύφου*, «κι όπως σ' ένα μελό-

δραμα, να σκοτώσεις τον εαυτό σου ισοδυναμεί με μιαν εξομαλούση. Ομολογείς ότι η zωή σου πάει πολύ, ή ότι δεν την καταλαβαίνεις. Ας μην πάμε μακριά, ωστόσο, με τέτοιες αναλογίες ας γυρίσουμε, μάλλον, σε καθημερινές κουβέντες. Απλώς ομολογείς ότι η zωή "δεν αξίζει τον κόπο". Να zeis, Βέβαια, δεν είναι εύκολο. Εξακολουθείς να κάνεις τις κειρονυμίες που σου επιβάλλει η ύπαρχη για πολλούς λόγους, ο πρώτος από τους οποίους είναι η συνήθεια. Πεθαίνοντας με τη θέλησή σου σημαίνει ότι έχεις αναγνωρίσει, έστω και εντικτικώς, τον γελούντο χαρακτήρα αυτής της συνήθειας, πην αποσύρεταις λογικής να zeis, τον παράλογο χαρακτήρα εκείνης της καθημερινής ταραχής, και το πόσο άχρηστο είναι να υποφέρεις.

Δημήτρης Κουρέτας: Και κατά την άποψη του Ρωμαίου Σενέκα, που ασφαλώς ο Καύμι είχε υπόψη του, «Απλώς να zeis δεν είναι καλό, αλλά να zeis καλά. Επομένως, ο συνετός άνθρωπος που ζήσει όσο πρέπει, όχι όσο μπορεί». Και ο ίδιος, όπως είναι γνωστό, τελείωσε τη zωή του με το χέρι του, κάτι που έκαναν πολλοί συμπολίτες του στην αυτοκρατορική Ρώμη, όπου δεν υπήρχε καμιά νομική ή πιθανή απαγόρευση της αυτοκρονίας. Στην εποχή μας, ωστόσο, κανένας δεν αυτοκτονεί επειδή βαρίεται να zei, αναγνωρίζεται έστω και υποσυνείδητα ότι να zei από συνήθεια είναι ανότο. Επιμένουμε, όπως ο Σίσιφος, να σπρώχνουμε τον βράχο της καθημερινής μας zowής στην ανηφόρα και ας ξέρουμε πως κάθε φορά που φτάνουμε στην κορυφή της βράχου θα ξανακυλήσει στον πάτο. Τότε γιατί κάποιοι από μας αυτοκτονούν; Η απάντηση είναι απλή: γιατί δεν αντέκουν άλλο- γιατί το μάταιο της προσπάθειάς τους και ο πόνος τούς καταβάλλουν. Ζήτημα χαρακτήρα, καταρχήν και, από ένα σημείο κι έπειτα, παθολογίας. Αυτοκτονούν κάποιοι –και Βέβαια όχι όλοι– που πάσχουν από Βαριά κατάθλιψη. Εμείς οι ψυχίατροι πιστεύ-

ουμείς ότι κάθε αυτοκτονία προϋποθέτει ένα βαθμό κατάθλιψης, που οποία θα μπορούσε ν' αντιμετωπιστεί με μια κατάλληλη ψυχοφαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτική συγγοΐη. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πώς ένας ψυχίατρος θα μπορούσε να εφαρμόσει μια οποιαδήποτε θεραπεία, όταν αυτός που πάσχει δεν παραδέχεται ότι είναι άρρωστος και δεν υπάρχει καποιος υπεύθυνος συγγενής, όπως στην περίπτωση της Πνευλόπης Δέλτα, που να τον υποχρέωσε να υποβληθεί σε ψυχιατρική θεραπεία; Και καμία θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική όταν ο ασθενής το έχει βάλει στον νου του να πεθάνει.

Ανδρέας Εμπειρίκος: Εκείνο που κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζει τους περισσότερους, αν όχι όλους τους αυτόχθεις είναι η απόγνωση –πεποιθηση, δικαιολογημένη ή όχι, ότι Βρίσκονται μπροστά σ' ένα ψυχολογικό αδιέξοδο, ένα πρόβλημα υπάρχεως, που κατά την κρίση τους μόνο η αυτοκτονία θα μπορούσε να λύσει. Οι λόγοι που τους οδηγούν ουτό αυτή την πεποιθηση μπορεί να διαφέρουν, τουλάχιστον φαινομενικά, αλλά το κίνητρο της αυτοκτονίας σε όλες τις περιπτώσεις είναι ένα: η επιθυμία να γλιτώσουν από τον πόνο ή τη δυσφορία που τους προκαλεί η συνέχιση της zowής και η ιδέα ότι μόνο ο θάνατος θα μπορούσε να τους λυτρώσει –η ευθανασία. Και η πιο ευλογοφανής απίτια εκουσίας ευθανασίας είναι μια ανίτια και οδυνηρή αρρώστια. Άλλα μόνο ένα μικρό ποσοστό εκείνων που αυτοκτονούν ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία. Η ιδέα της ευθανασίας, προσωποποιημένη στον μύθο του κιβωριδού Αρίωνα, που τον ξαναθυμίθμισε ο Συκουτρής λίγο πριν από την αυτοκτονία του, βρίσκεται πιώσ από την απόφαση όλων των αυτοχέρων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η περίπτωση του Περικλή Γιαννόπουλου, που βρήκε τον θάνατο φύτεύοντας μια ασφάρια στο ανθοστολιαμένο κεφάλι του καβάλα στα κύματα, είναι η πιο χαρακτηριστική. Και εδώ

νομίζω πως ισχεύει κάτι που είπε ο Άγγελος ποιητής και κριτικός Αλβαρέζ: «Η αυτοκτονία μπορεί να είναι μια δίλωση χρεοκοπίας που αποφασίζει για μια zowή της οποίας η ιστορία είναι γεράτις αποτυχίες. Άλλα είναι μια ιστορία που έχει επίσης στο ενεργητικό της τουλάχιστον τούτη τη μία απόφαση, η οποία με το τελεσιδικό της κρίσις της την κάνει να μην είναι εντελώς μια αποτυχία. Ένα είδος ελάχιστος ελευθερίας –της ελευθερίας να πεθάνει κανείς με τον δικό του τρόπο και στη δική του ώρα– έχει διασωθεί μέσα απ' όλες εκείνες τις ανενθύμιτες αναγκαιότητες. Και εδώ έγκειται το πρόβλημα με την αυτοκτονία: είναι μια πράξη φιλοδοξίας που μπορεί να διαπραγμάτευται μόνο όταν κανείς έχει ξεπέρασε τα όρια της φιλοδοξίας».

Δημήτρης Κουρέτας: Ο Γιαννόπουλος δεν είχε εμφανές λόγους να επιτζητεί την ευθανασία, γι' αυτό και πι έδωσε την αυτοκτονίας του προκάλεσε έκπληξη στην κοινή κοινωνία των Αθηνών, η οποία τον θάμψαμε για την ομορφιά του και το σπινθηροβόλο πνεύμα του. Ήταν ακόμα νέος –δεν είχε πάτησε τα 40– και παρά το γεγονός ότι το αναμορφωτικό κήρυγμα και τα λογοτεχνήματα του δεν είχαν βρει την ανταπόκριση που εκείνος μάταια προσδοκούσε, η φήμη του ως ιδιόρρυθμου αρθρογράφου και συναρπατικού συνομιλητή πήτων αρκετή για να οικανοποίησει τη ματαιοδοξία ενός ιαρροπομένου ανθρώπου. Υπανίσσομαι μια ψυχική αστάθεια ή ευθραυστότητα, που θα τη δικαιολογήσει το ιατρικό του παρελθόν, αλλά θα ήθελα να τονίσω σε περισσότερο την παθολογία του χαρακτήρα του, συγκεκριμένα τον έντονο ναρκισσισμό του, κάτι που συναντά κανές σε όλους τους αυτόχθεις της αποφήνησης Βραδίας. Ένα από τα πιο παθογνωμονικά στοιχεία της ναρκισσισμού είναι ο εγκωντρισμός, ο άκρας εγωισμός που δεν επιτρέπει στο άτομο να αγαπήσει πραγματικά άλλον από τον εαυτό του. Μπορεί πι ερωτική zowή

των ανθρώπων που αυτοκτονούν, όπως συμβαίνει με τους ήρωες αυτής της θραδιάς, να είναι έντονη, αλλά όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι διαπνέεται από μια εγκεντρική διάθεση, ένα συναίσθημα χωρίς βάθος, που το ενδιαφέρουν του έγκειται στην επιβεβαίωση του εαυτού τους, για τον οποίον διαρκώς αμφιβάλλουν και τον οποίον κρυφά απεχθάνονται, παρά τις μεγαλεπήβολες επιδιώξεις τους που, όπως με τα αντικείμενα του έρωτά τους, έχουν νόημα μόνο ως αντιστάθμισμα της κακής εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι από τους αυτόχειρες για τους οποίους συζητάμε απόψε, ιδιαίτερα ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο

Καρυοτάκης και ο Λαπαθιώτης, απέφυγαν ή δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις με το ένα ή το άλλο φύλο, ενώ ο Συκουτρής και η Πινελόπη Δέλτα δεν ερωτεύτηκαν ποτέ τους ανθρώπους με τους οποίους έζησαν τη ζωή τους, μένοντας μαζί τους ως το τέλος από αίσθημα καθηκοντος και σεβασμού για το γεγονός ότι εκείνοι τους φέρθηκαν άψυγα, με αφοίωση και μεγαλόψυχη κατανόηση. Χαρακτηριστικό του εγκεντρισμού της Πινελόπης Δέλτα, αλλά και του άκαμπτου αισθήματος ευθύνης που την κυριαρχούσε, είναι ότι αποφάσισε να μη διαλύσει τον γάμο της και να μείνει με τα παιδιά της όχι επειδή τα αγαπούσε, κατά τη δική της επικειρυματολογία, αλλά

επειδή εκείνα ήταν μικρά και την είχαν ανάγκη.

Την αγάπη της όλη τη διατήρησε στην υπόλοιπη ζωή της αναλλοίωτη για τον ίωνα Δραγούμη, τον άνθρωπο που ήταν πρόθυμος να τη δει να πεθαίνει για χάρη του, προμηθέουντάς της το ελέγχιο της ευθανασίας, τον ίδιο άνθρωπο που την επαύριον του χωρισμό τους, αν όχι ενωρίτερα, συνδέθηκε ερωτικά με μιαν άλλη, εξίσου χαρισματική γυναίκα, την τραγαδία Μαρίκα Κατοπούλη.

Όσο για τον Συκουτρή, ο λόγος που δεν εγκατέλειψε τη γυναίκα του όσο ο ίδιος ζούσε ήταν επειδή δεν άντεχε να την πληγώσει στη σκέψη ότι εκείνη του είχε φερθεί καλύτερα κι από μπτέρα -λόγος που δεν στάθηκε τελικά ικανός να τον εμποδίσει να υποκύψει στα θέλημα του θανάτου, με την ιδέα ότι κάπου εκεί ψηλά τον περίμενε η ψυχή του Πλάτωνα.

Γιώργος Ζαβιτσιάνος: Η αναφορά του Κουρέτα στον ναρκισσισμό της Πινελόπης Δέλτα και του Συκουτρή φέρνει στο πρασκήνιο το γεγονός ότι κανείς από τους λογοτέχνες αυτόχειρες του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, εκτός από την Πινελόπη Δέλτα, και σχεδόν κανείς από εκείνους που αυτοκόνοπαν αργότερα δεν είχε παιδί. Η Δέλτα αποπειράθηκε ν' αυτοκτονήσει και δεν πέτυχε όσο τα παιδιά της ήταν μικρά, ενώ ο Συκουτρής αποπειράθηκε να εγκαταλείψει γυναίκα και Πανεπιστήμιο για ν' αποσυρθεί σε κάποιο απόμακρο νησί διδάσκοντας μικρά παιδιά, προτού εγκαταλείψει όλους και όλα με την αυτοκτονία του.

Ανδρέας Εμπειρίκος: Ναρκισσισμός και αυτοκτονία στο πνεύμα της ευθανασίας σημαίνει ότι φτάνει κάποια στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη. Η επίγνωση της απουσίας ενός αντικειμένου αγάπης γίνεται μέσα του ένα κενό που δεν μπορεί να το γεμίσει ο αυτοθαυμασμός και η επίδειξη της επιπτωσίας, της κοινωνικής αναγνώρισης και της φιλοδοξίας. Η



8. Η συγγραφέας
Πινελόπη Δέλτα
(Αλεξανδρέια, 1874-
Αθήνα, 1941).



9. Ιωάννης Συκούτρης,
κορυφαίος κλασικός
φιλόλογος (Σμύρνη,
1901-Ακροκόρινθος,
1937).

κρίσιμη στιγμή για ένα ναρκισσιστικό άτομο όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος ή ο Ναπολέων Λαπαθώπτης είναι η μέση πλικά, όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει πάνω του τα οπιμάδια της παρακμής, όταν βλέπει μια μέρα το είδωλό του στον καθρέφτη της αυτερότητας να θαμπώνει και, αρχίζοντας να συναισθάνεται το κενό που υπάρχει λανθάνοντας μέσα του, τρομάζει. Ο Καρυωτάκης και ο Συκούτρης δεν χρειάστηκαν να μεγαλώσουν περισσότερο για να καταλάβουν πώς είκαν ψυχικά, αν όχι και σωματικά, γεράσει. Η ιδέα της παρακμής και της αποτυχίας, ενισχυμένη από το αίσθημα της αδικίας που προκαλούσαν οι επαγγελματικές τους δυσκολίες, ήταν εξίσου έντονη και στους δύο. Και μαζί με το αίσθημα της αδικίας, ο υμός που, όταν δεν μπορεί ν' αλλάξει τη πράγματα ή να μεταλλαχεί δημιουργικά, στρέφεται εναντίον των ενδύψυχικών αντικειμένων, εναντίον του εαυτού μας. Η σάτιρα και η ειρωνεία του Καρυωτάκη γίνονται αυτοσαρκασμός και μήνυμα θανάτου, η επιθετικότητα και η πολυτραγούσαντη του Συκούτρη γίνονται αυτοτιμωρία και παραιτητικότητα. Υπάρχει η εντύπωση ότι τόσο ο Καρυωτάκης όσο και ο Συκούτρης είκαν φτάσει στο τέλος της δημιουργικότητάς τους. Και αυτό θα μπορούσαν να το διαίσθανται και οι ίδιοι. Και πιο σίγουρα, το ίδιο θα μπορούσε να πει κανένας για τον

λαπαθώπτη και τον Γιαννόπουλο, και χωρίς αμφιβολία για την Πνεύμονά του Δέλτα, που με δυσκολία μπορούσε να γράψει πια, ενώ, οι έραφε, οι αναμνήσεις που της έφερε πίσω η χαμένη αλληλογραφία της με τον Δραγούμη, δεν ήταν παρά τα αναμνήσματα ενός έρωτα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Συμπερασματικά, το δημιουργικό αδιέξοδο, το τραγούδι συναίσθημα όπι «απέβετο το λάδιον ιδωμάρ», θα μπορούσε να το βρει κανένας σε όλους τους αυτόχθονες της λογοτεχνίας, Ελλήνες και ξένους, από τον Περικλή Γιαννόπουλο και τον Καρυωτάκη, από τον Μαγιακόφσκι, τον Χέμινγουεϊ και τη Σύλβια Πλάθ, ανεξαρτήτως πλικίας ή αντικειμενικής πραγματικότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση κινήτη αυτοκτονίας, ως την τελική κοινή οδό που οδηγεί τον απελπισμένο λογοτέκνη στην απόφαση να φυτεύει μια σφαίρα στο κεφάλι ή στην καρδιά του, ή να πάρει δηλητήριο και να περάσει στο υπερέπεραν.

Δημήτρης Κουρέτας: Να εξηγούμεθα, όμως. Ο ναρκισσισμός για τον οποίο μιλάμε απόύει δεν είναι εκείνος που στη σύγχρονη ψυχιατρική και ψυχανάλυτη ονομάζουμε ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, μια από τις λεγόμενες οριακές διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται πάνω απ' όλα από μια εκετολευτική συμπεριφορά στις διαπρωτικές σχέσεις, αρχίζοντας με τις οικογενειακές σχέσεις και τους πρωσιοκύδιους φίλους. Κανένας από τους αυτόχθονες λογοτέκνες με τους οποίους ασκούθηκαμε απόύει δεν είχε μια τέτοια παθολογική συμπεριφορά. Περιγράμμασε παθολογικά στοιχεία στον χαρακτήρα τους, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν θα τους χαρακτηρίζω ψυχιατρικούς ασθενείς, εκτός αν λογαριάσουμε την κατάθλιψη που συνόδευσε κάποιους απ' αυτούς τις παραμονές της αυτοκτονίας τους, και πάλι νευρωτικής και όχι ψυχωτικής φύσεως έτοι που να χρέαζεται νοσηλεία. Άλλα ποσοί από εμάς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από τον

χαρακτηρισμό του νευρωτικού; Θα μου πείτε, είμαστε όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νευρωτικοί, αλλά λιγοτερούς από εμάς καταλήγουν στην αυτοκτονία, ακόμα και εκείνοι που ερωτοτρούπουν με την ιδέα του θανάτου, όπως πολλοί ποιητές που δεν θρηνούν το θάρρος, όπως λέει και ο μαχητικός και κάθε άλλο παρά πεισθάντος Βάρωνας, να αυτοκτονήσουν. Και ας μην ξεχνάμε την κουβέντα του Ουλίαμ Τζέιμς: «Δεν υπάρχει σκεπτόμενος άνθρωπος που να μην του πέρασε από τον νου ν ιδέα της αυτοκτονίας».

Μαρία Βοανάρη: Χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο καθηγητής Κουρέτας για την αυτοκτονία και την ναρκισσισμό. Κι εδώ που τα λέμε, προτού κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, αρκετοί από τους μαθητές του Φρόντορ αυτοκτόνησαν –ας θυμηθούμε τον πιο προκαταρκόντη ολούς, τον Σάντορ Φερέντι, και ακόμα τον Βίλχελμ Στέκελ, ο οποίος αυτοκτόνησε με τη γυναίκα του την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στο Παρίσι. Μάτιας και ο τρόπος που πέθανε ο Φρόντορ δεν ήταν αυτοκτονία, όπαν έπεισε τον γιατρό του να τον απολλάξει από τους πόνους του καρκίνου και την αθλιότητα των γυρατειών με μια διπλή ένεση μορφίνης στο πνεύμα της ευθανασίας του Συκούτρη, για να μην πω όλων ανεξιαρέτων των ιδανικών αυτοκτονίας της ελληνικής λογοτεχνίας;

Greek Literary Men Who Committed Suicide
Petros Hartakollis

This article is the last act of a play after my book *Ideal Suicides* and refers to the five most important suicides-literary men of modern Greek literature: Kostas Karyotakis, Periklis Giannopoulos, Napoleon Lapathiotis, Ioannis Sykouris and Penelopi Delta. It is essentially a discussion among five famous psychoanalysts of another time on the issue of suicide, which is based on the information supplied by my book as well as on my views on this topic.