



1. Σελίδα του χειρογράφου του Buondelmonti με το χάρτη της Ρόδου (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

ΡΟΔΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ

Η έντυπη τοπογραφική απεικόνιση πόλεων στα ελληνικά παράλια και νησιά της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου αρχίζει το 1486 με την έκδοση του «Οδοιπορικού» του Γερμανού Bernhard von Breydenbach με τίτλο «Peregrinationes in Terram Sanctam».

Η προτίμηση των Ευρωπαίων περιηγητών και χαρτογράφων για την περιοχή αυτή οφειλόταν σε δύο κυρίων λόγους: Αφ' ενός στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είχαν για την περιοχή οι μεγάλες ναυτικές και εμπορικές Δυνάμεις της εποχής – από οικονομικής, και κατ'επέκταση από στρατηγικής και πολιτικής απόψεως –, και αφ' ετέρου στην αναβίωση των κλασικών σπουδών κατά την περίοδο της Αναγέννησης, που αναζωπύρωσε την αγάπη και το ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα και που σοδήγησαν τους Ευρωπαίους ανθρωπιστές στα ελληνικά θησαύρα, όπου, γνωρίζοντας την ελληνική μυθολογία και ιστορία, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν επιπότου άσα περιέγραφαν οι αρχαίοι συγγραφείς.

Αντώνης Σεβαστού Μαΐλλης

Ιατρός Μικροβιολόγος

Από τους χρόνους των Σταυροφοριών η Γαληνοτάτη Δημοκρατία είχε αρχίσει να κυριαρχεί στο χώρο αυτὸν της Μεσογείου, ενώ παράλληλα την ανταγωνίζονταν οι Γενουατές, οι Πιζάνοι, οι Καταλανοί και οι Αμαλφιανοί. Από τους τελευταίους προήθησαν και οι Ιωαννίτες πιπότες της Ρόδου, οι οποίοι το 1309 κατέλαβαν τη Ρόδο, απ' όπου εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους 200 περίπου χρόνια αργότερα, το 1522.

Η Ρόδος, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Αιγαίου, κατέχει μια θέση που δεσπόζει Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Κατά τον ιστορικό Giotz, οι Ρόδιοι εκμεταλλεύθηκαν πολύ νωρίς τους 4 ναυτικούς δρόμους που ξεκινούσαν από το νησί τους. Ο πρώτος, προς Βορρά, παρέπλεε τις ακτές της Μικρασίας έως τον Εύξεινο Πόντο. Ο δεύτερος, προς ΒΔ., διακλαδίζονταν προς τρεις κατευμένους: προς τον Εύριπο και προς τους κόλπους του Σαρωνικού και του Αργολικού. Ο τρίτος, προς ΝΔ., σδηγούσε στην Κρήτη και το Τέαπτον, προς ΝΑ και Ν, σδηγούσε είτε στην Κύπρο, Κιλκία και Παλαιστίνη είτε στην Αίγυπτο.

Όπως ο χώρος της πηγερωτικής Ελλάδας, έτσι και η Ρόδος κατοκήθηκε από τα αρχαϊστατα χρόνια αποκλειστικά από Έλληνες, ενώ οι πάντοτε ολγάριθμοι έβοι, οι επήλιδες, έρχονταν ως κατακτήτες και έφευναν.

Το νησί ακολούθησε κατά πόδας την οικονομική, κοινωνική και εθνική τροχιά όλου του υπόλοιπου Ελληνισμού, με ελάχιστες (χωρίς ουσιαστική σημασία) παρεκκλίσεις, όπως η κατάληψη του το 1309, όχι από τους Βενετούς αλλά από τους Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, και η αργοπορημένη κατάληψη από τους Τούρκους το 1522.

Πριν χτίστει η πόλη της Ρόδου (408/7 π.Χ.), οι Ρόδιοι κατοικούσαν σε τρεις πόλεις-κράτη, τη Λίνδο, την Ιαλυσό και την Κάμερο, που από το 80 ώς τον 60 π.Χ. αι. είχαν φθάσει σε μεγάλη ακμή.

Τον 50 π.Χ. αιώνα όμως και κυρίως μέσα στις περιπτέσεις του Πελοποννησιακού πλέοντος αποφάσισαν να συνενωθούν σε μια μεγάλη οχυρή πόλη-κράτος. Έτσι στα 408/7 π.Χ. χτίστηκε η

αρχαία πόλη Ρόδος. Η όλη διαδικασία και εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ίδιο τον Ιππόδαμο από τη Μύλτη ή σε κάποιον μαθητή του, πολεοδόμο-αρχιτέκτονα.

Για το σκοπό αυτὸν διάλεξαν την πιο κατάλληλη θέση, δηλαδή το βρόειο τμήμα του νησιού, που βρισκόταν πιο κοντά στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, στη Μικρασία, στα λιμάνια της πηγερωτικής Ελλάδας. Το επικλίνει τον εδαφός, όπου θα χτιζόταν η νέα πόλη, εξασφαλίζει την ομαλή αποχέτευση και η δυτική πλευρά, όπου η κλιση του λόφου είναι απότομη, εξασφαλίζει τη μερική της άμυνα.

Ο αρχιτέκτων διαίρεσε το χώρο της νέας πόλεως σε περιοχές. Την εμπορική περιοχή, κοντά στο μεγάλο κεντρικό λιμάνι, την περιοχή των μεγάλων ιερών και των χώρων αναμυχής στο λόφο της αρχαίας ακροπόλεως, την περιοχή των λιμένων με τα νεώρια και τις αποθήκες, το μεγάλο οικιστικό κέντρο, αφήνοντας ίσως σ' αυτό το κέντρο ελεύθερους χώρους για κάποια διάπαρτα ιερών. Η νέα πόλη είχε 3 λιμανιά στην ανατολική πλευρά, ένα στη δυτική της λιμένων με τα νεώρια και τις αποθήκες, το μεγάλο οικιστικό κέντρο, αφήνοντας ίσως σ' αυτό το κέντρο ελεύθερους χώρους για κάποια διάπαρτα ιερών.

Η νέα πόλη σχεδιάστηκε σε τρία τμήματα και αυστηρά προσανατολισμένους Β-Ν, Α-Δ δρόμους. Κάτω από τους σπουδαιότερους δρόμους κατασκευάστηκαν μεγάλοι χτιστοί αποχετευτικοί αγροί.

Τα τείχη και οι πύργοι (εντυπωσιακά οχυρωματικά έργα) εξασφάλισαν την άμυνά της επί 3 αλοκώτους αιώνων.

Η πόλη υπήρξε κατά τους 30 με 10 π.Χ. αι. από της πλούσιοτερές και σημαντικότερες του Ελληνισμού. Άντεξε σε δύο τρομακτικές πολιορκίες, πρώτα σ' εκείνη του Δημητρίου του Πολιορκητή, το 306 π.Χ., και κατόπιν του Μιθράδατη, το 88 π.Χ. Μόνο στην πολιορκία του Ρωμαίου στρατηγού Κάσσιου, το 42 π.Χ., έπεσε, όπου τόσο γιατί δεν θα μπορούσε και πάλι να αντέξει, όστις γιατί σε υπήρχε πια το υψηλό φρόντιμα των παλαιών καιρών και έτσι βρήκε πρόσφορο έδαφος η πρόδοσια.

Ο Κάσσιος, που είχε σπουδάσει στη σπουδαία φιλοσοφική σχολή της Ρόδου, άφησε ελεύθερα την πόλη και ο ίδιος φόρτωσε στα πλοιά και μετέφερε στη Ρώμη όλα τα αγάλματα, τα έργα τέχνης και τους χρυσούς θησαυρούς της, ενώ γκρέμισε το μεγαλύτερο μέρος των τειχών της. Τέλος, τόσο ο σεισμός του 155 μ.Χ. όσο και ο εχθρικές επιδρομές και δύο άλλοι σεισμοί, στα 344/45 μ.Χ. και 515 μ.Χ., προέξησαν σημαντικές καταστροφές στην πόλη.

Η μεγάλη αρχαία πόλη ερημώθηκε και οι κατοικοί αναγκάστηκαν να χτίσουν νέα, μικρή, γύρω από το κεντρικό μεγάλο λιμάνι. Το μεγαλόβροχο της ήταν το 1/5 της αρχαίας πόλης. Ήταν η πόλη των Βυζαντινών Ροδών, που ξαναχτίστηκε και υπέστη αλλαγές στα χρόνια της Ιπποτοκρατίας (1309-1522), όποτε και πήρε την τελική της μορφή.

Την πόλη αυτή, που κατοικείται στον ίδιο χώρο επί 2.400 χρόνια, θα παρουσιάσω μέσα από τα χαρακτικά, που ανήκουν στη σύλλογη μου, με χρονολογή σειρά από το 1486 έως το 1700.

Η περίοδος αυτή, λόγω της πανιότητας του μιλούκου, έχει το μεγαλύτερο, από ιστορικής και καλλιτεχνικής πλευράς, ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια ν' αυτό να παραγγωρίζεται η αξία της μετά το 1700 τοπογραφικής απεικόνισης των πλευρών. Σ' αυτή τη μελέτη παρουσιάσω θα δείξουμε την πόλη της Ρόδου όπως απλωνόταν γύρω από το κεντρικό μεγάλο λιμάνι. Δεν θα αναφέρω καθόλου στα χαρακτικά, που α) απεικονίζουν τον Κολοσσό, γιατί είναι όλα φανταστικά, ούτε και β) σ' εκείνα που απεικονίζουν την πόλη της Ρόδου μέσα από τις διάφορες πολιορκίες που υπέστη την πόλη.

Αλλά προτού ξεκινήσω τη χρονολογική παρουσίαση των χαρακτικών της πόλης της Ρόδου, θα αναφέρω στον ανθρωπιστή του 15ου αιώνα, τον Φλωρεντίνο Cristoforo Buondelmonti, στον οποίο οφείλουμε τους πρώτους ειδικούς χάρτες του Αιγαίου.

O Cristoforo Buondelmonti

Ο Buondelmonti, εφημέριος της Santa Maria Oltrarno της Φλωρεντίας, ήρθε στη Ρόδο γύρω



2. Τοπογραφικό της πόλης της Ρόδου από χειρόγραφο του 15ου αιώνα (ισως του Buondelmonti).

στα 1412, όπου παρέμεινε οκτώ χρόνια για την εκμάθηση της ελληνικής. Στο διάστημα αυτό, έχοντας ως ορμητήριο τη Ρόδο, επισκέφθηκε τη νησία και τις ακτές της Ελλάδας, πιθανότατα επί έξι χρόνια. Οι χρονολογίες της εδώ παραμονής του δεν είναι εξακριβωμένες, φαίνεται όμως ότι επέστρεψε στη Φλωρεντία γύρω στα 1420, πάιροντας μαζί του σπανιότατους ελληνικούς κώδικες που πλούτισαν τη βιβλιοθήκη των Μεδικών.

Γυρίζοντας, αριερώνει, το 1420, στον Καρδινάλιο Giordano Orsini το Liber Insularum Archipelagi (Το Βιβλίο των Νησιών του Αρχιπελάγους [του Αιγαίου]), γραμμένο στα λατινικά.

Το πρωτόγραφο του Buondelmonti δεν έχει περισσωθεί, φαίνεται όμως ότι κυκλοφόρησαν πολλά χειρόγραφα από την γραφάρια του. Ένα απ' αυτά βρίσκεται στη Γεννάδειο, ενώ άλλα φυλάγονται στήμερα σε άλλες μεγάλες βιβλιοθήκες.

Ο Buondelmonti, μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς, σημείωνε τις ιστορικές ιδιαιτερότητες και τους σχετικούς με το Αιγαίο μύθους. Το Liber Insularum είχε τόσο μεγάλη διάδοση, που ώς τα τέλη του 18ου αιώνα θα παραμείνει ότι βάση των γεωγραφικών γνώσεων για τη νησία.

Στο κείμενο εμπειρεύεται και καταγραφή των μνημείων. Ο χάρτης της Ρόδου που απεικονίζεται εδώ προέρχεται από το χειρόγραφο το οποίο βρίσκεται στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη και είναι του 15ου-16ου αιώνα. Ο ίδιος της βιβλιοθήκης, Iωάννης Γεννάδιος, ο αγόρασε σε δημοπρασία των Sotheby's του Λονδίνου στις 14 Δεκεμβρίου 1880 για δύο χάρτινες λίρες Αγγλίας. Το χειρόγραφο της Γενναδείου είναι

σε χαρτί, αποτελείται από 41 φύλλα, είναι γραμμένο με πολύ λεπτό και ωριό χέρι και διακοσμημένο με εβδομήντα δύο (72) έγχρωμες υδατογραφίες των νησιών του Αιγαίου που περιγράφονται (καθώς και μία της Κυνοσταντινούπολης). Στη σελίδα που αφορά τη Ρόδο η υδατογραφία έχει διαστάσεις 18,5 x 15 εκ. (εικ. 1).

Η πρώτη πλήρης έκδοση του έργου του Buondelmonti, με τα λατινικό κείμενο και με πρόλογο και σημειώσεις από τον Gabr. Rud. Ludovicus de Sinner, κυκλοφόρησε το 1824 στη Λειψία και η δεύτερη στο βιβλίο του Emile Legrand: «Description des îles de l'Archipel par Christophe Buondelmonti, version grecque par un anonyme, traduction française et commentaire», Paris, Ernest Leroux, 1897.

Το βιβλίο αυτό του Emile Legrand μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί περιλαμβάνει, μαζί με το κείμενο του Buondelmonti, και τη μετάφραση που είχε κάνει ο «ανώνυμος» εκείνος. Έλληνας του 16ου αιώνα. Η μετάφραση είναι σε αρχαϊζουσα ελληνική γλώσσα και μαρτυρεί ανθεκτικά με σημαντική κλασική παιδεία. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και γαλλική μετάφραση του ελληνικού κειμένου. Το ελληνικό κείμενο προέρχεται από αντίγραφο του χειρογράφου του Σεραγιού, το οποίο είχε κάνει ο περιφήμιος καλλιγράφος-παλαιογράφος Emmanuel Miller.

Από το αρχαίον αυτό κείμενο του «ανώνυμου» Έλληνα έχουμε ταγμάτωση στη δημοτική, σε ελεύθερη απόδοση, το τμήμα που αφορά τη Ρόδο, το οποίο δίνει αμεσώς εδώ, με μικρές διευκρινήσεις μέσα σε αγκύλες (εικ. 2):

«Για τη Ρόδο»

Είναι καιρός πα να αναφερθούμε και στην πολύ παλιά πόλη της Ρόδου, η οποία υποδέχθηκαν τους βασιλάδες της Κάτω Ασίας και τους εμπόρους και τους ξένους που έρχονταν από το διάφορα μέρη της οικουμένης. Η Κάτω Ασία κάποτε ήταν Ελλάδα, αλλά τώρα είναι και ονομάζεται Τουρκία.

Η ονομασία Ρόδος προέρχεται ή από το ρόδο (τριαντάφυλλο), που στα λατινικά λέγεται ρόσα (rosa) – γιατί αυτό το λουλούδι ευδοκιμεί εκεί περισσότερο παρά σε όλα τα μέρη του κόσμου –, ή από τη ροδά, που στα λατινικά σημαίνει «μάλιον πούνικου» (malum punicum). Η πόλη ήταν κάποτε πολυάνθρωπη – όπως ακριβώς συμβαίνει με τη ροδά – και μεγάλων κυκλικά, σαν ασπίδα. Από τον Άγιο Στέφανο έως τον Άγιο Ιωάννη των Λεπτών [βαίηταν στα κάτω μαραΐτια, στα «μακιαρδεῖα»], τον Άγιο Αντώνιο [ήταν στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το τζαμί του Μουράτ-Ρεις], τον Άγιο Καλλίνικο [βρισκόταν ανάμεσα Μόντε Σμιθ και Νεοχώρι], και απ' αυτούς πάλι έως τον προαναφερθέντα Άγιο Ιωάννη ανέβαιναν δρόμος περιφερικός. Στο μεταξύ αυτών διαστήματα υπήρχαν διαδόσιοι πύργοι, όπως ιωχυρίζονται σα παλαιότεροι συγγραφείς. Ο καθένας απ' αυτούς τους πύργους είχε ύψος πενήντα πήχεις και στη μέση δεχόχεις ο Κολοσσός, το θαυμαστό για το μέγεθός του άγαλμα, γιατί είχε ύψος εβδομήντα πήχεις, πάνω στον οποίο υπήρχε και σημαία που φαινόταν από συδόντα μίλια μακριά. Ακόμα και τα διάφορα ψηλά μέρη της πόλης έκανε να φαινόνται πιο χαμηλά συγκρινόμενα με το ύψος του. Η πόλη αυτή υπήρξε πολύ δυνατή και η ακμή της συνεχίστηκε για πολλά χρόνια: γι' αυτό και εναντίον των Αιγαίπτων πολλές φορές πολέμησε, αλλά αργότερα, αφού νικήθηκε απ' αυτούς, καταστράφηκε. Μερικοί νομίζουν πως και ο ίδιος ο Κολοσσός και όλοι οι πύργοι καταστράφηκαν συθέμελα από τους αυχνούς σεισμούς και ότι σκοτώθηκαν πολλοί ανθρώποι απ' αυτήν την αιτία. Πολλές γνώμες υπήρξαν γύρω απ' αυτό. Για τόπο το λόγο ούτε και για τολμώ να εκφέρω γνώμη, έχοντας υπό-

ψη την αμάθεια μου. Γιατί, όπως ξέρουμε, τόσες πολλές απόφεις υπάρχουν όσοι και άνθρωποι. Και σχεδόν όλοι έχουν συνηθίσει να κρίνουν υποκεμενικά τα πράγματα κι όχι με την ορθή λογική. Εγώ όμως, ο ίδιος, βρήκα σ'ένα ελληνικό βιβλίο τον Κολοσσό, άγαλμα χάλκινο εβδομήντα πήχεων, όπως προαναφέραμε, έχοντας στο μέσον του στήθους ένα μεγάλο και λαμπρό καθρέπτη που να μπορούν να τον βλέπουν τα καράβια που απέλευν από την Αγύπτο. Ακόμη και άλλοι χίλιοι περίπου κολόσσοι στέκουν πάνω σε κολόνες σ'όλοκληρο το νησί. Επίσης υπήρχαν και πολλές κολόνες με γλυπτά κεφαλιά ελαφιών. [Η αφήγηση ενισχύεται την παράδοση ότι συμβολο της Ρόδου, εκτός από το ρόδο, ήταν και το ελάφι].

Περπατάντας δε βρήκαμε νομίσματα με την απεικόνιση του Καίσαρα και πάρα πολλά αγγεία-τεφροδοχές. Τα δύο ίχνα παραμένουν μέχρι σήμερα μαρτυρούν αρκετά το ποσθ μεγαλοπρέπεια είχε η πόλη. Τελευταία μάλιστα βρέθηκαν, σε κάποιο λάκκο σ'έναν αμφελώνα κοντά στον Άγιο Αντώνιο και το ναό «του Σωτήρος Χριστού», πεντακόσια αγάλματα κάθε είδους.

Η σημερινή λοιπόν πόλη σε σχέση με την παλιά είναι πολύ μικρή και δεν είναι άξια για σύγκριση. Βλέπει προς την Ανατολή και χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Απ αυτά το πρώτο κατέχει «ο μέγας μαιάτωρ του Οσπιτίου του Αγίου Ιωάννου» το δε δεύτερο οι αδελφοί του ίδιου Τάγματος. Στο τρίτο είναι το καταλύμα τους. Στο τέταρτο και τελευταίο κατοικούν μαζί οι έμποροι με τους Γρακούς, οι οποίοι ονομάζονταν και γράφονταν παντού Κολοσσαίς, από τον Κολοσσό.

Είναι λοιπόν αυτό το νησί το πιο

όμορφο απ'όλα όσα περιλαμβά-

νει η θάλασσά μας. Η περιμετρός του είναι 154 μίλια. Και ολόκληρη

η παραλαϊκή ζώνη προς τη δυτική

πλευρά, από το βορείο άκρο έως

το νότιο, είναι εντελώς ομαλή και

έχει φρούρια και πολλά χωριά.

Ένα δε απ'αυτά υπήρχε παλαιό-

τερα πόλη που ονομάζοταν Βασι-

λικά, στα λατινικά σημαίνει «μετε-

ρατορία» και σήμερα είναι ερε-

πια.

Ακόμα προς νότο φαίνονται κα-

θαρά δύο φρούρια και πολλά χω-



ριά ερειπωμένα (κατεστραμένα).

Τα οχυρά φρούρια, η Πολάρχη [ή Απολάρχα], η Κατάνη [ή Λαχανιά], ακόμα και τώρα διατηρούνται καλά και κατοικούνται και καλλιεργούνται από τους αγρότες με πλήθος ζώων για να παραπομονέσσονται τα απαραίτητα αγαθά. Ήρως την ανατολική πλευρά κοντά στα Σάλονα [ή Σάλακο], εντελεχώς, κινημένο με πελώρες πέτρες εκτενίσταν σε πολύ μεγάλο μήκος διάδεμον βουνών και διάδον - σπάνια ισχυρίζονται - και χώριζε το νησί σε δύο μέρη, πράγμα που δεύχεται ότι εξουσιάζαν δυο βασιλίδες στην Ρόδο.

Έπειτα βλέπουμε και το φρούριο της Λίνδου, στο οποίο πρόσφεραν διάφορες θυσίες στον Ήρακλή - σύμφωνα με ένα έθιμο - γιατί θυσίαζαν σ'αυτόν και σ'άλλους θεούς ζώα. Φαίνονται ακόμα και άλλα ίχνη μεγαλότερων φρουρίων σ'όλο το νησί, κατεστραμένα από το πέρασμα του χρόνου και τελείωσαν έρημα. Βλέπουμε πραγματικά μπροστά μας τον Φαρακόλη, τη Φάνδον [τ'Αφάντου] και κάποιο χωριό που λέγεται Αρχάγγελος.

Έπειτα ξαναγυρίζουμε σ'αυτή την πολυδιόξαμένη (περιφρέστη) πόλη της Ρόδου, όπου υπάρχει τόσο πράσινο απ'τα δενδρά και τόση φυσική μορφιά του τόπου, ώστε είναι πολύ θαυμαστό το θέμα σ'όσους το αντικρίζουν. Άλλωστε ποιος θα μπορούσε να μη θαυμάσει τη θέα των παραδείσων κήπων [ενονεί τους ωραίους κήπους της Βάρης, έως τον Κουφά, από τους οποίους έμεινε το ονόμα στο Βουνό Παραδείσο], που έγιναν εδώ από τους Φλωρεντίνους.

Στη μέση του νησιού υπάρχει το Βουνό «Αρταμίτιον» [Artemita mons, λέει το λατινικό κείμενο, πάρνοντας το όνομα από τη μονή Αρταμίτης, αντί να πει Ατάβρων] και εκεί κοντά ένας ποταμός που ονομάζεται Γαδουράς. Προς τ' αριστερά βρίσκεται το χωρό της «Παρθένου Μητρός Μαρίας»,

που λέγεται Απολλωνία [τ'Απόλλωνα], όπου γίνονταν και πολλά θαύματα. Κοντά στην πόλη είναι το βουνό και το φρούριο Φιλερμονίου [φιλέρμποιος], όπου προσκυνείται συνεχώς από πολλούς η «Κυρία πασών των Χαρίτων» Παναγία.

Σ' αυτή την πόλη λένε, πως έχουν τη ρίζα τους και οι ναυτικοί νόμοι. Και ο Απολλώνιος ο γραμματικός, που έγραψε ένα βιβλίο με οχτώ μέρη (απ' το οποίο ο Πρισκιανός παίρνοντας πολλά και παρουσιάζοντάς τα ως δικά του έφτιαξε κι αυτός λατινική γραμματική), ισχυρίζεται πως είναι Ρόδιος. Και ο δικός μας, ο Τούλιος [Κικέρων], σταν ήρθε κάποτε σ' αυτή την πόλη, συνάντησε πολλούς σοφούς «Ελλήνες», εξεφύγησε άριστο πανηγυρικό λόγο μπροστά στο πλήθος και στους σοφούς. Γι' αυτό επιανέθηκε πολύ από τους Ροδίους.

Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος στέλει επιστολή προς τους Ροδίους και τους ονομάζει «Κολοσσαίς», από τον Κολοσσό. [Η «Προς Κολοσσαίς» επιστολή του Παύλου αποτελείται στους κατοίκους των Κολοσσών της Μ. Ασίας και όχι στους Ροδίτες. Συνεπώς εδώ υπάρχει σύγχυση.] Αυτοί και μέχρι τώρα παντού έτσι ονομάζονται και γράφονται, όπως προαναφέραμε.

Στη Ρόδο κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, έστω κι αν βρέχει πολύ δυνατά, ο ήλιος επανεμφανίζεται (τουλάχιστον) μια φορά την ημέρα. Αυτό δε το γνώρισα πολύ καλά εγώ ο ίδιος στο διάστημα των οκτώ χρόνων που έμεινα εδώ, και επιβεβαιώνει αντίστοιχα παρατήρηση του Βάρρωνα. [Πρόκειται, όπως φαίνεται, για τον Ρωμαίο συγγραφέα Μάρκο Ουάρρωνα (116-27 π.Χ.).]

Το «Οδοιπορικό» του B. von Breydenbach Βιογραφικά-Το Ταξίδι

Μεταξύ των περιγραφών των πρώτων έρευνών των ταξιδιώτων που πέρασαν από τον τόπο μας, ξεχωρίζει η αφήγηση του Γερμανού κληρικού Bernhard von Breydenbach, που έκανε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους το 1483-84.

Ξεκινώντας από τη Βενετία, επισκέφθηκε διαδοχικά τις ελληνικές πόλεις: Κέρκυρα, Μεθώνη, Ηράκλειο, Ρόδο και Λε-

μεσό. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, έγραψε και εξέδωσε, πρώτα στα λατινικά και ύστερα σε πολές άλλες γλώσσες, ένα «Οδοιπορικό» του ταξιδιού του, που είναι γνωστό βιβλιογραφικά με τον συμβατικό τίτλο «Peregrinationes in Terram Sanctam».

Ένα από τα μεγάλα προσόντα του βιβλίου του Breydenbach είναι ότι το κείμενο συνοδεύεται από σειρά οξειδόγυαν και ωραίων ξύλογραφών που εικονίζουν τις ποικιλότερες πόλεις τις οποίες επισκέφθηκε ο συγγραφέας, καθώς και οικνές από την καθημερινή ζωή των διαφόρων λαών που ζουσαν την εποχή εκείνη στους Αγίους Τόπους. Ολα τα σχέδια, καμιάμενα εκ του φυσικού, εμφανίζουν την αυθεντική μορφή των πόλεων την εποχή που απεικονίστηκαν. Αυτό το γεγονός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί πιστή μαρτυρία. Εκτός οώμας από αυτό, η έκδοση του «Οδοιπορικού» αποτελεί αληθινό τεχνικό και καλλιτεχνικό επίτευγμα για την εποχή που τυπώθηκε, γι' αυτό και θεωρείται σήμερα ένα από τα αξιόλογότερα εικονογραφημένα αρχεύποδα που έχουν εκδοθεί ποτέ.

Ο συγγραφέας του «Οδοιπορικού» Bernhard von Breydenbach καταγόταν από την περιοχή του Έσεν (Essen) της Κεντρικής Γερμανίας, έζησε οώμας και στοδιοδόρημέ στην πλούσια και μεγάλη τότε πόλη του Μάιντ (Mainz), όπου και πέθανε τημένος στις 5 Μαΐου του 1497, μετά τη μεγάλη επιπτώχια του έργου του. Ο τάφος του βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Παναγίας, στον καθεδρικό να της πόλης.

Για το ταξίδι στους Αγίους Τόπους ο Breydenbach προετοιμάστηκε καλά γιατί, όπως φαίνεται στο βιβλίο του, είχε προπομπήσει να δημιουργεύει μετά την επιστροφή του το «Οδοιπορικό» του προσκυνήματος του, και μάλιστα με εικονογράφηση.

Γ' αυτό φράντος να προσλάβει ως «υπέρτε», όπως αναφέρεται στο κείμενο, τον ζωγράφο και χαράκτη Erhard Reuwich, Φλαμανδό καλλιτέχνη από την Ουτρέχτη (Utrecht), που

δούλευε την εποχή εκείνη στο Μάιντς. Η εκλογή αυτή αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένη, γιατί ο E. Reuwich, που σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού έκανε πολλά σχέδια, στη συνέχεια χάραξε ο ίδιος τις ξύλογραφίες που συνοδεύουν το «Οδοιπορικό» του Breydenbach. Τα χαρακτικά αυτά θεωρούνται από τους ειδίκους ως τα λαμπρότερα επιτεύγματα της εποχής στον τομέα της τυπογραφίας, αλλά και πέρα απ' αυτό ως αριστούργημα τάχης.

Ο Breydenbach αναχώρησε για τη μεγάλη περιηγήση στις 25 Απριλίου του 1483, μέρεα του Αγίου Μάρκου, από τη μικρή πόλη του Οπενγκάου (Oppenheim), με κατεύθυνση προς τη Βενετία. Συνοδεύουνταν από εκλεκτούς φίλους: το νεαρό κόμη Johann von Solms-Lich, που είχε διατέλεσε και μαθήτης του, και τον πιπότη Philipp von Bicken. Και οι δύο τους είχαν από έναν υπέρτε, συνοικικά δηλαδή ήρωας έξι άτομα. Δεκαπέντε ολόκληρες μέρες χρειάστηκαν για να φτάσουν στη Βενετία, και οι λέγεται είκοσι δύο μένουν στην πόλη των Δόγηδων, ώπου να ετοιμαστούν, να συμμεταφέρουν το πλοίο με το οποίο θα ταξιδεύουν και να έκπινουν. Τέλος, για το πολυύποθητό ταξίδι την 1η Ιουνίου 1483, με εισπρακτή 42 δουκάτα, για τη Γάρα. Επιβιβάστηκαν στη γαλέρα «Κονταρίνα», από το όνομα του ιδιοκτήτη και καπετάνιου της Αγυούστινου Κονταρίνη, ενώ συγχρόνως σαλπάρχεις και δύντερη γαλέρα, κάποιου Πέτρου Λάνδου, με την οποία συνχώνησαν την «Κονταρίνα» στις διάφορες οικαλές του ταξιδιού. Η καθέ γαλέρα μετέφερε από τριακοσίους περίπου προσκυνήτες.

Το πρότο ελληνικό λιμάνι που έπιασε η «Κονταρίνα» ήταν η Κέρκυρα. Έπειτα η Μεθώνη, το Ηράκλειο και τέλος, στις 8 Ιουλίου, έφτασε στο λιμάνι της Ρόδου. Η πρωτεύουσα των Ιωαννίνων Ιπποτών κανείς μεγάλη εντύπωση στους προσκυνήτες και ο Breydenbach σημειώνει ανάμεσα σ' αλλά: «Ποτέων πως η Ρόδος είναι σήμερα η πιο δυνατή και άπαρτη πόλη του κόσμου όλου, με πύργους, τείχια, προτείχια, πολεμι-

στρες, τάφους και κόντρα τάφους, κι άλλα πολλά γερά και θαυμαστά οχυρώματα, όπου κανένας δεν μπορεί να τα πιστέψει αν δεν τα δει με τα ίδια του τα μάτια». Σαν καλός Χριστιανός ο Breydenbach επισκέπτεται όλες τις εκκλησίες της Ρόδου και προσκυνάει τα πολλά και ποικίλα Άγια Λείψανα που φυλαγόνται εκεί και τα οποία μας απαριθμεί με κάθε λεπτομέρεια. Ανάμεσα σ' αυτά, εντύπωση του κάνουν «ένα από τα αργύρια, απ' αυτά που πουλήθηκε ο Κύριος μας», «μια κάρα απ' τις σαράντα χιλιάδες Παρθένες», και το πιο θαυμαστό απ' όλα, «δύο αγκάθια από το στεφάνι του Κυρίου Ιησού». Ταγκάδια αυτά «μιας είπανε πως κάθε χρόνο, ανήμερα τη μεγάλη Παρασκευή, λουλούδιζουν εξάπαντας».

Από την άλλη πλευρά ο Reuwich, χωρίς να χάνει τη δροσιά της σχηματικής απόδοσης, που χαρακτηρίζει την τεχνή του καιρού του, συνεπάρνεται από τη λεπτομέρεια –βάρκα στο λιμάνι της Ρόδου με κωπτόλατή που λάμπει, γοδούρακια στην προκυμαία, ρωγμές και χαλάσματα στα τείχη από την πρόσφατη επίβεση των Τούρκων στο φρούριο το 1480 (εικ. 3).

Ο Breydenbach, εκτός από τη λεπτομέρη περιγραφή της πόλης της Ρόδου,

έχει δημοσιεύσει και την πολιορκία της Ρόδου στα 1480, κείμενα που οποιας έχουν ήδη μεταφραστεί και προκέπται να δημοσιευτούν πολύ σύντομα.

Στις 15 Ιουλίου η «Κονταρίνα» πιάνει το τελευταίο ελληνικό νησί, την Κύπρο. Στη συνέχεια φθάνουν στη Γάρα και τέλος στην Ιερουσαλήμ, όπου κατέλυσαν στο πολύ γνωστό την εποχή εκείνη χάρη του Καλλίνοι. Απ' εκεί, περνώντας από τη Βηθλέεμ, Χεριβώνα, Γάρα, Μαγδαλέ, Μαγκαρέτ, Μεσαμέ, Ραμαθαγή, έφθασαν επιτέλους στο όρος Σινά, αφού στάχος του ταξιδιού τους ήταν να προσκυνήσουν στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.

Ο δρόμος του γιρασμού περνά από το Κάιρο, τις όχθες του Νείλου, τις Πυραμίδες, με τελευταίο σταθμό στη Βόρεια Αφρική την Αλεξανδρεία, όπου ο νεαρός κομης Johann von Solms-Lich πε-



3. Πανοραμική άποψη της πόλης της Ρόδου το 1486. Ξυλογραφία του Erhard Reuwich, διαστάσεις 26 x 80 εκ.

θαίνει από δυσεντερία και θάβεται επιτόπιο.

Στις 15 Νοεμβρίου 1483 οι υπόλοιποι ξεκινούν για την επιστροφή και ώπερα από κοπιαστικό και συχνά επικινδυνό ταξίδι φτώνου επιπλέους, στις αρχές του 1484, στο Μάιντς.

Η έκδοση του «Οδοιπορικού»

Μετά την αίσια επιστροφή τους στο Μάιντς, τύχο του Breydenbach όσο και ο Reuwich στρέμθηκαν στη δουλειά για την προετοιμασία της έκδοσης του «Οδοιπορικού». Ο Breydenbach συνέτει το κείμενο, με τη βοήθεια δύο μορφωμένων κληρικών του Μάιντς, του Δομινικανού μοναχού και «μαγίσταρα» της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ιδιαί πόλης Martin Roth και του μοναχού Walter von Guglingen, που είχε ζήσει δύο ολόκληρα χρόνια στην Ιερουσαλήμ και ήταν έτσι άριστα καταπομπέμενος σε ό,τι αφορούσε τους Αγίους Τόπους. Την βοήθεια των δύο αυτών συνεργάτων, που άμως δεν αναφέρονται ονομαστικά στο βιβλίο, ο Breydenbach τη χρειάζονταν, γιατί, εκτός από το καθαρό περιγραφικό μέρος του ταξιδίου του, έχει περιλαβεί στο «Οδοιπορικό» και πλήθωρα άλλων ιστορικών και θεολογικών πληροφοριών για τους Αγίους Τόπους.

Ο Reuwich, από τη μεριά του, με βάση τα πολλά σχέδια και σκίτσα που είχε κάνει καθ' οδόν, σχεδίασε πρώτα και στη συνέχεια χάρες στο ίδιο της εικόνες που θα συνέδεαν το κείμενο. Οι προετοιμασίες αυτές κράτησαν δύο ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη έκδοση του «Οδοιπορικού» στη λατινική γλώσσα τελείωσε στις 11 Φεβρουαρίου 1486 και ήταν αφερεμένη στον Berthold von Honsteinberg, Αρχιεπίσκοπο του Μάιντς, φίλο και προστάτη του Breydenbach. Η επιτυχία του βιβλίου, χάρη βέβαια και στην καταπληκτική εικονογράφησή του, υπήρξε τόπη και η ζήτηση τόπου, που τον ίδιο χρόνο γίνεταν, πάλι στο Μάιντς, και δευτερη έκδοση, στη γερμανική γλώσσα τη φορά αυτή, που τελείωσε στην 21 Ιουνίου 1486.

Η εμπορική επιτυχία του «Οδοιπορικού» είναι τόσο μεγάλη, απίθανη μάλιστα για τη εποχή εκείνη, ώστε αρχίζει σειρά από αλεποπλήλης έκδοσες σε διάφορες γλώσσες. Στα λατινικά, γαλλικά, γερμανικά, φλαμανδικά, ισπανικά, ακόμα και στα πολωνικά.

Οι ειδικοί υπολογίζουν σε 28 τις διάφορες έκδοσεις του «Οδοιπορικού», από την πρώτη του 1486 έως την τελευταία γνωστή του 1522. Από αυτές όμως έχουν περισσεύει αντίτυπα μόνον από 12. Για τις υπόλοιπες έκδοσεις, που όλα τα αντίτυπά τους έχουν χαθεί, οι πληροφορίες μας είναι έμμεσες και έτσι μόνο βιβλιογραφί-

ΕΚΔΟΣΗ	ΓΛΩΣΣΑ	ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΟΠΟΣ	ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
1	Λατινική	11-2-1486	Μάιντς	Reuwich
2	Γερμανική	21-6-1486	Μάιντς	Reuwich
3	Γερμανική	22-4-1488	Άουγκακμπουργκ	Sorg
4	Φλαμανδική	25-4-1488	Μάιντς	Reuwich
5	Γαλλική	28-11-1488	Λυών	Topie
6	Γαλλική	18-2-1489	(Λυών)	Ortuin
7	Λατινική	29-7-1490	Σπάιερ	Drach
8	Ισπανική	16-1-1498	Σαραγκόσα	Hurus
9	Λατινική	24-11-1502	Σπάιερ	Drach
10	Γερμανική	(1505)	(Σπάιερ)	(Drach)
11	Γαλλική	12-10-1517	Παρίσι	Higman
12	Γαλλική	22-3-1522	Παρίσι	Higman

κά γνωστές. Οι εκδόσεις του «Οδοιπορικού» που περισσάθηκαν λέχχη σήμερα σημειώνονται στον πίνακα που παρατίθεται.

Η πρώτη ξυλογραφία του κάθε βιβλίου-τούμου εικονίζει στη μέση μια γυναίκα που συμβαλίζει την πόλη του Μάιντς και κρατά τρεις ασπίδες με τα οικόσημα των τριών συντρόφων του ταξιδίου: του Breydenbach, του Solms και του Bichen. Όλα αυτά περιλαμβάνενται από φύλλα και κλαρία στα οποία σκαρφαλώνουν ερωτείδες. Στο αντίτυπο της έκδοσης του 1502 που βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη η ξυλογραφία αυτή έχει επιχωριαστεί από παλιά με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Είναι ίσως από τα πρώτα επιχωριασμένα χαρακτικά μέσα από το πλήθος που συναντάμε αργότερα (εικ. 4).

Το Χρονικό του Hartmann Schedel

«Έτούτο το βιβλίο, όπου μιλάει για τις ιστορίες ολωνών των καρών και γράφει για χώρες πολλές καὶ διάφορες, εγένεται έδων σε τούτη τη φημισμένη Νορμπέργυα, καὶ έδωσαν ο θεος να παρει ευτυχισμένο τέλος πάλι έδω. Όπου συμμαζεύτηκε με κόπο πολύ και σε χρόνο λίγο απ'το γιατρό Hartmann Schedel, στους χλίους τετρακόσιους ενενήτα τρεις χρόνους του Κυρίου μας και μέρα τέσσερες του Ιούνη. Μεγάλη να'νή χάρη του».

Με αυτά τα λόγια, που σημειώσε ο συγγραφέας του «χρονικού», εκφράζει χαρά και ικανοποίηση για το αίσιο τέλος που έπαιρνε τη πολύχρονη κοπιαστική δουλειά του Ιδιου και μιας ομάδας συνεργατών του, για να γραφεί, να εικονογραφηθεί και να τυπωθεί ένα από τα πιο αξιόλογα βιβλία

που εκδόθηκαν ποτέ. Γιατί δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το «Liber Chronicarum», όπως είναι γνωστό το «Χρονικό του Scheidel» στη διεθνή βιβλιολογία, αποτελεί σταθμό στην τυπογραφία αλλά και τεχνικό άθλο, όχι μόνο για την εποχή του αλλά και σ' ολόκληρη την ιστορία της τυπογραφίας.

Το «Χρονικό» του Hartmann Schedel γράφτηκε, εικονογραφήθηκε και τυπώθηκε στη Νυρεμβέργη, τελείωσε δε τη εκτύπωσή του το 1493.

O Scheidel είναι ο ασφαλώς ο βασικός συντελεστής του έργου αυτού. Γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη στις 13 Φεβρουαρίου 1440. Από το 1456 ως το 1461 μάθητε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και στη συνέχεια έγινε για την Πάδοβα (1463-1466), όπου συμπλήρωσε τις σπουδές του και πήρε το διπλώμα του γιατρού. Με την επιστροφή του στη Νυρεμβέργη έδασκε το ιατρικό επαγγελμα, για να γίνει μάλιστα, το 1484, και «αρχιτάρος», θέση επίζημη για την εποχή εκείνη, που του εξασφάλιζε δικαιωματικά συμμετοχή στο «Μεγάλο Συμβούλιο» της πόλης. Ο Scheidel, εκτός από ιατρική, έχει σπουδάσει και «γράμματα» ως οικουμενικής, και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται σε πολλούς άλλους τομείς. Τέλεος γνώστης της λατινικής γλώσσας, στην οποία και θα γράψει το «Χρονικό», είχε μελετήσει τους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, ενώ δεν τον άφηναν αδιάφορο και οι μεγάλοι -προγενέστεροι και συγχρονοί του- ποιτές, λογοτέχνες και ιστοριογράφοι, ήταλοι κυρίως, που από αυτούς θα αντλήσει ιδέες και κείμενα για το δικό του βιβλίο, μεταφέροντας συχνά αποστάσματα από τα έργα τους.

Την ιδέα να γράψει το «Χρονικό» φάνεται ότι πήρε ο Schedel από ένα αντίστοιχο βιβλίο του Ιταλού Jacobus Philippus Foresta da Bergamo (1434-1530), που είχε τίτλο «Supplementum Chronicarum ab Initio Mundi usq[ue] ad 1482». Το βιβλίο, τυπωμένο την ίδια χρονιά, είναι από τα περιφημότερα βιβλία της εποχής του, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι έγιναν 5 εκδόσεις στη Βενετία και μία στην Brescia.

Ένα άλλο «Χρονικό», του Γερμανού Werner Rolewinck (1425/27-1502) με τίτλο «Fasciculus Temporum Omnes Antiquorum Chronicas Complecteus», που πρωτοποράθηκε στην Κόλωνα το 1474, έπαιξε επίσης αποφασι-

στικό ρόλο στη συγγραφή του «Χρονικού» του Schedel. Το βιβλίο του Rolewinck κυκλοφόρησε συνολικά σε 33 εκδόσεις σε πολλές χώρες και σε διάφορες γλώσσες (λατινική, γερμανική, γαλλική, φλαμανδική, ισπανική) και έγινε έτσι best seller της εποχής. Το «Χρονικό» του Rolewinck είναι εικονογραφημένο με πολλές πραγματικές αλλά και φανταστικές απεικόνισες διαφόρων πόλεων, από τις οποίες μερικές αντέγραψε ο Schedel και περιέλαβε στο βιβλίο του.

Ο Schedel άρχισε να γράφει το «Χρονικό» του γύρω στα 1485,

αφού κατά μία μαρτυρία που έχει σωθεί, το μισό σχέδιο κέιμενο ήτανε κιόλας γραμμένο στα

1488. Στην ουσία το «Χρονικό» είναι μια σύνθεση πολλών άλλων έργων, ιστορικών, γεωγραφικών και εκκλησιαστικών. Ο δε Schedel δεν έκανε παρά την επιλογή και τη διάρθρωση-σύνδεση των πληροφοριών που άντλησε από άλλου. Παρόλο αυτά ήμως το «Χρονικό» παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους ειδικούς μελετητές της εποχής εκείνης, όχι μόνο γιατί δίνει με τρόπο συγκεντρωτικό το «synopsis» των γνώσεων του καιρού του, αλλά κυρίως γιατί φανερώνει τις τότε αντιτίθεμες για την ιστορία.

Για την εικονογράφηση του «Χρονικού», που οι χρηματοδότες τη θέλανε πολύ καλή και πλούσια, διάλεξαν το πιο φημισμένο την εποχή εκείνη εργαστήρι ζωγραφικής της Νυρεμβέργης, αυτό των Michael Wolgemut και Wilhelm Pleydenwurff. Ο πρώτος απ' αυτούς θεωρείται σήμερα από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της Αναγέννησης. Γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη το 1433 και πέθανε το 1519 υπότιμες δάσκαλος του περίφημου Dürer.

Ο τυπογράφος Anton Koberger

Μεγάλος ανάμεσα στους μεγάλους τυπογράφους, ο Koberger είναι ο βασικός συντελεστής στη δημιουργία του «Χρονικού». Εκδότης, εξάλλου, ο ίδιος και βιβλιέμπτορς από τους πιο ονομαστούς του καιρού του, σφράγισε με μια πληθωρική αλλά και εκλεκτική δραστηριότητα την τέχνη και την εποχή του ολόκληρη. Γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη μεταξύ 1440-45 και πέθανε το 1513. Το 1471 βάφτισε τον Dürer, με τον οποίο έμελλε συχνά να συνεργαστούν. Το 1483 έγινε συμβουλάτορας της πόλης της Νυρεμβέργης και ώς το 1510, όταν σταμάτησε τις τυπογραφικές του δραστηριότητες, είχε τυπώσει περίπου 250 βιβλία, τα οποία, εκτός από τη Νυρεμβέργη, πουλούσε σε δικαύ την Βιβλιοπωλεία που ίδρυσε στο Παρίσι, τη Λυών, τη Βασιλεία, το Πάσσαου, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, την Κρακοβία, το Μιλάνο και τη Βενετία.



4. Η πρώτη επιχρωματισμένη ξυλογραφία στο αντίτυπο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (3ης έκδοσης στα λατινικά, το 1502, και 9ης χρονολογικά).

S. Schreyer και S. Kammermeister, οι χρηματοδότες

Η έκδοση του «Χρονικού» ήταν, από καθόρα εμπορική πλευρά, ένα τολμηρό εγχείριμα και μια πολύ ριψοκίνδυνη επιχείρηση, που όπως αποδείχτηκε από τα πράγματα στάθηκαν παθητική. Οση δε αισιοδοξία και αν είχαν οι χρηματοδότες της έκδοσης, ήταν από τα πρώτα βέβαια ότι δύσκολα θα έπαιρναν πίσω ακόμα και τα κεφαλαία τους, αφού και οι ζωγράφοι και οι τυπογράφοι θα είχαν πληρωθεί στο ακέραιο, και μάλιστα προκαταβολικά, ενώ εκείνοι θα ἔπειρε, για να εισπράξουν τα χρήματά τους, να περιμένουν να πουληθούν πρώτα το βιβλίο. Γ' αυτό και δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε ως μακήνες παρά ως επιχειρηματίες τους δύο χρηματοδότες του «Χρονικού». Ανήκουν, και οι δύο, στις πιο πλούσιες οικογένειες της πόλης, είναι και οι δύο μορφωμένοι κι έχουν κάνει σπουδές σε γερμανικά και αλλοδαπά πανεπιστήμια, αποτελούσαν δε, μαζί με άλλους, τους ομιανιστικό κύκλου που έχει για επίκεντρο τον Schedel. Σ' αυτή τη γνωριμία και τη φιλία οφείλεται οισφαλές και η απόφαση τους να χρηματοδοτήσουν την έκδοση. Προχώρησαν, λοιπόν, στις προετοιμασίες για το τύπωμα και με μεγάλη απλοχερία έδωσαν σεβαστό ποσά για προκαταβολές και στη συνέχεια πληρώνανε όλα τα έξοδα που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωση της δουλειάς.

Στις 16 Μαρτίου 1492 υπογράφεται το τελικό συμβόλαιο για την έκδοση του «Χρονικού» και αρχίζει μιένως η εκτύπωσή του. Εκείνοι που κάνει εντύπωση στο τελικό συμβόλαιο είναι ότι εμφανίζονται ως συμβαλλόμενοι από τη μια μεριά από κοινού χρηματοδότες και καλλιτέχνες και από την άλλη ο τυπογράφος μόνος του. Ο τελευταίος, ο Koberger, όπως είδαμε, αν και από καιρό εκδίδει για λογαριασμό του πολλά και αξιόλογα βιβλία, στην περίπτωση του «Χρονικού» δεν έχει καμία οικονομική ανάμειξη, και αναλαμβάνει μόνο την εκτύπωση και την προμήθεια του χαρτιού, έναντι αδρότατης αμοιβής μάλιστα. Οι προετοιμασίες για την εκτύπωση είχαν ήδη γίνει, πολλά από τα σχέδια για την εικονογρά-

φηση ήταν έτοιμα, το δε κείμενο, στο λατινικό του πρωτόγραφο, είχε τελειώσει. Επειδή όμως επρόκειτο να κυκλοφορήσει για να καλύψει την εγχώρια αγορά και γερμανική έκδοση του «Χρονικού», ανατέθηκε η μετάφραση σε ένα άλλο μέλος της παρέας των χρηματοδοτών, τον λόγο, ουμανιστή και αρχιγραφεί της πόλης Georg Alt (1440/50-1516). Με το κείμενο και την εικονογράφηση στα χέρια, έκανε τότε ο Koberger, σε συνεργασία με τους ζωγράφους, τις πλήρεις σελιδοποιήσεις και των δύο εκδόσεων, δηλαδή το λαγούς σώτις ωθείμε γενικά στη μέρα, που κατά μία πολύ σπάνια τύχη σώθηκαν, και μάλιστα και για την δύο εκδόσεις, και σήμερα βρίσκονται στα Δημοτικά Αρχεία της Νυρεμβέργης. Εκεί βρίσκονται ακόμη όλα τα συμβόλαια, έγγραφα καθώς και μια απόδειξη εισπράξης της 21 Ιανουαρίου 1493 από τους M. Wolgemut και W. Pleydenwurff για το τεράστιο, για την εποχή, ποσό των 1.000 χρυσών γούλων, ως προκαταβολή της εικονογράφησης (εικ. 5).

Οι εργασίες για την ετοιμασία και των δύο εκδόσεων κράτησαν πάνω από ένα χρόνο, και μάλις στις 4 Ιουνίου 1493 τελώντως η εκτύπωση της λατινικής έκδοσης, ενώ η γερμανική ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Οι δύο εκδόσεις, όπως βλέπουμε, τωπώθηκαν σχέδιο παράλληλα, με μικρή καθυστέρηση της γερμανικής, και αυτή επειδή έπρεπε να ελευθερώνονται οι ξυλογραφικές πλάκες από τη λατινική έκδοση για να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά στη γερμανική.

Και οι δύο εκδόσεις του «Χρονικού» είναι όμοιες στο μέγεθος (μεγάλο φύλιο 47 x 33 εκ.) και την εικονογράφηση, ενώ παρουσιάζουν μικρή μόνο διαφορά στον αριθμό των σελίδων, που είναι: 654 στη λατινική, έναντι 594 της γερμανικής έκδοσης.

Συγχρεκίμενα η πλήρης σελιδοποίηση (collation) είναι:

Λατινική έκδοση: 20 φ.χ.α + 299 φ.α + 7 χ.α.

Γερμανική έκδοση: 10 φ.χ.α + 286 φ.α + 1 χ.α.

Η κλεψίτυπη έκδοση: την εποχή για την οποία μάλιμα, ένας σοβαρός κίνδυνος απειλεί την τυπογραφία και το βιβλιεμπόριο γενι-

κά. Επειδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος, νομικός ή άλλος, που να κατοχύρωντει την πνευματική ιδιοκτησία, οι λαθραίες ανατυπώσεις βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, και κυρίως για εκείνα τα βιβλία που παρουσιάζουν κάποια εμπορική επιτυχία. Ένα τέτοιο βιβλίο ήταν και το «Χρονικό» του Schedel, και έτσι, τρία μόλις χρόνια μετά την έκδοση του, κυκλοφορεί στην αγορά μια κλεψίτυπη ανατυπώση του. Η έκδοση αυτή έγινε στο Augsburg το 1496 από έναν πολύ μεγάλο μάλιστα τυπογράφο, που το όνομά του έχει μεινεί στην ιστορία της τυπογραφίας, τον Johann Schönsperger τον πρεσβύτερο.

Η κλεψίτυπη αυτή έκδοση του «Χρονικού» είναι σχέδιο όμοιο με την πρωτότυπη, διαφέρει όμως στο μέγεθος (29 x 20,5 εκ., έναντι 47 x 33 εκ. του πρωτότυπου), ενώ είναι τυπωμένη με μικρότερα στοιχεία, σε φτηνό χαρτί και, το κυριότερο, τυπογραφικά «ορθόδοξη», χωρίς δηλαδή το περίτεχνο εκείνο παιέμιο με κείμενο και εικόνα του Koberger. Η τιμή εξάλλου των κλεψίτυπων αντιτύπων είναι σχέδιο τρεις φορές φθηνότερη από την πρωτότυπη έκδοση, και ενώ αυτή τη τελευταία δεν κατόρθωσε ούτε τα έξοδά της να καλύψει, η έκδοση του Schönsperger πουλήθηκε τόσο, που ο τυπογράφος της, μετά την πρώτη γερμανική έκδοση το 1496, έκανε το 1497 και λατινική, και τελικά το 1500 μία ακόμη γερμανική.

Θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η τιμή πώλησης του «Χρονικού» του Schedel ήταν υπερβολικά υψηλή για ένα μόνο βιβλίο. Συγχρεκίμενα σώθηκε βιργαράφη σημείωση σε αντίτυπο που αγράστηκε στην Αγγλία, το 1495, από το Δημοτικό συμβούλιο του Λονδίνου, από την οποία μαθαίνουμε ότι το βιβλίο πληρώθηκε, τότε, 66 σελίνια και 8 πένες. Ιως στο λόγο αυτό να οφείλεται το ότι η πρωτότυπη έκδοση του «Χρονικού» δεν κατόρθωσε ούτε τα έξοδά της να καλύψει (εικ. 6, 7).

Τελειώνοντας με το «Χρονικό» του Schedel, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του εικονογραφικού μέρους του βιβλίου, εκτός από τον μεγάλο αριθμό των ξυλογραφιών (έχει 1809 ξυλογραφίες), είναι οι απεικονίσεις των πολέων. Πολ-



5. Σελίδα από το λατινικό «Ιαγουΐ» του «Χρονικού», με πρόχειρο σχέδιο της Ρόδου (Δημοτικό Αρχείο Νυρεμβέργης).



6. Η σελίδα για τη Ρόδο από τη λατινική έκδοση του «Χρονικού» του Hartmann Schedel, που εκδόθηκε στη Νυρεμβέργη το 1493. Στην ξυλογραφία αυτή η πόλη της Ρόδου έχει διαστάσεις 17,5 x 22,5 εκ.



7. Η σελίδα για τη Ρόδο από την κλεψύτιτη έκδοση του «Χρονικού», που εκδόθηκε στο Augsburg το 1496 στα γερμανικά. Στην ξυλογραφία αυτή η πόλη της Ρόδου έχει διαστάσεις 8,7 x 14,1 εκ.

λές απ' αυτές απεικονίζονται για πρώτη φορά. Μερικές δε από τις ξυλογραφίες είναι πραγματικά αριστουργήματα τέχνης και τεχνικής. Υπάρχουν επίσης και πολλά τοπία, που παριστάνουν είτε κάποια πόλη, συνήθως φανταστική, είτε και χώρα ολόκληρη (Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία κλπ.).

Ανάμεσα στις πόλεις που περιέχονται στο «Χρονικό» είναι και έντεκα ελληνικές: όμως μόνο δύο, εκείνες της Ρόδου και του Ηρακλείου, απεικονίζονται πιστά τις πόλεις. Και η εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι πολύ απλή, αφού μόνοι αυτές τις δύο ελληνικές πόλεις είχε στη διάθεσή του ο χαράκτης του «Χρονικού» να αντιγράψει από τις αντίστοιχες ξυλογραφίες του Erhard Reuwich, που είχαν δημοσιευθεί, όπως είδαμε, στο «Οδοιπορικό» του Bernhard von Breydenbach το 1486.

Αλλά και εδώ οι πολύ μεγάλες και ωραίότερες απεικονίσεις του Reuwich έχουν συμκρυθεί και περιοριστεί, διατηρώντας ένα μικρό μόνο τμήμα των πρωτοτύπων. Συγκεκριμένα η άποψη της πόλης της Ρόδου, όπως είδαμε, έχει διαστάσεις στο «Οδοιπορικό» του Breydenbach 26 x 80 εκ., ενώ στο «Χρονικό» 17,5 x 22,5 εκ. Άλλες ελληνικές πόλεις ή νομοί ή χώρες που περιέχονται στο «Χρονικό» σε φανταστικές απεικονίσεις είναι: Αθήνα (Minerva), Αχαΐα, Βυζάντιο, Θράκη, Κόρινθος, Κωνσταντινούπολ-

λη, Λακεδαίμων, Μακεδονία και Τροία.

Στις σελίδες 42-58 παρουσιάζουμε χαρακτικά του 16ου και του 17ου αιώνα για την πόλη της Ρόδου.

Βιβλιογραφία

Αβραμέα Α., Η χαρτογράφηση του παραπόνου χώρων (Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία 1453-1850), Αθήνα 1972.
Αβραμέα Α., Χάρτες του Αιγαίου (Χάρτες και χαρτογράφηση του Αιγαίου πελαγών), Αθήνα 1985.

Αρματος Ε., In Giro per il mar Egeo con Vincenzo Coronelli, Firenze 1951.
Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοφίλων, Ταξιδιώτες στην Ελλάδα από τον 15ο έως το 1821, Αθήνα 1975.

Ζαχαράκης Χ., Εντυπωσιακή χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου από τον ΙΕ' μέχρι την ΙΑ' αιώνα, Λευκωσία 1976.
Zacharakis, C., A catalogue of printed maps of Greece, 1477-1800, Athens 1992.

Καιροφίλας Κ., Ξένοι περιηγηταί εις Ελλάδα από του ΙΒ' αιώνος μέχρι του 1820, Αθήνα 1947-1949.
Κωνσταντινόπολης Γ., Συλλογή ανεκδότων κειμένων για τη Ρόδο).
Μαυρής Ν.Γ., Ταξιδιώτες και Γεωγράφοι [ηγ. Διαδικανήσου], Αθήνα 1974.

Μελάς Β.Θ., Χαρτογραφίσεις του ελληνικού χώρου, Αθήνα 1978-79.

Navari L.G., «Greece and the Levant: The catalogue of the Henry Myron Blackmer Collection of books and manuscripts, London 1989.

Navari L.G., Η χαρτογράφηση του ελληνικού παραλίου και νησιωτικού χώρου, Αθήνα 1989.

Παπαγεωργίου Σ.Ν., Σαμοθράκη, Αθήνα 1982.
Παπαχριστοδούλου Χ.Ι., Τοπωνυμι-

κό της Ρόδου, Ρόδος 1951.
Παπαχριστοδούλου Χ.Ι., Ιστορία της Ρόδου από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσυμμάτωση της Διοδεκανήσου (1948), Αθήνα 1972.
Παπουτσάνης Τάκης, Συνοπτική αναφορά στη χαρτογράφηση του ελληνικού παραλίου και νησιωτικού χώρου, Αθήνα 1989.

Στεφανίδης Ι.Γ. (Ρόδιος), Ρόδος, η νύμφη του Ήλιου, ή Ιστορία της νήσου Ρόδου, Αθήνα 1971.

Stylianou A. and J., The History of the cartography of Cyprus, Nicosia 1980.

Stylianou A. and J., The History of the Cartography of Nicosia, Nicosia 1980.

Τόπος και εικόνα: «Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα».

Τόμος Α', 15ος-17ος αιώνας, Αθήνα 1978.

Τόμος Β', 18ος αιώνας Α', Αθήνα 1979.

Τόμος Γ', 18ος αιώνας Β', Αθήνα 1979.

Tooley R.V., Tooley's Dictionary of Map-makers, Tring, England 1978.

Φλάμπουρας Δ., «Οι πιο πιεστοί κοινωνίες παλιών ελληνικών πόλεων. Στο δάγκωστο «οδοιπορικού» του Γερμανού B. von Breydenbach», περιοδικό Ζυγός, τεύχος 8, Μαιος-Ιουνίος 1974.

Φλάμπουρας Δ., Το «Χρονικό» του Hartmann Schedel. Τυπογραφικός άθλος του 15ου αιώνα». Περιοδικό Ζυγός, τεύχος 15-17, Ιουλίους-Δεκέμβριος 1975.

Χατζηπασχάλης Α. - Ιακώβου Μ., Χάρτες και Ατλάντες, Τόμος Α', Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 1989.

Weber S.H., Voyages and Travels, in Greece, the neareast, and adjacent regions made previous to the year 1801. Princeton-New Jersey 1953.



Το έργο του Pomponius MELA, Ρωμαίου γεωγράφου που έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα, εξέδωσε στο Sebastian Münster, τres». Άνδυ της επιτυχίας του, ο Sebastian Henric Petri το επανεκδίει το 1576 και το 1595, στα λατινικά και στα τριγλωνούντος Pomponii Melae de Orbis Situ Libri III et C. Julii Solini Polyhistor. Την τελευταία έκδοση του έργου του Pomponius Melae de orbis situ libri tres...».



Χαλκογραφία επιχρυσιασμένη 32,5 x 47,0 εκ.



Εικονογραφία 6.5 x 8.3 εκ.

538, με τον γενικό τίτλο «De orbis situ libri ά, με το γενικό τίτλο του λατινικού κειμένου την έκανε ο J. Renhold το 1711 και το

MÜNSTER Sebastian. Γερμανός κοσμογράφος και σοφός. Γεννήθηκε το 1489 στο Ingelheim και πέθανε το 1552 στη Βασιλεία. Είναι ο συγγραφέας της περιήγησης Κοσμογραφίας, που, κατά το χρονικό διάσπασμα 1544 έως 1628, έκανε 46 εκδόσεις. Εκδότης του ήρου του Münster ήταν ο H. Petri. Οι 46 αυτές εκδόσεις ήταν: 27 στη γερμανική, 8 στη λατινική, 3 στη γαλλική, 3 στην ιταλική, 4 στην αγγλική και 1 στην τσέχικη γλώσσα. Η Κοσμογραφία είναι η πρώτη εκτενής περιγραφή του κόσμου με 471 Ευλογραφίες και 26 χάρτες σε έξι τόμους.



Εικονογραφία 12.3 x 15.5 εκ.

RAUN Georg και HOGENBERG Frans. «Salaris-Malta-Rhodus-Famagusta», από το βιβλίο τους: Civitates Orbis Terrarum 572-1618).
Οι Civitates Orbis Terrarum είναι ο πρώτος λας με σχέδια και απεικονίσεις πόλεων πάνω στον ολόκληρο τον κόσμο. Το κείμενο είναι σαμένο από τον Georg Braun, που ήταν ποργράφος, γεωγράφος και εκδότης (1541-1622). Τα χαράκτικά έγιναν από τον Hans Hogenberg και τον Simon Swanenius. Στον πρώτο τόμο, που τυπώθηκε το 1572, περιέχονται και τα τοπογράφια της πόλης της Ρόδου, του Κάλιαρι, Μάλτας και της Αμπούσων που εικονίζονται εδώ (τη Ρόδου εικονίζεται και σε γέμισθον). Έως το 1618 προστέθηκαν λοι πέντε τόμοι: Ο 2ος τόμος εκδόθηκε το 1575, ο 3ος το 1581, ο 4ος το 1594, ο 5ος άγωντος και ο 6ος το 1618. Όλοι οι λοι που τυπώθηκαν στην Κολωνία.



Χαρογραφία 15.5 x 22.5 εκ.



χαρογραφία 16.5 x 20.4 εκ.

CAMOCIO Giovanni Francesco. Βενετός χαρτογράφος, χαράκτης, εκδότης και έμπορος χαρτών στο Signum Pyramidis. Η τοπογραφική απεικόνιση της πόλης της Ρόδου προέρχεται από τις «Isole famose, porti, fortezze, e terre marittime... novamente poste in luce, Venezia c. 1566-1572». Αργότερα κυκλοφόρησε ως άλτας με τον ίδιο τίτλο σε έκδοση του D. Bertelli, πιθανώς μετά το θάνατο του Camocio, c. 1573-74. Στην έκδοση του Camocio-Camocio οι χάρτες και οι τοπογραφικές απεικονίσεις πόλεων δεν έχουν αριθμό σελίδας στην επιφάνεια της χαλκογραφίας, ενώ στην έκδοση Camocio-Bertelli υπάρχει αριθμητικός.



PINARGENTI Simone. Ιταλός χαράκτης, έμπορος και εκδότης. Χρησιμοποίησε χάρτες και τοπογραφικές απεικονίσεις πόλεων του χαράκτη Natale Bonifacio, τουλάχιστον αυτές που αφορούν τη Ρόδο. Ισως αγόρασε από τον Bonifacio τις πρωτότυπες πλάκες, τις οποίες και επαναχάραξε, σβήνοντας τα αρχικά εκείνου (N.B.F.) όσον αφορά πάντας χάρτες. Στις τοπογραφικές απεικονίσεις μικροδιαφορές υπάρχουν στις διαστάσεις και στο πάχος του χαρτού όπου όποιαν απεικονίζεται η χαλκογραφία.

Το χαρακτικό αυτό της πόλης της Ρόδου προέρχεται από το έργο του Simone Pinargent: «Isole che son da Venetia nella Dalmatia e per tutto l'Arcipelago, fino a Constantinopoli, con le loro Fortezze, e con le terre, più notabili di Dalmatia, nuovamente poste in disegno a beneficio de gli studiosi di Geografia. In Vinegia MDLXXXIII [1573]. Appresso Simon Pinargenti, et Compagni.



BELLEFOREST François de. Γάλλος ιστορικός που απονεμήθηκε ο τίτλος του «Ιστοριογράφου του Βασιλέως». Γεννήθηκε το 1530 και πέθανε το 1583. Ασχολήθηκε και με τη Γεωγραφία, δίνοντας μια μετάφραση στη γαλλική γλώσσα της Κοινογραφίας του Münster, με τίτλο «Cosmographie Universelle», που εκδόθηκε το 1575 από τον M. Son(n)ius. Όσον αφορά τη Ρόδο, στον μεν χάρτη που υπάρχει βασίζεται στον Camocio στο δε τοπογραφικό στον Münster.



CAMOCIO Giovanni Francesco. Η αριθμητή σελίδων στην επιφάνεια της πλάκας μάς δείχνει ότι προέρχεται από την έκδοση Donato Bertelli του άτλαντα του G.F. Camocio, γνωστή ως Camocio-Bertelli, που κυκλοφόρησε με τον ίδιο τίτλο: «Isole famose porti, fortezze, e terre marittime...». Venezia c. 1575.

RERVM MEMORABI-
LIVM, STRENVISSIMI ORDI-
NIS IOANNITARVM, RHODIORVM,
AVT MELITENSIVM EQUITVM, TERRA MA-
RIANAE favoritae regnum.

Liber Septimus



Vnde & sancti monasterii Cazelles Syrii praefectus reliquias
lauri, ratus se facerunt religione foliata, quod Secu-
mo cantum, successu vero minime, iuramentum prefis-
tis praeferunt. & preponde fabi decorum fere in tribula-
tur ei confusa in vnam Mamachorum reliquias. Syrius
ad veterem Sylvestriam interius conditione exercit
vita, & postea ad Cavares, quod est in vna loco deponen-
tiae insulae Aegypti, in illo conditione illi pro-
fici conseruent. Nea diafractum in occasione Caver-
num putabat, qui Aegyptio pateret, quoniam ex prefe-
cto regem & Sulthanum constitueret, potissimum Memphiticum populus acro-



Χαρογραφία 8.2 × 11.9 εκ.



Χαρογραφία 8.3 × 13 εκ.

Στον χαράκτη ROTA Martino, από το Σεβενικό, και στον Βενετό εκδότη και χαράκτη VALEGIO Francesco οφείλονται τα δύο τοπογραφικά της πόλης της Ρόδου που υπάρχουν στο βιβλίο: «Raccolta di le più illustri e famose citta di tutto il mondo (Venezia 1579)». Απ' αυτά τα δύο χαρακτικά, το ένα, του Martinus Rota, έχει χαραχτεί το 1572. Τυπώθηκε όμως το 1579 και επανεκδόθηκε το 1595. Τα δύο τοπογραφικά της Ρόδου συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο του εκδότη Donato RASICOTI, από την Brescia, με τίτλο: «Teatro delle più illustri e famose citta del Mondo...», που εκδόθηκε στη Βενετία c. 1598/1600.



Χαρογραφία 10 × 17.8 εκ.

αποτελεί είδος οδηγού για τους ταξιδιώτες που ξεκινούσαν από τη Βενετία για την Κωνσταντινούπολη και τους Άγιους Τόπους και γι' αυτό περιέχει χάρτες και σχέδια των λιμανιών όπου έκαναν σταθμό τα πλοιά. Επίσης παρέχει τοπωνύμια και καταγράφει βουνά, ποτάμια, προϊόντα. Μία δεύτερη έκδοση, πάλι από τον Giacomo Franco, έγινε το 1606. Ακολούθησαν άλλες δύο εκδόσεις, το 1610 από τον Marco Sadeler και το 1630 από τους Stefano Scolari και Marco Sadeler, χωρίς όμως να αναφέρεται το όνομα του G. Rosaccio. Το βιβλίο



Rodi è Isola, & Città fortissima di muri , e terre , e altre fortezze qui dismontati , alpettanno il tempo per il nostro navigare e in quel tempo furono a noi moltrate le S. Reliquie che in esso Castello si trovano ; nella Chiesa di S. Giovanni è una Croce di ferro fatta di quella Conca , nella qual Croce i piedi a suoi Discipoli , ed eccela detta Croce s'impriene in rera che vale contro la fortuna , e la far raffare . Item due Spine della Corona di GESU' Cristo , una in Castello , e l'altra nella Chiesa di S. Giovanni conservate onorevolmente , e dicono

per certo , che quella , ch'è in Castello ogn' anno il dì di Pasqua di Resurrezione produce fiori manifestamente , e che vi sono ancora quei 30. denari , che Giuda vende GESU' Cristo . Item il Capo di S. Filomena Vergine , e un grā perza della Croce , un braccio di S. Biagio Martire , un braccio di S. Stefano Protomartire , & anco un braccio di S. Tommaso Apostolo , un braccio di S. Leodazio Vescovo , il Capo di S. Eusefia Vergine , e Martire . Item il Capo di S. Policarpo Vescovo , la Mano di Santa Chiara Vergine . Item la mano di Sant' Anna Madre della Verg. Maria .

B 4

178

Ελληνογραφία 89 x 17.8 εκ.

CISA Pierro [NOE BIANCO]. Το μικρού σχήματος βιβλίο με τον τίτλο «Viaggio da Venetia al S. Sepolcro, e al Monte Sinai, col disegno delle Città, Castelli, Ville, Chiese, Monasteri, Isole, Porti,... Composto dal R. Padre Fra Noe dell'Ordine di San Francesco. ... In Lucca, per Salv. e Giand. Marese, ... 1600».

Είχαν προηγθεὶ τοι εκδόσεις με χρονολογίες 1500, 1519, 1546, 1555, 1563, 1587, χωρίς το όνομα του R. Padre Fra Noe. Ακολουθεὶ αυτη που περιγράψαμε (της Lucca, του 1600), όπου εμφανίζεται το όνομα του Νοε, καθώς και άλλες που έγιναν σε διάφορες πόλεις τη Ιταλίας και είχαν χρονολογίες 1609, 1640, 1645, 1647, 1680, 1728, 1734, και τελευταίη γνωστή εκείνη του 1781 στο Bassano. Οτων βλέπουμε, με τον ίδιο περίου τίτλο είναι 6 χωρίς το όνομα του Νοε και 9 με το όνομα του Νοε.

Το βιβλίο αυτο είναι ένας οδηγός για τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Περιλαμβάνει άφθονες ξυλογραφίες εντός κειμένου, με εικόνες ζώων, φωτών, ενδύμασιν, πόλεων, μερικές από τις οποίες είναι διστίλειδες, όπως αυτή της Ρόδου, και κυρίως με εκκλησίες και μοναστήρια που συναντούν στο ταξίδι τους οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων.

Αφετηρία είναι η Βενετία, το λιμάνι με τη μεγαλύτερη κίνηση και τις πάμπολες ευκαιρίες, και ακολουθούν περιγραφές των πόλεων που θα συναντήσει ο ταξιδιώτης-προσκυνητής. Αυτές είναι Τάρας, Κέρκυρα, Μεθώνη, Ηράκλειο, Ρόδος, Πάφος, Γάιδα, Ιερουσαλήμ, Ναός του Σολομώντος, Γολγοθάς, Ναζαρέτ, Ιερίχω, Δαμασκός, Βασιλώνα, Κάιρο, Γκάτζαρο, Αμμόχωστος, Σητεία, Σ(κ)αλονία, Παρέντσα, όπου κλείνει ο κύκλος της περιήγησης.

Για τη Ρόδο γράφει: «Rōdoς λέγεται το νησί και η οχυρή πόλη με τα τείχη και τα κάστρα και τα λιβάδια. Σταματήσαμε εδώ περμένοντας ουρίο άνεμο, αποβιβαστήκαμε και είδαμε όλα τα άγια λείψανα που βρίσκονται στο κάστρο. Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη υπάρχει ένας σιδερένιος σταυρός κατασκευασμένος από το μετάλλο της λεκάνης όπου ο Χριστός ἐπέλυσε τα πόδια των μαθητών του λένε ότι το αποτύπωμα αυτού του σταυρού πάνω σε κερι ζορκίζει τη θαλασσοταραχή. Ακόμα υπάρχουν δύο αγκάθια από το στεφάνι του Χριστού προσεκτικά φυλαγμένα, το ένα στο κάστρο και το άλλο στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Λένε για το πρώτο ότι κάθε χρόνο στην ημέρα του Πάσχα ανθοβολεῖ. Και λένε ακόμα ότι έχουν εκεί τα τριάντα αργύρια όπου πληρώθηκε ο Ιούδας...».

Για την πατρότητα του κειμένου, που στην έκδοση αυτή του 1600 υπογράφει ο Φραγκικανός μοναχός Νοε, δίστανται οι γνώμες των μελετών. Μερικοί τον ταυτίζουν με τον Νοε Bianco ή Bianchi, ιερομόναχο περιηγητή από τη Βενετία, που πέθανε στην Περούτζα στις 5 Αυγούστου 1568. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1566, είχε δημοσιεύσει στη Βενετία την αφήγηση του ταξιδιού του στην Παλαιοτίνη με τίτλο: «Viaggio Del Rever. P.F. Noe Bianco Vinitiano Della Congregation De Servi, Fatto in Terra Santa, e descritto per beneficio

de Pellegrini, e di chi desidera hauere intera cognition di que i Santi luoghi. Con tre tavole. Una de' capitoli: l'altra delle cose notabili e la terza delle miglia... In Venetia... 1566. Ακολούθησαν ἄλλες τέσσερις εκδόσεις του έργου του Bianco Noe, αυτές των ετών 1570, 1585, 1638 και 1742.

Στην αφιέρωση αυτού του βιβλίου ο Bianco αναφέρει ότι ξεκίνησε για τους Άγιους Τόπους το 1527. Στο στοιχείο αυτό σπιτίζεται ο Brunet (Manuel du Libraire, 1809) για να αποδείξει ότι υπάρχει σύγχρονη μετάξη του βιβλίου του Νοε Bianco και του βιβλίου ανώνυμου συγγραφέα που πρωτοκυλούφορός εστι τη Bologna το 1500 με τίτλο «Ταξίδι από τη Βενετία στον Παναγιό Τάφο και το Όρος Σινά, με σχέδια των χωρών, πόλεων, λιμανών, εκκλησιών και των Άγιων Τόπων...και χαρακτικά του Pierro Cisa».

Υποθέτουμε, γράφει ο Brunet, ότι το τομίδιο στα σχήματα 80 που τυπώθηκε στη Lucca το 1600, στο τυπογραφείο των Salv. e Giand Marese, με τον ίδιο περίπου τίτλο, είναι ανατύπωση του παλαιότερου αυτού συγγράμματος και όχι του έργου του Noe Bianco, ο οποίος δεν μπορεί να είχε εκδώσει το βιβλίο του παρά μετά το 1527, χρονολογία του ταξιδιού του. Κα η δική μου γνώμη συμπίπτει με εκείνη του Brunet, ότι το κείμενο από την έκδοση αυτή του 1600 δεν πρέπει να ανήκε στον Bianco Noe, που πραγματοποίησε το ταξίδι του στους Άγιους Τόπους το 1527, γιατί στην περιγραφή του για την πόλη της Ρόδου αναφέρονται γεγονότα που οπίστει ο Bianco οπωδήποτε δεν αντιμετώπισε, μια και η Ρόδος είχε καταληφθεί από τους Τούρκους το 1522 και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη είχε ήδη μετατραπεί σε τζαμί.

Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι η ζωγραφιά της Ρόδου που αποτυπώσαμε, και που προέρχεται από την έκδοση του 1600, είναι κατά πάσα πιθανότητα παλαιότερη περισσότερο από έναν αιώνα, γιατί προέρχεται από το βιβλίο του ανώνυμου που εκδόθηκε το 1500 στην Bologna με χαρακτικά του Pierro Cisa. Αργότερα, το 1645, ένας άλλος χαράκτης της εποχής, o Zanadrea, υπέγραψε όλες αυτές τις ζωγραφίες και θέλησε έτσι να περάσει στην ιστορία, οικειοποιούμενος τη δουλειά ενός άξιου προκατόχου του (Βενετία, τυπογραφείο A.S. Luca, 1645).

PARTIE.

autres memoires des Cheualiers. Mais elle n'est habitee que du Ture, encor que dedans l'Isle il yait b caucoup de Grecs, que pour leur seurete ils ne lais sent en trer que de jour dans la ville; les Turcs tenant cette forteresse & celle de Famagouste pour les meilleurs Boullouarts de leur Estat. La beaute de la ville merite bien d'estre vn peu regardee.



Laissant cette Isle nous passâmes sur le Golfe autresfois appelle Satalico & Panphilico, a cause qu'il baigne la côte de Pamphylie, long de trois cens mils, lequel elloit anciennement fort dangereux, & ny pouuoit on passer sans peril de la vie, y ayant mesme un Monstre, qui faisoit perir les vaissaux

Golfe de
Satalico

BEAUVAU Henry, Baron de. Χαρακτικό της πόλης της Ρόδου από το βιβλίο: «Relation Journalière du voyage du Levant faict et descript par haut et puissant Seigneur Henry de Beauvau, Baron du dict lieu et de Manonville Seigneur de Fleuille, Sermaise, Domepure, et reueu augmenté et enrichy par l'autheur de portraits des lieux les plus remarquables a Nancy par Jacob Garnier imprimeur juré ordinaire de Son Altesse. 1615». Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Beauvau, που ήταν στρατιωτικός, διπλωμάτης και περιηγητής. Το ταξίδι του έγινε το 1604-1605 στα Ιόνια νησιά, Χίο, Κωνσταντινούπολη, Ρόδο και Κύπρο. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1608, αλλά ήταν χωρίς εικονογράφηση. Ακολούθησε και τρίτη, εικονογραφημένη έκδοση το 1619.



O DESHAYES Louis, Baron de Courmesnin, ήταν διπλωμάτης (1592-1632). Το ταξίδι του το 1621-1622 στην Κωνσταντινούπολη, Μυτήνη, Χίο, Σμύρνη, Πάτμο, Ρόδο Αμφότοτο περιγράφει στο βιβλίο του που εκδόθηκε στην Παρίσι το 1624 και έχει τίτλο «*Voyage de Levant fait par le commandement du Roy en l'année 1621 par le Sr. D.C. à Paris chez Adrian Taupinart. 1624.*».

Η χαλκογραφία της Ρόδου προέρχεται από το αντίτυπο που υπάρχει στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για αντίτυπο εξαιρετικό: χρυσοποιική στάχωση σε πράσινο δέρμα. Μονογράμματα του Λουδοβίκου XIII και της Άννας της Αυστριακής. Η βιβλιοδεσία είναι του Le Gascon.



SPEED John (1552-1629). Αγγλος ιστορικός και χαρτογράφος. Στο χάρτη του: «*The Turkish Empire*» (Λονδίνο 1626) συμπεριέλαβε ένα τοπογραφικό της Ρόδου, που εικονίζεται εδώ, μαζί με άλλες πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στο άνω μέρος του πλαισίου του χάρτη αυτού. Αργότερα τον χάρτη αυτόν τον συμπεριέλαβε στο έργο του «*Prospect of the Most Famous Parts of the World... The Theatre of the Empire of Great Britain...London 1627*», με εκδότη τον George Humble. Ακολούθησαν άλλες εκδόσεις του έργου αυτού το 1631, πάλι από τον George Humble. Το 1646 και 1650 από τον εκδότη William Humble, το 1662 από τον Roger Rea και τέλος το 1676 από τους Th. Bassett και R. Chiswell.

JANSSONIUS Joannes. Γεννήθηκε στο Arnhem το 1588 και πέθανε το 1666. Στο έργο του: «*Atlantis Maioris Appendix... Joannes Janssonius, Amsterdam 1630*» περιλαμβάνεται χάρτης της Ασίας που έχει γίνει από τον Jodocus Hondius, όπου υπάρχει το ίδιο τοπογραφικό της Ρόδου με εκείνο του John Speed που περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά λίγο μεγαλύτερο. Εκτός από τη Ρόδο, υπάρχουν ακόμα 11 άλλες τοπογραφικές απεικονίσεις πόλεων: των Famagusta, Damasco, Jerusalem, Aden, Ormus, Goa, Caleuth, Caudy, Bantam, Gammalanne και Macao. Υπόρχουν επίσης και απεικονίσεις με διάφορα κοστούμια.





Χαλκογραφία 9,8 x 15,0 εκ.

MEISNER Daniel (1585-1625). Καλλιτέχνης και τοπογράφος από τη Βοημία. Το 1623 εκδίδει το βιβλίο του: «*Thesauras Philo... Politicus... Schatzkästlein*», όπου υπήρχαν 52 απόψεις πόλεων. Το 1624-26 επανεκδόθηκε το βιβλίο αυτό, που ήταν διηρημένο σε 8 μέρη και περιελάμβανε 416 απόψεις πόλεων. Το 1642 ο τίτλος αυτού του έργου του Meissner άλλαξε σε «*Sciographia Cosmica*» και ο αριθμός των απεικόνισεων πόλεων έφθασε τις 800. Η *Sciographia* επανεκδόθηκε στη Νυρεμβέργη το 1678.



Χαλκογραφία 33,5 x 48,0 εκ.

LA CITE DE
RHODES
EN LAQUELLE
LORDRE DES IEAN
DE HIERVSALEM A DEMEVRÉ
213. années, depuis l'an 1309, jusqu'en l'an 1522.



BAUDOIN I. Χαρακτικό της πόλης της Ρόδου από το βιβλίο του: «*Histoire des Chevaliers de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem,... par I. Baudoin...par F.A. de Nabérat...A Paris 1643.*» Επανεκδόθηκε το 1659.



MERIAN Matthaeus (1593-1650). Χαράκτης και εκδότης. Σπούδασε στη Ζυρίχη, εργάστηκε όμως στη Φρανκφούρτη. Το τοπογραφικό της Ρόδου προέρχεται από το έργο του: «*Archontologia Cosmica...Frankfurt 1649*», που εκδόθηκε από τον Joan L. Gotofred (J. P. Avelin). Στην πρώτη έκδοση της *Archontologia*, που έγινε το 1638, δεν υπήρχε το τοπογραφικό της Ρόδου.

O JANSSONIUS Joannes, που, όπως είδαμε, γεννήθηκε το 1588 στο Arnhem, θεωρείται από τους μεγαλύτερους εκδότες του 17ου αιώνα, μια που είχε μπει στην οικογένεια των Hondius, αφού παντρεύτηκε το 1612 την κόρη του Jodocus, Elisabeth, όποτε και εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στο Amsterdam. Μετά το θάνατο του Jodocus ο Janssonius μαζί με τον Hendrick Hondius εξέδωσαν μια σειρά από Αtlantes. Μετά το θάνατο του Hendrick, ο Janssonius εξακολούθησε να επανέδωνε τον Αtlantά του. Το εκδοτικό του έργο είναι τεράστιο. Το 1653 αγόρασε από τον Abraham Hogenberg τις πλάκες του εξάτομου περιφήμου έργου των Georg Braun και Frans Hogenberg «*Civitates Orbis Terrarum* (1572-1618)», το οποίο εξέδωσε στο Amsterdam το 1657 με τον τίτλο «*Theatrum Celebriorum Urbium Italiae, Aliarumque In Insulis Maris Mediterranei...*».



Το έργο αυτό ο Janssonius το χώρισε σε 8 μέρη στο 7ο μέρος βρίσκουμε το διπλό folio που είχαμε συναντήσει στον 1ο τόμο των Braun και Hogenberg, με τις 4 τοπογραφικές απόψεις των Κάλιαρι-Μάλτας-Ρόδου και Αμμοχώστου. Στην έκδοση αυτή του Janssonius δεν υπάρχουν τα «cartouches» με τις σύντομες πληροφορίες των πόλεων που υπήρχαν στην έκδοση του 1572.



Χαλκογραφία 52,0 x 59,0 ΕΚ.



VAN KEULEN Johannis και Gerard. Οι van Keulen ήταν μεγάλη ολλανδική οικογένεια χαρτογράφων και εκδότων, που η δραστηριότητα των μελών της καλύπτει διάστημα 200 περίπου ετών. Ιδρυτής της φίρμας υπήρξε ο Johannis (1654-1715). Το 1680 εξέδωσε το «De groote Nieuwe Vermeerdeer Zee Atlas ofte Water Werelt». Το έργο αυτό ώς το 1734 πραγματοποίησε 20 εκδόσεις.

To 1682 εξέδωσε το «De nieuwe grote Lichtende Zee Fackel», το οποίο πραγματοποίησε 28 εκδόσεις ώς το 1790.

To 1704 ο Johannis αποσύρεται, και στην επιχείρηση τον διαδέχεται ο γιος του Gerard (1678-1727), που ήταν χαράκτης και μαθηματικός. Ο Gerard, αν και πέθανε σχετικά νέος, πρόλαβε να αναθεωρήσει τους άτλαντες του πατέρα του. To 1710 διορίστηκε υδρογράφος της Εταιρείας Ανατολικών Ινδών.

To τοπογραφικό της Ρόδου το συναντάμε σ' αυτά τα δύο έργα των Keulen που περιγράφαμε, και περιέχεται ως «cartouche» στον χάρτη που τιτλοφορεί «Archipelagusche Eylanden». Στις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν ώς το 1704, στο «cartouche» του χάρτη υπάρχει το όνομα Johannis van Keulen, ενώ στις μετά το 1704 εκδόσεις υπάρχει το όνομα του Gerard van Keulen.



Χαλκογραφία 14,7 x 10,1 ΕΚ.

MALLET Allain Manesson (1603-1706). Γάλλος μηχανικός που υπηρέτησε στον πορτογαλικό στρατό. Επιστρέφοντας στη Γαλλία προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Λουδοβίκο ΙΑ'. To 1683 κυκλοφόρησε το έργο του «Description de l'Univers...» στα γαλλικά από τον D. Thierry, σε 5 τόμους, με χάρτες των νησιών και σχέδια πόλεων. Άλλη έκδοση έγινε το 1686. To 1684-85 κυκλοφόρησε στα γερμανικά (5 τόμοι) με τίτλο: «Beschreibung des ganzen Welt-Kreisses...» από τον J.D. Zunner, στην Frankfurt-am-Main, και ξαναεκδόθηκε το 1719 από τον J.A. Jung στην Frankfurt.

Χαρογραφία 19.5 x 19.5 εκ.



Χαρογραφία 6.5 x 11.5 εκ.



Στο βιβλίο σχήματος 16ου που έχει τίτλο «*Archipelagus Turbatis*» και εκδόθηκε το 1686 στο Augsburg από τον Jakob Enderlins κατά τη διάρκεια του Τουρκοβενετικού πολέμου συναντάμε το τοπογραφικό της Ρόδου που εικονίζεται, καμψιμένο από άγνωστο χαράκτη.

SANDRART Jacob von. Ζωγράφος και χαράκτης, Γεννήθηκε το 1630 στη Φρανκφούρτη και πέθανε το 1708 στη Νυρεμβέργη. Στο βιβλίο του, που έχει τίτλο «*Kurze und vermehrte Beschreibung von dem Ursprung, Aufnehmen, Gebiete und Regierung der Weltberühmten Republik Venedig...*» και εκδόθηκε στη Φρανκφούρτη το 1687, υπάρχει το τοπογραφικό της πόλης της Ρόδου με χαραγμένο κάτω αριστερά P. 317, ενώ αυτό που έχω στη συλλογή μου και εικονίζεται εδώ, φέρει τη χάραξη κάτω αριστερά: P. 353. Φαίνεται ότι προέρχεται από κάποια μεταγενέστερη έκδοση αυτού του βιβλίου του Sandrart, που δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί πότε εκδόθηκε ως δεύτερη έκδοση.



Χαρογραφία 28.3 x 35.5 εκ.

DAPPER Dr Olfert (1636-1689). Φλαμανδός γιατρός και γεωγράφος του Amsterdam. Το 1688 εξέδωσε το έργο του «*Naukeurige, Beschryving der Eilanden, in de Archipel der Middelandse zee,...*» Amsterdam 1688. Το 1689 το έργο του εκδόθηκε στα γερμανικά και το 1703 στα γαλλικά.
Ο ίδιος στον πρόλογο του ομολογεί ότι ουδέποτε επισκέφθηκε τους τόπους που περιγράφει και απεικονίζει στο έργο του. Οι πηγές του προέρχονται από αφηγήσεις γνωτών περιηγητών και από πληροφορίες ναυτικών. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η εικονογράφηση του έργου του με λαμπτές χαλκογραφίες, που εικονίζουν χάρτες των νησιών, απόψεις πόλεων, ενδυμασίες νησιωτών, φυτά και λιγότερο γνωστά ζώα. Το βιβλίο είναι γραμμένο με ύφος επαγγελγ, χωρίς γι' αυτό να στερείται ακριβείας και σοβαρότητας.



kasteel voormoet, en den hogen toren *Trofakka*. De schepen zeten op zes, en zeven vadem ten anker, met touwenzen het hoofd vast.

Het berghoof groot koper beelt of *Kaleffat*, zoou zoou enigen willen, over den mont of ingang van deze middelste haven, met de voeten van de eenre tot de andere zijde gefert, geflaen hebben, daer nuffich beeld een schip met volle zeilen kon door zeilen.

Men zeidt het in d' eerst haare een vrouppot, die d' schepen leide, en in de anderre hand een zwart hield, met een spiegel op de boord. Doch indien het *Kaloffat* beelt aldus over den mont van de havens zou gaffsen hebben, zoo heeft het over den mont van de haven der oude stad *Rhodus* gelaten, en niet over den mont van de haven der hedendaagsche stad *Rhodus*.

De derde haven loopt benorden het kasteel *S. Nikolas*, en leit met den mont tegen noorden. Hy heeft ontrent de wijte van een groot schip, en is twee vadem diep. In die haven leggen gemeenlijk de galleyen, die de

Rhodes van *Rhodos*, ten getale van zeven, op zijn eigen onkoede, ten dienste van den Grooten Heer, hout.

Andere, als *Stakkove*, stellens flechts twee goede havens voor de stad *Rhodes*, die dezelve aldus beschrijft.

De eene is de haven van de galleyen, welke men in het anlanden ontmoet, en met twee dijken of moedien bedekt is. *Zy* leit met den mont regen her Ooste gekreest, die door een zwaren platteland, en gebouwen leeuw opgelaadt, en daar op een toren staet, beschermt wort.

Diese platte vorm wort her fort *Sant Elme* genoemt, en is met galderen omringt: waer op acht of tien stukken geschutten leggen, die den ingang der haven van de galleyen beschermen.

De andere is de haven van de schepen, en beneden de haven van de galleyen, en haren ingang een weinig meer na 't Noorden heeft, als de andere. *Zy* is niet groter dan een schippek, welkeer een aen de zijde van de haven van de galleyen staet, die vierkant is, en de geteekn van *S. Joes* genoemt wort: gelijk

Χακογραφία περιουσίας της Ρόδου 13.0 x 16.3 εκ.



Χακογραφία 13.3 x 17.3 εκ.

Προέρχεται από το βιβλίο του Coronelli Vincenzo Maria «Isola di Rodi... In Venetia 1688». Το έργο επανεκδόθηκε το 1695.



Προέρχεται από το βιβλίο του Coronelli Vincenzo Maria «Il Mediterraneo», 1688. Το χαρακτικό αυτό το Ξαναβρόσκουμε στο έργο του «Archipelago», που εκδόθηκε 1707 στη Βενετία.



Folio αγνώστου. Ιώσας ανήκει σε κάπιο από τα πολλά έργα του Coronelli. Υποθέτουμε ότι είναι του Coronelli, επειδή το τοπογραφικό αυτό της πόλης της Ρόδου είναι όμοιο, με μικρότερες διαστάσεις όμως, προς εκείνο του Coronelli του «Corso Geografico Universale...».

Χακογραφία 20.0 x 26.8 εκ.



Προέρχεται από το έργο του «Corso geografico Universale... in tavole geografiche, ricorrette, et accrescente di tutte nuove scoperte... Venetia... 1692».

CORONELLI Vincenzo Maria. Γεννήθηκε στη Βενετία το 1650 και πέθανε το 1718. Έκανε θεολογικές σπουδές στη Ρώμη, όπου διδάχθηκε επίσης Ευκλείδεια Γεωμετρία και αρχαίους Ελλήνες συγγραφείς. Το 1680 κατασκέυασε δύο σφαιρίδες —μία του ουράνιου θόλου και μία της υδρογείου—, που δώρισε στο δουκάτο της Πάρμας. Το 1681 επισκέφτηκε την πρωτεύουσα της Γαλλίας και εργάστηκε για τρία χρόνια στην αυλή του Λουδοβίκου ΙΔ', ο οποίος και του απένειμε τον τίτλο του κοσμογράφου. Το 1684 επιστρέφει στη Βενετία και ιδρύει την πρώτη Γεωγραφική Εταιρεία, γνωστή ως Ακαδημία των Αργοναυτών. Το 1685 του απονέμεται ο τίτλος του κοσμογράφου της Βενετίας. Το χαρτογραφικό, ιστορικό και γεωγραφικό έργο του Coronelli είναι τεράστιο και εργάστηκαν σ' αυτό πολλοί καλλιτέχνες. Τα χαρακτικά που ακολουθούν χρονολογικά αφορούν τις τοπογραφικές απεικονίσεις της πόλης της Ρόδου και προέρχονται από τα ακόλουθα έργα του Coronelli:



Προέρχεται από το έργο του: «Isolario dell' Atlante-Veneto... parte I... Tomo II dell'Atlante Veneto... Venetia 1696».

PEETERS Jacobus (1637-1695). Χαράκτης και εκδότης από την Αμβέρσα. Το τοπογραφικό της πόλης της Ρόδου προέρχεται από το βιβλίο του που έχει τίτλο «Description des principales Villes, Havres et Isles du Golfe de Venise...et des Isles principales de l'Archipel...par Jacques Peeters en Anvers sur le Marché des vieux Souliers» [c. 1690].

Στο βιβλίο του, εκτός από τα σύντομα περιγραφικά κείμενα, περιλαμβάνει 143 χαλκογραφίες με απόψεις πόλεων, λιμανιών καθώς και χάρτες των νησιών του Αιγαίου.

Χαλκογραφία 15,5 x 21,5 εκ.



Χαλκογραφία 13,0 x 17,8 εκ.



Το τοπογραφικό αυτό της πόλης της Ρόδου προέρχεται από το «*Philonenem Chronographum...*», που εκδόθηκε στα Augsburg το 1693. Βασίζεται (σε μικρότερες όμως διαστάσεις) στο τοπογραφικό της Ρόδου που συναντήσαμε στο βιβλίο «*Archipelagus Turbatus*», το οποίο είχε εκδοθεί στην ίδια πόλη το 1686.

BRUYN Cornelis de. Ζωγράφος. Γεννήθηκε το 1652 στη Χάγη. Ταξίδεψε στην Ανατολή το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα. Με αφετηρία τη γενετείρα του Χάγη αναχώρησε την 1η Οκτ. 1674 και επέστρεψε μετά από 19 χρόνια: το 1693. Συγκεκριμένα, το 1674 φθάνει στην Ιταλία. Το 1678 τον βρίσκουμε στη Σμύρνη, όπου περιηγήθηκε την Ανατολή, και επέστρεψε πάλι στην Ιταλία το 1685. Εκεί παρέμεινε 8 χρόνια στη Βενετία, οπότε επέστρεψε στην Ολλανδία το 1693.

O Cornelis de Bruyn είναι ιδιάτερα υπερήφανος για την ποιότητα και ακρίβεια των σχεδίων του, που «έγιναν επί τόπου», και δηλώνει: «Πιστεύω πως μπορώ να πω χωρίς καμιά ματαιοδοξία ότι έκανα κάτι το οποίο κανείς δεν έχει ακόμη επιχειρήσει...». Το έργο του μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα νησιά του Αρχιπελάγους, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη κ.ά., και είναι πλουσιότατα εικονογραφημένο με περισσότερες από 200 χαλκογραφίες, με χάρτες, απόψεις πόλεων, λιμανιών, ενδυμασιών κ.ά. και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη έκδοση του περιόριμου αυτού έργου, που είχε τίτλο «Reizen von Cornelis de Bruyn, door de vermaardste Deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio...», έγινε στο Delft στα φλαμανδικά το 1698. Το 1700 το έργο εκδόθηκε, πάλι στο Delft, στα γαλλικά με τίτλο «Voyage au Levant, c'est à dire, dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les îles de Chio, Rhodes, Chypre...par Corneille le Bruyn». Ακολούθησαν άλλες εκδόσεις, το 1702 στα γαλλικά και ξανά το 1714 στα γαλλικά, σε σχήμα folio όλες. Οι 4 επόμενες εκδόσεις: 1718, 1725, 1728, 1732 ήταν πεντάτομες, σε μικρότερο σχήμα όλες (4o) και με πολύ μικρότερες και λιγότερες χαλκογραφίες.

RHODUS



Χαροκτικό 23,0 x 64,0 ΕΚ.

RHODUS



Χαροκτικό 23,0 x 64,0 ΕΚ.



Rhodes: Engravings from the 15th to the 17th Century

A.S. Mallis

The city of Rhodes is inhabited for 2,400 years. The devastating Peloponnesian War (431-404 BC) forced the until then prospering towns of the island – Ialyssos, Cameiros, Lindos – to unite their forces by founding in 408/407 BC the city of Rhodes at a prominent location. The city-planning was designed by the famous architect and town-planner Hippodamus. The city was fortified and soon became powerful due to its naval and trade supremacy. It was embellished with wonderful monumental pieces of sculpture – a Rhodians' favourite –, works of excellent artists. Among them legendary still remains the so-called Colossus – destroyed by earthquake in 226/227 BC –, although Pliny mentions thousands of such statues that each of them alone could make famous any town for its own merit. The city of Rhodes owed its splendour to the high and intensive cultivation of arts and letters, a strong pole of attraction for all the famous personalities of the time. The city managed to repulse the fierce attacks of Demetrius Poliorcetes, in 306 BC, and Mithridates in 88 BC. The destructive earthquakes and the hostile invasions weakened Rhodes' defensive, therefore the city was occupied in 42 BC by the Roman general Cassius, who, although had been educated in Rhodes, ruined the city, looted its treasures and, following his orders, most of its marvellous works of art were transferred to Rome. In the centuries that fol-

lowed Rhodes suffered more catastrophic invasions and earthquakes (155, 344, 515 AD).

The walls and fortifications of the city were rebuilt in the Byzantine era and were later reinforced by towers and turrets by the Knights of the Order of St. John, when they made the island their base, from 1309 to 1522, year of the occupation of Rhodes by the Turks. Other foreigners, the Italians, ruled the island from 1912 to 1948.

In about 1412 Cristoforo Buondelmonti, a vicar in the church of St. Maria Oltrarno, arrived in Rhodes and stayed there until 1420. In the meantime he studied the ancient Greek writers, visited many islands and wrote the book *Liber Insularum*, a basic work on the Aegean islands until the late eighteenth century. Leaving Rhodes he did not miss the opportunity to take with him – as a gesture of magnanimity – rare, valuable Greek codices that enriched the Medici library in Florence. The original books was lost but copies of it survived in various libraries. The first full edition, in Latin, was published in Leipzig; the second edition, published in 1897 in Paris by Emile Legrand, included passages translated in Greek by some unknown Greek scholar as well as a translation of the Greek text. From a copy of this edition, which was written by the famous calligrapher of the Seraglio Emmanuel Miller, the author of this article quotes here some abstracts about Rhodes. A second important document was bequeathed posthumously by the German clergyman Bernhard von Breydenbach, who travelled from Venice, a pilgrim to the Holy Land, to the monastery of St. Catherine at Sinai, visiting during his

itinerary the Greek harbours of Corfu, Methone, Heracleion (Crete), Rhodes and Cyprus. The *Itinerary*, besides its text with valuable information, also includes unique illustrations, engraved by the great Flemish artist Erhard Reuwich, who accompanied Breydenbach on his trip in order to accomplish this task. The *Itinerary*, which according to specialists had twenty-eight editions, from the first in 1486 to the last in 1522, was repeatedly published in various languages, Latin, French, German, Flemish, Polish.

The *Liber Chronicarum*, the «Chronicle» of Hartmann Schedel, is a landmark in typography. It was written, illustrated and printed in Nuremberg in 1493. Its author composed his text drawing from older and contemporary poets, men of letters and historiographers and created a work of significant merit for those who study that period. The special interest of the book lies in the fact that it does not only supply a full compilation of the knowledge possessed by then, but it also reveals the attitude of that century towards history. The book was published in Latin and German, while another counterfeit, less expensive edition of it was easily realized, since the safeguarding of intellectual rights was unthinkable and beyond imagination at that time.

The two celebrated editions of the fifteenth century, that of *Itinerary* and *Liber Chronicarum*, by B. von Breydenbach and H. Schedel respectively, were followed by minor relevant works of the sixteenth (15 engravings) and seventeenth century (28 engravings), in which the city of Rhodes was represented.