



1. Η Αγία Ελεούσα, 2. Ο Άγιος Αθανάσιος, 3. Η Παναγία ή Βλασσαρού, 4. Οι Άγιοι Ασωμάτοι στα σκαλιά, 5. Η Παναγία ή Κυρά του Κανδήλη, 6. Ο Χριστοκοπίδης, Κ. Μπίρης, Αι Εκκλησίαι των παλαιών Αθηνών, Αθήνα 1940.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στις 10 Ιουνίου 1837, δημοσιεύτηκε στο δανικό καλλιτεχνικό περιοδικό Dansk Kunstablad επιστολή χωρίς ημερομηνία, από την Αθήνα, του αρχιτέκτονα Χριστιανού Χάνσεν. Το κείμενο δεν καταλαμβάνει περισσότερο από μία σελίδα και δίνει σύντομη περιγραφή της αλγεινής όμης που παρουσιάζει η Αθήνα τον Αύγουστο του 1833, όταν πρωτοήρθε ο Χριστιανός Χάνσεν στην Ελλάδα. Συνεχίζει με την παραπήρηση ότι «από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά και η οικοδόμηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ». Στη συνοπτική έκθεση των έργων που του απολούθει αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «έχω μετατρέψει μερικές εκκλησίες σε αίθουσες δικαστηρίων». Η πληροφορία είναι λακωνική. Το γεγονός όμως ότι παρέχεται, με σαφήνεια, από έναν επώνυμο αρχιτέκτονα ήταν το έναυσμα μιας περαιτέρω έρευνας, η οποία απέδωσε σειρά νευτέρων στοιχείων.

Μάρω Καρδαμίτη-Αδάμη Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν

Αρχιτέκτων

Αρχαιολόγος

Στη μικρή και ερειπωμένη πόλη της Αθήνας του 1834, έτος κατά το οποίο ορίστηκε πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, δημιουργήθηκε συβαρό πρόβλημα σχετικά με την εξεύρεση της κατάλληλης στέγης για τις δημόσιες υπηρεσίες, τους κρατικούς λειτουργούς, ακόμα και για τον ίδιο τον Οθόνα. Επιπρόπτη από κρατικούς υπαλλήλους συνέταξε, μετά από σχετική αυτοψία, κατάλογο των αθηναϊκών οικοδόμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Κυβερνηση και τους υπαλλήλους της¹. Ο καταλόγος αυτός περιλαμβάνει ονομαστικά 73 οικοδομές. Εκτός από το Μέγαρο Κοντόσταυλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή κατοικία του Όθωνα, η πλειοψηφία των κατοικιών ήταν μικρές και δεν είχαν περισσότερο από 2-4 δωμάτια. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου σημειώνονται 5-7 δωμάτια. Οι δύο μεγαλύτερες κατοικίες βρίσκονταν στην Καπνικαρέα. Η μία ανήκε στον κόμητα Μποτσάρη², με 18 χώρους, και η άλλη στον Υδραίο Γιούρνη, με 12. Το σπίτι των Κλεάνθη και Σάουμπερτ, στην οδό Θάλου στην Πλάκα, είχε ενοικιαστεί, από τον Αύγουστο του 1834, για τη στέγαση του Γιώνασίου³. Η έλλειψη κατάλληλων χώρων οδήγησε στην προσπάθεια στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών στα κάθε είδους οικοδομήματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ως είχαν ή μετά από ορισμένες επισκευές. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχη μετασέγαση των δημόσιων υπηρεσιών σε άλλους χώρους, οι οποίοι θεωρούνταν περισσότερο κατάλληλοι. Η έννοια του προσωρινού υπήρχε πάντα, δεδομένου ότι τα σχέδια για την ανέγερση των «Δημοσίων Καταστήματων» (των Υπουργείων) δεν πραγματοποιήθηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ των δημόσιων καταστημάτων, των οποίων η εξασφάλιση στέγης παρουσιάζει επειγόντα χαρακτήρα, ήταν και οι αίθουσες απονομής της δικαιοσύνης. Το θέμα είχε απασχολήσει και την κυβερνητική επιτροπή, η οποία είχε επισκεφθεί την Αθήνα το 1834, και στον κατάλογο των «73 οικιών» που αναφέραμε πιο πάνω είχε προτείνει την οικία Κώ-



2. Ο Άγιος Αθανάσιος του Ψυρρή όπως άσχόταν τα πρώτα χρόνια μετά την οπελευθέρωση, πριν το κατεδαφιστεί. Λεπτομέρεια από το Πανόραμα του F. Stademann, Panorama von Athen, φ. II, München 1841.

στα —τριών δωματίων—, για τη στέγαση του Πρωτοδικείου, και την οικία Λογοθέτη —τεσσάρων δωματίων— για τη λειτουργία του Εφετείου. Είχε προταθεί επίσης το τζαμί του Κουρκούνη, το οποίο, μετά τις απαραίτητες επισκευές, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας⁴. Σε σχετική αναφορά του υπουργού της Δικαιοσύνης Κ. Σχινά προς τον Όθωνα, με ημερομηνία 19 Ιουνίου/1 Ιουλίου 1834⁵, υπάρχουν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες της Νομαρχίας Αττικής, τρία κτήρια, τα οποία ανήκουν στην Κυβερνηση και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δικαστικά καταστήματα. Το πρόβλημα είναι ότι και τα τρία βρί-

σκονταντού στο χώρο που προορίζεται για αρχαιολογικές ανασκαφές, και κάθε κατασκευή, ακόμα και επισκευή, είναι αυστηρά απαγορευμένη στους ιδιώτες. Το πρώτο, ένα τζαμί πρόσφατα επισκευασμένο, χρησιμοποιείται ως στρατώνας της συντεχνίας των εργατών. Ο στρατώνας αυτός θα μπορούσε να μεταφερθεί σε ένα από τα δύο άλλα μικρότερα, γειτονικά τζαμιά, τα οποία δεν χρειάζονται πάρα μικρή επιδόρωση, και στη θέση του να στεγανεί το Πρωτοδικείο. Το όνομα του τζαμαίου δεν αναφέρεται, αλλά θα πρέπει να είναι το Φετιχέ τζαμί, το μεγαλύτερο από τα τρία τζαμά της Αγοράς της Αθήνας⁶. Το δεύτερο κτήριο είναι το τουρκικό ιεροσπουδαστήριο, ο Μεν-

δρεσές, το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως φύλακη⁷. Δεδομένου ότι τα κακουργοδίκεια λειτουργούσαν συνήθως κοντά ή μέσα στις φυλακές, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε η σκέψη να στεγαστεί και το Κακουργοδίκειο στον παραπάνω χώρο. Το τρίτο κτήριο αναφέρεται ως το τζαμί κοντά στην Αγορά της πόλης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για το τζαμί του Τζαράρακη, και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως Εφετείο, αφού προηγουμένως υποστεί ορισμένες μετατροπές⁸. Σύμφωνα με τη γνώμη του υπουργού, η έδρα του Εφετείου πρέπει να είναι η Αθήνα. Το βασικό θέμα που προκύπτει από την επιλογή των τριών αυτών κτηρίων είναι το πώς θα μπορεί η Κυβερνητική να εκτελέσει εργασίες επισκευών σε αυτά, όταν η ίδια έχει απαγορευτεί στους ιδιώτες και την ελάχιστη επέμβαση. Στην περίπτωση που η Κυβερνητική αποφασίσει να οικοδομήσει νέα κτήρια για να στεγάσει τις ανάγκες της, θα πρέπει η κοινότητα των Αθηνών να της παραχωρήσει το απαιτούμενο γήπεδο αντί 20 λεπτών των τετραγωνικό πήρη και να κληθούν οι αρχιτεκτόνες να συντάξουν τα νέα σχέδια και τον προϋπολογισμό των εξδόων⁹. Φαίνεται ότι το θέμα της αποκατάστασης κτηρίων στην περιοχή την προορισμένη για αρχαιολογικές ανασκαφές δεν αντιμετωπίστηκε από την Κυβερνητική διότι θα ξεσήκωνε την κοινή γνώμη. Παράλληλα, η αγορά γης και η εξ αρχής ανέγερση δικαιοσύνης κτηρίων πρέπει να τανων ιδιάτερα δαπανηρή. Έτσι, λίγους μήνες αργότερα το υπεύθυνο υπουργείο συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την εξέρευνη κατάλληλων χώρων που θα στέγαζαν το Πρωτοδικείο, το Κακουργοδίκειο, το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο, κατέληξε στην απόφαση της μετατροπής τεσσάρων ερειπωμένων εκκλησιών σε αιθουσές δικαστηρίων.

Σε έγγραφο το οποίο απευθύνεται στον Θώνα μέσω της Αντιβασιλείας, ο τότε υπουργός της Δικαιοσύνης Γ. Πραΐδης γράφει, στις 23 Δεκεμβρίου 1834/4 Ιανουαρίου 1835: «λόγω του ότι είναι αδύνατο να βρεθούν οικίες κατάλληλες για τη στέγαση των



3. Η Παναγία η Βλασιδού στον χώρο της αρχαίας Αγοράς πριν από την κατεδάφιση της. Γ. Κουτσούκος, Σελίδες απ' την Παλιά Αθήνα, σ. 51

δικαστηρίων της πρωτεύουσας, είμαι αναγκασμένος να στραφώ στη λουστ των παλαιών εκκλησιών, οι οποίες, ερειπωμένες εν μέρει, έχουν τελείως εγκαταλειφθεί ή έχουν παραχωρηθεί από τις δημοτικές αρχές σε ιδιώτες για να χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα. Οι εκκλησίες εκείνες οι οποίες πιστεύω ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον παραπάνω σκοπό είναι: 1ον τη εκκλησία η ονομαζόμενη Ελεαύσα, κοντά στο Ξενοδοχείο του κ. Καζάλη¹⁰. 2ον την Αγίου Αθανασίου (εικ. 2), μέσα στην περιοχή του Ψυρρή¹¹. 3ον τη λεγομένη του Χρυσοκοπίδη, στην ίδια περιοχή με την προηγουμένη¹², 4ον την Εισοδίων της Θεοτόκου της λεγομένης Βλασιδούς (εικ. 3-5), πολύ κοντά στον ναό του

Θησέα¹³, 5ον η των Ασωμάτων (εικ. 6), πλησίον της Πύλης της Αγοράς¹⁴ (εικ. 1). Η πρώτη, ευρύχωρη και καλοκιασμένη, δεν έχει στέγη. Θα μπορούσε να χρησιμεύει προσωρινά ως χώρος για το Πρωτοδικείο ή ακόμα και το Κακουργοδίκειο. Η δεύτερη είναι μικρότερη αλλά δεν χρειάζεται παρό μόνο μερικές επισκευές στο εσωτερικό και την κατασκευή βήματος για τους δικηγόρους. Η τρίτη και η τέταρτη είναι μεγαλύτερες από τις δύο πρώτες αλλά είναι και αυτές χωρίς στέγη.

Εαν επισκευασθούν, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν η μία για τη στέγαση του Αρείου Πάγου και η άλλη του Εφετείου. Η πέμπτη, η μικρότερη από όλες τις άλλες αλλά σε καλύτερη κατασταση,



4. Αποτύπωση τοιχογραφίας της Παναγίας η Κυρία του Καντήλη. Η εκκλησία κατεδαφίστηκε το 1848. Γ. Κουτσούκος, ο.π., σχέδιο P. Durand, 1843, σ. 51.
5. Αποτύπωση δεύτερης τοιχογραφίας της προηγουμένης εκκλησίας.



Θα μπορούσε να μετατραπεί ευκολότερα σε δικαστήριο. Είναι όμως πολύ στενόχωρη και μόλις θα μπορούσε να χωρέσει πενήντα με εξήντα ακροστές. Η επισκευή των ναών αυτών δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε αυτά τα ιερά οκοδομήματα, τα μόνα ελεύθερα δημόσια κτήρια, επειδή προσπάθησα εις μάτιν να εύρω χώρους μέσα στις ιδιωτικές κατοικίες. Επισκέφθηκα την οικία του κόμη Μπισταρά¹⁵, απέναντι ακριβώς στο Υπουργείο των Ανακτόρων και των Εσωτερικών υποθέσεων, και η οποία πρόκειται να επισκευασθεί με έξοδα της Κυβερνήσεως. Ο πρώτος όροφος, στην ουσία ημιπυτόγειος, έχει τόσο χαμηλή ροφή ώστε με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να μετατραπεί σε αιθουσακράσεων. Στον δεύτερο όροφο θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια καλή αίθουσα ακράσεων με την κατεδάφιση δύο διαχωριστικών τοίχων και την ενοποίηση των τριών μεσημβρινών δωματίων. Μία τέτοια εργασία, εκτός του ότι είναι πολύδαπανη, δεν θα μπορούσε να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο από όσο χρειάζεται για την επισκευή των παλαιών εκκλησιών. Επισκέφθηκα επίσης την οικία του Κλεάνθη, όπου στεγάζεται το κεντρικό σχολείο αυτής της πόλης. Έχει δύο αίθουσες, οι οποίες, παρόλο που είναι στενόχωρες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, επειδή δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, για το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο. Οι συνεδριάσεις των δύο αυτών δικαστηρίων είναι λιγότερο συχνές από αυτές του Πρωτοδικείου και λιγότερο ενδιαφέρουσες από αυτές του Κακουργοδίκειου κι έτσι δεν προσελκύουν πολυτήρες ακροστάτιο. Όλα αυτά βέβαια στην περίπτωση που θα ήταν δυνατόν να μεταφερθεί το σχολείο στην προαναφερθείσα οικία Μπισταρά, οπότε πλέον δεν θα είχαμε ανάγκη παρά δύο ακόμα χώρων, ενός για το Πρωτοδικείο και ενός για το Κακουργοδίκειο.

Παρακαλώ την Α.Μ. να διατάξει το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών να παραχωρήσει στον υπόγραφοντα τέσσερις από τις προαναφέρομενες εκκλησίες, στην περίπτωση κατά την οποία η οικία Κλεάνθη δεν θα μπορούσε να

τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου, και να καλεσεί την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου των Εσωτερικών να επισκεφθεί, συνοδευόμενη από έναν υπάλληλο του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, τις προτεινόμενες εκκλησίες και να ετοιμάσει τα σχέδια και τον προϋπολογισμό της επισκευής, ώστε η δήλωση πετόσετη να μην καθυστερήσει περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να παρακαλέσω την Α.Μ. να θέσει την οικία Μπισταρά στη διάθεση του Υπουργείου της Δικαιοσύνης για να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο των ανακρίτων και των εισαγαγελέων ή ως κατοικία δικαστικών υπαλλήλων που πρόκειται να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα. Θα μου επιτραπεί, Κύριε, να παρατηρήσω στην Α.Μ. ότι, στην περίπτωση που την εκτέλεση του έργου ανελάμβαναν οι πρακτικοί, την πρώτη αρχηγότερον¹⁶, οι σχετικές εργασίες θα τελείωναν πιθανόν σε συντομότερο χρονικό διά-

στημα, λαμβάνοντας βεβαίως υπ' όψιν ότι δεν θα γινόταν με τελείωτη και ακρίβεια. Τολμώ όμως να πιστεύω ότι με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα θα πρέπει να προτιμηθεί η ταχύτητα από μία επιμελή εργασία που θα πήγαινε σε μάκρος¹⁷.

Λίγες μέρες αργότερα ο Πραΐδης επανέρχεται με νεότερη αναφορά. Σύμφωνα με αυτή όλες οι έρευνες που έκανε για να εντοπίσει κατάλληλα κτήρια για να στεγάσουν τα δικαστηρία απέβησαν άκαρπες. Το υπουργείο των Εσωτερικών δεν μπρέσει να βοηθήσει στην εξεύρεση κτηρίων. Είσι καταλήγει στην πρόταση να χρησιμοποιηθούν οι δύο από τους τρεις ισόγειους χώρους καταστημάτων της οικίας Μπισταρά, τους οποίους χρησιμοποιεί η διεύθυνση των ταχυδρομείων. Στους χώρους αυτούς προτείνει να στεγαστούν το Πρωτόκλιτο (Πρωτοδικείο) και το Εφετείο, ενώ το Ακυρωτικό Δικαστήριο (ο Άρειος Πάγος) θα



6. Οι Άγιοι Ασώματοι στα σκολιά. Κατεδαφίστηκε το 1842. T. du Moncel, De Venise à Constantinople, a travers la Grèce, Paris 1846, πιν. 16.

μπορούσε προσωρινά να δανείζεται την αιθουσα του υπουργείου κατά διασπήματα, αναμένοντας την επισκευή των εκκλησιών ή την κατασκευή κάποιου άλλου κατάλληλου χώρου. Η πρόταση αυτή φαίνεται ότι εγκρίθηκε και σύντομα αρχίζουν οι επισκευές στις εκκλησίες της Αγίας Ελεούσας, του Αγίου Αθανασίου και του Χριστοκοπίδη. Η σκέψη του, να χρησιμοποιηθεί η εκκλησία των Ασωμάτων στην Πύλη της Αγοράς ως αιθουσα δικαστηρίου, εγκαταλείπεται. Παράλληλα αποφασίζεται να χρησιμοποιηθεί ο Μενδρεσές ως φυλακή.

Στις αρχές του 1835 η τεχνική υπηρεσία του υπουργείου των Εσωτερικών υπέβαλε στον υπουργό της Δικαιοσύνης προς έγκριση τα σχέδια των τροποποιήσεων των τριών εκκλησιών που αναφέραιμε. Σύμφωνα με τα σχέδια μετατροπής, κάθε κτήριο περιελάμβανε, εκτός από την αίθουσα ακροάσεων, δύο ακόμα μικρότερους χώρους. Η μετατροπή αυτή, η οποία είχε προταθεί από το υπουργείο των Εσωτερικών, δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των δικαστηρίων. Έτσι, μετά από πρόταση του ίακώβου Ρίζου Νερουούλου, συντάσσεται νέο κτηριολογικό πρόγραμμα και οι μελέτες επιστρέφονται στον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας E. Schaubert¹⁸. Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, το Πρωτοκάλιτο, εκτός από την αιθουσα του ακροατηρίου και τους δύο βοηθητικούς χώρους οι οποιοι ήδη παραβέπονται, χρειάζεται και μία αιθουσα διασκέψεων των δικαστικών, αρχείο εκκρεμών υπο-



7. Πορτρέτο του Χριστιανού Χάνσεν από τον Edvard Lehmann, κατάλογος έκθεσης στη Βασική Ακαδημία της Κοπεγχάγης, «Arkitekten Christian Hansen, I Graekenland 1833-50», 12 Απριλίου - 4 Αυγούστου 1986.

θέσεων και προανακριτικό γραφείο. Η λειτουργία όμως του Εφετείου και του Κακούργοδικού χρειάζεται δύο επί πλεον χώρους, έναν για αρχειοφυλάκιο και έναν για τους μάρτυρες. Ειδικότερα για το Κακούργοδικείο είναι απαραίτητος ένας ακόμα μικρός χώρος όπου αποσύρονται οι ένορκοι για να συσκεφθούν. Επειδή στα αρχεία των δικαστηρίων φυλάσσονται οι τρέχουσες δικογραφίες, κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση κιγλιδωμάτων στα παράθυρα των εκκλησιών, δεδομένου ότι το ύψος τους είναι αρκετά χαμηλό. Σύμφωνα με έναν πρόχειρο προϋπολογισμό του E. Schaubert, τα έξοδα για

τα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα φθάσουν τις 4.299 δρχ. και 76 λεπτά και για τις τρεις εκκλησίες. Όσον αφορά την τέταρτη εκκλησία, την Παναγία του Κανδήλη¹⁹, επρόκειτο να επισκευασθεί για να στεγάσει το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Άρειο Πάγο), σύμφωνα με την απόφαση της 17/29 Ιανουαρίου 1835. Η εκκλησία θεωρήθηκε ακατάλληλη, διότι κατά την άποψη των αρχαιολόγων είναι πολύ πιθανόν στη θέση της, κοντά στο μνημείο του Λουσικράτους, να βρεθούν αρχαιότητες, και προτείνεται η αντικατάσταση της από την Παναγία τη Βλάσσαρού. Φαίνεται πως τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε τη μία ού-



8. Η θέση της Αγίας Ελεούσας, ενσωματωμένη στο κτήριο του Κακούργοδικείου. Σχέδιο Εμμ. Μπήρη.



9. Η κάτοψη του ισογείου του Κακούργοδικείου με το ιερό του ναού στα ανατολικά. Σχέδιο Εμμ. Μπήρη.
10. Η κάτοψη του ορόφου του Κακούργοδικείου. Σχέδιο Εμμ. Μπήρη.

τε η άλλη ως αίθουσες δικαστηρίων και το ενδιάφερον του υπουργείου της Δικαιούντης εστιάστηκε στις τρεις πρώτες, οι οποίες βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Όπως προκύπτει από την επιστολή του Χρ. Χάνσεν, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό *Dansk Kunstablad*, ο E. Schaubert ανέθεσε σ' αυτόν τη μετακευψή των εν λόγω εκκλησιών σε δικαστήρια²⁰. Δυστυχώς, για τις εκκλησίες του Χριστοκοπίδη και του Αγίου Αθανασίου δεν έχουμε αρκετά στοιχεία και επομένως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκαν οι μετατροπές αυτές. Η μόνη εκκλησία η οποία συζέται σήμερα με την τροποποιμένη μορφή αιθουσών δικαστηρίου είναι η Αγία Ελεούσα στη συνοικία του Ψυρρή, στην οδόν Αγίας Ελεούσης 4, και είναι ενσωματωμένη στο κτίριο του Παλαιού Κακουργοδικείου. Η μοναδική δημοσίευση για την ενδιάφερουσα αυτή περίπτωση ενσωμάτωσης ερευπιωμένης εκκλησίας σ' ένα πρώιμο αθηναϊκό κτήριο είναι των Δ. Κωνσταντινίδη, Λ. Πολίτη, Κων. Ζούνη, Εμμ. Μπήρη «Το Παλαιό Κακουργοδικείον των Αθηνών»²¹.

Πρόκειται για αξέλογη μελέτη, η οποία μας δίνει λεπτομερή αρχιτεκτονική περιγραφή του όλου κτηρίου, παράλληλα με τα σχετικά φιλολογικά και ιστορικά στοιχεία. Οι μελετήτες, οι οποίοι δεν έχουν ερευνήσει τα σχετικά αρχεία, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Παλαιό Κακουργοδικείο είναι «ένα αρχέτυπο της νεοκλασικής αθηναϊκής αρχιτεκτο-

νικής, έργο αγνώστου αρχιτέκτονα, και του οποίου η ανέγερση θα πρέπει να αναζητηθεί στα μέσα του 19ου αι., ίσως και νωρίτερα». Στα συμπεράσματα της μελέτης παραμένει ακαθόριστη η σκοπιμότητα ορισμένων κατασκευών στο ισόγειο, όπως το τρίπτυχο, και επιχειρείται μια πιθανή αναπαράσταση της κάτωφύς του ναού της Αγίας Ελεούσης ως απλού τετράκιον εγγεγραμμένου σταυροειδούς, χωρίς ναρθηκα, ο οποίος είναι μεταγενέστερο στοιχείο. Ας σημεωθεί ότι στο πολεοδομικό σχέδιο του Stauffert οι εξωτερικές διαστάσεις του ναού είναι 10,50x10,50 μ. και ανταποκρίνονται ακριβώς στην πιθανή αναπαράσταση της Αγίας Ελεούσης.

Εχοντας ως αφετηρία τη σχετική μαρτυρία του Χριστιανού Χάνσεν και με τα δεδομένα της παραπάνω μελέτης, σε συνδυάσμο με την παραλλήλη βοήθεια της αρχειακής έρευνας, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το κτήριο και την ιστορία του. Το Παλαιό Κακουργοδικείο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγυρον που περιβάλλεται από τις οδούς Αγίας Ελεούσης, Μιαούλη, Θεούλιδας και Κακουργοδικείου, στη συνοικία του Ψυρρή (εικ. 8). Το ίδιονα της πρώτης οδού υποδηλώνει την παρέδρη ομώνυμης εκκλησίας, ενώ των δύο τελευταίων συνδέεται άμεσα με τη χρήση του νεότερου κτηρίου. Η ίδρυση των Κακουργοδικείων χρονολογείται το 1835 και φαίνεται πως λειτούργησαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1836²². Η μετατροπή του ερευπιωμένου

ναού της Αγίας Ελεούσης σε Κακουργοδικείο, όπως μαρτυρούν τα σχετικά έγγραφα, ήταν μία σταθερή απόφαση του υπουργείου της Δικαιούντης από τη σύνταξη της αρχικής πρότασής του προς τον Θώωνα. Το έργο της τροποποίησης ανέλαβε ο Χριστιανός Χάνσεν υπό την ιδιότητα του βοηθού-αρχιτέκτονα της τεχνικής υπηρεσίας του υπουργείου των Εσωτερικών.

Ανασυνθέτοντας τις πιληροφορίες που μας παρέχουν τα έγγραφα που προσανθέρμασε καθώς και το γνωστό σύγγραμμα του Γ. Λ. Μάουερ «Ο ελληνικός λαός» στο σχετικό με τη διαδικασία στο κακουργοδικείο κεφάλαιο, προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε το κτηριολογικό πρόγραμμα βάσει του οποίου ανασκευάστηκε και λειτούργησε η Αγία Ελεούσα ως Κακουργοδικείο. Κύριος χώρος κάθε δικαιοστηρίου είναι η αίθουσα ακροάσεων. Η διαδικασία στα ακροατήριο γίνεται προφορική και δημόσια. Ειδικά το κακουργοδικείο είναι τόπος όπου «και ο λαός συνάζει. Η φύσις των υποθέσεων αι οποία το απασχολουν και προπάντων ο τρόπος με τον οποίο δικάζεται το εξεγώνυμον εις την φαντασίαν, εις τον σεβασμόν, εις την περιέργειαν, εις την συγκίνησιν, εις τον φόβον...» Η αίθουσα του Κακουργοδικείου είναι κατ' εξοχήν το ιερόν της δικαιούντης, οπου ο εισερχόμενος νομίζει ότι βλέπει ενθρονισμένην την θεά με την ρομφαίαν και με τον ζυγόν ν' αποδίδει αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως εις ένα έκαστον το δίκαιον. Και είνε εδώ κάτι περισσότερον από την σε-



11. Η πρόσοψη του Κακουργοδικείου με τις δύο πτέρυγες, τη νότια και τη βόρεια. Σχέδιο Εμμ. Μπήρη.



12. Η άψη της βόρειας πτέρυγας επί της οδού Κακουργοδικείου. Σχέδιο Εμμ. Μπήρη.

μνήν και αυστηράν Θέμιδα των άλλων Δικαστηρίων, είνε αυτή η αμειλικτος Νέμεσις²³. Επομένως η αίθουσα ακρόσεων θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη από το κοινό και ισόγεια. Άμεσα συνδέδεμένοι χώροι με την αίθουσα ακρόσεων είναι η αίθουσα διασκέψεων του δικαστηρίου των συνέδρων, το οποίο δικαστήριο στην περίπτωση του κακουργοδίκειου επρεπε να απαρτίζεται από έναν πρόεδρο, τεσσερις δικαστές, έναν εισαγγελέα και ένα γραμματέα, η αίθουσα συνεδριάσεων των ενόρκων, η αίθουσα των μαρτύρων και τα κελί όπου εκτελείται ο κακηγορούμενος προ της δίκης και κατά τηνώρα που συνεδρίαζαν οι ένορκοι. Μπορούσαν να κληθούν, ως ένορκοι, πολίτες οι οποίοι δεν ασκούσαν επάγγελμα ανάρμοστο με το λειτουργήμα του ενόρκου, έπρεπε δε να ήταν μορφωμένοι και ευκατάτατοι²⁴. Μετά από κλήρωση των κατοικών εκείνων του δήμου που συγκέντρωναν τα κατάλληλα πρόσωπα, εξελέγοντο 60 άτομα, από τα οποία εκληρώνοντο 30 ένορκοι και 4 αναπληρωματικοί. Την ημέρα της δίκης όφειλαν να παρουσιαστούν και οι 30, από τους οποίους εξελέγοντο δύο κλήρου 12 για τη μία και μόνο συγκεκρι-

μένη υπόθεση. Επομένως η αίθουσα των ενόρκων παπιτούσε διαστάσεις τέταρις ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν οι 34 ένορκοι, οι οποίοι στην ίδια αυτή αίθουσα είχαν την επιμηγορία τους. Όστι δε ώρα διαρκούσε η σύσκεψη δεν επιτρεπόταν η εισόδος στα κανένα²⁵. Η αίθουσα των μαρτύρων είναι ο χώρος όπου συγκεντρώνονται οι μάρτυρες κατά τη διάρκεια της δίκης, δεδομένου ότι απαγορεύονται η παραμονή τους στην αίθουσα ακρόσεων, ώστε να μην ακούει ο ένας τη μαρτυρία του άλλου. Ο αριθμός των μαρτύρων δεν ήταν βέβαια καθορισμένος. Και οι τέσσερις αυτοί χώροι, δηλαδή η αίθουσα διασκέψεων των δικαστών, η αίθουσα συνεδριάσεων των ενόρκων, η αίθουσα των μαρτύρων και το κελί του καπηγορουμένου, έπρεπε να είχαν άμεση πρόσβαση στην αίθουσα του ακροστηρίου. Όσον αφορά την αίθουσα των δικαστών και το κελί του καπηγορουμένου, η πρόσβαση αυτή έπρεπε να βρίσκεται και κοντά στα δικαστικά έδρανα. Εκτός από τους χώρους αυτούς, τους στενά συνδεδεμένους με την αίθουσα ακρόσεων, απαιτούνταν επίσης μία γραμματέα, ένα αρχείο των παλιών υποθέσεων, ένα

αρχείο των εκκρεμών υποθέσεων, ένα προανακριτικό γραφείο και μία αίθουσα όπου οι δικαστές θα μελετούν τις υποθέσεις και θα προετοιμάζονται για τη δίκη. Απαραιτήτος ήταν και ένας χώρος για τους κλητήρες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προσπάθησαν να προσδιορισουμε τη λειτουργία των χώρων του Κακουργοδίκειου Αθηνών (εικ. 9,10). Ο χώρος του κυρίως ναού (1), όπως και πληροφορεί ο πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Ιονικούν, χρησίμευε ως αίθουσα ακρόσεων με την «δικαστική τράπεζαν εφιδρυμένην επί του τόπου της Αγίας Τραπέζης». Οι χώροι επομένως δεξιά (2) και αριστερά (3) του ιερού πρέπει να χρησίμευαν αντίστοιχα ως χώροι διασκέψεων των δικαστών και κελού του καπηγορουμένου. Οι δύο δε μεγαλύτεροι χώροι, (4) και (5), ως χώροι συσκέψεως των ενόρκων και αναμονής των μαρτύρων. Ο μικρός χώρος (6) στη δυτική γωνία της βόρειας πτέρυγας πρέπει να ήταν ο χώρος των δικαστικών κλητήρων και το θυρωδίο. Σταν όφρο οι δύο μεγάλες αίθουσες (7) και (8) πιθανότατα να χρησίμευαν ως γραμματέας και αίθουσα των δικαστών. Τα δε τρία μικρότερα δωμάτια (9,10,11) ως αρχειοφύ-



13. Παρόμυθο δεξιά της κεντρικής εισόδου με πλαιόπι και ορίζοντο γείσο από κονίαμο. Σημειωνή κατάσταση.



14. Παρόμυθο του ορόφου στη βόρεια πτέρυγα με πλαιόπι από κονίαμα διαμορφωμένο στο επάνω μέρος σε δόντι. Σημειωνή κατάσταση.



15. Παρόμυθο του ανατολικού τμήματος της δυτικής πτέρυγας του Πανεπιστημίου.

λάκιο, αρχείο εκκενώμαν υποθέσεων και προανακριτικό γραφείο, αντίστοιχα. Είναι περίεργο το ότι η άνοδος στον όροφο γίνεται σήμερα μόνο μέσα από τον κυρίων ναό, δηλαδή την αιθουσα ακροάσεων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπήρχε και μία δεύτερη πρόβαση στο κλιμακοστάσιο απευθείας από το θύρωρει, η οποία θα κτίστηκε σε κάποια μεταγενέστερη φάση. Η θέση του πρώτου πλατώνακου της κλίμακας ενισχύει την άποψη αυτής. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κωναντανίου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, η αιθουσα του Κακουργοδικείου «εκοσμήθη και διά θεωρείων, ίνα, φασι και των γυναικών αι βουλδέναι συνέρχονται και επακούσονται επι τα κακουργήματα καπηγορουμένων και απολογουμένων²⁹». Δεν είναι γνωστή η θέση των θεωρειών και ούτε είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Το ύψος της αιθουσας αυτής, 4,90 μ., επιτρέπει τη δημιουργία θεωρειών υπό μορφήν υπερυψωμένων βαθμίδων.

Τα σχετικά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και η έκθεση του Χριστιανού Χάνσεν αποτελούν σαφείς μαρτυρίες για το ιστορικό της μετατροπής. Ο ναός της Αγίας Ελεούσης γνωρί-

ζουμε λοιπόν ότι ήταν καλοκίσμένος και ευρύχωρος αλλά είχε υποστεί κατάρρευση της στέγης. Ή δε τροποποίηση σε αιθουσα δικαστηρίων έγινε πριν από τα καλοκαίρι το 1837. Σύμφωνα με τις αναφορές των αρμοδίων υπουργών, για την αποκατάσταση του κτηρίου και τη μετατροπή του σε δικαστήρια συντάχθηκαν δύο μελέτες. Η πρώτη υπεβλήθη το 1835 και απερίφιθη, διότι οι χώρων ήταν ανεπαρκείς και δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες του δικαστηρίου. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την πρώτη αυτή μελέτη. Η τελεία μελέτη οώμας, με το συμπληρωμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, έργο του Χριστιανού Χάνσεν.

Η μορφολόγηση των όψεων του κτηρίου μαρτυρεί ικανότατο αρχιτεκτόνα. Η πρόσψη (εικ. 11), που χαρακτηρίζεται από συμμετρική ως προς κεντρικό, κατακόρυφο άξονα διάταξη των στοιχείων, μορφώνεται διημημένη σε τρία τμήματα: το κεντρικό, που προβάλλει τονισμένο και επιστεφεται με τριγωνικό άετώμα, και τις δύο πτέρυγες, που το πλαισώνουν σε υποχώρηση. Καθ' ύψος όσο διακρίνονται και πάλι την τριμερή διάμεση. Το ύψος του ορόφου, 5,85 μ., που προφανώς

προκύπτει από την προσπάθεια του αρχιτέκτονα να προβάλει τον κεντρικό όγκο, δεδομένου ότι δεν επιβάλλεται από τη λειτουργία του κτηρίου, δείχνει υπερβολικό. Εν τούτοις ο Χριστιανός Χάνσεν καταφέρνει έντεχνα να μειώσει την αντιασθητική εντύπωση δημιουργώντας μια πλατιά ζώνη που διατρέχει το κτήριο και ορίζεται από δύο κυματιφόρους τανίες: μία στο νοτιό υψός της οροφής του ισογείου και μία δεύτερη, κάτω ακριβώς από τα παράθυρα του ορόφου. Δημιουργείται έτσι μία ζώνη όπου εδράζεται οπτικά η ενοτητή των τριών κεντρικών ανοιγμάτων, πλαισιωμένων από τέσσερις δωρικές παραστάσες. Δύο ακόμη παραστάσες όμως με τις προηγουμένες τονίζουν τις γωνίες του κεντρικού τιμήματος. Στον άξονα του ισογείου βρίσκεται η κεντρική ξύλινη εξώθυρα με κατώφλι, πλαισιο και γείσο από μάρμαρο. Εκατέρωθεν της κεντρικής αυτής θύρας ανοίγονται από ένα παράθυρο με πλαισιο και ορίζοντι γείσο από κονίαμα (εικ. 11, 13). Παρόμιο παράθυρο ανοίγεται και στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας, ενώ στη βόρεια υπάρχει μια δεύτερη θύρα. Το άνοιγμα των παραθύρων του ισογείου της βόρειας πτέρυγας (εικ. 12) φράσεται με σιδερένιο κιγκλίδωμα, για τους λόγους που ήδη αναφέραμε. Τα παράθυρα του ορόφου, τόσο στην κυρία όψη όσο και στην πλάγια βόρεια, φέρουν πλαίσιο από κονίαμα, όπως και αυτά του ισογείου, στερούνται όμως του ορίζοντιου γείσου (εικ. 11, 12, 13, 14). Αντ' αυτού, το πλαίσιο διαμορφώνεται στο επών το χαρακτηριστικό δόντι, κατά το πρόστιτο των αρχαίων θυρώματων (εικ. 14). Τους ίδιους τύπους παραθύρων με το Κακουργοδικείο θα χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα ο Χριστιανός Χάνσεν και στο Πανεπιστήμιο (εικ. 15, 28). Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο της όψης είναι η κεντρική εξώθυρα με το μαρμάρινο πλαίσιο (εικ. 16). Οι δύο παρώτιδες αποτελούν θαυμάσια δείγματα αντιγραφής και ενωσιμάτωσης των παρωτίδων της βόρειας στοάς του Ερεχθείου (εικ. 17, 18). Είναι γνωστό ότι στο διάστημα 1835-1838, την ίδια δηλαδή περίοδο που ο Χριστιανός Χάνσεν σχεδίαζε το Κακουργοδικείο,



16. Η κεντρική εξώθυρα με κατώφλι, πλαισιο και γείσο από λευκό μάρμαρο. Σημερινή κατάσταση.



17. Το γείσο και οι παρώτιδες του θυρώματος, πιστά αντίγραφα των παρωτίδων του θυρώματος της βόρειας στοάς του Ερεχθείου. Σημερινή κατάσταση.

μελετούσες συγχρόνως και τα κλασικά μνημεία της Αθήνας (εικ. 19). Ειδικότερα για τα ναό του Ερεχθέα είχε κάνει 59 σχέδια-μελέτες²⁷. Η παρουσία στοιχείων που βρίσκονται πολύ κοντά ή ακόμα αντιγράφουν πιστά τα αρχαία ελληνικά πρότυπα εμφανίζονται εδώ δειλά για πρώτη φορά στο έργο του Χριστιανού Χάνσεν με την παρουσία του μαρμάρινου θυρώματος και των παρατίδων. Δύο χρόνια αργότερα τα στοιχεία αυτά πληθαίνουν στην ανέγερση του Πανεπιστημίου. Το Παλαιό Κακουργοδικείο είναι ένα από τα πρώτα δημόσια έργα της δραστηριότητας του Χριστιανού Χάνσεν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε την ανέγερση του στα μέσα της δεκαετίας του 1830, χρονολογία στην οποία συντίνει και η πενιχρότητα του οικοδομικού υλικού, σε συνδυασμό με την αυστηρή μορφολογία και τη λιτότητα των διακοσμητικών στοιχείων. Είναι δε ένα πρώιμο δείγμα της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, η οποία διαμορφώθηκε από τον γερμανικό νεοκλασικισμό με την ενσωμάτωση στοιχείων άμεσα δεμένων με την κλασική αρχαιότητα²⁸. Η απέριπτη μορφή του Παλιού Κακουργοδικείου είναι αναμφίβολα ένα σπάνιο πρότυπο της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της πρωτεύουσας, του οποίου στοιχεία συναντούμε και σε πολλά μεταγενέστερα κτήρια του 19ου αι. Η σημερινή κατάσταση του κτηρίου είναι κάπι περισσότερο από αθλία. Παρουσιάζει τη θλιβερή όψη της τελείων εγκαταλείψης, μισοκαμένο, πνιγμένο μέσα σε βάρβαρες ταυματυνέις κατασκευές και αυθαίρετες παράγκες²⁹ (εικ. 21).

Σημειώσεις

1. ΓΑΚ ΟΘ Αρχ. Υπ. Εσ. φ. 4.

2. Ο Ιταλός κόμης Abrasio Bozari ή Μπιστοσάρμης είχε κτίσει στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, το 1835, δύο μεγάλες κατοικίες. Η πρώτη βρισκόταν επί της οδού Πλούτωνος, στην πλατεία της Καπνικαρέας. Ήταν διώροφη με καταστήματα στο ισόγειο. Η δευτέρη, επίσης με ισόγειο και όροφο, ήταν στου Ψυρρή, κοντά στον Άγιο Δημήτριο του Νεο. Ήταν επίσης ιδιοκτήτης και άλλων μικρότερων ακινήτων επί των οδών Πλούτωνος, Μιαούλη κλπ.

3. Το Κεντρικό Σχολείο στις Αίγινας ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Καποδιστρία στις αρχές του 1830. Στην πρωτεύουσα μεταφέρθηκε το 1835 και στεγάστηκε

στην οικία Κλεάνθη στην Πλάκα. Βλ. Μάρια Καρδομάτη-Άθαμη, «Νεότερα στοιχεία για το παλιό Πανεπιστήμιο», περ. Αρχαιολογία, τεύχος 17, Νοέμβριος 1985, σ. 51-55.

4. Τέσμι οπινή Αθήνα με την ονομασία Κουρχουνλί μιας είναι άγνωστο. Υποθέτουμε ότι θα πρόκειται για το γνωστό Φετιχικό τζαμί, του οποίου η προσανुματική Κουρχουνλί (κουρχούν=μαλύβδος στην τουρκική) θα οφείλεται στη θωλιτή κάλυψη, που γνώνταν από μαλύβδο. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τον όρο Κουρχουνλί ως Μαλύβδοσκέπαστο. Ευχαριστούμε τον ιστορικό Β. Παναγιωτόπουλο για την υπόδειξη της ερμηνείας αυτής.

5. ΓΑΚ ΟΘ Αρχ. Υπ. Δικ. Ζ Δικαστήρια, φ. 29, αρ. ηγ. 4272, 19 Ιουνίου/1 Ιουλίου 1834, γαλ.

19. Τμήμα του θυρώματος της βόρειας στοάς του Ερεχθείου. Σχέδιο με μολύβι του Χριστιανού Χάνσεν, τετράδιο σχεδίων 51, φ. 63, Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κοπεγχάγης.



18. Το θύρωμα της βόρειας στοάς του Ερεχθείου.

6. Το Φετιχέ τζαμί, ή τζαμί του Πορθητή ή του Σταροπάζαρου, είναι το παλιότερο τζαμί της πόλης της Αθήνας – 16ος αι. Κατά καιρούς χρησιμεύεσσα ως σχολείο, στρατιωνας, φούρνος κλπ. Βρίσκεται μέσα στο χώρο της ρωμαϊκής Αγοράς. Τα δύο άλλα τζαμιά που αναφέρονται εδώ πρέπει να είναι το Κιουτσούκ τζαμί και το Σοφτά τζαμί, κατεδαφισμένα σήμερα.

7. Ο Μενδρέσες είχε κτίστει το 1721 και χρησιμοποιήθηκε πραγματί ως φυλακές. Κατεδαφίστηκε το 1911, μετά από πολλές υστήρεσες. Σήμερα συνάντανον ο πυλώνας και λειώνανα μόνο του κτίστατος. Η θέση του είναι στη γυνά των οδών Πελοπίδη και Αιδού, απέναντι από τα «ρολά του Κυρρήστου», το γνωστό ως Αέρηδες.

8. Το τζαμί του Τζανδαράκη ή τζαμί του Κάτω Σιντριβανιού κτίστηκε το 1759,

Βρίσκεται στο Μοναστηράκι, απέναντι από το σταθμό της ηλεκτρικού οδιόπροδρου.

9. Σύμφωνα με την «Καταγραφή των εκτιμήσεων κατά το έτος 1833 ιδιοκτητών χώρων των ὁμών της απελευθερώσεως των Αθηνῶν μελετηθείσων ειρυτάτων ανά την πόλην των Αθηνῶν ανασκαφῶν και ίδιως εἰς τα διαμερίσματα της πόλεως εκείνα, υπό το έδαφος των οποίων η τότε Επιστήμη ήλπισεν στη ήδηντα να ενεύρῃ μηνιασκά καὶ καλλιεγικά απομενάντα των μεγάλων της αρχαιότητος χρόνων», προτείνεται όλα τα εντός του Σχεδίου Πόλεως του Κλεανθή καὶ του Σάουμπερτ-Schaubert οικόπεδα να αποτζημαθθούν με 20 λεπτά τον τετραγωνικό πήχη, ενώ τα γύρω από την Ακρόπολη με 70 λεπτά, από τα οποία τα 20 για την πλήρωμή της γης και τα υπόλοιπα 50 για τη μετα-

κομίση των υλικών και την αποζημίωση των λοιπών αναγκών. Δ. Γρ. Κομπούργου, «Αι παλαιαι απαλλοτριώσεις χάριν των αρχαίων Αθηνῶν», Παράρτημα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 1929, σσ. 1-28.

10. Η Αγία Ελεούσα, επί της οδού Αγίας Ελεούσης στη συνοικία του Ψυρρή, ήταν ενοριακός ναός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνα. Σημειώνεται στο κτηματολόγιο του Στάουφερτ - Stauffert, 1836, ως υπάρχον κτίσμα με διαστάσεις 10,5 x 10,5 περίπου. Εδώ μας παρέχεται και η πληροφορία ότι το ξενοδοχείο του Ιταλού Καζάλ - Casali βρισκόταν, στις αρχές του 1835, στην είσοδο της πόλεως, στις παριφές του Ψυρρή.

11. Ο Άγιος Αθανάσιος του Ψυρρή, στη διασταύρωση των οδών Αριστοφάνους και Αγίων Αναργύρων, υπήρξε ενοριακός ναός την ίδια περίοδο με την Αγία Ελεούσα. Στα κτηματολογικό σχέδιο του Στάουφερτ σημειώνεται με διαστάσεις 8,5 x 10,5 περίπου. Κατεδαφίστηκε το 1856.

12. Ο Χρυσοκοπίδης ή Χριστοκοπίδης (η συνήθεστη ονομασία) είναι παλιός ενοριακός ναός στου Ψυρρή, αφερεωμένος στη Γεννήση του Κυρίου. Πρόκειται για κτητορικό ναό της αθηναϊκής οικογένειας Κοπίδη, από οποιον και το ονόμα του ναού, ο Χριστός του Κοπίδη, και κατ' επέκτασην Χριστοκοπίδης.

13. Η Παναγία η Βλασταρού, στην Α' Πλευρά της οδού Επιανύμων, ήταν αφερωμένη στη Εισοδία της Θεοτόκου. Ενοριακός ναός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε μετά την απελευθέρωση για σύντομο διάστημα ως Πρωτοβίο. Αργότερα επισκευάστηκε καὶ λειτουργήστηκε πάλι ως ενοριακός ναός της σύμωνής συνοικίας. Κατεδαφίστηκε για τις ανασκαφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς.

14. Πρόκειται για τους Αγίους Ασωμάτους στα σκαλιά ή τον Αγιο Ασωμάτου στα σκαλιά, καθολικό μονής προστρημής στη Βιβλιοθήκη του Αθηναίου, πιθανόν κτητορική των Σαλκακονδύλη, 10ος-11ος αι. Κατεδαφίστηκε το 1842 και ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση αρχαιολογικών ευρημάτων.

15. Ο υπουργός της Δικαιοσύνης Γ. Πραΐδης αναφέρεται εδώ στο διώροφο κτήριο του κομήτη Μποτσάρη, στη συμβολή των οδών Πλούτωνος και Καπνικαρέας, όπου τον Οκτώβριο του 1836 στεγάστηκε το Γυμνάσιο των Αθηνών, εφημ. Αιών, έτος Η', αρ. φ. 550, 22 Ιουλίου 1844, έτος Η', αρ. φ. 701, 1 Μαΐου 1846, και αρ. φ. 712, 10 Αυγούστου 1846.

16. Με τον όρο «ντόπιοι αρχέτεκτονες» εννοεί ο Πραΐδης τους ντόπιους εργολάβους και όχι τους πράτους Έλληνες πτυχιούχους μηχανικούς.

17. ΓΑΚ Οθ Αρχ. Υπ. Δικ. Ζ' Δικαιοτήρια φ. 29, αρ. εγγρ. 7064, 23 Δεκεμβρίου 1834/1 Ιανουαρίου 1835. Παραθέσμεις ολόκληρο το έγγραφο σε μετάφραση από το γαλλικό πρωτότυπο, λόγω του



20. Η κεντρική είσοδος του Πανεπιστημίου. Σημερινή κατάσταση.



21. Το κτήριο του Κακουργοδικείου σήμερα.

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για το θέμα της μετατροπής εκκλησιών σε δικαστήρια.

18. ΓΑΚ ΘΕ Αρχ. Υπ. Δικ. Ζ' Δικαιαπίρια, φ. 29, αρ. εγγρ. 1708, 23 Μαρτίου / 4 Απριλίου 1835, γαλλ.

19. Η Παναγία του Κανδήλη ή η Κυρά του Κανδήλη, στην αρχή της οδού Λυσικράτου, λίγα μέτρα από την πλατεία, ήταν ναός ενοριακός αφερωμένος στα Ειδιδα της Θεοτόκου. Ο ναός αυτού, κηποταρκός της οικογενείας Κανδήλη, κατεδαφίστηκε το 1848.

20. Ο Χριστιανός Χάνσεν - Christian Hansen, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1833, είχε διοριστεί ως βοηθός του Στρατηγού περί την τεχνική υπηρεσία του υπουργείου των Εσωτερικών με το ΒΔ 6/18 Σεπτεμβρίου 1834. ΓΑΚ ΘΕ Αρχ. Υπ. Εδ., φ. 2, ΒΔ Αριστέα. Παπανικολάου-Κρίστενενς, «Το Πολυτεχνικόν Σχολείον, περίοδος 1836-1843, και οι οικίες Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βλαχούτζη», Χρονικά Αισθητικής, τόμος 25-26/1986-1987, σελ. 332.

21. Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Επιστημονική Επετρίπολις, τόμ. Ζος, 1972, Αθήνα 1974, σ. 1-27.

22. Τα κακουργοδικεία ιδρύθηκαν υπό την αιγάλη του Εφετέα, ΓΑΚ ΘΕ Αρχ. Υπ. Δικ. Κακουργοδικεία, φ. 48, αρ. εγγρ. 2989, 6/18 Ιουνίου 1835, γαλλ. Η αυτόνομη λειτουργία τους χρονολογεύεται από τον Αύγουστο του 1836, ΓΑΚ

ΟΦ Αρχ. Υπ. Δικ. Κακουργοδικεία, φ. 48, αρ. εγγρ. 12041, 10/22 Σεπτεμβρίου 1836, γαλλ.

23. Το απόστασμα είναι από το άρδρο του Γρ. Ξενόπολου «Το Κακουργοδικείο», περ. Παναθήναια, 1905, τομ. 10, σ. 193-195. Το άρδρο αναφέρεται στο κτήριο όπου σήμερα στεγάζεται το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης επί της οδού Θουκυδίδου στην Πλάκα και όπου μεταφέρθηκε το Κακουργοδικείο από τις αρχές του αιώνα. Το οικήμα της Αγίας Ελεούσας μετασεύσθηκε και χρησιμεύει ως Αστυνομικός σταθμός. Εγκαταλείφθηκε δε μετά από πυρκαϊά.

24. Σύμφωνα με τον Μάουερ, ένορκοι γνώνταν συνήθως οι εκπαιδευτικοί της στοιχειώδων και μέστης εκπαιδεύεσσας, οι ακαδημαϊκοί καθηγητές, οι γιατροί και οι συμβαλιαράφοι. Επρεπε δε να έχουν ακίνητη περιουσία 5000 δρχ. και άνω, επήρε δε εισόδημα τουλάχιστον 1000 δρχ.

25. Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του Γ.Λ. Μάουερ, Ο ελληνικός λαός, Αθήνα 1976, κεφάλαιο: «Ο δικαστικός οργανισμός».

26. Κων. Οικονόμους εξ Οικονόμου, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, Αθήναι ΑΩΞΔ-1864, τόμ. Β', σ. 311. 27. I. Haugsted, «The architect Christian Hansen, drawings, letters and articles referring to the excavations on the Acropolis 1835-1837», Anelecta

Romania X, Κοπεγχάγη 1982, σσ. 53-93.

28. Σχετική με το θέμα η σημαντική ανδοκινών του αρχιτέκτονα H. Kienast, «Αρχαιολογία και Κλασικισμός», στο Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, σσ. 26-3.

29. Πρόσφατα η Α' Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων έχει κάνει ορισμένες έρευνες για το κτήριο του Κακουργοδικείου, οι οποίες άμας δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί.

Συντομογραφία: ΓΑΚ = Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ευχαριστούμε θερμά τον αρχιτέκτονα Μάνη Μήτρη για την παραχώρηση των σχεδίων του σχετικά με το κτήριο του Κακουργοδικείου.

* Περιλήψη της δημοσίευσης ανακοινώθηκε στο Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης «Η Πλεονόπορος και η δημιουργία της Νεώτερης Ελλάδας», στη Μεντεβασία, τον Ιούλιο 1993.

Transformation of Churches into Court Rooms

Maro Kardamitsi-Adami - Aristeia Papanikolaou-Christensen

In the small, ruined Athens of 1834 there had been created a serious problem concerning the proper housing of public services and civil servants. Therefore, the ministry responsible decided to convert ruined churches into court rooms in order to house in them various services of Justice, like the Criminal Court, the Court of Appeal or the Supreme Court. Three such churches, located in the same district, were selected: Hagia Eleousa, close to Kapsali's hotel, Agios Athanasios, next to Psyris area and the so-called church of Chrysokopidis. According to a rough estimate by E. Shaubert the expenses for the functional transformations of all three churches would have summed up to 4,299.76 drachmas.

Hagia Eleousa has been preserved in its transformed scheme, incorporated into the building of the old Criminal Court, while for the other two churches there is no surviving evidence. The remarkable monograph "The Old Criminal Court", in Greek, by D. Constantiniadis, L. Politis and E. Biris offers a detailed description of the entire building and many historic data.

The institution of Criminal Courts dates back to 1835, the transformation of Hagia Eleousa before the summer of 1837. The final plans undoubtedly belong to Christian Hansen; it is interesting to note that certain architectural features resembling closely or even copying ancient Greek prototypes, which characterize Hansen's work, appear for the first time in the remodelling of this church. The present condition of the building presents the sad picture of total abandonment.