



Μελετώντας τη Μουσειοσκεψή: «Το Ιερό της Ακροπόλεως», και με τη βοήθεια ενός γονιού ζαχαροπλάστη, οι μαθητές της Δ' τάξης του Σου Δημοτικού σχολείου Πειραιά έχτισαν τον δικό τους Παρθενώνα από ζάχαρη (δάσκαλος Δ. Περδίκης, 1993).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μια μέρα στην Ακρόπολη» (πρόγραμμα με 20 εργαστήρια) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986, σε συνεργασία με τη Σχολή Campion. Με την ευκαιρία αυτή τυπώθηκαν τα πρώτα 6 φυλλάδια για εκπαιδευτικούς καθώς και ένα παιχνίδι-παζί για το Νάο της Αθηνάς Νίκης. Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων του Απριλίου του 1987, και τον Ιούνιο του 1987 η Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, δημιουργεί δικό της Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Ακρόπολη, προσλαμβανόντας εναντίον λάβει μέρος σ' αυτό 11.000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν προτομαισθεί προηγουμένως από το Τμήμα. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1987 εγκαινιάζεται το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, 300 χρόνια ακριβώς μετά την καταστροφή του Παρθενώνας από τον Μοροζίνι, και οργανώνονται ειδικά προγράμματα για την Ιστορία του Βράχου, όπως απεικονίζεται στις μακέτες της συλλογής του ΚΕΜΑ, με έμφαση στην εποχή του Μοροζίνι, μέσα από την ειδική Έκθεση που οργανώθηκε από τον Μ. Κορρέ ειδικά για τα εγκαίνια του Μουσείου.

Το 1989 γίνεται, σε συνεργασία με τη Σχολή Campion, το μεγάλο πρόγραμμα «Μια μέρα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως» (πρόγραμμα με 28 εργαστήρια, που έγινε μια φορά και έλαβαν μέρος 2000 επισκέπτες). Τιτάνωνται τα 5 εκπαιδευτικά φυλλάδια της σειράς «Μια μέρα στην Ακρόπολη», καθώς και πλαστικές μήτρες από τμήματα της ζωφόρου και ιωνικών και λεσβιών κυματισών. Τα δύο αυτά προγράμματα, στην Ακρόπολη και στο Κέντρο Μελετών, μαζί με την οργάνωση μιας μεγάλης και άρτια εξοπλισμένης αιθουσας διαλέξεων, αποτελούν τη βάση των περισσότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνεται το Τμήμα.

Το 1990 οργανώνεται από τον Μ. Κορρέ η «Έκθεση «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» και οργανώνονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατασκευή των νων της κλασικής αρχαιότητας.

Το 1991 το Υπουργείο Πολιτισμού αποφασίζει την αποχήλωση της δυτικής Ζωφόρου, για την προστασία της σε κλειστό

χώρο, και οργανώνονται ειδικά «Προγράμματα για τη Ζωφόρο», τα οποία αργότερα παίρνουν τη μορφή τού μεγάλου προγράμματος «Μία μέρα με τη Ζωφόρο» (πρόγραμμα με 8 εργαστήρια, που επαναλήφθηκε 5 φορές και έλαβαν μέρος συνολικά 550 μαθητές). Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών περνάει στους εκπαιδευτικούς και ολοκληρώνεται με τη δημομορφία της αντίστοιχης Μουσειοσκευής;

Το 1992 οργανώνονται τα πρώτα προγράμματα για ένα τιμήμα με θέμα την Αναστήλωση των μνημείων, που απευθύνονται σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου και του Λυκείου. Το 1994 ολοκληρώνεται η ταυτία του Δ. Βερνίκου «Παρθενών 1991 - Η αποκατάσταση της ανατολικής πλευράς», ιδιαίτερα χρήσιμου βιοτιθήματος για τον εκπαιδευτικό, για την προσέγγιση και κατανόηση ενός πολύπλοκου θέματος.

Το 1994 οργανώνεται, ως συνέχεια και ολοκλήρωση των προγραμμάτων για την κατασκευή των ναών (που γίνονται από το 1991), το μεγάλο πρόγραμμα «Κτίζοντας έναν νέο-αρχοντικό ναό» (πρόγραμμα με 6 εργαστήρια). Την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται το πρόγραμμα «Στην Ακρόπολη με τον Πλούταρχο και τον Παυσανία» (πρόγραμμα με 3 εργαστήρια) και παιρνεί την τελική την μορφή και τυπώνεται της αντίστοιχης πλευράς. Το μικρό αυτό βοήθημα δουλεύεται από το 1991 ως αρίστα και συνδευτικό υλικό της Μουσειοσκευής «Το Ιερό της Ακρόπολεως».

Στα παραπάνω προγράμματα έχουν συμμετάσχει συνολικά 35.000 μαθητές.

Η συνεργασία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τους εκπαιδευτικούς παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή με τα σεμινάρια και το δανειστικό υλικό που το Τμήμα προετοιμάζει και δανειζει δωρεάν. Τα πρώτα Σεμινάρια (διάρκειας 4 ωρών) γίνονται το 1989, για να προετοιμάσουν 120 εκπαιδευτικούς από 10 νομούς, που αργότερα συνέδεουσαν τους μαθητές τους προκειμένου να λάβουν μέρος στο «Μία μέρα στην Ακρόπολη». Σεμινάρια αυτού του τύπου γίνονται τακτικά κάθε μία καθώς επιστρέψεις και όποτε το ζήτουσαν τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν και να καθορίσουν το θέμα. Τα σεμινάρια ποικίλουν σε διάρκεια (το μεγαλύτερο διήρκεσε 4 ημέρες). Σε αυτά έχουν μέχρι σήμερα λάβει μέρος περίπου 7000 εκπαιδευτικοί. Περίπου 800 εκπαιδευτικοί έχουν λάβει μέρος σε περισσότερα σεμινάρια, σε ειδικά προγράμματα, στα οπίστημα συνέδρια, και έχουν επανελημμένες χρησιμοποιήσεις το δανειστικό υλικό μας.

Το 1989 ολοκληρώνεται η πρώτη Μουσειοσκευή με θέμα τη «Ζωφόρο του Παρθενώνος», και το 1990 ακολουθούν άλλες, με θέματα την «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία» και τα «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα». Το 1991 προστίθενται 2 ακόμη Μουσειοσκευές με θέματα τη «Αθεξιδοΐη» και το «Ιερό της Ακρόπολεως». Το 1992 ολοκληρώνεται η Μουσειοσκευή για τους «Ρυθμούς της Κλασικής Αρχιτεκτονικής» και προχωρεί στη επεξεργασία των πρώτων Εκπαιδευτικών Φάκελων, που σήμερα αριθμούν 25 τίτλους. Στο τεύχος 38 του περιοδικού «Αρχαιολογία» (Μάρτιος 1991) δημοσιεύονται οι Μουσειοσκευές όλων των Ελληνικών Μουσείων, και με την ευκαιρία αυτή οργανώνεται έκθεση τους στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως. Παράλληλα τυπώνονται 8 οδοιπορικά φυλλάδια για τα μνημεία της Ακρόπολεως και τη Ζωφόρο.

Οι πρώτες Μουσειοσκευές δανειζονται σε εκπαιδευτικούς το 1991. Συνδεύονται πάντοτε από ερωτηματολόγιο που επιστρέφεται μαζί με τις Μουσειοσκευές συμπληρωμένο. Μέχρι σήμερα οι Μουσειοσκευές έχουν δανεισθεί σε 500 σχολεία και τις έχουν χρησιμοποιήσει περίπου 40.000 μαθητές στην Αθήνα και την επαρχία.

Οι Ημερίδες και τα πρακτικά

Η προσπάθεια αυτή συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς ολοκληρώνεται αφ' ενός με τα επίσημα συνέδρια, τις Ημερίδες, που οργανώνει η Α' Εφορεία κάθε Μάιο, με θέμα «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη», και αφ' επέρου με εκθέσεις έργων των μαθητών.

Η πρώτη Ημερίδα οργανώθηκε στις 29 Μαΐου 1991 και περιελάμβανε 19 εισηγήσεις. Η δεύτερη έγινε στις 26 Μαΐου 1993 και περιελάμβανε 19 εισηγήσεις. Η τρίτη έγινε στις 15 Ιουνίου 1994 και περιελάμβανε 23 εισηγήσεις. Στο κάθε συνέδριο συμμετέχουν περίπου 250 εκπαιδευτικοί-ακραίοτες.

Οι Ημερίδες αυτές υπήρχαν έτσι βρήκαν ότι διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών με κοινά ενδιαφέροντα για διδασκαλία μέσα από το πολιτισμικό μας περιβάλλον. Η Ακρόπολη, αφ' ενός λόγου της σημασίας της και αφ' ετέρου λόγου της υπάρχεις οργανωμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, είναι απλώς το ερέθισμα και η παρότρυνση για να προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί σε δικές τους εργασίες.

Η δημοσίευση αυτών των Πρακτικών υπήρξε από την αρχή βασικός στόχος του Τμήματος, διότι μόνο με τη δημοσίευσή τους κατοχυρώνεται η εργασία αυτή. Η αεία τους συνίσταται στην πολυμερή και διεπιστημονική προσέλευση τους. Στόχος της έκδοσης των Πρακτικών είναι ο εκπαιδευτικός, που ενδιαφέρεται να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει συγκεντρωμένα 53 πρωτότυπα προγράμματα σχετικά με την Ακρόπολη και την εποχή της, τα οποία εμπειρίζουν νέες ίδεες, καθώς και μεθόδους και εφαρμογές που συνάδελφοι τους με το ίδιο υπόβαθρο, ίδες δυνατότητες και ίδιους στόχους δημιουργίας. Φυσικά οι ανακοινώσεις είναι ανίστες, ίδιας άλλως συμβαίνει πάντοτε στα συνέδρια.

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την απόλυτη ευθύνη του κειμένου που δημοσιεύεται. Κατά τη δημοσίευση των ομιλιών αυτών παρέχονται κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για τον κάθε εκπαιδευτικό, τα οποία υποβοηθούν στην ολοκλήρωση της εικόνας, του πλαισίου μεταξύ του οποίο συντελεσθήσει η δημομορφία και η επεξεργασία της κάθε εργασίας. Υπάρχουν ανακοινώσεις όπου η συνεργασία με το Τμήμα υπήρξε καθοριστική για την πορεία που ακολούθησε. Σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν υπήρξε καθόλου συνεργασία με το Τμήμα.

Σημειώνονται οι βασικές σπουδές του κάθε εκπαιδευτικού. Σημειώνεται επίσης η συνεργασία που είχε κάθε εκπαιδευτικός με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, δηλαδή κατά πόσα συμμετείχε σε Σεμινάρια (Σ), σε Ημερίδες είτε ως ομιλητής (Ηο) είτε απλά ως ακροατής (Η), σημειώνονται οι Μουσειοσκευές (ΜΣ) και οι Εκπαιδευτικοί Φάκελοι (Φ) που χρησιμοποιούνται: ΑΠ: Το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου. Κ: Η κατασκευή ενός αρχαίου ναού. Μ: Η ανατίναξη του Παρθενώνος το 1687. Σ: Συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων Ακρόπολεως. Β: Βίντεο: «Παρθενών 1991». Εάν στη συγκεκριμένη τάξη έχει γίνει μάθημα από το Τμήμα, αυτό σημειώνεται (Π). Η συμμετοχή στο μεγάλο πρόγραμμα «Μία

μέρα στην Ακρόπολη», πρόγραμμα που προσέφερε βιωματική προσέγγιση, γενική εποπτεία και πολύπλευρη αντιμετώπιση, και στο οποίο έλαβαν μέρος οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο παρόν τεύχος, σημειώνεται ιδιαίτερως (IMMA). Όπου η ανακοίνωση έχει γίνει από πολλούς εκπαιδευτικούς μαζί σημειώνεται μόνο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη εργασία. Καθώς η ομιλία συνδεύεται από τη χρονολογία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε, είναι σαφές ποιο υλικό χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη εργασία και πώς χρησιμοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός την εμπειρία αυτή τα επόμενα χρόνια. Φυσικά το σχολείο και η συγκεκριμένη τάξη με τις ιδιαιτερότητές της αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της κάθε ανακοίνωσεως. Τα ονόματα των μαθητών, σκοτώμως, δεν αναφέρονται, ώστε να αποφύγουμε τις διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές μιας τάξης.

Οι ομιλητές γνώριζαν από την αρχή ότι ανάμεσα στους στόχους μας ήταν να εκδοθούν Πρακτικά, στόχος που ολοκληρώνεται μόνο το 1994, χάρη στο σταθέρο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για θέματα αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά του περιοδικού «Αρχαιολογία» και της εκδότριας του Αννας Λαμπράκη. Χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της, η δημιουργείση αυτή θα καθυστερούσε πολύ περισσότερο, ίσως και να μη γίνόταν.

Υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες στη συγκέντρωση των υλικών. Καθώς οι περισσότεροι ομιλητές δεν είχαν παραδώσει τις ανακοίνωσεις τους, που πολλές φορές δεν τις είχαν καν γραμμένες στα έφθαναν στην Ημερίδα, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, ψέματο και πιεστ για να συγκεντρωθούν, πολλές φορές 1 ή 2 χρόνια αργύρετα τέσσερις δε, δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Οι ομιλητές του 1991 και του 1993 είχαν την ευκαρία, εφ' όσον το ζήτησαν, να ξαναδούν τον Ιούνιο του 1994 τις ανακοίνωσεις τους και, εφ' όσον το επιθύμουσαν, να συμπληρώσουν στοιχεία από κάποια συνέχεια της εργασίας της συγκεκριμένης τάξης επάνω στο ίδιο θέμα μέσα στις επόμενες χρονιές.

Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν 53 ανακοίνωσεις, που παρουσιάζουν την εργασία 79 εκπαιδευτικών. Αντιπροσωπεύουν 18 Ιδιωτικά και 26 Δημόσια σχολεία, 11 σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 37 της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέντε ανακοίνωσεις παρουσιάζουν προγράμματα που προσαρμόσθηκαν τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 7 ανακοίνωσεις είναι από Ξενίγλωσσα σχολεία, 2 από Ειδικά σχολεία και 2 από το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου. 42 σχολεία είναι στην Αττική και 6 στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Σύρο, στο Χάρακα Κρήτης, στη Δαυλεία Βοιωτίας και στο Τραπέζιβολτο Κοζάνης.

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έκαναν κάποιαν ανακοίνωση στη περισσότερες από μια Ημερίδες: 5 εκπαιδευτικοί σε δύο, και 3 και στις τρεις Ημερίδες. Κάποιος από τις αρχικές ανακοίνωσεις έχουν, λόγω ενιαίου θέματος, συνενωθεί. Είναι ενδιαφέρον πων παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών.

Υπάρχουν σχολεία με σταθέρο ενδιαφέρον για αυτον τον τρόπο διδασκαλίας. Αυτό προέρχεται άλλοτε από το ενδιαφέρον του σχολείου αως ιδρύματος και άλλοτε από το ειδικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού που τυχαίει να εργάζεται σ' αυτό το σχολείο.

Ενδιαφέρον στο στοιχείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας έχουν συνεργασθεί τις περισσότερες φορές και με τους συναδέλφους των από άλλα μουσεία που έχουν αντίστοιχα τμήματα.

Κατά τη μελέτη των ανακοίνωσεων κρίθηκε ότι η δημιουργείση των θέματων που ήταν πολύ πιο εύκολα προστιή στον αναγνώστη, εάν η κατατάξη των εργασιών των θέματων ήταν θεματική. Η πιλογή της κατατάξης έγινε όχι κατά θεματική ενότητα (π.χ. Ζωφόρος) αλλά κατά διδακτική ενότητα. Βασιστήκαν στα υπάρχοντα θέματα των ανακοίνωσεων και έγινε μετά από αναλυτική μελέτη των ανακοίνωσεων. Η τελική κατατάξη έγινε ανάλογα με το θέμα που κυριαρχεί στην κάθε εργασία, υπήρξε δε πολύ δύσκολη, καθώς καμία από τις ανακοίνωσεις δεν είναι αμιγής ως προς το θέμα που πραγματεύεται, καμία δεν ανήκει έκσαρτη σε μια μόνο κατηγορία.

Οι Ημερίδες αυτές δεν έκπτωσαν στη Δημόσιο πίπτο, επιβάρυναν όμως με πολύ κόπο τόσα τους οργανωτές όσο και τους ομιλητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν καμία κάλυψη από τους προϊσταμένους τους. Ουσιαστικά δύσκεφαν με τους μαθητές τους τα θέματα που παρουσιάσαν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή σε «εθελοντική» βάση, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν πάντοτε να ευχαριστήσων όλους όσους βοήθησαν στην ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια για την οργάνωση των Ημεριδών που ολοκλήρωνται με την έκδοση των Πρακτικών, χάρη στο περιοδικό «Αρχαιολογία» και στην εκδότρια του Αννα Λαμπράκη. Χωρίς την ουσιαστική της βοήθεια και συνεργασία το τεύχος των Πρακτικών θα είχε τελείωσε άλλη μορφή. Πρώτα πρώτα τον Διευθυντή της Εφορείας Ακροπόλεως κ. Π. Καλλγά, και στο πρόσωπο του όλο το πρωτότυπο της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Τον καθηγητή Χ. Μπούρα, και στο πρόσωπο του όλο το πρωτότυπο της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον αρχιτέκτονα Μ. Κορρέ, που με την αναλυτική του μιαλό προσφέρει γνώσεις, ιδέες και τα ωραιότερα σχέδια. Ευχαριστία επιστής τον κ. Δ. Μπιθιά, και στο πρόσωπο του όλο το πρωτότυπο του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως, ιδιαίτερα όμως των κ. Γ. Νιώργου Καραβία. Την αρχιτέκτονα και Γ. Αναστασίδη, μόνιμη συνεργάτρια του Τμήματος από το 1988, της οποίας η συμμετοχή υπήρξε πάντα ουσιαστική σε εργασία και πολύτιμη σε ιδέες. Τους μόνιμους συνεργάτες του Τμήματος κκ. Β. Γεωργακά και Λ. Κασασέτη.

Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω την ουσιαστική βοήθεια της Ένωσης των Φίλων της Ακρόπολεως, και ιδιαίτερα της Γ. Γραμματέως Εβρίς Τουλούπη, που όχι μόνο συνετέλεσαν στην αλλαγή της μορφής τής αιθουσας διαλέξεων, της αρχής κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και συνέχειας μας βοήθουν με ιδέες, με πρωτότυπο, με μηχανήματα και με χορηγίες. Περισσότερο όμως ευχαριστίστηκαν όλοι οι συνεργάτες της έκδοσης τους 53 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο τεύχος αυτού, και οι οποίοι στήριξαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, με την πρωτοπορική τους εργασία, τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα της Ακροπόλεως.