

Το πρόγραμμα οώμας δεν τελειώνει εδώ. Οι 25 μαθητές λειτούργησαν σαν έμπειροι ξεναγοί και απέσπασαν το θαυμασμό και τα επανετικά σχόλια από τους Πορτογάλους καθηγητές και μαθητές, αφού προσέφεραν σπουδαίο έργο, όταν επισκέφθηκαν το χώρο των Δελφών, της Ολυμπίας, το Ενικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Κυκλαδικό Μουσείο, την Αίθουσα Συνεδρίασης της Ακαδημίας Αθηνών, την Αίθουσα Συνεδρίασης της Ελληνικής Βουλής καθώς και το Μέγαρο Φίλων της Μουσικής, για να περιγράψουν την αρχαία ύδραυλη από το Διον.

Τρίτον: Τέλος, οι μαθητές κατέγραψαν τις ζωντανές τους παρουσιάσεις και δημούργησαν έτσι ένα τεύχος χρησιμού στον κάθε μαθητή για μελλοντικές ξεναγήσεις σε όλα αυτά τα μνημεία, από τα αρχαϊστέρα ώς τα νεότερα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματού, οι απόψεις των μαθητών καταγράφηκαν με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές απαντήσαν ότι:

1. Η συμμετοχή τους στα προγράμματα ΠΕ:
 - α) Αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον: υπερβολικά = 7%, πολύ = 64%, μέτρια = 29%.
 - β) Μεγάλωσε η επιβύθιμα τους να βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας του περιβάλλοντος: υπερβολικά = 36%, πολύ = 43%, μέτρια = 21%.
2. Μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΠΕ:
 - α) Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με το περιβάλλον και το προβλήματα: υπερβολικά = 25%, πολύ = 58%, μέτρια = 17%.
 - β) Να κατανοήσουν πόσο έχει συμβάλει ο άνθρωπος στη δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων: πολύ = 68%, μέτρια = 32%.
 - γ) Να κατανοήσουν πόσο οι επαγγελματικές δραστηριότητες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων: υπερβολικά = 33%, πολύ = 51%, μέτρια = 16%.
 - δ) Να κατανοήσουν πότε είναι οι ίδιοι ένα κομμάτι από το περιβάλλον, και γι' αυτό είναι συμφέροντας να το βοηθήσουν στην προστασία του: υπερβολικά = 18%, πολύ = 66%, μέτρια = 18%.
- γ) Να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη λύση τους: πολύ = 62%, μέτρια = 38%.
- δ) Να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων στον αυριανό εργασιακό χώρο τους: πολύ = 54%, μέτρια = 46%.

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η Ακρόπολη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με δύσκολη πρόσβαση. Το Κέντρο Μελετών Ακρόπολεων ήμως –μουσείο αντιγράφων κατά το μεγαλύτερο μέρος του–, που έχει αποκατασταθεί με σύγχρονες προ-διαγραφές και διαθέτει ράμπες, ευρύωντας ανελκυστήρες και αίθουσες, καθώς και αιθουσα σταθερά στην κινητά καθίσματα, παρέχει πολλές δυνατότητες. Παράλληλα το δυναειστικό υλικό δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να επεξεργασθεί στο σχολείο ένα θέμα με πολύ μεγαλύτερη άνεση, δυνατότητα πολύ σημαντική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δυνατότητες αυτές γίνονται μεγαλύτερες και εξελίσσονται όταν προηγηθεί συνεργασία του Τμήματος με ειδικούς επιστήμονες. Διό τέτοιες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αναπτήρων Παιδών Ν. Λιοσίων και με το Ίδρυμα Θεοτόκος, αναπτύσσονται στη συνέχεια από τις εκπαιδευτικούς που τις πραγματοποίησαν.

Συμμετοχή και εφαρμογές στα προγράμματα Ακροπόλεως, από το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ν. Λιοσίων

Σουλτάνα Μαλαμίδων

(Φιλολογικό), Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αναπτήρων Παιδών Ν. Λιοσίων, 1991

ΣΠ(91)ΜΜΑ-ΜΣ.Ζ/Ε/ΛΙ/Ο/Ηο

Στο σχολείο που πηγαίνω οι καθηγητές μας είπανε να πάμε στο Μουσείο Ακρόπολης για να μας δείξουν και να μάθουμε για τα αγάλματα και τα μνη-

μεία του τόπου μας...".

"Θέλαμε να πάμε κυρίως τα παιδιά του Γυμνασίου που δεν είχανε πάσι σε μουσείο...".

"... μου έκανε εντύπωση [το μέρος αυτό] γιατί δεν είχα πάει ποτέ σε μουσείο μαζί με τα αδέρφια μου και τους γονείς μου να δώ τα αρχαία μνημεία...".

"Έτσι αρχίζουν οι μαθητές μας, του Ειδικού Γυμνασιου-Λυκείου Αναπτήρων Παιδών Ν. Λιοσίων Αττικής, τις εκθέσεις τους, που αφορούν την επισκεψή τους στο Κέντρο Μελετών Ακρόπολεως, στις 22/4/1991.

Το σχολείο αυτό ιδρύθηκε το 1983 φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες (κινητικές αναπτύξεις). Αποτελείται από 2 βαθμίδες (Γυμνάσιο και Λύκειο ταυτοχρόνως) κι έχει δυναμικό 42

μαθητές, ηλικίας 11 έως και 34 χρόνων, επί του παρόντος.

Σχολεία σαν κι αυτό είναι γνωστό, ή εύκολα κατανοήτο, στις χαρακτηριστικούς τους δημόσιους χώρους:

- αφενός λόγω εγγενών τους δύσκολιών (π.χ. προβλήματα μεταφοράς των παιδιών, έλλειψη κατάλληλου προσωπικού και αναγκών μέσων), και

- αφετέρου λόγω εξωτερικών δύσκολιών (π.χ. έλλειψη κατάλληλης υποδομής τους καινοχόρηστους ή δημόσιους χώρους).

Έτσι, σε μια χρειάστηκε κάτι που ουδόνως απαιτείται στους άλλους: να ελέγξουμε δηλαδή καταρχήν την καταλληλότητα του ίδιου του χώρου της επισκέψης μας (παρουσιά, ράμπας, ευρυχωρία, ύπαρξη ασανσέρ με κατάλληλες διαστάσεις ώστε να περνούνε μέσα τα αναπτυκτικά αμαξίδια, κτλ.).

Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάστηκαν στο Κέντρο, χρειάστηκε να επιλέγουμε -με τη συνεργασία της εισηγήτριας και Κορηφής Χατζηπαλάνη- το ανάλογο πρόγραμμα που οποίο θα μπορούσε πιθανόν να παρακολουθήσει το δικό μας σχολείο. Κατά τη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε (λόγω του περιορισμένου αριθμού των μαθητών μας, αλλά κυρίως λόγω των τεράστιων αναγκών που έχουν για άμεσο οπτικοακουστική και απικτική ερεθίσματα και της παντελούς έλλειψης επισκέψεων τους σε παρόμοιους χώρους) να επισκεφθούμε το Κέντρο μας μαθητές και των 2 βαθμίδων (Γυμνάσιο και Λύκειο ταυτοχρόνως) και να παρακολουθήσουμε 2 διαφορετικά πρόγραμματα, δηλαδή (εκτός της "Εισαγωγής" γύρω από την ιστορία της Ακρόπολης) την τοποθετητή των μνημείων πάνω στον Βράχο και την άμεση γνωριμία (των μαθητών) πα τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων.

Το σχολείο προετοιμάστηκε για την επισκέψη λίγες μόναχα μέρες προτού πραγματοποιηθεί. Η προπαρασκευή αυτή περιλάμβανε σύντομη ομιλία σχετική με την Ακρόπολη, τα μνημεία της και τα προγράμματα που σχολείο θα παρακολουθούσε στο Κέντρο, με ιδιαίτερη εμμονή στην προετοιμασία των μαθητών μας στους αρχαίους ρυθμούς των ναών (έγινε και διανομή σχετικής επεξηγητικής φωτοτυπίας). Περιλάμβανε επίσης παρουσίαση της κάποιης του Βράχου σε μεγεθυνμένη φωτοτυπία, με τις ονομασίες των μνημείων που



περιέχει. Παρόμοια, τέλος, προετοιμασία έγινε για τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων.

Η επισκέψη πραγματοποιήθηκε στις 22/4/91, όχι χωρίς προβλήματα, αφού οι καθυστερήσεις στην έγκαρη άφιξη των λεωφορείων (που εξημπρέστουν ανάγκες των μαθητών όλου του λεκανεποδίου) επιβράδυναν επικίνδυνα την παρουσίαση του προγράμματος από την πλευρά του Κέντρου.

Από την άφιξη δύνατον των λεωφορείων μας και έπειτα, πολλά είχανε να εντυπωσίασαν τους μαθητές μας, όπως και οι ίδιοι είναι σε θέση με τα γραπτά τους για μας παρουσιάσουσε:

"... δύμας ούτε εδώ σταματάει τα θετικά στοιχεία, δύοτε πώς μπορεί κανείς να παραλείψει το ότι το μουσείο είχε πολύ καλή πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες (πρόγραμμα στον ίδιο μηδημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα)...". Ή:

"... τι να πρωτοπεριγράψει κανείς, για την ευγενική συμπεριφορά όλων των υπαλλήλων (απ' την αρχαιολόγο έως τον ευγενικό υπάλληλο που μας βοήθησε στο ασανσέρ), για την μαγευτική θέα, το καθαρό περιβάλλον...".

Το πρόγραμμα άρχισε με προβολή διαφανειών για την ιστορία της Ακρόπολης, πράγμα που άφησε έντονα ήχη στην μνημη των μαθητών μας: "... καθίσταμε στις θέσεις μας και άρχισε η προβολή των διαφανειών παρακολουθούσαν εμείς τις διαφανειές, η υπεύθυνη του μουσείου μας εξηγούσε τι βλέπαμε... Μόνο που [και εδώ εισπράξαμε την πρώτη κιόλας κριτική των μαθητών μας] τα έλεγε πολύ γρήγορα κι έτσι κάποιος που δεν ήταν εξουκειωμένος με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά πράγματα...".

Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε 2 ομάδες (Γυμνάσιο, Λύκειο) και παρακολούθησαμε εναλλάξ τα δύο διαφορετικά πρόγραμματα του Κέντρου. Πρώτο το Γυμνάσιο εκτέλεσε το πρόγραμμα το σχετικό με τον Βράχο, την ίδια ώρα που το Λύκειο παρακολούθησε τα διαφάνειες με θέμα τα

μουσικά όργανα των αρχαίων. Μετά έγινε ανάμεσά τους εναλλαγή του προγράμματος. Στο σημείο αυτό εισπράξαμε τη δεύτερη ήδη κριτική απ' την πλευρά των μαθητών μας: "... επίσης δεν μου άρεσε αυτός ο διαχωρισμός που υπήρξε ανάμεσα στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο: ήταν δηλαδή [το γεγονός] ότι μετά την προβολή ολάτς βγήκε η ημάτια που ήταν το Γυμνάσιο ... για να συναρμολογήσει κάτι χάρτινα κουτάκια που το καθένα συμβόλιζε το κάθε μνημείο... τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια... την Χαλκοθήη κτλ... όπου να τα στήρουμε σε κάθε σημείο όπως μας το είχαν δείξει τα σλάτια. Μετά αφού μπήκαμε στην αίθουσα βγήκε το Λύκειο για να κάνει το ίδιο και εμείς είδαμε σλάτις με τα μουσικά όργανα των αρχαίων, όπου το Λύκειο -και αυτό ήταν κουραστικό!- τα ειχε δει ωρίτερα".

Οι εντυπωσίεις τους υπήρξαν αντίστοιχες και για τα δύο πρόγραμμάτων που παρακολούθησαν, ένω γενικά ο περιγραφές τους μας αποκάλυψαν πως προτιμήθηκε περισσότερο το πρόγραμμα με τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων.

Με τέρας των προγραμμάτων, οι μαθητές επισκέφθηκαν το ισόγειο του Κέντρου, όπου είδανε και αγγίζαν τα αρχαία αγάλματα, που τόσο τους εντυπωσίασαν -και όχι μόνο οπως προκύπτει αυτό μέσα απ' τις εκθέσεις τους, όσο απ' το γεγονός ότι πολλά παιδιά (πέρα απ' το να τα αγγίζουνε) θέλησαν να φωτογραφηθούν και μαζί τους.

Η αποχώρηση, στη συνέχεια, υπήρξε άμεση, πράγμα που σχολάστηκε με ιδιαίτερη πικρία. καθώς τα παιδιά ήθελαν περισσότερη παραμονή στο χώρο, περιπλάνηση στην αυλή, έως και... κυλικειό! (γεγονός που έβαλε σε άμεση σκέψη -εμάς τους εργαζόμενους στο χώρο- γύρω απ' την αυτονομία ωραίου που πρέπει να διακρίνει τα ειδικά σχολεία).

Από την επομένη της επιτροφής στο σχολείο άρχισε, με μεγάλο κέφι από τους μεν (δηλαδή το Γυμνάσιο)

αλλά και με αξιοσημείωτη αδιαφορία από τους δε (δηλαδή το Λύκειο), το πρόγραμμα εφαρμογών του υλικού, που αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε και που είχε σχέση με τον χώρο που είχαμε επισκεφθεί.

Ολοι οι μαθητές του Λυκείου αρνήθηκαν καππιγόρηματικά να γράψουν ένα κείμενο με τις σχετικές από την επίσκεψήν εντυπώσεις. (Οι δικαιολογίες υπήρχαν πολλές, που όμως τις θεωρούμε ουσιαστική άρνηση, αφού δεν αντιπρότειναν καλύτερες λύσεις).

Ωστόσο, οι μαθητές του Γυμνασίου μάς αποδημίωσαν, καθώς η Γ' και κυρίως η Β' Λυκείου ανέλαβε να συντάξει τα σχετικά των εντυπώσεων από την επίσκεψή μας κείμενα, και κατά κάποιον τρόπο εμφανίστηκαν ως οι μικροί "Ατλαντες" του σχολείου, που σήκωσαν στους ώμους τους το κύριο βάρος των εφαρμογών τεσσάρων διαφορετικών προγραμμάτων:

α. Προσπάθεια συναρμολόγησης παλι με θέμα των Παρθενώνων.
 β. Χρωματισμός τεσσάρων διαφορετικών εικόνων (κιβώτια, κυμάτια, φάτνια, κεφάλι της Μέδουσας).
 γ. Αρχαίες ενδυμασίες.
 δ. Παραγωγή εκμαγειών και χρωματισμός τους.

Οι ένδεκα "μικροί" του σχολείου μας (τημήματα Α1 και Α2 της Α' Γυμνασίου) μας πρόσφεραν ικανοποιησείς τόσο εσωτερικές όσο και καθαρά ψυχοπαθαγωγικές κατά τη δάρκεια αυτών των ενασχολήσεων τους. Καταρχήν επεδέξαν ζήλο αξιονημένουτο και ακούραστο φρόντιμα να φέρουν σε πέρας όλο το πρόγραμμα

(που ήταν βαρύ, ομολογουμένων) και κανένας μαθητής δεν έμεινε που να μην εφαρμόσει τα πάντα που απατήσουσε το υλικό που προσφερόταν:

- Ασχολήθηκαν όλοι με τα παζλ της πρόσωψης του Παρθενώνα. Οι περισσότεροι χωρίς δυσκολία, αλλά άλλοι μάθαψαν ξαφνικά πινακίδες ασχολήθηκαν με παζλ για πρώτη φορά στη ζωή τους και μέσα ακριβώς απ' τις ανάγκες του προγράμματος αυτού. Βρεθήκαμε λοιπόν στη δυσκολία ακόμη και να τους διδάξουμε στοιχεώδεις απαιτούμενες κινήσεις.

- Χρωμάτισαν όλοι και τα τέσσερα διαφορετικά σχέδια (κιβώτια, κυμάτια, φάτνια). Μέδουσας: μερικοί μάλιστα -από την περιβάλλοντα ζήλο!- τα επανέλαβαν δύο φορές (προτυμήθηκαν περισσότερο το κεφάλι της Μέδουσας και το φάτνιο).

Οι μαθητές μας διευκολύνθηκαν εδώ με μεγεθύνσιες όλων των σχετικών σχεδίων. Χρησιμοποιήσαν μαρκαδόρους και ξύλουμαίσιες, αγόρασαν όλους τους κανόνες τούς σχετικών με τα χρώματα που πιθανόν θα έπρεπε (μιμούμενοι τους τρόπους της αρχαιότητας) να χρησιμοποιήσουν. Κυρίρριχτε λοιπόν η καθαρή επιβολά και ευχαριστησή τους. Τα παιδιά πρωτοτύπησαν, ενώ ταυτόχρονα μας προτιμήθηκαν σα σειρά ερυθριπτών και ενδείξουν γύρω από την ψυχοπαθαγωγική έρευνα που αφορά τα συγκεκριμένα τους προβλήματα:

- Όπου, π.χ., οι φωτωτοπίτες ήταν κακές ή έλειπε κάποιο κομμάτι του σχέδιου (από πούμε να μικρή γωνία στο φάτνιο), στάθηκε αδύνατο το τημίμα αυτό αναλογικά να το συμπληρώσουν.

- Εμφάνισαν αξιοσημείωτες δυσκολίες να ξεχωρίσουν τα μέρη απ' το όλον (π.χ., τα 2 φίδια στο κάτω μέρος του κεφαλιού της Μέδουσας), κι έτσι αναλόγως και χωριστά να τα χρωματίσουν.

- Χρησιμοποιώντας καθαρά πρωσωπικά (ελεύθερα) χρώματα, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους (όπως μας διδάσκουν σχετικά και τα αντίστοιχα τεστ ψυχολογίας) και προμήθευσαν στη σχολική πράξη -με τον τρόπο αυτό- ένα ακόμη στοιχείο περιτέρω ουσιαστικής γνωριμίας και προσεγγίστις τους από την πλευρά

τους.

- Θυμήθηκαν, τέλος, χρωματίζοντας όσα είδαν και άγγιξαν στο Κέντρο.

Π.χ. την λύρα που χρωμάτιζαν και που έπαιξαν μαζί της κατά τη δάρκεια της επίσκεψής τους στο Μουσείο.

To τρίτο μέρος των ενασχολήσεων

των ένδεκα μικρών (πέντε κορίτσια, έξι αγόρια) της Α' Γυμνασίου πιπήρξε η κατασκευή αρχαίας ενδυμασίας. Χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού μεγεθυμένα γυμνά σχέδια αρχαιού ανδρά και γυναίκας, παπιέ ρυκόφερ διαφόρων χρωμάτων, κλωστές, κόλλες και ψαλιδιά. Η προθυμία υπήρξε το ίδιο αξιονημένη για την εφαρμογή των σχεδίων αρχαίων κινήσεων. Κανένας δεν έμεινε χωρίς να φτιάξει ενδύματα και ανδρός και γυναικά! Η επιλογή των χρωμάτων των ενδυμάτων πιπήρξε ελεύθερη και προσωπική τους, το ίδιο και ο σχεδιασμός της ενδυμασίας (βοηθήθηκαν μόνο στην εκτέλεση -σπανιότερα κολλώντας και κόβοντας, κυρίως όμως ράβοντας πάνω στο χαρτί το κομμάτι, ώστε να μη φεύγουν). Οι μαθητές, δημιουργώντας τα σχέδια, ξαφνίαζονταν οι ίδιοι από το αποτέλεσμα:

- "Αλ, μα γίνονται ωραία!", ήταν η πλέον συνήθηση φράση που ακούσαμε. Για μερικούς, πάνω στον δημιουργικό οίστρο, ομοιαστής και υποσυνείδητες διασυνδέσεις αναδύμηταν:

- "Μα, μισάρει αυτός με τον Τηλέμαχο!", γι' αυτό και τα ίδια τα παιδιά τους ονόμασαν έτα στα σχεδία τους. Έτσι συνδύασαν σχολική μάθηση και επίσκεψη στο Κέντρο ταυτοχρόνως.

Από τα σχέδια αυτά, στην αρχή, προτυμήθηκαν περισσότερο οι γυναίκες. Τα κορίτσια διέλεγαν να υποσουν γυναικεία κομμάτια, τα αγόρια αντρικεία. Στο τέλος οι ισορροπίες ανταράπηκαν, γι' αυτό και βρέθηκαμε με περισσότερους άνδρες από ότι γυναίκες (όπως αιφεδών δείχνει και το ανατριχιόντα πινάκας), ενώ ως φορείστες σε χρώμα και φαντασία εποικιλλάν: έντονοι νοριά χρωματισμοί, κοντά και μακριά ρούχα εναλλάγκαση, προσφέροντας πρωτοτυπία και δροσιά καί σ' αυτά τα έργα των δικών τους των χεριών.

Το τελευταίο μέρος των ενασχολήσεων περιλάμβανε την κατασκευή των γύμνινων εκμαγειών και στη συνέχεια τον χρωματισμό τους με τέμπερες. Τόσο από έλειψη χρόνου όσο και σχετικής από την πλευρά μας εμπειρίας, βγάλαμε λίγα και "κακήν κακώς" εκμαγεία!

Η εμφάνισή τους αναμενόταν εναγωγήν:

- "Πότε θ' ασχοληθούμε και με τον ύμνο?"

Όταν πια τα εκμαγεία εμφανίστηκαν, ανέλαβαν με χαρά να τα βάψουν. Βάλαμε κάποιους περιορισμούς στα χρώματα, μα μας πρόσκυψαν ασυν-



θιστα έντονες συνθέσεις. Η εκτέλεση υπήρξε (για τα κοιμάτια που ήταν μικρού μεγέθους και με πολλές λεπτομέρειες) δυσκολή, γι' αυτό βοηθήσαμε και τους (αντίστοιχους) μαθητές μας εκεί όπου μας χρειάστηκαν στην εφαρμογή των χρωμάτων ή για να "μπαλώσουμε" εμφανείς (και που στα μάτια τους φάνταζαν "ανεξίτλιοι") λεκέδες από κακοβαλμένο ή μεγάλης ποσότητας χρώμα. Τα εκμαγεία, μάλιστα, που φτιάξαμε οι διάδοκοι υπήρξαν ελάχιστα (7 μόνον για τους 11 μαθητές μας!) έτσι υπήρξε ανάγκη να τα βάψουμε από μια, αφού εκδηλώθηκε τεράστια επιθυμία να βάψουν όλα! Όλα ωστόσο τελεώναν στην ώρα τους. Με έντονο το αίσθημα της ικανοποίησης τόσο για τα παιδιά τα ίδια όσο και για εκείνους που ασχολήθηκαν και ενεργεάτικα τα βοήθησαν. Σε όσους μάλιστα απ' το προσωπικό του σχολείου ασχολήθηκαν, άλιες μνήμης είναι οι στιγμές συνεργασίας μαζί με τους μαθητές μας: ένα "δύναναι και λαβεῖν" δηλαδή, που έβγαινε καθαρά έξω από τη στεγνή και μόνη παιδική διαδικασία" η εκπόνηση, ο διάλογος, το χώμαρο, η αλληλοβοήθεια, το πλήρισμα, η επικοινωνία, η ανάπτυξη της αισθησης της υπευθυνότητας ή το "καθηκόν" (μερικοί ζήτησαν να πάρουν και στο οπί τους, για ν' αποτελεσθούν, ότι δεν πρόλαβαν στο σχολείο).

Έτσι, ο τρόπος που βοήθησε το σύννολο πρόγραμμα:

- πράγαντας αφενός τις γνώσεις μας πάνω σε γνώστες πιτυχών των προβλημάτων των παιδιών που φοιτούνε σε "ειδικά σχολεία", αλλά και
- απελευθερώναντας αφετέρου ένα ολόκληρο σύμπλεγμα σχέσεων συνεργασίας, επαφής και συνασθιμάτων που αναδύθηκαν με αυτήν τη διεργασία, έφερε στην ευχάριστη θέση καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως και τους υπευθύνους, που μας υποδέχτηκαν με ευχαριστία και συνεργάστηκαν με θέρμη μαζί μας, και στη συνέχεια μας οδήγησαν να μπούμε οι ίδιοι σε σοβαρές ακέφεις γύρω απ' τα προβλήματα του ευαισθήτου χώρου της ειδικής αγωγής και των συναφών προγραμμάτων που πρέπει να τον δέπουν.

Κραυγάζει λοιπόν πια μόνη της, νομίζουμε, η ανάγκη διοργάνωσης κι απ' την πλευρά των επισήμων παρόμοιων επισκέψεων σε μουσείους και χώρους για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Απαιτείται ο άμεσος εξοπλισμός των χώρων αυτών με τα ανάλογα μέσα

υλικοτεχνικής υποδοχής των μαθητών μας, και πιστεύουμε πώς η απάντηση δόθηκε μόνη της σ' αυτού του είδους τις ελεύθειες, καθώς αβίστα τα παιδιά εντάχθηκαν σ' ένα γενικό πρόγραμμα (χωρίς σχεδιασμό για τις δικές τους ανάγκες) και δημιουργήντας εντυπωσιακά, παρήγαγαν ένα άριο λόγου έργο, αλλά απαίτησαν κιόλας επαύξηση και του υπάρχοντας ήδη προγράμματος που τυχαία συνέντησαν, καθώς μας έφραγμαν: "...Γενικά όλα μου άρεσαν αλλά θα θέματα πολύ, αν ξανάθρωμε στο πρόγραμμά σας να συμπεριλαμβανεται κι ένας περίπατος πάνω στην Ακρόπολη, βέβαια αν υπάρχει δρόμος για άστρα με ειδικές ανάγκες". Αφού πρώτα ευχαριστήσαμε λοιπόν από τη θέση αυτή όλους τους εργα-

ζόμενους στο "Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αναπτήρων Παιδών Ν. Λιοσίων Αττικής", που βοήθησαν στο σύνολο έργο (η σονοματική αναφορά τους, νομίζουμε, δεν έχει ιδιαίτερη αειά), πιστεύουμε ότι ένας επιλογος μάλλον θα έκλεινε το θέμα, το οποίο εμεις θεωρούμε ότι τώρα άνοιξε.

Η πρόληξη της δυναμικής ενασμάτωσης ένταξης των παιδών με "ειδικές ανάγκες" είναι αρκετά ισχυρή για να μη μας επιτρέψει να εφερησάζουμε. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε, σ' αυτή την πρόσκληση-πρόληξη, να είστε όλοι αποδέκτες.

Όλα τα αποσπάματα προέρχονται από Έκθεση που έγραψαν τα παιδιά στην τάξη με θέμα: "Οι εντυπώσεις μου από την επίσκεψη στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως".

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για την Ακρόπολη σε μια ομάδα εφήβων με νοητική στέρηση

A. Βοντυρά (Ειδική Παιδαγωγή), **H. Ζαχειροπούλου** (Ψυχολόγος)

Τόρνη Θεοτόκος, 1993

ΣΠ (92)ΜΣ.Λ-Ε.Ζ (93)Ηο

Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε ένα μέρος της εμπειρίας μας αυτής. Η διασκολία μας βρίσκεται στο ότι προσπαθούμε να σας αναπαραγάγουμε μια ανθρώπινη εμπειρία με όλουν τον ενθουσιασμό που μας είχε συνεπάρει, με όλη τη δημιουργητική περιόδου που μας εδράζει. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αδύνατο. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε μια προσπάθεια να σταθούμε στα βασικότερα, κατά την άποψή μας, σημεία.

Αφεπτηριά και κίνητρο όλου αυτού του προγράμματος στάθηκε το υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Μελετών της Ακρόπολης. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο ήταν η οργάνωση-επανόρθωση του προγράμματος από το προσωπικό του Κέντρου.

Οι συναντήσεις που προηγήθηκαν από την επίσκεψη των νέων μας στο χώρο Βοήθησης (και εμάς τους εκπαιδεύτες ειδικής αγωγής, και την υπεύθυνη του προγράμματος, και Χατζηαστάλη) να εντοπίσουμε τα σημεία πάνω στα οποία θα στηρίζαμε το πρόγραμμα.

Η συνεργασία μας απέδωσε οφέλη,

πιστεύουμε, και στις δύο μεριές. Απ' τη μια, εμεις εντυπερθήκαμε για το πρόγραμμα και τα ιστορικά, αισθητικά στοιχεία που εμπειρέχει. Η Χατζηαστάλη μας εμφύτευσε τον ενθουσιασμό της, εφοδιάζοντας μας με επιπλέον θεωρητικό υλικό, πέρα από τις μουσειοσκευές Λιθοεξόικης και Αρχαίας Ελληνικής Ενδυμασίας - Ιμπατζήτης. Απ' την άλλη μεριά, εμεις της μεταφέραμε, όσο γινόταν, την εμπειρία μας για μαθητές με νοητική υπερέπητη. Την προετοιμάσμα για τυχόν αντιδράσεις, συμπεριφορές, ανάγκες, και για τις δυνατότητες πρόσληψης αυτών των νέων. Εντοπίσαμε ως αναγκαία τη συμπύκνωση του θεωρητικού μέρους της παρουσίασης, την έμφαση στην προβολή διαφανεών, και κυρίως στις πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος (χρήση εργαλείων λιθοεξόικης, κατασκευές γύψινων παραστάσεων της ζωήδρου με καλούπια, θεατρική μίμηση των 12 θεών).

Στο διάτημα που προηγήθηκε από την επίσκεψη, προετοιμάσαμε τους νέους μας σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες μάθησης που τους παρέχει το προσ-



παγελματικό τμήμα όπου φοιτούν. Το προεπαγγελματικό τμήμα είναι μέρος του ίδρυματος "Θεοτόκος", που προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα κυρίως με νοητική υστέρηση, από μεση ή ελαφρά. Δεν αποκλείονται ως δευτερεύουσες διαταραχές προβλήματα συμπειροφάρας, ελαφρά κινητικά προβλήματα, επιληψίες, αισθητηριακές διαταραχές, κ.ά.

Βασικός μας στόχος είναι η παροχή στους νέους των 14-16 χρόνων προγραμμάτων κοινωνικοποίησης, και η αξιολόγηση καθώς, και η προετοιμασία τους σε προεπαγγελματικές δραστηριότητες, όπως πηλός, υφαντική, ραπτική, ξυλουργείο, κηπουρική, βιολοδεσία κ.ά. Στη συνέχεια, οι νέοι - θα καταρτιστούν επαγγελματικά σ' ένα από τα εργαστήρια που διαθέτει η "Θεοτόκος".

Πριν λοιπόν από την επισκεψή μας στο Μουσείο ένιαν οι εξής εφαρμογές του προγράμματος της Ακρόπολης:

- 1. Δόθηκαν ασκήσεις προσανατολισμού στο χώρο, για κάλυψη χωροχρονικών τους επλειψεών:

- Συγκεκριμένα, έγινε γεωγραφική κατατόπιτη στο πού βρίσκεται η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, με κάρτες και διδγούς.

- Ακολουθώντας συγκοινωνιακούς οδηγούς, έγινε κατανόησης του πρότοις μεταφοράς τους από το ίδρυμα στο Μουσείο.

- Εντοπίσαμε πού βρίσκεται η ζωφόρος στον Παρθενώνα, με εικόνες και κάρτες. Στη συνέχεια, κατασκευάσαμε με ξύλινες ράβδους το σκελετό του Παρθενώνα, βάζαμε κάθε πλευρά με ένα χρώμα (π.χ., κόκκινο για

βόρεια πλευρά) και εντοπίσαμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αρχικά σε σχέση με το σώμα τους, μετέπειτα σε σχέση με τις πλευρές της ζωφόρου. Με την αναπαράσταση των τεσσάρων πλευρών της ζωφόρου με ξύλινα τούβλα δείξαμε από πού ξεκινούσε η πομπή των Παναθηναίων, ποια ήταν η κατεύθυνσή της, και πού κατέληγε η σκηνή της παράδοσης του πεπλού.

2. Εμπειριστατική θεωρητική κάλυψη του θέματος με χρονική συνδεσμού του χθες και του σήμερα.

- Έγινε εμπλουτισμός γενικών γνώσεων και επεξεργασία διούθυνσης της ζωφόρου. Εδώ δόθηκαν πληροφορίες για την πομπή των Παναθηναίων, για το Δωδεκάθεο. Έγινε αναπαράσταση των θεών με θεατρικό πανχίδι. Η πληροφόρηση εμπλουτίστηκε με πολλά πολιτιστικά στοιχεία, όπως: τι φορούσαν τότε, τι φορούν σήμερα, ποιες κοινωνικές τάξεις υπήρχαν τότε, ποιες σήμερα. Δόθηκαν επίσης ορισμένα κατασκευαστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία, π.χ. το μέγεθος των θεών σε σχέση με τους θησαυρούς, χρωματισμός της ζωφόρου, άσκηση αφρις για τη διαφορά ανάγλυφου και αγάλματος.

Επακολούθησε η επισκεψή των νέων στο Μουσείο, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση από την υπεύθυνη με προβολή διαφανειών και πρακτικών δραστηριοτήτων. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε στο ίδρυμα ώς το τέλος της σχολικής χρονιάς (για 3-4 μήνες περίοδο).

Χρηματοποιώντας πάντα ως κεντρική ενότητα την Ακρόπολη και την αρ-

χαία Ελλάδα, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην άλλωσθιν οι ήδη υπάρχουσες προεπαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά αντιθέτως, να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση των νέων μεσά από τις συγκεκριμένες προεπαγγελματικές δραστηριότητες εξακολουθεί με τον ίδιο τρόπο, έχοντας άμως ως κοινό παρονομαστή τη συγκεκριμένη θεματολογία.

Έγιναν οι πιο κάτω δραστηριότητες:

A. Γραφοκινητικές ασκήσεις:

- Δόθηκαν γραφικές ασκήσεις συμμετρίας και αντικατοπτρικές. Συγκεκριμένα, ζητούσαμε να συμπληρώσουν το μισό μέρος του σώματος και του προσώπου που έλεγε από αρχαίο Ελλήνη ή Ελληνίδα. Ζητώνταμε επίσης να εντοπίσουν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις είναι απαραίτητες, έτσι και αλλιώς, στην εξέλιξη του προγράμματος. Οι νέοι έχουν την ανάγκη να βελτώνουν την εικόνα αώματος. Στο πρακτικό μέρος η μουσειοσκευή με την ενδυμασία δίδωσε την ευκαρία παραπέμποντας σε ντύσιμο, γδύσιμο, δέσμιο ζώνης, κοινημάτων κλπ. Ακολούθωνταν ασκήσεις γεωγραφικής ώστε να ντύσουν αρχαίο Ελλήνη ή Ελληνίδα.

- Δόθηκαν ασκήσεις παραπρητικότητας, μέτρησης και συμπλήρωσης κιώνων που ελεγούν από την μπροστινή, ανατολική πλευρά του Παρθενώνα.

- Έγιναν ασκήσεις ταύτισης δεξι-αριστερό τμήμα κιονοκράνου, με το αντίστοιχο χρώμα, πράσινο, κόκκινο, χρησιμοποιώντας αρχαίο ελληνικό θέμα.

- Έγινε κατασκευή παλιά ακρόπεδαρμου, σε 6 κομμάτια. Το παλιό το συναρμολογούσαν μετά οι ίδιοι. Με την άσκηση αυτή ασκούνταν στο να συνέθετον από το μέρος το όλο, να κάνουν ταύτιση χρησιμοποιώντας το αρχικό πρότυπο, και ασκούνταν στην οπτικοκινητική τους οργάνωση.

- Δόθηκαν ευκαρίες δημητριογής έκφρασης μέσω της γεωγραφικής. Κάναμε χρήση και μείζη χρωμάτων ή δουλεψήματας της αποχρώσεως τους, σκούρο, ανοιχτό, πάντα μέσα από σχέδια της αρχαίας Ελλάδας.

B. Πρακτικές ασκήσεις που έγιναν μέσα από τις προεπαγγελματικές δραστηριότητες:

Χρειάζεται εδώ να επισημάνουμε ότι καθε δραστηριότητα την προεγγίαζουμε με ένα θεωρητικό και έναν πρακτικό τρόπο. Αναλυτικότερα: Στην Υφαντική, αρχικά συζητήσαμε

από πού παίρνουμε τις πρώτες ύλες του υφάσματος, πώς τις κατεργάζομαστε, πώς υφαίνουμε το ύφασμα, ποια εργαλεία χρησιμοποιούμε για την ύφανση, π.χ. αργαλείσις, αδράχη, ρόκα, σάτια, κλπ. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε το εργαστήρι της υφαντικής, που διαθέτει το ίδρυμα, και είδαμε τη χρήση των αργαλειών. Επίσης εδώ δόθηκε και η ευκαιρία να κατασκευάσουμε μικρούς απομικρούς χειροκίνητους αργαλειών, αδράχη. Μέσα λοιπόν από την προεπαγγελματική δραστηριότητα του Ξεκουργείου, με στόχο την κατασκευή του αργαλείου, δόθηκαν δυνατότητες μάθησης-χρήσης των ξελυργικών εργαλείων, των τρόπων κατασκευής και υπολογισμών, κλπ.

Με τους αργαλειών αυτούς ασκήθηκαν σε τεχνικές απλής ύφανσης. Παράλληλα μυηθήθηκαν στον τρόπο προέλευσης νήματος από την πρώτη ύλη. Στη συνέχεια, κάναμε συλλογή από διάφορες είδη υφασμάτων, φτιάχνοντας ένα δεγματολόγιο. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για διαφορές στην αριθ. και στην ιδιότητα της κάθε υφάσματος (π.χ. λεπτό, γριό, ζεστό). Με αυτόν τον τρόπο, συνδέσαμε τις εποχές με τον ρουχισμό.

Στη Ραπτική, προκειμένου να φτιάξουμε τους δικούς μας χιτώνες, έγιναν δραστηριότητες όπως: τρύπωμα, στριφώμα, ράψιμο κουμπιών κ.ά. Στη Μεταξοτυπία τυπώσαμε ύφασμα. Η μακέτα που χρησιμοποιήσαμε είχε θέμα ανθέμια και λωτών από την επικρανίτιδα του Ερεχθίου. Με το ίδιο θέμα τυπώσαμε το έξωφύλλο φωτογραφικού αλμυρού στο πλαίσιο Βιβλιοθετικής άσκησης. Άλλη ενότητα στην οποία δόθηκε έμφαση ήταν η διακόσμηση των ρούχων, στο στοιλισμό των αρχαίων Ελλήνων. Με φωτογραφίες και έντυπο υλικό εντοπίσαμε σχέδια με τα οποία διακοσμούσαν οι αρχαῖοι Έλληνες τις ενδυμασίες τους.

Στη δραστηριότητα του Πηλού κατασκευάστηκαν με γύψινα καλούπια πίλινα ακροκέραμα και ανάγλυφη παράσταση αρχαίου με ένδυμα εποχής και κοσμήματα.

Γ. Νέες δραστηριότητες-πρακτικές που προσκύψαν από το πρόγραμμα του Κε.Μ.Α. Δόθηκαν ευκαιρίες να μιλήσουμε για τα μουσικά όργανα τη σημερινά, με ασκήσεις, κατασκευές στο ξύλουργειο, ζωγραφική, επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, στην Πλάκα.

Περάσαμε και στην κατασκευή κοιμητών χρησιμοποιώντας χαλκό, δέρμα, πηλό, κ.ά. Πάλι οι νέοι είχαν την ευκαιρία, κατασκευάζαντας π.χ. δαφνίνια στεφάνων, που φορώντας οι αρχαῖοι Έλληνες αθλητές, να χειριστούν καινούργια υλικά και να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα εργαλεία.

Στο πρόγραμμα της Αιθεοζικής έγινε χρήση των εργαλείων που είχαν οι αρχαῖοι για το σκάλισμα του μαρμάρου. Φθάσαμε στα εργαλεία πτησημένης εποχής και μάλιστα σε αυτά που διαθέτει το εργαστήρι μας (εργαλεία ξελυργικά, μεταξοτυπίας κλπ.). Ήδη έγιναν ασκήσεις ταυτοτής, αναγνώρισης, ονομασίας, χρήσης και συγκρίσις των εργαλείων μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώθηκε με επίσκεψη των νέων στα αρχαία λατομεία, στην Πεντέλη. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα της κυκλοφοριακής αγωγής με επικεντρό το σχολείο.

Στην Πεντέλη εντοπίσαμε τον δρόμο από όπου μεταφέραμε τα μάρμαρα σι αρχαιοί ως το λόφο της Ακρόπολης. Εξηγήσαμε τον τρόπο μεταφοράς τους, καθώς και τον τρόπο εξόρυξης των από το βουνό. Μας δόθηκε επίσης η ευκαιρία να συμπληρώσουμε τη μαλλονή πετρωμάτων που έχουμε αρχίσει στο σχολείο.

Συμπεράσματα.

1. Χρησιμοποιήντας τη θεματολογία από την αρχαία Ελλάδα ως κεντρική ενότητα, δουλέψαμε ώς το τέλος του χρόνου τις προεπαγγελματικές δραστηριότητες, δίνοντας πάντοτε έμφαση στον μαθησιακό και πρακτικό τρόπο προσέγγισης του νοητικά υπερούντος ατόμου, δηλαδή στην ανάλυση της δραστηριότητας σε σταδιαία εργασίας με αιδενόμενο βαθμό δυσκολίας. Π.χ. η δραστηριότητα του πηλού χωρίζεται στα εξής μέρη: Χύτημα πηλού, ζυμώμα πηλού, ανοιγμά ισόπαχου φύλλου με πλάστη, κλπ.

2. Προσπαθήσαμε να μην πειριοδούμε στη θεωρητική εννημέρωση και στις πρακτικές εφαρμογές του Μουσείου αλλά να επληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόγραμμα με ατομικές εμπειρίες χειρισμού-κατασκευής-φλάφησης-απτικής εξοικείωσης με το προς μάθηση αντικείμενο. Είναι αναγκαίη η μάθηση στα άτομα αυτά (και όχι μόνο) να περνάει μέσα από πρακτική εμπειρία μέχρι να επεδεύθει ως αφηρημένη έννοια. Π.χ., τι είναι ακροκέραμο; Προτρύγηκε η κατασκευή ακροκέραμου με καλούπι στον πηλό, για να φτάσουμε στη δισδάστητη εικόνα -κατασκευή παζλ- και να καταλήξουμε στην έννοια «ακροκέραμο».

3. Είναι αναγκαίη η υπάρξη αυτών των προγραμμάτων και κυρίως η παρουσία ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, που θα τα ειμάχυσουν και θα τα προσαρμόσουν στις ανάγκες των ειδικών ατόμων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές, ώστε ο χώρος της ειδικής αγωγής να βγει από την απομόνωσή του.

Επιτίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες συμμετοχής όλων των ατόμων, και των ειδικών, στα προγράμματα για τη γνώση της πολιτισμικής, ζωής, του τόπου μας.

6. ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπληρώνονται, ολοκληρώνονται με μια καλή βιβλιοθήκη, με την αναζήτηση των στοιχείων για το θέμα που ερευνούν και την ψυχαγωγία των μαθητών μέσα από τον κόσμο του βιβλίου. Το παιδί πρέπει να μάθει να διαβάζει. Η δυνατότητα μιας κινητής βιβλιοθήκης, μιας βιβλιοθηκής-Μουσειούσκευης, είναι το θέμα της επομένης ανακοινώσεως. Ο «Μπλε Σάκος» είναι ένα ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα από το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που είναι και ο καβ' υλην αρμόδιος φορέας για να ολοκληρώσει το παρόν τεύχος των Πρακτικών με μια επιλογή βιβλιογραφίας.