

Ο ΤΙΜΩΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Το κείμενο που ακολουθεί είναι η περίληψη διάλεξης που δόθηκε το 1993 στο Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνιστικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Σκιαγραφούνται σ' αυτήν οι θανατικές εκτελέσεις οι οποίες περιγράφονται στα Ομηρικά έπη. Οι εκτελέσεις αυτές αποτελούν τις απαρχές του Δικαίου που διέπει παρόμοιες ποινές αργότερα, κατά την περίοδο των Πόλεων.

Ο Όμηρος δεν υπήρξε μόνο ο μεγαλύτερος ποιητής της αρχαίας Ελλάδας, και ίσως ολόκληρου του δυτικού κόσμου, αλλά συνάμα και αυτός που συνέθεσε τα παλαιότερα κείμενα προς τα οποία ο ιστορικός του ελληνισμού μπορεί να στραφεί. Συχνά στα κείμενά του βρίσκονται οι απαντήσεις σε ερωτήματα για τον κόσμο εκείνον, που αλλιώς θα έμεναν αναπάντητα.

Eva Cantarella

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μιλάνου

Τα Ομηρικά έπη περιλαμβάνουν πλήθος πληροφοριών χρήσιμων σε όποιον θέλει να μάθει για τους τρόπους εκτελέσεως των κεφαλικών ποινών στην ηρωική

εποχή, και στη συνέχεια να τους συγκρίνει με τους τρόπους εκτελέσεως των ίδιων ποινών κατά την περίοδο των Πόλεων, και ειδικότερα της Αθήνας.

Αλλά για να καθορίσουμε ποιοι από τους τρόπους εκτελέσεως των κεφαλικών ποινών, τους εφαρμοζόμενους κατά την περίοδο των Πόλεων, βύθιζαν τις

ρίζες τους στην πριν από τις Πόλεις-κράτη περιόδο, πρέπει να ξεκινήσουμε από την περιγραφή των ιδιοτήτων του ομηρικού ήρωα, του Οδυσσέα, ο οποίος μας ενδιαφέρει όχι ως «πολύμυτος» αλλά ως ήρωας δίκαιος, δηλαδή ως ήρωας εφοδιασμένος με την αρετή της δικαιουΐνης, που κατά κανόνα δεν χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους ομηρικούς ήρωες.

Πράγματι οι «αξίες των ομηρικών πρώων ήσαν πολύ διαφορετικές από τις αξίες που διαμορφώθηκαν αργότερα, κατά τη διάρκεια της ζωής της Πόλης. «Ησαν οι αξίες ενός κόδουμος μέσα στον οποίο ένας άντρας, αν ήθελε να χαρακτηρίζεται ως ήρωας, έπρεπε ο ίδιος, με κάθε τρόπο, να επιβάλλει την τιμή του». Επέρπει να «ένιαν ο καλύτερος». Οι αρετές δε που απαιτούνταν για να είναι ο καλύτερος ήταν η **βία** (η σωματική δύναμη), το θάρρος και η ικανότητά του στους λόγους. Η τελευταία αυτή επιτέρπει στον ήρωα να επιβάλλει τη θέλησή του σε μια συνάθροιση (στη βουλή ή στην αγορά).

Σ' εκείνο τον κόσμο τα πρώσωπα κρίνονταν με βάση την επιτυχία ή μη των πράξεων τους: για το δίκαιο των μεωρά που χρηματιστούντων κανένας δεν ενδιαφερόταν, εκτός από δύο πρόσωπα: ένας θεός, ο Δίας¹, και ένας ήρωας, ο Οδυσσέας.

Στα Ομηρικά έπη ο Οδυσσέας εμφανίζεται συχνά να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δικαιουΐνη, ενώ η στιγμή που, χωρίς φόβο παρανήσεων, αποκαλύπτεται ότι θεωρεί τη δικαιουΐνη ως τη μεγαλύτερη αρετή είναι τότε που απαντά στις ερωτήσεις της Πηνελόπης, η οποία, μη γνωρίζοντας ότι έχει εμπρός της τον ίδιο τον Οδυσσέα, τον ωράτ για την τύχη του άντρα της.

Πριν να απαντήσει, ο Οδυσσέας παινεύει, όπως άλλωστε το οφείλει, την Πηνελόπη με τα ακόλουθα λόγια:

«Κανείς, κυρά, σ' όλη τη γη δε θα σου βρει φεγγάδι. Αλήθεια τινάει η δόξα σου ως τα πλατά τα σύριγνα, σαν τ' άμεργου του βασιλιά πάχει λαούς κι ορίζει αντρεμμένους και πολλούς με του θεού το φόβο,

κι όλο το δίκιο σέβεται κι η πλούσια για του φέρνει στάρια, κριθάρια και λιγούν από καρπούς τα δέντρα,

γεννούν τ' αρνιά κι η θάλασσα σγάζει άφθονα τα φάρα, απ' την καλή κυβερνήση κι όλοι ευτυχούν κοντά τους».

Οδύσσεια τ. 106-113, μεφρ. Ζ. Σιδέρην

M' αυτά τα λόγια ο Οδυσσέας ανταποδίδει στη γυναικά του τον έπαινο που του έκανε, στην τέταρτη ραψωδία, σαν ανέφερε ότι ο άντρας της που απουσίαζε βασιλεύει στην Ιθάκη.

«...Μήτι έχετε σκουπίσασας δάλοτε, απ' τους πατέρες σας, ποιος ήταν ο Δυσσέας, που δεν αδίκησε άνθρωπο, κακό δεν είπε λόγο, σ' όλον τόπο, όπως συχνά το 'χουν οι βασιλιάδες άλλους ανθρώπους γ' αγαπούν, να καταρέψουν άλλους.

Μα εκείνος σε άνθρωπο κακό δεν έκαμε ποτέ του»,

Οδύ. δ. 698-703, μετ. Ζ.Σ. Βλ. και ε. 7-12

Ο Οδυσσέας είναι ο μόνος ήρωας που χαρακτηρίζεται με συνεχείς αναφορές στη δικαιουΐνη του. Καν δεν είναι μόνο αυτό: ο Βασιλιάς της Ιθάκης ξεχωρίζει χάρη στην κάποιο αλλο χαρακτηριστικό: προλαβαίνοντας την ελληνιστικού χαρακτήρα απόψη, ότι ο άρχοντας πρέπει να είναι «γλυκός όπως ένας πατέρας» (άποψη που αποδεικνύεται ότι η καταγωγή της υπήρχε ελληνική και όχι ανατολική), ο Οδυσσέας είναι ήπιος (άρκει σχετικάς να θυμηθεί κανείς το επεισόδιο με τον σκύλο Άργο καθώς και τα χωρία της Οδύσσειας β. 47, και ξ. 139, και της Ιλιάδας δ. 361²).

Όμως το ήπιο του χαρακτήρα του ήρωα μας δεν τον εμποδίζει να ασκεί με αυστηρότητα τα καθήκοντά του όταν απονέμει, μέσα στον ίδιο του τον οίκο, δικαιούντη. Ως επι το κεφαλή του οίκου (δεν είναι τυχαίο το ότι χαρακτηρίζεται άνας του τελευταίου αυτού), τιμωρεί όποιου δεν σεβάστηκε τη θέλησή του, και ακόμα περισσότερο όποιουν τον επρόδυο.

Η στιγμή, κατά την οποία βλέπουμε τον Οδυσσέα να δρά κάτω απ' αυτό το ένδυμα, περιγράφεται στην ραψωδία χ, όπου, μετά την αποκάλυψη της ιδιότητάς του, τιμωρεί τις απίστευτες δουλείες

και τον γιδοβοσακό Μελάνθιο, που βοήθησε κι αυτός τους μηνηστήρες. Τόσο στη μίσο και στην άλλη περίπτωση, η ποινή που τους επιβάλλει είναι θάνατος. Οι στόχοι στους οποίους περιγράφονται οι δύο εκτελέσεις αποτελούν σαφή απόδειξη της αξίας των ομηρικών επών, ως πηγής γνώσης των ηθών και των κοινωνικών και θρησκευτικών πρακτικών, της νοστοροπίας και γενικότερα της οργάνωσης των ομηρικών κοινωνιών. Μ' άλλα λόγια, της αξίας των ομηρικών κιβελένων ως έργων ιστορικών της αρχαικής Ελλάδας, πέρα βεβαία από την αξία τους ως έργων πολιτικών.

Οι ποινές που επιβάλλονται από τον Οδυσσέα στους προδότες, που με προσοχή περιγράφονται, δεν αποτελούν καρπό της φαντασίας ενός κάποιου ποιητή, παρά είναι ακριβώς οι ποινές που επιβάλλονταν πράγματι στους ομηρικούς οίκους. Για την ιστορική τους αλήθεια μιλά η αναλογία προς τον τρόπο που εφέρμαζαν την ίδια ποινή αργότερα οι Πόλεις.

Ας ξεκινήσουμε από τον τρόπο που ο Οδυσσέας αποφασίζει να θανατώσει όποιους τον πρόδωσαν. Εν πρώτοι, τις πενήντα δουλείες, που επελούνταν πρόθυμα τις διαταγές των μηνηστήρων της Πηνελόπης και είχαν μάλιστα και κάποιες ερωτικές σχέσεις μαζί τους, ωσάς οι μηνηστήρες να ήσαν οι κύριοι τους! Σύμφωνα με διαταγή του Οδύσσεα, για την εκτέλεση τους φροντίζει ο Τηλέμαχος. Ιδού η περιγραφή του ποιητή:

«Ετοι είπε κι έδεσε σκοινί, τριγύρω στο κελάρι, τρεχαντηριού μαυρόπλιωρου, απ' το μεγάλο στύλο κι από φύλα το τέντωσε στη γη να μην αγγίζουν τα πόδια. Κι όπως στη θηλιά, που μες στα χαμοκλάδια έχουν στηρίξει, πέφτουν κίλκες και περιστέρα κι εκεί που στη φωλιά πετούν χάρο κακό απαντέχουν, έτοι είχαν τη κεφάλια τους κι οι δούλεις στην αράδα, και στα λαύκα τους της θηλιές να κακοθανατίσουν. Λίγο τα πόδια τίναξαν και πέταξε η ψυχή τους». Οδύ. χ. 466-474, μετ. Ζ.Σ.

Απαγχονισμός λοιπόν. Κι όχι ως εξαίρεση. Στην Ελλάδα ο απαγχονισμός αποτελούσε τρόπο θανατώσεως προοριζόμενο για γυναίκες; ακόμα κι όταν αυτές οι ίδες διαλεγανταν το είδος του θανάτου τους, αυτόν τον τρόπο πρότειναν. Τα παραδείγματα είναι πολλά⁶.

Ας έρθουμε και στον γιδοβοσκό Μελάνθιο. Και αυτός είχε προώθει τον Οδυσσέα: είχε κλέψει απ' τις αποθήκες του δώδεκα ασπίδες, δώδεκα δόρατα και δώδεκα δερμάτινες περικεφαλαίες και τις είχε διανείμει στους μνηστήρες (Οδύσ. χ. 147-148). Πώς θα τον τιμωρήσουν; Το θιβερό καθήκον του Οδυσσέας το αναθέτει στον Εύμαιο κι έναν άλλον δούλο του:

«Σεις τώρα αυτόν πιστάγκωνα δέστε τον χέρια πόδια,
κι αφού τον μπάστε στον οντά, δέστε
καλά την πότα,
κι μια λίθι από πάνω του πλεκτή σαν
τον περάστε,
σύρτε τον πάνω στην κορφή του στύ-
λου, όσο να φτάσει
τα πάτερα, κι ώρες εκεί να σήβησει μες
στους πόνους.

Οδύσ. χ. 176-180, μετ. Ζ.Σ.

Αυτή υπήρξε η διαταγή του Οδυσσέα, που αμέως οι δύο τους την εκτέλεσαν μ' ευσυνεί-
δησία:

«Χύμηναν τότε απάνω του κι απ' τα μαλ-
λιά τον σέρνουν
μες στον οντά και καταγής στο πάτωμα
τον ρύουν
αθημένον και του δέσανε σφιχτά χέρια
και πόδια
πιστάγκωνα, όπως πρόσταξε ο θεϊκός
Δυσσαές.
Κι αφού σκοινί το πέρασαν πλεγμένο
στο κορμό του
στο στόλο τον κρεμάσαν, τα πάτερα
να φτάσειν».

Οδύσ. χ. 190-195, μετ. Ζ.Σ.

Αφού ανυψώθηκε πάνω από τη γη, όπως και οι δούλες, ο Μελάνθιος θανατώθηκε κι αυτός με τη σειρά του με το σκοινί. «Όμως διέφερε η δική του εκτέλεση από την εκτέλεση των θεραπαινίδων. Ενώ οι δούλες κρεμάνται με το σκοινί, ο Μελάνθιος με το σκοινί δένεται στα μαδέρια της οροφής. Ο βρόχος που σκοτώνει τις δούλες, σ' αυτήν την τελευταία

εκτέλεση δεν εμφανίζεται. Κατά τρόπο διάφορο απ' ότι οι δούλες, που πεθάνουν πνιγμένες μέσα σε λίγα λεπτά, ο Μελάνθιος ζωντανός υποφέρει για πολύ χρόνο τρομερά βάσανα (Οδύσ. χ. 177).

Ο χοιροβοσκός και ο βουκόλος, αφού έσφιξαν το «θανατερό σχοινί» () (στήχ. χ. 200), τον εγκατέλειψαν στην απόθηκη. Μόνο αργότερα, όταν άλλοι οι μνηστήρες είχαν πια θανατωθεί κι οι δούλες κρεμαστεί, σκέπτονταν ξανά τον Μελάνθιο και επιτρέφουν εκεί όπου τον είχαν αφήσει. Γράφει σχετικά ο Ομηρος ότι στη συνέχεια έκψων του Μελάνθιου τον «αενέλητο χαλκό» τη μύτη και τ' αφτιά καθώς και τα γεννητικά όργανα που τα «τρίβαιναν τα φάνει σκύλοι», με «φρυγισμένη δε καρδιά» του έκψων τα χέρια και τα πόδια (Οδύσ. χ. 274-280).

Πρέπει όμως να φανταστούμε ότι ο Μελάνθιος θανατώθηκε με τον «αενέλητο χαλκό»; Εάν γίναν έτοις τα πράγματα, η τιμωρία, υπέστερα από μια πρώτη φάση μη αιματηρή, στην τελευταία και καθοριστική της φάση βάφτηκε με αίμα. Όμως, ο θάνατος με το σπαθί ήταν θάνατος για τους ήρωες, «εξιστρεπτής θάνατος», που εβάζει τέρμα στη ζωή ενός αγαθού αντρά. Είναι μάλλον δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι στον Μελάνθιο επιπρώλαχθηκε το πρόνωμό ενός δεύτερου «ευγενούς» θανάτου. Πιστεύω ότι το μαρτυρίο του δεν υπήρξε αιματηρό: οι αποκοπές που υφίστανται γίνονται μεν με το σπαθί αλλά πάντως δεν είναι θανατηφόρες. Αποτελούν μέρος ενός τυπικού διέφερε απ' αυτό με το οποίο ο θανάτωσαν. Ας σημειωθεί ότι οι αποκοπές δεν επιβάλλονται πάνω στο σώμα του χοιροβοσκού αλλά πάνω στο πτώμα του. Πέθανε με σκληρό βασανιστήρια, δεμένος με σκοινί, που όχι τυχαία χαρακτηρίζεται ως «φυνόκι». (Οδύσ. χ. 200). Εξάλλου, τα έπιτη αναφέρονται αρκετά συχνά στη συνήθεια να ακρωτηριάζονται τα πτώματα. Οι αποκοπές που γίνονται στο σώμα του Μελάνθιου είναι πολύ λεπτώστερες και διαφέρουν από τις αποκοπές που επιβάλλονται στα πτώματα των άνδρων, που, ως επί

το πλείστον, απλώς αποκεφαλίζονται. Αντίθετα, στο Μελάνθιο κόβονται μύτη, αφτιά, πόδια, γεννητικά όργανα κατά ένα τυπικό που θυμίζει τον μασχαλισμό, για τον οποίο κάνουν λόγο τραγικοί και λεξικογράφοι. Ο μασχαλισμός αποτελούσε συνήθεια των δολοφόνων, οι οποίοι, αφού σκότωνταν το θύμα τους, του έκοβαν χέρια, πόδια, αφτιά και γεννητικά όργανα. Παρά τη διαπιστωμένης αναλογίες, οι αποκοπές στις οποίες υπεβάλλονταν το πτώμα του Μελάνθιου δεν αποτελούσαν μασχαλισμό.

Οποιος προέβαινε σε μασχαλισμό, αφού έκοβε πόδια, χέρια, αιδοίο και αφτιά, έδενε τα κομματισμένα μέλη με σκοινί που περνούσε πίσω, κάτω από τις μασχάλες του πτώματος. Τα κομμένα μέλη έπεφταν έτσι πάσια απ' το λαιμό του σκοτωμένου, που, όπως νόμιμαν, δεν θα μπορούσε πια να τα χρησιμοποιήσει για να εκδικηθεί το θάνατό του. Από την όλη διαδικασία της αποκοπής των μελών του Μελάνθιου εξάγεται ότι κάθε άλλο παρά για μασχαλισμό επρόκειτο. Εξάλλου, θα προσθέταμε, οι ομηρικοί ήρωες δεν φθισούνταν τους νεκρούς, αν και αγαπούσαν περισσότερο από κάθε άλλο το φως του ήλιου. Οι ακρωτηριασμοί που του επιβάλλονται αποτελούν εννέα ειδός συμπληρωματικής και αιμωτικής ποινής, που απέβλεπε στο να καταστήσει ακόμα αιτιωτικότερο ένα θάνατο, στερημένον έτσι κι αλλιώς από κάθε ευγένειαν στοχείο.

Ο Μελάνθιος αργοπεθαίνει σφυγμένος από το «θανατερό σχοινί». Πεθαίνει με το θάνατο που επιφύλασσαν την περίοδο της Πόλης στους εγκληματίες που χαρακτηρίζονταν ειδικότερα ως κακούργοι. Ήσαν δε αυτοί οι πιο άριστοι περιφρονήσεως μεταξύ των κακοποιών. Σ' αυτούς τους τελευταίους, σημειωτέονταν πρώτοι κατατάσσονταν οι κλέφτες, όπως υπήρξε και ο Μελάνθιος -μη ληπτομούντες την κλοπή των όπλων από την αποθήκη του Οδυσσέα για χάρη των μνηστήρων⁴. Φθάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου αποδεικνύεται η αντιστοιχία που υπήρχε μεταξύ των ομηρικών θανατικών εκτελέσεων και των εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της ζωής της πόλεως.

Οι Αθηναίοι εγκληματίες (ή τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς) θανατώνονταν κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον του Μελάνθιου. Ακριβώς όπως ο άπιστος γιδοβοσκός, οι κακούργοι δένονταν σφιχτά σ' έναν πάσσαλο, που την εποχή της Πόλης τον εχαρακτήριζαν ως τύμπανο, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του μαρτυρίου ως αποτυμπωνισμός.

Το ότι οι παραπάνω βασισμοί, που οι Αθηναίοι επιφύλασσαν στους κακούργους, ήσαν ανάλογου τύπου προς τους περιγραφόμενους στην Οδυσσέα δεν προκύπτει μόνο από τις φιλολογικές πηγές αλλά και από ένα ιδιαίτερως ενδιαφέρονν αρχαιολογικό εύρημα. Μεταξύ των ετών 1911 και 1915, κατά τις ανασκαφές ενδιά νεκροταφείου αναγούμενου στην πριν από τον Σόλωνα περίοδο (στην περιοχή του σημερινού Παλαιού Φαλήρου), βρέθηκαν τα σωτά κάπιταν εκτελεσμένων που είχαν ρίχτει σε κοινό τάφο. Στο λαμβάν των σκελετών ήταν οφιγμένο οισέρενο στεφάνι, που έμερος του οποίου ήσαν τοποθετημένοι γάντζοι που ήσαν ακόμη κολλημένα πάνω σε κομμάτια ήλους. Οι απυγείς, αφού είχαν ακινητοποιηθεί, είχαν εκτελέσθει διά αποτυμπωνισμού⁵. Είχαν αποθάνει κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, που οι Αθηναίοι αφέντος στην πέμπτη στιγμή της θανατώσεως των γίνονται κάποιες φορές δημόσια, αλλά και τα γνώριζαν, πολύ καλά μάλιστα, γιατί άκουγαν να γίνεται λόγος γι' αυτά ακόμα και σε θεατρικές παραστάσεις.

Αλλά ας γυρίσουμε στον τιμωρό Οδυσσέα. Η αφήγηση του μαρτυρίου του Μελάνθιου δεν αποτελεί αποκύπτη ποιητικής φαντασίας αλλά περιγραφή πραγματικής ασφρονιστικής διδακτισίας, που θα πρέπει να θεωρηθεί ως απαρχή των αποτυμπωνισμών της κλασικής εποχής. Μοιάζει σαν ένα είδος πιο επεξεργασμένο, αν δεν θέλουμε να πούμε πιο τελειοποιημένο, του αρχικού τρόπου θανατώσεως του καταδίκου πάνω στον πάσσαλο.

Ο τρόπος εκτελέσεων που επιβαλόταν, σύμφωνα με τη θελήση της Πόλης, για την τιμωρία εγκλημάτων κατά αυτής της ίδιας, ακολουθούσε το τυπικό που είχε διαμορφωθεί εντός των οικιών κατά την πριν από την Πόλη περίοδο. Ο Οδυσσέας – και τούτο είναι ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα – δεν

τιμωρεί (ούτε τις δούλες ούτε τον Μελάνθιο) ως βασιλιάς της Ιθάκης. Δεν τιμωρεί στο όνομα της ευρύτερης κοινωνίας και προς το συμφέρον της. Δεν το έκανε, ούτε σ' αυτήν την περίπτωση ούτε σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, επειδή ήταν β' α-ι. Έτσι δεν είχε τέτοιο δικαίωμα, όπως δεν είχε το ανάλογο δικαίωμα κανένας βασιλιάς του καιρού του, κατά την ομηρική περίοδο και ειδικότερα στην Ιθάκη⁶.

Οι δημόσιες εξουσίες και οι δημόσιοι θεσμοί χαρακτηρίζονταν ακόμη από μια σχετική ρευστότητα. Οι βασιλείς δεν είχαν ακόμη καταστεί πρόσωπα δικαιούμενα να απονέμουν δικαιούσματα. Πρόσωπα που να έχουν τέτοιου είδους εξουσίες απαντούνταν μόνο σε μικρότερες ομάδες, όπως ήσαν οι οικοί, που η οργάνωση τους ήταν πιο σταθερή και πιο αυστηρά, απολυταρχικό δομημένη απ' ότι οι εξουσίες του χρόνοντα στις τότε γεννώμενες πολιτικές κοινότητες.

Η Πόλη, λοιπόν, αποδέχθηκε τους οικιακούς τρόπους τιμωρίας των εγκληματών και μετέφερε τους τρόπους αυτούς από τους οικούς στις δημόσιες πλατείες. Άλλα όχι όλους: μόνο αυτούς που προορίζονταν για τους άντρες. Γιατί, για τις γυναίκες, η πόλη δεν έμισε ανενδιάφερται ούτε δύναται να ενδιαφέρεται για τις τιμωρήσει! Για πολλούς ακόμη με αύριας τη χούν κεκλέστηκε των γυναικών αποτελεύσεις θέμα εσωτερικό των οικών της οικογένειας. Ο απαγγειλισμός εξακολούθησε να αποτελεί τρόπο θανατώσεως των γυναικών, δεν κατατάχθηκε όμως ποτέ στους τρόπους εκτελέσεων των ανδρών των καταδικαζομένων από την Πόλη σε θάνατο.

Αντίθετα, οι οικιακοί τρόποι θανατώσεων, οι προοριζόμενοι για τους άντρες, σύντομα βγήκαν από τον περιβόλο των οικιών και αποτέλεσαν και για την Πόλη τρόπους εκτελέσεων των καταδικούμένων σε θάνατο.

Οι θανατικές εκτελέσεις της Αθήνας βιβίζουν τις ρίζες τους στους τρόπους εκτελέσεων που εφαρμόσθηκαν στον οίκο του Οδυσσέα. Του δικαιού Οδυσσέα, του σταθερού, του ένδοξου, του πολυμήχανου, του ήπιου, αλλά

και του Οδυσσέα του αποδίδοντα δικαιούσην.

Περιληπτική απόδοση:
Παν. Δημάκης

Σημειώσεις

- Την ιδιότητα της δικαιοσύνης που χαρακτηρίζει το Δία την προέβαλε ο Lloyd Jones.
- Για τον Οδυσσέα, βλ. επίσης Horkheimer - Adorno, *La dialettica dell'Illuminismo*, Torino 1966, σ. 53 επ. Για την εικόνα του Οδυσσέα μέσα στους αιώνες βλ. W.B. Stanford, *The Ulysses Theme. A study in the adaptability of a traditional Hero*, Oxford 1954, 1963 2η έκδοση.
- Βλ. το έργο της Eva Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano 1991.
- Αριστοτέλους, Αθην. Πολιτεία 52, 1. Επίσης Αντιφώνη 5, 9 επ., καθώς και Δημοσθένη 35, 47.
- Για τον αποτυμπωνισμό βλ. σχετικό άρθρο της Γ. Βελισαροπούλου στο τεύχος 11 της Αρχαιολογίας, σελ. 42.
- Ο M. Finley απέδειξε ότι η Ιθάκη αποτελούσε τυπική ελληνική κοινότητα του 9ου αι. π.Χ.

The Punishing Odysseus: The Origin of the Death Penalty in Greece

E. Cantarella

This is a résumé of a lecture given by the author in the Center for the Study of Ancient Greek and Hellenistic Law of the Panteion University in Athens.

The death penalty in the Homeric epos represents the origins of the Law which governs similar penalties later, during the political phase of *polis* (the city-state). Thus, the death penalties in Athens are directly related with the ways of execution applied in the House of Odysseus.

The city-state accepted the domestic ways of punishing the criminals and transferred them from the privacy of houses to the publicity of squares. Not all of them, however, but only those destined for men since the state did not seem to be interested in women even when they were to be punished. Hanging continued to be a way of executing women, although it was never included in the ways of executing the men who were sentenced to death by the city-state. On the contrary, the domestic ways of executing men soon left the house grounds and were fully adopted by the city-state in the cases of death penalties.