

ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

MONEMVASSIA

Ο οικισμός και τα δημόσια κτίρια κατά την καποδιστριακή εποχή (1828-1832) (και η σημερινή κατάσταση)

Σε προηγούμενα τεύχη της Αρχαιολογίας δημοσιεύθηκαν μελέτες μας, στο γενικό πλαίσιο της ιστορίας της κτιριοδομίας της καποδιστριακής εποχής, οι οποίες αποτελούν τμήματα καθολικότερης μελέτης για την οργάνωση του χώρου στην Ελλάδα επί Καποδιστρία. Στις επί μέρους αυτές μελέτες, που αναφέρονται σε δημόσια κτίρια του Άργους και του Ναυπλίου και στο σπίτι του Γκόρντον, δείξαμε ότι στην Ελλάδα της καποδιστριακής εποχής σημειώνεται, αλλού με μεγαλύτερη ένταση και σε σημαντική έκταση, ενώ αλλού σε μικρότερη κλίμακα, οικοδομική δραστηριότητα, με σκοπό τη δημιουργία δημόσιας κτιριακής υποδομής. Με τον όρο αυτόν εννοούμε την οικοδόμηση σχολείων, διοικητηρίων, στρατώνων, αποθηκών, φυλακών, άλλων κτιρίων ειδικής διοικητικής χρήσης (ναυστάθμων, τελωνείων, υγειονομείων κλπ.), αλλά και τη συντήρηση των λεγομένων «εθνικών οικημάτων» (κτιρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου). Στο πολιτικό επίπεδο, τόύτο εκφράζεται τη βούληση της καποδιστριακής διοίκησης για δημιουργία σύγχρονου κράτους, σε μία χώρα που μόλις είχε περάσει περίοδο επιπλά χρόνων εξουθενωτικού επαναστατικού αλλά και εμφύλιου πολέμου. Ας ληφθούν υπόψη ότι έως και το 1829 συνεχίζονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις για απελευθέρωση άλλων περιοχών, οι οποίες, το 1830, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, υπήρχαν στο νέο ελληνικό κράτος (Διυτ. Στερεά), ενώ μήνες ολόκληρους μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Καποδιστρία στο στρατό του Ιμπραήμ πασά βρισκόταν ακόμα στην Πελοπόννησο. Πόλεις στα νότια της Πελοποννήσου, όπως η Μεθώνη και η Κορώνη, απελευθερώθηκαν το 1829 από το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα του Μαΐζον, που το 1828 αποβίβασθηκε στο Πεταλίδι και στο Ναυαρίνο.

Βασίλης Κ. Δωροβίνης

Δικτυόγραφος - Πολιτικός, επιστήμονας-Ιστορικός

Τα πράγματα, λοιπόν, τήταν ρευστά όταν στη Μονεμβασία εγκαταστάθηκε ο πρώτος «Προσωρινός Διοικητής» της καποδιστριακής διοίκησης, το αξέωμα και τα καθήκοντα του οποίου, για ένα χρόνο (Ιουνίος 1828 - Ιούνιος 1829), άσκησε ο «πυρπολητής» του Αγώνα Κωνσταντίνου Κανάρης¹. Στην παρούσα μελέτη, που αποτελεί το ξαναδουλεμένο κείμενο εισήγησης του συγγραφέα στο πρώτο «Συμπόδιο Ιστορίας και Τέχνης», οργανωμένο από τη «Μονεμβασιώτικο Όμιλο», το 1988, στο Κάστρο της Μονεμβασίας, θα διαγράψουμε, στο πρώτο μέρος, το πλαίσιο στο οποίο αρχίζει να αναδιαμορφώνεται ο οικισμός του Κάστρου της Μονεμβασίας και να σημειώνεται οικοδομική δραστηριότητα για διαμόρφωση δημόσιων κτιρίων. Θα διδούμεν πλήθημακά στοιχεία και θα αναφερθείνεται περιγραφές περιπηγτών και επισκεπτών, αλλά και στοιχεία από ήδη δημοσιευμένη προ επών στατιστική έκθεση του 1828.

Στο δεύτερο μέρος θα δοθούν, από ανεκδότα έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σημαντικά

στοιχεία για τον οικισμό, για την εξέλιξη του και για τη δημιουργία δημόσιων κτιρίων, πράγμα που θα μας οδηγήσει στο τελευταίο μέρος της μελέτης, των συμπερασμάτων και των συνολικών εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές σκόπιμα αποτελούν «ανοιγμα» και θέτουν βασικά ερωτήσεις για τη σημερινή εποχή, που έχει εκδηλωθεί έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο Κάστρο της Μονεμβασίας. Η δραστηριότητα αυτή συμβαδεῖ με την έλλειψη τόσο συγκροτημένου αρχείου, στηριγμένου σε καλά σχεδιασμένα πρόγραμμα ερευνών, όσο και συνθετικής κρατικής πολιτικής για τον οικισμό, όπως με μεγάλη συντομία θα δείξουμε.

Το γενικό πλαίσιο: Ο πληθυσμός και η κατάσταση στον οικισμό

Όπως είναι γνωστό, οι Τούρκοι της Μονεμβασίας, μετά από στενό αποκλεισμό, παρέδωσαν το Κάστρο

στους Έλληνες (που είχαν επικεφαλής τον πρίγκιπα Α. Καντακουζηνό) στις 23 Ιουλίου 1821. Προηγουμένως, είχε κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, της οποίας το κείμενο δεν σωζόταν το 1828, σταν το Κανάρης ανέλαβε τη διοίκηση του Κάστρου, αφού σύμφωνα με επισήμο έγγραφο του προς τον Καποδιστρία, ο Καντακουζηνός είχε πάρει μαζί του το αντίγραφο που παρέλαβε στην Ελληνική πλευρά². Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστορικού ποντήματος του Κ. Παπαμιχαλόπουλου³, τη σημειώση της παράδοσης του Κάστρου υπήρχαν εκεί 1.000 περίπου Τούρκοι, και από αυτούς οι 756 μεταφέρθηκαν, με δύο σπεισιώτικα πλοία, στο Κουσάντασ, ενώ οι υπόλοιποι σκόρπισαν στην επαρχία Επιδαύρου Λιμπράς. Από έμμεση πληροφορία του Παπαμιχαλόπουλου, αλλά και από δύο έγγραφα του Κανάρη⁴, φαίνεται ότι, τόσο από τους Τούρκους που έργαν όσο και από εκείνους που βρίσκονταν ακόμα στην περιοχή, το 1828, υπήρχαν άνθρωποι με πολύ ανάμεικτα αισθήματα ως προς το αν θα

επέστρεφαν (όσοι έφυγαν) ή θα έφευγαν (όσοι έμειναν). Ας παρακολουθήσουμε τον Κανάρη. Στο πρώτο του έγγραφο τονίζει προς τον Καποδιστρία:

«Τους Τούρκους Μονεμβασίτας εύρον όλους ετοίμους να αναχωρήσων. Ενώλωσαν εξ ιδίων των, επι τούτου, και το πλοίον του Στρατηγού Τζανετάνη, διὰ να τους μετακομίσῃ εἰς Σμύρνην. Τούτο έγινε με μέσων του Εκτάκτου Επιτρόπου (...). Εγνά έγκιν υπὸ ὧν τας Σ. διαταγῆς Σας ἐκρίνα χρέος μου να τους εμποδίσω, ἵνας ου εἰδοποιηθῇ το πούτον η Κυβέρνησης και διατάξῃ το πούτον (...).

Οι ευρισκόμενοι εκ ταύτην την επαρχίαν Τούρκοι συμπασύνατο όλοι ως 100 ψυχές, κανένας δεν φέρει σημαντικό ώστε ως προς την κτηματική του ποτέ. Κατατίθεντο όμως προς την πολιτική του δέσμων. Οι τοιούτοι έλεγον από καρκίν. Η γενική διάθεσής αυτών ήταν να επανελθώνται σε Τουρκική μέρη μεταξύ αυτών ήναν και πολλοί, οι οπίστες ήθελον ευχαριστηθῆναι με μείνωσην, αν τους εδίδετο μέρος των κτημάτων εις τη δεσποτικήν των. Τινές ευχαριστούσαν ακόμη και να καταβάλλων ως και οι άλλοι Έλληνες το ανάλογον δικαιώμα δι αυτό. Το αυτό παράπονόν έχουν και οι βαπτισμένοι, οι οποίοι ήμας ως και διυτικών δεν τολμούν να προσφεύρουν τι περι αναχωρήσεων. Όπως είναι πλειότεροι των διαμενόντων εις την θρησκείαν των...».

Δια των διακορπισμάτων των εις διάφορα περίχωρα της Επαρχίας, δεν ήδηνήτην να τελειοποιήσων έως αυτήν την στιγμήν τον ονομαστικόν κατάλογόν των».
(Μονεμβασία, 20 Αυγούστου 1828)

Έξι μέρες αργότερα, με νέο έγγραφο του, ο Κανάρης πληροφορεί ότι οι Τούρκοι δεν περιμένουν επίσημην απάντηση της Κυβερνήσης και ότι αδημονούν να αναχωρήσουν σ' στέλνειν κατάλογον των «ημι βαπτισθέντων ως χριστιανών και σημειώνει λεπτομέρειες της συμφωνίας του 1821», στην οποία δεν γίνεται λόγος για την ακίνητη περιουσία των Τούρκων και την τύχη της. Ως προς τους Τούρκους που είχαν παραμείνει μέχρι τότε, διακρίνει τρεις κατηγορίες, ανάλογα προς τα κίνητρα που τους άθισταν να παραμείνουν: εκείνους που φοβήθηκαν την οργή του Σουλτάνου για την παράδοση του φρουρίου, εκείνους που «ηταν θήμαν» από τας μεγαλορημούντας των πολιορκητών¹ για δήθεν καταστροφή «του Τουρκικού Βασιλείου», και αυτούς που ήταν «καταγόμενοι από Χριστιανούς ως έχοντες εισέστη αγιστείας μα αυτούς». Στο σύνολό τους «απεράσισαν να σταθώσι εις τον τόπον, περιμένοντες από την διάκρισην των Ελλήνων, οποίας εδοκονόμησαν αποφασίσει δι' αυτούς από την ακίνητην περιουσίαν των». Γι' αυτήν τίποτε δεν προβλέπετε η συνθήκη παραδόσεως, σύμφωνα με πληρο-



1. Τα ελάχιστα κτήρια στον οικισμό της Γέφυρας και, απέναντι, ο βράχος της Μονεμβασίας, από δύσκα. Στην είσοδο του βράχου, το κτίριο του «λαζαρέτου», σήμερα σε ερείπια (από το Βιβλίο του Antoine Bon, En Grèce, 2η έκδ., Παρίσι, έκδ. Hartmann, 1937).

φορίες των «ειδιόμενοτέρων» από τους κατοίκους κατανέμοντας την «σημαντικώτεραν» από τους Τούρκους.

Στα μέσα, λοιπόν, του 1828 δεν έχει Εκκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ως προς την ακίνητη, ακόμα και μέσα στο Κάστρο της Μονεμβασίας. Στην ασφέα αυτή θα προστεθεί και το γεγονός ότι, μετά τη Κρητική επανάσταση του 1830, καταφέυγουν στη Μονεμβασία Κρητικοί πρόσφυγες. Σε έγγραφο του Διοικητή Λακεδαιμονίου και Μονεμβασίας, της 22.1.1831, μηνύοντευται σαφώς ότι στη Μονεμβασία κατέφυγαν οικογένειες Κρητικών, αποτελούμενες από 133 άντρες, 134 γυναικες, 82 αγόρια και 78 κορίτσια (συνόλον απόμερων 427)². Τον ίδιο χρόνο, από επίσημο έγγραφο του Φρουράρχου Μονεμβασίας, πληροφορούμαστε ότι η φρουρά παπελέτε από 88 άτομα (7 αδιαματικούς και 81 λογχοφόρους)³.

Απροχωρίστως περιοστόρε. Τον Ιούνιο του 1828 ο Καποδιστριας σπεύκεται και τη Μονεμβασία (σαλπάρει από εκεί, για τη Μεθώνη, στις 20 Ιουνίου). Ο Νίκη Δραγούμης, που συνδεύει, γράφει για την πόλη στις Αναμνήσεις του⁴:

„Άλλα πού η λαϊκή λαμπρότητη της πόλεως. Η αλλοίωσης με κατέληξε διότι και πλήθης οικτήρων και πλατών, και τέχναι και εμπορία και ναυτικόν, πάντα χώστον. Ερείπια μόνον πολλών ενετικών οικισμάτων εμπράστουν στις Ελλήνων αυτοκράτορών προτερήματα—

Τον Οκτώβριο του 1828 συντάσσεται έκθεση με τον τίτλο «Συντοπική στατιστική περιγραφή της επαρχίας Μονεμβασίας κατά χωρία και περιοχάς»,⁵ η οποία αναφέρεται στη γύρω από το Κάστρο πειροχή, με τα κτήματα της,

που διακρίνονται σε ελληνικά και τουρκικά, σε δημόσια και ιδιωτικά. Για την πόλη της Μονεμβασίας διδέται ο αριθμός των 136 οικογενειών, με 659 άτομα συνολικά. Ως προς την κτηριακή υποδομή παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

«Οσπιτά έθνικά 44, οσπιτά εθνικά χρειαν έχοντα επισκεψών 78, ερείπια 68, σύνολον 190. Τα εθνικά υπήρχον υπέρ τα 500, 500, αλλά, του φουρών κυριεύεντος, κατερμάθησαν. Εργαστηρία ιδιοκτήτη 7, εργαστηρία έθνικά 54, διαφύλακιμένα τα οποία υπήρχον πάλι της Μητρόπολεως 5, σύνολον εργαστηρίων 66.

Οικογένειας αυτού θερέται λιμένος δι' αυτού τούτο και εις τα τρόφιμα αειπότε συμβαίνουν ελέγχεις και τιμαί υπέρ το δέον. Ξεχ έξη της γεφύρας παλαιών μανδράκων, όπου και επί των πηγών την οδηγούμενη εξουσίας ελλεμένεζον τα καικιά ανά 500 κούκιν χυρωτικά ...».

Σε όλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι οι μισοί Τούρκοι κατοικούσαν στην πόλη και οι άλλοι μισοί στα χωριά, αλλά από τους τελευταίους πολλοί διαπρούσαν σπίτια και στην πόλη. Καταγράφεται μόνον ένα τζεμί στην πόλη (προφανώς αυτό που ήταν καφενείο προπολεμικά [πρβλ. Κόντογλου και Καζαντζήκη] και σήμερα μετατράπηκε σε μουσείο). Για τους Χριστιανούς αναφέρεται ότι κατά τα 8/9 κατοικούσαν στα χωριά και το 1/9 στην πόλη και τα πρόστια της («τόπι αλτί»).

Τα στοιχεία αυτά χρήσιμο είναι να διασταυρώσουν με όσα παρέχει ο Βογι de Saint-Vincent, λίγους μήνες αργότερα. Μέλος της γαλλικής επιστημονικής αποστολής στο Μοριά, που ακολούθησε το εκτραπετικό σώμα και παρήγαγε το λαμπρό και



XIV^η Σχέδιο της Ακρόπολης σχεδιασμένο από τους J. Stuart και N. Revett 1793. Τελείωσηθήκε μετά από νέες παρατηρήσεις. Από: Stuart / Revett (περίπου 1829:1830), τεύχος 28, πλακάς VIII.

της εποχής μπαρόκ, στα οποία, κατά κανόνα, η κύρια αιθουσα βρίσκεται στον ίδιο όροφο με την κύρια είσοδο, ο Schinkel προσδίορισε εδώ δύο άξονες, οι οποίοι τέμνονται σε ορθή γωνία στην «αιθουσα υποδοχής των αντιπροσωπιών της χώρας» (8). Με τον χώρο αυτόν, που μπαίνει στη θέση της πολυτελέστατης αιθουσας προς τον κήπο στα ανάκτορα του μπαρόκ, ο Schinkel υπογράμμισε τις δημοκρατικές του θέσεις. Έλαβε σοβαρά υπόψη την αποστολή της λαϊκής αντιπροσωπείας, που οπαί ήθελε να λαμβάνει μέρος στην κυβερνηση, και έδωσε στον χώρο αυτόν μεγάλη αξία.

Η ιδέα της «Επιτάθε», της σε σειρά, δηλαδή, διατάξεως χώρων υποδοχής, είναι επίσης δημιούργημα της εποχής του μπαρόκ. Ο Schinkel πρόβλεψε μια τέτοια διάταξη στο νότιο άκρο του ανακτορικού συγκροτήματος, κατά μήκος των κιμωνειού τείχων. Η σειρά διάταξη χώρων οδηγεί από τη θύρα (25), στα νοτιοανατολικά, έως το κλίνοντάσιο του βασιλικού κοιτώνα (37). Στο μπαρόκ ήταν δυνατή η απευθείας διέλευση διά των προσκειμένων χώρων από θύρες μεταξύ τους²⁹. Ένας διάδρομος θα εκτείνονταν κατά τη πλεύστων παράλληλα προς αυτούς και θα έδινε ελεύθερο πέρασμα στο κάθε δωμάτιο χωριστά. Και ο Schinkel σχεδίασε ένα διάδρομο (19) στα βρόια των ιδιωτικών χώρων. Τα δωμάτια των βασιλέων (εκτός από τη μεσαία αιθουσα (21)) μπορούσε να τα επισκεφθεί κανείς μόνο από τη νότια στοά (36).



XIV^η Σχεδιάγραμμα της Ακρόπολης από τον Martin Leake 1833 (γερμανική έκδοση). Από το βιβλίο του Kuehn 1989, σ. 14, εικόνα 7.

Η μπαρόκ διάταξη δύο διαμερισμάτων – για το βασιλιά και τη βασιλίσσα –, εντελώς όμοιων και ευρισκόμενων το ένα συμμετρικά απέναντι στο άλλο, εγκαταλείπεται από τον Schinkel. Στο ρυθμό μπαρόκ αυτά τα ιδιωτικά διαμερισμάτα είναι σχεδιασμένα κατά προσέγγισης όμοια. Στα σχέδια της Ακρόπολης αυτή η ομοιότητα βρίσκεται μόνο μεταξύ της αυλής του βασιλιά και της αυλής της βασιλίσσας.

Οι σχεδιασμένοι από τον Schinkel βασιλικοί κήποι δεν είναι με κανένα τρόπο τόσο συμμετρικοί όπως συνηθίζονταν στα ανάκτορα της εποχής μπαρόκ, όπου όχι μόνο η αρχιτεκτονική αλλα και η περιβάλλουσα φύση προσανατολίζονται σ' έναν κύριο συμμετρικό άξονα. Στο αθηναϊκό σχέδιο οι ελεύθερες επιφάνειες διαρρυθμίζονται ως κήποι. Δηλαδή δύος οι ακαλύπτες από οικοδομήματα επιφάνειες θα σκεπάζονταν με πράσινο, είτε ως πράσινες με άνθη είτε ως περιβόλια με δέντρα και θάμνους ή απλά με κληματαρίες. Έτσι οι κήποι του Schinkel θυμίζουν πάλι τη ρωμαϊκή παράδοση κατασκευής επαύλεων, όπου δεν συναντούνται κανείς μεγάλες ανθοφυτεύμένες εκτάσεις αλλά εκτάσεις με δέντρα και θάμνους, οι οποίες δεν τα κόβονται σε γεωμετρικά σχήματα, αλλά θα αφήνονταν να βλασταστούν ελεύθερα παρεχόντας απολαυστικό θέαμα.

Ο χώρος δυτικά του ανακτορίου διαμορφώνεται σε πάρκο για το βασιλιά και τους επισκέπτες. Στο ρυθμό μπαρόκ συντίθονται δύο ειδών κήποι. Ένας δημόσιος

μπροστά από τα ανάκτορα, και ένας πίσω, «ιδιωτικότερος», για το βασιλικό ζευγάρι και την ακολουθία του. Ο Schinkel στα συγκεκριμένα σχέδιά του κατόρθωσε να εδεικονομήσει χώρο μεταξύ του ανακτορού και του τημπάτος του τείχους της Ακρόπολεως που ήταν στραμμένο προς την πόλη, για ένα μικρόν ιδιωτικό κήπο μόνο για τη βασιλίσσα (32). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλευση χώρου, σπουδαίο ρόλο άλιμως έπαιξαν και κάποιες τάξεις εκδημοκρατισμού, οι οποίες αφήνουν στο βασιλιά όλο και μικρότερη ιδιωτική σφάρα.

Για τους ίδιους λόγους ο Schinkel θα πρέπει να αποφάσισε να μη συμπεριλάβει στα σχέδια του συγκροτήματος μορφωτικές και πολιτιστικές λειτουργίες, όπως θέατρο, μουσείο, βιβλιοθήκη – όλα απαραίτητα συστατικά μέρη μιας ανακτορικής σύνθετης ρυθμού μπαρόκ. Αυτά θα ιδρύονταν στην Αθήνα, στην πόλη, για να είναι προσπτικά στο λαό.

Κατά τον Schinkel, ένα ανάκτορο στην Αθήνα οφείλει να δίνει την εντύπωση βασιλικής κατοικίας και ταυτόχρονα έταιρηλης. Το παλάτι, λόγω της προβληματικής οικονομικής κατάστασης της χώρας, έπρεπε να αποτελεί έδρα της κυβερνησης και συνάμα χώρο διαμονής των βασιλέων. Το «εξοχικό» του χαρακτήρα τονίζει η προς νότον (σε κατεύθυνση αντίθετη προς την πόλη) προσανατολισμένη στοά, η οποία προσκαλεί για περιπάτους και προσφέρει πολλαπλή θέα στη φύση και πέρα μακριά προς τη θάλασσα. Εκτός αυτού, μια άλλη στοά δυτικά του

σχες παρόμοιες προσπάθειες, με σκοπό να προωθηθεί η όλη πολιτική της για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

σεις την περίπτωση της Μονεμβασίας προτίμησε να ακολουθήσει χρονολογικά την εξέλιξη της κτιριοδιάσης δημοσίων κτιρίων, συγκεφαλαιώνοντας στο τέλος και εξάγοντας κάποια συμπεράσματα. Και αρχίζω αμέσως με τις πρωτωβουλίες του Κανάρη, ο οποίος διορίζεται προσωρινός Διοικητής Μονεμβασίας στην 9 Ιουνίου 1828 και αναλαμβάνει καθήκοντα στην 14 Ιουνίου. Στις 20 Αυγούστου, και στο πρώτο από τα έγγραφα που αναφέραμε, αρχίζει, ακριβώς, την αναφορά του προς τον Καποδιστρία με τα εξής (Σ.Σ. οι υπογραμμίσεις στα παρόπινα κείμενα είναι δικές μας):

«Έχων πάντοτε πρό οιφθαλμών την επικήρυξιν των προς εμένει σεβαστών οδύνων Σας, άμα επέθετο πάρα Μαραθώνια (Σ. ς. Γύρων) εφρόντων κατά πρώτον διά τα φυλακάς. Αεβήντη επι τούτο του το φρύνων, καὶ ομοί με τον Φρύνωρχον επισκοπούντες τα δάφναρα μέρη επιστρέψαντες διά οικοδόμας, αν οποια μες εφράντων πλέον αρμόδιαι δια προκειμένου. Αυτά εχρονίσκων ἐπέταλαν ως οπλούχην ή πυρπολίχε, τώρα δεν γναί εις τοιάσθιν χρήστην παντόπανταν αγανάκτια. Είναι αρκετά ερυθρώχωρα, και αι πλέον ασφαλή. Μια εξ αυτών έχει και δευτέρα πάτημα επανύπτων, το οποίο μην όποιον ασφαλώς δύναται να χρησιμεύσῃ ως κατακία κατόπιν καιμενών δι' ελαφρότερη εγκλήματα, δι' απλού περιορισμό.

Αλλα οικισμάτα εις τούτη τον Κυρβέρων δεν ήναν κατά την επιβιβασην των Κυρβέρωντων, εκτός εάν αποφοράτη να ανεγείρη με πολλά έδειξα από τα χαλαρόμενα».

Από το έγγραφο αυτό γίνεται φανέρω στο Κανάριον, πριν αναλέψει τα καθήκοντά του, πρέπει να είχε στοιχείς από τον Καποδιστρία για τη δημιουργία οικήματος φυλακών στη Μονεμβασία, με την κατά το δυνατό μικρότερη δοπτάνη και με χρήση υπαρχόντων κτηρίων. Τέτοια καταλλήλα κτίσια βρήκε μόνο στο Γουλά, ενώ το ένα από τα αναφερόμενά θα πρέπει να είναι το ερευηλώνιο, σήμερα, μεγάλο κτήριο στη ΒΔ άκρη του. Άλλα από το κείμενο του Κανάρη διατίστωνται και κάποιες αρχές της οινοφροντικής πολιτικής της εποχής, δηλαδή για την επιεική μεταχείριση των υπολόγων για ελαφρά εγκλήματα.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο μετέπειτα αναφορές του Κανάρη, που στάλθηκαν τον Οκτώβριο 1828 και τον Φεβρουάριο 1829, οι οποίες περιγράφουν με συνολικό τρόπο την κατάσταση για το θέμα που μας ενδιαφέρει, και η δεύτερη τους προκλήσεις απόπτωση του

Κυβερνήτη και του τότε Υπουργού των Οικονομικών. Άρ σαρχίσαμε με την πρώτη¹, Γράφει προς τον Κυβερνήτη, στις 24 Οκτωβρίου, ότι έλαβε το με αρ. 674 έγγραφο του και 4750 γρύσια για διάφορες επικευές κτιρίων, και αναφέρει συγκεκριμένα, πριν από τον επισυναπόδειμό του κατόπιν δαπανών 1609,7 γρύσιων:

«Εις την ακρόπολιν επισκευάσαμεν όσα τείχη
ήτο κρημνισμένα, προς τούτοις και 7 οστήτια
διά οικήματα της φρουράς και μίαν φυλακήν
(γκουάρδια) κατά το μέρος της Σημιαίας».

Και συνεχίζει αναφέροντας ότι στη φυλακή βρίσκονταν «Ἔγκληματα», οι οποίαι τροφοδοτούνται κανονικά, και δίδαξαν απολογισμό των σχετικών εξόδων, καθώς και των εξόδων διατροφής των ανδρών της φρουράς. Στον επισυναπόμενο καταλόγο εξόδων αναφέρει, ως προς τις ικανομές, την αγορά «καφινιών, φαραριών και λοιπών», «διά τρεις κλεβδαριαίς και δύρθρων πορτών του φρουρίου», «διά άσπετων», «διά μαστόρους οπιών επίκαιων ιερού», το φρούριον οπιτήρα και μιαν γκουάρδιαν», «διά 4 ημερομίσθια πλεκάνουν εις την ακρόπολην», «εἰς την περιοδούλια δια μεριά τεχτή κρηπιδωμάνια» και «εἰς καλάμια διά σκέπτην οπιττών» (όλες αυτές οι δαπάνες κατά την περίοδο από 12 Αυγούστου έως και 15 Οκτωβρίου 1828). Με την επόμενη αναφορά του (αρ. 693 της 15 Φεβρουαρίου 1829), ο Κανάρης παρέχει πολύτιμες, σημαντικές πληροφορίες, ακόμη και για τη γενικότερη κατάσταση του οικισμού. Γεράσιμος γεγονότος:

-Εν από τα πρώτα αντικείμενα τα οποία προέβησαν οδυντικήν εντύπων εις Διοικητικούν φιλθαλάτου τάυτης της επαρχίας ήγαν η σημερινή κατάστασης των οικισμών της Μονεμβασίας.

Η πόλη αυτή εις την αρχή της ελεύθερων περιόδου περιελάμβανε υπέρ το 400 οικήματα, εξ ον μόνις εν εικοσιτούρη γιαν ιδιοκτήτη. Εκ της ποσότητος τοιτής των εικόνων, χωρὶς να πατήσηται την Μονεμβασίαν ποτέ ο εγχρόις, από μόνην την αμέλειαν περι αυτά καὶ τας περιστάσεις της αναρχίας, κατεστράφη το πλειστονέστερον πόλης της Ελλάδος, μέχρι καὶ την αρχαίαν μερος, και έμειναν τελούν γιαν, ή ερείπια, μέχρι καὶ βεβαίως. Κατά την ερχόμενην ενεργειακήν περιόδου την οποίαν οι οικισμοί της Μονεμβασίας εξέτασαν, σύμπαντες κατοικούντα (καὶ ταῦτα ελαφρώς), ομοίω με δύο μένουν ακοπτούμενον δι' ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι μετεπέβαλαν την αρχήν των εκατόν, ένας ἀλλος ορθίμος περι τα τεραπονάκατα σύσχεται εις μετανοήν οικισμῶν ήγιον οιολόγωντερον και ποιός περισσότερος ονειράθεντα, και εκτὸς της αριθμητικότητας του κατοικούντα. Ο μέρος τηύχουν εν χρήσι τρόπος τηι οικονομίαις, όντα περιπλανήται, εις τα να παραγωρίζεται δι' ονοματόκατας η κυριότητας αυτών κατ' ετούς ειναι ήδη εις πειραστόπερους, αυτὸς δὲ με τιναρεύσιαν ειναι οικισμούς, και προς το αιτωλικὸν κέρδος να τα ειναικόποιον μερικῶν εις τούτον και εκείνον.

δεν έκαμψε άλλο, ή μη να συντελή εις την ται-
αυγή φθόρων των οπιστημάτων. Διότι τόσον
οι αρχικοί ενοικιαστές δύον και οι μερικοί ακο-
λουθοί μόνον, το πάντα προπλήρωνεν ευτελές· τι
ενοίκιον, οφ' εἰλιξ ων γίατο κύριοι των οπιστημάτων,
δεν έλαμβανον καμίαν φροντίδα προς συντη-
ρητήριαν αυτών, γίατο παραπρήμενον ότι αυτοί οι
ιδιοί εις το τέλος έμελον να επιφέρουν βλά-
βατάνια νέαν προς αὐτά, αφορώντας εις μικρο-
πρεπείς των ιδιωμάτεων.

Προστατεύεται τον πληθυσμόν.
Ο καιρός ήταν παρών, καθ' ον δημόσιος Οικονομία έχουσα ως υπόν την κατάσταση τους των εθνικών κιτήματων, ανάγκη να λάβη μέτρα τινά ανάλογα εις την αρχήν του χρόνου, ώστε να απαντήσῃ η καταστροφή και τις ηδη υπόβαθρον εν μέσω τόπους ανεπεληστιάς. Να γίνει εις δυνατόν και ανακαίνισις τις εις την πλημμεράμενα, ως οποιας είναι αυτινά τη παρούσα υπάρξει δεν ήταν ολιγόταπος.

Η προχερούσα και εγώ μην την οποίας χρεωτάν
να δουμένω και εγώ μην περιστέρων μέχρι το
απόνι την ίδην σε αυτήν Διάνοιξη αποκαλείται.
Πάντα, να μην ενυπόκλισθαι από την ποσότητα οικί-
αδών, αλλά μερικών, εν προκαταβολή.
Δεύτερον, το ενοίκιον που μην απαιτήσαι προ-
πλέον την περιοχή είναι μετρητά. Αλλά, έκαστος ενοι-
κιαστής απαιτεί πως αποχέρευται προ-
πλέον τας αναγκαίων επισκεψών και διαρ-
θρώσεων αυτού, να δινάται η ερημόεδέν με-
ρος, ή τον ώρο, κατά την χρείαν, που συμφέ-
νται με την επιρροή ενοίκιου εις αυτός, καθώς
τριτον, δημιουργών, γνωστών, θυμητών
και, εις αυτήν την δικίνωση, ωστε να μην
έγραψε κανένας δύσος ως προς την πο-
σότητα της επισκεψής, ωστε και προς την
ποσότητα των εξόδων. Ειδώς οποιατο, ως
ηλικία εκείνη που δεν περιέχει τόσες, δεν εβα-
ρκει το ενοίκιον ενώσιοντον, το περισσότερον
των εξόδων του ενοίκιου, να αναγνωρίζεται
και εις τον λογαριασμόν του ενοίκιου το αρ-
γούμενον των αρχαιοτάτων χρώνων.

Εις την κατόπιν εις την οποίαν καπνίζεται τη σκενικά σημάτα, και ως εις άλλα μέρη της στρεμμάτων ούτων και εις την Μονεμβασία, το ένθιν του παρούσων δεν έγινε λαντζάρι άλλων καρπών, απ' αυτούς ήλθεν σταθή συμφέροντας αλληλός να δυνηθεί να βασιστεί σημερινή για τη φθόρων ή να ταστεί σε βασικό μέρος της σκηνής. Τον πρώτο μέρος της παράστασης μεταξύ του ιδίου επιβολής των, θέρεψε με την θύελλα του ολύμπου να κερδίσει το πολύ, ένας από αριστούς περιστάσεων ήθελον διάση χώρων εις ενέργειαν μέτρων επιμελεστρούμενος. Πράγμα συντελέων εις το προκείμενον ήδην αριθμίας τα δέκα δευτέρας δεκαπέντε αιγαλάνθων ή καταδύσιν, οπίνες λαμπρώντων, εκπένθιτη την τροφήν την οποίαν και άλλοι αντές έχουν, να χρησημοποιεύνεις διάφορους ρυγασίους, αφορώντας τη σημάτη και ερείπια της πόλεως. Τα τελευταία, άντα παραπόλιτα, και αδικιάστων αυλανθώνταν, κατέκλεισαν τους δρόμους και κάθε μέρος, και εις αυτά ήγινε τόση ώλη, άρες τιμῆς, ηττής πρέπει να συναρχήσῃ και φωλαγή κατέ μέρος. Δια των ανθρώπων τούτων θύελλαί γένεται όγκη μακριά οικονομία εις έξοδα, τα οποία καθ' ημέραν τη σαγρική μη παρουσιάζεις κατεπείγοντα, και τα οποία θελόντων σημείων αποτύπωσης διδύμου χώρων εις περιστοσίας ζημιάς. Τοπική περίπτωσης απ' παραδείγματα γίνονται οποιασδήποτε φωνετά επίσιμων των πονών, και αν δεν κρηπώνηση με έξοδα, πίπτων αφειτούσι φθέρους και το οπαδώμενον γενετονταν, που παρέκτης της ζημιάς γίνεται εις την οποίαν εν τω πρώτων ώρων. Αι εργασίαι των τοικούσιων ανθρώπων θέλουν συντελέσει και εις κάθε

άλλην ευπρέπειαν και κάθαρσην της πόλεως. Εν ων ωραίωσαν την αδελφήν των οσπιτιών κατάστασιν, νομίζαν πρέπει να μην αφήνειν' αγνοή η Κυβερνήσεις και την μικρότητα του αριθμού των κατοίκων της Μονεμβασίας, πράγμα συντενόν κατά μέρος και τούτις εις την την οσπιτιών εγκαταλήπτην και φθοράν. Οι ανθρώποι όστα ήγαν, αναμφίβολων ευκολύνοντας τότε όλα τα μέσα της βελτιώσεως μαζί πόλεως, καθώς έσενοντας η έλλειψης αυτών διδει ολίγας επίπεδας, ως προς τοιούτον σκοπούν, τον τρόπον του να πολιούσει μέχλον τη Μονεμβασία, ήτος δεν λογαριάζει σήμερον περισσότερος από 130 οικογενείας, συμπεριλαμβανομένων και των παροίκων. Μόνη η της Κυβερνήσεως βαθύνοι δυνατά να εύρη και να πραγματοποιήσει. Εύχομαι η παρούσα έθεσί μου να φαντάξει της σκέψεως, της Κυβερνήσεως, ώστε εκτός των πρώτων εμαυτούσητοι διατάξεων, αι σπούδαι θέλονταν αρχαικαία, να εφοδιασθώσαν και κατά το αρχόντευν έπος επιστάτων των δημοσίων προσόδων με αναλόγους οδηγίας ως προς τούτο το μέρος των εθνικών κτημάτων.

Ηθελον ήσαν λυπτρόν, αις με συγχωρηθῆται να το επαναλάμω, το να εγκατατίθενται εις την φθόρων και ερήμωσαν με πολεμόδοξον αιολοδαιμονία ταύτης της σημαντικότερης θέσεως της Ελλάδος, εις την οποίαν τη Κυβερνήσεις εδωφύλαξεν αιλιστρώπων μέχρι τούδι τα αποτελέσματα της προνοίας της¹².

Οι οργανωμένες και ανταποκρινομένες ακάμα και στήμερα στον κοινό νου προτάσεις του Κανάρη προκάλεσαν άμεση αντίδραση του Καποδιστρία, που, ταυτόχρονα, διαβίβασε την αναφορά του στη Γραμματεία της Επικρατείας (Γραφείο του Πρωθυπουργού), για να τεθεί υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε «εν καιρῷ να ενεργηθῶσι τα περὶ της εκτελέσεως των προτάσεων του Προσωρινού Διοικητοῦ, αἵτινες εγκρίνονται παρὰ τῆς Κυβερνήσεως, κατά την επισυναποδέσην τοῦ απάντησην»¹³. Και στην απάντηση προς Κανάρη¹⁴ γράφει ότι αποδέχεται τις προτάσεις του, «επιτανύοντες τον οποίον καταβάλλει, τὸν πρὸς εκπλήρωσιν των διοικητικῶν χρέων σου». Και προσκαλούμεν το Υπουργικόν Συμβούλιον να ενεργήσῃ τα περὶ της εκτελέσεως των πρημένων προτάσεων σου».

Οι προτάσεις του Κανάρη καταλήγουν στην επί της Οικονομίας Επιτροπήν (Υπουργείο Οικονομικών), η οποία μετά πέντε μέρες απευθύνει έγγραφο στον Καποδιστρία, όπου περιέχονται οι εξής αντιπροστάσεις¹⁵:

«Μόνος αιωνικότερος τρόπος των εθνικών οσπιτών είναι η πιάνωση, καθώς η πείρα πολλοχού απεδεινεί. Άλλ' όταν τούτο δεν επιτρέπεται, μόνη η επαγγελτήση του Προσωρινού Διοικητοῦ και κατά των καταγραμμένων αιωτρά παιδιών δύναται να τα διαστήσει. Διά να ενεργηθώσι δε όσα ο Διοικητής προβάλλει και να περιορισθήσουν ένεστι η κατάχρηση, η Επιτροπή εγκρίνει:

Ν' αποστάλη ένας επιπήδειος και τίμιος τέ-

κτων, όστις μεβ¹⁶ ενδια των Δημογερόντων να περιελθών και παρτηράσσων λεπτομερώς τη οσπιτιά, εις ώσα ιδιούσιον τον κρημνώμοντων να κρημνώσιαν τέλεσον, καθώς και τα ερείπια, διά δε της ύλης εκείνης να επισκευασθών τα λοιπά με την ειφορίαν του Προσωρινού Διοικητοῦ.

Να επιφροτηθεί ο ίδιος να ενοικιάσῃ διά το πορών έπος και τα οσπιτιά και τα εργαστήρια διά δημιουργίας, και τα εξ αυτών χρήματα να χρηματεύσονται εις την εποικεύμενη.

Τα οικονομάτων έγγραφα να γράφωνται εις το Διοικητήριον, με την επιβεβαίωσιν του Διοικητή, να περιγράφεται δεις αυτά ρητά τη κατόπιν του οσπιτιού, και η υποχρέωσης του ενοικιάζοντος ότι θέλει αναπλήρωση κάθε βλάβην την οποίαν ήθελε προβεβήση.

Ενας των Δημογερόντων να επιφροτηθῇ πην προνόιαν των Εθνικών οσπιτών, να εμποδίζῃ την φθόρων των, και την αναφέρηση προς τον Διοικητήν τη βλάβην των, και την οποίαν χρήζουνται κατά καιρὸν επισκευήν, να εφορεύεται δεις ο Διοικητής, αν ο Δημογερόντων εκπλήρωσε το χρέος του.

Να αποστολώνται εκεί δέκα από τους αιχιλώτους Θεοδώρους, ησιθρόμι απο την επορή μόνη δύολευνονται μογονες, διά να χρηματεύσονται εις καθαρισμόν της πόλεως από τας ϊλας των ερεπίων.

Οι προτάσεις αυτές της επί της Οικονομίας Επιτροπής φαίνεται ότι, τελικά, έγιναν δεκτές, γιατί μετά από λίγο έρθουν στην πόλη ο μηχανικός Φώτιος Κεσάρουν ή Φωτάκης, ενώ, ώπως θα δύσκε μεργύτερα, είχε αμεση φροντίδα για τη κτίρια της Μονεμβασίας ο Θεοδώρος Βαλλιάνος, από τους καλύτερους μηχανικούς της καποδιστριακής εποχής, καθώς και ο Ολανδός βαρόνος Σάνσουμπον.

Την ίδιη ημέρα γεγονότα περιγράφεται κίνηση για τη σύσταση σχολείου στη Μονεμβασία. Στη Γενικήν Εφημερίδα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) της 15 Μαΐου 1829 βρίσκουμε κατάλογο συνεισφορών κατοίκων για τον σκοπό αυτό, στους οποίους περιλαμβάνονται ακόμη και ο ενοικιαστής την εποικίασσον Τοπαλίου και Βατίκων καθώς και άλλος «εις ομοιογίαν χρέους καθαρών προς αυτὸν της κωμόπλεως Βατίκων», αλλά και η Επαρχική Δημογεροντία «εξ ονόματος των κανονιτῶν της επαρχίας, εἰς τας οποίας είχον ενοικιάσθη το παρελθόν έπος αι πρόσδοσον», που παραχώρησε τη δικαιώματα από τη συλλογή μελιου. Σύνολο 2.463 γρότα.

Σύμφωνα, πάντως, με έγγραφο της 4 Νοεμβρίου 1829 του Προσωρινού Διοικητή προς τον Καποδιστρία, είχε συσταθεί από τον Φερναρόύμα στη Μονεμβασία «εν κεντρικού κονιού σχολείον (αλληλοδιδακτικό), με δάσκαλο τον Σμύρνην ιερωμένο Συνέοιο (που είχε διδασκεί στο αλληλοδιδακτικό σχολείο της Αθήνας το 1825 και 1826, με 300 μαθητές, ενώ το 1827

και 1828 δίδαξε στο σχολείο της Αγίανας). Ως κτίριο σχολείου χρησιμοποιήθηκε ο ναός του Αγ. Νικολάου, «αριμοδιώτατος ως προς τούτο, όστις επι του Τουρκίας εχορτίσμενος ως οπλοθήκη», γράφει ο Διοικητής, ο οποίος διαπιστώντας την απροθυμία των κατοίκων της ευρύτερης επαρχίας να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, παρόλο που, και από όσα αναφέραμε προηγουμένως, η υποστήριξη στην προσπάθειά ήρθε ακόμα και από ανθρώπους των Βατίκων. Τα οικονομάτων του σχολείου φρόντιζε τριμελής επιτροπή, από τους δημογερόντες Γιάννη Ευγενίδη και Αναγνώστη Στελλάκη και από τον πολίτη Κυριάκο Κοομάκη (ήταν εκείνος που πρόσφερε το πρόσ άυτών χρέος των Βατίκων)¹⁶. Στο ίδιο έγγραφο του Διοικητή μνημονεύεται στην έδεικτη από την Κυβερνήση τη πρόταση του να διατεθούν για χρηματοδότηση του σχολείου και τα εισοδήματα από την περιουσία του κατεδαφίσμενου και έρμηνο μναστηρίου των Αγ. Θεοδώρων, στο χωρίο Κρεμαστή, ενώ προτείνονται προς έγκριση οι προσφορές που αναφέρεμε.

Οι πόροι αυτοί προφανώς δεν ήταν επαρκείς, αφού από έγγραφο του Προσωρινού Διοικητή, της 21 Μαΐου 1830, μαθίνουμε ότι το σχολείο διαλύθηκε και οι αναχώρησε ο δάσκαλος, «δι' ἐλεύθιν την προσήμανσιν αιαγακαίων χρηματικῶν ποσῶν». Στο ίδιο έγγραφο προτείνονται νέοι πόροι για τη λειτουργία του σχολείου, από το εισόδημα «τρίων, τεσσάρων Μονυδρίων, σχεδόν ερεπιασμένων, το οποίον ήδη είναι έρμαιον της αισχροκερδείας απόμνων τηνών». Οιριζόμενες από τις προηγηθείσες πληροφορίες επιβεβαιώνονται από τον Μ. Σχινά, στο «Υπόληπτον» του, σε γαλλική γλώσσα, ο οποίος θεωρεί το σχολείο της Μονεμβασίας ως εξάρεστη στα κατά γενικό κανόνας κακώς οργανωμένα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Γράφει ότι «πρόσδευε κατά την εποχή του ταξιδίου μου, υπό την περιόδεια και με αφοσίωση διευθύνω του κ. Συνεδρίου, από τη Σμύρνην. Ήταν εγκατεστημένο σε μιαν εκκλησία που είχε κτισθεί παλαιά από τον Ανδρέα Λικίνο, γιατρό και ευπατρίδη της Μονεμβασίας, πόλης που άλλοτε ήταν πλούσια και με πολιώριθμους κατοίκους (αν κρίνουμε από όπι, οι απομνεύει) αλλά σήμερα περιλαμβάνει μόλις 500-600 κατοίκους»¹⁷.

Από τη Μονεμβασία, στις 28 Νοεμβρίου 1830, ο επιθεωρητής Ι. Κοκκώνης στέλνει έκθεση «προς την επι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου

Παιδεύσεως Γραμματείαν» (Υπουργείο Παιδείας)¹⁸, στην οποία αναφέρεται και στα σχολεία της Μονεμβασίας και δηγείται τι συνέβη ακριβώς με το αλληλοδιακτικό, δηλαδή ότι ο Συνέσιος αναχώρησε από έλευση χρημάτων, ότι μετά από ένα μήνα έφυγε, για τον ίδιο λόγο, και ο διαδοχός του, και ότι πρόκριτοι «έβαλαν εν παιδίον 14 ετών, μαθητευθέν εις τον Συνέσιον, να διδάσκῃ εις τη παιδιά, υποχρεώντες να τω διδωτού 60 γρόσια μηνιαίον». Διέβει στοιχεία για την τότε λειτουργία του σχολείου, προτείνει νέα μέτρα, και γράφει ακόμα ότι «το σχολείον τούτο είναι κατασκευασμένον μέσα εις μάς εκκλήσιας στερεόν κτίριον, δυνάμενον μ' ολίγα έξοδα να γένη αξέλογον σχολείον χωρητικόν 250 μαθητών». Ο Κοκκώνης αναφέρει επίσης ότι στη Μονεμβασία λειτουργούντες τότε και ελληνικό σχολείο, με δάσκαλο τον «προ ολύμπιον σταλέντα παρά της Κυθερήσιως ἄγιον Αρδαμερίου», δίχως να αναφέρει σε ποιο κτίριο στεγάζοταν.

Σε έκθεση του Χάιντεκ προς τον Γεν. Φροντιστήριον, της 1 Ιουνίου¹⁹, αναφέρεται και το ποσό των 1415 πιάστρων για επισκευές στη Μονεμβασία, σε λογαριασμό προς τον λοχαγό Μοράντι. Σύμφωνα με αναφορά του Κανάρη προς τη Γενική Γραμματεία²⁰

είχε παραδώσει σ' αυτόν «το φρούριον της Μονεμβασίας και τα εν αυτώ πυροβόλα και λοιπά εν ταις αποθήκαις αυτού ευρισκόμενα». Αναφορά του Μοράντι με τον ίδιο παραλήπτη, και με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου²¹, πληροφορεί ότι έγιναν επισκευές εθνικών οικιών και εργαστηριών, με χρήση των ενοικίων του 1829, σύμφωνα με το με αρ. 5897 έγγραφο της επί της Οικονομίας επιτροπής και με ειδικό διάταγμα του Καποδιστρίου για τη Μονεμβασία (με αρ. 11.779). Και ο Μοράντι επειχεγγεί:

«Μ' όλον ότι διετάζθην ωριμάτερον περί τούτων των εργασιών, ολλά διὰ περιστάσεων τύνος τούτου του έτους, και διά την προλαβόντος αποδημίας μου, οι εργασίαι αιτάω μόλις εστάθη διανοτάν να λάβωνται αρχήν περὶ τα μέσα του μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Αὐτά γίνονται διά της εφορίας ενός εκ των καθημερινής επιστασίας ενός των αδεωτέρων στρατιωτών της του Διοικητηρίου φρουράς, μετά πάσης της ενδεχομένης ακριβείας, και περιωρισμένα εις τας αναποτελεύτους χρείας των αξιών τούτων διά την συντήρησιν των.

Το ποσό των εξόδων για επισκευές, σύμφωνα με τον επισυναπόμενο κατάλογο, ανερχόταν σε 2146,7 γρόσια. Ο Μοράντι ανέφερε ότι στην Επαρχία δεν υπήρχε Αστυνόμος, αλλά ότι εκτελούνταν χρέη λιμενάρχη και υγειονόμου, δίχως να προσδιορίζει και το



3. Το «πρόσωπο» του οικισμού του Κάστρου, μετά την κτίσιο του υγειολιμεναρχείου.
Προς το τέλος του 1830 αρχίζει νέα περίοδος οικοδομικών δραστηριοτήτων στη Μονεμβασία. Από έγγραφο



4. Μεγέθυνση του σχεδίου του οικισμού του Κάστρου, σε σχέδιο «αναδιάταξης» του από τον Βαυαρό αξιωματικό Mirbach, το 1836 (το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ).



οικοδόμηση, όπως φαίνεται σε σημερινή (1993) φωτογραφία.

του αρχηγού του στρατού Ζεράρ²² προς τη Γενική Γραμματεία πληροφορούμαστε ότι ο Διοικητής Μηχανικού Κ. Βαλλιάνος ζητά ειδικότερες οδηγίες για επισκευές στη Μονεμβασία, μετά από σχετική εντολή της 20 Νοεμβρίου, του Ζεράρ, καθώς και να σταλεί εξιματικός του Μηχανικού επιτόπου για να διαπιστώσει τις ανάγκες έργων σε στρατιωτικά κτίρια, και συγκεκριμένα ο Μαντάκης. Όμως τα έργα που είχαν αναληφθεί στο Ναύπλιο δεν επέτρεψαν αυτή την αποστολή.

Με τον έγγραφο με αρ. 2319 της 28 Δεκ. 1830 του Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας Ν. Μπουκουρά²³ στέλνεται ειδική έκθεση για ανάγκες επισκευών, υπογράμμισεν από τον προσωρινό Φρουράρχο Φ. Αγγελίδην και με πημερυτή 27 Δεκεμβρίου, στην οποία υπάρχει εγκριτική σημείωση της 15.1.1831, υπογράμμισεν από τον Γραμματέα Στρατιωτικών Ρόδιο και από το ίδιο τον Καποδίστρια. Ο Μπουκουράς αναφέρει ότι, μετά από έγγραφο (με αρ. 3808) τη Γραμματείας Στρατιωτικών, έπεισε με τον Φρουράρχο ότι επισκεψέψει όλα τα στρατιωτικά κτίρια του Γουάλ («ακροφουρίου»), δηλαδή καταλύματα, πυρταποθήκες και τις φυλακές, καθώς και τα στρατιωτικά καταλύματα και τις αποθήκες στο Κάστρο, όπως και το «προπούργιο», έξω από το

φρούριο, αλλά και ότι οι εκτιμήσεις τους περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες επισκευές. Ο «υποθετικός λογαριασμός» (προϋπολογισμός) τους έφτασε τους 1285 φοίνικες, «με την πλέον μεγαλύτεραν οικονομίαν», γι' αυτούς και ζητεί να σταλούν από τις αποδήμες του Ναυπλίου τα καδρόνα που χρειάζονται για τις επισκευές.

Τα οικήματα που αναφέρονται στον επισυναπόδειμνο λογαριασμό είναι:

1. Κατάλυμα για δύο εξιματικούς.
2. Αρχιφυλάκιον. 3. Κατάλυμα για 22 στρατιώτες. 4. Κατάλυμα για 30 στρατιώτες. 5. Ετερον καινούργιον²⁴ κατάλυμα. 6. «Κελλιάν πληρών της εκκλησίας δάι τον ιερέα». 7. Πυριπόθηκη. 8. Σκοποστάσιο προς ανέγερση, δίπλα στην πυριπόθηκη. 9. Αρχιφυλάκιο στη θέση «Λύκος». 10. Τέσσερις δεξαμενές. 11. Οίκημα για 40 στρατιώτες. 12. «Το υπό κάτω νοσοκομείον των στρατιωτών». 13. Κατάλυμα του λοχαγού της φρουράς. 14. Φυλακή. 15. Σπίτι του Φρουράρχου. 16. Αρχιφυλάκιο στα κανονοστάσια της Καιμαρέλας. 17. Αρχιφυλάκιο στο κάτω φρούριο, στην πύλη της πόλης (για την οποία προβλέπονταν τοποθέτηση κάγκελων). 18. Προπύργιο έξω από το Κάστρο. Για την ενέργεια των επισκευών σχετικό είναι ένα έγγραφο του Βαλλιάνου προς τη Γραμματεία των Στρατιωτικών²⁵, ενώ με νέο έγγραφο του προ-

πην ίδια²⁶ πληροφορεί ότι ο προϋπολογισμός των επισκευών «ευρέθη πολλά εσφαλμένος» και ότι ανέθεσε στον Φ. Κεσόγλου να τον αναμορφώσει, πράγμα που έγινε (ο Βαλλιάνος εσωκλείει τον νέο προϋπολογισμό, που ανέρχεται σε 515 φοίνικες (αντί των 1285). Έντεκα μέρες αργότερα, στις 31.3.1831, ο Βαλλιάνος στέλνει και νέο έγγραφο²⁷ και ζητά να εγκριθεί ο προϋπολογισμός ώστε νέαρχοις να εργασίες επισκευών.

Λίγες μέρες αργότερα, με έγγραφό του προς τον Γραμματέα των Στρατιωτικών Ρόδιο²⁸, ο νέας Διοικητής του Μηχανικού βαρόνος Σάσομπουρ που πληροφορεί ότι, σύμφωνα με εντολή της Κυβερνήσης, έστειλε με τον ταχυδρόμο διαταγή στον Φ. Κεσόγλου, που βρισκόταν ήδη στη Μονεμβασία από μερικές μέρες, να εξετάσει τη φυλακή και τους πύργους του φρουρίου και να συντάξει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό ώστε να γίνουν οι επισκευές τους. Το θέμα της επισκευής των φυλακών παραμένει, καθώς φαίνεται, εικρεμές, γιατί ο Σάσομπουρ στέλνει και νέο έγγραφο στον Φώτ. Κεσόγλου, προς το τέλος του 1831²⁹.

Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν για τα δημόσια κτίρια της καποδιστριακής εποχής.

Όμως, κατά την ίδια περίοδο, το θέμα των εθνικών σπηλιών εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες. Νέα αναφορά του Φρουράρχου Αγγελίδη, στις 28 Μαρτίου 1831³⁰, πληροφορεί για κάποιες δυσκολίες που δημιουργούνται από την ανάγκη στέγασης Δικαστηρίου και οικήματος για τις υπηρεσίες του Τοποπορητή Μονεμβασίας αλλά και για το Φρουράρχειο. Η αναφορά απευθύνεται προς τον Τοποπορητή (Διοικητή) Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας, φανερώνει σύγκρουση με αυτόν ως προς τις προτεραιότητες στέγασης των διαφόρων υπηρεσιών και ζητούσε να αφεθούν ελεύθερα και για τις ανάκες του φρουράρχειου δύο από τα καλύτερα σπίτια της πόλης (από τα οποία το ένα για φιλοξενία ξένων εξιματικών), και ένα τρίτο, μικρό σπίτι, κοντά στην «πύλη της Φρουράς», για τους αξιματικούς της πλευτεύτατας.

Οι επισκευές σε κτίρια συνεχίζονται και μετά τον θάνατο του Καποδιστρια, και παρά την αναρχία που επακολούθησε. Έτσι, έγγραφο του νέου Φρουράρχου Μονεμβασίας, της 15.9 (εξρχ. 5.10) 1832, πληροφορεί για «επιδιορθώσεις οικημάτων του φρουρίου» και ζητεί τα σχετικά ποσά, με την επιφύλαξη να στείλει αναλυτικό λογα-



5. Αχρονολόγιο σχέδιο του οικισμού του Κάστρου, με τμήμα του Γουλά, από το αρχείο Π. Λυκούδη, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (κάτω αντηράφου), με υπογραφή δυσανάγνωστη. Θεωρούμε ότι περιλαμβάνει το υπόβαθρο αποτύπωσης του οικισμού του σχεδίου του Μίρμπαχ.

ριασιμό... σταν του ζητηθε... Γ' αυτό και στο πιών μέρος του εγγράφου ο παραλίπητης του, Γραμματέας των Στρατιωτικών, σημειώνει «να στελνή τον λογαριασμόν».

Πάντως, στην αρχή της θωνικής εποχής, το θέμα της επισκευής των εθνικών οπιών παραμένει εκκρεμές, επειδή δεν φινέται να ενεργείται κανονικά, πράγμα που προκαλεί έγγραφο του Γεν. Εφόρου Λακωνίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπου κάνει μνεία για «την αθλίαν κατάστασιν των εντός του φρουρίου Μονεμβασίας εθνικών οπιών και εσχάτως διά της υπ. αρ. 768 αναφοράς παρέτηστα την απολύτως αναγκαίαν δι' αυτά επισκευήν, απαιτούμενην και από τους κατοίκους»³¹.

Συμπεράσματα

Εκθέσαμε ήδη το θέμα των δημοσιών κτιρίων στη Μονεμβασία κατά την καποδιστριακή εποχή, σε συσχετισμό με το γενικότερο πλαίσιο του οικισμού και της κατοίκησης του. Από τα στοιχεία που εντοπίσαμε και

παραθέσαμε, πρώτα απ' όλα εξάγεται το συμπέρασμα ότι, μετά τον αποκλεισμό της πόλης και τον εξαναγκασμό των Τούρκων κατοίκων της να την εγκαταλείψουν, τον Ιούλιο του 1821, παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων, οι οποίοι, ως ιδιώτες, κατέκιναν πολύ μικρό ποσοστό ακινήτων στο Κάστρο, γι' αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων είχαν χαρακτηρισθεί «εθνικά κτήματα». Όλες επίσης οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι δεν είχε καταβήθει ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρηση των οικημάτων και του οικισμού.

Από έγκυρες επίσημες εκθέσεις μπορούμε να έχουμε βέβαια στατιστικά στοιχεία τόσο για τον πληθυσμό όσο και για τον αριθμό των κτιρίων αλλά και για την κατάστασή τους. Τούς την έκθεση του Οκτώβριου του 1828, που φινέται να στηρίζεται σε επιτόπια αυτογραφή, όσο και η αναφορά του Κανάρη (του Φεβρουαρίου 1829) συμπιπτούν, λίγο-πολύ, ως προς τα αριθμητικά στοιχεία που παραβούν, δηλαδή ότι οι κάτοικοι του οικισμού ανέρχονταν σε 650 περίπου (130-136 οικογένειες), από τους οποίους μόνο

οι μισοί ήταν ντόπιοι, ότι πριν από την Επανάσταση υπήρχαν στο Κάστρο έως 600 οικήματα, από τα οποία τα περισσότερα ερειπώθηκαν ώς το 1828-29 ή κατέρρευσαν τελείως: η έκθεση του 1828 απογράφει συνολικά μόνο 190 υπάρχοντα κτίρια, από τα οποία μόνο τα 44 ήταν σταχεωδώς κατοικήματα. Ο αριθμός αυτού επιβεβαιώνονται, σε γενικές γραμμές, από επισκέψεις στην πόλη, ενώ οι κάτοικοι σχεδόν διπλασιάζουν το 1830-31 με την εισροή Κρητών προσφύγων.

Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με σά αναφέρει ο Leake (1805) για την προ της εξέρεσης του 1770 κατάσταση, καταλήγουμε ότι το 1828-29 ο αριθμός των κατοίκων προσεγγίζει εκείνον των προ του 1770 Ελλήνων, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα υπάρχει στο Κάστρο συμπαγής τουρκικός πληθυσμός, ότι η οικοδόμηση κτιρίων έχει προχωρήσει και ότι ο αριθμός τους διπλασιάζεται σε μία, περίπου, εικοσαστία. Η δύνη του οικισμού, όπως καταγράφεται από το Wyse το 1858, δεν διαφέρει από εκείνη που αναδύεται για το 1828-29 τόσο



εξά ή ένδειξη στα γαλλικά: «για την πιστότητα του

από τις επισήμες εκθέσεις όσο και από κέιμενα επισκεπτών, με την προσθήκη ότι οι τελευταίοι, ανεξάρτητα από τον χρόνο του έταξιόν τους, αναφέρουν υπολείμματα δύσμητας επί ενετοκρατίας.

Πέρα από αυτά, και ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των σχολείων, επί καποδιστριακής εποχής αλλά και αργότερα, καθώς φαίνεται, δεν κιτσήθηκαν νέα κτίρια στη Μονεμβασία, αλλά επισκευασθήκαν ή μετακευασθήκαν υπάρχοντα κτίρια, στο Γούλα και στο Κάστρο, χωρίς να είμαστε σε θέση να προβούμε σε σημαντικό αριθμό ταυτίσεων με σημερινά κτίρια και, φυσικά, να εντοπίσουμε και να εκτιμήσουμε το είδος και την έκταση των επισκευών ή μετακευών.

Από αναφορά του Κανάρη και από τη συζήτηση που προκάλεσε στην Κεντρική Διοίκηση για τις επισκεψές εθνικών σπιτιών, που πριν ανήκαν σε Τούρκους, θα πρέπει επίσης να συμπεράνουμε ότι η καποδιστριακή διοίκηση αντιληφθήκε το σχετικό πρόβλημα σε όλη τη διάσταση του,

ότι επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρηση και την επισκευή των οικημάτων αυτών, ότι φανέρωσε πινεύμα οικονομίας και πραγματισμού ως προς τον τρόπο που θα οφείλει να υιοθετηθεί για την αξιοποίηση τους και ότι στόθηκε ικανή να αρχίσει να λειθωδεύει πρακτικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Από τα υπάρχοντα στοιχεία μπορούμε να κρίνουμε ποια ήταν η κατάσταση με την οποία βρέθηκε αντιμετώπηση διοίκηση, αλλά και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε, όπως και το ποια κατάσταση δημιουργήθηκε πάλι μετά τη δολοφονία του Καποδιστρία και την περίοδο αναρχίας που ακολούθησε. Η περίοδος αυτή αποτελεί αιμευδή μάρτυρα και για το ήταν, τελικά, ικανού να μην πράξουν και σε ποιο κλίμα διάλυσης συνέπειαν οι πολέμους του Κυβερνήτη, όπως πήραν την κατάσταση πλήρως στα χέρια τους. Τούτο άλλωστε αποδεικνύεται και από τις προηγουμένες μελέτες μας. Η περίπτωση της απομονωμένης Μονεμβασίας και της μηρικής ιστορίας του οικισμού και των δημόσιων κτιρίων της αποτελεί πρόσθιτο στοιχείο για την αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας.

Το τελικό συμπέρασμα που επιβάλλεται να εξάγομενος ως προς την έξιλη ή του οικισμού είναι ότι, μετά την εντατική οικοδόμηση του Κάστρου από τους Τούρκους κατοίκους του, κατά την πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνα, αρχίζει από την Επανάσταση και μετά και για διάστημα άνω των 35 επί περίοδος εγκατάλευψης και κατέρρευσης των περιστούρων κατοικιών, που έχει φάσει, βεβαίωςα μάλιστα, σε εντυπωσιακό επίπεδο στα 1828. Η μετέπειτα, και ως επόμενη, δόμηση στον οικισμό γίνεται είτε εξυπαρχής είτε με ριζικές μετασεκουρεμένες, στη σημείο του οποία σείνεται πρακτικά αδύνατο να χρονολογηθούν με ασφάλεια τα «παλαιά» κτίρια, αφού μάλιστα ουδέποτε αναλήφθηκε μεθόδιος έρευνας και «αποκρυπτογράφηση» του αρχείου στο τοπικό Υποθηκοφυλακείο, η οποία σίγουρα θα πρόσθετε σημαντικές γνώσεις για την έξιλην του οικισμού. Πλέυρα για την περίοδο μετά τα μέστα του 19ου αιώνα. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια που παραβούνται, από εργμενούμενους σωτά, δημογούν στο ίδιο συμπέρασμα. Από αρχειοτελική πλευρά, η ουσία είναι ότι στη Μονεμβασία και επί πέντε συνεχείς αιώνες δημιουργήθηκε πλήρης μεξέν ρυθμών και μαρφών, από τρεις πολιτισμούς

που πλέχθηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος (Ελλαδικός, Ενετικός, Οθωμανικός). Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι άκρως επιπτυχημένο.

Απέναντι σ' αυτή την πραγματική κατάσταση η κρατική διοίκηση δρούσε και αντιδρούσε πάντα κατά τρόπο αμέθοδο, «σπαστικό». Θα λέγαμε σήμερα και ψυχολογικά αντιδραστικό (reactionnel). Και μόνο αν αναφέρουμε τη σειρά των «κηρύξεων», παλαιότερα του Υπουργείου Παιδείας και τελευταία του Υπουργείου Πολιτισμού, εύκολα συνάγεται ότι η Διοίκηση πορεύεται εκτός επιστημονικών δεδομένων και εκτός πραγματικότητας, με ασφένεια προσδιορισμών, που εύκολα θα μπορούσαν να ακυρωθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το 1921, λοιπόν (Β.Δ. της 19.4.21, ΦΕΚ 68, 26.4.21), «κηρύζεται επί του παρόντος ως προέχον βυζαντινόν μνημείον η Μονεμβασία (περιοχή Κάστρου μετά των εν αυτή μεσαιωνικών κτισμάτων)». Ακολουθεί νέα κήρυξη μετά από σαράντα χρόνια (όταν το Κάστρο έχει μεταβληθεί σε ερειπίωνα και ήδη έχει υπάρξει πρόσταση, από το 1958, να αγοραστούν από το Κράτος όλες οι ιδιωτικές εκτάσεις σ' αυτό), της οποίας η διατύπωση έχει ως εξής (Υ.Δ. 15794/19.12.61, ΦΕΚ 35 Β', 2.2.62): «Χαρακτηρίζεμεν ως αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ως μνημεούντα κατατέωρα (...): ολοκλήρως η περιοχή της Παλαιάς Μονεμβασίας». Πρόκειται για κηρυξη-οδοστρωτήρια, που παραμερίζει κάθε επιστημονικό στοιχείο και διάκριση, εντελώς αναιτολόγητα άλλωστε. Ερμηνευτική απόφαση που δημοσιεύεται μετά από οποιών ολόληπτα χρόνια (Υ.Δ. 1857/12.9.1970, ΦΕΚ 666 Β', 23.9.70), αντί να διευκρινίσει τα πράγματα, τα περιπλέκει ακόμα περισσότερο, αφού στην αδόκημη διατύπωσης «Παλαιά Μονεμβασία» του 1961 προσθέτει και τη «γένεψμα», «ήτοι την στενήν λωρίδα έρημά την συνδέουσαν την ακτήν της Πελοπονήσου προς την νησίδα της Μονεμβασίας», επαγκόνωντας τη σύγχυση, αφού έχει επικρατήσει να αποκαλείται «Γέφυρα» ο επί της ακτής οικισμός, που επεκτείνεται ανάρχα προς κάθε κατεύθυνση, σήμερα. Τέλος, με άλλες δύο κηρύξεις, ένα χρόνο αργότερα, η σύγχυση ολοκληρώνεται πλήρως, μάλιστα μετά το Π.Δ. 161/84 για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΥΠΠΟ και ΥΧΟΠ. Οι κηρύξεις αυτές δημοσιεύονται την ίδια μέρα στο ΦΕΚ

Plan
de
Mouvement
au 5000^{me}

par
Captaine de l'Art Major
Fochmus
Avril 1834.



6. Σημαντικό σχέδιο του 1834, του Βασιρού λοχαγού Fochmus, με σημειώσεις υφομετρικές σημειώσεις για το Κάστρο και τον Γουλά και με σημειώσεις κτηρίων και κατασκευών στον Γουλά (οργανό Π. Λυκούδη, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία).

910 B'. 12.11.1971. Και η μεν πρώτη αναφέρεται στη «Χερσόνησον της Μονεμβασίας μετά της στενής λαρίδος γης», την οποία χαρακτηρίζει «ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ως ιστορικὸν τόπον υπαγόμενον εις τας διατάξεις των ἀρέων 1 και 5 του Α.Ν. 1469/50 "περι προστασίας ειδικῆς καπηγορίας οικοδομημάτων και ἐργῶν τεχνῆς" (Υ.Α. 25309/242/30, 10.71): ενώ η δεύτερη αναφέρεται στους «οικισμούς και τείχη επι της χερσονήσου Μονεμβασίας» (Υ.Α. 25309/ 246/30, 10.71), διαλαμβάνοντας ότι «κρύσσονταν, ως μνημεία υπαγόμενα εις τας διατάξεις του ἀρέων 52 του Κ.Ν. 5351/32 "περί αρχαιοτήτων" οι οικισμοί οι κειμενοί επι της χερσονήσου Μονεμβασίας

και τα επι της Χερσονήσου τείχη. Δηλαδή, με την πλέον πρόσφατη κτηριεύη, και ενώ έχει αρχίσει η σύγχρονη ανοικοδόμηση του Κάστρου, ταυτίζονται Κάστρο και Γουλάς αδιαφοροποίηση!

Γίνεται σαφές ότι το καθεστώς κτρύξεων, αναχρονιστικό, ανιεπαπτημονικό αλλά και αντιφατικό, απλώς εκτρέφει την κρατική αιματορεσία, δίχως να καλύπτει στο ελάχιστο την επιστημονική πραγματικότητα αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα του οικισμού του Κάστρου, από τα οποία ορισμένα, όπως της αποχέτευσης, είναι μαθηματικά βέβαια ότι οδηγούν προς εκρηκτικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, δεν έχει προχωρήσει ο παραμικρός καθορισμός χρήσεων γης, ιδιαί-

τερα για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που σήμερα ιδρύονται ή επεκτείνονται σε οποιοδήποτε σημείο του οικισμού. Αυτά συμβαίνουν όταν στο Κ.Α.Σ. φθάνουν τακτικά υποθέσεις όπως το αν θα αφεθεί περιπλοκάδα στο τάδε σημείο του δείνα δρόμου, το αν θα δημιουργηθεί καμινάδα στο τζάκι του τάδε σπιτού, ή το αν μπορεί να γίνει χρητικός χώρος ο δείνα επιστρώμενος με κουρασάνι (το οποίο χαρακτηρίζεται στην αρχή ως βιζαντινό, έπειτα ως μεταβυζαντικό και τέλος ως του ύστερου 18ου αιώνα κ.ο.κ.). Συγκίνοντας με ότι συνέβαινε κατά την καποδιστριακή εποχή, μπορούμε ανετα να καταλήξουμε στο γεγονός ανυπαρξίας, σήμερα, οιασδήποτε συγκροτημένης

Rivages
 des îles de la mer
 Rivage N.E. - 100 mètres
 " " 140 " "
 Côte E. - 125 " "
 Rivage S.O. - 100 "
 jusqu'à l'île de la mer.
 - 60 mètres

Rivages sont à peine 100
 mètres au large de la mer

Rivage sur la côte - 100 mètres
 Pointe E. E. - 4,20
 " " 3,20
 " " 0,90
 Rivage aussi peu de pointe:
 Les points sont - 0,10 mètres
 Des grèves assez étendues
 se situent sur 500 mètres

Expositions
 1. Nature
 2. Musée d'antiquités de l'île
 3. Boul. Sainte-Croix
 4. Cours
 5. Génie
 6. Place de l'Église
 7. Cours de promenade
 11. Bâtiments
 Cours n° 6 très agréable
 de la place
 Cours brisé par plusieurs rues
 bordées de l'île et
 aux portes

κρατικής πολιτικής για τον οικισμό και για το χώρο του Γουάλ, σπριγένης σε συνθετικό αρχείο.

Σημειώσεις

- Έγγραφο Καποδιστρία για διορισμό του Κανάρη με αρ. 2980 της 9ης Ιουνίου 1828 (ΓΑΚ, Γεν. Φροντ., φ. 8). Ο διορισμός έγινε αυθημέρων. Βλ. και έγγραφο Κανάρη προς τη Γεν. Φροντιστήριο, με ημερομηνία 3.7.1829 (ΓΑΚ, Γεν. Φροντ., φ. 52), στο οποίο αναφέρεται ότι «ταν Φρούριος Μονεμβασίας από τη 14.6.1828. Βλ. και σημ. 18 (ποτάκω), για όλο έγγραφο του Κανάρη, απ' όπου φαίνεται ότι έφυγε από τη Μονεμβασία τον Ιούνιο του 1829.
- Έγγραφο Κανάρη με αρ. 38, της

20.8.1828 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 113).

3. Κ.Ν. Παπαμιχαηλίου, τελεοφόρου της Νομικής, Πολιορκία και άλωση της Μονεμβασίας από την Ελλήνων, τα 1821 (Αθήνα 1874, ανατ. Ν. Καραβία, 1971).

4. Το προηγούμενο, σημ. 2 πιο πάνω, και δευτέρο, με αρ. 73 και ημερομηνία 26.8.1828 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 116).

5. Στη μελέτη του Δ. Βαγαϊάκου: «Έγγραφα περί των Κρήτων προφύγων εις την Πελοπόννησον επι Καποδιστρία», στη Μητρούσην, τόμ. Β'. 1969.

Βλ. και Απόστ. Βακαλόπουλο, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 8, 1988.

6. Προσωρινό Φρούριος Μονεμβασίας, έγγραφο της 31.10.1829 (ΓΑΚ, Γρ. Στρ., φ. 118).

7. Νικ. Δραγούμης, Ιστορικά αναμνήσεις, επανέκδοση «Ερμή», τόμ. Α', 1973, σελ. 121.

8. Δημοσιεύματα από την Ελ. Μπελιά στα Πρακτικά του Α' Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, Αθήνα 1980, σσ. 60-117.

Η δημοσιεύμενη από την Ελ. Μπελιά έκθεση είναι ανώνυμη και τίθεται θέμα ταυτίσης της με εκείνην του Γεράσιμου Παγώνη. Ο Βένης στην εμπειριστα-μένη μελέτη του «Ο Ελκένων Χριστος της Μονεμβασίας, μετά παρεκβάσεων περί την αυτού Παναγία της Χρυσοφα-τίστη» (στο Β.Ν.Ι., 1934, σσ. 199-262) γράφει συγκεκριμένα: «Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδιστρίας ανέθενε εις τον πρωτούγγελον και τοποτηρήτην της μητροπόλεως Μονεμβασίας Γεράσιμον Παγώνην να υπόβληται εις την Κύβερνησην στην πόλην περί της τότε καταστάσεως της επαρχίας Μονεμβασίας, τούθι όπερ εκείνος επεράτως κατά μήνα Οκτ. 1828». Ο ποπύνημα του Βένης σκό-πιει να το εκδώσει με τον τίτλο: Ν. Βένη, «Γερ. Παγώνη. Περιγράφη της Επαρχίας Μονεμβασίας». Στην αναφέρομενη μελέτη του ο Βένης επανηλημένα παραπέμπει στο ποπύνημα Παγώ-νη, στη δική του εισαγωγή και στη βι-βλιογραφία που είχε καταρτίσει. Φαίνεται μάλιστα ότι είχε τυπωθεί μόνο σε δοκίμιο, χωρίς ποτέ να εκδοθεί. Το έρ-γο αυτό (περί Παγώνη) δεν περιλαμβά-νεται στην εργογραφία του Ν. Βένη (Β.Ν.Ι., τόμ. 19ας, 1986). Εικάσω ότι πρόκειται μάλλον για διαφορετικές έκ-θεσεις, δεδομένου ότι τα περιεχόμενα των παραπομπών θέτει σε ποτάκωμα Παγώνη δεν ταυτίζεται με τα αντίτοιχα σημείων των περιεχομένων της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από την Ελ. Μπελιά.

9. *Exposition scientifique de Moree, Section des sciences physiques*, τόμ. 1ο, σσ. 461-64, Παρίσι 1836, και J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent, *Relation du voyage de la Commission Scientifique de Moree*, τόμος 2ος, σσ. 367-377, Παρίσι 1837-38.

10. W.M. Leake, *Travels in the Morea*, Λονδίνο 1830, και Sir Thomas Wyse, K.C.B., *An Excursion in the Peloponnesus in the Year of 1858*, Λονδίνο 1907. Για

την ευκολία του αναγνώστη παραπέ-μπω στα αποσπάσματα που ενδιαφέ-ρουν εδώ, όπως αναδημοσιεύθηκαν στο έργο του W.R. Elliott, *Morenasia, the Gibraltar of Greece*, Λονδίνο, έκδ. D. Dobson, 1971, σσ. 68-73 και 81-85.

11. Αναφορά της 24.10.1828 (ΓΑΚ, Γεν. Φροντ., φ. 20β).

12. Αναφορά της 15.2.1829 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 188).

13. Έγγραφο αρ. 12395 της 23.2.1829 (Γεν. Γραμμ., φ. 188).

14. Έγγραφο αρ. 9990/II της 22.2.1829 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 187).

15. Έγγραφο αρ. 4324, της 27.2.1829 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 188).

16. ΓΑΚ, Υπ. Θρησκ., φ. 21, έγγραφο με αρ. 1666 (δημοσιεύθηκε στον Δασκαλάκη, Πηγή της Ελλ. Επαναστάσεως, η Παιδεία κατά τον Αγώνα και επι Καποδι-στρία, με αρ. εγγρ. 228).

17. ΓΑΚ, Υπ. Παιδ., φ. 27 (στον Δασκαλάκη παρόμ., με αρ. εγγρ. 452). Για το υπόνυμη του Σχινό βλ. Α. Παναγιωτόπουλο-Γραβά, «Ενα υπόνυμη του Μ. Σχινά 1830» (στον Ερανιστή), τόμ. 11, 1974, σημ. υπομνήματος αρ. 6).

18. ΓΑΚ, Υπ. Θρησκ., φ. 33 (και στον Δασκαλάκη, παρόμ., με αρ. εγγρ. 706).

19. ΓΑΚ, Γεν. Φροντ., φ. 47.

20. ΓΑΚ, Γεν. Φροντ., φ. 50 (έγγραφο με την ένδειξη «Ἐν Αιγαίνη, τη 20 Ιουνίου 1829»).

21. Με αρ. 1656 (ΓΑΚ, Έκτ. Επίτρ. και Προσ. Διοίκ., φ. 87).

22. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 50.

23. Έγγραφο και έκθεση στα ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 59.

24. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 71, έγγρ. αρ. 45, της 18.3.1831.

25. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 71, έγγρ. αρ. 46, της 20.3.1831.

26. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 73, έγγρ. αρ. 56.

27. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 117, έγγρ. αρ. 322.

28. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φ. 125, έγγρ.

της 5.12.1831.

29. ΓΑΚ, Πληρεξ. Τοποτ., φ. 18, έγγρ. με αρ. 144.

30. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρ., φ. 173, έγγρ. με αρ. 48 και με αρ. εξέρχ. 1196.

31. ΓΑΚ, Οικον., φ. 344, έγγρ. αρ. 825, της 19.10.1833, από Σπάρτη.

Μονεμβασία 8-11 Αιγαίουστον 1994

Contributions to the History of Public Architecture in Capodistrias's Years

V. Dorovinis

In a number of articles, published in previous issues of this periodical, we have examined the public architecture in

the years of Capodistrias (1828-1832), thus contributing to the thorough study of public space organization in Greece during the period of the first, after the liberation from the Turks, governor of the country. In these articles, referring to public buildings in Argos and Nauplion and to Gordon's mansion in Argos, we have proved that an intensive as well as extensive building activity is recorded throughout Greece, aiming to the creation of a more or less sufficient

infrastructure of public architecture. By this term we mean the erection of schools, administrative and military buildings, warehouses, penitentiaries, etc., and also the restoration of the so-called "national edifices", which were buildings owned by the state. From the political point of view the realization of such an immense project illustrates perfectly the strong decision of the Capodistrian administration to create a modern state in a country which had just

overcome seven long, dreadful years of an exhausting revolutionary and also civil war. If we take into consideration that military operations for the liberation of other Greek regions were still going on in 1829 -which were annexed to Greece in 1830 under the London Protocol- we can better appreciate the difficulties this project had to face as well as its real importance and impact on the public architecture of the modern Greek state.

Κεραμικά της Νίκαιας (Iznik)

Η επικράτηση των Αράβων, από τον 6ο αιώνα και μετά – στη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία, την Αίγυπτο, τη Βόρεια Αφρική έως και την Ιστανία –, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η κεραμική τέχνη να αναπτυχθεί και να παράγει, εκτός από χρηστικά, καλλιτεχνικά και διακοσμητικά πριόντα (εικ. 1).

Μεταξύ των αιώνων που συνέπειναν στην κατάρρευση της βυζαντινής κυριαρχίας και στην επικράτηση των Αράβων, σημαντικό ρόλο έπαιξε η φυλετική συγγένεια των λαών (μέρος του πληθυσμού της Συρίας και της Παλαιστίνης ήταν σηματικής καταγωγής, ενώ άλλο αραβικής), η χρήση κοινής γλώσσας, οι θρησκευτικές τους αντιλήψεις και η πολιτική της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (θρησκευτικές συνθήκες Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου, μονοθελιτικές τάσεις του Ηρακλείου και παραχωρήσεις στους μονοφυσίτες) καθώς και οι κοινωνιοκοστρατικές συνθήκες της αυτοκρατορίας (χαλαρή οργάνωση, που επιτρέπει στην Αίγυπτο την απόκτηση σχετικής ανεξαρτησίας).

Έτσι, από το 635 που η Δαμασκός πρώτη περιέρχεται στους Άραβες, η ανθούσα κεραμική τους τέχνη αφομοιώνει δημιουργικά τις ποικίλες τεχνοτροπίες και τεχνολογίες των λαών που βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία τους.

Στα μέσα του 11ου αιώνα, οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατατούν την Περσία και τη Μεσοποταμία (το 1071 ιδρύουν το Σουλτανάτο της Μ. Ασίας με πρωτεύουσα το Ικόνιο). Στις αρχές του 14ου αιώνα οι Οθωμανοί Τούρκοι γίνονται κύριοι της Μ. Ασίας (1341) και ο σουλτάνος Ορχάν καταλαμβάνει τη Νίκαια. Η πόλη αυτή, που λόγω της γεωγραφικής της θέσης ήταν σημαντική (πρωτεύουσα του κράτους της Νίκαιας), έλαβε από τους Τούρκους το όνομα Iznik (παραφθορά του Νίκαια'), το οποίο έδωσε και στα χαρακτηριστικά κεραμικά της που παρήγαγε στην περίοδο μεταξύ του 1450 και του 1700.

B. Γινόπουλος
Ερευνητής ειδικ. κεραμικής

Βυζαντινή κεραμική: η απαρχή

Τα παραδοσιακά βυζαντινά κεραμικά διακρίνονται στις εξής

ομάδες: α. Αποθηκευτικά (για στερεές και υγρές τροφές σε σπίτια και μοναστήρια). β. Μαγειρικά σκεύη (για βράσιμο κρεατών, χορταρικών, για πράγνισμα, για απλό ζέσταμα). γ. Κεραμικά για σερβίρισμα (μεγάλες κούπες, μεγάλα πάτα). δ. Κεραμικά φαγητού (που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι).