



«Πώς σώθηκε ο ζωγράφος Βανγκ Φο»¹

Αντρέας Ιωαννίδης
Ιστορικός Τέχνης

Το δίήγημα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ με τίτλο «Πώς σώθηκε ο ζωγράφος Βανγκ Φο», το οποίο παραβέβουμε αποσπασματικά στο τέλος αυτού του εισαγωγικού σημειώματος, με έκανε να σκεφθώ ότι μια από τις βασικές λειτουργίες της τέχνης είναι να αποκαλύπτει ή και να προσθέτει νέα περιεχόμενα στον κόσμο. Έναν κόσμο που περιλαμβάνει τόσο τον

εσωτερικό υποκειμενικό του ανθρώπου όσο και τον εξωτερικό αντικειμενικό. Καθίσταται λοιπόν η τέχνη το σημείο συνάντησης αυτών των δύο κόσμων, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αμφιδρομη σχέση, όπου ο ένας διωλίζεται μέσα από τον άλλον και συμβάλλει στην ταυτόχρονη κατανόησή τους. Μόνο που, για να οδηγηθούμε σ' αυτή την κατανόηση, το



ή η πολλαπλότητα της προσέγγισης του κόσμου

έργο τέχνης πρέπει να διαβαστεί «σωστά». Αυτό το «σωστά», βέβαια, δεν παραπέμπει σε κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ανάγνωσης που να διεκδικεί την ιδιότητα του αλάνθαστου. Αντίθετα, παραπέμπει σε μια πολυδιάστατη διαδικασία ανάγνωσης, η οποία θα προσπαθεί να αποκαλύψει συνεχώς τα πολλαπλά νοημάτα του έργου, νοημάτα που άπονται συγχρόνως του γνωστικού

και του θυμικού, της σκέψης και της αίσθησης, της νόντης και του σώματος. Διότι σε κάθε μορφή πραγματικής δημιουργίας, είτε πρόκειται για τέχνη είτε για επιστήμη, το σώμα είναι πάντα παρόν· οι αισθήσεις παραμένουν πάντα το κυριαρχούν, αν και όχι το μοναδικό, μέσο πρόσληψης των ερεθισμάτων του κόσμου. Μόνο που ο δυτικός πολιτισμός αναθέτει την επεξεργασία

αυτών των ερεθισμάτων, κατά κύριο λόγο, στη νόση.

Ήδη από το 170 αι. και μετά, η επιστήμη γυρίζει την πλάτη της στις αισθήσεις, αλλά και στις συγκινησιακές «παραισθήσεις», για να δημιουργήσει όμις άλλες, διέκοπτές της παραστηθεσές, με τη σφραγίδα, αυτή τη φορά, της επιστημονικής «αντικειμενικής» εγκυρότητας. Και θριαμβολογεί η «φρεσενή» συνειδήση σε βάρος του «οκτοειδούς ασυνειδήσου» και δι. την ενοχή επικεφαλήσατο στο χώρο της τέχνης, όπου «ποιητική αδεία» επιτρέπονται, τουλάχιστον εν δυνάμει, τα πάντα. Και επιφροτίζεται επίση με την τέχνη και με έναν άλλο βαθύ ρόλο, αυτόν της δικλεδάς ασφαλείας, του εγγυητή της κοινωνικής συνοχής μεσάν της εκτόνωσης, με ό, θετικό και αρνητικό κρύβει αυτός ο ρόλος.

Μόνο που, όπως ονόμασε δρόμο και αν ακολουθήσει κανείς, της νόσης ή των αισθήσεων, θα είναι μερικός: «Οποιος θέλει μόνο να μυρίσει αυτό το φυτό, δεν θα το γνωρίσει. Και όποιος το κωψει για να το σπουδάσει, πάνι δεν θα το γνωρίσει. Η αρρώτη της δυσαρμονίας ενάς χαρακτήρα δεν γίνεται ούτε χρήν των στοχασμών μόνο ούτε για την κενή απόλαυση», θα πει ο Χαΐντερλιν στον *Υπερίονα*¹. Η δυσαρμονία όμως αίρεται σταν οι διαχωρισμοί και οι ποικιλές αντιθέσεις πνευματικούς - σώματας, σκέψης - αισθήσης, συνειδήσους - ασυνειδήσου κλπ., αντιθέσεις που είναι κατεξοχήν πολιτιστικές κατασκευές, αντικατασταθμούν από τη συνταραρχή των διαφορετικών.

Τότε μόνο, νομίζω, βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα μας ολικής κατανόησης του φαινομένου, του κάθε φαινομένου του κόσμου. Και αν στηριζόμενη προς αυτές τις διαδικασίες κατανόησης οι επιστήμες μάς προσφέρουν ένα σχετικά εύκολο πεδίο δράσης για τη γνωστική προσεγγίση - επιστήμες όπως η φιλοσοφία ή η σπιριτουλογία, η ψυχολογία, η ψυχανάλυση, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η βιολογία κ.ά., - αναριπτείται κανείς τι γίνεται με ένα άλλο «κοινωνία» του εσωτερού μας, με τη θυματική αισθηση, με τη σωματική διάσταση, ως συνειδήση πλα προστηρότα προσέγγισης του κόσμου. Πώς άραγε οδηγείται κανείς συνειδήση και σε κάποιουν άλλον τρόπο κατανόησης του κόσμου, εκτός από αυτόν που ήδη έφερε, πρόγραμμα που συνεπάγεται βέβαια και αλληλή στάσης ώρης; Μια πρώτη ενδειξη απάντησης παίρνουμε από ένα κειμένο του Lévi-Strauss² πάνω στη σημείωση Μύθου και Επιστήμης: ο οποίος, προβληματίζομενος, για όλους λόγους βέβαια, πάνω στη χαμένη σχέση επιστήμης και αισθήσεων, θα πει: «Δεν είμαι σίγουρος πώς μέσα στο είδος του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, και με το είδος της επιστημονικής σκέψης που αναγκαστικά ακολουθούμε, μπορούμε να επανατίσουμε αυτά τα πράγματα ακριβώς σαν να μην είχαν ποτέ χαθεί: αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να ξέχουμε συνειδήση της ύπαρξής τους και της οπμασίας τους».

Πρώτο λοιπούν και υπηραντικό βήμα προς την επανάκτηση χρέμαντων ιδιοτήτων είναι να αποκτήσουμε συνειδήση της ύπαρξής τους, τίτις σε λανθάνουσα κατάσταση ύπαρξής τους.

Και εδώ μπαίνει το επόμενο ερώτημα, που αποτελεί και το πρώτο βήμα προς την παραπάνω

συνειδητοποίηση: με ποιον τρόπο δηλαδή οδηγείται κανείς στη συνειδήση της αναγκαιότητας να προσεγγίσει πολυάδαστά τα φανέντα του κόσμου, και ειδικότερα την τέχνη που μας αφορά: Ίσως μέσω της ίδιας της τέχνης, στην οποία, όπως ήδη είπαμε, «ποιητική αδεία» επιτρέπονται εν δυνάμει τα πάντα. Κι έτσι μπορεί να μιλήσει και γι' αυτό που φοράται η επιστήμη: «Ένας τέτοιος ρόλος καλείται να παιξει και το διγύμη της Μαργκερέτ Γιουρσενάρ που ακολουθεί. Να καταστήσει δηλαδή συνιδητή την ύπαρξη πολλαπλών τρόπων σχέσης με τον κόσμο μέσω της τέχνης, με κορύφωση την άμεση βιωματική εμπειρία της ταύτισης. Πρόκειται όμως για μια εμπειρία, η οποία δεν αποτελεί πια απόρριπτα τυχαία γεγονότας αλλά συνειδηπότερη επιλογή, στην οποία το άτομο «εγκαταλέγεται» εν πλήρει συνειδήσης ακόμη και για την ενδεχόμενη, στη συνέχεια, απώλεια αυτής της ίδιας του της συνειδήσης. Μόνο που δεν θα προκειται πια για απώλεια αλλά για ανεύρεση, για συνεχή επινόηση του εσωτερού μας, διαδικασία στην οποία το άτομο δεν θα αναπαράγεται αλλά θα αναγκασθεί «να αντιμετωπίσει το καθηκόν που παραγίνεται του εαυτού του», όπως θα έλεγε και ο Michel Foucault³ για τον ορισμό του μοντέρνου ανθρώπου. Η Γιουρσενάρ σ' αυτό το κείμενο θέτει το πρόβλημα της προσέγγισης του κόσμου τόσο εξ αποστάσεως όσο και μεσά της ταυτισής μεσά μιας επιστημονικής και μιαθκής διάστασης συγχρόνως. Μας βάζει σε μια διαδικασία, μέσω αυτής της οποία αποκαλύπτονται και επινοούνται συνέχεια νέα περιεχόμενα του κόσμου. Πρόκειται γι' αυτά ακριβώς που καταλαβέι ο νεαρός μαθητεύομενος Λινγκ για το ζωγράφο Βανγκ Φο, ότι δηλοδή «τους δώριζε μια ψυχή και μια αντίληψη νέα», που του διαφοροποιούνται την αντίληψη που είχε για τον κόσμο. Έμαθε έτσι ο Λινγκ ότι οι τούχοι του σπιτιού του δεν ήταν κοκκινοί, όπως το πιάτευς, αλλά είχαν το χρώμα ενός πορτοκαλιού έτοιμου να «σαπίσουν» μπρόσες να «θωμαδίσει την σαν το φλαύρι κίτρινη σαΐτια της αστραπής και μαγεμένος έπαιψε να φοβάται την καταγγίδα»: έμαθε ότι όχι μόνο μπορεί να καταλάβει τον άλλον αλλά και γίνεται ο άλλος, και έτσι χρησίμευε ο ίδιος ως γυναικείο μοντέλο μιας προγκίπισσας. Άλλα κυρίως έμαθε να αγαπάει, να δεντει τη ζωή του γι' αυτόν που αγαπάει και να την έναντεκρδίζει στο ονόμα αυτής της αγάπης, και τέλος να λυτρώνεται όχι ακολουθώντας δρόμους πρόσδιγαμενούς αλλά επινοώντας νέους: ο ζωγράφος Βανγκ Φο και ο μαθητής του Λινγκ σώθηκαν μέσα στη ζωγραφική, χάθηκαν μέσα στη «θάλασσα από γαλανό λαντ που ο Βανγκ Φο έβγαλε μόλις ευρεψε».

Ας χρονούμε όμως κι εμείς μέσα στο ίδιο το διήγημα της Γιουρσενάρ, και ποιος έφερε, ίσως να συναντήσουμε τον Βανγκ Φο και τον Λινγκ μέσα στη μεγάλη τους περιπέτεια στη μεγάλη θάλασσα της ίδιας της ζωής.

Σημειώσεις:

1. Μαργκερέτ Γιουρσενάρ, Τα Δωμάτια της Ανοιγολής.

2. Φρεγκτρι Χαΐντερλιν, Υπερίον, Ηράκλειο, σ. 11.

3. Claude Lévi-Strauss, Μάθηση και νόσος, Καρδαμίδα, Αθήνα 1988, σ. 17-43.

4. Michel Foucault, 7: είναι Διαφραγμός: Έρευνας, Αθήνα 1988, σ. 19.