

# ΜΙΑ ΘΥΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΕΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)

Βασίλης Κορκολόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός  
Βουλευτής Ηλείας

Η αγάπη για την αγγειοκαστρίτικη κεραμική και η ελληνικότητα των ανωνύμων μαστόρων μού έδωσαν το θάρρος να τολμήσω την παρουσίαση που η εικόνα εκφράζει. Αυτό που προσπαθώ να πω με λίγες λέξεις για την **αδάλειπτη συνέχεια και την υπεροχή της ελληνικής Τέχνης** εκφράζει την ευχή, αυτή η πραγματικότητα να γίνει **οδηγός** για την ολοκλήρωση της αναζήτησης της πολιτισμικής ταυτότητας του συγχρονού Ελληνισμού.

**Σ**το τέλος του Καλοκαιριού του 1995 είχα την ευκαιρία να "αποβάλω" την βουλευτή μου ιδιότητα και ως απλούς ταξιδιώτης να βρεθώ σε μια πόλη που την αγαπώ πολύ. Τα Γιαννένα. Με αγγίζει αυτή η όμορφη πολιτεία, με τις ιστορίες και τους θρύλους, τις πρωκτικές φυσιογνωμίες του περασμένου αιώνα, αλλά και για τους μαστόρους της τέχνης του αστημού. Όσες φορές και αν πώ, καλ και κατ' "νέο" από τα παλιά ανακαλύπτων. Κι αυτό γεμίζει την προσδοκία του επόμενου ταξιδίου.

Στο τελευταίο μου ταξίδι ξαναπήγα στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου, που στεγάζεται στον πανέμορφο χώρο του τζαμιού του Αστράν Πασά Β'. Ταύτη τη φορά οι λαογραφικές μου γνώσεις με έκαναν να νιώσω να προσβάλλεται την πολιτισμική μας ταυτότητα, καθώς αντικρίσια (για πολλόττα φορά – αλλά τώρα ήξερα κι έβλεπα ...) δύο κανάτες "Τσανακκαλέ" κι από κάτω το ταμπελάκι του Μουσείου:

"Τουρκική αγγειοπλαστική".

Πόσο επιπλούτια χρήζουμε στον Τούρκο δημιουργήματα της Τέχνης που ξέκιναν και αναπτύχθηκαν από ελληνικά χέρια, ενώ και αυτά συνέθετον την πολιτισμική μας ταυτότητα. Θυμήθηκα στο Παρίσι, το 1994, όταν επισκέφθηκα μια έκθεση με διοργάνωσες το Τούρκος πρεσβήτη με το δήμαρχο της Βούλγρης, με τίτλο "Η Εποχή της Τούλιτσας στην τέχνη του Ισλάμ". Στο τέλος της έκθεσης υπήρχε καποιο βιβλίο εντυπώσων. Εκεί είχα γράψει στην ελληνικά: "Σήμερα πιστεύω ότι αυτό που σαν απόχοι άκουγα! Το πόσο άνθισε την Ελληνική Τέχνη στο μεσούραντημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας". Τα περισσότερα εκθέματα, κεντήματα ανεπανάληπτα, "τάσια" μαλακοπνισμένα, κανάτια κα-

λεμιστά από ασήμι είχαν ελληνικά ονόματα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΝΕΝΑ

Η εικόνα, η θύμηση από το Παρίσι και οι γνώσεις που αποκόμισα ταξιδεύοντας και περπατώντας ... με έκαναν να νιώσω την ανάγκη γι' αυτή την παρουσίαση.

Τον Δεκέμβρη του 1992 αγόρασα το κανάτι με τον Εσταυρωμένο (φωτογραφίες 1, 2, 3 και 4). Δεν εμάδα ποτέ το "οδοιπορικό" που τελικά το έβγαλε στην Αθήνα, στα χέρια του παλαιοπώλη. Ερέθισμα για την αγορά, το μικρό κανατάκι με τον Σταύρο (φωτογρ. 5), αγορασμένο από παλαιωταλέο του Βολού το 1991. Όμως η τελική απόφαση πάρθηκε χάριτο στο υπέροχο ένστικτο της γνωσιάς μου, της Μαρούλας.

Αντικείμενο μοναδικό, έργο ανώνυμου Έλληνα τεχνίτη της Μικράς Ασίας.

Μαζί με χρόνια κανάτια από το Αγγειόκαστρο, (Τσανάκ = αγγείο, καλέ = κάστρο, στα τουρκικά) παλαιό τοπωνύμιο στη δεξιά πλευρά μπανοντών στο Δαρδανέλλιο – το στενότερο τμήμα του Ελλησποντού.

Οι διάφορες βιβλιογραφίες αναφέρουν πως τα πρώτα κεραμικά δείγματα ξεκίνην από τα τέλη του 17ου-αρχές του 18ου αιώνα. Τα παράγοντα Έλληνες και Αρμένιοι τεχνίτες. Παρ' όλα αυτά, η κεραμική αυτή χαρακτηρίστηκε ως μη ελληνική και διεθνώς θεωρείται ως ιδαμική.

Το Αγγειόκαστρο λοιπόν (Τσανάκ-Καλέ) ήταν σκάλα ανεφδιδασμού πλοιών. Το προτιμούσαν κυρίως Έλληνες καραβοκύρηδες που έκαναν εμπόριο και μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Άνθισε τον 19ο αιώνα και αν δούμε ημερολόγια των αρχών του 20ού αιώνα, θα διαβάσουμε ότι από τους 8000 κατοίκους οι 5000 ήσαν ορθόδοξοι, κυρίως Έλληνες.

Το επάγγελμα του αγγειοπλάστη είναι από τα

1. Κανατάκι από το Αγγειόκαστρο, ύψους 12 εκ. Στο άνω μπροστινό μέρος της κοιλιάς φέρει επίθετο σταυρό. Είναι από αυτά τα αγγεία που χρησιμοποιούνταν για τον αγιασμό. Είναι τρίχρυμμο (υπόλευκο φόντο, πράσινες και καφέ πινελιές) και εφουλωμένο.



χαρακτηριστικότερα του τόπου και προσδοδοφόρο, γιατί οι τακτικοί επισκέπτες είχαν τη συνθεία να παίρνουν διακοσμητικά πήλινα για τα σπίτια τους.

Οι Αγγειοκαστρίτες κατάφεραν να εξαπλώσουν την παραγωγή τους στην Ρωσία, σε όλα τα Βαλκάνια και στα νησιά του Αιγαίου, και βέβαια είχαν και τουρκοφωνή πελάτεια.

Τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της ελληνικής αυτής κεραμικής τέχνης είναι τα κανατάκια που καταλήγουν σε μορφή αλογοκεφαλής, πίστα, κούτες, γαβάθες, πιατέλες και λάμπες πετρελαίου σε σχήμα βαπτοριού, έντονα γυαλωμένα,

με ανάγλυφο ή ένθετο διάκοσμο. Τα ωραιότερα όμως κεραμικά είναι αυτά που συνθέτουν μορφές ζώων. Άλογα, καμήλες, λιοντάρια. Η πλαστικότητα αυτής της κεραμικής επηρέασε την μεταγενέστερη νεοελληνική κεραμική, και η επιδραση αυτή συνδυάζεται και με την εγκατάσταση μαστόρων σε δάφνοφορα μέρη της Ελλάδας (Φλώρινα, Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκι) μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922.

Δείγματα της κεραμικής του Αγγειόκαστρου υπάρχουν στα Ελληνικά Λαογραφικά μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές. Επίσης σε μουσεία της



Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης (στο Μουσείο Sadberk Hanım της Κωνσταντινούπολης), πολλά αντικείμενα είναι αγορασμένα από την Ελλάδα (κάπι που επισημαίνεται με ακαλαιόσθετες ταμπελίτσες).

Με χαρά είδα στο βιβλίο της Κατερίνας Κορρέ Τα Κεραμικά του Ελληνικού Χώρου σημαντικές παραπρήσεις για την ελληνικότητα των Τσανάκ-Καλέ, θα ήθελα όμως το κεφάλαιο 10 του βιβλίου της να έχει το ελληνικό όνομα "Αγγειοκαστρο".

Το κανάτι που παρουσιάζω πρέπει να έχει κατασκευαστεί στα μέσα του 19ου αιώνα. Η μορφή του είναι παράξενη, ανθρωπόμορφη, με επίθετο διάκοσμο από λουσουδένια πετάλα και με ξεχωριστή την ανάγλυφη εικόνα του Εσταυρώμουνο στο μητροποντινό μέρος. Το ύψος του φτάνει τα 38 εκατοστά, με πλάτος βάσης 12 εκατοστά: είναι γυαλωμένο, σε χρώμα πράσινο βαθύ.

Πολλοί φίλοι συλλέκτες με βαθιά γνώση το θεωρούν το πιο σημαντικό αγγειοκαστριτικό κεραμικό. Πρωτότυπα πιστεύω ότι έχει γίνει για καποιον ανώτερο ληλητικό, και πιθανότατα ήταν χρηστικό κατά την εβδομάδα των Παθών – σε εκκλησία.

Με την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης σημειώνω, όσο τολμηρό και αν φαίνεται, ότι από την Ελλάδα λείπει ένα Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης. Σε αντιδιαστολή με τα Λαογραφικά μας Μουσεία, θα ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα και έντεχνα ότι επτάρια πισώ ό,τι ελληνικό οικειοποιήθηκε ξένυπνα ο Τούρκος:

Άραγε το επιστημονικό μας δυναμικό και οι αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες θα αποκτήσουν κάποιες τη δέληση να θεραπεύσουν αυτή την πολιτιστική αμετρεότελη;

Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα είναι, όπως πάντα, αρωγός και ουσιαστικός συμμαραστής.

## A Souvenir from the Forgotten Aggeiokastro (Çanakkale)

### V. Korkolopoulos

For many years now I have been collecting pots from Aggeiokastro (Çanak=vase, Kale=castle in Turkish), an old toponym at the right side of the entrance to the Dardanelles, the narrowest section of the Hellespont Straits.

Although the various bibliographical sources mention that the first samples of this pottery date from the late 17th to the early 18th centuries and they are products of Greek and Armenian craftsmen, they have internationally been considered as Islamic.

Aggeiokastro (Çanakkale) used to be a supply port, mainly of Greek trading and transportation ships travelling to the Black Sea. It prospers in the 19th century, and if we consult 20th century diaries, we will read that the 5,000 out of its 8,000 inhabitants were Christian orthodox, mainly Greeks.

The people of Aggeiokastro managed to propagate their pottery to Russia, the Balkans and the Aegean islands, and also to produce for a Turkish-speaking clientele. The plastic values of this pottery affected the later, modern Greek ceramics, and this influence is combined with the settlement of leading craftsmen in various areas of mainland Greece (Florina, Mytilene, Thessaloniki) after the Minor Asia catastrophe of 1922. The pot I am presenting must have been made in the middle of the 19th century. Its appearance is strange, anthropomorphic, with an applied decoration of flower petals and the distinct figure of Christ on the Cross at its front. It is 38 cm high, the width of its base is 12 cm and it has been glazed in a deep green colour. I suggest that it has been made for a high-ranking Church official and that in all probability it was used during the Passion week in a church.

On the occasion of this presentation I want to stress that, regardless of how daring this may seem, we must institute a Museum of Islamic Art in Greece. As opposed to our Folk Art Museums, it would elucidate many such ambiguous issues and it would take back in a skilful way whatever Greek the Turks have cleverly appropriated.



2. Μεγάλο κανάτι από το Αγγειοκαστρο, ύψος 38 εκ., πλάτος βάσης 12 εκ., βαθύ πράσινο χρώμα εφαλωμένο. Το στόμιο του, με συλληντη ροή, έχει σχήμα χωροφόρο, με πλουσιό σκαλισμάτα, ενώ κάτω από το λαιό, την αρχή της κοιλίας κυκλώνει ένα επίθετο φυλλομόρφο στεφάνι. Στο εμπόρο μέρος της κοιλίας επίθετος στοιρώς με εσταυρώμενό δίνει το χαρακτήρα του στο ογκείο αυτό και πλαισιώνεται από δύο επίθετους ρόδακες με μπιθίο από λουσουδία.