



1. Δημιουργία του κόσμου,
λεπτομέρεια, φιλιθώνο,
σ' μισθό Βασιλίκης αι.
Βενετία,
Άγιος Μάρκος:
Ο Κύριος δημιουργεί
τον ήλιο, τη σελήνη
και τα αστέρια, μια
σύνθεση που έχει βιζαντινά
(και κλασικά) πρότυπα.
(Χατζηδάκη, Βυζαντινή
Ψηφιδωτά, σ. 161, εικ. 147.)

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

**Το τέλος του κόσμου και η προπαγάνδα
στην ιστοριογραφία του 6ου αιώνα¹.**

Γιώργος Θ. Καλόφωνος
Ιστορικός - Βυζαντινολόγος

Με την πλασματική συμπλήρωση της δεύτερης χιλιετίας μετά τη γέννηση του Χριστού να έχει ήδη γίνει παρελθόν, και τη διάψευση, για μία ακόμη φορά, της καταστροφολογικής μελλοντολογίας που είχε προηγηθεί, έιμαστε, νομίζω, σήμερα σε θέση να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα κάποιες πτυχές της λειτουργίας αντίστοιχων φαινομένων στο απότερο παρελθόν. Η πρόσφατη αναβίωση των προφητειών του Νοστράδαμου, η εμφάνιση κομητών, οι νεοχιλιαστικές αιρέσεις, η οψιμη ευθυ-

γράμμιση των πλανητών, όλα προέβλεπαν το τέλος με ακρίβεια, και γι' αυτό το τέλος τους ήταν προκαθορισμένο: δεν χρειάστηκαν παρά λίγοι μόνο κτύποι του ρολογιού για να ξεφουσκώσουν και να ξεχασθούν. Όσο μεγάλη ήταν η έλξη που ασκούσαν πριν από τη διάψευσή τους, τόσο αστήμαντη και κουραστική μοιάζει η ενασχόληση με αυτές τις προφητείες εκ των υστέρων: ποιός ενδιαφέρεται πραγματικά να ακούσει σήμερα για το πώς θα κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία ο ίδιος του 2000; Από την άλλη πλευρά, όσο γρήγορα απωθούνται από τη μνήμη μας (ίσως με κάποιον βαθμό ενοχής για την ευπιστία μας), τόσο ταχύτερα δίνουν τη θέση τους σε νέες, εναλλακτικές προφητείες του τέλους: θυμίζω ότι πριν από τον ίδιο του 2000 αναμένοταν ο «ίδιος» της 9-9-99 και είχε ακολουθήσει ο «ίδιος» της 29ης Φεβρουαρίου του 2000, με μικρότερη ομοιογενεία απήχηση. Η ευκολία με την οποία οι προφητείες τού τέλους διαδίδονται, διαιμεύδονται και μεταλλάσσονται οφείλεται στο ότι δεν απευθύνονται στη λογική αλλά στο συναίσθημα: η επιτυχία τους δεν εξαρτάται τόσο από την πειστικότητά τους όσο από τη γοητεία που μπορούν να ασκήσουν στη συλλογική φαντασία. Με αυτήν την έννοια, η μεγάλη απήχηση που είχε η υπόθεση του ιού του 2000 δεν οφείλεται τόσο στην υπαρκτή επιστημονική βάση του διοικού τεχνικού προβλήματος, αλλά στο δέος που μας προκαλεί ακόμη η ταχύτατη εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και η προϊόντα εξάρτηση μας από αυτήν. Ακόμη μεγαλύτερη απήχηση από την πιθανότητα της μερικής καταστροφής έχει πάντοτε η πρόβλεψη της απόλυτης καταστροφής: η εκδοτική επιτυχία του Νοστράδαμου ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από εκείνην του ιού.

Πίσω από όλην αυτή την καταστροφολογία κρύβεται βεβαία η αντίληψη ότι ο χρόνος είναι γραμμικός, ότι ο κόσμος έχει μιαν αρχή και πορευεται προς το τέλος. Όπως ο αναγνώστης του πρώτου μέρους του παρόντος αφιερώματος γνωρίζει καλά, την τελεολογίκη αυτήν αντίληψη της ιστορίας μας την κληροδότησε το χριστιανισμός, όπως άλλωστε και την μεγάλη συμβολική δύναμη της χιλιετίας και, προφανέστατα, το καθιερώμενο σήμερα χρονολογικό σύστημα που επέλεγε την γέννησην του Χριστού ως αφετηρία. Υπενθυμίζω ότι το σύστημα αυτό άργησε αρκετά να καθιερωθεί. Η βυζαντινή αυτοκρατορία – το χριστιανικό οικουμενικό κράτος– ουδέποτε το χρησιμοποίησε. Το έτος 1000 μ.Χ., που τηρεί τόσο ευπτωπασικά σήμερα που διατρέχουμε το 2000, σήμαινε λίγα για τους Βυζαντινούς, οι οποίοι θεωρούσαν στο διηγημά τους 6508 μ.Χ. από την κίτιση του Κόσμου (τοποθετώντας την γέννησην του Χριστού γύρω στο μέσον της έκτης χιλιετίας). Άλλα ακόμη και το ακρίβες έτος της συμπλήρωσης χιλιών ετών από την έλευση του Σωτήρος δεν ήταν αυστηρά καθορισμένο, εφόσον υπήρχαν εναλλακτικά συστήματα χρονολόγησης αλλά και διαφορετικοί υπολογισμοί της χρονολογίας της γέννησης.

Η έννοια της χιλιετίας πάντως είχε από νωρίς συνδέθει με εσχατολογικές αντιλήψεις. Στην προσπάθεια να υπολογισθεί ο χρόνος του τέλους του κόσμου, δηλαδή της Ήμερας της Κρίσεως που είχε προαναγγελθεί, αναπτύχθηκαν διάφορες μεθόδοι, που επιχειρούσαν να ερμηνεύσουν τις ποικιλές αποκαλυπτικές παραδόσεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται. Κοινός τόπος των πρώτων αυτών αποκαλυπτικών αφηγημάτων ήταν συνήθως η προσδοκία μιας περιόδου ανατραφής, καταστροφών και

δυστυχίας, την οποία θα ακολουθούσε η σύντομη επίγεια βασιλεία του Αντιχρίστου, η τελική σύγκρουση με τις εποιράνιες δυνάμεις και, τέλος, η Δευτέρα Παρουσία³.

Παρότι η εκκλησία και η αυτοκρατορική διοίκηση δεν αποδέχονταν τη δυνατότητα υπολογισμού της χρονολογίας του τέλους –χρονολογίας άγνωστης ακόμη και στους αγγελόους-, μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από τις ιστορικές πηγές του Βυζαντίου την υπαρξη τέτοιων υπολογισμών που προκαλούσαν αρκετή αναστάτωση. Βασισμένος σε μιαν αληγορική ερμηνεία του βιβλικού χωρίου των Ψαλμών, όπου μια ημέρα της δημιουργίας παρομοιάζεται με χίλια χρόνια, ένας πρώτος υπολογισμός τοποθετείτο στο τέλος του κόσμου στο έτος συμπλήρωσης της έκτης χιλιετίας, η οποία συμβολίζει την έκτη και τελευταία ημέρα της Δημιουργίας;

Λόγω ακρίβων της ασφείας που επικρατούσε ως προς το χρονολογικό σύστημα, το αποτέλεσμα ακόμη και ενός τόσο απλού υπολογισμού δεν μπορούσε να είναι ακρίβες. Διαφορετικοί κύκλοι περιέμεναν την συμπλήρωση της κρίσιμης χιλιετίας σε διάφορες εναλλακτικές χρονολογίες, όλες μέσα στο πρώτο ήμισυ του δύο αιώνων, μιας εποχής κρίσιμης, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδοκασία του εκχριστιανισμού, είτε μέσω των μαζικών αναγκαστικών προστηλιτισμών των τελευταίων ειδωλολατρικών πλήθουσών της αυτοκρατορίας, είτε μέσω της επιβολής από την κεντρική έκουσιά νέων χριστιανικών βιβλικών πολιτισμών προτύπων στην αυτοκρατορική ιδεολογία και τον συμβολισμό. Κορύφωση της, η βασιλεία του Ιουστινιανού Α' (527-565 μ.Χ.), η επεκτατική πολιτική που οποίου στόχευε στη δημιουργία μιας χριστιανικής ρωμαϊκής οικουμένης υπό την κυριαρχία ενός χριστιανού αυτοκράτορα Ρωμαίων.

Σε μια προσπάθεια ανίχνευσης του αντίκτυπου που είχε η προσδοκία του τέλους του κόσμου στην ιστοριογραφία της εποχής, θα χρησιμοποιήσων ενδεικτικά δύο αντιπροσωπευτικά κείμενα του έκτου αιώνα: την *Χρονογραφία* του Ιωάννη Μαλάλα και τα Ανέκδοτα του Προκοπίου.

Σχεδόν τίποτε δεν είναι γνωστό για τη ζωή και την προσωπικότητα του Ιωάννη Μαλάλα, πέρα από το ότι γεννήθηκε, ζήσε και έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της Χρονογραφίας του στην Αλεξανδρεία, και ότι πιθανώς μετανάστευσε κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, όπου και έγραψε το τελευταίο τμήμα της Χρονογραφίας. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρονταν στον Μαλάλα είναι το είδος ιστοριογραφίας που επιλέγει: η χρονογραφία ή χρονικον είναι μια παγκόσμια ιστορία που ξεκινάει από τη δημιουργία του κόσμου και φθάνει έως τα μέρη του συγγραφέα, ενσωματώνοντας –αρκετά ατάκη γενιτσάρεα, ένα ποικιλό και επερόκλιτο υλικό, ένα χριστιανικό είδος αιφνιγήματος που έγινε πολὺ δημιουργέαργοτέρα στη Βυζαντίο. Η χρονογραφία του Μαλάλα είναι η παλαιότερη που διασώζεται σχεδόν ακέραια. Στα τελευταία τμήματα της, το οποίο περιλαμβάνει την περίοδο της ζωής του συγγραφέα, και το οποίο ξεκινάει με τη βασιλεία του Ζηνώνα (474-491 μ.Χ.) και σταματά περί το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού, η αφήγηση γίνεται λεπτομερέστερη και προδιδεί την χρήση προφορικών μαρτυριών, προσωπικής γνώσεως των γεγονότων και, πιθανώς, κρατικών εγγράφων που ο Μαλάλας είχε υπό όψη του.

Για τον Προκόπιο γνωρίζουμε περισσότερα. Γεννημένος στην Καισαρεία, είγενε γραμματέας του περιόρου στρατηγού Βελισσαρίου και έζησε από κοντά τα γεγονότα που περιγράφει τόσο στο άργον Ιστορία των Πολέμων όσο και στα Ανέκδοτα. Σε αντίθεση με τον Μαλάλα, γράψει πιο συγκροτημένα, σε υψηλό ύφος, και ακολουθεί στην Ιστορία των Πολέμων το κλασικό θουκυδιδείο πρότυπο. Λογώ κυρίων της γλώσσας και του ύφους του, πολλοί μελετητές υπέθεσαν ότι διακατέχεται από σπάνιο για την εποχή πνεύμα «ορθολογισμού». Ο Προκόπιος δώματα ήταν άνθρωπος της εποχής του: πάσιν από τις φαινομενικά αποστασιοποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιεί για να περιγράψει χριστιανικούς θεσμούς και υπερφυσικά γεγονότα, κρύβεται μια καθαρά χριστιανική αντίληψη της ιστορίας, όπου η θεϊκή επέμβαση θεωρείται η κύριη κινητήρια δύναμη.

Στα Ανέκδοτα παντάς, έργο ημιτελές που παρέμεινε άγνωτο αώνα, ο Προκόπιος εξαπολεύει οργισμένη επίθεση εναντίον των πρώων της Ιστορίας του, και παρουσιάζει με τα μελανότερα χρώματα τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την σύγχρονό του Θεοδώρα. Ο Ιουστινιανός ήταν ο βασιλεὺς των δαιμόνων, ίσως και ο Αντίχριστος, ο ίδιος. Την δαιμονική βασιλεία του ιδίου και του θείου και προκατόχου του, Ιουστινού Α' (518-527 μ.Χ.), προαναγέλλουν εξίσου δαιμονικά σημεία. Σε κάτια χαρακτηριστικό απόστασην ο ιστορικός μάς πληροφορεί ότι ένα απάνθρωπο πλάσμα κολοσσών διαστάσεων εμφανίστηκε τρεις φορές στον ύπνο του στρατηγού Ιωάννη Κυρτού, ο οποίος είχε φύλαξει σε ανύποπτο χρόνο τον άστριο ακόμη τότε στρατιώτη Ιουστίνο, και τον διέταξε να τον απελευθε-

ρώσει, προφητεύοντας πώς κάποτε ο Ιουστίνος και η οικογένειά του θα του φανούν πολύ χρήσιμοι (Ανέκδοτα 6.5-9). Σε άλλο χωρίο, ένα ονειρό, και πάλι, καθησυχάζει την μετανοούσα πόρνη Θεοδώρα για την οικονομική της δυνστραγιά, προλέγοντας της ότι θα παντρεύεται τον άρχοντα των δαιμόνων, και θα λύσει έτσι διά παντός το βιοποτικό της πρόβλημα (Αν. 12.31-32).

Η έντονη δαιμονολογία των Ανέκδοτων, καθώς και ο γνωστές πορνογραφικές διηγήσεις που εμπειρίσουν, δημιουργούνταν πάντοτε αναμεικτά συνασθήματα στους μελετήτες. Όμως, παρά τα υπερβολές του έργου και την παραδοσιακή λιβελογραφική χροιά του, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το πολυτλακότα του, η γηροπότητα και ειλικρίνεια των απόψεων του συγγραφέα, καθώς και η άμεση σχέση τους με το γενικότερο πενεύμα της εποχής⁴. Αποστάματα, όπως τα δύο που αναφέρθηκαν παραπάνω, που διατυπώνουν την μηνύματα τους με αρκετά έμφαση και ελειπτικό τρόπο, απηχούν κατά πάσα πιθανότητα την ενσωμάτωση στο κέιμενο των Ανέκδοτων προφορικών ιστοριών που κυκλοφορούσαν ως αντιδυναστική προπαγάνδα⁵. Η μορφή του προφητικού ονείρου, ειδικότερα, ήταν πρόσφορη για την κυκλοφορία τέτοιων μηνυμάτων για δύο λόγους: αφ' ενός προσβάθει της ιστορίες αυτές κύρως, προσδιδόντας τους μια διάσταση μεταφυσική⁶ αφ' επέρι την παρέχει ασφάλεια στους δημιουργόν τους, εφόσον είναι δύσκολο να διωχθεί κανεὶς εξαιτίας ενός ονείρου που ειδεῖ. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε η ονειροκριτική ήταν επισήμως απαγορευμένη από την ρωμαϊκή νομοθεσία.

Σε αντίθεση με τον Προκόπιο και την θεωρία του για τη δαιμονική φύση του αυτοκράτορα, ο Μαλάλας παρουσιάζει τη βασιλεία του Ιουστινιανού, αντλώντας, όπως φαίνεται, από την επίσημη αυτοκρατορική προπαγάνδα. Είναι εμφανές ότι, σε πλήρη διαφωνία με τα Ανέκδοτα, η Χρονογραφία αντιμετωπίζει τον Ιουστινιανό με τρόπο υπερβολικά επιανεικό: όλα όσα ενοχολούν τον Προκόπιο και χρησιμοποιούνται στο έργο του ως αποδείξεις της υπέρμετρης σκληρότητας του αυτοκράτορα του Μαλάλας τα οξειδογεί θετικά.

Επίσης, ο Μαλάλας στο έργο του επιδιδείται σε μια δύσκολη προσπάθεια να αποδείξει, μέων μιας σειράς υπολογισμών ιδιαίτερα περιπλοκων και αρκετά αυθαίρετων, ότι η έκτη χλιεύτια από κτίσεων κόσμου είχε δημιουργήσει πάρελθεν την εποχή της συγγραφής της χρονογραφίας. Σε διαφορετικά χωριά του έργου του τοποθετεί το τέλος της είτε στο έπος της Σταυρώσεως είτε στο έπος 500 μ.Χ.⁷ Η χρονολογική τοποθέτηση της σταυρώσεως των Χριστού στο τέλος της έκτης χλιεύτιας είναι πρωτότυπη απόψη του Μαλάλας και έρχεται σε σύγκρουση με την καθειρώμένη απόψη της εποχής, η οποία τοποθετεί την σταυρώση μήτι χλιεύτια ωρίτερα (δηλαδή τα 5500 από κτίσεων κόσμου). Προβλέποντας την δυνστιά των αναγνωστών του ως προς την ορθότητα των υπολογισμών του, ο Μαλάλας προβάλλει την επιχείρηση πιώς, ακόμη και αν δεχθεί κανεὶς την καθημερινή απόψη, θα καταλήξει και πάλι στο συμπέρασμα ότι η έκτη χλιεύτια έχει παρέλθει, τοποθετώντας την και σ' αυτή την περίπτωση γύρω στο έπος 500 μ.Χ., δηλαδή στο μέσο περιόδου της βασιλείας του Αναστασίου Α' (491-518 μ.Χ.).



2. Η Γέννηση του Χριστού,
τοιχογραφία, περίοδος
1360-70.
Μιστράς, Περβάλεπτος,
(Αχεματόπου-Ποταμίουνον,
Βυζαντίνης Τοιχογραφίες,
ο, 172, εικ. 151.).

Αυτό δείχνει πως, ο σκοπός του χρονολογικού συστήματος του Μαλάλα δεν είναι τόσο να καθορίσει την ακριβή ημερομηνία της συμπληρώσεως της έκτης χλιετίας, όσο να αποδείξει την παρέλευση της. Η εμμονή του σ' αυτό το σημείο υποδεικνύει ότι εδώ θίγεται ένα θέμα πολύ σημαντικό για την εποχή του. Αν δεχθούμε πως ο Μαλάλας ήταν ακολουθεί την προπαγάνδα του Ιουστινιανού σ' αυτό το σημείο, το ερώτημα είναι, γιατί η αυτοκρατορική προπαγάνδα προσπαθεί τόσο απεγνωσμένα να αποδείξει την παρέλευση της χλιετίας;

Αν ορισμένοι κύκλοι έχοντας χρησιμοποιήσει διαφορετικούς υπολογισμούς, ανέμεναν τη συμπλήρωση αυτής της καθοριστικής χλιετίας στο εγγύς μέλλον, τότε η βασιλεία του Ιουστινιανού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η βασιλεία του Αντιχριστού: μια εκδοχή πολύ πρόσδροφη για προπαγάνδα εναντίον του αυτοκράτορα⁸. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαμονολογία του Προκόπιου δεν μπορεί να αποτελεί την αντιπροφορή της προπαγάνδας του Ιουστινιανού, όπως έχει πρόσφατα υποστηριχθεί⁹. Η υπόθεση ότι ο αυτοκράτορας εισήγαγε την προπαγανδιστική άποψη πως η βασιλεία του ακολουθεί χρονολογικά τη συμπλήρωση της έκτης χλιετίας, με σκοπό να της προσδώσει «αποκαλυπτικό κύρος, φαίνεται μάλλον απίθανη. Σε μια εποχή κατά την οποία το χρονολογικό σύστημα δεν ήταν ενιαίο, και που οι ποικίλες αποκαλυπτικές παραδόσεις δεν είχαν διαμορφωθεί οριστικά, θα ήταν προφανές για τους αυτοκρατορικούς κύκλους ότι μια τέτοια

προπαγάνδα θα μπορούσε εύκολα να παρερμηθεί και να στραφεί εναντίον του εμπιευστή της¹⁰. Πολύ πιθανότερο, εδώ, είναι να απήχει ο Προκόπιος μιαν άποψη που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία από κύκλους αντιπρόσωπους στον Ιουστινιανό. Για να αντικρύζει λοιπόν τις φήμες αυτές και να κατευνάσει το χλιαστικό κλίμα που έχει αρχίσει να δημιουργείται, η πλευρά του Ιουστινιανού προσπαθεί με περίπλοκους υπολογισμούς να αποδείξει πως η έκτη χλιετία έχει παρέλθει, πως ο κόσμος έχει πάρει παράταση ζωής, και πως η βασιλεία του σημαίνει την έναρξη της χρυσής χλιετίας, η οποία, σύμφωνα με μάλι αποκαλυπτική παράδοση (την οποία ακολουθεί και η Αποκάλυψη του Ιωάννη 20.1-7), θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας¹¹.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ο αυτοκράτορας επιδίθεται σε ένα πρόγραμμα καθάρεως, για το οποίο ο Προκόπιος τον κατηγορεί: επιδίθεται σε διωγμούς όλων των «κακοποιών» στοιχείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ειδωλολάτρες και οι μάγοι. Αναμειγνύεται με πάθος στις χριστολογικές έριδες προσπαθώντας να άρει το μονοφυσιτικό σχήμα. Εγκαινιάζει μεγαλεπίθιμα έργα ευποιίας και ανοικοδομήσεως, που εξαπλών, κατά τον Προκόπιο, τον πλούτο της αυτοκρατορίας. Η κρίση έκτη χλιετία, και η εποχή δυστυχών και ταραχών που συνεπάγεται, τοποθετείται κατά την ίδιορυθμή άποψη του Μαλάλα στο έτος της σταυρώσεως του Χριστού, ή, πολύ πιο βολικά και σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, κοντά



3. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός (λεπτομέρεια), οφειρωματικό ψηφιδωτό.
547. Ραβέννα,
Άγιος Βιτάλιος,
(Χατζήδακη, Βυζαντινό
Ψηφιδωτό, σ. 32, εικ. 4.)

στο έτος 500 μ.Χ., που είναι το μέσον περίπου της βασιλείας του Αναστασίου.

Ο Μαλάλας, ακολουθώντας αναμφίβολα τη γραμμή του Ιουστινιανού, επιδιέστει στις μια συστηματική επιχειρηση αμαυρώσεως του Αναστασίου, ο οποίος είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της προηγουμένης δυναστείας – κατά που αργότερα θα επιχειρήσουν οι ιστορικοί της Μακεδονικής δυναστείας σε σχέση με τον Μιχαήλ Γ'. Εκδηλώσεις της δυσφημίσεως αυτής αποτελούν δύο προφτικά ονείρα που σχετίζονται με το τέλος της βασιλείας του Αναστασίου. Λίγο μετά από μιαν εξέγερση του λαού, και αφού ο Αναστάσιος –κατά τον Μαλάλα– σκότωσε τους πρωτεργάτες της με δόλο (αθέτωντας τον λόγο του), ο αυτοκράτορας

... ειδε σ' ένα όνειρο... ότι στάθηκε απέναντι του κάποιος ἄνδρας ψηλός και όμορφος που κρατούσε έναν γραμμένο κώδικα και τον διάβαζε. Αφού γύρι-

σε πέντε φύλλα από το βιβλίο αυτό, και ανέγνωσε εκεί το όνομα του βασιλέα, τού είπε: «Δες, λόγω της απλοτητάς σου, σου σημήνω δεκάτεσσερα», και με το ίδιο του το δάχτυλο τα έσφρησε. Ο βασιλεὺς Αναστάσιος ξύπνησε ταραγμένος, κάλεσε τον κουβουκουλάριο και πραιπόσιο Αμάντιο, και τον διηγήθηκε αυτά που είδε στο άνεμό του. Εκείνος του είπε: «Μακάρι να ζήσεις για πάντα, βασιλέψ! Αλλά είδας κι εγώ αυτή την νύχτα σ' ένα δύνειρο ότι καθώς στεκόμουν απέναντι στο μεγαλείο σας, ήλθε από πάνω που ένα γουρουνό μεγάλο σαν αγιρούρος και αρπάξει με το στόμα την ακρη της χλαμύδας μου, και με έρριξε στο έδαφος, και με σκότωσε, καταβροχθίζοντας με και ποδοπατώντας με». Και κάλεσε ο βασιλεὺς τον φίλοσόφο Πρόκλο τον Αιανό, που ήταν πολύ ικανός ονειροκρίτης, και τον διηγήθηκε [το όνειρό του, και το ίδιο έκανε και ο Αμάντιος. Ο δέ Πρόκλος τούς ερμηνεύει] την σημασία του ονείρου, και τους είπε ότι έπει-

τα από λίγο χρόνο θα πεθάνουν (και οι δύο). (408, 12 - 409, 10.)

Δεν χρειάζεται βεβαίως να αναφέρω ότι τα ονείρα βγήκαν αληθινά. Ο Αναστάσιος πέθανε μετά από ένα χρόνο, σε λικίδια ενενήντα ετών, ενώ ο Αμάντιος εκτελέσθηκε μετά την ανάρρηση στον θρόνο του Ιουστινού, του ιδρυτή της δυναστείας του Ιουστινιανού, δύον είχε υποστηρίξει άλλον μυητρία του αυτοκρατορικού θρόνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κάθε ονειρεύομένο αντίστοιχει και διαφορετικός τύπος ονείρου. Ο αυτοκράτορας δέχεται την επίσκεψη ενός αγέλου που του δείχνει ένα βιβλίο, κατά αντίστοιχο με την περίφημη βίβλο της ζωῆς στην Αποκάλυψη του Ιωάννου (20.12-15). Τα πέντε φύλλα που γυρίζει ο αγέλος συμβολίζουν αναμφίβολα τις πέντε χιλιετίες που έχουν ήδη παρέλθει, ενώ τα χρόνια της ζωῆς του Αναστασίου, από τα οποία σήμειες δεκάτεσσερα, είναι γραμμένα στο έκτο φύλλο-χιλιετία.

Είναι προφανές ότι η ιστορία αυτή δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του θανάτου του Αναστασίου (518 μ.Χ.). Κατά μία ερμηνεία, τα δεκατέσσερα χρόνια που αφαιρέθηκαν από τη ζωή του αυτοκράτορα υπονούν ότι του στερήθηκε το προνόμιο να είναι ζωντανός κατά την Δευτέρα Παρουσία, η οποία κατ' αυτήν την άποψη πρέπει να αναμένοταν το 532 μ.Χ.¹². Οπαϊδήποτε, πάντως, και αν ήταν η προσέλευση και η αρχική χρήση του ονείρου αυτού, σιγουρά δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί έτσι μέσα στα συμφραζόμενα της Χρονογραφίας, η οποία γράφεται αρκετά μετά το 532 μ.Χ., και η οποία εν πάσῃ περιπτώσει θα ποδεύεται ρητώς το τέλος της έκτης χιλιετίας σε προγενέστερη εποχή.

Ο πρωτόποτος Αμαντίος, όντας πρόσωπο λιγότερο σημαντικό, δεν δέχεται μα τόσο υψηλή ενόραση. Το ονείρο του είναι καθαρά συμβολικό. Αν το ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια ενός βιζαντίνου ονειροκρητικού, ως καταλήξεις στο ίδιο περίπου συμπέρασμα με τον «φιλόσοφο» Πρόδρο. Είναι λοιπόν πολὺ πιθανό να αξιοποιήσεις την προπαγάνδα του Ιουστινιανού μιαν ήδη υπάρχουσα ιστορία, παραλλάσσοντας την ερμηνεία της και εισάγοντας τον προπαγανδιστικό της χαρακτήρα με την προσθήκη του ονείρου του Αμαντίου, το οποίο, έτσι κι αλλιώς, δεν ενισχύει την «αποκαλυπτική» ερμηνεία.

Ωπότε καταγράφονται στην Χρονογραφία του Μαλάλα, τα δύο αυτά ονείρα χρησιμοποιούνται για να δικαιωσούν την ανάληψη της εξουσίας από την δυναστεία του Ιουστινιανού. Ο θάνατος του Αναστασίου στα ενεργά του χρόνια δεν είναι πια φυσικό –εστω και προδιαγεγραμμένο– φαινόμενο. Είναι επεμβάση του Θεού, που αλλάζει τους τόπους ιστορίας για να απαλλάξει την ανθρωπότητα από τον Αναστάσιο και προφανώς να φέρει κάποιουν καλύτερο στη θέση του. Το ονείρο του Αμαντίου δικαιώνει την πράξη της θανατώσεως του κυριοτέρου αντιπάλου του Ιουστινίου, προβάλλοντας και πάλι εμμέσως την προτίμηση του Θεού για τη δυναστεία του Ιουστινιανού. Το ότι ο Αναστά-



σιος καλεί για την ερμηνεία των δύο ονείρων έναν «φιλόσοφο» υπονοεί την προτίμηση του Αναστασίου για τέτοιους ύποπτους μάγους, τους οποίους ο ευσεβής Ιουστινιανός, ακολουθώντας το νόμο, καταδίκαζε σε θάνατο.

Μπορούμε λοιπόν στην ιστορία αυτή να ανηγενέσυσμε τρία στρώματα. Πρώτο, το ονείρο του Αναστασίου, που δημιουργήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, αμέσως μετά τον θάνατό του. Η σημασία του δεν ήταν κατ' αναγκήν αρνητική για τον Αναστάσιο. Μια παρόμια ιστορία, που σχετίζεται με το μαρτυρικό τέλος του Μαυρικίου στα χέρια του φερετεριστή Φωκά, υποστηρίζει ότι με τον θάνατο του ο Μαυρικίος είχε την ευκαιρία να εξέλειψε στην παρούσα ζωή, κερδίζοντας έτσι την αιώνια. Ο Αναστάσιος μπορεί να έχασε την δυνατότητα να είναι ζωντανός κατά την Ημέρα της Κρίσεως, κέρδισε δώμας μια ευνοϊκή απόφαση κατά την ίδια την Κρίση. Για τον Ιουστίνο, πάλι, η ιστορία σε αυ-

4. Αγγελος που διαβάζει το βιβλίο της ζωής. Τοιχογραφία, τήμα από τη Δευτέρα Παρουσία, 1291/92-1315. Μιστρός, Μητρόπολη: «και εκρίθον ο νεκροὶ εἰ τῶν γεγραμμένων εν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα σιντόνων» (Αποκάλυψη 20:12). (Τοιχογραφίες, σ. 118, Εικ. 93.)

τίν τη φάση είναι σαφώς αρνητική. Η Δευτέρα Παρουσία εμφανίζεται να πλησιάζει επικίνδυνα (στα 14 χρόνια), και άρα η βασιλεία του μπορεί ανέτα να συνδεθεί με εκείνην του Αντίχριστου. Το δεύτερο στρώμα της ιστορίας είναι το ονείρο του πρωτόποτου Αμαντίου. Είναι σαφές ότι και αυτό από μόνο του στρέφεται εναντίον του Ιουστίνου, εφόσον παρομιάζει τον φονέα του Αμαντίου με έναν ακάθαρτο χοίρο. Μόνο στο τρίτο στρώμα, τον συνδύασμο δηλαδή των δύο ονείρων και την καταγραφή τους από τον Μαλάλα, η ιστορία αυτή αποκτεί αρνητική χροιά για τον Αναστάσιο (σε συνάρτηση με τα πλείστα όσα καταλογίζει ο χρονογράφος στον γηραιό αυτοκράτορα), χανόντας ταυτοχρόνως οπιοδήποτε εσχατολογική σημασία.

Πολλά έχουν γραφεί τα τελευταία χρόνια για την «αποκαλυπτική» διάσταση της επίσημης αυτοκρατορικής προπαγανδάς του δουλιώνα αλλά και κατοπινών εποχών. Πίσω

από κάθε εξέλιξη στην αυτοκρατορική ιδεολογία, και τις εκδηλώσεις της, ορισμένοι σημειεύονται μελετήτες διακρίνουν εσχατολογικά κίνητρα, χωρίς να αποφέύγουν πάντοτε κάποιους υπερβολές. Αν ο Ιουστινιανός έκτισε την Αγία Σοφία έχοντας στον τούντη την επερχόμενη ημέρα της κρίσεως, και την έκανε τόσο μεγάλη για να χωρέσει σύσσως θα συμμετάσχουν σ' αυτήν, θα το δήλωνε με στόμα και επισημότητα έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφιβιβήσει τις προθέσεις του. Η αιγαίνημένη ευεξείδεια και δροσεκτικότητά σε εποχές έντονων εσχατολογικών προσδοκιών μπορεί μεν να φεύγονται στον μεταφυσικό φόρο που η Δευτέρα Παρουσία προφανώς προκαλούσε, αλλά δεν σημαίνουν απαραίτητη προετοιμασία γι' αυτήν. Είναι πιο πιθανό να σημαίνουν σκοπούς αποτρεπτικούς. Με την τόνωση της πίστης και της ευεξείδειας, οι προϋποθέσεις της Κρίσεως –η επικράτηση δηλαδή του κακού – εξαλείφονται, και ο μάταιος τούτου κόσμου παίρνει παράποτα ζωής. Οι εσχατολογικοί συμβολισμοί, η έννοια της μητρόσεως του Χριστού, η δικαιούσην, είναι άλλωστε εγγενή συστατικά της χριστιανικής πίστης. Δεν είναι ο φόρος των εσχάτων που προκαλεῖ τον εκχριστιανισμό του βίου μάλλον τον αντίστροφο. Η πίστη σε κάποιο τέλος προηγείται του φόρου που αυτοί μπορεί να προκαλέσουν.

Από όλον τον τρόμο του δου αιώνα για το τέλος του κόσμου δεν μένουν σήμερα πάρα ορισμένες οπορεδάς αναφορές, καποτα συγκαλυμμένα υπονούμενα ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, του τύπου των ιστοριών που προαναφέρθηκαν. Όσο για τους δύο ιστορικούς που χρηματοποίησαν εδώ, ο Μαλάλας, ο οποίος ανήκει στην παράταξη του Ιουστινιανού και απηχεί έκεκαθάρια την αυτοκρατορική προπαγάνδα, αναφέρεται ρητά στις προβλέψεις για το τέλος του κόσμου μόνο και μόνο για να τις διαψεύσει. Ο αναπτρετικός χαρακτήρας τέτοιων φημών είναι ασύμβατος με την έννοια του οργανωμένου κράτους. Ο Προκόπιος όμως, που, στα Ανέκδοτα που λάχαστον, εκφράζει την άλλη πλευρά, δεν διστάζει, στο πλαίσιο της διαιμονολογίας του, να αντλήσει από τη δεξαμενή τέτοιων αφηγήματων, που αναμφίβολα κυκλοφορούσαν μέσα στην αναστάτωση που προκαλούσαν την αναμονή του τέλους. Και αυτοί, εν τούτοις, πουσένταν δεν αναφέρεται ρητά στην προσδοκία του τέλους του κόσμου. Από την πλούσια συλλογή προφορικών εσχατολογικών αφηγήματων δεν διασώνται παρά μόνο ελάχιστα, στο μέτρο που αυτά χρηματοποιήθηκαν στο παιγνίδι της αντιδονιστικής προπαγάνδας και των ανταντήσεων της αυτοκρατορικής πλευράς.

Όταν παία οι ιστορίες αυτές σταχυλογούνται και καταγράφονται, η πλειρομάτινή λήξης τους έχει ήδη παρελθεί: η ζωφερή και τρομακτική μελλοντολογία τους δεν είναι πια πάρα ένα παρελόν ξεφτισμένο· ένα παρελθόν σε δεύτερη χρήση. Σε κανένα από τα δύο ιστορικά κείμενα δεν διακρίνεται η πίστη στην εγγύτητα του τέλους. Άλλωστε, αν πιστεύεις στην εγγύτητα μιας τελειωτικής καταστροφής, ποιός ο λόγος να γράφεις ιστορία;

Σημειώσεις

- Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει επανεπεξεργασία μέρους πολαιώτερου άρθρου μου με θέμα την χρήση και την λειτουργία του ονειρο-

ρου στην ιστοριογραφία του δου αι. (Καλόφωνος, 1993).

2. Βλ. Vasilev (1944), Magdalino (1993), και το άρθρο του τελευταίου στο παρόν ομώνυμα.

3. Για τα εσχατολογικά σενάρια των Βυζαντίων βλ. Alexander (1985).

4. Βλ. Cameron (1985).

5. Για το θέμα αυτό βλ. Kalofonos, 1991: 306-308.

Υπόμνημα σχετικά με και περιπτώσεις που αυτό συνέβη: πρ. π.χ. Αμαζονος Μάρτιος 1970.

6. Υπόμνημα σχετικά με τη διρρήξη που προτείνει ο Scott (1985) για την επίσημη γραφούμενη στο μοναδικό χειρόγραφο του Μαλάλα πρ. δώμας Jeffrey (1990), για μια διαφορετική άποψη.

7. Η υπόμνημα τέτοιων κύκλων διαπίστωσε στον Αγγίτη (5.5.2, εκδ. Keywell), οπου αναφέρεται στη πόλη ανάμεναν το τέλος του κόσμου το έτος 557 μ.Χ., προς το τέλος δηλαδή της βασιλείου του Ιουστινιανού.

8. Οι παρόντες κύκλων διαπίστωσε στον Αγγίτη (5.5.2, εκδ. Magdalino).

9. Για την προπαγάδα, γενικά, και την ευκαλίπτη με την οποία αντιτέρεται στην αντίστοιχη πλεύρα βλ. Koutarakis (1994).

10. Αν θεωράεις ότι πάντα στην διρρήξη που προτείνει ο Καλόφωνος δεν είναι το θερέτριο του Ιουστινιανού, προς την ίδια σημείωση, ότι η διρρήξη του Ιουστινιανού προτείνει την αποχώρηση της χριστιανικής κοινωνίας από την προπαγανδιστική ταυτότητα με την κριστιανική περίοδο της αυτοκρατορίας, βλ. το άρθρο της Magdalino στο παρόν ομώνυμο.

11. Αν θεωράεις ότι ο αναγνωστής της χρονογραφίας δενχει το εναλλακτικό συντίμιο του Μαλάλα, ότι θεωρούει ότι το διαβάσιμο του θερέτριο του Ιουστινιανού προτείνει την αποχώρηση της χριστιανικής κοινωνίας από την προπαγανδιστική ταυτότητα με την κριστιανική περίοδο της αυτοκρατορίας, βλ. το άρθρο της Magdalino στο παρόν ομώνυμο.

12. Mango (1985: 203-205). Η ερμηνεία αυτή είναι πολύ πιστή, εφόσον στο μέσον της χριστιανής περίοδος της αυτοκρατορίας, προτείνεται η Σταύρωση αντί της Γέννησης.

The Future's Past: The end of the world and propaganda in 6th-century historiography

George T. Kalofonos

Now that the eve of the new millennium is presumably safely behind us, we are in a better position to understand the apocalyptic appeal of predictions of doom. Despite their flexibility, precise calculations of the end of the world—or other catastrophes—eventually expire and fall into oblivion; who would be interested today in reading an extensive study on how the Y2K bug would destroy civilisation as we knew it?

The anticipation of the end is inherent in the linear-theological perception of time which is part of our Christian legacy. In the continuous attempts to forecast the exact moment of the Second Coming, and to understand the end of time, the concept of the millennium proved to be one of the most influential tools. For the Byzantines, it was not the first millennium AD, but the sixth AM (*anno mundi*) which first came into play. Due to the complexity and fluidity of early Byzantine chronology, reaching a universally accepted date was impossible. Varying calculations produced a whole set of alternative dates for this event, all of which fell within first half of the sixth century, in an attempt to determine the impact of eschatological fear on the period's historiography, this article turns to two of the main historical sources of the sixth century: the *Secret History* of Procopius and the *Chronography* of John Malalas.

It has been recently argued that eschatological considerations played an important role in the official imperial propaganda of Justinian whose reign covers part of this period. A close examination of the material from the two contemporary historical sources reveals a slightly different picture. All the relative passages were composed through a manifestly layered process, strictly related to their appropriation. The origins of such apocalyptic rumours were promulgally oral, and their initial function anti-dynastic. It seems rather unlikely that Justinian would construct his official propaganda on the ambiguous and therefore dangerous grounds of eschatology: had he done so, he would have invited the unfavourable conclusion that his reign was the earthly rule of the Antichrist. Malalas's emphatic argument that all calculations of the time of the Second Coming had already been proven wrong, obviously refers to Justinian's defence against the propaganda of his enemies as reflected in the *Secret History*'s famous equation of Justinian with the "king of demons".

However, eschatological references in these works are neither numerous, nor extensive; both writers modified any such material in order to suit their own propagandistic purposes, which no longer involved any eschatological considerations. Their texts betray no real belief in an approaching end of the world. By the time they were writing, talk of an ominous future was already a thing of the past. Besides, if one believed that the end of the world was at hand one would hardly engage in writing history.

Βιβλιογραφία

- Μαλάλας, Ιωάννης. Χρονογραφία εκδ. L. Dindorf (Bonn 1831).
- Προκόπιος, Ανέκδοτα, εκδ. J. Haury - G. Wirth (Λειψία 1963).
- Alexander, P. (1985). *The Byzantine Apocalyptic Tradition*. Μπρεσέλι.
- Cameron, Av. (1991). *Procopius and the Sixth Century*. Μπρεσέλι και Λας Αντζέλες.
- Jeffreys, E. (1990). «Chronological Structures in Malala's Chronicle». *Zeitschrift für Geschichte - Croke - Scott* (1990: 111-166).
- Jeffreys, E., Croke, B., Scott, R.D., επιμ.: *Studies in John Malala's Byzantina Australasia*. Β. Σιδηρός 1990.
- Καλόφωνος, Γ. Θ. (1993). «Το ιστορικό σύνολο της τέλος της αρχοντείας». *Εποχή Σορός* 1993, 2. Το Ιουστινιανός και η Χρονογραφία του Μαλάλα. Στο Οίκο εκκυρών Χρήσεων των ονειρών στην αρχοντεία», επιμ. εκδ. Δ. Κυρτάτος, Ηράκλειο, 1993.
- Koutarakis, N. C. (1994). *La propagande impériale byzantine pendant l'époque de Justinien*. Βασιλίκη.
- Magdalino, P. (1993). «The History of the Future and Its Uses: Prophecy, Policy and Propaganda». *Στο The Making of Byzantine History: Studies Dedicated to Donald M. Nicol*, επιμ. R. Bellon - C. Houeche, Αντερόε, σ. 3-34.
- Mango, C. (1980). *Byzantium: The Empire of New Rome*. Ανθύπι.
- Scott, R. D. (1985). «Malala, the Secret History and Justinian's propaganda». *Dumbarton Oaks Papers* 39: 99-109.
- Tsakonas, A. (1944). «Medieval Ideas of the End of the World: West and East». *Byzantium* 16: σελ. 462-499.