

ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΗΑΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ¹

Παναγιώτα Ασπρακοπούλου-Ατζακά

Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

Το έτος 1973 η συριακή αστυνομία συνέλαβε ομάδα αρχαιοκαπήλων, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου με παράσταση του Αδάμ. Το έργο –προιόν λαθρανασκαφής, προερχόμενο πιθανότατα από την περιοχή της Ηαμα– μεταφέρθηκε στο Μουσείο της πόλης αυτής (εικ. 1)².

Εικονίζεται νεανική μορφή καθισμένη σε θρόνο, κάτω από τόξο που πατά σε δύο κιονίσκους με κορινθιακά κιονόκρανα. Η μορφή, που παριστάνεται σε στάση μετωπική, έχει κοντά σγουρά μαλλιά και είναι ντυμένη με χιτώνα και βαρύ πτυχωτό ύματιο. Το αριστερό της χέρι είναι καλυμμένο, ενώ το δεξιό εκτείνεται σε χειρονομία λόγου. Δεξιά και αριστερά από το κεφάλι της αναγράφεται το όνομά της στην ελληνική γλώσσα (ΑΔ – ΑΜ). Ανάμεσα στο δεξιό χέρι και το κεφάλι της μορφής επαναλαμβάνεται σε κάθετη φορά το ίδιο όνομα στη συριακή γλώσσα, γραμμένο από τεχνήτη που προφανώς δεν γνώριζε καλά τη συριακή γραφή.

Το θέμα του ένθρονου ντυμένου Αδάμ –σπανίστων γενικά– είναι γνωστό από τρία ψηφιδωτά προερχόμενα, όλα κατά πάσα πιθανότητα, από τη Συρία. Το πρώτο, που αποκαλύφθηκε στην πόλη Ήμαρτε και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της Απάμειας, κοσμούσε το κεντρικό κλίτος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, γνωστής ως Μιχαήλον (εικ. 2)³; το δεύτερο είναι το ψηφιδωτό του Μουσείου της Ηαμα: το τρίτο βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Κοπεγχάγης (εικ. 3)⁴.

Από τα τρία ψηφιδωτά, το καλύτερα σωζόμενο είναι αυτό της Ήμαρτε, το οποίο χρονολογείται πιθανότατα στο 487/488 μ.Χ.⁵. Ο Αδάμ εικονίζεται εκεί μπροστά από την αψίδα του ιερού βημάτου, στο ανατολικό τμήμα του κεντρικού κλίτους, και στον κεντρικό του άξονα. Είναι ντυμένος με χιτώνα και ύματιο, κάθεται σε θρόνο και κρατάει στο αριστερό του χέρι ένα ανοιχτό βιβλίο. Τον περιβάλλουν δύο κυπαρίσσια, στα οποία τυλίγονται δύο φίδια, ενώ ο υπόλοιπος χώρος γεμίζει με ποικιλά ζώα και πτηνά που πλησιάζουν με ειρηνική κίνηση προς την κεντρική μορφή. Πρόκειται, λοιπόν, για μια προπτωτική παράσταση του Αδάμ, που αφορά στον Επί-

1. Ψηφιδωτό από το Μουσείο της Ηαμα στη Συρία (αρχείο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών).





2. Ψηφιδωτό από το Μουσείο της Απάμειας. Κορυφώνες πολαιοχριστιανική βασιλική (Μαγιστρίου) στην πόλη Huarte της Σύριας (Dongel-Voûte 1988, εικ. 71).

γειο Παράδεισο (Γένεσις 2,8), και η εικονογράφηση παραπέμπει στο χωρίο της Γένεσης 2,19-20, όπου ο Αδάμ ονοματίζει τα ζώα κατ' εντολήν του Θεού: καὶ ἐπλαεν δὲ Θεὸς ἦτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θήρα τοῦ ἄγρου καὶ πάντα τὰ πετεῖνα τοῦ ουρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτά πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἵδεν τί καλέσει αὐτά· καὶ πάν δὲ ἐκάλεσεν αὐτό Ἀδάμ ψυχὴν ζῶαν, τοῦτο δύοντα αὐτῷ, καὶ ἐκάλεσεν Ἀδάμ δόνομάτα πάσι τοῖς κτήνεσι καὶ πάσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ ουρανοῦ καὶ πάσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἄγρου ...

Τα ψηφιδωτά της Ημάτη και της Κοπεγχάγης –προϊόντα λαθρανασκαφών– είναι τεμαχία αποσπασμάτων από το σύνολο της διακόσμησης στην οποία ανήκουν και με εντελώς άγνωστο τον αρχιτεκτονικό τους περίγυρο. Η τάυτισή τους είναι δυνατή μόνο χάρη στην επιγραφή ΑΔΑΜ που τα συνοδεύει. Στο ψηφιδωτό της Κοπεγχάγης –για το οποίο προτάθηκε ως πιθανός τόπος προέλευσης η βόρεια Συρία και ως πιθανή χρονολογία κατασκευής τα τέλη του 5ου ή οι αρχές του 6ου αι. μ.Χ.– διασώζονται στις παρυφές κά-

ποια στοιχεία (φίδι, κεφαλή παγωνιού) που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι και εδώ ο Αδάμ περιβαλλόταν από ζώα, όπως στο ψηφιδωτό της Huarte. Αντίθετα, στο έργο της Ημάτη δεν υπάρχουν ενδείξεις για την υπόλοιπη διακόσμηση του διπέδου, εκτός ίσως από το μικρό ανθος στην επάνω αριστερή γωνία, όμοιο με τα ανθη που υπάρχουν διάπαρτα και στην παράσταση του Μιχαήλου. Οι κιονίσκοι πάντως που στρίζουν το τόξο, κάτω από το οποίο εικονίζεται ο Αδάμ στο ψηφιδωτό αυτό, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το αντίστοιχο εικονογραφικό στοιχείο των δύο κυπαρισσών που εικονίζονται στα ψηφιδωτά της Huarte και της Κοπεγχάγης. Είναι πιθανό ότι και στην περίπτωση αυτή η μορφή περιβαλλόταν από ζώα. Πιθανόν ακόμη είναι ότι και τα δύο αποσπασματικά έργα προέρχονται από τη διακόσμηση εκκλησιαστικών κτηρίων.

Στις παραστάσεις της απόδοσης ονομάτων στα ζώα ο Αδάμ εικονίζεται κατά κανόνα γυμνός, σύμφωνα με το χωρίο της Γένεσης 2,25: και ήσαν οι δύο γυμνοί, ὃ τε Ἀδάμ καὶ ἡ γυνή

αύτού, και ούκ ήσχυνοντο. Το γεγονός ότι στα τρία ψηφιδωτά ο Αδάμ εμφανίζεται ένθρονος και ντυμένος δείχνει πιθανότατα την προθεση του ψηφοφέθη ή του εντολοδότη να μην εικονογραφείται απλώς το χωρί της Γένεσης, αλλά να αποδοθεί συμβολικό-αλληγορικό περιεχόμενο στη σκηνή, όπως εύστοχα έχει ήδη παραπτηθεί. Στην προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία της παρουσίας των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του Αδάμ στα τρία συριακά ψηφιδωτά -πρωθυπέρων σε σχέση με τη χρονική στιγμή στην οποία διαδραματίζεται η σκηνή- και να ανιχνευθεί το περιεχόμενο του συμβολισμού που εμπειρίζεται σ' αυτά, έχουν εκφραστεί διάφορες υποθέσεις: π.χ. η ερμηνεία του Αδάμ ως άρχοντα της Δημοκρατίας ή η ταύπιτή του με τον Χριστό, τον νέο Αδάμ, συμφωνα με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που συνέδουν τον Αδάμ με τον Χριστό: «ώπερ γάρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀπονήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες Ἰωσοπιῆσονται» (Προς Κορινθίους, Α', 15.22· πρβλ. και 15.45). Η παράσταση έχει επίσης ενταχθεί στην εικονογραφική παράδοση του Ορφέα-σαγηνευτή των ζώων, στις χριστιανικές εκδόξεις της οποίας περιλαμβανεται και η απεικόνιση του Αδάμ καθώς ονοματίζει τα ζώα. Παράλληλα, έχει επισημανθεί η σχέση του ένθρονου Αδάμ -ανεξάρπτη από τα ζώα που τον περιβάλλουν- με την αυτοκρατορική εικονογραφία και την εικονογραφία του Χριστού⁹.

Ο εικονογραφικός τύπος που ακολουθεί το ψηφιδωτή της Ήματα έχει πιθανότατα συριακή προέλευση. Σύμφωνα με μία ερμηνεία, που βασίζεται σε συμιακούς ύμνους του 4ου και του 5ου αι. μ.Χ., ο ντυμένος ένθρονος Αδάμ των τριών έργων πιθανότατα συμβολίζει την επανάκτηση της χαμένης θείας σοφίας και δόξας, που επιτεύχθηκε διαμέσου της ελευσης του Χριστού¹⁰. Είναι πολύ χαρακτηριστικοί οι στίχοι του καταγόμενου από τη Σύριο Ευφράτη στον υμνο VI.9, στις στροφές όπου προσδιδούνται στην Εκκλησία τα στοιχεία του πρώτου Παραδείσου (στρ. 7-9): .. Κανεὶς ἀνάμεσα τοῖς δὲν είναι γυμνός: η δόξα τούς τινει ἄεντα. Κανεὶς ἐδὼν δεν στακεπέται με φύλλα, κανεὶς δὲν στέκει σε στάση ντροπῆς. Ο διος ο Κύριος φρόντισε να ἔναρξεν το άδυτικο τους ἔνδυμα. Ενώ η Εκκλησία εξαγίζει τ' αυτά τους στα λόγια του σφέως ... , ιδού αυτοὶ που είχαν χάσει το ἔνδυμα τους τηνθάκων ξανά στα λευκά¹⁰.

Είναι αξιοσημείωτό ότι στην υμηνολογία ο Αδάμ εμφανίζεται ντυμένος στον Παραδείσο με «στολὴν θεούφαντον», για την απλεία της οποίας θρηνεῖ: Στολήν με ἔνδυσσας θεούφαντον, Σωτήρ, ἐπειδή ἡ Εδέης ὡς εὐπλαγχών, ἔγώ δέ σου παρείδον την ἐντολήν, πεισθεὶς τῷ ἀλάστορι, καὶ γυμνός καθωράθην ὁ ταλαιπωρος (Τριώδιον, Κυριακή της Τυρινής, κανών, ὡδή στ', τροπάριον α'¹¹) όμοιες αναφορές γίνονται σε διάφορα στημεῖα του Μεγάλου Κανόνα του Ανδρέου Κρήτης (ωδή β', τροπάρια), όπως: Διέρρεψεν ώντη στον στόλον μου την πρώτην, ἦν ἔξεφύνατο μοι ὁ Λαστουργός ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἔνθεν κείμαι γυμνός.

Από τη Σύρια προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα και ένα άλλο τμήμα ψηφιδωτού -προϊόν δημιουργίας που αγοράστηκε από το Μουσείο Τεχνών του Cleveland¹²-, που δίνει μια διαφορε-



3. Ψηφιδωτό από το Εθνικό Μουσείο της Κοπεγχάγης (Donceel-Voûte 1988, εικ. 79)

Βιβλιογραφία

- Balty, J. (1977), *Mosaïques antiques de Syrie*, Bruxelles.
- Balty, J. (1984), «Les mosaïques de Syrie. Ve siècle et leur répertoire», *Byzantion* 56, σσ. 437-468 (η ίδια 1986, σσ. 87-109).
- Balty, J. (1995), *Mosaïques antiques du Proche-Orient*, Paris.
- Canivet, M.T. et P. (1975), «La mosaïque d'Adam dans l'église syrienne de Huwara (Syrie)», *Cahiers Archéologiques* 24, σσ. 49-69.
- Canivet, M.T. (1987), «Les mosaïques», στον τόμο των P. et M.T. Canivet, Huarte, Sanctuaire chrétien d'Apamène (Ve-VIIe s.), Paris, σσ. 187-261.
- Donceel-Voûte, P. (1988), *Les pavements de marbre et de marbre dans la Syrie et du Liban. Diacritique et liturgie*, Louvain-la-Neuve, σσ. 112-114, 487.
- Donceel-Voûte, P. (1994), «Le Ve siècle dans les mosaïques syriennes», *La Mosaïque Grec-Romaine IV*, 1984-1985, σσ. 112-114, 487.



4. Ψηφιδωτό από το Μουσείο Τέχνης του Cleveland, ΗΠΑ (Douceel-Voûte 1988, εικ. 456).

Duhenne, S. (1985). «La page de la Creation dans la Bible de la Reine Christine». *Annuaire de l'Université de Sofia - St. Kliment Ohridski*, Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujčev» 88, άρ. 37-40.

Grabar, A. (1946). «*Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et sur les croyances chrétiennes antiques*», vol. II: *Iconographia Paris*.

- Hellenkemper-Salles, G. (1987). «Die Datierung der Mosaiken im Grossen Palast zu Konstantinopel». *Bonner Jahrbücher* 187, σε 273-308.

Kitzinger, C. (1965). «*Stylistic Developments in Byzantine Mosaics in the Greek East from the Age of Constantine to the Age of Justinian*». *La Mosaïque Gréco-Romaine I*, Paris 29 Août - 3 Septembre 1963, Paris, σε 341-352.

- Maguire, H. (1967). «Adam and the Animals: Allegory and the Literal Sense in Christian Art». *Sources on Art and Archaeology*, προϊόν του Ernst Kitzinger on His Seventy-Fifth Birthday, eds. W. Tronzo and I. Lavin, Dumbarton Oaks Papers 41. Washington, DC, σε. 363-373 (H. Maguire, *Rhetoric, Nature and Magic in Byzantine Art, Variorum Collected Studies*, Series, 1992, τελ. 1, σε 105-112).

Trolle, S. (1971). «Helig Adam i Paradis». *Nationalmuseets Arbejdsmark*, København, σε. 105-112.

γη)¹³, χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην ταύτιση του με τον Μωυσή. Τα συριακά ψηφιδωτά έριξαν φως και στην παράσταση αυτή, στην οποία πιθανόν επιβύωνε ο παλαιοχριστιανικός εικονογραφικός τύπος¹⁴. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, αντίθετα με τις τρεις ψηφιδωτές απεικονίσεις του Αδάμ, στο χειρόγραφο του Βατικανού εμφανίζεται σε περιγραφή διαδοχής ολοκληρώμενη η απεικόνιση του Παραδείσου, με τις δύο φάσεις της Δημιουργίας: μέσα στην πρωτωτική, με τον Αδάμ κυριάρχο μέσα στην αρμονία του σύμπαντος, και την μετά την Πτώση, με τους Πρωτόλαπτους να έχουν απολέσει την ουράνια εύνοια και δόξα.

Και τα τρία ψηφιδωτά στα οποία υπάρχει η απεικόνιση του Αδάμ ανήκουν σε μια εποχή πολύ σημαντική για την εξέλιξη της τέχνης του ψηφιδωτού στη Συρία, όπου, μετά τα μέσα του 5ου αι., εμφανίζονται νέες τάσεις, δοκιμάζονται καινοτομίες και κυριαρχούν νέες εικονογραφικά σχήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού έργων που δεν περιορίζονται μόνο σε στενά τοπικά άρια, αλλά επηρέαζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της τέχνης αυτής σε ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου¹⁵.

Παρά τις εμφανείς εικονογραφικές σχέσεις που έχουν τα τρία ψηφιδωτά μεταξύ τους, παρουσιάζουν τεχνοτροπικές διαφορές που δεν επηρέπουν να τα θεωρήσουμε έργα του ίδιου εργαστηρίου ψηφιοθετών.

Το ψηφιδωτό της Huarte, λόγω της παρουσίας ποικίλων μορφών από το ζωικό βασιλείο (γνωστών από μεγάλο αριθμό ψηφιδωτών των εργαστηρίων της Απάμειας), παρέχει τη δυνατότητα ευχερέστερης τεχνοτροπικής αναλυσής από ότι τα άλλα δύο ψηφιδωτά, στα οποία μόνον η μορφή του Αδάμ έχει διασωθεί. Οπωδόποτε, η οποία πρόσταση χρονολόγησης των δύο αποσπασματικών έργων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κατό πάντα λόγο στη σύγκριση με το χρονολογημένο και από επιγραφή- ψηφιδωτό της Huarte.

Το ψηφιδωτό της Huarte είναι έργο υψηλής ποιότητας: χαρακτηρίζεται από ελευθερία στην απόδοση, προσεγγιμένες αναλογίες και πλούσια χρωματικότητα. Από την άλλη μεριά, στο ψηφιδωτό της Hama είναι εμφανής η τάση για σχηματοποίηση: η μορφή είναι απολύτα μετωπική και η παρουσία του τόξου που την περιβάλλει την απομονώνει, προσδιδόντας της μια «ερεπτική» ακινητία. Από την αποψη αυτή βρίσκεται πιο κοντά στο ψηφιδωτό της Κοπεγχάγης, το οποίο ίδιας είναι πιο άτεχνο στην απόδοση των άγκων, των πτυχών και της χρωματικής κλίμακας. Οι τεχνοτροπίες αυτές διαφορές, ωστόσο, μπορεί να αντιταχθούν στη διαφορά ποιότητας των εργαστηρίων που δημιουργήσαν τα τρία ψηφιδωτά και δεν σημαίνουν απαραίτητη-σημαντική τουλάχιστον- χρονολογική απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, μια χρονολόγηση του ψηφιδωτού της Hama στις πρώτες δεκαετίες του δουιτσικού αιώνα μ.Χ. θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, πιθανή.

Σημειώσεις

1. Το άρθρο αυτό -με λίγο διαφορετική γραφή- προσφέρονται αρχικά για τον Κατάλογο της Έκθεσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Σύρις: Βαυαρινά χρώματα» (Οκτώβριος 2001), στα εκθέματα της οποίας επρόκειτο να συμπεριληφθεί και το ψηφιδωτό του Αδάμ του Μουσείου της Ηματίας. Το έργο δυστυχώς δεν στάθηκε διανοτικό να αποστολεί στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμενη την κ. Ε. Ανδρεάδη, υπεύθυνη της οργάνωσης της «Έκθεσης του Μεγάρου Μουσικής», για την επιτροπή παραδόσεως της διαδικασίας αποτελεσμάτων του Αδάμ της Ηματίας, και τους συναδέλφους κ. κ. Κατσαρό και Ι. Φουρντιάνη που στην έναρξη της περιοδοκούνται κατευθείαν.

2. Canivet 1975, σ. 57, εκ. 9. Canivet 1987, σ. 259-260, πν. CXVIII.1. Maguire 1987, σ. 368. Douceel-Voûte 1988, σ. 112, σημ. 40, 113, εικ. 5.

3. Canivet 1975. Canivet 1987, σ. 207-216, εικ. 36, εικ. 67, πν. CXII-CXVII, πλάν. X. Maguire 1987, σ. 367-368, εικ. 3. Douceel-Voûte 1988, σε. 102-116, εικ. 71, πιν. εκτός Canivet 1975.

4. Trolle 1971. Βλ. για το ψηφιδωτό αυτό και στους: Canivet 1975, σ. 56-57, εκ. 8. Canivet 1987, σ. 259-260, πν. CXVIII.2. Maguire 1987, σ. 368, εκ. 4. Douceel-Voûte 1988, σ. 112, σημ. 40, 113, εικ. 79.

5. Trolle 1971, σ. 112.

7. Maguire 1987, σ. 368.

8. Canivet 1975, σ. 57-58. Canivet 1987, σ. 258-259.

9. Maguire 1987, σ. 372.

10. Ελεύθερη απόδοση της γαλονής μετάφραση του συριακού ύμνου, βλ. R. Lavenant, *Ephrem de Nisibe, Hymnes sur le paradis, Sources Chrétiennes* no. 137, Paris 1968, σε. 84-85.

11. Πρώτοι. Κυριακή της Τυρινής, κανών, αρδή ζ', τροπάριον β' και Προσόδους επιτερινού, τροπάριον β'.

12. Douceel-Voûte 1988, σ. 487, εικ. 456.

13. Και άλλη παράσταση του Αδάμ με φωτογράφιση στο Bawit! πράξη. Trolle 1971, σ. 109, εικ. 5.

14. Duhenne 1995.

15. Kitzinger 1965. Balty 1977, σε. 9-10. H ibra 1984. Hellenkemper-Salles 1987, σε. 293-308. Douceel-Voûte 1994.