

Μια αλυσίδα για να γνωρίσεις τα πολύ πολύ μακρινά χρόνια

ΜΥΘΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

Κείμενο: **Μαρίζα Ντεκάστρο**
Παιδαγωγός

Ο Ηρακλής και τα τέρατα

Είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμέας, είχε εξοντώσει τη Λερναϊά Ύδρα, είχε πάσει ζωντανό το ελάφι της Άρτεμης, είχε πιάσει τον κάπρο του Ερύμανθου, είχε καθαρίσει τους στάβλους του Ήυγεία, πέντε άθλους είχε εκτελέσει ο Ηρακλής για χάρη του Ευρυσθέα. Του έμεναν ακόμα εππά.

Στον έκτο άθλο ο Ηρακλής ἐπρεπε να εξοντώσει τα ανθρωποφάγα πουλιά με τα χάλκινα φτερά και τα χάλκινα ράμφη, τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, που ζούσαν στα νερά της λίμνης Στυμφαλίας. Βοηθός του Ηρακλή σε τούτο τον έκτο άθλο στάθηκε η θεά Αθηνᾶ.

Η θεά έδωσε στον ήρωα ένα ζευγάρι χάλκινα κρόταλα, που έμοιαζαν ίσως με ροκάνες. Μόλις ο Ηρακλής χτύπησε τα κρόταλα, τα πουλιά πέταξαν τρομαγμένα από το θόρυβο. Χτύπησε με τα βέλη του όσα πουλιά πρόλαβε, ενώ τα υπόλοιπα πέταξαν προς τη Μαύρη Θάλασσα, στο νησί του προστάτη τους, του θεού Άρη. Εκεί τα ξαναβρήκαν οι Αργοναύτες, καθώς πήγαιναν προς την Κολχίδα, κι ο Ηρακλής, που ακολουθώσει τον ίασονα στην Αργοναυτική εκστρατεία, σκότωσε ακόμα περισσότερα.

Ο Γηρυόνης ήταν ο δυνατότερος άντρας του κόσμου. Είχε γεννηθεί με τρία





Ο Ηρακλής τοξεύει το τριπλό σώμα του Γηρυόντα.

σώματα ενωμένα στη μέση, τρία κεφάλια κι ἔξι χέρια. Κατοικούσε στην άκρη του κόσμου σ' ἔνα νησί μέσα στον ακεανό. Ο Ηρακλής ἐπιτευχει να πάει εκεί για να φέρει στις Μυκήνες τα πανέμορφα κόκκινα βόδια του Γηρυόνη χωρίς να παρακαλέσει ή να πληρωσει. Αυτός ήταν ο δέκατος άθλος. Ένας από τους γιους του Άρη φύλαγε τα βόδια μαζί με το δικέφαλο σκύλο

‘Ορθρο, παιδί της Έχιδνας και του Τυφώνα. Όταν ο Ηρακλής ἐφτασε στο νησί, ο σκύλος του ρίχτηκε γαβγίζοντας. Ο ήρωας τον χτύπησε με το ρόπαλό του, όπως και τον κύριό του, το βοσκό Ευρυτίωνα, και τους άφησε στον τόπο. Ο Γηρυόντης τότε κάλεσε τον Ηρακλή σε μονομαχία. Προτού προλάβει να επιπτεθεί, ἔνα βέλος διαπέρασε και τα τρία σώματα του γίγαντα και τον ἔριξε καταγής. Ήταν εκπληρώθηκε και η δέκατη επιθυμία του Ευρυσθέα.

Πώς όμως ο Ηρακλής ἐφτασε μέχρι το νησί του Γηρυόντη; Ο μύθος λέει πως επειδή ο Ἡλιος ἔκαιγε πολύ, ο Ηρακλής, ενοχλημένος από τη ζέστη, του ἔριξε ἔνα βέλος με το τόξο του. Στην αρχή ο θεός θύμωσε. Έπειτα, όμως, ακούγοντας τη συγγνώμη του ήρωα, του δάνεισε ἔνα χρυσό κύπελλο για να διασχίσει τον Ωκεανό μέχρι το νησί.



Ο Ηρακλής, καθισμένος στα βράχια, στην άκρη του ακεανού, βλέπει τον Ἡλιο να ἔρχεται προς το μέρος του με το ὄρμα του που τὸ ἐσέρναν φτερώτα άλογα.