

# ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

## Ιωάννης Πετρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

**Τ**ο ΟΝΕΙΡΟ, επειδή έχει συνήθως παραστατικό χαρακτήρα, οντας ουσιαστικά μια σκηνή με δράση, μπορεί να περιγραφεί και να αναπαρασταθεί ποικιλοτρόπως: Ο νους του ονειρευομένου εκτελεί τη δουλειά ενός σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ο οποίος συνταιράζει αντικείμενα και σκηνές της καθημερινής, εν εγρηγόρει ζώντες και τις ανασυνθέτει (συχνά με αλλόκοτο τρόπο) χρονιμοποιώντας αναδρομές (flashbacks) και εικόνες που πολλές φορές μοιάζουν με κινούμενα σχέδια. Ο «κινηματογράφος» του ονειρευομένου νου επιστρατεύει πολλά εικονιστικά και ηχητικά εφέ. Γι αυτό και, όπως υποστηρίζει ο Νίκος Ξένιος, η σχέση του σινεμά και του ονείρου ήταν ανέκαθεν αμφιδρομική. Τα άνειρα αποτελούν την πηγή έμπνευσης –το υφόδι– πολλών ταινιών, αλλά και αντίστροφα ο κινηματογράφος αποδεικνύεται, ιδίως λόγω της ευχέρειας με την οποία χειρίζεται τον χρόνο, το προσφόρτερο εικαστικό μέσο για την απόδοση ενός ονείρου. Τα άνειρα και η ονειροπόλητη μπολιάζουν την έβδομη τέχνη, αλλά και εκείνη με τη σειρά της επηρεάζει το περιεχόμενο και τις προσδοκίες των ονείρων μας. Αυτή είναι μια από τις διαπιστώσεις της προσωπικής επισκόπησης της Μπίλης Βέμη.

Η ιδιότητα, εξαιλογική αντιπαράθεση και συμπλοκή παρελθόντος και παρόντος, που παρατηρείται στα άνειρα είναι το αντικείμενο της κλασικής φρούδηκης πραγμάτευσης του Πέτρου Χαρτοκόλλη, ο οποίος στηρίζεται σε κλινικά δεδομένα. Οι διαβαθμίσεις του χρόνου –τη πάροδος του, θα λέγαμε– είναι αισθητές ή και αισφατικά ίντονες σε πολλά άνειρα και παρουσιάζονται μέσα από ένα συμβολισμό, ο οποίος διατυπώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις με τους όρους του χώρου. Μολονότι το άνειρο ανάγεται στο πρόσφατο ή απόμακρο παρελθόν του ονειρευομένου, εν τούτοις ο ονειρικός χρόνος βιώ-



Frieda Cahlo,  
Το φέρετρο που κρέμεται  
εκεί, 1933. Διωτική  
συλλογή. Εθνικό Ινστιτούτο  
Καλών Τεχνών,  
Πόλη του Μεξικού.

νεται άμεσα, ως ένα φευγαλέο ή συμπιεσμένο ή διαρκές παρόν.

Για τον Σάκη Τότλη τη χωροταξία και τα συναισθήματα ενός ονείρου αναπαράγονται καταλανόλυ. Ως κατ' εξοχή εικονιστικό είδος το όνειρο, σύμφωνα με τον μελετητή αυτού, σπρίζεται σε ένα συμβάν το οποίο κατά κανόνα ανάγεται στην αμέσως προηγούμενη νημέα. Στο βασικό αυτό «χάραγμα» προστίθενται και άλλες λεπτομέρειες, δομικές και συναισθηματικές, από πρότερα συμβάντα.

Η φαντασιώδης χωροταξία ονείρων και δη εκτεταμένων ονείρων και παγανιστικών οπτασιών αποτελούν το πλαίσιο μιας αινιγματικής αναγεννησιακής ερωτικής μυθιστορίας, της επονομάζό-



Ιπτάμενο αυτοκίνητο της  
Νίκης, έργο εμπνευσμένο  
από όνταρο, Ilirian Shima.



μενης Υπερωτομαχίας Πολυφύλου. Προϊόν της γραφιδάς ενός λεπτάθιτου, κατά πάσα πιθανότητα βενετού λογίου, περιγράφει με εξαντλητικές αρχαιοδικικές λεπτομέρειες τα αρχιτεκτονικά μάρτυρα, τους χώρους και τα τοπιά –μαρτυρίες ενός βιβλιακού αρκαδισμού– όπου εκτυλίσεται, μέσα από ονειρά και οραμάτα, το αυλικό ρομαντό του αρχαιολόγου περιηγητή Πολυφύλου και της καλής του. Το κείμενο αυτό βρίθει από έμμεσες αναφορές σε αρχαίους συνγραφείς, έλληνες και λατίνους, αλλά και εμπνέεται από «λαξικίσταντα» έργα τέχνης του τελού του 15ου αιώνα. Όπως δείχνει στην ιστορική της ανάλυση η Αγγέλα Ταυβάκη, οι 172 εξισοίς έξιλογραφίες ενός προς το παρόν ανανιώματος μάπτω το κείμενο το βιβλίο προϊδέαντων για τις εικαστικές και εν γένει αισθητικές τάσεις και αξίες της εποχής. Κατά την ερευνήτρια αυτή, το μοναδικό και σχεδόν άγνωτο στο ευρύ κοινό αυτό κείμενο προσφέρεται και για ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, τις οποίες επιχειρήσαν ήδη μια συνεργάτις του Jung αλλά και πιο πρόσφατα ένας άλλος μελετητής.

Στην Υπερωαρχαία περιγράφεται μια ατμοσφαιρική βαρκάδα του ερωτικού ζεύγους πάνω σε ένα σκάφος με νύφες κωπλάτες: ιδιών μια ονειρική εικόνα η οποία είναι παράλογη (ακόμη και από την άποψη της μιθωδονίας) αλλά και γοητευτική – και αστεία. Τον 26 Αιώνα, όπως θυμίζει η Μαριλένα Καρρά, δύο κινήματα, η μεταφυσική ζωγραφική και ο εικαστικός και λογοτεχνικός σουρεαλισμός, στρέφονται στην καταγραφή και την απόδοση του έξωμαργαντικού, παράλογου κόσμου των ονείρων. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα είναι γέντε το παραλογισμός του αχαλινούτων υπνώτωντος νου ως αισθητική αέρια. Ο de Chirico, ο Magritte και ο Εγγονόπουλος (μεταξύ άλλων) προκαλούν την θεάτρια να κάνει αυτό που πρότεινε ίδιας στα κουτάβια: να ονειρεύεται.