

Η ΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ιωάννης Πετρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Διημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Ο τιμωρημένος Έρωτας.
Τοιχογραφία από την Οίκο
του τιμωρημένου Έρωτα
στην Πομπηία.
Εθνικό Μουσείο Νάπολης.



Ο πρόσφατος θρύβος σχετικά με τις ασφυκτικές ενδυματολογικές προδιαγραφές του καθεστώτος των Ταλιμπάν δείχνει πόσο επίκαιρο είναι το θέμα του παρόντος αφερώματος. Όντως, όπως σημειώνει ο Κώστας Μαντάς, ο γυναικείος κεφαλόδεσμος είναι ένα φαινόμενο –για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του ιστορικού F. Braudel– «μακράς διαρκείας» στον ανατολικό μεσογειακό κόσμο. Την

ιστορία του ενδυματικού αυτού συστατικού μπορούμε να παρακολουθήσουμε στην Ασσυρία του λαζαλίστον από τον 8ο αιώνα π.Χ., στην αρχαία Ελλάδα και το Ιερατήλ και αργότερα, καθώς από τη σύνθετη επίδραση της αστικής ρωμαϊκής αιδημασύνης και της παυλειανής ημικής, στη βιζαντινή κοινωνία. Στην τελευταία μαλισταί ο κεφαλόδεσμος συχνά κατέληγε να περικαλύπτει σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπο της γυναίκας, ακόμη και της αυτοκράτειρας. Κατά τον Μαντά η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στην πατριαρχική ιδεολογία, η οποία επέβαλλε τον περιορισμό της γυναικείας συμμετοχής στην κοινωνία της εποχής.

Αν ο υποχρεωτικός κεφαλόδεσμος είναι χαρακτηριστικό μας συντριπτικής, ανδρόκεντρηκής κοινωνίας, η ίδια η τέχνη του υφανίνεν είναι επίσης εξαιρετικά συντριπτική. Η Σοφία Τσουρινάκη παραπέρα μεταξύ άλλων ότι στο τύπο του αργαλειού πάνω στον οποίο υφάνθηκε ταν 80-90 αιώνα μ.Χ. ένας κοπικός παιδικός χιτώνας χρησιμοποιήθηκε στην Αίγυπτο ήδη από τον 16ο αιώνα π.Χ. Προσκομίζοντας παπυρολογικές μαρτυρίες του 2ου-3ου αιώνα μ.Χ. επιβεβαίωντες, παρεμπιπόντως, το παράδοξο που επεσήμανε αιώνες πριν από τη ρωμαιοκρατία ο Ηρόδοτος, ότι δηλαδή στην Αίγυπτο ύφαναν (επίσης) οι άνδρες¹.

Ο περιτεχνός χιτώνας που περιγράφει δεξιόκα η Τσουρινάκη προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από ταφή. Η Παρή Καλαμαρά επικεντρώνει την προσοχή της κυρίως στα ενδύματα μιας ανώνυμης γυναικάς που βρέθηκαν το 1955 ανάμεσα σε ένδεκα άλλες ταφές στο ναό της Αγίας Σοφίας στον Μυστρά. Η συγγραφέας συμπερινέι, με βάση τεχνοτροπικά γνωρίσματα όπως το δαμασκηνό ύφασμα του εξωτερικού φορέματος, το βαθύ ντεκολέτ και το εφαρμοστό σχήμα του, ότι, αν εξαιρέσουμε τα βιζαντινά πασσύμια, η κομψή κυρία του Μυστρά – που διασώθηκε ακόμη και πλαξεύδη της – ήταν ντυμένη σύμφωνα με τη δυτική αναγεννησιακή μόδα του 15ου αιώνα. (Κατά πολλούς μελετητές η «μόδα» με τη σημερινή έννοια της δημιουργικής ραπτικής γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη τον 13ο αιώνα².)



αξιοποίησαν το συμβολισμό αυτόν και προσέθεσαν μια άλλη εικονογραφική λεπτομέρεια που διακήρυξε την υπεροχή της δομινικανής θεολογίας έναντι της ορθόδοξης.

Σημειώσεις

1. Ηρόδ. 2.35: «Οι γυναίκες πάνε στην αγορά ... ενώ οι άνδρες μένουν στο σπίτι και υφαίνουν». (Πρόκειται για μία από τις συνολικά 18 πολυτεκνές αντιθέσεις μεταξύ Αγιουπίων και Ελλήνων κατό τον Ηρόδοτο.)

2. Anne Hollander, *Seeing through Clothes*, Berkeley / London, 1975, ανατύπ. 1993, σ. 17.

2. Υφαντό από την Αγιουπίτο με απεικόνιση μιβανόστετο της Ανοιξης. Άρι - Βος οι. μ.Χ.
Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης της Νέας Υόρκης.

3. Η Σαμαρεΐδα.

Τρίτηα τοιχογραφίας
από την Αγία Νικόλαο την
Ορφάνο στη Θεσσαλονίκη,
1310-1320.



Τόσο τα κείμενα, τα πατερικά και λογοτεχνικά (κοσμικά), όσο και οι εικαστικές τέχνες δείχνουν ότι η επιμελημένη εμφάνιση αυτής της αρχόντισσας δεν ήταν κάτι το μοναδικό. Η Μελίτα Εμμανουήλ αντλεί πληροφορίες από μια πλειάδα πηγών για να τεκμηριώσει τις ποικιλές γυναικείες κομικώσεις και τους πολύμυρφους κεφαλόδεσμους. Επειδή όμως ορισμένοι εικονογραφικοί τύποι κόμμωσης ανάγονται σε ελληνορωμαϊκά αγάλματα και τοιχογραφίες, η συγγραφέας εύλογα αμφισβήτη το ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες παραστάσεις παρέχουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των γυναικών στη Βυζαντίο.

Η Ιωάννα Μπίθα, συμπληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της ένδυσης των δύο φύλων, ανατρέχει σε τοιχογραφίες αφιερωτών οι οποίες χρονολογούνται από τον 14ο έως τον 16ο αιώνα και απαντούν σε ναούς της Ρόδου. Εξετάζει ιδιαίτερα την ένδυση των ελλήνων αστούν του νησιού που είχαν στενές επαφές με την ελίτ των δυτικών πιπιτών και συμπεριενούνται την πρότιμη των ντόπιων ανδρών – με λίγες εξαιρέσεις – για τη βυζαντινή μόδα.

Όπως η Μπίθα και η Καλαμάρα, έτσι και η Mary Lee Coulson, τέλος, επιστημανεί τη διαπολιτισμική – ακόμη και στο χώρο της θεολογίας – ώμωμα που προκάλεσε η επαρή του βυζαντινού κόσμου με τη Δύση. Η ιστορικο-τεχνική της ανάλυση πραγματεύεται την τοιχογραφία της Οδηγητρίας στην εκκλησία στον Μέρμπατα της Αργολίδας. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται σε διάφορα στάδια από το τέλος του 13ου αιώνα και εξής. Ορισμένες σημαντίνουσες λεπτομέρειες όπως το λεπτό, κοντό πουκάμισο του βρέφους στην παράσταση της Οδηγητρίας εχουν έναν σαρή (ορθόδοξο) θεολογικό συμβολισμό. Όπως δείχνει η Coulson, οι καθολικοί κτήτορες της εκκλησίας αυτής