



1. Τυρία από το Έργο «Ο πολιτισμός των ανθράκων» που ενδοσύρεται στον κύκλο της «Οδύσσειας».

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΥΦΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ

Αγγέλα Ταμβάκη

Την πρώτη φορά που συνάντησα την Άρτεμη, το καλοκαίρι του 1994, είχε ήδη εγκατασταθεί στην πολυαγαπημένη της Τήνο, αυτό το μικρό εκπληκτικό νησί των Κυκλαδών. Η ανακάλυψη της πραγματικής της καλλιτεχνικής κλίσης -ή μάλλον η «μοιραία έλξη» που ασκούσε πάνω της η τέχνη της υφαντικής- χρονολογούντων ήδη αρκετά χρόνια πριν. Οι πρώτοι κύκλοι είχαν ολοκληρωθεί: «Άσμα Ασμάτων», «Δημιουργία», «Ο άνθρωπος», «Δήλος», «Η γένετη του Απόλλωνα», «Απόλλων», «Άρτεμης» είναι μερικοί από αυτούς. «Ήταν ήδη εμφανής η παθιασμένη της ενασχόληση με μεγάλα «ιστορικά» θέματα, τα οποία ζωντανεύει με σύμβολα αιώνιας αλήθειας, ανθρώπινης διαμάχης και δραματικής αφήγησης και που μπορεί, τελικά, να θεωρηθούν ταξιδία μύησης, τα οποία οδηγούν στην ανακάλυψη της πνευματικότητάς μας ή καλύτερα του ίδιου μας του εαυτού. Επρόκειτο μόνο για την αρχή μιας μεγάλης ιστορίας που βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη».

Όταν συναντήθηκαμε είχα οικοληρώσει μια σειρά διαλέξεων για την ιστορία της υφαντικής και είχα πραγματοποιήσει μια έρευνα στο πλαισίο ενός ντοκιμαντέρ για τις υφάντρες της χώρας μου. Από τα στοιχεία που είχα συγκεντρώσει, πιστεύω ότι η μεγάλη ιστορία αυτής της τέχνης, που γενικά φέρεται στον καθέστρα και παλάτια, τις απολαύσεις της μεσαιωνικής αυλικής ζωής και τις δημιουφελες περιπέτειες ιστορικών και μυθικών πρώκων, είχε οριστικά και αμετάλλητα λήξει. Τα «νέα» υφαντά που παρουσιάζονταν σε εξειδικευμένες μπιενάλες ήταν αλλοτέλα διαφορετικά και διέκαναν καριέρα σχεδή με όλα αυτά. Θα μπορούσα αράγε να επιβιώσει κάπι από τη μεγάλη παράδοση και να προσαρμοστεί στην απαιτησης και τις ιδιαιτερότητες του σημερινού κόσμου; «Ήταν ένα ενδιαφέροντα ερώτημα, και η απάντηση φαινόταν δύσκολη».

Η Άρτεμη αρχίζει να δουλεύει τον κύκλο της «Οδύσσειας» το 1990 και τον ολοκλήρωσε το 2000. Η ιδέα φαινόταν συναρπαστική και ήταν ενδεικτική της αναβίωσης του ενδιαφέροντος γι' αυτό το αρχαιοελληνικό έπος.

Η «Οδύσσεια» της Άρτεμης: δέκα χρόνα στηληρής δουλείας με έμφαση στη λεπτομέρεια, μέρα με τη μέρα, από το πρώι ας το βράδυ, όμως μόνο με την ημέρα. Συνήθως δουλεύει σε κάθετη αργαλειό και κάνει αμέτρητα σχέδια, σκίτα και καλά, καθώς εξελίσσεται η σύνθεση. Από τα υλικά που χρησιμοποιεί (μαλλί, βαμβάκι, μεταξέν κ.ά.) η βιοκόλη μπορεί να προσφέρει ενδιαφέρουσες λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με την απόδοση του φωτός, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την τεχνική του κύλιμου. Έχει την αισθηση ότι η «παθιασμένη» ενα-

σχόληση της με το φως ίσως ξεκίνησε αφότου εκτέθηκε στο εκθαμβωτικό φως του ήλιου στις Κυκλαδές, το οποίο μπορεί να είναι μαγευτικό αλλά και καταστροφικό: είτε το μαύρες είτε το λατρεύσο. Ωστόσο, ο ρόλος του φωτός στα υφάντρα της δεν εκφράζει διόλου κάπι τέτοιο: είναι πνευματικό, εωστερικό και τονίζει το γενικό συμβολικό περιεχόμενο του θέματος. Το γεγονός ότι τέτοιες συνθήσεις αποδεχτήκαν εντελώς αφηρημένες δεν επισκαλεῖ τα εξέχοντα αφηρηματικά τους γνωρίσματα. Η Άρτεμη είναι επιδέξια αφηγήτρια: όχι μόνο επινοεί συναρπαστικούς νέους τρόπους να αφηγηθεί παλιές ιστορίες, αλλά επίσης βρίσκει ιδιαίτερα πρωτότυπες, στοιχεικές ερμηνείες. Η προσέγγιση της είναι επιλεκτική και καθαρά ποιητική. Η έρευνα της για τα συγκεκριμένα θέματα με τα οποία καταπίνεται είναι λεπτομερής, αλλά βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια από αυτά που θα έθετε ένας μελετητής. Ταυτίζεται με χαρακτήρες που ενσωματώνουν αντιφατικές ιδιότητες, ή ακόμη και με ένα χαρακτήρα που συνδυάζει αντιφάσεις, πρωταρχικό παράδειγμα του οποίου αποτελεί ο Οδύσσεας:

Η αντιπαράθεση των δύοδεκα μιαρών του κύκλου της «Οδύσσειας» και των τεσσάρων της σειράς του «Μονόκερος» δεν αποτελεί μόνο ερεθίσμα για το πνεύμα αλλά είναι και ελευθοτικό στο βλέμμα. Η εωστερική συνοχή που συνδέει άρρεντα τα έργα αυτά μπορεί να μη φίνεται αμέων. Στην «Οδύσσεια» αν αναπαρασταθεί της συγκριμένων γεγονότων θα διαπιστώνται τόσο στον Ομήρο όσο και στον Καζαντζάκη ο παραλληλισμός της επικής αντιμετώπισης του πρώτου και της πιο ανθρώπινης του δεύτερου και οι επακόλουθες (επαν)ερμηνείες είναι καινοτόμες, προκαλούν

τη σκέψη και είναι μοναδικές στην αξιοποίηση της «πηγείων». Η δημιουργία μιας προσωπικής μυθολογίας βασισμένη σε μια επιλογή στοιχείων από αρχαίες μυθολογίες, ο συνδιασμός και η οικειοποίηση των συμβόλων με τους πιο απρόσμενους τρόπους θα μπορούσαν να προδίδουν μια μεταμοντέρνη ατμόσφαιρα. Και όμως, ίσως υπερπλουστεύουμε μειώνοντας την πολύπλοκη, βασινισμένη και εξαιρετικά προσωπική δημιουργική δραστηριότητα της Αρτέμης με τέτοιους γενικεύεσις. Αν και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευτεί με ποικιλούς τρόπους, ένα είναι σίγουρο: δεν φαίνεται κανέναν αδιάφορο.

Η επιλογή των μεμάτων είναι επίσης ενδεικτική. Ο ίδιος ο ήρωας απεικονίζεται σε απομόνωση («Ο πολυμήχανος ανδρας», «Ο τοξότης»), επιδεικνύει την εφευρετικότητά του στην κορώνωφωνή της («Ο Τρωικός Πόλεμος»), αντιστέκεται στις δοκιμασίες τους πειραμάτων και τους κινδύνους («Μεταξύ Σκύλων και Χάρηδος», «Ο κύκλωπας», «Κίρκη», «Οι σειρήνες»), επισκέπτεται τον κόσμο των νεκρών («Άδης»), δεσχάτει τις τρυφερές φροντίδες ευεργετικών γυναίκεων υπάρχουν που τον αγάπησαν και τον έσωσαν («Ναυτούς», «Καλύψω») και στο τέλος βρίσκεται ανακούφιστη στη συντροφιά των μελών της οικογενείας του: το γιο του Τηλέμαχο και πάνω απ' όλους την αγαπητήν του Νηγελόπητα, διάσημο υπόδειγμα αυλγυκής πίστης και αφοσιωσης. Το χρονικό της περιπτεριώδους ζωής του συνοψίζεται έτσι στις μημηματικές δημιουργίες της καλλιτέχνιδας.

Το έτος 2000 σημαδεύτηκε από το τέλος του κύκλου της «Δύσσεσσας» και την αρχή της ενασχόλησης της Αρτέμης με το δεύτερο μεγάλο έργο που παρουσιάστηκε στην έκθεση «Ερίστρο'fōs»: τη σειρά με τον μονόκερο. Ήδη έκινησαν από έναν ονέιρο, όπως συμβαίνει συχνά με τις εντοκτώδεις εμπνεύσεις της¹ η καλλιτέχνιδα άκουει το τραγουδί των σειρήνων και ένωσε άνετα σε ένα μικρό σύμπτυχο όπου κατοικούνται εκπληκτικά πλάσματα. Αυτή τη φορά η συνάντηση στο ονείρο ήταν με ένα από τα πιο περίεργα και ευγενή θρυλικά όντα: τον μονόκερο, κατ' εξήχην συμβόλιο αγνότητας και αθωότητας.

«Ήταν λευκός, είχε μέγεθος αλόγου, αν και διαφοροποιούνταν από αυτό λόγω του κέρατός του, που έδειχνε τον ουρανό. Ο μονόκερος ήταν αυτή η σειρήνα ένα τόσο δυνατό φως, τετοιά ενέργεια, τέτοια ζωτικότητα που έφερνα γέμισε το αέρας με λευκό σπέρμα παρόμιο σε πυκνότητα με νιφάδες χιονιού... Ο μονόκερος ήτθε σε μένα ελεύθερα, με τη θέλησή του, γονιμοποιώντας με το φως και τη ζωή των, κατ' εξήχην συμβόλιο αγνότητας και αθωότητας».

Πλούτο τυχεροί είναι όσοι, σε αυτήν την αντιποιητική και υλιστική εποχή, μπορούν ακόμη να ονειρεύονται ένα μονόκερο να χορεύει! Κατέλεξα να αναρωτάμε πώς μπορεί να ήταν αυτή η ακτινοβόλη εμφάνιση στο ονείρο της: ο λυγερός μονόκερος με το λάρρο που περιλαμβάνεται στον ταπτιτά «Γεωστό», ένα από τα έξι πιο φημισμένα παραδείγματα που αποτελούν τη σειρά «Κύρια με μονόκερο» στο Μουσείο Cluny, με τη ρυθμική του, σχεδόν χορευτική κίνηση, φαίνεται ο τελείωσις υποψήφιος:

Ο μονόκερος, προερχόμενος από την Ανατολή, συσχετίστηκε με το «τρίτο μάτι», με τη γνώση της νηρβάνα, με μια επιστροφή στο κέντρο και

στη Μονάδα και με το μονοπάτι που οδηγούσε στη λυδία λίθο. Στην αρχαία Κίνα χρησίμευεσε ως διακριτικό βασιλικού αξέωματος και συμβόλιο βασιλικών ιδιοτήτων. Το μοναδικό του κέρας στο μέσον του μετώπου δεν συμβολίζει μόνο δύναμη, αλλά αποτελεί και πνευματικό βέλος, ήλιαστιδα, το Είφος του Θεού, θεική αποκάλυψη του υπέρτατου όντος που εισχωρεί στη δημιουργία: μπορεί επισής να συμβολίζει ένα στάδιο από αυτά που πρέπει να δανύσει κανείς για να φτάσει στη διφοροποίηση, από τη βιολογική παρόρμηση για τεκνοποία (σεξουαλικότητα) στην ψυχική εξέλιξη, στη σεξουαλική εξαίλωση και τη σωματική αγνότητα. Αντί να αποτελεί εικόνα του ερμαφρόδιτου, όπως θεωρούσαν οι αλχημιστές, υπερβαίνει την ίδια τη σεξουαλικότητα. Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο συσχετισμός του με το μυστήριο της Ενανθρωπίσης του Θεού στον Μεσαίωνα δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Γύρω στο 400 π.Χ. ένας έλληνας γιατρός, ο Κτηρίας, ο οποίος για ένα διάστημα ασκούσε την ιατρική στην αυλή του Αρταξέρχη Β', έδωσε την πρώτη περιγραφή του μονόκερου: ένας αγριός όντας σε μεγέθος αλόγου ο οποίος ζούσε στην Ινδία, με ένα μοναδικό κέρατο που φύτρωναν ανάμεσα στα μάτια του, μήκους περίπου 50 εκατοστών. Το σώμα του ήταν λευκό, το κεφάλι του μοβ, τα μάτια του μπλε: το κέρας του ήταν λευκό στη βάση, πορφυρό στην άκρη και μαύρο στο μέσον. Ο ίδιος συγγραφέας μας πληροφορεί ότι το να πει κανείς από αυτά τα κέρας εξασφάλιζε ανοσία σε δηλητήρια και σπασμούς. Σχέδιον πεντήτη χρόνια αργότερα, ο Αριστοτέλης απέρρεψε την περιγραφή του Κτηρία, αλλά όχι την υπαρχην σενάριο τέτοιου πλάσματος. Στα χαρά του Κτηρία, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) χιουρίστηκε ότι ζούσε στην Ινδία ένα κτήνος με ένα κέρας, στο οποίο έδωσε την ελληνική ονομασία «ινονόκερων»: είχε μαύρο κέρας, σώματα αλόγου, πόδια ελέφαντα και ουρά αγριούλιουρο. Η ταύτιση του Χριστού με τον μονόκερο οφείλεται στους πρώτους Πατέρες της Εκκλησίας σύμφωνα με τον Μέγα Βασιλεύ (π. 329-375 μ.Χ.): «Ο Χριστός είναι η δύναμη του Θεού, άρα αποκαλείται μονόκερως επειδή το μοναδικό κέρας του συμβολίζει την κοινή δύναμη με τον Πατέρα». Η σημασία που είχε ο μονόκερος στη δυτική σκέψη αερηγήθηκε σημαντικά: οι χριστιανικές συνδηλώσεις του συμβολισμού του έγιναν πολύ περισσότερο σαφείς μετά την εμφάνιση του Φιλοσούλων - χειρόγραφο μιας συλλογής με ιστορίες και θρύλους για πραγματικά και φανταστικά ζώα που γράφτηκαν μεταξύ του 2ου και του 4ου αιώνα μ.Χ., εμπλουτισμένης με ηθικά διδάγματα που απειλούνταν στους χριστιανούς. Σύμφωνα με αυτό το έργο, ενώ τον άγριο και ιχυρό μονόκερο δεν μπορούσε να αιχμαλωτισθεί κανένας άνθρωπος ή θηριό, μπορούσε να τον εξημερώσει μια παρθένα: έβρισκε τη μηρυάδια της αγνότητας της τόσο ελκυστική, που γονάτιζε μπροστά της, εβαλε τα μπροστινά πόδια του και το κεφάλι του στην ποδιά της και τον έπαιρνε ο ύπνος: αυτή η εικόνα είναι που θύμιζε τις χριστιανικές αλληγορίες για την Ενανθρωπίση του Θεού.

Η αιχμαλωσία του μονόκερων εξελίχθηκε σε καθηρωμένο χριστιανικό εικονογραφικό θέμα, «Το μυστηριακό κυνήγι του μονόκερων»: τα βασι-



2. Το υφαντό «Επιστροφή στο φως» είναι το τέταρτο της σειράς του «Μονόκερων».

κά στοιχεία του ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο κυνηγός, ο οποίος φυσάυσε τη σάλπιγγα του και κυνηγούσε τον Χριστό, τον μονόκερων, έως το καταρύγιο της Παρθένου, τον κλειστό κήπο (*hortus conclusus*) όπου τον υποδεχόταν εκείνην. Επιπλέον στοιχεία μπορεί να είναι παραστάσεις του Χριστού ως βρέφους, με φωτοστέφανο, είτε να ιπτεύει τον μονόκερων είτε να συνοδεύει το Άγιο Πνεύμα που παριστάται ως περιστέρι. Ιδιαίτερα δημιουργές θέμα στον 15ο αιώνα, εκφράζεται με κλασικό και ξειρεπτικό πολυουնτέρο τρόπο σε ένα ελβετικό υφαντό, κάλυμμα Αγίας Τριάσης (π. 1480, Ζυρίχη, Εθνικό Μουσείο της Ελβετίας). Ως εκκοσμικευμένη αλληγορία της γνότητας, η παρθένος και ο μονόκερων εμφανίζονται στα τέλη του Μεσαίωνα και στις αρχές της Αναγέννησης σε υφαντά, που υφάνθηκαν για αραβώνα και σε καλύμματα ιταλικών *cassoni* (κασέλες γάμου). Σε σκηνές Θριάμβου μονόκερων σέρνουν την αμάξη της προσωποποίησης της γνότητας. Ένας μονόκερων είναι το σύμβολο της Αγίας Ιουστίνης της Πάδοβας, η οποία το δανειστήκε από τη θρυλική συνονόματη της Αγία Ιουστίνη της Αντιοχείας. Ένας μονόκερων που αναπαύεται στην αγκαλιά μιας παρθένας ήταν το έμβλημα του Οίκου των Φαρνέζε στον 16ο και 17ο αιώνα¹ ένας φοίνικας, ενίστε με έναν μονόκερων, ήταν ο θυρέος του Οίκου των Έστε στην αναγεννησιακή Ιταλία.

Το πολύτικο συμβολικό και αφηγηματικό πειρεχόμενο των ιστοριών που συνδέονται με τον μονόκερων μπορούσε να αξιοποιηθεί καλιτέρα σε σειρές πινάκων, χαρακτικών, εικόνων βιβλίων ή ψηφιακών. Οι ζωγράφοι τοιχογραφιών και φορητών πινάκων εστίαζαν συνήθως στην τελική

πράξη της υποταγής – ή στη συγκεφαλαίωση της χριστιανικής αλληγορίας: η κόρη και ο μονόκερων. Δεν χρειάζεται παρά να παραπέμψουμε στην «Κυρία με μονόκερων» του Ραφαέλου (π. 1505, Ρώμη, Πινακοθήκη Μποργκέζε) και στην τοιχογραφία του Ντομενικίνο (1581-1641) «Η κόρη και ο μονόκερων» (π. 1602, Ρώμη, Παλάτσο Φαρνέζε). Ο Μορέτο ντα Μιρέστα (π. 1498-1554) προτίμησε την Αγία Ιουστίνη με τον Μονόκερων π (π. 1530, Βιέννη, Kunsthistorisches Museum) στο έργο του «Πρόκρις και μονόκερων» (π. 1520/1522, Ουδαίνγκτον, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 1943.4.60) ο Μπερνάρτο Λουίνη συνέδεσε το θρυλικό ζώο με την πρώιμη ενός μαθικού παραμυθιού έρωτα και ζήλιας. Όμως, παρά τη μείωση της δημοτικότητας του, ορισμένες αναμνήσεις επιμένουν μέχρι πολὺ αργότερα, σε πινάκες όπως «Ο μονόκερων» του Γκιατζέ Μορό (1895); Παρίσι, Musée Gustave Moreau; «Η πριγκίπισσα και ο μονόκερων» του Αρμάν Πουάν (1897); και το «Μονόκερον» (Legend-Sea Calm, 1906 ()), Νέα Υόρκη, The Metropolitan Museum of Art του Άρθουρ Μπάρουεν Ντέβιτ.

Ωστόσο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο κύκλους των κυριολεκτικών μητριωδών και πιθανότατα περισσότερο μελετημένων παραδειγμάτων του μονόκερων σε ορισμένα διάστημα υφαντά το τέλους της μεσαιωνικής περιόδου: στα έξι παραδειγμάτα που είναι γνωστά με τον τίτλο «Η Κυρία και ο μονόκερων» στο Μουσείο Cluny στο Παρίσι, και τα επτά μεριά των «Υφαντών του μονόκερων» στο Cloisters στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη ομάδα παραμένει η πιο «ρομαντική» και οπικά ελκυστική: η έξι μέρη της χαρακτηρίζει την παρουσία μιας δέσποινας και ενός μονόκερων σε κάθε περίπτωση. Η σύγχρονη έρευνα έχει οριστικά απορρίψει την ομόρφη και συγκινητική ιστορία σύμφωνα με την οποία τα είχε παραγγείλει ο άτυχος γιος του Μωάμεθ Β', ο πριγκίπας Ζιάν για την καή την, τη Μαρί Ντε Μπλανσφόρ, της οποίας τα χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν στην απεικόνιση της Κυρίας. Επίσης η έρευνα μειώσεις την πιθανότητα να αποτελούνται όμως αραράβων κάτι γάμων. Αρχικά βρίσκονταν στο ανάκτορο Boussac, που έγινε διάστημο χάρη στον Προστέρ Μεριμέ (1841) και τη Γεωργία Σάνδη (1871). Θεωρείται τώρα ότι τα είχε παραγγείλει ο Ζαν Λε Βιστ γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα, όπως προκύπτει από το οικόπεδο του. Αρκετές ερμηνείες προτάθηκαν για να εξηγήσουν την εικονογραφία αυτών των έργων: συμφωνεί με μία από αυτές (1935) η Κυρία ήταν παράσταση της Παρθένου και ο μονόκερων ένας αυμβολισμός του Χριστού² μια άλλη ερμηνεία (1965) αναγνωρίζει στο πρόσωπο της αινιγματικής Κυρίας τα χαρακτηριστικά της Μαργαρίτας της Υόρκης. Μία αρκετά πιο πρόσφατη ερμηνεία διακρίνει εδώ μια αλληγορία της ανθρώπινης ψυχής στα διάφορα σταδια της εξέλιξης της. Μέχρι σήμερα, η ερμηνεία με τη μεγαλύτερη επιρροή και η πιο ευρέως διαδεδομένη είναι αυτή των πέντε αισθήσεων (1921): το έκτο παραδειγμά, «Α πον seu désirs θα επέτρεψε να το δούμε υπό το φως της έννοιας του Liberum arbitrium (της ελεύθερης προαιρεσίτης), της ικανότητας δηλαδή να ανυψωθεί κανείς πάνω από τις αισθήσεις και της ελευθερίας της επιλογής να κά-

νει καλό, απελευθερωμένος από αυτές, όπως τη στοχάστηκαν ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Από την άλλη, τα υφαντά με τον μονόκερο στο Cloisters της Νέας Υόρκης μας παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά εικονογραφικά συμφράζομενα, δηλαδή τα τρία κυνήγια του μονόκερου: το εκκομικευμένο κυνήγι του μονόκερων ως εραστή, το μυστηριακό κυνήγι του, και το κυνήγι του ως αλληγορία του Πάθους.

Νομίζω ότι η δουλειά της Άρτεμης οφείλει περισσότερα στα παραδείγματα του Cluny από ότι σε αυτά του Cloisters, παρόλο που αυτό δεν αποκλείει την επίδραση πολύ διαφορετικών πτυχών, όπως επηρεάζει την απόλυτη πρωτότυπη τη τελική σύνθεση.

Έχουμε ήδη σχολιάσει το πρώτο από τα τέσσερα υφαντά του κύκλου του «Μονόκερων», την καθαρά ατομική συνάντηση του ονείρου με ένα όραμα γέματο φως, ωντικότητα και ενέργεια. Στο δεύτερο υφαντό, η καλλιτέχνιδα στρέφεται σε μια καλά τεκμηριωμένη ιδιότητα του μονόκερων, ή μάλλον του κέρατου του, εκείνη την αντίστοιχη στη δηλητηρία, το οποίο αποτελεί επίσης μια εξαγνιστική λειτουργία. Αυτή τη φορά η έμπνευση σηρέχει από το 26ο έμβλημα του έργου του Μορίς Σεβ. *Délie, objet de plus haute vertu* (1544). Ο μονόκερως αποτελεί για τον ποιητή το αρχέτυπο του υψηλότερου φωτός, το οποίο πρέπει να κατακτηθεί μετά την τραυματική αποκάλυψη της αγάπης που μπορεί να αδηγήσει στο θάνατο. Τα καπωτά σκοτεινά χρώματα και η φορτισμένη ατμόσφαιρα δημιουργούν, προκαλώντας θαυμασμό, ένα απειλητικό συναίσθημα που είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικό και εξαγνιστικό. Τα φωτεινά χρώματα και η διάχυση του φωτός διαφοροποιούν απόλυτα το τρίτο υφαντό, το οποίο μας φέρνει σε μια πολύ διαφορετική σφαίρα, αυτή του επουρανίου γάμου, της ένωσης δύο ερωτευμένων, ενός αντρά και μιας γυναίκας σε ένα μόνο σώμα, ή της συνειδητοποίησης ενός εσωτερικού ανδρόγυνου, όπως στον ταντρισμό. Μέσα από μια τέτοια ένωση έναντρας και μια γυναίκα, ερωτευμένοι, ζεφεύγουν από το θάνατο και ενυνούνται με το σύμπαν. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο και η αληχήμικη παράδοση που ανίχνευναν λίγοι σε τέτοιες έννοιες μπορεί να συνδέεται με τον πολύπλοκο παγανιστικό και υπερβολικό κόσμο της *Hypnerotomachia Poliphili* του Φρανσέσκο Κολόνα (1499). Οι μονόκεροι εδώ σέρνουν άμαξες που φέρουν νύμφες υπέμνενες με «πτυλέ χρυσό»: τα καθισμάτα τους είναι φτιαγμένα από πράσινο ίαστο, που ευνοεί τόση τη γονιμότητα όσο και την αγνότητα. Τα στοιχεία αυτά ωμιζουν κάποιες αρχαίες αστρικές δοξασίες, όπου ο μονόκερως συμβολίζει τόσο τη γονιμότητα όσο και την εγκράτεια. Στο εκπληκτικό συμπόσιο που παρέθεσε στον ήρωα η βασιλίσσα Ελευθερίδα του πρόσφεραν ένα γλυκό παπαλισμένο με κρόνη από τριψίμενο κέρατο μονόκερων, το οποίο είναι αφροδισιακό ενώ ταυτόχρονα «προστατεύει από όλα τα δηλητήρια, απελευθερώνει από τον πυρέτο, θεραπεύει τη μελαγχολία και εξασφαλίζει υγεία και νεότητα».

Το τέταρτο υφαντό, τη «Επιστροφή στο Φως», το χαρακτηρίζει τη κυριαρχία του εκθαμβωτικού λευκού, με πινελιές απαλών χρυσών. Εδώ ο μονόκερως κάνει την τελική αποκάλυψη: «είμαι φως, είμαι αθανασία, είμαι ο κρίκος που

συνδέει αυτό που ήταν και αυτό που θα είναι, είμαι εσύ, είμαι εγώ και εσύ». Η πηγή της έμπνευσης αυτή τη φορά είναι οι αρχαίστατες σανσκριτικές Ουτανίσσαδες, το *Baskala-Mantra*, που μας θυμίζειν το θρυλικό τόπο καταγωγής του μονόκερου. Τα τελικά και ιδιαίτερης σημασίας λόγια του είναι το κλειδί για την κατανόηση της ατομικής συνεισφοράς της καλλιτέχνιδας στην ερμηνεία της πολυπλοκής φυσής του μονόκερων: το ταξίδι της μύσης της αυτή τη φορά διδγεί στην ανακάλυψη του εσωτερικού φωτός και του δρόμου προς την πνευματική αθανασία. Αυτό αποτελεί επίσης και τον απόλυτο σύνδεσμο με τη σειρά της «Οδύσσειας».

Κλείνοντας αυτή την αρφήγηση, σκέφτομαι για ακόμη μια φορά το παρόν και το μέλλον της τέχνης της υφαντικής. Πιστεύω ότι τώρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μια αναβίωση καινοτόμων και ταυτόχρονα παραδοσιακών τρόπων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις της ιδιότητες. Τα εσωτερικά των σύγχρονων κτιρίων θα μπορούσαν σαφώς να ζωντανέψουν με τέτοια υφαντά, των οποίων η παρουσία δημιουργεί μια ασυγκρίτιμη ζεστή ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ, Άρτεμη, που μου έδειξες το δρόμο.

Μετάφραση: Ελένη Οικονόμου

Σημείωση

* Το κείμενο της άριψησης Αγγέλας Ταμβάκη (1945-2002) αναδημοσιεύεται σε μετάφραση από την κατάλογο της έκθεσης «*Epistrofis*» (Πάτρα, 28.1-16.3.2003) της Άρτεμης. Η καλλιτέχνιδα εμπνεύστηκε τον τίτλο της έκθεσής της από το έργο της «Επιστροφή στο φως» (σ.τ.μ.).

Tradition and Innovation in the Tapestries of Artemis

Angela Tamvakī

The first time I met Artemis, in the summer of 1994, she had already settled down on her beloved Tinos. The discovery of her real artistic vocation went quite many years back, her first cycles of creation had by then been completed: "Song of Songs", "The Creation", "Man", "Delos", "The Birth of Apollo", "Apollo", "Artemis", to mention a few.

Her passionate involvement with grand "historical" subjects, in which she was putting new life using a dramatic narration as well as symbols of eternal truth and human strife, was already apparent.

Artemis started working on the "Odyssey" cycle in 1990 and completed it in 2000. The idea seemed fascinating and was indicative of a revival of interest in this ancient Greek epic.

Artemis is usually weaving on a vertical loom and makes innumerable drawings, sketches and collages as the composition develops. Viscose, one of her favorite materials, gives interesting solutions to problems related with the rendering of light. The light in her tapestries is spiritual, esoteric and stresses the general symbolic content of the subject. The fact that such compositions are abstract does not outshine their prominent narrative qualities. Artemis is a skilful storyteller; not only she invents fascinating new ways to tell old stories, but she also comes up with original, individual interpretations. Her approach is selective and clearly poetic.

The year 2000 was marked by the completion of the "Odyssey" cycle and the beginning of her engagement with the second major project, the "Unicorn" series, which was presented in the Epistrofis Exhibition.