

Ο Eugène Troump, ο Αναστάσιος Θεοφιλάς και τα Νέα Κτήρια του Αρσακείου (1896-1901)

Νικόλαος Ε. Θανάσουπολς

Πολιτικός μηχανικός

Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ένα από τα ιστορικά κεντρικά συγκροτήματα της πρωτεύουσας αποτελεί το Αρσάκειο, το οποίο καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Σταδίου και Αρσάκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το ιστορικό του παρουσιάζει η διερεύνηση της –καθοριστικής για τη μετέπειτα οικοδομική εξέλιξή του– περιόδου 1896-1901, κατά την οποία κατεδαφίστηκε σειρά κτηρίων και θεμελιώθηκαν τα λεγόμενα «Νέα Κτήρια».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του γραφοντος στα Πρακτικά των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίου της Φιλεπιδευτικής Εταιρείας, ύστερα από έχιση της τελευταίας, στο πλαίσιο της εκπόνησης διδάκτορικης διατριβής στην ΕΜΠ με θέμα «Τα αθηναϊκά μνημειακά κτήρια του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι. με διερεύνηση της κατασκευαστικής και στατικής μεθόδολογίας (1894-1916)», προέκυψε σειρά στοιχείων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που φέρουν στο φως τον τρόπο συμμετοχής του Eugène Troump, τον Αναστάσιο Θεοφάλη και άλλων αρχιτεκτόνων στην υπόθεση των Νέων Κτηρίων, τον προβληματισμό των αρμοδιών σχετικά με την τύχη του Τοστσείου Μεγάρου και γενικά τις σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την οικοδομική εξέλιξη του Αρσακείου κατά την αποφασιστική εκείνη πενταετία μέχρι τη θεμελίωση των Νέων Κτηρίων. Τα στοιχεία αυτά αναπτύσσονται λεπτομερώς στο παρόν άρθρο, ενώ γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην παραπάνω διατριβή, στην οποία το κτηριακό συγκρότημα του Αρσακείου αποτελεί ένα από τα πενήντα αναλυτικά εξετάζομενα αθηναϊκά μνημειακά –αστικά και εκκλησιαστικά– κτήρια της περιόδου 1834-1916, από πλευράς τόσο κατασκευαστικής ιστορίας, όσο και δομοστατικής και κατασκευαστικής συγκρότησης.

Συνοπτικό ιστορικό του κτηριακού συγκροτήματος (1846-1896)

Το αρχικό κτήριο του Αρσακείου, στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου, ανεγέρθηκε από τη Φιλεπιδευτική Εταιρεία στο διάστημα 1846-52, σε σχέδια του Λύσανδρου Καυτανζόγλου. Σε σχέδια του τελευταίου κτίστηκαν επίσης επί της οδού Σταδίου το Τοστσείο κατά

τη δεκαετία του 1860 και το Νηπιαγωγείο στο διάστημα 1871-72, ενώ στο διάστημα 1878-80 επεκτάθηκε το αρχικό κτήριο επί της οδού Πεσμαζόγλου. Στο μεταξύ, με τις αγορές των οικιών Σ. Βούρου, στη γωνία των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου το 1851, και N. Βάμβα, στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη το 1868, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Σταδίου και Αρσάκη, περιήλθε στην ίδιοκτησία της Φιλεπιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.). Το 1900 κατεδαφίστηκαν τα επί της οδού Σταδίου κτήρια και το 1901 θεμελιώθηκαν τα λεγόμενα «Νέα Κτήρια».



1. Ο Αναστάσιος Θεοφιλάς.

ΑΓΓΕΛΙΑ Συνεδρίου της 23 Αυγούστου 1896.

Τηρήθη μέχι της Κοινωνικής Συνεδρίου της Εργασιακής Ένωσης
εις την 2^η πανελλήνια Απορρίφηση της αναδιοίκησης γράμμα της Δραγούλης. Λ.
Αρσανίδης, Α. Β. Τζίρης, Β. Γρεβετάς, Χ. Κ. Μαζαράκης, Β. Ζαχαρίας, Β.
(C) Παναγιώτης, Β. Γραμματέας.

Σημείωση στην απόφαση που διατάχεται στην πανελλήνια συνεδρίαση
της 2^η πανελλήνιας Απορρίφησης της αναδιοίκησης γράμμα της Δραγούλης
την οποία επιτέλεσε κατασκευάστη θάλασσαν η Κοινωνική Συνεδρίαση, ινα-

στήν οποίαν μετά την έγραψη της Δραγούλης στην πανελλήνια συνεδρίαση, οι αποφάσεις της έγραψαν την ίδια σε αρχές γράμματος, γραμματέας και διανομείς και ηγεμόνες
της ίδιας στην Τρίπολη μετανέμονται σε αρχές γράμματος, ινα-

χώρος είναι πολυτίμος προς οικοδομήν μαγαζών ευρυχώρων, εκ των οποίων η Εταιρία θέλει ποιοτική που θα διαδοθεί σε όλη τη σχέδιον του Τρουμπ περιλαμβανεί και μαγαζεία, μικρά όμως και όλως αρβαθή (6 ½ μέτρων περίπου), ενώ στήμερον η αγορά επιτητεί τα μεγάλα μετά τα κανούν βάθους μαγαζεία χρήσημα είναι αποθήκευσην εμπορευμάτων και πληρώνει δίπλα από την παραγωγική ενοικία. Το μέγα επομένως συμφέρον διά την Εταιρίαν είναι να κατασκευάσῃ βαθέα καταστήματα και ανάλογα προς την πολυτιμότητα της θέσεως, και προτείνει την τροποποίηση του σχεδίου εις τρόπον, ώστε διαθήσισθαι εις αυτά αναγκαίον πανεπιμελής.

(B) Των I. Μιτσάτη και I. Δρασίνη, από τους οποίους ο πρώτος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο σκοπός των μαγαζείων κατά την εκπόνησην του σχεδίου ελιθρία και τόπε υπό ούνι, διά τούτο και ικανά μαγαζεία διαγράφονται εν τω σχεδίῳ του Τρουμπ, το διά βάθος περιορισθέν εις τας απαιτήσεις του Εκπαίδευτηρίου δεν ήταν δυνατόν να εκταθῇ ένεκα του περιορισμένου χώρου. Άλλως τα ούτε είναι μικρά τα σχεδιασθέντα, αλλά χρησιμά και επιζητούμενα διά φραγμέα, αδαμαντοπλαΐα και τοιαύτα καταστήματα, μη έχοντα ανάγκη χώρου εις το βάθος, ενοικιαζόμενα δε πολύ ευκαλώπεταν [...]. Το σχέδιον του Τρουμπ είναι λεπτομερέστατον, εμελετήθη επανειλημμένως υπό αρμόδιων προσώπων, ώπως εκπληροί πάσαν ανάγκην, σύμφωνα προς τους κανόνας της υγιεινής, και εγκριθεὶς υπό πάσαν έποιψιν ως τέλειον. Πλατότον τροποποιήσις αυτού θέλει καταστρέψει την αρμονίαν του συνόλου, και προσκρύουσα εις τους κανόνας της υγιεινής θέλει δυσχεράνει και την εκπλήρωσην αποσανών των αναγκών του Εκπαίδευτηρίου».

Ο διεύθυντος υποστηρίζει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η οικοδόμη κατά νέον σχέδιον θέλει βαρύνει την Εταιρίαν με μεγαλύτερας δαπάνας, είτε προσλαμβάνει μείζονα έκτασην εκ της αυλής, είτε μείνει επί του αυτού χώρου, διότι θέλει καταστρέψει ολοσχερώς τας οικοδόματα του Τοσι-

Της θεμελίωσης των Νέων Κηφιών προηγήθη μια σειρά σημαντικών εξελίξεων σχετικών με αυτά, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά ο Ευρέτης Troump, ο Αναστάσιος Θεοφίλας, ο Νικόλαος Μπαλάνος, ο Νικόλαος Δημάδης, ο Κυριακόπoulos Μαρούδης, ο Λαμπτρός Δημάδης και ο Wilhelm Dörpfeld.

Το σχέδιο του E. Troump

Ο Ευρέτης Troump ήταν αρχιτέκτων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, διετέλεσε δε μέλος της Association provinciale des architects français. Κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα, έργα του στην Αθήνα υπήρχαν μεταξύ άλλων: η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, το Στρατόδικειο, το Μέγαρο Λ. Λουιράρ / Μ. Νεγρεπόντη, το Μέγαρο Μ. Μελά και η μελέτη της εναποιότησης της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ συμμετέσχε ως επιβλέπων στην ανέγερση των Μεγάρων Σ. Σκουλούδη και I. Βουριού. Στο διάστημα 1893-95 προέβη σε αναστήλωση του Καθολικού της Μονής του Δαφνίου.

Σε ότι αφορά το κτηριακό συγκρότημα του Αρσακείου, το όνομα του Troump συναντούμε στα Πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε., της 23ης Αυγούστου 1896, όπου αναφέρεται ότι τέθηκε προς ανέγερση το θέμα «την ανακαίνισης εξωτερικού Διδασκαλείου προ πολλού αποφασισθείση[ης] υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έντεκα τα σαθρότητος του νυν εν χρήσει (οικίας Βούρου)», καθώς και ότι «σχέδιον αυτού επί ολοκλήρου του επι της οδού Σταδίου προσώπου, προεκτύπωθη εις διαγωνισμούς και ενεκριθή το υπό του κ. Troump εκπονηθέν, αφού πρώτων ανεθεωρήθη και εμελετήθη υπό αρμόδιων προσώπων και μηχανικού». Η σημείωση αυτή διατυπώθηκε μελάνων του Δ.Σ. ως προς το σχέδιο του Troump:

(a) Του Δ. Ζαχαρία, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Καθ' την εποχήν εξεπονήθη το σχέδιον τουτού, προσσοχή ιδίως εδόθη όπως συμπληρώθωνται και αναγκαίο του εκπαίδευτηρίου, να ληφθούν δε υπ' όψιν και οι υπάρχουσαι οικοδομαί του Τοσιτσείου, όπως συναρμολογηθώσται και εις δυνατόν συντηρηθώσιν εν μέρει. Σήμερον



2. Απόστασμα
από το Πρακτικά της 23ης
Αυγούστου 1896, στο οποίο
αναφέρεται η εκπόνηση
σχέδιου από τον E. Troump.

3. Απόστασμα
από το Πρακτικά της 19ης
Ιανουαρίου 1900, στο οποίο
διευκρινίζεται η μορφή
της συμμετοχής
του Α. Θεοφίλα
στη διοδοκία ανέγερσης
των Νέων Κηφιών
των συγκροτήματος
του Αρσακείου.

τοσίου και του Νηπιαγωγείου, διά τας οποιας εδαπανήθησαν υπέρ τας 150 χιλιάδας δραχμών, και των οποίων φείδεται κατά μέρα το υπάρχον σχέδιον».

Ο Δ. Ζαχαρίας πρότεινε «να παρακληθή ο κ. Τρουμπ η διαγράψη νέον σχέδιον με βαθύτερα μαγαζέα έχων πλήρη ελευθερίαν, τουτεστι χωρίς να φειδή των υπαρχόντων οικοδομημάτων του Τοσπάσιου και Νηπιαγωγείου, αλλά να προσλάβη και άλλον χώρον εκ της αυλής διά τας ανάγκας των σχολείων» και συγχρόνως «να γίνη προϋπολογισμός τις οποίες θα έγινατα επί τη βάσει απλότητος και άνευ πολυτελείας της οικοδόμης», μετά δε από ψηφοφορία, «η πρόταση αυτή έγενετο παραδεκτή κατά πλειοψηφία» (Πρακτ. 23.8.1896).

Την κρίσιμη αυτή για την τύχη των κτηρίων συνεδρίαση ακολούθησε άλλη στις 28.9.1896 για την έκριση της εκτέλεσης των εργασιών, στα Πρακτικά της οποίας διαβάζουμε: «Ανενγάνωσθη επιστολή του Αρχιτέκτονος κ. Τρουμπ, πραγματευούμενη περί της αμοιβής του ον περιπτώσει μελέτης προϋπολογισμού και νέου σχέδιου οικοδομής του Εξωτερικού Διδασκαλείου, επί νέου προγράμματος. Μετά νέαν συζήτησαν το Διοικητικόν Συμβούλιον απεφάσισε να εκτελέσθη το τετέλεσμένον και εγκεκρίμενον σχέδιον οικοδόμης του Εξωτερικού Διδασκαλείου, ευρυνομένων δούστον το δυνατόν των μαγαζέων και του διάδομου, και αιφαντούμενων των περιττών πολυτελειών. Την εφαρμογήν ταυτίη του σχέδιου θέλει εκτελέσει και επισταθεί πολύ ευθύνην του ο συντάξης αυτό κ. Τρουμπ αναλαμβάνων δηλ., και υπό ευθύνην του μετά της επιστασίας πάσας τας εργασίας, την καταμέτρησην των έργων, την εξεκρίβωσην των προμηθειών, και της ποιότητος των υλικών».

Ο Τρουμπ συμφώνησε «όπως αναδεχθή την εποπτείαν και επιστασίαν της οικοδόμης του Εξωτερικού Διδασκαλείου λαμβάνων ως αμοιβήν τριά και τέταρτον (3 1/4 τοις %) επί των δαπανών του όλου έργου, εφαρμόζων το τετελεσμένον σχέδιον μετά τινων τροποποιήσεων και υπό τον όρον να εκπειθώσουν εκ της αμοιβής ταυτής οι διο χιλιάδες δραχμών, ας έλαβε προ ετών διά την μελέτην

και συντάξιν του σχεδίου τοιύτου», παρακάλεσε πριν αρχίσει το σχέδιο των τροποποιήσεων αυτών «όπως τω δοθή προκαταβολή τουλάχιστον εκ πετακούδων δραχμών δια αναγκαίας τινάς δοπάνας» και εξεφράσεις την επιθυμία «προκειμένου να οικοδομηθή τη ήμισυ του όλου σχεδίου επι του παρόντος [...] να έχη την υπόσχεσην του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι αυτός θέλει εφαρμόσει και επισκευασει και τα έτερον ήμισυ, σταν τούτο αποφασισθή», το δε Συμβούλιο «απεδέχθη τας προτάσεις ταυτάς με την επιφύλαξη της εγκρίσεως υπό της Συνελεύσεως» (Πρακτ. 5.10.1896).

Στη συνέχεια ο Τρουμπ «πετέβαλε την συγκεφαλαίωσιν του προϋπολογισμού της Οικοδόμης Εξωτερικού Διδασκαλείου και των παραρτημάτων συμποσιούμενου διά την όλην οικοδόμην εις δρ. 601.083 και λ. 3» (Πρακτ. 4.12.1896), και στις 26.12.1896 «προσκλήθεις [...] ενώπιον του Συμβουλίου [...] παρεκλήθη να χωρίστη τον προϋπολογισμόν κατά τα προταθέντα [προϋπολογισμός διά τη μήμη της οικοδόμης, και έτερος διά την μέχρι του Τοσπάσιου επέκτασιν αυτής], και να συντάξῃ τους όρους, όπως προκρυχθή η μειοδοτική δημοπρασία» (Πρακτ. 26.12.1896).

Μετά παρέλευση μηνών, στα Πρακτικά της 29ης Απριλίου 1898 διαβάζουμε ότι ο Τρουμπ με επιστολή του ζητησε «την αμοιβήν του διά τα σχέδια του οριστικού καταστήματος της Επαρχίας, εάν αύτή πρόκειται να μη κατασκευάστη αυτά προσεχώς», ενώ από τα Πρακτικά της 15ης Ιουλίου 1898 προκύπτει ότι η ανέγερση δεν είχε ακόμη αποφασιστεί. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Ο κ. Τρουμπ απεδέχθη να λάβῃ προς εξόφλησην της εργασίας του διά τα γενόμενα παρ αυτού σχεδιαγραφήματα της μελετώμενης να κτισθή νέας οικοδόμης επι της οδού Σταδίου, δραχμας 1.500, ήπως μετά των ληφθεισών ήδη παρ' αυτού δραχμών 2.500 το όλον δραχ. 4.000, υπό των όρων ίνα η εφαρμογή του σχέδιου και η επιστασία της οικοδόμης, οπόταν ήθελεν αποφασίσθη η ανέγερση αυτής, ανατεθή εις αυτόν [...]. Το Συμβούλιον αποφασίζει: α) να δοθώστων εις τον κ. Τρουμπ αι 1.500 δραχμαι προς πλήρη



4. Το αρχικό κτήριο του Αρραβούσα από την Αθηναϊκή Αρχαιολογική Μουσείο (Κ. Μητρης, Αι Αθήναι, σ. 139).

5. Τα Νέα Κτήρια,
στη συμβολή των οδών
Σταθού και Αράση
Φωτ. Ν. Θανόπουλος.

εξόφλησιν αυτού, αφού παραδώση ούτος πάντα τα κατα καιρούς γεννόμενα υπ' αυτού σχεδιαγράμματα ταύτα, και δηλώση ότι ουδεμίαν άλλην έχει απαίτησην παρά της Εταιρίας και β) ν' ανατεθῇ εἰς αυτήν η εφαρμογή του σχεδίου και η επιστασία επὶ τῆς εν λόγῳ οικοδόμησης».

Η μη αναφορά των Πρακτικών των επόμενων ετών στην παραπάνω μελέτη οδηγεῖ στο συμπέρασμα ότι η άλλη υπόθεση δεν είχε συνέχεια. Εν πάσῃ όμως περιπτώσει, το παραπάνω ιστορικό μας παρέχει δύο σημαντικές πληροφορίες: (α) ότι η αρχική απόφαση της Φ.Ε. ήταν η ανοικοδόμηση Εξωτερικού Διδασκαλείου, λόγω της όχι καλής κατάστασης της μέχρι τότε χρονομοποιουμένης για το σκοπό αυτό Οικίας Σ. Βούρου, και (β) ότι ο αρχηγός στον οποίο ανατέθηκε η μελέτη, αλλά και η επίβλεψη του νέου οικοδόμηματος, ήταν ο Eugène Troump, δημιουργός σειράς αθηναϊκών κτηρίων, όπως προαναφέραμε.

Το κτήριο των Προσωρινών Διδακτηρίων σε σχέδια Κ. Μαρούδη

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εν τω μεταξύ, ενώψιε της ανέγερσης της νέας οικοδόμησης και προκειμένου να αποφευχθεί η ενοικίασθη άλλων κτηρίων, επισημάνθηκε η ανάγκη επισκευής της οικίας Ν. Βάμβα, στη γωνία των οδών Αράση και Πανεπιστημίου και η επέκταση της μι αιθουσες διδασκαλίας, ανταπέθηκε δε «εις τον μηχανικὸν κ. Μαρούδην να συντάξῃ τα σχέδια και τον προϋπολογισμὸν της δαπάνης» (Πρακτ. 28.3.1898). Στη συνέχεια ο τελευταίος προστέλθε και παρουσίασε «το σχέδιον της οικοδόμησης των προσωρινών διδακτηρίων [...]», καθώς και τους προϋπολογισμούς της δαπάνης» (Πρακτ. 28.3.1898). Στη συνέχεια με την ανέγερση των μηχανικών διδακτηρίων προστέλθη και παρουσίασε «το σχέδιον της οικοδόμησης των προσωρινών διδακτηρίων [...]», καθώς και τους προϋπολογισμούς της δαπάνης» και το Συμβούλιον ενέκρινε το σχέδιο με μικρές τροποποιήσεις (Πρακτ. 15.4.1898), στις δε 25.4.1898 ανέθεσε στον εργαλάριο Γ. Αταλούδημα την ανέγερση των Προσωρινών Διδακτηρίων (Πρακτ. 29.4.1898). Τέλος, από τα Πρακτικά της 4ης Νοεμβρίου του ίδιου έτους πληροφορούμεθα ότι αποφασίστηκε «κα πληρωθώντων εις τον κ. Κωνσταντίνο Μαρούδην, Μηχανικόν, διά το υπ' αυτού εκπονηθεὶ σχεδίουν των νέων προσωρινῶν σχολείων, και την εφαρμογὴν αυτοῦ και επιστασίαν, προς δε και δι' ἀλλας εργασίας παρασχείσας υπ' αυτού κατά τας διαφοράς επιδιόρθωσεις του Αρασακείου, δραχαιικαί επιπλέοντα πεντήκοντα, εκφρασθή δε αυτῷ η ευαρέσκεια του Συμβουλίου».

Το σχέδιο του Α. Θεοφιλά για τα Νέα Κτήρια

Ο Αναστάσιος Θεοφιλάς καταγόταν από τα Ιωαννίνα. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1827. Αποφότησε από το τότε Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού το 1853 και συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Γαλλία, στη Στρατιωτική Σχολή Saint-Cyr. Αποστρατεύθηκε ως ταγματάρχης το 1878 και διορίστηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους διευθυντής του Πολιτεγγείου, όπου διέδειξε την αρχηγευτική το 1883. Κατά τη διάρκεια της θητείας του α διευθυντή, υπήρξε ο ίδιος εισηγητής της μεταρρύθμισης των τεχνικών σχολών (1887), με την ίδρυση του Πρακτικού Λυκείου, του Σχολείου των



Βιομηχάνων Τεχνών και της μέσης Σχολής Εργοδηγών, Γεωμετρών και Μηχανουργών. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1901, έτος κατά το οποίο απεβίωσε στην Αθήνα. Έγραψε στρατιωτικές πραγματείες, που δημοσιεύτηκαν στη Στρατιωτική Εφημερίδα. Έργα του υπήρξαν μεταξύ άλλων: τα Μέγαρα Ι. Ρικάκη (1870), I.-B. Σερπίρη (π. 1880-84) και Α. Σούτουσ (1885), ενώ συμμετεσέχει ως επιβλέπων στην ανέγερση του Πανεπιστημίου (αρχές δεκαετίας 1880) και (σύμφωνα με την κρατουσα σήμερα απόψη) του νοσοκομείου Ευαγγελισμός (1881-84).

Σε ό,τι αφορά τα Νέα Κτήρια του Αρασακείου, στα Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Φ.Ε. με ημερομηνία 28.8.1899, αναφέρονται τα εξής σημαντικά ιστορικά στοιχεία, ως προς τη νέα τροπή της άλλης υπόθεσης της ανέγερσής τους, σε σχέση με τη μέχρι προ οιλγάνων ακολουθώμενη πορεία: «Ο κ. Προέδρος ανακοινώνει μελέτην αυτού περὶ των αποτελεσμάτων των εισπράξεων των τελευταίων ενέδη ετών, εξ ον προκύπτει κατά μέσου όρου επήστησ έλλειψια ει δραχμών 24.000 όπερε εκαλύπτεται κατά το πλείστον εκ της επιχορηγήσας της Κυβερνήσεως και εν μέρει εκ των κληροδοτημάτων. Επειδή δε και η επιχορηγήσας της Κυβερνήσεως κα τα κληροδοτημάτα δεν είναι ασφαλείς πόροι, αποφασίζεται να ληφθῇ μέριμνα όπως καταστή η Εταιρία αυτάρκης, τούτο δε δύναται να επιπευχθῇ διά της χρηματοποιήσεως του υπάρχοντος χώρου προς οικοδόμηση νέων κτηρίων διδακτικών και εμπορικών καταστημάτων. Προς τούτο παρεκλήθη κ. Προέδρος να συνεννοήθῃ μετά του κ. Θεοφίλα προς μελέτην του καταλλήλου σχεδίου». Στη συνεδρίαση της 22ας Σεπτεμβρίου 1899 αναφέρεται η ανάθεση «εἰς Επιτροπήν [...] παλετήσεως το γεννόμενον υπό του κ. Θεοφίλα σχέδιον των νέων οικοδόμησην», σ' αυτήν της δε Οκτωβρίου σημειώνεται ότι «εξετάσται το καταρτισθέν πάντο του κ. Θεοφίλα σχέδιον των νέων οικοδόμων και εξουσιοδοτείται υπό του Συμβουλίου κ. Προέδρους να παρακαλέστην τον κ. Θεοφίλα, ίνα συντάξῃ τον Προϋπολογισμὸν των κτηρίων τούτων και προστείνη ποίαν αμοιβήν ζητεῖ

προς εκτέλεσην του σχεδίου της οικοδομής» και στη συνεδρίαση της 11ης του ιδίου μηνός ο πρέσβης του Συμβουλίου αντίγειει «ότι συνεφώνησε μετά του κ. Θεοφιλά να συντάξῃ όπος τον προϋπολογισμόν των μελλόντων να οικοδομηθώσι κτιρίων και να διευθύνη την εκτέλεσην του σχεδίου αντι αμιβής εκ δρχ. 3.000, οιασδήποτε και αν επιφέρη το Συμβούλιον μερικάς ή ριζικάς επί του σχεδίου τροποποιήσεις».

Μετά τετράμηνην αποφασίστηκε «να προσληφθῇ μηχανικὸς επιστήμων ὅπως επιστατὴ εἰς τὴν εφαρμογὴν του σχεδίου των οικοδομῶν υπό την ανωτέρων εποπτείαν του κ. Θεοφίλα» (Πρακτ. 26.12.1899) και στις 19.1.1900 αποφασίστηκε «να διορισθῇ ο κ. Λάμπτρος Λαμπτρίδης μηχανικός υπάλληλος τῆς Εταιρίας, καὶ βοηθός του διορισθέσμονυ μηχανικοῦ επὶ τῶν ανεγερθέσμενῶν οικοδομῶν επὶ μισθῷ δραχμῶν διακοσίων» καὶ να σταλεῖ ἔγγραφο πρὸς τὸν Θεοφίλα, στὸ οποῖο αναφέροντας ὅτι τὸ Δ.Σ. αἱροῦ ἐλαβε τοῦψήλη ὅτι «ο κ. Θεοφίλας προστέχει χάριν του καινουφελούς ιδρύματος της Φιλεκπαιδευτικῆς Εταιρίας, πρωτὸν να εκτελέσῃ δωρεάν ὀλόκληρον τὴν εργασίαν τῶν σχεδίων, τον προϋπολογισμὸν καὶ τὰ τῶν ὄρων τῆς συγγραφῆς τῶν νέων κτιρίων τῆς Εταιρίας, καὶ δευτέρων να καθοδηγήσῃ τὸν μηχανικὸν υπάλληλον τῆς Εταιρίας εἰς τὴν συντάξην τῶν σχεδίων τῶν λεπτομερεῶν, ὑ̄ αναλόγῃ δὲ καὶ τὴν ανωτέρων εποπτείαν τῆς εφαρμογῆς τῶν σχεδίων, ἥπερ εφαρμογὴ θέλει εκτελεῖσθαι πάρα τὸ διορισθέσμονυ ἀρχιτέκτονος τῆς Εταιρίας, απεδέχῃ ευχαρίστως τὴν προσφορὰν αὐτοῦ, ἀλλ̄ ἔχον τὴν ὄψιν ὡς θέλει υποστῆ καὶ κόπτονται καὶ δαπάνανται κρίνει εὐλογὸν να παρακαλέσῃ αὐτὸν να δεχθῇ ὡς αντιστάμασμα αὐτῶν δρχ. τρισχιλίας καὶ να ευαρεστηῇ ν' απαντήσῃ» (19.1.1900).

Ο Θεοφίλας στις 3.2.1900 αποδέχθηκε τα παραπάνω (Πρακτ. 26.12.1900), στη συνέχεια δια «πτερόβαλος διά του κ. Λαμπτρίδη του ὄρους των συμφωνιῶν εκδόσου εἰδίους εργολαβίας επὶ τοὺς ανεγερθέσμενους κτιρίου τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Εταιρίας, οἵνες ὥρᾳ εκρίθησαν ανεπαρκεῖς, καὶ παρεκλήθη να συντάξῃ λεπτομερεῖς ὄρους συμφωνιῶν μετὰ τῶν σχεδιαγράμματῶν αὐτῶν, ὡστε να δύνανται να εκτελώσῃ τὸ διάφορα μέρη τῆς οικοδομῆς εἰς μειοδικήν δημοπρασίαν» (Πρακτ. 5.4.1900).

Η συνεισφορά ἀλλῶν αρχιτεκτόνων στη μελέτη καὶ τὴν επιβλέψη τῶν Νέων Κτηρίων. Η κατεδάφιση του Τοσιτσείου μεγάρου καὶ τῶν ἀλλών κτηρίων επὶ τῆς οδού Σταδίου

Στα Πρακτικά της 12ης Απριλίου 1900 διαβάζουμε τα εξής: «Γενομένης συζητήσεως περὶ εκλογῆς αρχιτέκτονος διὰ τὴν εκτέλεσην του σχεδίου της οικοδόμης εξελέγεσθαι μεταξὺ τῶν προταθέντων πρώτους ο κ. Ν. Μπαλάνος καὶ δεύτερος ο κ. Μαρούδης, ὡστε εν τῇ περιπτώσει δεν θήλεν αποδέσθαι τον κ. Μπαλάνον τὰς υποχρεώσεις, τὰς οποίας το Συμβούλιον επιβάλλει αυτῷ. Θα προταθῆῃ η θέση αυτῆς εἰς τον κ. Μαρούδην. Αν δε καὶ ούτος ηθέλει αρνηθῆ, τότε το Συμβούλιον θέλει προβῆι εἰς τὴν εκλογὴν ἄλλου. Αἱ υποχρεώσεις του αρχιτέκτονος εἶναι οι εξής: Ο αρχιτέκτων θα συμπληρώσῃ τα σχέδια καὶ τὰς λεπτομερείας αυ-



Το Νέο Κτήριο,
στη συμβολή των οδών
Πανεπιστημίου και Αράσκη
Φωτ. Ν. Θανάσηπολος.

τῶν τας αναγκαίας εἰς τα καθ' ἔκστασα εν γένει της μειοδοσίας, θα διευθύνῃ τὴν εκτέλεσην τῶν ὄρων καὶ γένει τα σηνεργή παν τὸ οπατείται πρὸς την τεχνικὴν καὶ τὴν τελειότεραν καὶ οικονομικώτεραν εκτέλεσην τῶν ἔργων, συμμαρφούμενος με πάσαν σχετικὴν απόφασιν του Συμβουλίου. Κατὰ τὴν εκτέλεσιν δε τῶν καθηκόντων του θέλει λαμβάνει, σασκίς υπάρχει ανάγκη, καὶ την γνώμην του κ. Θεοφίλου ως τεχνικοῦ Συμβουλίου. Ο αρχιτέκτων θέλει βοηθεῖται εἰς τὰς εργασίας αυτοῦ πάρα πο τον τεχνικοῦ υπαλλήλου τῆς Εταιρίας κ. Λαμπτρού Λαμπτρίδου. Η αμοιβὴ του αρχιτέκτονος ορίζεται εις δραχμάς τριακοσίας (300) κατὰ μῆνα». Μετά μία εβδομάδα ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο ὅτι ο αρχιτέκτων καὶ γνωστός αναστηλωτής της Ακρόπολης, Νίκολαος Μπαλάνος αποδέχθηκε τους ὄρους καὶ εγκρίθηκε ο διορισμός του (Πρακτ. 19.4.1900).

Στις 26 Απριλίου ο Μπαλάνος «ανεκοίνωσε τὸν τύπον, καθ' ὃν γενήσεται η διακηρυξίς τῆς πλειοδοσίας πρὸς κατεδάφισιν τῶν επὶ τῆς οδού Σταδίου κτηρίων, το δε Συμβούλιον εγκρίναν αυτῆν απεράστηση τὴν δημοσιευσιν» (Πρακτ. 26.4.1900) καὶ τον ίσιον «πεγεράφῃ μετά του αναλαβόντος την κατεδάφισιν τῶν οικοδομῶν της Φιλεκπαιδευτικῆς Εταιρίας εργολάβου Παντελῆ Χαντουμάκη το προσκον Συμβούλαιν» (Πρακτ. 7.6.1900) καὶ ὄρχισε «ἡ κατεδάφιση τῶν κτηρίων τῆς Εταιρίας εἰς τὴν οδὸν Σταδίου» (Πρακτ. 21.6.1900).

Στα σημεία αυτό σημειώνεται η αναφορά στα Πρακτικά της 19ης Νοεμβρίου 1900, σα γνωμόδοτη για το σχέδιο των κτηρίων, που ζητήθηκε από τον Γερμανό Δέρπτιφλ (προφανῶς πρόκειται για τὸν γνωστὸν γερμανὸν αρχιτέκτονα καὶ αρχαιολόγον τῆς εποχῆς Wilhelm Dörpfeld), ο οποίος απάντησε ότι «το μεν σχέδιον ευρισκει καλόν, αλλ̄ φρονεῖ, ότι ο καταλύμανος χώρος δι' αυτήν δεν είναι επαρκής διά τον αριθμὸν τῶν μαθητῶν των σχολείων τῆς Εταιρίας», κατά τη σχετική δε συζήτηση «επὶ του ζητήματος τῆς εκτάσεως τῆς αὐλῆς καὶ περὶ τῶν σχεδίων τῶν τε συνταχθέντων καθ' υπόδειξιν του Συμβουλίου παρά του κ. Θεοφίλα καὶ του επίστης κατ' απόφα-

σιν του Συμβουλίου τροποποιηθέντος παρά του κ. Μπαλάνον, αποφασίστηκε να εξεταστεί από επιτροπή ιατρών το περιορισμένο του χώρου σε σχέση με το ενδεχόμενο βλάβης της υγείας των μαθητριών (Πρακτ. 19.11.1900). Το όλο θέμα διήγησε στη σκέψη της αναπληρωτής της ελεύθερης ικανού περιβόλου με δώμα «#80 και πλειόνων έπι, αν δυνηθῇ, τετραγωνικών μέτρων ειμαδούν, επὶ τῆς ανατολικούσετημβρίνης πλευρᾶς των σχολείων εκτενομένου, ὥπερ χροπιμεύσθη τούτο προς ἔξοδον των μαθητριών, κατὰ τὰ βραχέα διάλειμμα» (Πρακτ. 10.12.1900).

Εν των μεταξύ, ο Μπαλάνος συνεργάστηκε με τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Δημόδη, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της 10ης Δεκεμβρίου 1900, όπου οναρέφεται ότι «ἔξτασθαινον λεπτομερεῖς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αι νέαι τροποποιήσεις, αι επιπλεγον επι των σχεδίων της οικοδομής οι αρχιτέκτονες της Εταιρίας Κοι και Ν. Μπαλάνος και Ν. Δημάδης, εξ αν, μετά μακράν συζήτησιν επι των κυριωτέρων σημειών και μετά διαφόρους προσθαφαρέσσις, ο Συμβούλιον παρεδέχθη ομούμως τα οιριστικά σχέδιον των νέων κτηρίων, το εξασφαλίζον έκτασιν δύμου εν συνόλῳ 900 τετραγωνικών μέτρων περίπου διά τα Εξωτερικά Σχολεία, και κήπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων μετά του υποστέγου περίπου διά το εσωτερικόν [σχολείον]». Στις 17 Δεκεμβρίου οι δύο αρχιτέκτονες «υποβάλλουσι το απότελεσμα της συνεργασίας των επι των γενομένων παραπτήσεων επι των σχεδίων των αυτών [...]. Το Συμβούλιον αποδεχθέν τας γενομένας τροποποιήσεις και τας εκτείνεσαι γνώμας ως προς την στερεότητα, οικονομίαν και την αρχιτεκτονική διακόσμησην της προσφύμεως, αναθέτει αυτοίς να συνέλθωσι και συντάσσων επι τη βάσει τουτών τελειωτικόν προϋπολογισμόν» (Πρακτ. 17.12.1900).

Τέλος, στα Πρακτικά της 10ης Φεβρουαρίου 1901, και ενώ εν τα μεταξύ προβίωσε ο Θεοφίλας, διαβάζουμε το εξής σημαντικότατο απόσπασμα που συνοψίζει το ρόλο των προαναφερθέντων μηχανικών στην όλη διαδικασία:

«Το κατ' απόφασιν και υπόδειξην του Διοικητικού Συμβουλίου γενόμενον σχέδιον των νέων κτηρίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας υπό του μακαρίου Κ. Μπαλάνου, μετερρύμψας και συνετέλεσσον ο αρχιτέκτονας κ. Δημάδης, μετά την γνώμην της ιατρικής επιτροπής και του κ. Δέρπαρλ. Το σχέδιον τούτο αποδεχθέν το Διοικητικό Συμβούλιον ως και τους υποβιβλέντας υπό του αυτού αρχιτέκτονος προϋπολογισμούς, έκρινε, συναντινούσαν του κ. Μπαλάνου και του κ. Δημάδη, ν' αναθέτει ειν του δεύτερον την εκτέλεσην του επι αμοιβή δραχ. 300 κατά μήνα, εις δε τον κ. Μπαλάνον ανέθηκε την εποπτείαν την εκτέλεσης διορίσαν αυτὸν μηχανικὸν Σύμβουλον του Διοικητικού Συμβουλίου, επ' αμοιβή δραχ. 200 κατά μήνα. Κατά συνεπείαν ο μεν κ. Δημάδης θέλει εκτελέσει την εκτέλεσην συντάσσουσαν πάσας τας απαιτομένας λεπτομερείας, επιβλέπων εις την εφαρμογήν αυτῶν παρὰ των εργολάβων, επηρεούμενος την ακριβή τηρησιν των όρων των μετά των εργολάβων συμβάσεων, εξετάζων τα παντός ειδους υλικά τα χρηματοποιηθόμενα εις την καθόλου οικοδόμημαν και φροντίζων εν γένει περι παντός αφορώντος εις την ακριβή εκτέλε-

σιν των έργων, ο δε κ. Μπαλάνος θα λαμβάνη γνώμην και θα επιβλέπῃ την οικοδόμηση, την εργασίαν, και εν γένει πάντα τα αφορώντα την εκτέλεσην των όρων των εργολάβων, θα αναφέρη δε εκάστοτε εις το Διοικητικό Συμβούλιον ή την ειδικήν του Συμβούλιον επι των κτηρίων Επιτροπήν πάσαν αυτού παρατήρησιν επι πάντων τούτων».

Το έργο εκτέθηκε σε μειοδοτική δημοπρασία, με αποτέλεσμα «την κατακύρωση της εργολαβίας των νέων κτηρίων εις τον κ. Δημητρόφρων» (Πρακτ. 20.3.1901). Σημειώνεται ακόμη ότι «η Επιτροπή επι των κτηρίων κρίνασα τας υποβληθείσας παρα διαφόρων εμπόρων και παραγγελιδόνων προτάσεις περι προμηθείας του αναγκαίουντος εις τα νέα οικοδομήματα της Εταιρίας σιδηρού, απελήνειν εις οριστικά συμφωνίας μετά των κυρίων Βλαχάκη, Πετροπόύλου και Σας, αναδεχθέντων την προμηθείαν απάντων των αναγκαιούντων, ως ειρηται, τη Εταιρία σιδηρών δοκών επι τημ 36 εκαποτών της δραχμής κατ' οκάν εκ των Γερμανία καταστημάτων Steffens und Nölle» (18.4.1901).

Η θεμελίωση των Νέων Κτηρίων

Στα Πρακτικά της 18ης Απριλίου 1901 διαβάζουμε σχετικά με τη θεμελίωση των Νέων Κτηρίων: «ενεκρίθη [...] το κατασκευήν σχέδιον του επι μεμβράνη δι αρχαίων Ελληνικών γραμμάτων γραφουμένου επιγράμματος, το οποίον κατά τα ειώθατα εντός υειλίου σαλήνος καλώς εσφραγισμένον θέλει τεθή υπό τον θεμέλιον λίθον. Το επιγράμμα τουτό έχει ουτώς:

Επί Βασιλείας Γεωργίου του Α'

Η Α. Μ. η Βασιλισσα Ολγα προστάτις της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας έθετο τον δε θεμέλιον λίθον των οικοδομήμάτων αυτής προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κωνσταντίνου Καραπάνου τη 26 Απριλίου 1901».

Eugène Troump, Anastassis Theophilas and the Arsakeion New Buildings (1896-1901)

N. Thanopoulos

A series of data from the period 1896-1901 concerning the erection of the Arsakeion New Buildings have resulted from the research carried out by the author of this article in the framework of his Ph. Dissertation entitled: «The Athenian Monumental Edifices of the Nineteenth and Early Twentieth Century: Investigation of Construction and Static Methodology (1834-1901)». In brief, the initial decision of the Philopædætikè Society Board was the Vouros mansion and parts of the Tositseion School and the Kindergarten edifice on Stadiou Street to be pulled down in order the Exoterikon Didaskaleion to be erected there, after the architectural plans by Eugène Troump, a project that, however, was never realized. In 1899 the military architect Anastassis Theophilas was entrusted to design the so-called Arsakeion New Buildings and in 1900 the Tositseion School and the neighboring buildings were demolished. On 26 April 1901 the foundations of the New Buildings were laid according to Theophilas' designs, as they were modified by the supervisors of the project Nikolaos Balanos and Nikolaos Demadis and the expert suggestions of Wilhelm Doerpfeld.

This article presents in detail the elements composing the crucial period of five years that was very important for the architectural and building development of Arsakeion.

Βιβλιογραφία

- Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1896-1901.
- ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.: «Τα αθηναϊκά μητροπολιτικά οικοδόμημα 1896-1901: αι κατασκευαστικοί και στατικοί μεθόδοι», (1834-1916), μπ. έκδοση διδακτορική διατύπωσης εγκριθείσα από το Ε.Μ.Π., Αθήνα 2004.
- ΜΕΓΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΠΑΔΕΙΑ, Λαζαρετοπαιδευτική Εταιρίας, t. 23, σ. 926-927.
- ΜΠΡΙΣ, Κ.: Αι Αθήναις από τον 18ον εις τον 20όν αιώνα, Μέλισσα, Αθήνα 1966, σ.138-139.
- ... Ιστορία του Εθνικού Μετσόβου Λοτύχεων, Αθήνα 1957, σ. 515-516.
- ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εκδ.), Η εν Αγρίνιο Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αρραβώνα - Τοποτελεία σχολεία, Αθήνα 1996.