

# ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

**Χάρις Δεληγιώργη**  
Αρχαιολόγος-Ιστορικός

Η ψυχιατρική κάπιως έτσι θα οριοθετούσε το θέμα της αυτοχειρίας: ως μια σοβαρή ανατροπή της ισορροπίας του συναισθήματος και των παραστάσεων, η οποία δεσμεύει σε αφύσικο βαθμό τη βούληση, προκαλώντας μια τόσο βαθιά και οδυνηρή διατάραξη της κιναισθησίας, ώστε να εκμηδενίζει ακόμα και το θεμελιώδες ένοτικό της αυτοσυντήρησης.

Η αυτοκτονία για τους αρχαίους Έλληνες συνιστώσατο πράξη ανήμικη και ασεβή και μια μορφή επανάστασης εναντίον των φυσικών νόμων που έθεσαν οι ίδιοι οι θεοί. Η θέση αυτή υποστηρίχθηκε όχι μόνο από τους Πιθαγορείους αλλά και από τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τους Νεοπλατωνικούς.

**Σ**τους κλασικούς χρόνους και ιδιαίτερα στην τραγική ποίηση του θρυλικού αιώνα π.Χ., το φαινόμενο της αυτοχειρίας χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά στις τραγωδίες, όπου η μοίρα των πρώών τους ήταν άρριπτα συνδεδεμένη με τη γνώση του Απόλλουνου που επέβαλαν οι θεοί, δηλαδή την «άώνια τάξη» ανθρώπων και πραγμάτων. Αν ο άνθρωπος λεπτούργουσας ως περιφρονητής αυτής της τάξης, έσπρωχεν τον εαυτό του και το κοινωνικό του περίγυρο στην εκμηδένιση, ανατρέποντας τη λεγόμενη καθεστηκαία τάξη. Το γενούς αυτό, που στοιχειοθετούσε την «υβρίν», τον οδηγούσε πολλές φορές στην αυτοχειρία, ως μόνο μέσο επιβολής της «κάθαρσης». Διότι το άτομο αποτελεί μέλος μιας κλειστής ο-



1. Η Σαπφώ και ο Αλκαῖος, κρατώντας λύρα στο αριστερό χέρι και πλήκτρο στο δεξί. Αρχαιολογικό Μουσείο, Μόναχο, 480 π.Χ.

2. Πρωτομή της Κλεοπάτρας Ζ' απόν εμπροσθότυπο αργυρού τετράδραχμο. Νομιμοτικό Μουσείο, Αθήνα, 48 π.Χ.



## Σαπφώ

Η περίφημη λυρική ποιήτρια γεννήθηκε πεθανότατα τον 70 αιώνα π.Χ. στη Λέσβο, όπου μορφώθηκε, έζησε και πέθανε γύρω στο πρώτο μισό του διου αιώνα π.Χ. Η παράδοση τη συσχετίζει με την πόλη Ερεό της Μυτιλήνης, η οποία χάρεσε σε νομίσματα τη μορφή της με τον τύπο Ψάφα. Η Σαπφώ καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Οι λίγες πληροφορίες που έχουμε για την οικογένειά της αντλούνται από τον Ηρόδοτο (2.135) και τα συζητημένα αποτύπώματα των ποιημάτων της. Ο πατέρας της ονομαζόταν Σκαμνόδρυνος και η μητέρα της Κλεάτη. Η ίδια μιλά με περηφάνια για τον αδελφό της Λάριχο, που εκτελούσε χρέον οινοχόου στο πρωταρείο της Λέσβου σε εορταστικές εκδηλώσεις, υπηρεσία τημητική που αναλαμβαναν μόνο νέοι αριστοκρατικών οικογενειών.

Η Σαπφώ δεν είχε μόνο χαρές από τους αδελφούς της. Ο Ηρόδοτος ωντείται ότι ο άλλος αδελφός της Χάραξος ασχολούνταν με το εμπόριο λεσβιακού κρασιού στη Ναυκράτη, την ελληνική πόλη στο Δέλτα του Νείλου. Στα ταξίδια του γνωρίστηκε με την εταίρα Δρώπητη ή Δρώρια, με την οποία καταστάπλωσε την πατρική περιουσία. Σε ένα ποίημά της η Σαπφώ απευθύνεται στην Κυπρίδα Αρροδίτη και την παρακαλεί, με υπέροχους λυρικούς στίχους, να φέρει πίσω στην πατρίδα τον αδελφό της και να τον απαλλάξει από το καταστροφικό του πάθος.

Ηταν σύγχρονη, σχεδόν συναυλήκη, με τον ποιητή Αλκαίο, αλλά ο κόσμος της έχει πολύ λιγα κοινά με τον δικό του. Η εποχή της ακμής της ταυτίστηκε με τις κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές του ντόπιου. Οι φαντατικές συγκρούσεις μεταξύ αριστοκρατικών και δημιοκρατικών παρέσυραν και την ίδια, που συμμερότηκε τις απόψεις των πηπτημένων ευπατριδών και για ένα δάστημα εξορίστηκε από την πατρίδα της. Το Πάριο χρονικό (36) μάς επιτρέπει να θεωρήσουμε ως τόπο εξορίας της τη Σικελία μεταξύ των 604/3 και 596/5 π.Χ. Στο δάστημα αυτού νυμφεύθηκε κάποιον πλούσιο έμπορο από την Άνδρο, τον Κερκώλα, από τον οποίο απέκτησε τη λατρεία της κόρη Κλείδα. Σε ένα από τα ποίηματα της λέει: «Το παιδί μου είναι ένα όμιρο παιδί, που μοιάζει με χρυσά λουλούδια στο παράστημα, η Κλείδα η αγαπημένη [...] Δεν θα την άλλαξα με όλη τη Λιδία».

Η εξορία της Σαπφών φέρεται στην επιφύλαια θέμα της αντιμετώπισης της γυναικάς στη λεσβιακή πολιτεία. Αν και οι ενδείξεις και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι συγκεχυμένες, είναι ωστόσο αρκετές για να μας πείσουν ότι η γυναικά της εποχής της μετείχε ενεργά στον πολιτικό και κοινωνικό βίο και απολάμβανε ελευθερίες και δικαιώματα τόσα όσα σε καμιά άλλη χρονική περίοδο της αρχαίας εποχής. Στο ντροπή της γυναικά μωρώνταν, αποκτούσαν παιδιά και έπειραν για αναπτύξεις της δεξιότητάς της. Αναφέρονται θιαστοί γυναικών, αριστοκρατικών οικογενειών, με σκοπούς και δράση κοινωνική, μωροφική, καλλιτεχνική. Η Σαπφώ φιλοτείται πώς γηγενώνταν μιας τέσσιας ομάδας, εφόσον στα ποιημάτια της αναφέρεται ονομαστικά στις μαθήτριες της, την Αθηδία, τη Μεγάρα, τη Γογγύλα, κ.α. Η σχολή της, όπου

μάδας, της οικογένειας, η οποία με τη σειρά της υπάγεται στην ευρύτερη συγγενική ομάδα της πόλης, όπου όλα έχαρτώνται από τους θεούς. Αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι να εμπλέκονται οι προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές εμπειρίες του ατόμου και της πόλης με τη θρησκευτική ζητήματα. Ως εκ τούτου, η κοινωνία ενεργεί πάντα ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πιστό και στο θεό. Ο δεσμός τους δεν φέρνει σε άμεση επαφή δύο προσωπικά υποκείμενα, αλλά εκφράζει τη σχέση που ενώνει ένα θέο με μια ομάδα, με ένα σπίτι, μια πόλη, ένα είδος δραστηριότητας, ένα σημείο της χώρας. Αυτή η στάση ζωής έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική ευσέβεια, την παραδοσιακή τάξης των αξιών, δηλαδή τη σεβασμό προς τους θεούς, την οικογένεια, τους γονείς, τους νεκρούς.

Η πραγματική ευσέβεια δεν μειώνει το αισθητικό ελευθερίας του ατόμου και πολιτή, εφόσον τα βιωμάτα του είναι συνυφασμένα με αυτά της ομάδας στην οποία ανήκει. Έτσι, αν διωχθεί από τους οικιακούς βωμούς, αν αποκλειστεί από τους ναούς της πόλης ως «μίασμα», αν εξοριστεί από την πατρίδα του, βρίσκεται έκομψεμένος από τον θεικό κόσμο, χανεί τη θρησκευτική και κοινωνική του ουσία. Για να ξαναβρεί την ανθρώπινη του κατάσταση, θα πρέπει ή να γίνει ικέτης σε άλλους βωμούς ή να καθίστησε σε εστίες άλλων οπιτών ή να γίνει αυτόχερας, προκαλώντας μόνος του την επαναφορά στην «αιώνια τάξη», που ο ίδιος με τους χειρισμούς του δέργεται.

Στους ελληνιστικούς και ρωμαιούς χρόνους, στους οποίους οι πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις οριοθετούν τις κινήσεις του ατόμου έξω από το πλαίσιο μιας ομάδας, καθιστώντας αυτό καθευτό το ατόμο υπεύθυνο για τις πράξεις του, το θέμα της αυτοχειρίας εντοπίζεται σε προσωπική αντίδραση του ατόμου, αντιμέτωπο κυρίως με προσωπικά αδεβδά ή πολιτικές ανατροπές και εξελίξεις.

Γυναικες αυτόχερες στην αρχαιότητα υπήρξαν πολλές. Θα αναφερθούμε υπελεκτικά σε τέσσερις, τη Σαπφώ, τη Φαιδρά, την Ισκάστη και την Κλεοπάτρα, που ο θάνατός τους κάλυψε τη προσωπική, κοινωνική και πολιτική απίσης της αυτοχειρίας τους, ανάλογα με την εποχή που έζησε η καθεμία.

δίδασκε ορχηστική, μουσική, ποίηση, ήταν ονομαστή όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στα παράλια της Μ. Ασίας, Φρυγία, Λυδία, κ.α.

Τα ποιήματά της, καθαρά λυρικά, ήσαν ύμνοι προς την Ἡρα, την Αφροδίτη, υμέναιοι και κυρίως επιθαλαμία. Ο στύχος της, απαράμιλλος σε διάυγεια φυσητική και λυρικότητα, σηγγίζει την ψυχή. Σύμφωνα με την ίδια, η απασχόληση της αυτή ήταν η μόνη σταθερή αειά, που εξασφάλιζε στον άνθρωπο την «εις ουτέρον έρωτα», δηλαδή την υστεροφρομία.

Το στοιχείο του έρωτα απευθύνεται κυρίως προς τις μαθήτριές της, πάντα φλογερό, με όλες τις διακυμάνσεις ενός ισχυρότατος αισθήματος, από ένα απλό χαριτωμένο παιχνίδι μέχρι τη μορφή του παραφορού πάθους. Ο χειμαρρός των αισθημάτων της παρεξήγηθηκε από τους μεταγενέστερους που της απέδωσαν ομοφυλοφιλικές τάσεις. Ήταν οι ξεχνάμε, όμως, ότι το θήικο και κοινωνικό περιβάλλον που διδήγησε αργότερα τον Πλάτωνα να επινοήσει στο Σύμπαντο τον ομάδυνο έρωτα, υπήρχε ήδη στη Λεσβό, όπου το σωματικό κάλλος και η αρμονία των εφηβικών σωμάτων είχε αποθετεί αληθινή ψύχωση με θρησκευτική δικαιωση και καλλιτεχνική μορφή. Εφόσον τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναικες μετείχαν εξίσου στην κοινωνική ζωή, αναμφισβήτητα διαπιένονταν από τις ίδιες ήθηκες αντιλήψεις. Ετοι η Σαπφώ εκφράστηκε χωρίς προκαταλήψεις και προσχήματα, πάντα εντός της ήθηκης ανεκτικότητας των συγχρόνων της, που την τίμησαν σαν δασκάλα και ποιήτρια. Η κλασική αρχαιότητα δεν γνωρίζει τίποτα για τις καπηγορίες περί ομοφυλοφιλίας, που της προσήψαν οι νεύτεροι. Ο Σόλων, όταν την άκουσε, ζήτησε να διδάσχει το τραγουδί της. Ο Πλάτων την αποκάλεσε «δέκατη μούσα», ο δε

Στράβων την ονόμασε «θαιμαστόν χρήμα» και μοναδική γυναικά στον κόσμο. Στη φοβερή παραφύλολογία περί ομοφυλοφιλίας και αντηθοκτητικής, που συνδέεσαν το πρόσωπο της μέχρι σχεδόν την Αναγέννηση, έδωσε λύτη η απόψη του λεξικού της Σούδας για την ύπαρξη μιας δεύτερης Σαπφώς, συγχρόνης της ποιήτριας, επιστημαντικής την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Νέα παπυρολογικά ευρήματα και μελέτες αποκατέστησαν τη Σαπφώ, δινοντας έμφαση στα απαράμιλλα σε μουσικότητα, αιμεστόπτη και απλότητα ποιήματά της, γραμμένα στο αιωνικό γλωσσικό ίδιωμα της πατρίδας της.

Οσο παρεξήγηθηκε η ζωή της, άλλο τόσο μυθοποιηθήκε και ο θάνατός της. Απίλη της αυτοκτονίας της θεωρήθηκε ο παράφορος έρωτάς της προς τον Φάωνα, μυθολογικό πρόσωπο, γνωστό μόνο από πληροφορίες μεταγενέστερων αρχαίων κειμένων, κυρίως κωμωδιών γραμμένων από τον Μένανδρο και τον Δίφυλο. Σύμφωνα με αυτές, η Σαπφώ, κυριευμένη από ερωτικό πάθος και πικράμενη από την περιφρόνηση του όμορφου Φάωνα για τον έρωτά της, τερμάτισε τη ζωή της πρδώντας στην άγρια θάλασσα, από την κορυφή του αποκρημνου βράχου του ακρωτηρίου Λευκάτα στο νησί της Λευκάδας.

## Κλεοπάτρα Ζ' Φιλοπάτωρ

Η πολυθρύλητη τελευταία βασιλίσσα της Αιγύπτου γεννήθηκε το 69 π.Χ. Πατέρας της ήταν ο Πτολεμαίος ΙΑ', Νέος Διόνυσος (ο Αυλητής). Δεν είναι γνωστό, όμως, αν η μητέρα της υπήρξε νοιμιη σύζυγος του Πτολεμαίου, την οποία παντρεύτηκε μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου του Κλεοπάτρας Τρύφαινας, ή κάποια παλλακί-



3. Η Φοιδρά, ο Ιππόλιτος και ο Ερύς, Μηριβιώτο από την «Ωκεία του Διονύσου», Νέα Πόλες, αρχές 3ου αι. μ.Χ.

δα. Μετά το βάντο του πατέρα της, το 51 π.Χ., η Κλεοπάτρα σε ηλικία 17 ετών έγινε σύμφωνα με την πατρική διαθήκη βασιλισσα της Αιγύπτου, αφού παντεύπτευκτος τον κατεπά χρόνια μικρότερο αδελφό της Πτολεμαίο ΙΒ'. Η ακαταμάχητη ομορφιά και γοητεία της, που την κατέστησαν θυμική, δεν ήταν τα μόνα προσόντα της. Η γοητεία της οφειλόταν κυρίως στο λεπτό της πνεύμα, τη χάρη της, τον υπέροχο τόνο της φωνής της, τη βαθιά παιδεία και μόρφωση της, αλλά και την ευχέρεια να μιλά πολλές άλλες γλώσσες χωρίς διερμηνέα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πλούταρχος:

Μέσα στο περιβάλλον της αιγυπτιακής αυλής, που έβρισε από ήθικη κατάπτωση και υλιτικές απολαύσεις, κατέψυγε το πνεύμα και τα σχέδιά της σε υψηλότερους στόχους, όπως να ισχυροποιήσει τη θέση της ως βασιλίσσα, κατέχοντας μια αδιαφολονίκητη σταθερή εξουσία και να επεκτείνει τα σύνορα του κράτους της.

Κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Ρώμης μεταξύ Πομπίου και Καΐσαρα, της δύσβητης ευκαιρία να κανει με εμφάνιση αντάξια της βασιλικής θέσης της. Μετά τη μάχη στη Φράσαρα, το 48 π.Χ., ο Καΐσαρας έρχεται νικητής στην Αλεξανδρεία καταδιώκοντας τον Πομπίο. Ο Πτολεμαίος ΙΒ', ο συζυγός της, ήλπιζε ότι θα ευχαριστούσε τον Καΐσαρα με τη δολοφονία του Πομπίου, αλλά η Κλεοπάτρα είχε ήδη βαλδισκοπήσει τις κινήσεις του ρωμαϊκού στρατηγού. Είναι γνωστός ο τρόπος που επινόησε η Κλεοπάτρα για να γνωρίσει τον Καΐσαρα, όταν, τυλιγμένη σε ένα χαλί, μπήκε κρυφά στο πολάρι βοηθώμενη από φίλους που τη μετέφεραν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κίνησε τα νήματα της ιστορίας της Ρώμης, μαζί με τους πρωταγωνιστές της Καΐσαρα και Αντώνιο, σε μια στιγμή σημαντική, που οι δημοκρατικοί θεσμοί υποχωρούσαν μπροστά στους αυτοκρατορικούς.

Σαγηνεύμενος ο Καΐσαρας από την προσωπικότητα και τα θελήγρα της παρέμεινε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αλεξανδρεία. Στα διάστημα αυτό αναγκάστηκε να πάρει μέρος και στον ονομαζόμενο Αλεξανδρίνο πόλεμο, που δεν αποκοπούσε σε τίποτε άλλα πάρα ποτέ εδραιώσει τη θέση της Κλεοπάτρας ως βασίλισσα, τη στιγμή που και ο Πτολεμαίος και οι υποτυργοί του και ο αιγυπτιακός λαός είχαν ξεσκωθεί εναντίον της εξαιτίας της σχέσης της με τον Καΐσαρα και των μπχανορραφών της. Με το τέλος του πολέμου και το θάνατο του Πτολεμαίου ο Καΐσαρας πάντρεψε την Κλεοπάτρα με τον δωδεκάρχοντα αδελφό της Πτολεμαίο ΙΙ' και εδραιώσει τη θέση της ως εγχύριας και εθνικής βασίλισσας της Αιγύπτου. Το 46 π.Χ., συνοδεύεται από τον Καΐσαρινα, το γιο που είχε αποκτήσει από τον Καΐσαρα, πήγε στη Ρώμη, ακολουθώμενη από λαμπρή πομπή αρχόντων και ευνούχων. Φιλοξενήθηκε στο παλάτι του Καΐσαρα, ο οποίος αναγνώρισε το παιδί επίσημα. Πίσω απ' αυτή τη σχέση πιστούμενος άνετα να διαγνώσουμε και τις πολιτικές φιλόδοξες του Καΐσαρα για την αναβάθμιση της Ρώμης από τη φτώχεια και την ανέχεια και την εξέρευση οικονομικών πόρων που θα διευκολύναν ίσως την κατάκτηση της Περσίας και θα ανέβαζαν το γόγτρο της Ρώμης. Μόνο η εύφορη και πλούσια Αιγύπτου μπορούσε να διευκολύνει τα σχέδιά του. Αλλά

από την πλευρά της Κλεοπάτρας, η εκ μέρους της Ρώμης νομιμοποίηση του παιδιού του Καΐσαρα ήταν η πολυπόθητη αναγνώριση της εξουσίας της και η προσωπική της κατάξεως ως βασιλικής. Παραγκώνισε τον σύγχρονό της δέντραντας τέλος ση ζωή του και ανέβασε στο θρόνο το γιο της που αξέμα του «Καισάρα θεού Φιλοπάτορα και Φιλομήτορα». Το ελληνοαιγυπτιακό δικαίο την υποχρέωνε να έχει άνδρα συμβασιεύσει. Ήταν μισο-ρούμενος να κατανοήσουμε και τους αλλεπάλληλους γάμους με τα αδέλφια της.

Μετά το θάνατο του Καΐσαρα, το 37 π.Χ., γνωρίζεται με τον Αντώνιο, ο οποίος είχε την επιποτεία του ανατολικού μέρους του ρωμαϊκού κράτους, σε αντίθεση με τον Οκταβιανό που ήλεγχε το κομμάτι της Δύσης. Ο Αντώνιος αφέθηκε στον έρωτα της Κλεοπάτρας, χώρισε από τη σύζυγο του Οκταβία, αδελφή του Οκταβιανού, και έζησε στην Αιγύπτο.

Δεν μπορούμε, όμως, να παραγνωρίσουμε και τους πολιτικούς λόγους που ευνοούσαν αυτή τη σχέση από την πλευρά του Αντώνιου, που επιθυμούσε διακαώνας να γίνει κυρίαρχος της πλουτοτέρης χώρας της Ανατολής για να εδραιώσει την κυριαρχία του και στη Ρώμη. Άλλα και τα πολιτικά σχέδια της Κλεοπάτρας για τη δημιουργία μιας μεγάλης ανατολικής μοναρχίας, στην οποία θα βασίευαν οι γιοι που είχε αποκτήσει από τους δύο ρωμαϊκούς στρατηγούς, δεν ήταν μηλέτεα. Ο Αντώνιος, αφαιρώντας μεγάλες εκτάσεις από τις ρωμαϊκές επαρχίες και από τα υποτελή προς τη Ρώμη κράτη, σχημάτισε βασιλεία, τα οποία παραχώρησε στην Κλεοπάτρα, στον Καΐσαρινα και στα παιδιά που απόκτησε μαζί της. Το βασιλείο της Κλεοπάτρας περιλάμβανε την Αιγύπτο, την Κύπρο και τη Λιβύη. Στο γιο του Αλεξανδρό-Ηλίο έδωσε την Αρμενία, τη Μηδία και όλη τη χώρα πέρα από τον Ευφράτη ποταμό. Στην Κλεοπάτρα-Σελήνη παραχώρησε την Κυρηναϊκή, στον Πτολεμαίο Φιλάδελφο τη Φοινίκη, την Κύπρια και τη Συρία ως τον Ευφράτη ποταμό και τη Μ. Ασία. Ο Καΐσαρινος αναγορεύθηκε «βασιλεὺς βασιλέων» και η Κλεοπάτρα «βασιλίσσα βασιλέων».

Κόπτηκαν νομίσματα με τις προτομές και των δύο. Η ίδια η Κλεοπάτρα αποκαλούσε τον εαυτό της «Νέα Ιστού» και φορούσε πλέον τα ίδια ενδύματα με τη θεά. Οι πρωτοβουλίες αυτές έσπικωσαν την οργή της Ρώμης, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα υπέρ του Οκταβιανού. Τα ίδια τη γεγονότα οδηγούσαν πλέον στην κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών και στην εγκαθίδρυση του θεομμού της αυτοκρατορίας;

Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στο Άκτιο στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ. και τελώνισε με την ήττα του στόλου του Αντώνιου και την Κλεοπάτρα. Ο Οκταβιανός έβασθε στην Αιγύπτο με σκοπό να φέρεταιρισθεί τους αμιθήτους θησαυρούς των Πτολεμαίων, αλλά και να συλλάβει την Κλεοπάτρα ζωντανή για να κομητεί τον λαμπρό θριάμβο του στη Ρώμη με την τελευταία απόγονο παλιού μεγάλου βασιλικού οίκου, διαδόχου του Μεγάλου Αλεξανδρού.

Η αυτοκτονία του Αντώνιου επέστειλε τις αποφάσεις και το θάνατο της Κλεοπάτρας. Όταν αυτή βεβαιώθηκε ότι υπέτεινε από τρεις μέρες θα την οδηγούσαν στη Ρώμη, ζήτησε να λουστει και να γεματσίσει. Ντυθήκε βασιλικά, κατακλίθηκε

στη χρυσή κλίνη του τάφου της και τερμάτισε τη ζωή της με το δάγκωμα του φιδιού, στερώντας από τον Οκταβιανό τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει ως πολύτιμο λάρυρο στο βράιμβο του και δίνοντας στον εαυτό της την τελευτή που άρμοζε στην τελευταία απόγονο των Λαγιδών, με απλότητα και αξιοπρέπεια. Ήταν το 30 π.Χ.

## Φαιδρά

Κόρη του Μίνωα και της Πασιφάς, αδελφή του Κατρέα, του Δευκαλίωνα, της Ξενοδίκης και της Αριάδνης. Σύμφωνα με το μύθο, μετά το φόνο του Μίνωταυρου, ο Θησέας την απήγαγε από την Κρήτη μαζί με την αδελφή της Αριάδνη. Η εγκατάλειψη της Αριάδνης στη Νάξο είχε ως αποτέλεσμα να έρεβε η Φαιδρά στην Αθήνα και να παντρευτεί τον Θησέα με τη συγκατάθεση του αδελφού της Δευκαλίωνα. Μαζί του απόκτησε δύο παιδιά, τον Δημοφώντα και τον Ακάμαντα.

Η μοιά της Φαιδράς συνδέθηκε με τον Ιππόλιτο, τον όμορφο γιο του Θησέα από την αιματόνα Αντιόπη, ο οποίος ζούσε στην Τροιζήνα με τον παπιό του Πιτθέα, τον οποίο προορίζο-

ταν να διαδεχθεί στη βασιλεία της πόλης. Ο νέος λάτρευε το κυνήγι και ήταν αφοσιωμένος στη θεά Άρτεμη. Η Φαιδρά τον συνάντησε σταν πήγε με τον Θησέα στην Τροιζήνα για να καθαρθούν από τον πόλεμο εναντίον των Παλλαντίδων, που διεκδοκούσαν τη διαδοχή του θρόνου της Αθήνας. Η νεαρή γυναίκα ερωτεύθηκε παραφορά τού όμορφο Ιππόλιτο. Λένε ότι στην Τροιζήνα υπήρχε ένα είδος μυρτίας που τα φύλλα της ήταν διατρητά από την περόνη των μαλλιών της Φαιδράς, κάθι φορά που καταλαμβανόταν από το ασύγαστο πάθος της για τον νέο, καθώς τον παρακολουθούσε να γυμνάζεται στο Στάδιο. Επισημαίνουν ακόμα ότι στο ίδιο μέρος υπήρχε ο ναός της Αρροδίτης Κατασκοπίας, που είχε ανεγερθεί με πρωτοβουλία της Ιδιας της Φαιδράς για να εξυπηρετησει τους σκοπούς της. Σύμφωνα με την ανάπτυξη του μιθου, όπως αυτός αναφέρεται στην αιτική κωμῳδία του 5ου αιώνα π.Χ., παρά τις ταπεινώσεις και τις παρακλήσεις της, ο αγόνις Ιππόλιτος απέκρουσε μετά βδελυμίας τον έρωτά της. Τότε η Φαιδρά έσκισε τα ρούχα της, εμφανίστηκε στον Θησέα σ' αυτή την κατάσταση και κατηγόρησε τον νέο ότι επιχειρή-



4. Η Ισάστη, ο Οιδίποδας και ένας γέροντας σε σκηνή επερεοσύνης από τον Οιδίποδα του Σφοκλή. Σικαλίκος κρατήρας, Museo Nazionale Archeologico, Ζυρακούσες, τρίτο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.

σε να την βιάσει. Αποτέλεσμα της συκοφαντίας της ήταν ο θάνατος του Ιππόλιτου.

Η Φαιδρά, αδυνατώντας να καταπινέξει τον έρωτά της και απελπιζόμενη που δεν μπόρεσε να τον ολοκληρώσει, προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαυρώσει την τιμή της καθώς και την τιμή των παιδιών της. Ιωας και η ψευδής κατηγορία κατά του Ιππόλιτου να είχε έντυπο κίνητρο, αφού ήταν το μοναδικό μέσο για να αποφύγει τον έξευτελισμό και να προστατεύσει τα παιδιά της από μια ατίμωση που δεν την έξιζεν. Κίνητρο για την πράξη της αυτή ήταν βέβαια η πίκρα που ένιωσε για την απορρίψη και η επιθυμία για εκδίκηση. Η αποκάλυψη, όμως, και η αλήθεια για την αθωτητία του Ιππόλιτου την οδήγησε στον απαγχονισμό, πράγμα που καταδεικνύει την εσωτερική σύγκρουση στην ψυχή της ανάμεσα στην τιμή και στο άνομο πάθος, αλλά και τον καθαρισμό της απέναντι στην «ύβριν» της.

Ο μύθος της πρωιδάς ενέπνευσε την ποίηση των αρχαίων και νεοτερών ποιητών. Αποτέλεσε τον κοριό των τραγουδιών του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, αλλά και των ρωμαίων Σενέκα, Οβίδιου και Βιργύλιου. Μεγάλη διάδοση γνώστρια ο μύθος από τον 16ο αιώνα μ.Χ. και μετά, όπως διαπιστώνεται από περά και ποιήματα που γράψτηκαν. Στα έργα αυτού εκφράζεται πλήρως το πάθος που εμφιάζει ο έρωτας και τα συνέπειες που δημιουργεί η άρνησή του. Απτά παραδείγματα αποτελούν η τραγουδά του Ρακίνα Φαιδρά το 1677 και η ζεπέρα του Γκλουτ το 1744. Η απήρχηση του μύθου δεν υπήρξε μικρότερη και στις καλές τέχνες, όπως η ζωγραφική. Ο Πολύγυντος απέδωσε τον απαγχονισμό της Φαιδράς στη σύνθεση «Νέκυα», στη λέσχη των Κνιδών στους Δελφίφους.

Πολλοί χαρακτηρίζουν την Φαιδρά σαν μια υπόσταση της Αφροδίτης, θεάς του ερωτικού πάθους, το οποίο αλλώστει αποτελεί και την αρχή του δράματος, το δεν ίππολιτο σαν μια μορφή του Άδυντου, του νέου που αγάπησαν παράφορα τόσο η Αφροδίτη όσο και η θεά Άρτεμη.

### Ιοκάστη

Ηρωίδα των Θηβών, κεντρικό πρόσωπο του μυθικού κύκλου του οίκου των Λαζδακίδων και κόρη του Μενοκέα, βασιλιά των Σπαρτών (προελληνικού φύλου), υπήρξε σύζυγος του Λαίου, γιου του Λαζδακού και βασιλιά των Θηβών. Μαζί του απέκτησε τον Οιδίποδα.

Στην Οδύσσεια (λ. 271-275) ο Όμηρος αναφέρει:

«Και τον Οιδίποδα είδα τη μητέρα, την ομόρφη Επικάστη,  
που μέγα σφάλμα έκανε χωρίς να το ξέρει, γιατί παντρεύτηκε το γιο της.  
Εκείνος τον πατέρα του σκότωσε και τη νυμφεύτηκε.  
Όμως, οι θεοί ευθύνη στους ανθρώπους το γνωστοποιούν».

Ο Παυσανίας (9.10.11), αναφερόμενος στους παραπάνω στίγμους, αναφέρεται και αμφισβήτητε κατά πόσον τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε ο Οιδίποδος από την Επικάστη, ο Πολυνείκης, ο Ετεοκλής, η Αντιγόνη και η Ισημήνη, ήταν δικά της. Σύμφωνα με τα οιδιποδεία ποιήματα τα παιδιά ανήκαν στην Ευρυγάνεια, κόρη του Υπέρφαντα.

Σε όλες παραλλαγές του μύθου συναντάμε κάποια Ευρύκλεια ως μητέρα του Οιδίποδα και πρώτη σύζυγο του Λαίου. Η αναφορά στο πρόσωπο της Ιοκάστης με διαφορετικά ονόματα και οι αλληλουσγκρούμενες μαρτυρίες για τη γέννηση των παιδιών του Λαίου απήχουν τις πολλές εκδοχές του Θηβαϊκού κύκλου σε ό,τι έχει σχέση με τα πρόσωπα και τη δράση τους. Ιωας, επίσης, υποστηλώνουν την ύπαρξη και άλλων χαρμένων μύθων, προϊστορικής καταγωγής, με τον ίδιο κεντρικό πυρήνα.

Τον 5ο αιώνα π.Χ., οι τρεις τραγικοί μας ποιητές Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευριπίδης ιούστησαν στα έργα τους τη γνωστή ως σήμερα εκδοχή του μύθου, την οποία αιστάζει και ο Παυσανίας, εφόσον αναφέρεται στον Όμηρο.

Σύμφωνα με το μύθο, ο βασιλιάς των Θηβών Λάιος και η σύζυγός του Ιοκάστη πήραν χρηστό από τους Δελφούς πως ο ίδιος προκειτανα να θανατωθεί από το παιδί που θα γεννούσε της Ιοκάστη. Ωστόσο, ύστερα από ενέντα μήνες γεννήθηκε ο Οιδίποδας, καὶ, για να μην επαληθευθεί ο χρηστός, τον εγκατέλειψαν στον Κιθαιρώνα. Το παιδί βρέθηκε από κάποιο θεούς κατά μία παραλλαγή, το βρήκε η Περιβοία, γυναίκα του βασιλιά της Κορινθίου Πόλυμου, κοντά στη Σκιώνα, και το μεγάλωσε σαν δικό της αφού το ζευγάρι ήταν άτεκνο.

Είναι γνωστός ο φόνος του Λαίου από τον Οιδίποδα καθοδόν στο τρίστροφο των Δελφών, όπως και η θαυμαστή λύση του αινίγματος της Σφίγγας από τον Οιδίποδα, καὶ ανάρρηση του στο θρόνο της Θήβας με τη συγκατάθεσή του Κρέοντα, αδελφού της Ιοκάστης, αλλά και ο γάμος του με τη θέση της. Ο λοιμός που έσπασε στην πόλη σαν τημώρια των θεών για τον αιμομακτικό γάμο έφερε στο παλάτι τον μάντη Τειρεσίδη, ο οποίος αποκλύψανε τα τραγικά από του.

Η Ιοκάστη, μην μορφώντα να αντέξει τα επαλληλητικά συμβάντα της αποκάλυψης του μάντη, που κατεδείχνειν τον αιμομακτικό γάμο με το γιο της και τη γέννηση των παιδιών της, βρήκε λύση για την κάθαρση της, τον απαγχονισμό. Η μοιρά της, όπως και των άλλων προσώπων του Θηβαϊκού κύκλου, είχε προκαθορισθεί από τους θεούς. Η προφητεία του χρηστού, ότι ο Οιδίποδος θα σκότωσε τον πατέρα του και θα παντρεύταν τη μητέρα του, δεν άφησε διέξοδο για διαφορετική τροπή των γεγονότων. Από το σημείο αυτό και ύστερα, κάθε βήμα της ζωής της την έφερεν πιο κοντά σε ό,τι έπερπετε να έχει αποφύγει. Απόφαση των θεών ήταν να εξοβείλουν τό, τι υπήρχε έξω από την αινιώνα τάξη και τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει ή να ματαίωσει τις αποφάσεις τους, όσο σκληρές και αν ήταν αυτές.

### Women Suicides in Antiquity

Haris Deligiorgi

The article deals with four of the many cases of women in antiquity that intentionally took their own life: Sappho, Phaidra, Locaste and Cleopatra. However, the circumstances prevailing in the time each one of them lived concealed the personal, social and political causes of their suicide.

### Βιβλιογραφία

- GRIMAL PIERRE, *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Presses Universitaires de France, Paris 1979 (αντίτυπο Αμερικής).  
ΣΤΟΡΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Εκδ. ΖΩΗΣ, Αθήνα, 1971, τόμ. 1.  
LESKY ALBIN, *Ιστορία των αρχαίων ελλήνων λογοτεχνών*, μετρ. Αγαστού Τσαπανάκη, Θεσσαλονίκη 1972.  
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, τόμ. 13, λ. «Ιοκάστη», τόμ. 14, λ. «Κλεόπατρα», τόμ. 21, λ. «Ζωΐαρη», τόμ. 23, λ. «Φαιδρά».  
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Βίοι; Καίταρος, Βίος Αιτωνίου.