

Τα όνειρα όπως τα αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Έλληνες και ο Φρόυντ

Παναγιώτης Συκιώτης
Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Ο ύπνος και τα όνειρα είχαν απασχολήσει τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Ως προς το γιατί βλέπουμε όνειρα υπάρχουν πολλές επιστημονικές εξηγήσεις. Τα όνειρα μπορούν, για παράδειγμα, να παίζουν το ρόλο ενός απαραίτητου για τον εγκέφαλο υποκατάστατου των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, τα οποία λείπουν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλοι ειδικοί θεωρούν τα όνειρα ως έναν ασφαλή και κοινωνικά παραδεκτό τρόπο για την εκπλήρωση επιθυμιών και πόθων.

Επιστήμονες εξειδικεύονται στη μελέτη της λειτουργίας της μάθησης επιστημάνων πώς ο όνειρο μας βοηθεί να εμπεδώσουμε αυτά που μάθαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να διατηρήσουμε έτσι στη μνήμη μας γεγονότα και λύσεις προβλημάτων για χρόνια. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πώς τα όνειρα δραστηριοποιούν εγκεφαλικά κύτταρα σε συνδυασμούς και διαδοχές που είναι αδύνατες κατά την εγρήγορση, ασκώντας έτσι τον εγκέφαλο στην ευελιξία της σκέψης και της συμπεριφοράς. Ετοιμούν, το όνειρο ως συμβάν και ως περιεχόμενο εξηγήσης ποικιλοτρόπως.

Στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια ο Όμηρος χρησιμοποιεί το όνειρο σαν θεότατο μήνυμα ή ως μέσον επικοινωνίας των ανθρώπων με τους θεούς. Αργότερα, οι Έλληνες πήγαιναν στους ναούς του Απόλλωνα ή στα Ασκληπεία, όπου ύστερα από ειδική τελετουργία αρίθμιναν να ονειρευτούν τον τρόπο της θεραπείας τους, τον οποίο ειδικοί μάντεις-ιερείς ερμήνευαν το επόμενο πρώ.

Υπάρχουν στην ιστορία του πνεύματος διανοητές οι οποίοι, χάρη στη διαίσθηση και τον εσωτερικό ψυχικό τους πλουτό, κατόρθωσαν να εισδύσουν στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής και να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πορίσματα των ερευνών τους όχι μόνο να έχουν καθολική εφαρμογή και σημασία, αλλά και να συμφωνούν στις γενικές γραμμές τους, χωρίς οι διανοητές αυτοί να έχουν σπριχθεί στα ίδια δεδομένα.

Έτσι, στη φιλοσοφία του Πλάτωνα βρίσκουμε αντιστοιχίες με οριαμένες βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης του Φρόυντ. Σύμφωνα με τη θεωρία του Πλάτωνα (*Πολιτεία*, βιβλίο ένατο), στο όνειρο ικανοποιούνται εικονικώς παράνομες

επιθυμίες. Αντιστοίχως, η θεωρία του Φρόυντ, που είκει τέσσερις αιώνες αργότερα θεμελιώθηκε πάνω σε κλινικές παρατηρήσεις επί νευρωτικών ασθενών, υποστηρίζει ότι το όνειρο έχει ψυχολογική σημασία και νόημα και ότι είναι η



1. Ο Φρόυντ σε φωτογραφία που τράβηξε ένας από τους γιους του γύρω στο 1912.

βασιλική οδός που οδηγεί στον ασυνείδητο κόμισο των καταπιεσμένων από την θητική συνείδηση πόθων.

Σπήν Ερμηνευτική των Ονείρων σημειώνει ο Φρόντιν για το όνειρο: «Ο υπνος επιτρέπει την εμφάνιση και το σχηματισμό των ονείρων δύοτι χαλαρώνει τον έλεγχο του ανώτερου εγώ. Το κίνητρο του ονείρου είναι κάποιος πόθος που τείνει να πραγματοποιείται και που ευρίσκεται στο ασυνείδητο απωθημένο δύοτι ανάγεται εις σεξουαλικά ενορμήματα της παιδικής ηλικίας.

Οι ενάρτετοι, κατά Πλάτωνα, αρκούνται να βλέπουν εις το ονειρό τους, όσα οι κακοί διαπράττουν στον έγύπτιο τους. Τα ενορμήματα εκ των οποίων ασκείται η λογοκρισία κατά το ονείρο είναι αξιοκατάκριτα, άσεμνα, αισχρά από απόγειες ηθικής, αισθητικής, κοινωνικής, αφορούν πράγματα που δεν τολμούμε να σκεφθούμε και που τα σκεπτόμαστε με φρίκη. Οι απωθημένοι αυτοί από τη λογοκρισία πόθοι παίρνουν στο ονείρο μια παραμορφωμένη έκφραση.

Το απαλαγμένο από κάθε ηθικό χαλινό εγώ ενδιδεί σε όλες τις απαίτησεις του σεξουαλικού ενοτικού, σε αυτές που τις έχει καταδικάσει από καιρό η αισθητική διαπαιδαγώγησή μας και σε αυτές που έρχονται σε αντίθεση προς όλους τους κανόνες των θητικών περιορισμών.

Η αναζήτηση της ηδονής (η Libido) διαλέγει τα αντικείμενα ικανοποιήσεως χωρὶς δισταγμούς και κατά προτίμηση τα απαγορευμένα: όχι μόνον τη γυναίκα του αλλα και συγγενικά πρόσωπα που ανέκαθεν μηραφάνονται ποτί της ανθρωπότητας θεωρούν μούσθιμα ως ιερά.

Αθέμετες επιθυμίες, που τις νομίζουμε ξένες στην ανθρώπινη φύση, δυναμώνουν στον ύπνο, ώστε να προκαλούν άνειρα πραγματοποιήσεως των. Το μίσος δινει και παίρνει στα ονείρα. Επιθυμίες εκδικήσεως, θανατώσεως προσφιλών προσωπών, γονέων, αδελφών, συζύγου, δεν σπανιάζουν.

Ιδού τώρα τι λέγει ο Σωκράτης στον Αδείμαντο σχετικά με τις μη αναγκαίες επιθυμίες (Πλάτωνος Πολιτεία, Βιβλίο ένατο, 571b-c-d): «Έχω την αντίληψη ότι μερικές από τις μη αναγκαίες ηδονές κι επιθυμίες είναι παράνομες και μου φαίνονται πως αυτές υπάρχουν μέσα στην καρδιά του καθενός, επειδή όμως πιέζονται από τους νόμους και τις ανώτερες επιθυμίες βοηθημένες από το λογισμό εξαφανίζονται από μερικών ανθρώπων την ψυχή ολοκληρωτικά ή αφήνουν μονάχα αστήματα και αδύνατα κατάλοιπα, σε άλλων όμως ανθρώπων τις ψυχές δυναμώνουν και πληθαίνουν. Ποιες είναι τέλος πάντων, επίτε, αυτές οι ηδονές που έχεις υπ' όψιν σου;



2. «Το έντυπνημα». Λάδι σε μουσαρά του Φραγνάρ. 1750. Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.



3. Κοιμώμενος Ερμαφρόδιτος, γνωστός ως «Ερμαφρόδιτος Borghese». Αντίγραφο έργου της ελληνιστικής εποχής. 100-150 μ.Χ. Παρίσιο, Μουσείο Λούβρου.

Αυτές που ξυπνούν, είπα εγώ, μέσα στον ύπνο μας, τον καιρό που το άλλο τμήμα της ψυχής μας, όσο είναι λογικό και ήμερο και εξουσιαστικό επάνω στο αντίθετο, βιβλίζεται στη νάρκη (χαλάρωση της ηθικής λογοκρισίας στον ύπνο), ενώ το θηριώδες και το αγριό χορτασμένο από φαγητό ή από μέθη, σκυρτά και δώχηντας τον υπνό ζητά να ξεχυθεί και να χορτάσει τις συνηθισμένες του επιθυμίες: έρεις ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση τολμά όλα να τα κάνει, επειδή δεν το δεσμεύει ούτε το ανακόπτει ούτε ντροπή ούτε φρόντη. Γιατί δεν διστάζει στη φαντασία να πλαγάζει με τη μπέρα του (έπεγκειρες μινύνωσαι μητρώ) και με οποιουδήποτε άλλον άνθρωπο, θεό και ζώο, να μολύνεται με οποιουδήποτε φόνο κι οποιοδήποτε παγαροερεμένη φαγητό; και μ' ένα λόγο δεν αφήνει να του πέσει κάτω καμία αναισθησία, ούτε αναισχυντιά...»

«Εκείνο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι τούτο: υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του καθένός μας ένα τρομέρο και άγριο και παράνομο είδος επιθυμιών ακόμη και σε μερικούς από εμάς που δίνουν την εντύπωση πολύ μετρημένων ανθρώπων. Αυτό δα πραγματικά δείχνεται καθαρά μέσα στον ύπνο» (572β).

Έπειτα από τη διάπιστωση των γεγονότων τούτων αναπτύσσει ο Σωκράτης πώς γεννιέται από τον δημοκρατικό ο τυραννικός άνθρωπος: «κυνηγημένος από τη βουκέντρα των άλλων επιθυμιών και ιδιάτερα από τον ίδιο τον έρωτα, που είναι αργητός όλων των άλλων, ωστόντι τους έχει δορυφόρους» [αναγνώριστο ότι σε δεξιούλικό ένστικτο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ψυχή των ζων] ... «Καί μέσος σ' όλα τούτα, τις δοξασίες, οπες είχε για τα καλά και για τα σάχημα από μικρό παιδάκι [διεδώδες του εγώ] και ήθελαν να δείχνονταν δικαιες θε της κινήσουν οι έγκαιρα από τη δουλειά [εδώ θα πρέπει να εννοήσουμε την απώταση κατά Φρόντη] ελευθερωμένες δοξασίες, όσες κάνουν τον δορυφόρο του έρωτα έχοντας και εκείνου τη βοήθεια αυτές δα πρωτεύεται, τον καιρό που ήταν αυτός ακόμη υποταγμένος στους ορισμούς των νόμων και του πατέρα του [ενδιβολή των πατρικών απαγορεύσεων]. έχοντας μέσα του δημοκρατία ελευθερώνονταν απ' τα δεσμά τους μέσα στα

όνειρα που έβλεπε στον ύπνο του, όταν πια ο Έρως έπιπτε μέσα του τον τυραννικό του θρόνο, γίνεται πάντοτε στον έντυπο του ό,τι γινόταν λίγες φορές στον ύπνο του και γι' αυτό δεν θα κρατήθει μακριά ούτε από κάποιο τρομερό φόνο, ούτε από απηγορευμένο φαντάτο ή έργο αλλά ζώντας μέσα του ο Έρως, κατά τρόπο τυραννικό μέσα σε ολοκληρωτική αναρχία και ανομία επειδή είναι η αφεντική του μονάρχης...» (Πολιτεία, βιβλίο ένατο, 575ε).

Αυτά τα διανοήματα γράφτηκαν και διδάχθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και παιδιές σπουδαίους ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Σοφοκλής και άλλοι, 2.400 χρόνια πριν από τον Φρόντη.

Η ψυχανάλυση με τη συμβολή της στην ερμηνευτική των ονειρών αλλά και γενικά στη διερεύνηση της καθδύτου ψυχής ζωής του ανθρώπου αποτελεί γόνυμνη και εποικοδόμητη ανασυγκρότηση της πλέον παλαιάς βιοτικής εμπειρίας της ανθρωπότητας. Μόνον η ουσιαστική γνώση των ενοτίκων που μας κυβερνούν και μάλιστα χωρίς τη δέληση μας, θα μας δώσει τη γνώση για τα καθοδήγησσάμενα. Η ψυχανάλυση τα απελευθερώνει μεν πάντα τα δεσμά των αιωνίθεων, αλλά για να τα υποβάλλει πάραπονα εις τον έλεγχο την πραγματικότητας του ορθού λόγου. Η ψυχανάλυση αντικεννικό σκοπό έχει τον άνθρωπο και την ψυχή του με βάση την κατεργασία του ψυχολογικού υλικού που προσφέρεται κατά την επιμετία των ονειρών, η οποία έχει σχέση με μια μακραίωνη παράδοση: παράδοση μάλιστα που φέρει τη σφραγίδα της καθολικότητας.

The Approach of Ancient Greeks and Freud on Dreams

Panagiotis Sikiotis

Freud's theory of dreams has broadened and transformed psychoanalysis from a psychotherapeutic method to a psychology of the depth of human nature. He showed that dreams were meaningful and that each one represented the disguised expression of a wish fulfillment attempt. Some twenty-five centuries earlier the ancient Greeks had already fully understood (Plato, *The Republic* IX) this mechanism of psyche, whom they expressed in a more poetical way.

Βιβλιογραφία

- ARIETIS C. (τημ.-δελ.), *Υγρός και Ονειρα*, Φαρμακευτική Εταιρεία Rhone-Poulenc Rorer, Αθήνα 1977.
- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δ., *Διατροφή των υπονόμων*, Εκδόσεις «Σελίδα», Αθήνα 1993.
- ΣΩΦΟΚΛΗΣ, Οιδίποτος Τύραννος, μετρ. Κ. Π. Φωτιάδης, Παπιώρ, Αθήνα X.
- KOLB L.C. / NOYES A.P., *Noyes' Modern Clinical Psychiatry*, W.B. Sunders Company, London 1968.
- KOYALI D. / ΑΝΔΡΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ επ το οργανισμό δύομα. Εκδόσεις της Ελληνικής Ψυχοανατολής Ομάδας, Αθήνα 1951.
- ΠΑΠΑΤΟΝ, Ρολίτεια, τόμος 5, εκδότης Παναγιώτη Χατζόπουλος, Κάκτος, Αθήνα 1988.
- ZΩΔΙΑΤΟΣ Κ. (τημ.-δελ.), *Υγρός και Ονειρα*, Φαρμακευτική Εταιρεία Rhone-Poulenc Rorer, Αθήνα 1977.
- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δ., *Διατροφή των υπονόμων*, Εκδόσεις «Σελίδα», Αθήνα 1993.
- ΣΩΦΟΚΛΗΣ, Οιδίποτος Τύραννος, μετρ. Κ. Π. Φωτιάδης, Παπιώρ, Αθήνα X.